



G
KERKBLAD
L
O
ROOMSKATHOLIEK

F
S
G
SINT STEPHANUS

M
E
E
N
S
C
HARDENBERG
A
P



Emmanuelparochie

I N H O U D S O P G A V E

Bericht uit de locatieraad	2
Contactadressen	5
Wat goed is om te weten	6
Gebed	7
Communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)	8
Online vieringen	10
Vieringen Emmanuelparochie	11
Pastoralia	12
Pastoralia	14
Pastoralia	16
nieuwjaarsbrief van pastoor Monninkhof	18
Vertrek pastor Johan Rutgers	20
Actie Kerkbalans	21
Verslag verg. raad St. Stephanus 27-01-2020	22
Mutatiefomulier	24

BERICHT UIT DE LOCATIERAAD

In dit bericht een samenvatting van een brief die ons is gestuurd door onze pastoor André Monnikhof. Het gedeelte over de vieringen staat elders in dit kerkblad vermeld.

1. **Allereerst** hoop ik, dat jullie en allen die jullie lief en dierbaar zijn, nog gezond zijn. We zijn in buitengewone omstandigheden. Juist nu ontdekken we, dat onze gezondheid een groot goed is. Dank voor jullie aandacht en betrokkenheid, ook in deze weken. Dat Gods zegen met jullie mag gaan.
2. **Wijding Paaskaarsen.**
In de Paasnacht wordt alleen de Paaskaars van Ommen gewijd. Zodra er weer vieringen in onze kerken mogen plaatsvinden, zullen de paaskaarsen ter plekke worden gewijd en plechtig worden binnengedragen. Tot die tijd gebruiken we bij uitvaarten de 'oude' paaskaarsen.
3. **Wijding palmtakken.**
Op de zaterdag vóór palmzondag (dit is a.s. zaterdag 4 april) zal een mand met palmtakjes **vóór de kerk** staan. Pastor Rutgers zal deze palmtakjes zegenen. **Op zaterdag, tussen 16 en 17u kan dan door een ieder een takje worden afgehaald.**
Een verzoek aan u allen om ook dan de 1,5m regel in acht te nemen, voor uw en onze veiligheid.
De overgebleven takjes zullen in de kerk bewaard worden. Mocht u zaterdag niet in de gelegenheid zijn te komen, dan is er dus de mogelijkheid op de eerste zondag dat de kerk weer open is, alsnog een takje mee te nemen.
4. **Heilige Oliën**
In de Goede Week is er wel een Chrisma-Mis, waarin onze Bisschop de nieuwe Heilige Oliën (chrisma, ziekenolie en catechumenen (doopleerlingen) olie) zal zegenen. Maar deze Mis zal plaatsvinden in zeer kleine kring. Vanwege de omstandigheden, zal de distributie van

de nieuw gewijde oliën niet kunnen verlopen zoals gebruikelijk. Daarom kunnen tot nader order, de huidige ('oude') oliën worden gebruikt.

5. Vragen

Zijn er vragen of wensen, neem dan s.v.p. contact op met de leden van het pastoraal team. Gegevens over hun bereikbaarheid vinden jullie op de website van onze parochie: **www.emmanuelparochie.nl**

6. Tot slot

Dank voor jullie aandacht.

Dat God jullie, en allen die jullie lief zijn, mag zegenen en behoeden.

Met vriendelijke groet, namens het pastoraal team
Pastoor André Monnikhof

En namens de Locatieraad en de profieldragers
José Terhorst

Bezoekwerkgroep

Tot onze spijt kunnen wij niemand meer aan huis bezoeken. En het spijt ons juist in deze tijd, waarin mensen meer aan huis gebonden zijn en ook geen familie en vrienden meer zien.

Nu de maatregelen van de regering verlengd zijn tot minimaal 28 april, kan ik me voorstellen dat daardoor meer mensen zich eenzaam gaan voelen en behoefte hebben aan een gesprek met iemand van onze bezegroep. (telefonisch)

Maar ook het boodschappen doen kan problematisch worden of er dienen zich andere problemen aan, schroom dan niet onze coördinator bezegroep **Jacqueline Ruizenaar te bellen, 0523 26 48 46**, zij kan samen met u kijken of wij iets voor u kunnen betekenen.

Ook is het mogelijk uw wijkcontactpersoon of mij te bellen of een van de andere leden van de locatieraad of profieldragers.

Ik wens u het allerbeste toe,

met vriendelijke groeten

José Terhorst

Voorzitter Locatieraad

.....

CONTACTADRESSEN

Pastoraal team:

- A. Monninkhof, pastoor
monninkhof@hetnet.nl tel. 06 - 22 78 61 51
- J.A. Rutgers, priester
pastor.rutgers@gmail.com tel. 06 - 53 21 01 74
- G.J. Noordink, pastoraal werker
g.noordink@hetnet.nl tel. 0572 - 39 12 62
- J.G. Butti, pastoraal werker
pastorbutti@ziggo.nl tel. 06 - 22 23 98 28
- M.W.M. Klein Overmeen –Groot Zwaaftink,
pastoraal werker
m.kleinovermeen@ziggo.nl tel. 06 - 18 27 64 84
- J.W. de Vries, parochivicaris
Prhansdevries2020@gmail.com tel. 06 – 45 29 02 66

Locatieraad:

- Algemene coördinatie (voorzitter bestuur):
Mw. J. Terhorst tel. 0523 - 26 73 86
Voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl
Secretaris / contactpersoon
Dhr. A.G.M. v/d Wurff tel. 0523 - 26 31 32
Secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl
Financieel beheerder
Mw. J. Broersen tel. 0523 - 26 08 04
Penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl

Kerkgebouw:

de Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg tel: 0523 - 26 03 45

Website: <https://www.emmanuelparochie.nl> – en dan kiezen Hardenberg
Of direct naar <https://www.emmanuelparochie.nl/hardenberg>

Bankrelaties:

NL 48 RABO 0324 9618 98
NL 79 RABO 0161 7062 66 (PCI)
RSIN-nummer 003828955 (dit nummer gebruiken voor aftrekken gift)
ANBI-nummer 002609411

WAT GOED IS OM TE WETEN

Overlijden:

Bij het overlijden van uw naaste kunt u contact opnemen met:

J.G. Butti, pastoraal werker tel. 06 – 22 23 98 28

J.A. Rutgers, priester tel. 06 – 53 21 01 74

Bereikbaarheid pastores in de weekenden:

Voor dringende pastorale hulp tussen zondagmiddag 12.00 uur en maandagavond 24.00 uur kunt u dit telefoonnummer bellen:

06 - 50 41 22 38

U krijgt dan één van de pastores uit de regio te spreken.

Anmelding voor dopen:

Mw. V. Reimer tel. 0523 – 26 65 40

Coördinatie bezoekgroep:

Mw. J.T.M Ruizenaar tel. 0523 – 26 48 46

Coördinatie misdienaars en misdienettes:

Mw. V. Reimer tel. 0523 – 26 65 40

Coördinatie wijkcontactpersonen:

Dhr. P. vd Burg tel. 0523 - 26 60 56

Caritas:

Mw. L. Houtman tel. 0523 - 26 39 18 / 06 - 53 18 16 79

Dhr. M. Niemarkt tel. 0523 – 64 93 50

Mw. M. Malinowski tel. 06 - 51 45 03 32

GEBED

*God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
 vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermmer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.*

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur wens ik u alle goeds en Gods rijkste zegen toe.

Pastoor André Monninkhof

COMMUNIQUE OMTRENT CORONA-VIRUS (COVID-19)

Beste medeparochianen,

Op maandagavond 23 maart jl. heeft de regering in een persconferentie laten weten dat ALLE openbare bijeenkomsten worden verboden tot en met **1 juni** a.s. Dit om de verspreiding van Covid-19 zo veel mogelijk in te dammen. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft daarom besloten om de eerder genomen maatregelen van 13 maart jl. uit te breiden tot en met **1 juni**.

Dit zal betekenen dat er gedurende de Goede Week alsmede de hele Paastijd géén publieke vieringen zullen plaatsvinden in onze Emmanuelparochie. Wij beseffen dat dit een intens verdrietige alsmede een zeer pijnlijke beslissing is.

Via dit nieuwe communiqué willen wij daarom uw aandacht vragen voor het volgende:

- ALLE liturgische vieringen in de weekenden alsmede doordeweeks vervallen tot en met 31 mei (Pinksteren).
- ALLE catecheses, vergaderingen, koorrepetities, koffiedrinkmomenten, samenkomsten van werkgroepen, etc., zijn tot en met 1 juni verboden.
- ALLE buitenkerkelijke activiteiten en bijeenkomsten die in de kerkruimte of het parochiecentrum plaatsvinden, te denken valt aan gymlessen, taalcursussen, etc., zijn tot en met 1 juni verboden.

Voor uitvaarten (begrafenis/crematie) gelden de het volgende regels:

- ALLE uitvaarten zullen gebedsvieringen zijn, zonder uitreiking van de heilige communie.
- Er zal géén koor aanwezig zijn.
- Het aantal aanwezigen is beperkt. Volg hierbij de aanwijzingen op van de uitvaartondernemer.

Parochiële Eucharistieviering Online

Sinds zondag 22 maart is het in mogelijk gemaakt om via internet een Parochiële Eucharistieviering Online mee te vieren, vanuit het Eucharistisch Centrum in Ommen. Lees hierover meer in het betreffende bericht op de website van onze parochie.

Misintenties

Hebt u intenties waarvoor u wilt dat er gebeden wordt in deze Parochiële Eucharistieviering, dan kunt u deze opgeven via emailadres: stBrigittaParochie@zonnet.nl o.v.v. Misintenties. U kunt een vrijwillige financiële bijdrage van €8,- overmaken op IBAN: NL03RABO0348923066 t.n.v. St. Brigitta.

Overig

De Nederlandse bisschoppen sporen alle gelovigen aan om in de thuissituatie met elkaar gebedsmomenten in te richten, te denken valt aan het rozenkransgebed of het getijdengebed. Omdat u niet aanwezig zult kunnen zijn bij een kerkelijke viering, wordt u gewezen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Hopend u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Voor actuele informatie houdt de parochiewebsite in de gaten op:

www.emmanuelparochie.nl

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur wens ik u alle goeds en Gods rijkste zegen toe.

Parochievicaris Johan Rutgers



ONLINE VIERINGEN

Beste medeparochianen,

Ter bestrijding van de verspreiding van het Corona-virus hebben de Nederlandse bisschoppenconferentie besloten om alle liturgische vieringen, in de weekenden en door de week, op te schorten tot 1 juni a.s. Ook mogen er in de kerken en parochiecentra geen bijeenkomsten plaatsvinden. Wel sporen onze bisschoppen ons als pastores, maar ook u parochianen aan, om onze christelijke roeping gestalte te blijven geven en er voor elkaar te blijven zijn. We worden hierbij aangespoord om zo creatief mogelijk te zijn.

Vanaf nu is het mogelijk om **elke zondag om 11.00 uur** de Eucharistieviering vanuit Ommen live mee te vieren via internet:
<https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk>

Ook de vieringen van Palmzondag en de Goede Week en Pasen kunt u zo meevieren:

Palm- & Passiezondag 5 april 2020, 11.00 uur – Eucharistieviering
Celebrant: pastoor Monnikhof

Witte Donderdag 9 april 2020, 19.00 uur – Eucharistieviering
Celebrant: Pastoor Monnikhof

Kruisweg 10 april 2020, 15.00 uur – Gebedsviering
Agens: pastor Rutgers

Goede Vrijdag 10 april 2020, 19.00 uur – Gebedsviering
Agens: pastoor Monnikhof

Paaswake 11 april 2020, 21.30 uur – Eucharistieviering
Celebrant: pastor Rutgers

Paaszondag 12 april 2020, 11.00 uur – Eucharistieviering

Celebrant: pastoor Monninkhof

Tweede Paasdag 13 april 2020, 11.00 uur – Eucharistieviering

Celebrant: pastor de Vries (of: pastor Rutgers)

Belangrijk om te vermelden is, dat de vieringen **niet** ter plaatse bijgewoond kunnen worden. De kerkdeur blijft op slot. U wordt expliciet verzocht om **niet** naar de kerk te komen, maar om vanuit huis via internet met ons mee te vieren.

U kunt ook op de website <https://www.kerkdienstgemist.nl/> in de zoekbalk, met de titel: 'Zoek kerk', zelf zoeken op: 'Ommen' en dan 'Brigittakerk' aanklikken.

Namens het Pastoraal Team en Parochiebestuur alsmede de Locatieraad van de Sint Brigitta geloofsgemeenschap te Ommen, hoop u van harte digitaal te mogen begroeten tijdens de uitzendingen van de bovengenoemde vieringen.

Pastoor André Monninkhof

VIERINGEN EMMANUELPAROCHIE

Deze vieringen staan op de website van de Emmanuelparochie:
(<http://www.emmanuelparochie.nl>)



PASTORALIA



Honderd-en-een-of-nog-meer

Op de lagere school zat ik in de klas bij Anneke (niet haar echte naam).

Anneke hield niet van leren; ze had er grote moeite mee.

Op de vraag hoeveel centimeters er in een meter pasten, moest ze het antwoord schuldig blijven.

Daar wist de meester van de derde klas wel raad mee: Anneke mocht (moest!) voor in de klas gaan staan met een grote meetlat van een meter, met daarop zwarte en witte blokjes van een centimeter, precies honderd blokjes in totaal dus.



Die blokjes mocht (moest!) ze tellen.. de ene keer kwam ze uit op achtennegentig, de andere keer zelfs op honderd-en-een-of-nog-meer.

Afschuwelijk, wat vonden wij dat vreselijk voor haar. We zagen haar paniek telkens groeien.

Later, in haar volwassen leven heeft Anneke haar huis opengesteld voor kinderopvang. Zij had de langste wachtlijst van alle oppashuizen in haar woonplaats. Iedereen wilde zijn of haar kind bij haar onderbrengen. Want, wat kon Anneke dát goed, met kinderen omgaan; zij zette zich in voor méér dan honderd procent; voor honderd-en-een-of-nog-meer.

We kennen allemaal wel voorbeelden uit onze jeugd, van een klasgenootje waarvan altijd gezegd werd dat het 'bepaald geen licht was', maar die later beduidend meer heeft gepresteerd dan iedereen voor mogelijk hield.

Misschien bent u zelf zo iemand. Misschien ben ik zo iemand.

Ieder mens, jong of oud, is een 'licht' op een of ander gebied, ieder mens heeft bepaalde begaafdheden. De één kan dit goed, de ander kan dat beter.

De kunst is het ontdekken van dat licht, van die begaafdheden en ze dan ook daadwerkelijk in te zetten.

Iets waar ik heel trots op ben in onze parochie, is de jaarlijkse ontmoetingsdag.

Met vele parochianen komen we samen om een mooie en waardevolle dag te beleven. We vieren samen eucharistie, we ontmoeten elkaar bij de koffie en maken het gezellig met een advocaatje met slagroom of een borreltje.

Onze caritasmensen tekenen telkens voor de organisatie, zij zetten zich voor meer dan honderd procent in, honderd-en-een-of-nog-meer dus, om zo'n dag te laten slagen; het mag onze deelnemers aan niets ontbreken!

Maar als u denkt, dat de organisatie alleen een licht is voor de deelnemers;

dat het licht als het ware maar één kant op schijnt, dan hebt u er niet alles van begrepen. We zijn daar een licht voor elkaar. Organisatie en bezoekers. Allemaal: de één voor de ander, de ander voor één.

Wat ik maar zeggen wil:

Vanuit het Evangelie worden we uitgenodigd. Ontdek jouw licht en laat het schijnen. Zet het niet onder de korenmaat!

Marga klein Overmeen, pastoraal werkster.

PASTORALIA



Vergeven en verzoenen.....peace of cake?

In het weekend van 28/29 maart a.s., de 5^e zondag van de veertigdagentijd, zal er in de meeste van onze kerken aandacht zijn voor vergeven en verzoenen. Onderstaande tekst is hierop een inleiding. In de verkondigingen van dat weekend wordt erop teruggekomen.

Vergeven begint met het stellen van een daad: je bent bereid de ander te vergeven, dat is wat je wilt doen. Maar dan pas begint het proces in jezelf. Want vergeven gaat niet zomaar. Vergeving wil niet zeggen dat het onmiddellijk koek en ei moet en kan zijn tussen jezelf en de ander. Dat is een ander proces, het proces van verzoening.

Veel mensen denken dat vergeving een daad op zich is, en dat is gedeeltelijk waar. Vergeving is inderdaad een daad. Misschien is vergeving: het oordeel over een ander aan God geven? De Bijbel leert dat het oordeel God toekomt. God leert ons geen oordeel over anderen te hebben maar te vergeven. In dat NIET oordelen vertrouw je dat God uiteindelijk een rechtvaardig oordeel over alle mensen zal vellen. Over de ander, over jezelf!

Maar vergeven is niet een daad die je één keer doet. Vergeven is ook een innerlijk proces, voor zover het gaat om de pijn die je aangedaan is. Stel dat mijn vriend Jaap mij met een groot mes in de arm snijdt. Ik moet naar het ziekenhuis en er worden dertig hechtingen geplaatst, bij iedere hechting komen er verwensingen naar Jaap bij mij naar boven. Ik ben boos en heb pijn: Jaap is er de oorzaak van.

Er komt een moment dat ik van mijn woede af wil en niet altijd met Jaap bezig wil zijn. Uiteindelijk vergeef ik Jaap, of hij dat nu aan mij vraagt of niet, al zou het makkelijker zijn als hij het vroeg en geniet van de vrijheid doordat ik niet meer met dat oordeel in mijn hart en hoofd rondloop.

Later op controle bij de dokter haalt hij het verband van mijn arm en ik denk weer de nodige verwensingen aan het adres van Jaap. Had ik hem dan niet vergeven? Dat wel, maar met de pijn komen de herinneringen. Met iets minder moeite vergeef ik hem weer. Dit herhaalt

zich totdat het verband pijnloos verwijderd kan worden en het litteken nauwelijks meer te ontdekken is.

Vergeven doe je net zo lang tot de dingen die je zijn aangedaan geen pijn meer veroorzaken.

Daarna komt de vraag op, hoe je met de ander moet omgaan. Als ik Jaap vergeef, moet ik dan weer goede vrienden met hem zijn?

Antwoord: absoluut niet! Dat heeft niets met vergeven te maken – dat is verzoening. Verzoening is een soortgelijk proces dat plaatsvindt na de vergeving.

Wanneer Jaap direct na zijn daad spijt betuigt en ik hem kan vergeven, is de weg naar verzoening open. Want we zien allebei het verkeerde van de zaak in en willen allebei van het oordeel af.

Vervolgens lijkt het proces dat dan start op dat van de vergeving. Jaap wil weer op de oude voet verder, maar zolang de pijn overheerst, heb ik daar moeite mee. Een redelijke afstand is dan een wijs besluit.

We hebben elkaar vergeven en zoeken naar herstel en verzoening. In zo'n proces is het goed je relatie opnieuw te definiëren. Hoe staan we nu tegenover elkaar? Er is dus minimaal tijd nodig om het vertrouwen weer op te bouwen.

Denk niet dat wanneer je elkaar vergeeft de relatie weer bij het oude zal zijn, emotioneel of in de liefde. De man die zijn vrouw bedriegt, verdient haar toewijding en liefde niet meer. In een proces van vergeving kunnen zij weer bij elkaar komen en in een proces van verzoening kunnen zij hun huwelijk weer herstellen. Dat zijn twee processen die elk tijd, energie, veel gesprekken en verdriet kosten.

Als jij fout geweest bent, dan zul je in het verzoeningsproces pas werkelijk de door jou aangerichte schade ontdekken. Dat is vervelend maar leerzaam. Je leert dat zonde nooit loont. Het lijkt altijd zoet, snel en duister, terwijl verzoening pijnlijk langzaam en in het licht gebeurt. Dat we de komende Veertigdagentijd hier mee bezig mogen zijn met de hulp van God.

Pastor Hans de Vries

PASTORALIA

Maria onze Moeder



Onlangs kreeg ik van parochianen een fraaie Maria-icoon cadeau, waarbij de Moeder Gods haar zoon Jezus liefdevol tegen zich aandrukt (zie afbeelding). Het is een beeltenis waarbij ik sindsdien al meerdere kaarsen heb gebrand en vele gebeden bij heb verricht.

Want Maria, is niet alleen de Moeder van God, van Jezus, maar zij is ook ónze moeder. Zoals we kunnen lezen in het evangelie volgens Johannes: **“Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij lief had, zei Hij tot zijn moeder: ‘Vrouw, zie daar uw zoon.’ Vervolgens zei Hij tot de leerling: ‘Zie daar uw moeder.’ En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.”** (Joh.19,26-27).



De leerling die Jezus liefhad, blijft in het Johannesevangelie overal naamloos. Wat niet betekent dat hij geen identiteit heeft. Want in de naamloosheid van deze leerling zit aan ieder van óns als lezers van dit evangelie een uitnodiging verborgen, namelijk, om onze eígen naam in te vullen op deze plaats in de tekst. Om onszelf in zín voeten te plaatsen. En dat maakt het lezen van dit evangelie tot een verhaal dat dírect gaat over de relatie tussen Jezus en onszelf. Want dan zijn wíj het die Hij roept, wíj het die met Hem door het land rondtrekken, wíj het aan wie Hij zijn blijde boodschap verkondigt, wíj het die tijdens het laatste avondmaal tegen Hem aankruipen en staan wíj samen met Maria zijn moeder aan de voeten van het kruis waar Hij ons haar tot onze moeder geeft.

Ja op Goede Vrijdag werd Maria onze moeder en werden wij heel expliciet opgenomen in de goddelijke familie en zo dus broeders en zusters van Jezus zélf. In deze Paastijd hoop ik dat we samen met Maria en elkaar mogen groeien als Kerk. En ons realiseren dat we sámen, dat is, met elkaar de blijde boodschap van Jezus mogen uitdragen in ons dagelijkse doen en laten. Dat we als één familie in deze wereld getuigenis afleggen van de waarheid, dat God houdt van íeder mens en Hij niemand wil uitsluiten van het herstel van alle dingen (Hand.3,21).

Pastor Johan Rutgers, priester

NIEUWJAARSBRIEF VAN PASTOOR MONNINKHOF

Beste parochianen,

Nu ik dit schrijf, is het nieuwe jaar al weer twee weken oud. In korte tijd is er al weer veel gebeurd. Toch wil ik U – namens ieder, die bij onze Emmanuelparochie en haar locaties betrokken is – nog de beste wensen meegeven, en U en allen die U lief zijn, heel veel heil en zegen toewensen voor dit nieuwe jaar.

Verder wil ik met U kort vooruitblikken op wat dit nieuwe jaar onze parochie en haar geloofsgemeenschappen, zou kunnen gaan brengen.

De vieringen met Oud en Nieuw waren een mooi begin van dit nieuwe jaar. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomsten, die volgden, mochten we elkaar ontmoeten en hebben we elkaar als parochianen vrede en alle goeds toegewenst. Tijdens deze bijeenkomsten signaleerden we, dat er dingen zijn, die ‘minder’ worden, zoals bijvoorbeeld afname van het kerkbezoek, en het teruglopen van de financiële bijdragen. Maar we constateerden ook hoopvolle ontwikkelingen. Zo zijn er nog steeds ouders van dopelingen, die er heel bewust voor kiezen om hun kind te laten dopen. Om deze reden zijn er in deze maand januari, op diverse plekken in onze parochie, weer doopvieringen voorzien. Ook zijn er initiatieven op het gebied van geloofsverdieping, zoals de activiteiten in het kader van ons programma “Inzicht en uitzicht” en een katechetische reeks over de sacramenten die onze Kerk rijk is.

Vanzelfsprekend kijken wij als pastoraal team en parochiebestuur, ook naar de toekomst van onze Emmanuelparochie en haar locaties. Omdat de financiën in onze parochie er nog relatief goed voorstaan (kleine ‘plussen’; een enkel ‘minnetje’) en omdat het pastoraal team op dit moment nog op sterkte is, kunnen we het ons permitteren om met elkaar na te denken over en in alle rust te komen tot keuzes over de organisatie van het pastoraat in onze parochie en haar geloofsgemeenschappen, in de tijd die komen gaat. We doen dit door het schrijven van een pastoraal beleidsplan. Dit pastoraal beleidsplan is het afgelopen jaar voorbereid door het pastoraal team. Onlangs heeft het pastoraal team dit beleidsplan gedeeld met het parochiebestuur. Op

dit moment beraden we ons als team en bestuur op het verder te volgen traject. Hiertoe behoort natuurlijk ook de communicatie over de voorgenomen pastorale keuzes, met de verschillende geloofsgemeenschappen. Als team en bestuur hopen we in ieder geval vóór de zomer met onze plannen naar buiten te zijn getreden, en zo meer duidelijkheid te hebben verschaft. Uiteraard zullen we ook U als parochianen, hierover tijdig en adequaat informeren.

Als parochiebestuur en pastoraal team kijken we ook naar het vastgoed in onze parochie, waaronder onze kerkgebouwen. Centraal staat daarbij de vraag: wat hebben we aan gebouwen nodig met het oog op de pastorale doelen, die we ons als parochie, voor de iets langere termijn willen stellen? Overigens zijn er op dit moment geen plannen om in onze parochie kerken te sluiten. “Garanties voor de eeuwigheid” kunnen we natuurlijk niet geven. Maar als team en bestuur houden we de kerken in onze locaties graag open, zolang er ter plekke voldoende mensen en middelen zijn.

Komend jaar zullen er in geloofsgemeenschappen van onze parochie ook bijzondere vieringen en festiviteiten plaatsvinden. Zo zijn er activiteiten in het kader van het eucharistisch jaar, vieren de kerken in Dedemsvaart en Hoonhorst respectievelijk hun 200- en 250jarig bestaan, en is er ook het 40-jarig ambtsjubileum van pastoraal werker Gerard Noordink; dit laatste zal – vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd – tevens zijn afscheid van onze parochie zijn; datum van de viering van dit jubileum, tevens afscheid van Gerard van onze parochie: zondag 27 september a.s.

In de tijd die komen gaat, zal er best iets veranderen, maar toch kijken we als team en bestuur hoopvol vooruit. Dit onder de hoede van de Naamgever van onze parochie: Emmanuel: God-met-ons.
Namens pastoraal team en parochiebestuur,

Pastoor André Monninkhof



Emmanuel
parochie

VERTREK PASTOR JOHAN RUTGERS

Deze zomer zal pastor Johan Rutgers ons helaas gaan verlaten. Met ingang van 1 juli heeft hij van de aartsbisschop een nieuwe benoeming ontvangen en wel om als parochievicaris te gaan werken voor twee parochies: de parochie Sint Maarten (Zeist en de Utrechtse Heuvelrug) en de parochie Sint Lucas (Leusden en omgeving). Pastor Rutgers wordt de tweede priester van het ene pastoraal team dat voor deze twee parochies is benoemd. Pastor Rutgers zal gaan wonen in de pastorie van Barneveld.

Over een datum en plaats waarop wij als Emmanuelparochie afscheid gaan nemen zult u nog worden geïnformeerd. Voor onze parochie is het vertrek van pastor Rutgers een verlies. Voor de ontvangende parochies een verrijking. Het parochiebestuur en het pastoraal team feliciteren de parochies Sint Lucas en Sint Maarten met deze benoeming alsook pastor Rutgers zelf.

Wij wensen hem van harte nog enkele mooie gezegende maanden in onze parochie en een goede voorbereiding op zijn nieuwe parochie.

Het parochiebestuur en pastoraal team



ACTIE KERKBALANS

Wij willen iedereen bedanken voor de toezeggingen en de bijdragen aan Aktie Kerkbalans.

Wij zijn erg blij dat er dit jaar zo veel mensen hebben gereageerd. Ook willen wij de wijkcontactpersonen bedanken voor het brengen en halen van alle enveloppen. Zonder hun hulp hadden wij dit niet kunnen doen.

De meeste formulieren zijn ingeleverd. Mocht u het formulier nog niet ingeleverd hebben, wilt u dit dan z.s.m. in de brievenbus van de kerk doen. Of mailen naar onze financieel beheerder **penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl**

Hartelijk dank.

Namens de Locatieraad

José Broersen

VERSLAG VERG. RAAD ST. STEPHANUS 27-01-2020

Aanwezig ; pastor Butti, José Terhorst, Gert Reimer, Piet v.d. Burg en Ad v.d. Wurff.

M.k.a. José Broersen.

1. José T. opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
Overweging door pastor Butti.

2. Verslag vergadering.

Verslag akkoord.

Actiepunten laten staan: 26-11-03, 17-06-02, 09-12-1, 09-12-03 en 09-12-04.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

- José T. zal gratis bijbels bestellen.
- Zie de postlijst.

4. Pastoresteam.

- Concept pastoraal beleidsplan ligt ter beoordeling bij parochiebestuur.
- Nieuw liturgisch rooster wordt voorbereid
- pastor Butti wil programma catechese uitbreiden met diverse cursussen. In verband daarmee ziet hij graag vanaf de zomer ruim van tevoren vaste vergaderdata, bij voorkeur op de eerst maandagavond van de maand.
- pastor Noordink zal dit jaar in oktober zijn ambt neerleggen.

5. Raad.

Voorzitter. José T.

- Er wordt getracht een team te vormen, dat wekelijks bij toerbeurt de kerk schoonmaakt.
- Ook wordt er naar gestreefd een lijst met namen van mensen op te stellen, die incidenteel taken willen verrichten.

Secretaris. Ad.

- Voor diverse activiteiten moeten dit jaar data worden vastgesteld. I.v.m. de kosten daarvan en enige andere zaken zal het bestuur (voorz., secr., en fin. beheerder) een overleg plannen.

Fin. beheerder, José B.

- Zoals in het antwoordformulier bij de actie kerkbalans 2020 is aangegeven zal de bezorging van het kerkblad stoppen als men geen kerkbijdrage meer betaalt. Dit met uitzondering van enige mensen waarvan bekend is, dat zij niet aan de bijdrage van minimaal € 15,= per jaar kunnen voldoen.

6. Pastoraatsgroepen.

Liturgie. Functie vacant.

- Voor kinderen kerstviering in onze kerk op dinsdag 24 december om 18.30 uur was de laatste keer weinig belangstelling. Later bezien of we daarmee door moeten gaan.

Catechese. Gert.

- Bezinningsdag 11 januari 2020 was een groot succes. Waarschijnlijk dit jaar ook weer mee doorgaan.

- Op 2 februari film Rainman in onze kerkzaal. Aanvang 19.00 uur. 5 April weer een film in onze kerkzaal. Welke is nog niet bekend.

Gemeenschapsofbouw. Piet.

- Piet zal zorgen voor het doorgeven van een brief over vrijwilligers tezamen met de nieuwsbrief van de parochie.

- Op het terrein voor de kerkzaal ligt vaak veel rommel. Hierover contact opnemen met gemeente.

7. Personeelsbezetting.

Blijft een punt van zorg. Gemikt wordt nu vooral op belangstellenden voor het verrichten van incidentele taken. (zie bij punt 5, voorzitter)

8. Overige punten / rondvraag.

- In 2020 wordt weer een parochieavond gehouden.

9. Verder niets meer aan de orde zijnde sluit José T. de vergadering.

Volgende vergadering 23-03-2020.

Openingsgebed door José B.



RK Parochie St. Stephanus
Ledenadministratie: De Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg

MUTATIEFORMULIER

Verhuizing gezin / verhuizing inwonend gezinslid*

Naam:
Adres:
Postcode / woonplaats:
Geboortedatum en –plaats:-.....-.....

Nieuw adres

Adres:
Postcode / woonplaats:
Telefoonnummer:

Geboorte / doop*

Naam en voorletters:
Roepnaam:
Geboortedatum en –plaats:-.....-.....
Gedoopt: RK / NH / GE*

Overlijden

Naam:
Adres:
Geboortedatum:-.....-.....
Overlijdensdatum:-.....-.....

* Doorhalen wat niet van toepassing is



Hier uw advertentie?

Neem dan contact op met één
van de bestuursleden