



G
KERKBLAD
L
O
ROOMSKATHOLIEK

F
S
G
SINT STEPHANUS

M
E
E
N
S
C
HARDENBERG
A
P



Emmanuelparochie

INHOUDSOPGAVE

Van de redactie.....	2
Contactadressen.....	3
Wat goed is om te weten	4
Agenda.....	5
Parochieberichten	6
Vieringen Emmanuelparochie.....	6
Pastoralia	8
Pastoralia	9
Vergeven en Verzoenen	12
Bericht uit de locatieraad	15
Bedankt!	18
Vooraankondiging lezing Euthanasie en Kerk.....	20
KERSTGROET PASTOR THOMAS.....	21
VERSLAG VERG. ST. STEPHANUS D.D. 09-11-2020	23
Inzicht & Uitzicht	26
Activiteitenprogramma Emmanuelparochie	26
Kerstmis 2020	27
Mutatief formulier	28



49

Jaargang

nr. 04

VAN DE REDACTIE

Beste mensen,

Hierbij ontvangt u alweer het laatste parochieblad van 2020. Een jaar, waarin het coronavirus zijn intrede heeft gedaan en waar we nog steeds midden in zitten. Hierdoor zijn de vieringen ook anders (geweest) dan anders, maar we houden hoop, dat het jaar 2021 ons een goed jaar mag geven.

In dit parochieblad vindt u onder andere een bedankje van pastor Noordink en een kerstgroet van pastor Thomas. Uiteraard heeft Emmy van Dijk weer een mooi kerstgedicht geschreven, dit keer gebaseerd op het coronavirus. Veel leesplezier gewenst.

Tevens wensen Froukje en Wendy u fijne Kerstdagen en een gezond 2021.

Houdt u er rekening mee, dat de kopij voor het volgende kerkblad ingeleverd kan worden uiterlijk:

maandag 11 januari 2021

bij het redactieadres:
Froukje Engbersen
E-mail : **redactiestephanus@gmail.com**

Bij voorbaat dank!

CONTACTADRESSEN

Pastoraal team:

A. Monninkhof, pastoor tel. 06 – 22 78 61 51
monninkhof@hetnet.nl

J.W. de Vries, parochievicaris tel. 06 – 45 29 02 66
prhansdevries2020@gmail.com

J.G. Butti, pastoraal werker tel. 06 – 22 23 98 28
pastorbutti@ziggo.nl

M.W.M. klein Overmeen-Groot Zwaaftink tel. 06 – 18 27 64 84
pastoraal werker ***m.kleinovermeen@ziggo.nl***

Pastor Butti is eerste aanspreekbaar voor Hardenberg

Vrije dagen pastoresteam:

*Maandag: pastores De Vries, Butti en klein Overmeen
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor
Monninkhof*

E-mailadres ledenadministratie:
rkstephanus.hardenberg@hetnet.nl

Locatieraad:

Algemene coördinatie (voorzitter bestuur):
mw. J. Terhorst tel. 06 – 19 53 35 63
voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl

Secr./contactpers.: dhr. A.G.M. v/d Wurff tel. 0523 – 26 31 32
secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl:

Financieel beheerder: mw. J. Broersen tel: 0523 – 26 08 04
penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl

Kerkgebouw:

de Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg tel: 0523 - 26 03 45

website: <https://www.emmanuelparochie.nl> – Hardenberg
of direct naar <https://www.emmanuelparochie.nl/hardenberg>

Bankrelaties:

NL 48 RABO 0324 9618 98

NL 79 RABO 0161 7062 66 (PCI)

RSIN-nummer **824138685** (voor aftrekken gift)

ANBI-nummer 002609411

WAT GOED IS OM TE WETEN

Overlijden

Bij het overlijden van uw naaste kunt u contact opnemen met:

J.G. Butti, pastoraal werker tel. of sms. 06 – 22 23 98 28

of e-mail: pastorbutti@ziggo.nl

Bereikbaarheid pastores

Voor dringende pastorale hulp kunt u contact opnemen met een lid van het pastoresteam.

Aanmelding voor dopen:

Mw. V. Reimer

tel. 0523 – 26 65 40

Coördinatie bezoekgroep:

Mw. J.T.M. Ruizenaar

tel. 0523 – 26 48 46

Coördinatie misdienaars en misdienettes:

Mw. V. Reimer

tel. 0523 – 26 65 40

Coördinatie wijkcontactpersonen:

Dhr. P. v/d Burg

tel. 0523 – 26 60 56

Caritas:

Mw. L. Houtman tel. 0523 – 26 39 18 / 06 – 53 18 16 79

Dhr. M. Niemarkt tel. 0523 – 64 93 50

Mw. M. Malinowski tel. 06 – 51 45 03 32

caritashardenberg@emmanuelparochie.nl

AGENDA



- Zo. 20-12 / 11.00 uur **4e zondag van de Advent**
Eucharistie
voorganger: pastoor A. Monnikhof
einde Adventsactie
- Do. 24-12 / 21.00 uur **Kerstavond**
Eucharistie
vboorganger: pastor A. Wenker
collecte Diaconie
- Vr. 25-12 / 11.00 uur **Kerstmis**
Communieviering
voorganger: pastor J. Butti
collecte Diaconie
- Za. 26-12 / 10.00 uur **Tweede Kerstdag**
Gezamenlijke viering de Belte
- Zo. 27-12 / 11.00 uur **GEEN VIERING**
- Ma. 01-01 / 10.00 uur **Nieuwjaarsdag**
gezamenlijke viering Dedemsvaart
voorganger: pastor A. Wenker
- Zo. 03-01 / 11.00 uur **Openbaring des Heren**
Communieviering
voorganger: pastor J. Butti ‘
- Zo. 10-01 / 11.00 uur **Doop van de Heer**
Communieviering
voorganger: pastor J. Butti

- Zo. 17-01 / 11.00 uur **2e zondag door het jaar**
Gebedsviering
Werkgroep Hardenberg
Start actie Kerkbalans
- Zo. 24-01 / 11.00 uur **3e zondag door het jaar**
Eucharistie
voorganger: pastoor A. Monninkhof
- Zo. 31-01 / 11.00 uur **4e zondag door het jaar**
Eucharistie
voorganger: pastor H. de Vries

PAROCHIEBERICHTEN



Misdienaars en Misdienettes

Geen

Lectoren

- Zo. 20-12 / 11.00 uur dhr. T. Rijghard
Do. 24-12 / 21.00 uur mevr. V. Reimer
Vr. 25-12 / 11.00 uur dhr. P. van Galen
Zo. 03-01 / 11.00 uur mevr. M. Los
Zo. 10-01 / 11.00 uur mevr. J. Terhorst
Zo. 17-01 / 11.00 uur geen
Zo. 24-01 / 11.00 uur T. Rijghard
Zo. 31-01 / 11.00 uur mevr. V. Reimer

VIERINGEN EMMANUELPAROCHIE

De vieringen van ons parochieverband staan op de website (<https://www.emmanuelparochie.nl>) en hangen in de kerk.



Emmanuel parochie

Ommen, 22 september 2020

Beste parochianen van de Emmanuelparochie,

Gisterenmiddag hebben wij als pastoraal team van ons Aartsbisdom bericht gekregen, dat diakens en pastoraal werkers weer woord- en communievieringen kunnen leiden.

Als pastoraal team hebben wij daarom besloten, dat met ingang van het weekend van 3 en 4 oktober 2020, tijdens gebedsvieringen onder leiding van een pastoraal werker of diaken weer communie zal worden uitgereikt.

Dit uitreiken van de heilige communie zal op dezelfde manier gebeuren als in eucharistievieringen, dus met gebruik van protectiescherm en liturgisch pincet.

Ook vieringen onder leiding van vrijwilligers hebben een zeer gewaardeerde plek in de liturgie van onze parochie. Gelet echter op de brief van onze Kardinaal, zal er tijdens vieringen onder hun leiding, nog geen communie worden uitgereikt. Vieringen onder leiding van vrijwilligers, blijven voorlopig dus gebedsvieringen, zonder communie.

Met vriendelijke groet,
Namens het pastoraal team,

Pastoor André Monninkhof

PASTORALIA



Kerstmis in Coronatijd

Dit wordt ongetwijfeld de meest bijzondere kerst die ik ooit heb meegemaakt. Het Coronavirus heeft de wereld stevig in de greep en hangt als een doem over ons dagelijks leven. Sociaal isolement in schaars verlichte dagen zijn goede ingrediënten voor een portie somberheid. Of voor met een boekje in een hoekje. Advent lijkt vooral afwachten op betere tijden dit jaar. Vertwijfeld vragen we ons af hoelang dit nog gaat duren. Niemand die het weet: het duurt zo lang als het duurt. In een maakbare wereld hebben we moeite met die onmacht. We hebben er niets over te zeggen. Alleen ons gedrag heeft invloed: wat we vandaag doen en laten, bepaalt mede wat er morgen zal zijn.

Jozef moest op tocht toen hij zich in Betlehem moest laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. (Lucas 2,1-5). Het waren duistere tijden toen Quirinius gouverneur van Syrië was en Israël zuchtte onder de Romeinse bezetter. *Hoe lang gaat dit nog duren?* zullen de Joden toen ook wel gevraagd hebben. Het was een uitzichtloze tijd van leed en van somberheid. Maar Maria droeg het levenslicht al in zich mee, zwanger als ze was van de Emmanuël, van 'God-met-ons'. Nú groeit in haar al wat morgen wil zijn. Het Koninkrijk Gods komt ons in haar nabij en breekt aan onder het tegendeel: midden in de donkere winternacht gaat een heldere ster stralen aan de donkere hemel, als een steekvlam in de nacht, als de belofte van een nieuw begin van leven tegen een doodse hemel aangeschreven.

Het paar zoekt naar onderdak, want in het gastenverblijf is geen plaats voor hen, zo vertelt Lucas. Midden in de winternacht gaat de hemel open. Maria wikkelt haar pasgeboren zoon in doeken en legt hem in een voerbak. De doem is verbroken: hoop op leven is geboren.

Joop Butti

*Het pastoresteam en het parochiebestuur
wensen u een zalig kerstfeest en een gezegend 2021*

PASTORALIA



De Stille Kracht

De parochie wordt gedragen door duizenden stille krachten. Mensen die niet op de voorgrond treden, maar bijna anoniem hun werk doen. Vrouwen en mannen die onopvallend, in de schaduw van het dagelijks leven, de vruchten van de Geest, handen en voeten geven.

Liefde

In mijn werk merk ik dat liefde -zachtjesaan- ontstaat wordt van de dingen waar men in de eerste plaats aan denkt; erotiek, en een intense relatie tussen twee geliefden. Liefde is ook een antwoord op de angst om alleen te blijven. Het is niet goed dat een mens alleen blijft. Je hebt iemand nodig van gelijke hoogte, iemand die je in de ogen kijkt. Het eerste woord wat de mens Adam tegen de mens Eva zegt, is; 'Eindelijk.' Zij zijn elkaars antwoord. Ze maken elkaar compleet, heel, vol. Liefde heeft een rijk scala aan mogelijkheden.

Blijdschap

Voor mij is de grootste blijdschap dat je voelt en merkt dat je leven ergens toe dient. In Marcus staat het kernachtig beschreven: 'Wie zijn leven verliest, zal het vinden, maar wie het voor zichzelf wil houden, zal het verliezen.' Gemis en blijdschap liggen dicht bij elkaar. Als mensen uit mijn omgeving wegvallen, is dat verlies en verdriet. Ik heb ook ervaren dat je van de ene op de andere minuut je gezondheid kunt verliezen. Ik word verdrietig als ik een ander -waar ik naar verlang- niet kan bereiken. Vervreemding tussen mensen gaat mij aan het hart. Groepen mensen die elkaar niet zien zitten, vind ik verschrikkelijk. Blijdschap en verdriet staan of vallen met 'delen' en 'luisteren en 'liefhebben.

Vrede

Vrede als ideaal is mooi, maar ik heb liever vrede als agendapunt. Vrede is een weg, een opdracht naar liefde, blijdschap en trouw. Je moet er dagelijks aan werken. Ik herinner mij nog een uitvaart vele jaren geleden van een Chinese vrouw. Als ik zie wat zij in haar leven gedaan heeft, betekent dat -voor mij- honderd keer meer dan wat politici van vrede bakken. Gewoon in je eigen leven beslissingen nemen waar je anderen direct mee helpt. Zij is de eerste vrouw van buitenlandse komaf die een middelbare schoolopleiding heeft gevolgd en afgemaakt. Zij ging, tegen de clan-traditie van haar man in, tijdens de politionele actie met haar gezin naar het buitenland. Dat was een revolutie in haar cultuur. Op zestigjarige leeftijd kwam zij naar Nederland en werd nota bene onderwijzeres in de omgeving van Utrecht. Zij was steeds bereid zichzelf aan de goede zaak te verliezen. Dat was haar individuele agenda, maar zo zou de kerkagenda er ook uit moeten zien. Je staat met elkaar voor de vredesopdracht. Je leven verliezen is volgens onze rekenkunde negatief, maar in het evangelie heeft verlies de revolutionaire betekenis dat het winst wordt. Kleinsten zullen de grootsten worden. Eersten de laatsten. Als ik na een dag de balans opmaak, wil ik kunnen vaststellen dat ik iets heb betekend door mezelf weg te geven aan en tijd te maken voor anderen. Ik acht het verlies als ik dagenlang alleen maar aan mezelf heb gedacht.

Geduld

Ik pootte als kind een zonnebloem. En elke morgen keek ik of hij al kiemde en dat werd de dood van de bloem. Ik ben van nature een beetje ongeduldig, maar in mijn werk moet je geduld leren. Zeker met bejaarden moet je je eigen tempo aanpassen aan dat van de ander. We leven in een tijd dat iedereen het druk heeft en voor zichzelf uitholt. Ik hoor mensen nogal eens zeggen: "u zult het als pastor wel erg druk hebben." Ik denk dat het dodelijk is als een pastor of een diaken uitstraalt dat hij of zij eigenlijk geen tijd heeft. Ik heb mij voorgenomen om nooit meer te zeggen dat ik druk ben. Hooguit dat ik redelijk bezet ben, maar verder echt alle tijd heb. En dat werkt naar twee kanten. Want het maakt mij (ook) rustiger en geduldiger.

Goedheid/Vriendelijkheid

Toen ik eens afscheid nam van een parochie kwam er een oudere man naar me toe en zei; 'Nu U weggaat, durf ik het wel te zeggen, maar U kunt in uw preken soms best harde dingen zeggen, maar ik kon daar tegen omdat U er een vriendelijk gezicht bij had.' Vriendelijkheid is de verpakking waarin je je kunt presenteren. Het verlegt grenzen, het scheidt de mogelijkheid om scherpe dingen te zeggen. Vriendelijkheid is een wapen, is de toon van de muziek.

Trouw

Trouw heeft te maken met trouw zijn aan jezelf, je roeping en bestemming. Maar ook aan het stadje en het gezin waar ik vandaan kom. Mijn ouders vormden -soms tegen de verdrukking in- een hecht koppel. Daar krijg je iets van mee. De opdracht; 'Geef nooit op. Blijf trouw aan elkaar, aan je gezin, aan de kleine kring.' In de kerk wordt al gauw het woord 'gemeenschap' van stal gehaald. Het gaat er, volgens mij, om dat je in het klein de trouw laat voelen. De grote trouw van een kerk, begint bij de kleine trouw in groepjes, gesprekskringen en een bezoek aan zieken, gevangenen of vluchtelingen. Elkaar het gevoel geven dat je door elkaar gedragen wordt. Als dat niet bestaat, voelen mensen zich door God en mensen verlaten. Je kunt niet God dienen en je naasten ontrouw zijn.

Pastor Hans de Vries.

VERGEVEN EN VERZOENEN

!Ver-geef! ?vergeet? !ver-zoen!

Op de 3^e zondag van de Advent, in het weekend van 12 en 13 december, zal in de vieringen aandacht zijn voor het thema 'vergeving en verzoening'.

Jezus zegt ons: "vergeef altijd". Als ik wil leven met Hem aan mijn zijde dan moet ik de vraag stellen: Hoe kan ik vergeven?

Iemand vergeven die jou kwaad heeft gedaan, of dat nu om iets kleins gaat of een daad die jou echt heeft beschadigd, kan soms een onoverkomelijke opdracht lijken. Soms is het een proces dat echt tijd neemt. Toch is de Bijbel heel duidelijk over de noodzaak van vergeven. Er zijn geen kanttekeningen als "tenzij", "als", of "maar". In alle dingen moeten we onze blik richten op onze Voorloper, Aanvoerder en Meester: Jezus.

Christus leed onrecht; zelfs op wrede wijze werd Hem onrecht aangedaan. Niemand heeft meer onrecht geleden dan Christus. En een van de laatste uitspraken die Hij deed was: "Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen." Is het makkelijk? Nee. Is het onmogelijk? "Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft", zei Jezus.

En wanneer jij de kracht niet hebt, wanneer je weet dat je het niet in je hebt om te vergeven, dan moet je die kracht vinden in Christus. "Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft," zegt Paulus. Zal het vergeven van de ander de pijn die je hebt geleden tenietdoen? Zal het de dingen die jou zijn aangedaan terugdraaien? Betekent het dat de persoon die jou kwaad heeft gedaan geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor zijn of haar daden? Nee, maar je zult vrij worden van de gedachten van haat en bitterheid en de last die ze met zich meebrengen.

Vergeving schenken doe je niet slechts omwille van degene die je vergeeft, maar omwille van jezelf, zodat je niet met die zware last hoeft te leven.

Het feit dat je iemand vergeeft, vergoelijkt niet wat die ander heeft gedaan, en maakt dat op geen enkele manier “oké”. Vergeven betekent niet dat je de ander nu moet vertrouwen, en het te vergeten is evenmin verplicht. “Vergeven en vergeten” is geen Bijbels citaat. Het is één ding om op je hoede te zijn en je bewust te zijn van wat er is gebeurd, en een ander ding om te haten en wrok te koesteren.

In het ideale geval zullen degenen die jou hebben gekwetst ook berouw tonen en hun fouten proberen goed te maken. Maar zorg ervoor dat jouw genezing daarvan niet afhankelijk is. Je behoort te vergeven ongeacht hun houding. Hun zonden zijn tussen hen en God. Het is goed dat mensen de consequenties van hun daden onder ogen zien, en dat ze verantwoording afleggen in overeenstemming met aardse wetten en autoriteiten. En op een dag zullen ze ook voor Gods aangezicht staan en reken-schap afleggen voor hun daden, en God is bovenal recht-vaardig. Maar oordeel en wraak behoort slechts God toe.



Het is belangrijk om te beseffen dat vergeving geen gevoel is; het is een keuze. Kiezen voor vergeving betekent dat je naar God gaat, en Hem op je knieën vraagt om de kracht om te vergeven. Het is de keuze om geen gedachten van haat te laten regeren in je hart.

Het is de keuze om tot God te naderen voor hulp en troost in plaats van te blijven hangen in het verleden, zelfs als je gevoelens liever iets anders willen. De kracht die we hiervoor nodig hebben, ontvangen we van de heilige Geest. Denk aan Jezus, “die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt.”

Nader tot God, en in Zijn liefde zal je alles vinden wat je nodig hebt.

Pastor Hans de Vries.

BERICHT UIT DE LOCATIERAAD

Wat valt er deze keer te melden. Als locatieraad hebben we wat minder officiële vergaderingen gehad, tussendoor vaker korte overleggen.

Via de mail proberen we steeds zoveel mogelijk mensen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Aangezien niet iedereen beschikt over e-mail (of dit nog niet heeft doorgegeven aan de **ledenadministratie**

rkstephanus.hardenberg@hetnet.nl of bij de opgave kerkbalans) worden ze in dit kerkblad ook vermeld.

Maar allereerst sta ik nog even stil bij het **afscheid van Gerard Noordink** dat op 27 september plaats heeft gehad. Heel jammer dat het in kleine kring plaats moest vinden. Gelukkig hebben wij een paar weken daarvoor afscheid van hem kunnen nemen in onze eigen kerk.

Zoals de meesten van ons wel weten heeft de **fa. van den Biggelaar** jarenlang de bloemen in onze kerk verzorgd.

Jammer genoeg zijn zij gestopt met de winkel en zodoende ook met de bloemen voor onze kerk. Wij bedanken hen hartelijk voor de vele mooie bloemstukjes die al die jaren ons altaar hebben opgefleurd, de mooie kerst- en paasstukken en onze adventskrans, die nu weer in de kerk hangt. Heel erg bedankt.

De vorige keer heb ik al vermeld dat onze **penningmeester** stopt. De lopende zaken worden afgerond en we blijven hopen dat iemand zich zal melden als haar opvolger. Er blijken nog steeds mensen te zijn die hun kerkbijdrage overmaken naar de oude **ABN-AMRO rekening**. Deze rekening wordt opgeheven, dus gaarne uw bijdragen storten op de **RABO rekening**, waarvan het nummer voor in dit boekje staat.

Al heel lang was er de wens om in de kerk een **internetaansluiting** te hebben. Dat wordt nu gerealiseerd. We hopen er een goed gebruik van te maken bij de films en de verfraaiing van de nu toch wel sobere vieringen.

En 'last but not least' nog **enkele bijzondere jubilea!**

In de afgelopen periode waren **Herman Kok, Thea Steur en Mieke Lankreijer 50 jaar lid van ons Stephanuskoor!** Het bestuur van het koor is bij een ieder op bezoek geweest met een mand vol producten uit eigen regio.

Zij waren hier zeer verguld mee.

Uiteraard willen wij Herman, Thea en Mieke ook **van harte feliciteren** met dit jubileum! Een grootse prestatie! Geweldig! Wanneer onze kerkvieringen weer normaal verlopen zullen wij als bestuur deze jubilarissen ook nog eens extra in het zonnetje zetten tijdens een viering waarin weer gezongen mag worden. We verheugen ons er nu al op.

Rest mij nog u allen een zalig kerstfeest te wensen en alle goede wensen voor 2021 namens het locatiebestuur en de profieldragers

José Terhorst

KERSTVIERINGEN

I.v.m. de nog steeds geldende maatregelen zullen ook tijdens de **Kerstvieringen** niet meer dan 30 personen in onze kerk samen kunnen komen.

De vieringen zijn op

24 december om 21 uur (EV met pastor Wenker) en

25 december 11 uur (CV met pastor Butti) wil komen.

Er is de gelegenheid om telefonisch te **reserveren** via e-mail of telefoon voor deelname aan één van de vieringen bij Ad v.d.

Wurff (v.d.wurff@home.nl of tel. 263132).

Let wel, zolang het maximum van toegestane deelnemers van 30 per viering, ex. voorganger, koster, organist en lector, nog niet is bereikt.

Mensen die zich niet van tevoren hebben aangemeld lopen het risico niet meer toegelaten te worden, indien het maximum van 30 is bereikt.

De **kinderviering** zal dit jaar niet worden gehouden i.v.m. corona en de beperkte belangstelling daarvoor gedurende voorgaande jaren.

Indien de Corona maatregelen alsnog versoepeld worden voor de Kerst en er in grotere kerken meer dan 30 personen toegelaten mogen worden is er natuurlijk de mogelijkheid om uit te wijken naar een van onze andere kerken in de parochie. Maar ook daar zal men zich waarschijnlijk van te voren moeten aanmelden.

In onze kerk wordt de **fraaie kerststal** ook weer opgezet. Dit met dank aan de parochianen die deze taak op zich nemen. Omdat de kinderkerstviering niet doorgaat willen wij de **kinderen op 24 december tussen 14 en 16u** de gelegenheid geven om te komen kijken naar de kerststal en een kaarsje te branden.

LEDENADMINISTRATIE

Mutaties betreffende leden van de geloofsgemeenschap kunnen rechtstreeks doorgegeven worden aan de ledenadministratie rkstephanus.hardenberg@hetnet.nl

Mutaties zoals: verhuisberichten, geboorte en ook kerkelijke data zoals doop, EHC, Vormsel en verandering van burgerlijke staat

Jan Bennis

BEDANKT!

Buitengewoon

In juni van het vorige jaar kwam de regering tot een nieuw pensioenakkoord. En dat hield in dat aan het begin van oktober 2020 mijn aanstelling door het bisdom zou worden beëindigd. Ruim veertig jaar mocht ik met heel veel plezier onze kerk dienen. Het geloof delen met heel veel mensen en samen op zoek gaan naar diepgang en inhoud. Samen ook met mijn vrouw Cor, die, toen ik benoemd werd in Duistervoorde (Twello), ontslag nam als adjunct directeur van een kindertehuis in Amersfoort. Zo konden we gastvrij zijn voor de vele, vele vrijwilligers die rondom en in onze kerk actief zijn en vaak de kern vormen van de geloofsgemeenschap. Eerst in de pastorie van Bussloo en later in de pastorie van Heino. Oefenen in nabijheid en pastorale begeleiding kon ik leren in de elf jaren dat ik geestelijk verzorger mocht zijn in het psychiatrische ziekenhuis de St. Franciscushof.

Al die vele pastorale contacten hebben mijn en ons leven heel erg verrijkt. Prachtig is het als je de hoogte- en dieptepunten van mensen van dichtbij mag meebeleven en er soms in zekere zin deelgenoot van mag worden. God komt ons in mensen tegemoet en dat hebben we op heel veel fronten mogen ervaren. Daarnaast mocht ik ook dienstbaar zijn aan (toekomstige) collega's in het pastoraat door hen te begeleiden in een stage of later door hen te mogen coachen in de eerste jaren van hun pastorale werk. Ons geestelijk leven kent gelukkig ook veel gewone menselijke trekjes. En dus is een mens nooit te oud om te leren.

In september mocht ik ervaren dat heel veel mensen met onze Emmanuelparochie en met mij als een van de pastores zeer begaan zijn. Vele afscheidswoordjes en hartelijke gebaren en kaartjes en geschenken kregen we cadeau. En het hoogtepunt was de indrukwekkende eucharistieviering op zondag 27 september in Heino. Helaas mochten er maar honderd gasten de viering lijfelijk meemaken.

Op afstand hebben er nog heel veel mensen meer via internet de viering gevolgd. Een prachtige overweging over de ruimte die God geeft aan stuntvliegers en brokkenpiloten, een warm woord van onze vicevoorzitter van het parochiebestuur, een muzikaal intermezzo, het lied van het team en de waarderende woorden namens de zusterkerken. Om verlegen van te worden. Mijn vrouw en ik hebben het ervaren als één warme douche. Op dat moment bleek er ook nog meer dan €2000 euro verzameld te zijn, die een grote wens van me mede mogelijk gaat maken: een openbare bezinningstuin met beelden van hedendaagse kunstenaars die ons aan het denken willen zetten. Het moeten dus 'denk' beelden worden. Of 'heilige' beelden van deze tijd. Een project dus voor de komende jaren. Terugkijkend op dit afscheid in coronatijden hebben we dit ervaren als een prachtige afsluiting van deze fase van ons leven. Een open agenda ligt voor ons met ruimte om ons te laten raken door familie en vrienden, door kunst en cultuur, door boeken en onze prachtige omgeving. En natuurlijk blijven we deel uitmaken van Gods volk onderweg. Soms bezorgd over wat de toekomst ons brengen zal, maar tegelijk ook in het vertrouwen dat God ons nooit loslaat en dat we nooit echt alleen door het leven wandelen.



Dank aan al degenen die dit afscheid onvergetelijk hebben gemaakt.

En.. .Vaya con Dios, Ga met God....

*Mede namens mijn lieve vrouw Cor,
Gerard Noordink, voormalig pastor in Salland*

VOORAANKONDIGING LEZING EUTHANASIE EN KERK

Door de Pelgrimagegroep 'Het Zoeken Niet Moe' wordt er jaarlijks een lezing georganiseerd.

Deze keer verdiepen we ons in het complexe vraagstuk van euthanasie, kerk en geloof.

Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

Wanneer is lijden als ondraaglijk te beschouwen? Wat is 'voltooid leven'; bestaat dat? Wat is het standpunt van onze kerk inzake euthanasie?

Kortom, vele vragen die ongetwijfeld ook wel eens opkomen bij u.

Kardinaal W. Eijk zal deze lezing komen verzorgen. Als geen ander kan hij hierover spreken; hij promoveerde op dit thema. Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Datum: 10 februari 2021

Tijd: 13.30u inloop met koffie/thee. 14.00u start.

Locatie: parochiecentrum Lemelerveld

Begeleiding: Kardinaal W. Eijk

Kosten: vrije gift of een kleine bijdrage.

In verband met de huidige maatregelen is aanmelden verplicht.

Opgave per email: marsria@hotmail.com

Opgave per telefoon: 06 22 12 11 24

Graag tot dan.

Pelgrimagegroep "Het Zoeken Niet Moe"
Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker

KERSTGROET PASTOR THOMAS



Beste mensen van de Emmanuel parochie, hartelijke groeten van pastor Thomas vanuit India.

Kerstmis komt dichtbij. Ik wil u allen een zalig kerstfeest toewensen.

Vanwege de verspreiding van het coronavirus zal kerstmis dit jaar anders zijn in de hele wereld, anders als dat wij gewend waren.

Het evangelie vertelt ons dat Jezus geboorte licht bracht voor alle mensen die in het donker zijn gebleven. Daarom hopen wij dat kerstmis dit jaar licht zal brengen vanuit het donker dat corona brengt.

Ik ben nu werkzaam bij een parochie niet ver van mijn familie. Mijn broer Paulus is 3 weken geleden overleden, na een ziekte van anderhalf jaar. Hij werd behandeld voor een hersentumor. Corona ziekte en de afsluiting van het leven maakt alles anders hier. Het normale leven is moeilijker geworden voor vele mensen. Vele mensen hebben problemen met eten, drinken en andere behoeften van het leven.

Zoals jullie weten is er in de Emmanuel parochie het Pastor Thomas Fonds, dat wordt gesteund door een groot aantal mensen.

Vanuit de opbrengsten van het fonds heb ik een aantal ouders met hun kinderen geld gegeven om eten te kunnen kopen. Dat wil ik graag blijven doen en hoop dat de crisis snel over zal zijn. Ik dank alle mensen die mij financieel steunen om dit waar te kunnen maken.

Ook dank ik de leden van het Pastor Thomas Fonds voor het organiseren van activiteiten zoals de verkoop van kerstbomen erwtensoep en rookworsten enz.

Ik dank jullie allemaal namens de kinderen en hun ouders die hulp hebben mogen ontvangen van het fonds waar jullie voor gegeven hebben.

Ik wens u allen een gezegend kerstfeest toe.

Vriendelijke groeten,
Pastor Thomas

Indien u het Pastor Thomas Fonds wilt steunen, dan kunt u uw bijdrage storten op bankrekeningnummer: NL 13 RABO 0138641242.

VERSLAG VERG. ST. STEPHANUS D.D. 09-11-2020

Aanwezig José Terhorst, Piet v.d. Burg, Gert Reimer,
Ad v.d. Wurff en Herman Beukeveld.
M.k.a. pastor Butti.

José heet iedereen van harte welkom.
Herman zal de vergadering deels bijwonen i.v.m. de
kerstvieringen en het internet gebeuren.

Gert heeft een aansprekend gebed gericht op corona.

1. Kerstmis.

Er zullen 2 vieringen zijn. Eén donderdags 24 december om
21.00 uur. Voorganger is dan pastor Wenker. De andere viering
is op vrijdag 25 december 11.00 uur en wordt verzorgd door
pastor Butti.

Op zondag 29 november en 6 december na de viering kunnen
de trouwe kerkbezoekers zich middels een intekenlijst
aankomend voor een van beide vieringen. Voor beiden kan niet.
Vanaf 7 december kunnen anderen zich via e-mail of telefoon
voor deelname aan een van de vieringen opgeven bij Ad v.d.
Wurff (v.d.wurff@home.nl of tel. 263132). Let wel, zolang het
maximum van toegestane deelnemers van 30 per viering, ex.
voorganger en lector, nog niet is bereikt. De meerdere mensen
zullen noodgedwongen teleurgesteld moeten worden. Ook
mensen die zich niet tevoren hebben aangemeld zullen de kerk
helaas niet kunnen betreden. De coronaregels nopen ons
daartoe.

De fraaie kerststal wordt ook weer gezet. Dit met dank aan de
parochianen die deze taak op zich nemen.

De kinderviering zal dit jaar niet worden gehouden i.v.m. corona
en de beperkte belangstelling daarvoor gedurende voorgaande
jaren.

2. Internet in onze kerk.

Over dit punt is meermaals intensief gesproken.

Na rijp beraad is besloten daartoe voor een proefperiode van 2 jaar over te gaan. Zowel voor het draaien van films, het aankleden van vieringen en het opzoeken van info tijdens vergaderingen en andere bijeenkomsten kan het een dankbaar hulpmiddel zijn. Ook vieringen van elders kunnen dan op onze beamer zichtbaar worden gemaakt. Op deze wijze zijn we dan weer beter op de toekomst voorbereid. De extra kosten van internet bedragen ongeveer € 20,= per maand.

Herman en Gert zullen in samenwerking met Jos Jørgensen voor de realisatie van dit besluit zorg dragen.

Hierna verlaat Herman Beukeveld onder dankzegging van de voorzitter voor zijn nuttige inbreng de vergadering.

3. Kerkblad en lidmaatschap aan onze locale kerk.

Over het al dan niet verstrekken van het kerkblad is al eerder een besluit genomen. Mensen die daarvoor geen bijdrage ad € 15,= per jaar betalen ontvangen in de toekomst niet langer het papieren kerkblad. Deze bijdrage wordt gezien als een abonnement.

Via internet kunnen zij overigens altijd kennis nemen van de inhoud van het blad.

Daarnaast zal via de komende actie kerkbalans een bijdrage worden gevraagd voor het lidmaatschap aan en de instandhouding van onze geloofsgemeenschap. Dit dient als een afzonderlijk bedrag te worden ingevuld op het bedoelde formulier. Men dient in het vervolg dus 2 bedragen op het formulier actie kerkbalans in te vullen als men volledig mee wil doen in onze locatie, een voor het abonnement op het kerkblad en een als bijdrage voor het draaiende houden van onze locatie.

Via de brief bij het formulier van de actie kerkbalans zullen de parochianen nader worden geïnformeerd.

4. Financiën.

Nu José Broersen te kennen heeft gegeven te stoppen als penningmeester moeten we zolang er nog geen nieuwe fin. beheerder beschikbaar is trachten de noodzakelijke dingen door te laten gaan.

Zo zal Ad de betalingen van nota's e.d. op zich nemen. Gert zal zich buigen over het verwerken en storten van via collectes binnenkomende gelden. José Broersen wordt door hem op de hoogte gebracht van de betreffende bedragen.

José Broersen zal tot uiterlijk februari 2021 nog wel betrokken blijven met

- kerkbijdragen 2020 en 2021 en in verband daarmee ABN AMRO BANK
- samen met Piet perikelen rond niet betalende parochianen
- begroting 2021.

Er wordt thans gewerkt aan het z.s.m. vervullen van deze belangrijke vacature.

5. Boek over onze kerk.

Dit onderwerp nadert zijn voltooiing. Het komt t.z.t. voor alle parochianen ter beschikking.

Aan de drukproef en voorwaarden verbonden aan de ter beschikkingstelling wordt nog gewerkt.

6. Overige punten.

- Overlijdens dienen aan pastor Butti te worden gemeld. Deze zal dan de groep stervensbegeleiding daarvan ook in kennis stellen.
- Bij het binnenkomen van onze kerk voor het bijwonen van een viering dienen de jassen te worden meegenomen naar de zitplaats. Dit om opstoppingen bij het binnenkomen en weer verlaten van de kerk te voorkomen.
- De aanwijzingen die de lector voorleest dienen strikt te worden opgevolgd.

Ad.

INZICHT & UITZICHT

Activiteitenprogramma Emmanuelparochie

Om verspreiding van het COVID-19 virus
zoveel mogelijk te voorkomen,
zijn alle activiteiten
in het kader van 'Inzicht & Uitzicht'
tot het eind van dit jaar
geschrapt of uitgesteld.



KERSTMIS 2020

Een Kerst als nooit tevoren
de wereld op zijn kop
Het woord corona niet meer aan te horen
bid God maak hiermee toch een stop

Lege straten was het aangezicht
banen in gevaar
verbazing alom het was echt waar
in lock down we gingen dicht

De ouderen zonder bezoek
opgesloten in tehuizen in een hoek
geen sociaal contact
eenzaamheid wat hun dat bracht

Toch gaan we de dag beleven
en hangen alle vlaggen uit
Iedereen weer een hand gegeven
en alle koren zingen samen luid

De burens hebben ineens geen ruzie meer
we dansen en feesten de hele nacht door
Het virus ging hevig tekeer
maar met ons gedrag waren we het voor

Eens zal ik knielen voor Uw aanschijn
en zeggen vergeef me al mijn opstandigheid
Heer ik smeed u geef ons ouderen een vredig samenzijn
de jeugd een toekomst, een nieuwe tijd.

Zalig Kerstmis

Emmy van Dijk

Ledenadministratie Geloofsgemeenschap St. Stephanus

MUTATIEFORMULIER

Verhuizing gezin / verhuizing inwonend gezinslid*

Naam:

Adres:

Postcode / woonplaats:

Geboortedatum en –plaats:

Nieuw adres

Adres:

Postcode / woonplaats:

Telefoonnummer:

Geboorte / doop*

Naam en voorletters:

Roepnaam:

Geboortedatum en –plaats:

Gedoopt: RK / NH / GE*

Overlijden

Naam:

Adres:

Geboortedatum:

Overlijdensdatum:

* Doorhalen wat niet van toepassing is



Hier uw advertentie?

Neem dan contact op met één
van de bestuursleden