

G
KERKBLAD

L
O

ROOMSKATHOLIEK

F
S
G

SINT STEPHANUS

M

E

E

N

S

C

HARDENBERG

A

P



Emmanuelparochie

INHOUDSOPGAVE

Van de redactie	2
Contactadressen	3
Wat goed is om te weten	4
Agenda	5
Parochieberichten	7
Vieringen Emmanuelparochie	8
Pastoralia	9
Pastoralia	11
Bericht uit de locatieraad	14
Communiqué 1 december 2021	16
Voorstellen diaken kandidaat Richard Meijer	19
Kerstboodschap Pastor Thomas	21
Vooraankondiging Het zoeken niet Moe	22
Diakenwijding Richard Meijer	23
Even voorstellen: uw nieuwe secretaris	25
Kerstgedicht Emmy van Dijk	26
Mutatiefomulier	28





Jaargang 50
Nr.04

VAN DE REDACTIE

Hierbij ontvangt u alweer het laatste kerkblad van 2021. Een jaar, waarin het coronavirus nog steeds niet weg is. Hierdoor zijn de vieringen ook anders (geweest) dan anders, maar we houden hoop, dat het jaar 2022 ons een goed jaar mag geven.

In dit parochieblad vindt u onder andere; bericht uit de locatieraad, een bericht van de Nederlandse Bisschoppen, 2 pastoralia's een berichtje van pastor Thomas en uiteraard heeft Emmy van Dijk weer een mooi kerstgedicht geschreven.

Veel leesplezier gewenst.

Tevens wensen Froukje en Wendy u fijne Kerstdagen en een gezond 2022.

Veel leesplezier!

Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het volgende kerkblad ingeleverd kan worden uiterlijk:

Maandag 14 februari 2022

Redactieadres:
Froukje Engbersen
E-mail: redactiestephanus@gmail.com



CONTACTADRESSEN

Pastoraal team:

- A. Monninkhof, pastoor
monninkhof@hetnet.nl tel. 06 - 22 78 61 51
- J.G. Butti, pastoraal werker
pastorbutti@ziggo.nl tel. 06 - 22 23 98 28
- M.W.M. Klein Overmeen –Groot Zwaaftink,
pastoraal werker tel. 06 - 18 27 64 84
m.kleinovermeen@ziggo.nl
- J.W. de Vries, parochivicaris tel. 06 – 45 29 02 66
Prhansdevries2020@gmail.com

Pastor Butti is eerste aanspreekbaar voor Hardenberg

Vrije dagen pastoresteam:

Maandag: pastores Butti en klein Overmeen

Dinsdagavond en zaterdag tot 16:00 uur: pastoor Monninkhof

E-mailadres ledenadministratie:

rkstephanus.hardenberg@hetnet.nl

Locatieraad:

Algemene coördinatie (voorzitter bestuur):

Mw. J. Terhorst tel. 06 – 19 53 35 63

Voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl

Secretaris / contactpersoon

Dhr. A.G.M. v/d Wurff tel. 0523 - 26 31 32

Secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl

Financieel beheerder

Dhr. J. Huijgen tel. 06 – 46 88 68 00

Penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl

Kerkgebouw:

de Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg tel: 0523 - 26 03 45

Website: **<https://www.emmanuelparochie.nl>** – en dan kiezen Hardenberg
Of direct naar **<https://www.emmanuelparochie.nl/hardenberg>**

Bankrelaties:

NL 48 RABO 0324 9618 98

NL 79 RABO 0161 7062 66 (PCI)

RSIN-nummer 824138685 (dit nummer gebruiken voor aftrekken gift)

ANBI-nummer 002609411

WAT GOED IS OM TE WETEN

Overlijden:

Bij het overlijden van uw naaste kunt u contact opnemen met:

J.G. Butti, pastoraal werker

tel. 06 – 22 23 98 28

pastorbutti@ziggo.nl

Bereikbaarheid pastores in de weekenden:

Voor dringende pastorale hulp tussen zondagmiddag 12.00 uur en maandagavond 24.00 uur kunt u dit telefoonnummer bellen:

06 - 50 41 22 38

U krijgt dan één van de pastores uit de regio te spreken.

Aanmelding voor dopen:

Mw. V. Reimer tel. 0523 – 26 65 40

Coördinatie bezoekgroep:

Mw. J.T.M Ruizenaar tel. 0523 – 26 48 46

Coördinatie misdienaars en misdienettes:

Mw. V. Reimer tel. 0523 – 26 65 40

Coördinatie wijkcontactpersonen:

Dhr. P. vd Burg tel. 0523 - 26 60 56

Caritas:

Mw. L. Houtman tel. 0523 - 26 39 18 / 06 - 53 18 16 79

Dhr. M. Niemarkt tel. 0523 – 64 93 50

Mw. M. Malinowski tel. 06 - 51 45 03 32

caritashardenberg@emmanuelparochie.nl

AGENDA



- Zo. 19-12 / 11:00 uur **4^e zondag van de Advent**
Eucharistie
Voorganger pastor Wenker
Einde Adventsactie
- Za. 25-12 / 11:00 uur **Kerstmis**
Communieviering
Voorganger pastor J. Butti
Collecte diaconie
- Zo. 26-12 / 11:00 uur **2^e Kerstdag**
Eucharistie
Gezamenlijke viering De Belte
- Zo. 02-01 / 11:00 uur **Openbaring des Heren**
Communieviering
Voorganger pastor J. Butti
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 09-01 / 11:00 uur **Doop des Heren**
Voorganger pastoor A. Monninkhof
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 16-01 / 11:00 uur **2e zondag door jaar**
Communieviering
Voorganger pastor J. Butti
m.m.v. Stephanuskoor
start actie kerkbalans

- Zo. 23-01 / 11:00 uur **3^e zondag door jaar**
Communieviering
Voorganger pastor M. klein Overmeen
m.m.v. Poco a Poco
- Zo. 30-01 / 11:00 uur **4^e zondag door jaar**
Communieviering
Voorganger pastor J. Butti
m.m.v. Stephanuskoor
einde actie kerkbalans
- Zo. 06-02 / 11:00 uur **5^e zondag door jaar**
Communieviering
Voorganger werkgroep Slagharen 2
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 13-02 / 11:00 uur **6^e zondag door jaar**
Communieviering
Voorganger pastor M. klein Overmeen
m.m.v. Poco a Poco
- Zo. 20-02 / 11:00 uur **7^e zondag door jaar**
Communieviering
Voorganger pastor J. Butti
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 27-02 / 11:00 uur **Carnaval**
Communieviering
Voorganger pastor J. Butti
m.m.v. Stephanuskoor

PAROCHIEBERICHTEN

Lectoren

Zo. 19-12 / 11:00 uur	dhr. T. Rijghard
Za. 25-12 / 11:00 uur	mw. V. Reimer
Zo. 02-01 / 11:00 uur	mw. M. Los
Zo. 09-01 / 11:00 uur	mw. J. Terhorst
Zo. 16-01 / 11:00 uur	dhr. P. van Galen
Zo. 23-01 / 11:00 uur	mw. V. Reimer
Zo. 30-01 / 11:00 uur	dhr. T. Rijghard
Zo. 06-02 / 11:00 uur	mw. M. Los
Zo. 13-02 / 11:00 uur	mw. J. Terhorst
Zo. 20-02 / 11:00 uur	dhr. P. van Galen
Zo. 27-02 / 11:00 uur	mw. V. Reimer



Kosters

Zo. 19-12 / 11:00 uur	mw. W. Stel
Za. 25-12 / 11:00 uur	dhr. H. Rusken
Zo. 02-01 / 11:00 uur	mw. W. Stel
Zo. 09-01 / 11:00 uur	dhr. P. vd Burg
Zo. 16-01 / 11:00 uur	dhr. H. Rusken
Zo. 23-01 / 11:00 uur	mw. T. Poorts
Zo. 30-01 / 11:00 uur	mw. W. Stel
Zo. 06-02 / 11:00 uur	dhr. P. vd Burg
Zo. 13-02 / 11:00 uur	mw. T. Poorts
Zo. 20-02 / 11:00 uur	dhr. H. Rusken
Zo. 27-02 / 11:00 uur	mw. W. Stel



VIERINGEN EMMANUELPAROCHIE

Deze vieringen staan op de website van de Emmanuelparochie:
(<http://www.emmanuelparochie.nl>)

In de Toren staan ook de kerkdiensten in de regio vermeld.

Tevens zijn alle vieringen vanuit de St. Brigittakerk te Ommen via internet te volgen. De link naar deze vieringen staat op de website van onze geloofsgemeenschap of direct klikken op <https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk>. De vieringen kunnen ook op een later tijdstip bekeken worden.



PASTORALIA



Communie: bron van inspiratie

Kort geleden zag ik in de grote ondergrondse kerk in Lourdes, het beeld van paus Pius X. Hij was paus van 1903-1915. Hij is de paus van de veelvuldige communie, en ook van de communie voor jonge kinderen. Het is door zijn initiatief van toen, dat ook nu nog jonge kinderen, als zij er rijp voor zijn (meestal rond hun achtste jaar, in groep 4) hun eerste heilige communie kunnen ontvangen.

De lijn, ingezet door paus Pius X, is later voortgezet door het Tweede Vaticaans Concilie. Dit was een belangrijke kerkvergadering van bisschoppen over de hele wereld. Deze kerkvergadering vond plaats tussen 1962 en 1965. De bisschoppen besloten toen, dat het goed was om dagelijks naar de Mis te gaan en vaak de communie te kunnen ontvangen. De ontmoeting met de Heer in de viering van de eucharistie zagen zij als een bron van inspiratie, moed en vertrouwen.

Ook voor mij als priester, is de Eucharistie hoogtepunt en bron. Ik vind het fijn om als gewijde te kunnen voorgaan in de viering van de eucharistie. Ook voor mij is de eucharistie het kloppend hart van de geloofsgemeenschap.

Tegelijk zie ik, dat wij (pastor Anton Wenker, pastor Hans de Vries en ik) niet overal tegelijk kunnen zijn. Hoe graag wij dit ook zouden willen, het lukt ons niet om op zaterdagavond en zondag in elk van onze 11 parochiekerken te zorgen voor een eucharistieviering.

Wat ik ook bespeur, is het verlangen bij velen van U om, zeker de weekendvieringen – toch ter communie te kunnen gaan. Ook vind U het fijn, dat ook de andere leden van ons pastoraal team (pastor Marga Klein Overmeen en pastor Joop Butti) kunnen voorgaan in weekendvieringen. Verder kunt U ook de inspiratie, die U in vieringen in onze parochie, krijgt van onze parochiële voorgangers, waarderen.

Daarom is het goed nieuws, dat onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, onlangs weer toestemming heeft gegeven voor het uitreiken van de heilige communie

in vieringen onder leiding van parochiële voorgangers. Hiermee heeft hij voldaan aan een wens van velen van U.

Wel geeft de Kardinaal aan, dat hij een nieuw beleidsplan voorbereidt. Hiervoor wil hij eerst nog overleggen met adviesorganen in ons Aartsbisdom. Naar verwachting zal dit beleidsplan in het midden van het volgend jaar (medio 2022) verschijnen. Naar ik vermoed, zal hij in dit beleidsplan (mede) aandacht schenken aan de vormgeving van de zondagsviering bij afwezigheid van een priester, en aan de verhouding van het aantal eucharistievieringen en woord- en communievieringen.

Wat me verder opvalt, is dat bij een uitvaart nabestaanden steeds vaker kiezen voor een gebedsviering zonder communie. Als reden hiervoor geven zij aan, dat zij niet meer zo vaak in de kerk komen, maar voor hun dierbare wel een mooi kerkelijk afscheid wensen. In een gebedsviering kan dit heel goed. Er wordt geen communie uitgereikt. Maar er wordt wel gelezen uit de Bijbel; er is een overweging, waarin het leven van de overledene in een gelovig perspectief wordt geplaatst; er wordt gebeden, gezongen, en aan het eind is er de zegening met wijwater en wierook. Ook is er in zo'n gebedsviering de nodige ruimte voor de persoonlijke wensen van de overledene en haar of zijn nabestaanden. Willen de nabestaanden hun dierbare tevens gedenken in een viering met communie, dan kan dit heel goed in een zondagsviering (of doordeweekse viering) met een speciale intentie voor de overledene.

U en mij wens ik toe, dat de ontmoeting met de Heer in de heilige communie, voor ons een bron van troost en goede moed mag zijn en blijven.

Pastoor André Monnikhof

Om verder te lezen: "De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van ons geloofsleven. Pastorale brief bij gelegenheid van het 'Jaar van de Eucharistie'". Utrecht, 2019. Geschreven door onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk. Wenst U een exemplaar, dan kunt U dit aanvragen door een mail te sturen aan de secretaresse van ons pastoraal team:

brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl

PASTORALIA



God en mens concurreren niet

De discussie over vaccinatie wel-of-niet woedt ook in de kerken en wel met soms verrassende standpunten en radicale opvattingen.

De staphorster orthodoxie blijkt inzake preventie springlevend: men vertrouwt op God OF men vertrouwt op een vaccin, ofwel men vertrouwt op geloof OF op de wetenschap. Men kan immers niet twee heren dienen!

Het staphorster bezwaar tegen vaccinatie is dat mensen eigenmachtig ingrijpen in de feitelijk natuurlijke gang van zaken - welke echter stilzwijgend als 'goddelijke voorzienigheid' wordt geduid. Hiermee staat vaccinatie Gods plan en de goddelijke uitvoering daarvan, in de weg. De Heer gééft, de Heer néémt... Vandaar dat (preventieve) vaccinatie moet worden afgewezen. In geval iemand echter ziek wordt, blijkt de zorgplicht echter toch sterker dan de vaccinale onthouding.

Deze staphorster orthodoxie is een versie van een aloude opvatting die zich vaker voordoet in 'orthodoxe' religieuze bewegingen en geloofsgemeenschappen. Ook beperkt deze opvatting zich niet tot het christendom. 2 Deze opvatting berust op wat ik een concurrentie-model zou willen noemen: preventie en genezing komen OFWEL 'van boven' (Gods voorzienigheid) - OFWEL 'van beneden' (het menselijk vaccin of geneesmiddel). Wie het heil van God verwacht, kiest ervoor zich niet te laten vaccineren – wie het heil van de wetenschap verwacht, kiest voor vaccinatie. Maar er moet wel worden gekozen! Men kan zich immers niet tegelijk wel én niet laten vaccineren.

Tegen dit concurrentiemodel valt wel het één en ander in te brengen. Hoewel de profeet Jeremia benadrukt dat het beter is om op de Heer te vertrouwen dan (slechts) op mensen 3, behoort dit toch niet tot de hoofdstroom van de Bijbelse traditie. Deze hoofdstroom berust eerder op een coöperatief-model, waarvan het Verbond tussen God en Zijn Volk de eerste grote uitdrukking is. Het Verbond is een religieus contract – vergelijkbaar met een huwelijk – met wederzijdse rechten en plichten van beide partijen. Maar al vóór de sluiting van het Verbond 4, bleek al bij het gebeuren van de bevrijding bij de Rode Zee dat de relatie tussen God en Zijn Volk een interactief gebeuren is, kortom: wat Israël doet (ten goede of ten kwade), doet ertoe!

Een rabbijnse uitleg (midrash) wil deze coöperatie van God en Zijn Volk bij de Rode Zee illustreren. Volgens deze verhalende uitleg kwamen Mozes en het Volk bij de Rode Zee tot staan: vóór hen lag de onbegaanbare watermassa – achter hen waren de Egyptische soldaten in achtervolging. Wat te doen? De midrash vertelt dat God aan Mozes het bevel gaf om voort te gaan. Gezien de benarde en uitzichtloze situatie een onmogelijk uitvoerbaar bevel. Wie zal de eerste stap wagen in de verzwelgende golven? Misschien is het wel met een teen begonnen, maar uiteindelijk waagde ene Nachshon 5 het om in de golven van de Rode Zee te springen. Toen het water hem letterlijk aan de lippen stond, sprak God opnieuw tot Mozes en vroeg verbaasd: 'Mijn geliefden verdrinken in de woedende zee en jij staat daar maar te bidden?' 'Wat moet ik doen?' vroeg Mozes. En God antwoordde: 'Steek je staf uit en spreid je hand uit over de zee die uiteen zal splijten en Israël zal in de zee op droog land komen' 6. En zo gebeurde het. Het initiatief 'van beneden' door Nachshon werd door God beantwoord met een antwoordend initiatief 'van boven'. Nachshon werd natuurlijk geprezen en beloond op zijn moed. Toen de wateren zich openden, kwam de weg vrij van de bevrijding bij de Rode Zee. Maar - zo verhaalt de midrash - 'als de joden toen niet waren gaan lopen, hadden ze nu nog in Egypte gezeten!' 'Wat Israël doet of nalaat, doet ertoe!

'Mijn geliefden verdrinken in de woedende zee en jij staat daar maar te bidden?'

'Wat moet ik doen?' vroeg Mozes.

De conclusie is dat de redding van Israël bij de Rode Zee niet enkel een zaak was van God alleen met Israël als een willoos lijdend voorwerp, zoals wel wordt gedacht. Het initiatief ligt hier zelfs 'beneden' en als God de wateren opent (in antwoord op dit initiatief!), hangt het nog steeds van Mozes en het Volk af of er een gebeuren van bevrijding zal worden gerealiseerd.

Een soortgelijke samenhang van goddelijke- en menselijke coöperatie kunnen we ook terugvinden in het Nieuwe Testament en wel in de kern van Jezus' boodschap. Het dubbele hoofdbebod van de liefde gebiedt God lief te hebben en je naaste lief te hebben als jezelf 7. Het gaat hier juist niet om: OFWEL God lief te hebben - OFWEL je naaste lief te hebben, want beide geboden zijn immers één! Er is geen concurrentie tussen de liefde tot God en de liefde tot een medemens: het gaat om één en dezelfde liefde in een andere hoedanigheid. Het dubbele hoofdbebod drukt interactie uit, zelfs coöperatie. De liefde tot God wordt wel onderscheiden, maar niet

gescheiden van de liefde tot de medemens: God blijft God en de naaste blijft de naaste. Maar God liefhebben, roept de liefde tot de naaste op en (omgekeerd) de naaste liefhebben, ontsluit de liefde tot God. Het is bidden én werken, de dominee én de arts, het gebed én het vaccin, bóven én benéden, coöperatie met een impuls á la Nachshon, een impuls ´van beneden´ als het even kan.

Het Koninkrijk van God is tegelijk een gave van God en een opgave voor mensen. Als héél Israël één Shabbat voortreffelijk zou houden, dan zou het Rijk Gods onmiddellijk aanbreken, zo luidt een joods gezegde. Het punt is hier niet of het voortreffelijk houden van Shabbat tot de reële menselijke mogelijkheden hoort 8. Het punt is dat er een relatie wordt gelegd tussen de komst van het Koninkrijk en het actuele menselijke handelen. Coöperatie nodigt uit tot actieve handeling (´eraan doen wat je kunt´) – concurrentie nodigt uit tot passieve afwachting (´wachten en bidden´). En als de passieve afwachting dan toch uiteindelijk breekt, slaat geloof vaak om in een seculier activisme zonder God: de makkelijke weg om God vervolgens te verwijten wat wij zelf hebben nagelaten.

Vaccins werken, zoveel is wel aangetoond. Wellicht kunnen we ze beschouwen als een initiatief ´van beneden´ dat vraagt om een antwoordend initiatief ´van boven´. Als God de wateren naar preventie en genezing opent, dan ´moeten we wel gaan lopen´, anders blijven we waar we zijn. Vertrouw zowel op de arts als op de dominee, maar wantrouw beiden ook altijd een beetje – mensen zijn God immers niet.

Joop Butti

Noten

1. ´God en mens concurreren niet´ door J. Van Kilsdonk in het dagblad Trouw op 13 april 1996
2. Bekend is deze ´orthodoxe´ opvatting ook van joodse religieuze groeperingen die fel gekant zijn tegen het bestaan van de Staat Israël. Het argument hierbij is dat het joodse volk niet heeft gewacht op de Messias die - aan het einde der tijden - de soevereiniteit van Israël zou herstellen, maar dat de Zionisten deze soevereiniteit in 1947 eigenmachtig hebben gerealiseerd bij het uitroepen van de Staat Israël.
3. Jeremia 17, 5-8
4. Jozua 24, 14-28
5. Nachshon: zie ook <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nachshon>
6. Exodus 14, 15
7. Mattheüs 22, 34-40
8. De sprong van Nachshon in de woedende golven van de Rode Zee viel ook buiten de ´menselijke mogelijkheden´ en lijkt eerder een wanhoopsdaad ´op hoop van zegen´

BERICHT UIT DE LOCATIERAAD

Met het uitkomen van dit kerkblad zijn er inmiddels weer **nieuwe Coronamaatregelen** van kracht. De anderhalve meter is weer helemaal terug, wat inhoudt dat er maximaal 32 mensen in onze kerk kunnen samenkomen. Ook het mondkapje is terug van weggeweest tijdens het lopen, als u zit mag het af. Koffie drinken na de viering begon langzamerhand een succes te worden. Steeds meer mensen bleven even na om samen wat bij te kletsen. Maar met 1,5 m werd dat een probleem en zijn we toch maar, hopelijk tijdelijk, gestopt. Spijtig. En wat ook heel jammer is, is dat de samenzang weer stopt. De koren waren net aan hun repetities begonnen om binnenkort, en zeker met Kerst, de vieringen weer wat extra's mee te geven.

En nu ik het over Kerst heb, de **Kerstnacht**, of eigenlijk de viering op 24 december 's avonds, vervalt ook door de maatregelen. In geen enkele RK kerk is er na 17 uur nog een viering. Heel erg jammer, maar als kerk zijn we onderdeel van de maatschappij en zijn we solidair met iedereen die te lijden heeft onder deze maatregelen. Op **Eerste Kerstdag** is er een viering om 11u, pastor Joop Butti gaat dan bij ons voor. Voor degenen die deze viering willen bijwonen ligt er achterin de kerk een intekenlijst voor maximaal 32 personen. Bent u niet in de gelegenheid om zondag in de kerk te komen, dan kunt u contact met mij opnemen (06 19533563) en indien er nog ruimte is zal ik u op de lijst zetten.

Op dit moment kan ik nog niets zeggen over hoe we om zullen gaan met de **nieuwjaarsreceptie** die we op 2 januari hadden gepland. Het is een goede traditie bij ons om elkaar na afloop van de viering het beste te wensen voor het nieuwe jaar onder het genot van een hapje en een drankje. Omdat we ook gestopt zijn met het koffie drinken na de vieringen lijkt het me wat raar als we dan wel met z'n allen nablijven. We zullen tegen die tijd kijken hoe de situatie is, wat wel / niet de mogelijkheden zijn.

En dan hebben te maken met een bestuurswisseling. **Ad van der Wurff** stopt eind van dit jaar met zijn functie als **secretaris van onze Geloofsgemeenschap**. Toen ik 10 jaar geleden aantrad als voorzitter, was er geen secretaris. Een dubbelfunctie is te zwaar, Ad zag dat en bood aan mij te komen helpen als secretaris. Ik ben hem daarvoor zeer dankbaar en we hebben deze 10 jaren heel fijn en prettig

samengewerkt. Maar na 50 jaren in verschillende functies actief te zijn geweest, niet alleen in onze kerk maar ook in parochie en dekenaat, is het geoorloofd een keer te stoppen. Ad heel erg bedankt!!

Gelukkig is het ons gelukt een goede opvolger te vinden in de persoon van **Michel Niemarkt**. Vanaf 1 januari zal hij de taken van Ad overnemen. Ik wens hem veel succes met zijn nieuwe werkzaamheden. Op de valreep kon het **najaarsoverleg** van de parochie nog doorgaan. We kwamen bijeen in de kerk van Slagharen, zodat we afstand konden houden. Het belangrijkste agendapunt was de toekomst van onze parochie. Hoe gaan we verder met 11 GG-en en uiteindelijk in 2023 nog maar 2 pastores. Daar moet nu al beleid op gemaakt worden. Het was een goede vergadering, we zijn er nog niet, maar we hebben er vertrouwen in dat, door goed samen te werken, we een heel eind komen.

Waar we verder als locatieraad zoal mee bezig zijn kunt u lezen in de notulen van onze vergaderingen.

De donkere dagen voor Kerst kunnen dit jaar voor veel mensen nog zwaarder zijn dan andere jaren door de afstand die we van elkaar moeten houden. Toch hoop ik dat we er voor elkaar zijn en elkaar steunen.

Als de ochtend gloort
wijzen dromen je de weg.

Vrees het donker niet
want het licht zal ook opgaan over jou.

Ga in vrede Kerstmis tegemoet

Dit wens ik u allen toe namens de gehele locatieraad
Zalig Kerstfeest

José Terhorst



COMMUNIQUÉ 1 DECEMBER 2021

Persconferentie van vrijdag 26 november jl.

Bericht van de Nederlandse Bisschoppen van woensdag 1 december jl.

Op vrijdag 26 november jl. heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om het aantal coronabesmettingen te beperken. Naar aanleiding hiervan hebben onze Bisschoppen vandaag ook nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Als pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie sluiten we ons hierbij aan. Ook wij zijn van mening, dat onze kerken geen bron mogen worden van besmetting.

Toepassing in onze Emmanuelparochie

Per direct:

- a. Voorlopig geen avondvieringen met kerkgangers erbij, ook niet met Kerst
- b. De eerstkomende tijd ook geen kerkelijke vergaderingen of bijeenkomsten na 17.00 uur
- c. Alle koorrepetities worden opgeschort
- d. Bij vieringen – zowel live als online – kan er gezongen worden door een cantorgroep van maximaal 6 personen
- e. Terughoudendheid in het bezoekwerk (pastorale bezoeken bij mensen thuis)
- f. Bezoek aan zorgcentra: we volgen het beleid van het betreffende zorgcentrum

Vieringen

Conform het besluit van de Nederlandse Bisschoppen worden **alle avondvieringen met kerkgangers** in onze parochie **per direct**

opgeschort. Avondvieringen kunnen wel worden **gelivestreamd**, maar zonder de aanwezigheid van kerkgangers. Alleen de medewerkers, die nodig zijn voor het livestreamen van deze avondviering, zijn dan in het kerkgebouw. Voor een avondviering, die gelivestreamd wordt, kan een cantorgroep worden ingeschakeld van maximaal 6 personen. Voor aanvang van deze avondvieringen worden er geen klokken geluid.

Doordeweeks en ook op zaterdag en zondag kunnen er, **overdag**, in onze gebouwen wel vieringen plaatsvinden. Alle vieringen, die nog zullen plaatsvinden, zijn hoe dan ook om 17.00 uur afgelopen.

Over de concrete invulling van het rooster van vieringen de komende tijd zult U zo spoedig mogelijk nader worden geïnformeerd.

Kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten

Per direct zullen er in onze kerkgebouwen tot nader order na 17.00 uur 's avonds geen kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten meer plaatsvinden. Eventuele vergaderingen en andere besprekingen of overleggen, kunnen *online* worden gehouden.

Koorzang

Koorzang door een cantorgroep blijft mogelijk. Deze cantorgroep omvat niet meer dan 6 personen. De leden van de cantorgroep staan bij voorkeur in een 'zig zag opstelling' en houden onderling anderhalve meter afstand.

Alle koorrepetities worden tot nader order opgeschort.

Bezoekwerk

Bij pastorale bezoeken bij mensen thuis zullen wij als pastoraal team uiterste terughoudendheid in acht nemen. Hierover zal door de pastor tevoren afstemming plaatsvinden van met de te bezoeken parochiaan.

Voor wat betreft activiteiten, bezoeken en vieringen in zorgcentra, volgen wij als pastoraal team het beleid van het betreffende zorgcentrum

Vieringen met Kerst

Hierover zult U tijdig worden geïnformeerd.

Op Kerstavond 24 december a.s. zullen er na 17.00 uur geen nachtmissen zijn.

Website

Actuele informatie kunt U ook vinden op de website van onze parochie: **www.emmanuelparochie.nl**. Ook de locaties zullen actuele informatie opnemen op hun eigen website.

Tot slot

We leven in een barre tijd. Toch hopen we als pastoraal team, dat deze Advent, waarin wij de komst van Christus verwachten, voor U ook een bron van hoop en troost mag zijn. Van harte wensen wij U Gods zegen, heel veel sterkte en alle goeds. Blijf gezond !

*Namens parochiebestuur en pastoraal team,
Pastoor André Monninkhof*

VOORSTELLEN DIAKEN KANDIDAAT RICHARD MEIJER

In onderstaand artikel stelt Richard Meijer uit Hoonhorst zich aan U voor.. Afgelopen jaren heeft hij de opleiding van ons Aartsbisdom gevolgd tot diaken. Deze opleiding heeft hij nu voltooid. Binnenkort volgt zijn wijding tot permanent diaken. Na zijn wijding zal hij als onbezoldigd diaken het pastoraal team ondersteunen en dienstbaar zijn aan onze Emmanuelparochie.

Pastoor André Monninkhof

Mijn naam is **Richard Meijer**, ik hoop binnenkort de diaken opleiding van het Ariënsinstituut van het aartsbisdom Utrecht af te ronden. Ik heb het afgelopen studie aar stage gelopen in de Heilig Kruis en Lebuïnus parochies Dit zijn de zuidelijke buurtparochies van de Emmanuelparochie.

48 Jaar geleden ben ik geboren in het Noord Groningse Bedum. Na wat omzwervingen tijdens mijn studie en eerste banen ben ik op de grens van Salland en het Vechtdal gaan wonen. Ik woon samen met mijn echtgenote en hondje in Hoonhorst.



Veiligheidsregio IJsselland is mijn werkgever. Op de afdeling beheer en techniek beheer ik de communicatie apparatuur en houd mij bezig met storingen in de elektronica die mijn brandweer collega's gebruiken. Naast deze werkzaamheden ben ik één van de communicatie-adviseurs die de media te woord staat bij inzet van de brandweer. Bij een inzet waar overleg en afstemming tussen de ambulancedienst, brandweer, politie en gemeente nodig is, adviseer ik over alle communicatie-aspecten die op dat moment van belang zijn voor de bestrijding van een incident.

In de vrije tijd die overblijft, mag ik graag wandelen, landschappen fotograferen, de Friese Waddeneilanden bezoeken en pelgrimeren in bijvoorbeeld Lourdes. Blij word ik van ontmoetingen met mensen met wie ik in gesprek mag raken.

In 2018 ben ik gestart met de opleiding in Utrecht. Voordat ik in Utrecht startte heb ik enkele jaren gestudeerd aan het Bonifatius Instituut in Vogelenzang waar het Aartsbisdom mee heeft samengewerkt. Als alles volgens plan verloopt zal ik D.V. zaterdag 15 januari 2022 in de kathedraal in Utrecht de wijding tot permanent onbezoldigd diaken ontvangen.

Na de wijding mag ik mij gaan inzetten in de Emmanuelparochie. In overleg met pastoraal team gaan we de komende weken overleggen waar mijn dienstwerk het beste tot haar recht komt.

Graag tot ziens en een hartelijke groet,
Richard Meijer

KERSTBOODSCHAP PASTOR THOMAS

Beste parochianen van de Emmanuelparochie,

Hier een bericht van Pastor Thomas vanuit India. Allereerst mijn hartelijke groeten aan jullie allemaal . Ik wil jullie allen in deze adventstijd een Zalig Kerstfeest wensen. Het kind in de stal bracht nieuw leven en licht voor vele mensen. Dat het kerstfeest ons nieuwe inspiratie mag geven om ons leven op anderen gericht te maken. Vooral in deze tijd van corona, om licht te schenken voor diegene die in het donker zijn.

Vorig jaar was het voor mij een moeilijk jaar . Mijn broer is op 56 jarige leeftijd aan een hersentumor overleden. Mijn moeder en de vrouw van mijn overleden broer wonen nu samen in het huis. Ik werk als pastoor in een parochie niet zo ver van hen vandaan en kan hen regelmatig bezoeken.

Zoals jullie wel weten is in 2008 het Pastor Thomas Fonds opgericht. Door vele donaties en acties kunnen er veel kinderen naar school gaan waarvan de ouders de kosten hiervoor niet kunnen betalen . Hiervoor mijn hartelijke dank.

Vanaf het begin van de corona epidemie, zijn de scholen hier dicht . De lessen worden online gegeven. Vele kinderen hebben geen smartphone met beltegoed en internet , daarom kunnen ze de lessen niet volgen . Ongeveer 50 kinderen hebben we toen vanuit het Pastor Thomas Fonds een smartphone met beltegoed en ongeveer 100 kinderen hebben een bijdrage gekregen om beltegoed te kopen. Ook hebben we aan ruim 100 gezinnen voedselpakketten uitgedeeld. Als de ouders niet kunnen/mogen werken vanwege de pandemie , dan ook geen geld.

Zo konden we ook een groot aantal gezinnen helpen.

Ik dank alle mensen die geld hebben geschonken. Mijn hartelijke dank ook namens de kinderen en hun ouders .

Ik wens u en allen en allen die u dierbaar zijn, een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig en Gezond 2022 toe. Moge het licht en leven in de kribbe ons leven verlichten en vernieuwen.

Hartelijke groeten,
Pastor Thomas

VOORAANKONDIGING HET ZOEKEN NIET MOE

Door de Pelgrimagegroep 'Het Zoeken Niet Moe' wordt er jaarlijks een lezing georganiseerd.

Deze keer verdiepen we ons in het complexe vraagstuk van euthanasie, kerk en geloof.

Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

Wanneer is lijden als ondraaglijk te beschouwen? Wat is 'voltooid leven'; bestaat dat? Wat is het standpunt van onze kerk inzake euthanasie?

Kortom, vele vragen die ongetwijfeld ook wel eens opkomen bij u. Kardinaal W. Eijk zal deze lezing komen verzorgen. Als geen ander kan hij hierover spreken; hij promoveerde op dit thema. Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Datum: 9 februari 2022

Tijd: 13.30u inloop met koffie/thee. 14.00u start.

Locatie: parochiecentrum Lemelerveld

Begeleiding: Kardinaal W. Eijk

Kosten: 5 euro.

Graag tot dan, Pelgrimagegroep "Het Zoeken Niet Moe"

Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker

DIAKENWIJDING RICHARD MEIJER

Eerder in dit kerkblad heeft Richard Meijer uit Hoonhorst zich in een artikel aan U voorgesteld. Richard is 48 jaar. Samen met zijn vrouw Cindy woont hij in Hoonhorst. In het dagelijks leven werkt Richard voor de Veiligheidsregio IJsselland. Op de afdeling beheer en techniek beheert hij daar de apparatuur en houdt hij zich bezig met storingen in de electronica die zijn brandweer collega's gebruiken. Naast deze werkzaamheden is hij één van de communicatie adviseurs die de media te woord staat bij inzet van de brandweer. In de kerk in Hoonhorst is hij actief als acoliet.

De afgelopen jaren heeft hij de diakenopleiding van ons Aartsbisdom gevolgd. Zijn pastorale stage in de parochies Heilig Kruis (Raalte en omgeving) en H. Lebuïnus (Deventer en omgeving) heeft hij kort geleden met succes afgerond.

Inmiddels is Richard in onze Emmanuelparochie begonnen aan een 'elfstedentocht' langs onze geloofsgemeenschappen. In drie van onze kerken heeft hij zich inmiddels gepresenteerd; andere plaatsen zullen zo spoedig mogelijk volgen.

De diakenwijding van Richard is gepland op zaterdag 15 januari aanstaande in de Kathedraal in Utrecht. Door de huidige coronamaatregelen is het aantal plaatsen in de Kathedraal beperkt. Dit betekent, dat de wijding alleen op uitnodiging is te bezoeken. Wel zal er een livestream zijn. Op deze manier kunt U de wijding live, of op uw eigen tijd, meebeleven.

Op zondag 16 januari aanstaande zal Richard voor het eerst assisteren als diaken in de viering in de Brigittakerk in Ommen, aanvang 11.00 uur. Over de organisatie van deze viering wordt nog overlegd. Verdere informatie zult U te zijner tijd kunnen vinden op de website van onze parochie, www.emmanuelparochie.nl

Na zijn diakenwijding zal Richard voor 6 tot 12 uur per week als onbezoldigd permanent diaken werkzaam zijn, ter ondersteuning van het pastoraal team en ten dienste van onze Emmanuelparochie.

Als Emmanuelparochie willen we Richard graag voorzien van de liturgische kleding, die hij nodig heeft om zijn taken als diaken goed te kunnen vervullen. Hiertoe hebben we bij een firma een set dalmatieken en vier diakenstola's besteld, in de liturgische kleuren groen, paars, wit en rood. Een dalmatiek is het liturgische 'bovenkleed' van de diaken, te vergelijken met het kazuifel van de priester. Als parochianen kunt U hieraan financieel bijdragen door Uw bijdrage te storten op het rekeningnummer van onze Emmanuelparochie: **NL20 RABO 0378 9453 27 ten name van Rooms Katholieke Parochie Emmanuel, onder vermelding van "diakenwijding Richard Meijer"**. Bij voorbaat dank voor uw goede gaven!

Dank voor uw gebed voor Richard op weg naar zijn diakenwijding op 15 januari aanstaande.

Pastoor André Monninkhof

EVEN VOORSTELLEN: UW NIEUWE SECRETARIS

Begin dit jaar werd ik gebeld: “Wij zoeken nog een aantal nieuwe bestuursleden.”

Na een aantal maanden meedraaien bij de vergaderingen, heb ik “Ja” gezegd op de vraag of ik de functie van secretaris op mij wou nemen.

Ik ben **Irma Viskaal** geboren in Slagharen. Sinds 1998 woon ik in Dedemsvaart.

Als administratief juridisch medewerker ben ik werkzaam ik bij een groot administratie kantoor in Zwolle.

Mijn vrije tijd besteed ik aan mijn twee katten, puzzelen, olifanten, lezen, Taizé liederen

zingen, en als het kan

reizen. In 2016 heb ik

tijdens de reis naar Sri

Lanka, kennis kunnen

maken met mijn

weesolifant (zie foto).

Deze olifant werd op

genomen in het project

toen zijn moeder

overleed. Gelukkig leeft

hij nu weer zelfstandig in

het wild.



Naast bovenstaande ben/was ik al jaren actief als vrijwilliger binnen de RK Kerk, namelijk onder andere bezorgen kerkblad en kerkbalans en tot en met 2017 het organiseren van reizen naar diverse landen. Velen zullen mij van die reizen kennen.

Nu ga ik officieel starten als secretaris van de Emmanuel Parochie. Ik hoop op een prettige samenwerking waarbij ik mij zal in zetten om actief en positief mee te denken over de opbouw en de het in stand houden van onze parochie.

KERSTGEDICHT EMMY VAN DIJK

Kerstmis 2021

We dachten een andere Kerst in te gaan
zoals vroeger met veel mensen en gezelligheid
Helaas was dat als snel van de baan
we leven nu eenmaal in coronatijd

de corona beïnvloedt ons leven
een hand een knuffel ons niet gegeven
het is allemaal beperkt
hoop op verbetering is wat ons sterkt

we hebben genoeg van regels een wetten
mensen zijn geïrriteerd
eenzaamheid doet ons aan de kant zetten
gebrek aan contact wat ons bezeerd

Maar het is Kerstmis zoals ieder jaar
we proberen er iets van te maken
de Kerstboom staat weer daar

leggen even neer onze dagelijkse taken

we zingen weer van vrede op aard
en bidden dat terrorisme ons wordt bespaard
dat het virus niet meer heeft de overhand
dat we verder kunnen hand in hand

Het Kerstkind ons gegeven
geeft moed in deze Kerstnacht
vrede van Hem ons verwacht
want hoop doet leven

Maak deze Kerst vrede in je eigen hart
dan maak je voor het nieuwe jaar een goede start
vertrouw op het Kerstkind geboren in Kerstnacht
want Hem behoort alle Glorie alle Macht.

Zalig Kerstmis

Emmy van Dijk



RK Geloofsgemeenschap St. Stephanus
Ledenadministratie: De Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg
Rkstephanus.hardenberg@hetnet.nl

MUTATIEFORMULIER

Verhuizing gezin / verhuizing inwonend gezinslid*

Naam:

Adres:

Postcode / woonplaats:

Geboortedatum en -plaats:-.....-.....

Nieuw adres

Adres:

Postcode / woonplaats:

Telefoonnummer:

Geboorte / doop*

Naam en voorletters:

Roepnaam:

Geboortedatum en -plaats:-.....-.....

Gedoopt: RK / NH / GE*

Overlijden

Naam:

Adres:

Geboortedatum:-.....-.....

Overlijdensdatum:-.....-.....

- Doorhalen wat niet van toepassing is