



G  
KERKBLAD  
L  
O  
ROOMSKATHOLIEK

F  
S  
G  
SINT STEPHANUS

M  
E  
E  
N  
S  
C  
HARDENBERG  
A  
P



Emmanuelparochie

## INHOUDSOPGAVE

<b>Van de redactie.....</b>	<b>2</b>
<b>Contactadressen.....</b>	<b>3</b>
<b>Wat goed is om te weten .....</b>	<b>4</b>
<b>Agenda.....</b>	<b>5</b>
<b>Vieringen Emmanuelparochie.....</b>	<b>6</b>
<b>Parochieberichten .....</b>	<b>7</b>
<b>Communiqué 27 januari 2022.....</b>	<b>8</b>
<b>Pastoralia .....</b>	<b>10</b>
<b>Pastoralia.....</b>	<b>12</b>
<b>Pastoralia.....</b>	<b>14</b>
<b>Bericht uit de locatieraad .....</b>	<b>17</b>
<b>Potgrond voor bijbels.....</b>	<b>21</b>
<b>Inloopmiddag .....</b>	<b>21</b>
<b>Mutatief formulier .....</b>	<b>24</b>



51

**Jaargang**

**nr. 01**

## **VAN DE REDACTIE**

Beste mensen,

Voor u ligt alweer het kerkboekje 'veertigdagentijd'.  
In deze uitgave vindt u onder andere een communiqué over de versoepelingen, de roostervieringen en enkele pastoralia's.

Zoals altijd aan het begin van het nieuwe jaar, zal er gestart worden met de vastenactie. Wij willen u een goede vastentijd toewensen.

In september wordt er een bedevaart naar Lourdes georganiseerd. Meer informatie hierover vindt u elders in het kerkblad.

Voor jongeren wordt er van 29 april tot en met 1 mei a.s. een jongerenweekend op Ameland gehouden. Ook hierover is informatie te vinden elders in het kerkblad.

We wensen u weer veel leesplezier.

Houdt u er rekening mee, dat de kopij voor het volgende kerkblad ingeleverd kan worden uiterlijk:

***maandag 4 april 2022***

bij het redactieadres:

Froukje Engbersen

E-mail : **redactiestephanus@gmail.com**

*Bij voorbaat dank!*

## CONTACTADRESSEN

### Pastoraal team:

A. Monninkhof, pastoor tel. 06 – 22 78 61 51  
***monninkhof@hetnet.nl***

J.G. Butti, pastoraal werker tel. 06 – 22 23 98 28  
***pastorbutti@ziggo.nl***

M.W.M. klein Overmeen-Groot Zwaaftink tel. 06 – 18 27 64 84  
pastoraal werker ***m.kleinovermeen@ziggo.nl***

J.W. de Vries, parochievicaris tel. 06 – 45 29 02 66  
***prhansdevries2020@gmail.com***

Pastor Butti is eerste aanspreekbaar voor Hardenberg

### Vrije dagen pastoresteam:

Maandag: pastores Butti en klein Overmeen  
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor  
Monninkhof

E-mailadres ledenadministratie:  
***rkstephanus.hardenberg@hetnet.nl***

### Locatieraad:

Algemene coördinatie (voorzitter bestuur):  
mw. J. Terhorst tel. 06 – 19 53 35 63  
***voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl***

Secr./contactpers.: dhr. M.S.H. Niemarkt tel. 06 – 36 16 41 33  
***secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl:***

Financieel beheerder: dhr. J. Huijgen tel: 06 – 46 88 68 00  
***penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl***

### Kerkgebouw:

de Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg tel: 0523 - 26 03 45

**website:** <https://www.emmanuelparochie.nl> – Hardenberg  
of direct naar <https://www.emmanuelparochie.nl/hardenberg>

**Bankrelaties:**

NL 48 RABO 0324 9618 98

NL 79 RABO 0161 7062 66 (PCI)

RSIN-nummer **824138685** (voor aftrekken gift)

ANBI-nummer 002609411

**WAT GOED IS OM TE WETEN**

**Overlijden**

Bij het overlijden van uw naaste kunt u contact opnemen met:

J.G. Butti, pastoraal werker tel. 06 – 22 23 98 28

**of e-mail: [pastorbutti@ziggo.nl](mailto:pastorbutti@ziggo.nl)**

**Bereikbaarheid pastores in de weekenden:**

Voor dringende pastorale hulp tussen zondagmiddag 12.00 uur en maandagavond 24.00 uur kunt u dit telefoonnummer bellen:

06 – 50 41 232 38

U krijgt dan één van de pastores uit de regio te spreken.

**Aanmelding voor dopen:**

Mw. V. Reimer tel. 0523 – 26 65 40

**Coördinatie bezoekgroep:**

Mw. J.T.M. Ruizenaar tel. 0523 – 26 48 46

**Coördinatie misdienaars en misdienettes:**

Mw. V. Reimer tel. 0523 – 26 65 40

**Coördinatie wijkcontactpersonen:**

Dhr. P. v/d Burg tel. 0523 – 26 60 56

**Caritas:**

Mw. L. Houtman tel. 0523 – 26 39 18 / 06 – 53 18 16 79

Dhr. M. Niemarkt tel. 0523 – 64 93 50

Mw. M. Malinowski tel. 06 – 51 45 03 32

**[caritashardenberg@emmanuelparochie.nl](mailto:caritashardenberg@emmanuelparochie.nl)**

## AGENDA



- Zo. 20-02 / 11.00 uur **7e zondag door het jaar**  
**Communieviering**  
voorganger: pastor J. Butti  
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 27-02 / 11.00 uur **Carnaval**  
**Communieviering**  
voorganger: pastor J. Butti  
m.m.v. Stephanuskoor
- Wo. 02-03 / 19.00 uur **Aswoensdag**  
**Eucharistie**  
voorganger: pastor A. Wenker  
gezamenlijke viering De Belte  
*Start Vastenactie*
- Zo. 06-03 / 11.00 uur **1e zondag 40-dagen**  
**Eucharistie**  
voorganger: pastoor A. Monninkhof  
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 13-03 / 11.00 uur **2e zondag 40-dagen**  
**Communieviering**  
voorganger: pastor J. Butti  
m.m.v. Poco à Poco
- Zo. 20-03 / 11.00 uur **3e zondag 40-dagen**  
**Communieviering**  
voorganger: pastor J. Butti  
m.m.v. Stephanuskoor

- Zo. 27-03 / 11.00 uur **4e zondag 40-dagen  
Communieviering**  
Werkgroep Hardenberg
- Zo. 03-04 / 11.00 uur **5e zondag 40-dagen  
Eucharistie**  
voorganger: pastoor A. Monninkhof  
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 10-04 / 11.00 uur **Palmzondag  
Communieviering**  
voorganger: pastor J. Butti  
m.m.v. Poco à Poco

## **VIERINGEN EMMANUELPAROCHIE**

Deze vieringen staat op de website van de Emmanuelparochie (<https://www.emmanuelparochie.nl>) en hangen in de kerk.

In de Toren staan ook de kerkdiensten in de regio vermeld.

Tevens zijn alle vieringen vanuit de St. Brigittakerk te Ommen via internet te volgen. De link naar deze vieringen staat op de website van onze geloofsgemeenschap of direct klikken op <https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk>. De vieringen kunnen ook op een later tijdstip bekeken worden.

## PAROCHIEBERICHTEN



### Misdienaars en Misdienettes

Zo.	20-02 / 11.00 uur	geen
Zo.	27-02 / 11.00 uur	geen
Zo.	06-03 / 11.00 uur	Robin & Elmer
Zo.	13-03 / 11.00 uur	geen
Zo.	20-03 / 11.00 uur	geen
Zo.	27-03 / 11.00 uur	geen
Zo.	03-04 / 11.00 uur	Elmer & Claire
Zo.	10-04 / 11.00 uur	geen

### Lectoren

Zo.	20-02 / 11.00 uur	dhr. P. van Galen
Zo.	27-02 / 11.00 uur	mw. V. Reimer
Zo.	06-03 / 11.00 uur	dhr. T. Rijghard
Zo.	13-03 / 11.00 uur	mw. M. Los
Zo.	20-03 / 11.00 uur	mw. J. Terhorst
Zo.	27-03 / 11.00 uur	geen
Zo.	03-04 / 11.00 uur	dhr. P. van Galen
Zo.	10-04 / 11.00 uur	dhr. T. Rijghard

### Koster

Zo.	20-02 / 11.00 uur	dhr. H. Rusken
Zo.	27-02 / 11.00 uur	mw. W. Stel
Zo.	06-03 / 11.00 uur	dhr. P. v/d Burg
Zo.	13-03 / 11.00 uur	mw. T. Poorts
Zo.	20-03 / 11.00 uur	dhr. H. Rusken
Zo.	27-03 / 11.00 uur	mw. W. Stel
Zo.	03-04 / 11.00 uur	dhr. P. v/d Burg
Zo.	10-04 / 11.00 uur	mw. T. Poorts





## **COMMUNIQUÉ 27 JANUARI 2022**

### **Versoepelingen**

Met ingang van 26 januari 2022 hebben onze Bisschoppen besloten tot versoepelingen van de coronamaatregelen voor de Rooms Katholieke Kerk.

Hierna zal ik aangeven, wat deze versoepelingen betekenen voor vieringen en andere activiteiten in onze Emmanuelparochie.

### **Vieringen**

Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen, wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen 's avonds, met kerkgangers erbij, zijn weer mogelijk.

Vooraf reserveren blijft verplicht. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van de vieringen wordt nog dringend afgeraden.

### **Andere kerkelijke bijeenkomsten**

Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen 's avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.

### **Basismaatregelen op het gebied van gezondheid**

Alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden. Dit betekent:

- Thuisblijven in het geval van klachten
- Anderhalve meter afstand houden
- De hygiëneregels volgen (onder meer: bij binnenkomst handen ontsmetten)
- Mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes
- De regels voor het veilig uitreiken van de communie blijven eveneens gehandhaafd (zie ook hierna).

### **Communie uitreiken**

De regels voor het veilig uitreiken van de communie blijven eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met een eucharistisch pincet, ook met de vooraf gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt.

De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand, de communie willen ontvangen, blijft de bestaande oplossing – het gebruik van een eigen corporale, bijvoorbeeld in de vorm van een schone witte zakdoek – van kracht.

### **Zingen**

Samenzang is toegestaan. Koren mogen vanaf heden weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden, en in zigzagopstelling staan. Ook voor koorrepetities geldt de algemene eindtijd van 22.00 uur. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de rijksoverheid onder meer met betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder.

### **Uitvaarten**

Bezoekers op een uitvaart moeten anderhalve meter afstand kunnen houden van elkaar. Uitvaartplechtigheden kunnen overdag en 's avonds plaatsvinden. Wel geldt hier de algemene eindtijd van 22.00 uur. Volg bij uitvaarten de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus.

### **Tot slot**

Uiteraard zijn we blij met deze versoepelingen. Maar gelet op het hoge aantal besmettingen, blijft voorzichtigheid geboden. Laten we elkaar hierbij helpen!

*Pastoor André Monninkhof*

## PASTORALIA



### *Hoopvol het nieuwe jaar in*

Vaak hoor ik zeggen dat we 2021 maar snel moeten vergeten. Het was een jaar van hopen en afzien. Hopen dat we dat verwoestende virus maar snel de baas zouden worden. Afzien, omdat we nog steeds leven met beperkingen.

Op het moment dat ik dit schrijf, moet het nog Kerstmis worden. Al onze kerken zijn `s avonds dicht, de vieringen zijn enkel te volgen via live stream. In de zondagsvieringen geldt nog steeds de anderhalve meter afstand. Wat gaat het komend jaar ons brengen? Durven we opnieuw hoopvol te zijn? Hoopvol een nieuw begin te maken?

Kerkelijk vieren we ons nieuwe begin eigenlijk drie keer per jaar: de geboorte van Jezus met Kerstmis, Zijn verrijzenis met Pasen en met Pinksteren wanneer de Kerk de apostelen en ons aanspoort opnieuw te beginnen.

Wij vertrouwen erop dat er bij God steeds nieuwe toekomst is. Dat maakt hoopvol.

Zoals altijd staan we in januari stil bij de 'Week van gebed voor eenheid van christenen.'

Dit jaar is het thema: 'Licht in het duister.' De ster van Bethlehem schijnt als een licht in het duister en wijst ons de weg naar Jezus. En precies daarin ligt de oproep voor ons als christen. 'Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.' (Matteüs 2 vers 2)

We lezen het verhaal van de drie wijzen die de ster achterna reizen. De ster is voor hen een langverwacht teken van hoop. En zo vinden zij uiteindelijk het kind in de kribbe. Het hoopvolle teken van nieuw leven.

Mogen wij die hoop ook ervaren in dit nieuwe jaar.

Een jaar waarin nog van alles kan gebeuren. Het kan nog alle kanten op.

Laten we hoopvol dit jaar beginnen, thuis, op ons werk, op school en in onze geloofsgemeenschappen. Hopend op een jaar waar weer veel meer mogelijk wordt.

Soms is er meer mogelijk dan we denken. Meer enthousiasme, meer creativiteit, meer geluk, meer liefde en vrede.

God zelf schenkt het ons als we erin durven te geloven. Dat noemen we zegen.

Ik wens u allen een gezegend, hoopvol en gezond 2022.

Pastor Marga klein Overmeen

## PASTORALIA



### **Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.**

In tijden van ziekte hoop je dat er snel betere tijden aanbreken. Zeker geldt dat voor het coronavirus. Maar op een gegeven moment komt er het besef dat de strengere coronamaatregelen die het kabinet had afgekondigd, de pandemie niet zouden beëindigen. We moeten nu zonder al te grote ongelukken de winter proberen door te komen. Laten we ophouden onszelf wijs te maken dat de pandemie bijna voorbij is, dat het een kwestie zou zijn van nog even doorbijten. De uiteenlopende varianten krijgen we niet zomaar de wereld uit. We zullen ermee moeten leren leven, hetgeen betekent: onderhandelen. Met het virus, met onszelf. Het heeft iets van een vredesproces. Doodsvijanden moeten elkaar de ruimte gaan gunnen en niet langer zoveel mogelijk schade willen toebrengen.

Sinds maart 2020 hoorden wij dat wij het virus zouden verslaan en dan snel terug zouden kunnen naar het oude normaal. Zoals meestal in geval van oorlog worden daarmee de slachtoffers vergeten. Het enige dat nog telt is de aanstaande overwinning. Maar na enkele maanden lieten de coronaslachtoffers zich niet meer vergeten. Ondragelijk zwaar was het. Alleen doodgaan, niet bij de begrafenis kunnen zijn van geliefden, niet kunnen samenkomen met vrienden, nooit onbekommerd feest kunnen vieren. Schrijnend en soms mensonwaardig was het volgens hen. "Wij zijn er bijna, houd vol", was steeds de boodschap. De meeste Nederlanders hebben gedaan wat van ze is gevraagd en zijn twee of drie keer gevaccineerd. Ze werden gepaaid met de belofte dat als we dat zouden doen, het oude normaal snel kon terugkeren. Maar het oude normaal is nog lang niet terug.

In het evangelie van Lucas houdt Jezus zijn leerlingen voor: Als een koning ten oorlog trekt tegen een andere koning, dan gaat hij er toch eerst eens voor zitten om te beraadslagen of hij sterk genoeg is om met tienduizend man op te trekken tegen de ander, die met twintigduizend man op hem afkomt. Als dat niet zo is stuurt hij, terwijl de ander nog ver weg is, een gezantschap naar hem toe om naar de vredesvoorwaarden te vragen.

Besef dat de inzet voor het rijk van God een lange adem vraagt en de inzet van alles wat je in huis hebt, wil Hij zeggen. Droom niet van de ene verpletterende slag waarmee alles in een keer ten goede wordt gekeerd. Maar dat laatste is precies wat wij tijdens de coronapandemie steeds collectief gedaan hebben. Misschien hadden we direct aan het begin om de vredesvoorwaarden moeten vragen. Kunnen wij niet zo met het coronavirus samenwerken dat we het zijn beperkte ruimte laten, maar er tegelijkertijd voor zorgen dat in het totaal het leven gediend wordt en niet de dood. Door het coronavirus tot absolute vijand te verklaren, moeten wij doen wat het ons oplegt in de overtuiging dat we zo bezig zijn het te verslaan. Maar zelfs het aidsvirus hebben we uiteindelijk in zekere zin vrede gesloten. Geen enkele vrede is definitief en af en toe laait het conflict weer op. Dat is erg, maar ons leven is nooit zonder gevaar tot God alles zal zijn in alles, zover is het nog niet. Met name dit laatste kunnen we maar moeilijk onderkennen.

Pastor Hans de Vries.

## PASTORALIA



### Vergeven als werkwoord

Een paar weken geleden lazen we op vrijdagmorgen als eerste lezing, het verhaal uit het boek Koningen, waarin koning David zijn rivaal Uria de dood injaagt. In heel het Oude Testament wordt David om zijn rechtschapenheid hoog geprezen. Maar hier rijdt hij een scheve schaats. Hij palmt de vrouw van Uria in; en vervolgens laat hij Uria de dood vinden door hem bij een gevecht met een vijandelijk leger, vooraan in de frontlinie te laten plaatsen. In termen van vandaag, zouden bij deze handelwijze van David, kwalificaties passen als: 'voorbedachten rade'; 'machtsmisbruik', en zelfs 'sexueel misbruik'. Voorwaar geen geringe feiten !

Dit verhaal van koning David en Uria doet mij meteen denken aan wat onlangs een bekende voetballer overkwam. Naar verluidt in de media, rijdend onder invloed en met veel te hoge snelheid, veroorzaakt hij een dodelijk ongeval. Een kindje van vier komt hierbij om het leven. Verschrikkelijk wat hier gebeurt: een kindje overlijdt en het leven van een jong gezin wordt compleet geruïneerd. En dat alles – zo lijkt het althans – als gevolg van grove onachtzaamheid en nalatigheid van de veroorzaker van dit ongeval.

Natuurlijk gaat ons medeleven op de eerste plaats uit naar dit gezin, familie en vrienden. Wat hen is overkomen, daar zijn geen woorden voor. Het leed dat hen is aangedaan, is met geen pen te beschrijven. Hun verdriet is immens. Zij hebben 'levenslang'. Hun leven zal nooit meer worden wat het was.

Maar ik moet U zeggen, dat ik ook te doen heb met de bekende voetballer, die dit ongeluk veroorzaakte. Hij heeft een grote fout gemaakt. Laat dit duidelijk zijn. Daar wil ik niets aan afdoen. Maar de manier, waarop hij al bij voorbaat aan de publieke schandpaal wordt genageld, geeft mij ook te denken.

*Zoals ik las in een commentaar in een voetbaltijdschrift: “Het Almelose oproer (van supporters van de club van deze voetballer – AM - ) demonstreerde andermaal hoe de cancelcultuur ook zijn intrede heeft gedaan in de profvoetballerij. Er is amper nog ruimte om fouten te mogen maken of vergiffenis te krijgen. De zweep der publieke tuchting knalt direct.”*

Waar ik mee worstel is, hoe deze bekende voetballer op den duur verder moet met zijn leven. Ook hij heeft – door zijn eigen toedoen, maar toch – ‘levenslang’: het beeld van de aanrijding die je hebt veroorzaakt en het besef, dat je een jong kind hebt doodgereden, zal altijd aan je geweten blijven knagen. Hij zal door een lang, diep en donker dal moeten gaan. Voorlopig zal hij zijn sportieve beroep niet kunnen uitoefenen. Over enige tijd zal dan de rechtszaak volgen. Hierna zal hij zijn straf moeten volbrengen. Wat ik hoop is, dat hij een goede coach krijgt, die hem begeleidt op zijn weg. Een ervaren begeleider, bij wie hij een luisterend oor kan vinden; en die hem ook helpt om op het juiste moment de juiste stappen te zetten. Zoals: houd héél goed contact met het getroffen gezin; zoek geen publiciteit; erken tijdens de rechtszitting volmondig je fout, geef blijk van je spijt, en laat ook je betrokkenheid zien naar het gezin, dat door jouw fout zo zwaar getroffen is; en accepteer je straf zonder morren (ga niet in beroep).

Als hij deze loodzware weg heeft afgelegd, hoop ik, dat deze bekende voetballer iets mag merken van vergiffenis. Misschien zijn de slachtoffers van het ongeval hiertoe niet in staat, omdat wat hen is aangedaan, voor hen onvergeeflijk is. Mocht dit zo zijn, dan lijkt me dit niet meer dan begrijpelijk. Vanuit gelovig perspectief zouden we dan moeten zeggen, dat we deze vergeving moeten overlaten aan Onze Lieve Heer. Zoals Hij ook het berouw van Zijn dienaar David accepteerde; en aan het Kruis, de ‘goede moordenaar’ vergeving schonk; zo hoop ik, dat ook het leven van deze bekende voetballer een nieuwe kans mag krijgen. Wat gebeurd is, wordt hiermee niet vergeten; integendeel: dit blijft voor altijd.



Maar hoezeer wij ook bij Hem in het krijt staan; God 'cancelt' ons niet; Hij schrijft ons niet af; maar door Zelf aan het Kruis de last van onze fouten en tekortkomingen op Zich te nemen, schenkt Hij ons nieuw leven.

Dit doet Hij niet zomaar. Zoals het verhaal van de bekende voetballer laat zien, moeten we – willen we in aanmerking komen voor vergeving – echt 'aan de bak'. We zullen bereid moeten zijn, om op onze blaren te zitten, en alle smaad, die ons treft, geduldig te verdragen. Dat is de weg, die wij mogen en moeten gaan in de komende Veertigdagentijd, waarin we ons voorbereiden op Pasen. In deze zin is vergeving ook een werkwoord. In dit geval komt Gods genade niet zomaar uit de lucht vallen, maar zullen we die ook echt moeten 'verdienen'. Maar als ons dit lukt, mogen we oprecht blij zijn, dat er in ons leven – ondanks alles – een nieuw perspectief gloort.

Dat wij ons oprecht betrokken blijven voelen bij degenen, die we nadeel hebben berokkend; en dat wij aan de slag gaan met onze fouten en tekortkomingen. Dat wij zo mogen werken aan vergeving. Dit wens ik U en mij, op weg naar Pasen.

*Pastoor André Monninkhof*

## BERICHT UIT DE LOCATIERAAD

Dit is het eerste kerkblad van dit jaar, daarom begin ik met u allen **de beste wensen** over te brengen namens de locatieraad en de profieldragers. We hopen er, samen met u, een goed jaar voor onze Geloofsgemeenschap van te maken en dat we elkaar regelmatig mogen ontmoeten in onze kerk aan de Mulderij.

Een nieuw jaar beginnen, houdt ook in het jaar ervoor goed afsluiten.

Dat heb ik tijdens de eerste viering van dit jaar gedaan en een goede gewoonte daarbij is onze medeparochianen, die het afgelopen jaar zijn overleden, te gedenken en te benoemen. Daarom wil ik hier nogmaals hun namen noemen.

Dhr. Ben en mevr. Riet Assen, beiden 77 jaar

Dhr. Martin Kok 52 jaar

Mw. Nelleke Kooiker 62 jaar

Mw. W. Plas 79 jaar

Dhr. H. Juurlink 71 jaar

Dhr. Fred Lankreyer 76 jaar

Mogen zij rusten in de vrede van God

We hebben twee zware jaren achter ons liggen, de impact van de **pandemie** is voor iedereen anders geweest. Er was veel eenzaamheid, maar we zagen daar tegenover juist ook veel verbondenheid. Hopelijk komt er binnenkort een einde aan de maatregelen en kunnen we samen verder.

Op het moment dat ik dit schrijf hangen er **versoepelingen** in de lucht. Geen idee nog wat dit voor ons samenzijn in de kerk gaat betekenen op de korte termijn. Allereerst de persconferentie afwachten, dan volgt daarna bericht van de bisschop waarin zij de vertaalslag maken naar de kerken en vervolgens moeten wij dat weer vertalen naar onze kerk, die niet is zoals de grote kerken. We zullen de besluiten hieromtrent zorgvuldig nemen. Toch hoop ook ik dat we weer meer richting “normaal” gaan.

Zowel in de kerk als ook via de mail en kerkblad (het volgende komt uit voor Pasen) zullen wij proberen u zo goed en adequaat mogelijk op de hoogte te houden.

Dan wat anders. Landelijk is de **actie Kerkbalans** al gestart. Binnenkort zult u ook van ons de vraag krijgen bij te dragen aan het financieel gezond houden van onze Geloofsgemeenschap. Het behoud van onze kerkzaal hier in Hardenberg staat en valt, zoals u wellicht weet, uit drie pijlers

- een bestuur, bestaande uit minimaal een voorzitter, penningmeester en secretaris
- financiële zelfredzaamheid
- voldoende vrijwilligers

Op dit moment lukt het ons dit allemaal gelukkig nog steeds, maar we moeten alert blijven. De begroting voor het komende jaar hebben we rond gekregen met de aanname dat er voldoende mensen voldoende bijdragen. Dus uiteraard bevelen wij u deze actie Kerkbalans van harte aan.

De andere 2 punten behoeven ook aandacht. Als we het aftreedschema bekijken zouden Piet van der Burg en ik al lang plaats hebben moeten maken voor nieuwe mensen. Piet heeft aangegeven aan het einde van dit jaar zijn werk als **coördinator gemeenschapsopbouw** te beëindigen en ook ik denk er af en toe aan om te stoppen. Ik weet dat via deze weg niemand zich aanmeldt, toch wil ik het onder uw aandacht brengen. Het is en blijft van belang dat er regelmatig nieuwe mensen het stokje overnemen met fris elan en enthousiasme. Dus.... wie durft zich te melden. Ook Piet en ik zijn 11 jaar geleden in het diepe gesprongen.

Dit was het voor deze keer. Voor Pasen meld ik me weer met hopelijk allemaal goed nieuws en misschien nieuwe plannen.

Met vriendelijke groeten  
José Terhorst, voorzitter

# EMMANUELPAROCHIE GAAT OP BEDEVAART NAAR LOURDES



7 t/m 12 september 2022.

Belangstellenden die zich willen aanmelden voor deze bedevaartreis kunnen zich aanmelden bij de contactpersonen van uw kerk.

- Dalfsen:** Gerard Hollak (0529 433331)  
g.hollak@outlook.com
- Hoonhorst:** Hermien Schoorlemmer (0529 401946)  
hermien@schoorlemmer.nu
- Ommen:** Ciska Derks (06 36335418)  
ciska.derks.cd@gmail.com
- Lemelerveld:** Lies Akkermans (0572 372003)  
liesakkermans22@gmail.com
- Vilsteren:** Janny Horstman (06 15458008)  
jannyhorstmanwink@gmail.com
- Heino** Ton van den Berg **Hotelleider van deze reis** (06 51107509)  
delmontania.ton@planet.nl
- Lierderholthuis:** Catharien Smit (0572 390914)  
ajgsmit@hetnet.nl.
- Dedemsvaart:  
Slagharen,  
Hardenberg,  
De Belte.** Gerard Froeling (0523 613127)  
gerardfroeling@ziggo.nl

  
Emmanuel  
parochie

*Gaat u met ons mee?*

  
Huis  
voor  
de  
Pelgrim  
1/2



# Lourdes

## Programma

Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt – geheel vrijblijvend – deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën. Hoogtepunt van de reis is uiteraard een de eucharistieviering aan de Grot, de plek waar Bernadette Maria ontmoette. Indrukwekkend zijn ook de grote internationale plechtigheden, met soms wel meer dan 25.000 pelgrims uit tal van landen. Daarnaast is Lourdes een gezellig stadje met tientallen winkeltjes en terrasjes. Ook zijn er diverse musea, waar u meer over de geschiedenis van Lourdes te weten kunt komen.

## Tarieven 2022

- 6-daagse vliegreis (3\* hotel) € 895
- Toeslag 1-persoonskamer € 165
- 6-daagse vliegreis (4\* hotel) € 975
- Toeslag 1-persoonskamer € 185

## De reissom is inclusief

- Vervoer per bus of vliegtuig vanuit Nederland naar Lourdes en vice versa
- Transfer van station/vliegveld Lourdes naar hotel/accueil
- Verblijf in Lourdes op basis van volpension in hotel of accueil
- Bij verblijf in accueil: volledige verzorging
- Reisverzekering (voor inwoners van Nederland)
- Annuleringsregeling
- Nederlandstalig programma
- Eigen reisleiding

## Reisdatum

Woensdag 7 september t/m maandag 12 september



[huisvoordepelgrim.nl](http://huisvoordepelgrim.nl)



## POTGROND VOOR BIJBELS

Vorig jaar werd er een potgrond-actie gehouden. Van de opbrengst werden Bijbels gekocht voor mensen in landen, waar Christenen worden vervolgd, via de Stichting HVC (Hulp voor Vervolgde Christenen). De Bijbel in hun eigen taal, geweldig toch? Ook dit jaar willen we weer zakken potgrond voor Bijbels gaan verkopen..... maar: vanwege de huidige omstandigheden ook dit keer weer per mail of per telefoon bestellen!

De potgrond kost per zak van 40 liter € 4,50. Voor 2 verkochte zakken kan de Stichting 1 Bijbel aanschaffen. Dus: hoe meer potgrond u koopt, hoe meer Bijbels voor vervolgte Christenen! Graag **vóór 27 februari a.s. bestellen** via mail:

[afransen1949@kpnmail.nl](mailto:afransen1949@kpnmail.nl) of bellen naar 0523-267975.

Ophalen van de bestelling: **zaterdag 19 maart 2021** tussen 10:00 en 14:00 uur, op het plein achter de Kandelaarkerk in Heemse (Frits de Zwerverlaan).

Anneke Fransen.

## INLOOPMIDDAG

Het was een gezellige en geslaagde inloopmiddag in februari, de eerste keer in het nieuwe jaar.

Ook de tweede zondagmiddag in maart organiseren we weer een middag.

We hopen u op **zondagmiddag 13 maart a.s.** van 14.00 uur tot 16.00 uur te kunnen verwelkomen voor een kopje koffie of thee en een gezellig spelletje, zoals kaarten, rummikub e.d.

Ieder is welkom. U hoeft zich niet vooraf op te geven.

Weet u iemand die dit ook leuk vindt neem hem of haar dan mee.

Blijf gezond en graag tot ziens op 13 maart .

Hartelijke groeten,

Annie Bosch tel. 0523 68176



**W  
JD**

@home

**AMELAND**

**JONGERENWEEKEND**  
**15-30 JAAR**

**STA OP EN KOM IN BEWEGING**  
vgl. Handelingen 26, 16

**NIEUWE DATUM!**  
**29 APRIL - 1 MEI 2022**

 Jong Katholiek 



# WJD@Home op Ameland

- Samen een weekend op een eiland
- Strand en zee op loopafstand
- Eucharistieviering met bisschop als hoofdcelebrant
- Avond van barmhartigheid
- Inhoudelijke en creatieve workshops
- Geloofsgesprekken
- Nieuwe vrienden maken die ook gelovig zijn
- Oude bekenden van de WJD weer ontmoeten

*Wij organiseren deze WJD@Home met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen.*

Twee busroutes naar en van de boot:

- Bus 1: Dordrecht CS, Rotterdam Alexanderpolder, Amsterdam Slotervaart
- Bus 2: Roermond, Den Bosch, Utrecht

Kom je op eigen gelegenheid, parkeer dan in Holwerd.

## 29 april

Vertrek boot Holwerd naar Ameland: 18.00 en 20.00 uur

## 1 mei

Aankomst boot Ameland in Holwerd: ong. 18.15 uur

Leeftijd: jongeren van 15 tot en met 30 jaar

Kosten: € 85,-

Mocht dit voor jou te duur zijn, neem dan contact op met de jongerenwerker van jouw bisdom.

## Meld je aan vóór 15 april 2022

I. [wjd.jongkatholiek.nl](http://wjd.jongkatholiek.nl)

## Vragen?

E. [d.buhler@bisdomrotterdam.nl](mailto:d.buhler@bisdomrotterdam.nl)

*Schrijf je snel in, want 'vol = vol'  
Vraag anderen die je kent om ook mee te gaan!*



Ledenadministratie Geloofsgemeenschap St. Stephanus

---

## MUTATIEFORMULIER

---

### **Verhuizing gezin / verhuizing inwonend gezinslid\***

Naam: .....

Adres: .....

Postcode / woonplaats: .....

Geboortedatum en –plaats: .....

### **Nieuw adres**

Adres: .....

Postcode / woonplaats: .....

Telefoonnummer: .....

### **Geboorte / doop\***

Naam en voorletters: .....

Roepnaam: .....

Geboortedatum en –plaats: .....

Gedoopt: RK / NH / GE\*

### **Overlijden**

Naam: .....

Adres: .....

Geboortedatum: .....

Overlijdensdatum: .....

\* Doorhalen wat niet van toepassing is