

Fatimabode

Februari 2021



Onze Lieve Vrouw van Fatima
De Belte

JAARGANG 58 no 2 februari 2021

O.L. Vrouw van Fatima

Geert Migchelsweg 6a

7776 RW Slagharen

tel. : 0523-681270

website: www.emmanuelparochie.nl/debelte

e-mail: olvvanfatima@gmail.com

Rek.nr. Rabobank NL74 RABO 0147 7067 34

Pastoresteam Emmanuelparochie:

Pastoor A.G.M. (André) Monninkhof,

Tel.nr. 06-22786151 Email: monninkhof@hetnet.nl

Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com

06-45290266

Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl 06-22239828 eerst aansprekende pastor voor De Belte.

Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ;

06-18276484

Vrije dagen pastoresteam:

Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen

Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof

Vieringen in de regio

De Belte Onze Lieve Vrouw van Fatima

Zaterdag : 19.00u.

Zondag : 9.00u. één viering per weekend

Dedemsvaart St. Vitus

Zaterdag : 19.00u. één viering per weekend

Zondag : 9.00u.

Hardenberg St. Stephanus

Zondag : 11.00u.

Slagharen St. Alphonsus de Liguori

Zaterdag : 19.00u. één viering per weekend

Zondag : 9.00u.

Parochiesecretariaat:

**Het parochiesecretariaat in “De Zandbelt” is
iedere donderdagmorgen geopend van 10.00-11.30 uur.**

U kunt hier met name terecht voor

- **het opgeven van misintenties,**
 - **aanmelden om thuis de communie te ontvangen,**
 - **opgeven voor deelname aan Samen Eten**
- maar ook voor vragen en suggesties bent u van harte welkom.

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen.

U kunt ook bellen, tel.: 0523-681270.

**In verband met de Corona maatregelen van de
overheid is het Secretariaat voorlopig tot nadere
aankondiging helaas gesloten**

**Voor het opgeven van misintenties kunt u bellen met
Jan Berg tel.: 0523 681409**

De beheerder van ons kerkhof is de heer J. Sassen,
telefoon 06 254 057 18

Verhuur van de parochiezaal via Ben Nijhof tel.: 06 3093 9220

Wil de familie van een dopeling zelf even contact opnemen met Jan
Berg voor een koster tijdens de doopviering. Tel.: 0523 681409
Voor de doopviering zelf graag contact opnemen met Conny
Werink tel. 0528-361306

Uitvaartverzorgster Mevr. Frieda Osseforth tel: 06-52621701

Begrafenisvereniging barbara.slagharen@gmail.com

Bij een overlijden zal de klok geluid worden om 13.00u. op de dag
van overlijden of de dag erna.

Locatieraad:

Ben Nijhof (voorzitter)
Schuineslootweg 160
7777SV Schuinesloot
Tel.: 06 3093 9220

Gine Harink (secretaris)
Schuineslootweg 113
7777SW Schuinesloot
Tel.: 06 8171 4597
Email: fam.harink@solcon.nl

Anton de Vent (penningmeester)
Herenstraat 59
7776 AM Slagharen
Tel.: 0523- 681301

Pastoraatsgroep:

Thea Kosse- profiieldrager liturgie
Tel.: 0523- 681154

Chantal Hoving-Werink - profiieldrager catechese

Janny Sieljes- profiieldrager diaconie
Tel.: 0523 -785320

Vacant- profiieldrager gemeenschapsopbouw

Redactietafel

Voor u ligt de Fatimabode voor de maand februari.
We zitten nog midden in een samenleven die wordt beheerst door Covid-19 en de daarmee samenhangende maatregelen.
Er zijn nog steeds veel dingen die niet mogen en kunnen.
Maar we blijven hopen dat het in de toekomst weer mogelijk is.
We hopen dat iedereen gezond is en blijft.

De Fatimabode voor maart zal verschijnen op vrijdag 26 februari.
Copy kunt u inleveren tot en met donderdag 11 februari bij Conny Werink, Kerkenbovenveen 30 7926 AE Kerkenveld of via de mail;
connywerink@gmail.com

Pastoralia

...Goede voornemens..

Dit stukje schrijf ik in de eerste week van het nieuwe jaar, wanneer u het onder ogen krijgt zal het inmiddels februari zijn.
Mijn vraag aan u: hebt u nog goede voornemens gemaakt, en zo ja, wat is daar nog van over in februari?
Vaak beginnen we met goede moed, maar om het vol te houden valt niet mee.
Laat ik voor mezelf spreken: gedragsverandering is wel een van de moeilijkste dingen die ik me kan opleggen. Oude patronen zijn vaak zo ingesleten, eer je het weet, ga je toch weer op de oude vertrouwde voet verder.
Het laatste jaar was geen topjaar voor mij; misschien hebt u dat wel gemerkt.
Het gevoel becroop me steeds vaker dat lang niet alles zo gemakkelijk ging dan voorheen.
Wellicht kent u dat gevoel ook?
Dat gevoel dat alles wat we doen uit onze tenen moet komen; op ons tandvlees lopen, zeggen we ook wel.
Maar toch geven we niet op; 'och, het zal vanzelf wel weer beter gaan' zeggen we dan. 'Aan hard werken is nog nooit iemand doodgegaan'.

Door de bank genomen zijn wij, Sallanders van huis uit werkers: niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Daar voelen we ons goed bij: hard werken is een deugd. Zolang we kunnen werken, er niet bij neervallen, zijn we trots op onszelf.

In het NT lezen we onder andere over het leven van Jezus. Dit jaar volgen we Hem op de voet via het evangelie van Marcus. Van de vier evangelisten heeft Marcus de minste woorden nodig gehad om zijn verhaal te schrijven. Daar houd ik wel van 😊 Eigenlijk weten we alleen maar iets over de laatste drie jaar van het leven van Jezus.

We lezen dat Hij daar, samen met Zijn vrienden, langs het meer van Galilea liep.

Met een beetje romantiek zie je het voor je: lekker weertje, beetje vissen, picknicken aan het water, een paar vrienden bezoeken enz. Natuurlijk weten we dat Hij dat niet zomaar deed: Hij vertelde ons over Zijn Vader, en de weg daarnaar toe. Hij vertelde ons hoe te leven. Jezus was ons voorbeeld.

Laat Hij ons zien dat we almaar moeten presteren in de hoogste versnelling?

Ik kan er niets aan doen, maar ik denk weleens tussen de regels door te lezen dat juist Hij bij uitstek heeft laten zien dat pas op de plaats maken zo af en toe heel goed is. Dat het louterend kan zijn. Gewoon kijken wat je dag in petto heeft voor jou. Open staan voor wat er komen gaat.

Wellicht hebben de vrienden van Jezus dat ook ervaren.

Rust nemen kan helend kan zijn. Sterker nog, op zijn tijd rust nemen is noodzakelijk.

Waarom is dat voor ons nou zo moeilijk?

Natuurlijk weet ik ook dat de maatschappij veel van ons vraagt, maar toch..

Vaak voelen we ons te druk om rust te nemen.

Zeker is er veel werk te doen, maar af en toe halt houden, of terug schakelen naar een lagere versnelling, daar is niks mis mee. Dat is noodzakelijk.

Juist in de rust kan er iets gebeuren. Niet met de wereld om ons heen, maar met onszelf.

In de rust mogen we tot onszelf komen, in contact komen met alles wat in ons leeft. Met wie we ten diepste zijn.

Nadenken over wat nu echt belangrijk is in ons leven en ons daarnaar te richten.

Om van daaruit weer de draad op te pakken en rustig verder te gaan.

Dat lijkt me een goed voornemen.

Dat wens ik ons allen toe in 2021.

Marga klein Overmeen

Aswoensdag

Beste medegelovigen,

Van Mgr. Herman Woorts ontvingen we als pastoraal team op maandag 4 januari jl. een schrijven over de vieringen op Aswoensdag en de wijze, waarop de as wordt toegediend.

Dit schrijven hebben we besproken in onze online teamvergadering van gisteren, dinsdag 12 januari jl.

Als pastoraal team hebben we het volgende besloten:

1. De geplande vieringen op Aswoensdag in onze Emmanuelparochie gaan – vooralsnog – gewoon door.
2. Naast de geplande vieringen komen er geen extra vieringen.
3. Dit betekent dat er op Aswoensdag, 17 februari aanstaande, vieringen zullen zijn in:
 - a. Dalfsen, om 09.00 uur (AM)
 - b. Ommen, om 19.00 uur (TH)
 - c. Lemelerveld, om 19.00 uur (AM)

d. Slagharen, om 19.00 uur (AW)

TH = Mgr. Ted Hoogenboom; AM = pastoor André Monninkhof; AW= pastor Anton Wenker

4. In genoemde vieringen zal door de celebrant de as worden gezegend. Verder zal hij geen askruisje geven, maar wel as uitstrooien over het hoofd van de kerkgangers, die dit wensen, als teken van inkeer.

Hiertoe zal de celebrant eerst een mondkapje opzetten, zijn handen desinfecteren en vervolgens met de blote hand, de as uitstrooien over de hoofden van de kerkgangers, die hiertoe naar voren zullen komen. Ook de betreffende kerkgangers, dragen bij deze gelegenheid een mondkapje.

Er wordt geen askruisje gegeven, zoals gebruikelijk, omdat we besmettingsrisico's, die zouden kunnen ontstaan door fysieke aanraking van het voorhoofd van de kerkgangers, willen voorkomen.

Verder merken we op, dat het strooien van as over de hoofden van gelovigen als teken van inkeer en boetvaardigheid, aansluit bij een aloude traditie. Ook om deze reden is nu voor dit gebaar gekozen.

5. Aan de kosters van de betreffende kerken het verzoek om ervoor te zorgen dat er voldoende as aanwezig is ! Bij het strooien van de as over de hoofden van de kerkgangers, zullen we meer as nodig hebben dan bij het geven van een askruisje.

Met deze informatie hopen we jullie van dienst te zijn geweest.

Bij voorbaat dank voor jullie aandacht en goede zorg.

Met vriendelijke groet,

Pastoor André Monninkhof

Misintenties

Zondag 31 Jan.

Annie Nijhof-Oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Johan Werink; Ouders IJsseldijk-Hofstede; Jo IJsseldijk; Ben Schelhaas; Overl. Pastores van onze locatie;

Zat. 6 febr.

Annie Nijhof-Oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; ouders Willem en Annie IJsseldijk; Jo IJsseldijk;

Zon. 14 febr.

Annie Nijhof-Oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers;

Zat. 20 febr.

Annie Nijhof-Oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Adrianus Mourits;

Zon. 28 febr.

Annie Nijhof-Oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers;

Collectes december

Collecte eigen kerk	€ 245,05
Uitvaarten \avondwake	
Misboekjes	19,22
Mariakapel	139,76

Koffiedrinken

We hopen dat we snel weer kunnen koffie drinken.



Kerkversieren

29 jan.: Janny Broekhuizen en D. Scholten.
 5 en 12 febr.: Marijke Kool en Diny Temmink
 19 en 26 febr.: Truus Werink-Schlepers en

Kerkhofonderhoud

29 jan.: G. fikken, G, Sieljes, J. Sassen, B. Renker
 H en B Overberg
 5 en 12 febr.: H. Spijker, T, Nibourg, B. Benjamins, R. v.d.Fels,
 H. de Bruin, H. Maas en H. Kleine
 19 en 26 febr.: R. Hofman, G. Hofman, M. Hofman-Werink,
 J. Berg, J. Luiken en H. Luiken

De vergadering van de groepen van het kerkhofonderhoud gaat in verband met de corona maatregelen niet door.

Kerntaxi

Onderstaande medeparochiaan wil graag mensen die niet over eigen vervoer beschikken meenemen naar de kerk.

Huub de Bruin Auke Vosstraat 57 tel. 0523 -681733

Communie thuis ontvangen

Wij bieden parochianen de mogelijkheid om thuis de Communie te ontvangen. Wij hebben hiermee nu enkele jaren ervaring en wij merken dat de mensen ons erg dankbaar zijn. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te gaan, maar u zou toch graag, bijv. 1x per maand, de Communie thuis ontvangen dan zijn wij gaarne bereid u te bezoeken.

Heeft u hiervoor belangstelling informeer dan gerust naar de mogelijkheden of maak een afspraak.

Mariakapel blijft dagelijks geopend!

Richtlijnen Kerkbalans 2021:

€ 170,00 per gezin

€ 85,00 voor één persoons huishoudens

Bedankt

Namens de locatieraad willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar.

Alleen door en met jullie kunnen we de parochie in stand houden.

Hopelijk blijven we met z'n allen gezond,

actief en betrokken bij onze parochie.

Iedereen een mooi en gezond 2021 toegewenst en dat we elkaar weer vaker mogen ontmoeten.

Tip: Uitkijken naar personen die als vrijwilliger de parochie een warm hart willen toedragen.

Vieringenrooster februari 2021

datum	Tijd	Viering	Voorganger	Lector	Koster	Bijzonderheden
Zon. 31 jan.	9.00	Eucharistieviering	Pastoor Monninkhof	Theo Schlepers	Jan Berg	
Zat 6 febr.	19.00	Eucharistieviering	Pastor de Vries	Conny Werink	Richard Lugies	
Zon.14 febr.	9.00	Communieviering	Pastor Butti	Theo Schlepers	Richard Lugies	
Zat. 20 febr.	19.00	Eucharistieviering	Pastoor Monninkhof	Conny Werink	Ineke Tubben	
Zon. 28 febr.	9.00	Gebedsviering	Werkgroep Dedemsvaart		Jan Berg	

Vieringen in de regio:

Ev. staat voor eucharistieviering en

Cv. staat voor communieviering.

Gv. Staat voor gebedsviering

Februari	6/7	13/14	20/21	27/28	
Slagharen Za. 19.00 Zon. 9.00	- CV	EV	- CV	EV -	
Dedemsvaart Za. 19.00 Zon. 9.00	CV -	- EV	- EV	GV -	
Hardenberg Zo. 11.00u	EV	CV	EV	EV	

Venite et Audite (Kom en luister): een uurtje Katholieke radio.

Venite et Audite is een Katholiek radioprogramma, op de regionale zender,

van onze eigen Emmanuelparochianen: René Huyskes uit Ommen en Karin Drost uit Dalfsen.

Er zijn meestal een viertal onderwerpen, afgewisseld met muziek.

Regelmatig terugkerende onderdelen in het programma zijn:

Heiligenkalender, Katholieke spiritualiteit, kerkgeschiedenis, bekeringsverhalen.

Het programma is zondags te beluisteren tussen 17.00 en 18.00 uur op zowel

www.radiozwole.com als op www.vechtdalfm.nl en via 105.9 FM en 106.3 FM

U bent van harte welkom bij Venite et Audite!



Aan de parochianen van de O.L.V. van Fatima geloofsgemeenschap op De Belte.

Ieder jaar, als wij u benaderen voor de actie Kerkbalans, wordt u uitgenodigd om na te denken over de vraag wat de kerk, de O.L.V. van Fatima Kerk De Belte, u persoonlijk waard is. De kerkbalans 2021 heeft als thema. 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Kerkbalans 2021. Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. 'Geef vandaag voor de kerk van morgen' is het thema voor Actie Kerkbalans 2021. Dat is hard nodig. Want waar je om geeft, dat wil je behouden. Als het even kan, laten groeien. Geven voor de kerk waar u uw geloof in God met anderen kunt delen, waar naar elkaar wordt omgezien, waar bemoediging en inspiratie zijn. Een plek die we het huis van God mogen noemen, waar sacramenten worden bediend én waar iedereen altijd welkom is. U geeft om uw kerk. Geef daarom tijdens de actie kerkbalans ook voor uw kerk. Zo behouden we samen wat waardevol is. Help mee een geef aan onze OLV van Fatima geloofsgemeenschap wat je kunt missen. In 2019 bracht de actie Kerkbalans € 20.284,00 op (2020 is nog niet bekend). Voor 2021 is dit begroot op € 21.500). Deze bedragen zijn minimaal nodig om de O.L.V. van Fatima geloofsgemeenschap draaiende te houden. Daar de kosten sterker toenemen dan de ontvangsten kunnen wij geen voorzieningen treffen voor groot onderhoud. In de ideale situatie zouden we graag jaarlijks (minimaal) € 10.000 aan het onderhoudsfonds willen toevoegen.

Daarom is ook uw financiële steun blijvend noodzakelijk. Alleen met elkaar kunnen wij onze kerk in stand houden.

Zoals u wellicht weet bestaat de Emmanuelparochie uit elf geloofsgemeenschappen.

Een belangrijke afspraak die we samen mét elkaar gemaakt hebben, in het licht van de actie kerkbalans, is dat iedere locatie “zijn eigen broek moet ophouden”.

Dit houdt dus ook in dat iedere locatie of geloofsgemeenschap hun eigen balans op orde moeten houden. Er mag dus niet meer worden uitgegeven dan er als inkomsten binnen komt. Deze regel wordt strikt gehanteerd en kan van invloed zijn op eventuele sluitingen van het kerkgebouw in de toekomst.

Uw persoonlijke bijdrage 2021

Om de kosten van de Geloofsgemeenschap O.L.V. van Fatima ook in 2021 te kunnen dekken vragen wij u met klem zorgvuldig te overwegen welk bedrag u voor de kerk kunt opbrengen.

Betaalt u minder dan € 85? Overweeg of u niet in ieder geval € 85 kunt bijdragen.

Draagt u minder bij, overweeg dan of uw inkomenssituatie u in staat stelt om toch in ieder geval dat gemiddelde bedrag bij te dragen. Draagt u meer bij, dan is onze vraag uw bijdrage minimaal met het inflatiepercentage te doen groeien.

Wij vragen u om na te denken over wat de kerk u waard is. En daarvoor te geven, met uw hart én met uw verstand!

Richtlijnen Kerkbalans 2021: (ongewijzigd)

€ 170,00 per gezin

€ 85,00 voor één persoons huishoudens

Wij danken U reeds bij voorbaat voor Uw bijdrage.

Met vriendelijke groeten,

Locatieraad geloofsgemeenschap O.L.V. van Fatima De Belte

IBAN nummer NL74 RABO 0147 7067 34 t.n.v.
O.L.V. van Fatima Kerk De Belte
(Adresgegevens: G. Migchelsweg 6, 7776 RW Slagharen)

NB: Hierbij tevens het verzoek om, zover van toepassing, uw automatische overboeking via uw bank aan te passen naar de richtlijnen.

Uw bijdrage aan kerkbalans valt onder 'Giften aan goede doelen' of Algemeen Nut beogende instellingen (ANBI). Als u kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Meer informatie vindt u op www.kerkbalans.nl en/of op de formulieren die op de tafel liggen bij de entree van de kerk.

Kerststukjes verwijderen

Een vriendelijk verzoek aan iedereen om vóór 1 april de kerststukjes van de graven te verwijderen.

Heilige van de maand

OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL: SLOT VAN DE LICHTFEESTEN

De donkere dagen rond Kerstmis kennis vanouds vele christelijke feestdagen waarin het licht een belangrijke rol speelt. Daarbij staat het licht symbool als de tegenpool van alles wat we met duisternis associëren: ellende, geweld,



onderdrukking, lijden en dood.

Allerzielen is het eerste lichtfeest in de reeks, Sint Maarten volgt op 11 november, de Adventskrans hoort erbij, Sint Lucia op 13 december en uiteraard is het grootste lichtfeest Kerstmis. De reeks wordt op 2 februari besloten met Maria Lichtmis.

Op deze dag herdenkt de kerk dat het kind Jezus in de tempel van Jeruzalem, veertig dagen na zijn geboorte, opgedragen wordt aan God. De oude Simeon neemt het kind daar in zijn handen en profeteert: 'Laat uw dienaar, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid, een *licht* dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël.'

Omdat op deze dag vanouds in de kerk de kaarsen gewijd worden voor het komend jaar en er een lichtprocessie plaatsvindt heet deze dag in de volksmond nog steeds Maria Lichtmis.

Kinderpagina

VALENTIJN

Laatst kreeg ik, Kikker, bezoek van een van mijn muizenvriendjes. 'Kijk, Kikker, deze heb ik in de keuken gevonden!' De muis liet een leeg theezakje zien. 'En dit!' Het was een potloodje. 'Ikea', stond erop. Wat wilde de muis daarmee? 'Wil je me helpen?' vroeg de muis.

'Natuurlijk', zei ik, 'Hoe?' De muis zei zachtjes: 'Ik wil dinsdag een koekje aan iemand geven. Een Valentijnskoekje. In deze envelop. En daar moet op staan 'Van je Valentijn'.

Ik schreef met het potloodje VAN JE VALENTIJN op het theezakje. De muis rende rondjes van plezier. 'En aan wie ga je het geven?' vroeg ik. De muis keek me verlegen aan. 'Aan die lieve mevrouw Bontje', zei hij, 'want ik wil vrienden met haar zijn'. Dat was een lief idee van muis. 'En hoe kom je aan een Valentijnskoekje?' wilde ik weten. 'Nou gewoon', zei de muis, 'dat pik ik van de schaal als mevrouw Bontje niet kijkt.'

‘Maar dan geef je haar een koekje van haarzelf, dat is toch geen cadeau?’ zei ik. De muis keek me slim aan en zei: ‘Dat merkt ze toch niet? Ze zal zeggen “Muis, mijn vriend, jij hebt een stukje koek verdiend”. En dan eten we sámen haar koekje op!’ Ik moest hard lachen. Die domme muis. Hoe kun je nou vrienden zijn als je eerst iets pikt van iemand? Maar je weet het nooit met mevrouw Bontje. Die is wel héél lief.

PUZZEL

Als je de woorden goed in de puzzel zet, lees je in de gekleurde vakjes een naam die je in februari vaker hoort

NAVEL – VLIJT – ANNE – LIJN – TALEN – IJLEN – NIJL – EVA. Eén woord is alvast ingevuld (de IJ in één vakje).



FEBRUARIBOMEN

In al hun vezels wachten zij –
de bomen langs de singel
ademloos gespannen

windstil wachten zij
de kluizenaars in ons bestaan
in zichzelf gekeerd
altijd op dezelfde plaats
en toch –
en toch
verrichten zij
het grootste wonder
herscheppen zij
het leven keer op keer

ik weet
de lente komt
de nieuwe taal
die zij gaan spreken
de lente
waar ook ik –
ook ik op wachten wil

Oeke Kruythof

Gebed om roepingen

Goede hemelse Vader,

U geeft ons alles wat wij nodig hebben en bovenal hebt U ons uw Zoon gegeven die het offer van Zijn leven heeft gebracht om ons te verlossen en eeuwig geluk te bereiden. Hij is onze redder, ons voorbeeld, bron van leven. U hebt de Heilige Geest over ons uitgestort opdat wij de grote tegenstrever, de bewerker van alle kwaad, kunnen weerstaan en liefde, vrede en verzoening zouden kunnen verspreiden, zoals uw Zoon ons dat heeft voorgedaan. Wij danken U, hemelse Vader, dat uw Zoon onder ons aanwezig is door de kracht van de Heilige Geest. Wij danken U dat Jezus' verlossend lijden, Zijn sterven en verrijzen onder ons tegenwoordig is in de heilige Eucharistie. Wij danken U dat Jezus' heilzaam werken doorgaat in de sacramenten, waardoor wij worden gesterkt en opgenomen in uw goddelijk leven. Daarom bidden wij U, vurig en met aandrang: Geef ons goede, nieuwe priesters die als een 'andere Christus' voor ons en met ons de sacramenten kunnen vieren, die vol missionair elan met kracht en vurigheid uw woord verkondigen, en die – door de herderlijke liefde van uw Zoon bezielde – alle mensen leiden naar de schatten van uw goddelijk hart. Geef aan jonge mensen de kracht om aan de wereld met alle verleidingen te verzaken, om hun leven te geven voor wat van werkelijke en blijvende waarde is; geef dat velen onder hen uw roeping zullen verstaan en zich zullen stellen in de dienst van uw koninkrijk. Geef dat velen van hen volgens de evangelische raden van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid In de kracht van de Heilige Geest uw Zoon zullen volgen. Goede, hemelse Vader schenk ons goede, heilige priesters! Mgr. J.W.M. Hendriks Bisschop-coadjutor van Haarlem-Amsterdam