

# *Fatimabode*

*Juni 2021*



*Onze Lieve Vrouw van Fatima*  
*De Belte*

**JAARGANG 58 no 6 juni 2021**

**O.L. Vrouw van Fatima**

**Geert Migchelsweg 6a**

**7776 RW Slagharen**

**tel. : 0523-681270**

**website: [www.emmanuelparochie.nl/debelte](http://www.emmanuelparochie.nl/debelte)**

**e-mail: [olvvanfatima@gmail.com](mailto:olvvanfatima@gmail.com)**

**Rek.nr. Rabobank NL74 RABO 0147 7067 34**

**Pastoresteam Emmanuelparochie:**

Pastoor A.G.M. (André) Monninkhof,

Tel.nr. 06-22786151 Email: [monninkhof@hetnet.nl](mailto:monninkhof@hetnet.nl)

Hans de Vries, parochievicaris, [prhansdevries2020@gmail.com](mailto:prhansdevries2020@gmail.com)

06-45290266

Joop Butti, [pastorbutti@ziggo.nl](mailto:pastorbutti@ziggo.nl) 06-22239828 eerst aansprekende pastor voor De Belte.

Marga klein Overmeen, [m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl](mailto:m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl) ;

06-18276484

*Vrije dagen pastoresteam:*

*Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen*

*Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof*

**Vieringen in de regio**

De Belte                      Onze Lieve Vrouw van Fatima

Zaterdag                    : 19.00u.

Zondag                      : 9.00u. één viering per weekend

Dedemsvaart                St. Vitus

Zaterdag                    : 19.00u. één viering per weekend

Zondag                      : 9.00u.

Hardenberg                 St. Stephanus

Zondag                      : 11.00u.

Slagharen                    St. Alphonsus de Liguori

Zaterdag                    : 19.00u. één viering per weekend

Zondag                      : 9.00u.

## **Parochiesecretariaat:**

**Het parochiesecretariaat in “De Zandbelt” is  
iedere donderdagmorgen geopend van 10.00-11.30 uur.**

**U kunt hier met name terecht voor**

- het opgeven van misintenties,**
  - aanmelden om thuis de communie te ontvangen,**
- maar ook voor vragen en suggesties bent u van harte welkom.

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen.

U kunt ook bellen, tel.: 0523-681270.

**In verband met de Corona maatregelen van de  
overheid is het Secretariaat voorlopig tot nadere  
aankondiging helaas gesloten**

**Voor het opgeven van misintenties kunt u bellen met  
Jan Berg tel.: 0523 681409**

De beheerder van ons kerkhof is de heer J. Sassen,  
telefoon 06 254 057 18

Verhuur van de parochiezaal via Ben Nijhof tel.: 06 3093 9220

Wil de familie van een dopeling zelf even contact opnemen met Jan  
Berg voor een koster tijdens de doopviering. Tel.: 0523 681409  
Voor de doopviering zelf graag contact opnemen met Conny  
Werink tel. 0528-361306

Uitvaartverzorgster Mevr. Frieda Osseforth tel: 06-52621701  
Begraafenisvereniging [barbara.slagharen@gmail.com](mailto:barbara.slagharen@gmail.com)

Bij een overlijden zal de klok geluid worden om 13.00u. op de dag  
van overlijden of de dag erna.

## **Locatieraad:**

Ben Nijhof (voorzitter)  
Schuineslootweg 160  
7777SV Schuinesloot  
Tel.: 06 3093 9220

Gine Harink (secretaris)  
Schuineslootweg 113  
7777SW Schuinesloot  
Tel.: 06 8171 4597  
Email: [fam.harink@solcon.nl](mailto:fam.harink@solcon.nl)

Karin Kleinheerenbrink (penningmeester)  
Schuineslootweg 75a  
7777RJ Schuinesloot  
Tel.: 06 1950 4687

## **Pastoraatsgroep:**

Thea Kosse- profieldrager liturgie  
Tel.: 0523- 681154

Chantal Hoving-Werink - profieldrager catechese

Janny Sieljes- profieldrager diaconie  
Tel.: 0523 -785320

Vacant- profieldrager gemeenschapsopbouw

## **Redactietafel**

Voor u ligt de Fatimabode voor de maand juni. De processie zou in eerste instantie plaatsvinden op 6 juni. Maar dit is uitgesteld naar augustus. Er beginnen steeds meer versoepelingen te komen. Maar de koren mogen nog steeds met 5 mensen zingen. We hopen dat dit snel weer met meer mag.

De Fatimabode voor juli zal verschijnen op vrijdag 25 mei. Copy kunt u inleveren tot en met donderdag 10 juni bij Conny Werink, Kerkenbovenveen 30, 7926 AE Kerkenveld of via de mail; [connywerink@gmail.com](mailto:connywerink@gmail.com)

## **Pastoralia**

### Over Hemelvaart

Zoals Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes het Evangelie van Jezus Christus zijn, zou je het boek Handelingen wel kunnen zien als het Evangelie van de (jonge) Kerk. Aan het begin van het boek staat het verhaal van de Hemelvaart van de Heer. Jezus stijgt op ten hemel en wordt opgenomen in Gods heerlijkheid en Zijn Geest gaat over op de Kerk, net zoals destijds de geest van de profeet Elia overging op Elisa (2 Kon. 2, 9–15). En met zijn geest draagt Jezus ook zijn eigen zending over op de kerk om heil en verlossing voor de wereld te zijn.

Jezus straalde de heerlijkheid van God uit (d.w.z. de aanwezigheid van God onder de mensen) en met Jezus stijgt die heerlijkheid met Hemelvaart op ten hemel. Hemelvaart is dus afscheid, uitvaart. Zoals Goede Vrijdag zich verhoudt tot Pasen, zo verhoudt Hemelvaart zich tot Pinksteren. Hemelvaart is uitvaart, maar een bijzondere uitvaart. Want Hemelvaart wijst vooruit naar het einde der tijden, wanneer

de heerlijkheid Gods weer zal neerdalen om voor eeuwig te wonen onder de mensen. De uitvaart is wel afscheid nemen, maar niet 'einde verhaal', integendeel. Er is en blijft een perspectief op de wederkomst van de Heer op het einde der tijden.

Hemelvaart is een hoopvolle uitvaart. Het is voorbij, dat intieme samenzijn met de Heer. Maar het betekent ook verdergaan in de openheid en vrijheid van de Geest, de wijde wereld in en een nieuwe toekomst in. Onbepaald en onbeperkt. Herschappen worden, denk maar aan de Geest in Genesis bij de schepping. Het doet zeker pijn dat Jezus vertrekt, dat kan ook niet anders als de discipelen van Jezus houden. Want wat je liefhebt, wil je het liefste in de buurt houden. Dat is een liefde die bindt. Maar hier is liefde die ontbindt, die vrijstelt. De discipelen moeten nu alleen verder, zo voelt het. Maar 'alleen verder' is heel betrekkelijk, want met Pinksteren vindt de gemeente terug wat hier verloren dreigt te gaan. Eigenlijk is het een dubbele beweging: de Heer die zich met Hemelvaart van hen verwijderd, komt hen met Pinksteren nabij. Wie los durft te laten, zal vinden! Hij heeft het zelf gezegd. Waar de discipelen los durven te laten, daar zullen ze vinden. Nooit verlies je meer dan wanneer je krampachtig probeert vast te houden aan wat was. Wie loslaat vindt de toekomst, een nieuw perspectief. Wie loslaat, vindt zichzelf vernieuwd weer terug, herschappen. Dat heeft haast iets van een mysterie. Maar de leerlingen weten het en daarom keren ze in grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Jezus laat hen niet alleen, want 'Hij die gaat die komt!' Hij zal bij hen zijn en bij hen blijven, tot aan het einde van de wereld!

Pastor Joop Butti

## **Misintenties**

Zon. 30 mei

Toos Mourits-Borst; Anton de Vent; Janny v.d. Most- Sants; Rieks Hofman; Catrien Spijker- Hagemeyer; ; Annie Nijhof- oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Johan Werink;

Zon. 6 juni:

Toos Mourits-Borst; Rieks Hofman; ; Annie Nijhof- oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Ouders Willem en Annie IJsseldijk; Jo IJsseldijk; Willem Haverkort; ouders Finkers-Sassen; Adrianus Mourits;

Zon. 13 juni:

Toos Mourits-Borst; Annie Nijhof- oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers;

Zon. 13 juni:

Toos Mourits-Borst; Annie Nijhof- oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Willem Haverkort;

Zat. 19 juni:

Toos Mourits-Borst; Annie Nijhof- oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers;

Zon. 27 juni:

Toos Mourits-Borst; Annie Nijhof- oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; ouders Finkers-Sassen; ouders Luiken-Haverkort en zoon Gerard; Ben Schelhaas;

## **Collectes**

Collecte eigen kerk  
Uitvaarten \avondwake €  
Misboekjes  
Mariakapel

## **Koffiedrinken**

We hopen dat we snel weer kunnen  
koffiedrinken.



## **Kerkversieren**

28 mei: Astrid v. Engelenhoven en Wilma Kleine  
4 en 11 juni: Riky Weekamp en Leny Spijker  
18 en 25 juni: Janny Broekhuizen en D. Scholten

## **Kerkhofonderhoud**

28 mei en 4 juni: G. Fikken, G. Sieljes, J. Sassen, B. Renker,  
H. Overberg en B. Overberg  
11 en 18 juni: H. Spijker, T. Nibourg; B. Benjamins, R. v.d. Fels.  
H. de Bruin, H. Maasd en G. Kleine  
25 juni en 2 juli: B. Temmink, H. Luiken, G. Hofman, M. Hofman-  
Werink, J. Luiken, H. Hermes en J. Berg

## **Kerktaxi**

Onderstaande medeparochiaan wil graag mensen die niet over  
eigen vervoer beschikken meenemen naar de kerk.

Huub de Bruin ,Auke Vosstraat 57 tel. 0523 -681733

## **Parochiekroniek**

Geboren 21 april: Tess Hoving, dochter van Frank Hoving en  
Chantal Hoving-Werink

Overleden 29 april: Antonia Catharina Mourits-Borst 87 jaar.



## **Communie thuis ontvangen**

Wij bieden parochianen de mogelijkheid om thuis de Communie te ontvangen. Wij hebben hiermee nu enkele jaren ervaring en wij merken dat de mensen ons erg dankbaar zijn. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te gaan, maar u zou toch graag, bijv. 1x per maand, de Communie thuis ontvangen dan zijn wij gaarne bereid u te bezoeken.

Heeft u hiervoor belangstelling informeer dan gerust naar de mogelijkheden of maak een afspraak.

## **Mariakapel blijft dagelijks geopend!**

### **Richtlijnen Kerkbalans 2021:**

€ 170,00 per gezin

€ 85,00 voor één persoons huishoudens

### **Beste parochianen,**

Hierbij een oproep aan een paar parochianen die willen assisteren bij een uitvaart.

(kruisdrager en met wijwater lopen naar het kerkhof)

Meestal werd dit opgepakt door de leden van het Fatima koor, maar in deze corona tijd is het allemaal net even anders.

U kunt u hiervoor aanmelden bij Ben Nijhof

## HANDEN

God onze Vader,  
Gij hebt geen andere handen dan onze handen.  
Wij vragen u:  
open onze handen,  
leid onze handen naar elkaar,  
naar een wereld van broederschap tussen mensen,  
leid ons naar uw wereld,  
leid ons naar uw koninkrijk  
van vrede en rechtvaardigheid.  
Beziel ons met uw geest,  
de geest van Jezus Christus, uw zoon en onze Heer.  
Amen



gwe38790892 www.fotosearch.com

## Vieringenrooster mei 2021

<b>Datum</b>	<b>Tijd</b>	<b>Viering</b>	<b>Voorganger</b>	<b>Lector</b>	<b>Koster</b>	<b>Bijzonderheden</b>
Zon. 30 mei	9.00	Eucharistieviering	Pastor Wenker	Conny Werink	Ineke Tubben	
Zon 6 juni	9.00	Eucharistieviering	Pastoor Monnikhof	Theo Schlepers	Jan Berg	
Zon. 13 juni	9.00	Gebedsviering	Werkgroep de Belte		Richard Lugies	
Zat. 19 juni	19.00	Eucharistieviering	Pastoor Monnikhof	Theo Schlepers	Jan Berg	
Zon. 27 juni	9.00	Eucharistieviering	Pastor Wenker	Conny Werink	Ineke Tubben	

### **Vieringen in de regio:**

Ev. staat voor eucharistieviering en

Cv. staat voor communieviering.

Gv. Staat voor gebedsviering

juni	5/6	12/13	19/20	24	26/27
Slagharen Za. 19.00 Zon. 9.00	- GV -	GV -	- CV		- EV
Dedems- vaart Za. 19.00 Zon. 9.00	GV -	- CV	- EV	9.00 EV	EV -
Hardenberg Zon. 11.00u	EV	CV	CV		CV

### **Video over roeping: ‘Onzekerheid hoort er een beetje bij’**

‘Wees niet bang, kom dichterbij’ was dit jaar het motto van Roepingenzondag (25 april). Een belangrijk en relevant thema, ook buiten de campagneperiode van deze door paus Paulus VI in 1964 ingestelde wereldwijde gebedsdag. In een video van [katholiekleven.nl](http://katholiekleven.nl) vertelt rector Patrick Kuipers over het motto: “Als jonge mensen een roeping ervaren, geeft dat vaak ook iets van schroom, angst misschien, of onzekerheid. We willen met dit thema duidelijk maken: dat hoort er eigenlijk een beetje bij, maar laat dat niet overheersen. Wees niet bang, kom dichterbij, zet de stap en ga in gesprek.”

Kuipers is rector van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en voorzitter van het Interdiocesaan Roepingen Overleg (IRO). Hij vertelt in deze video onder meer over Mozes en het brandende

braambos in het boek Exodus: “God spreekt tot Mozes, maar die is bang en hij weet niet wie het is die tot hem spreekt. God zegt hem dan: Wees niet bang, kom dichterbij.”

Zelf wist rector Kuipers al heel jong dat hij priester wilde worden. “Ik heb het gevoel dat het tegenwoordig vaak anders loopt,” vertelt hij. “De vanzelfsprekendheid om vanuit je jeugd, heel traditioneel zou ik haast zeggen, terecht te komen op de priesteropleiding, dat is niet altijd zo. Je ziet verschillende wegen. Je merkt dat God met ieder een andere weg gaat en met ieder een plan heeft. En dat het ook nooit te laat is om je roeping op het spoor te komen en er altijd mogelijkheden zijn om te starten of te zien wat een weg voor jou zou kunnen zijn. We merken dat het veel meer maatwerk is, veel individueler is. Daar zijn we in ieder geval in Utrecht als opleiding in die zin al op ingespeeld, omdat we geen grote groepen studenten hebben. Dus elke keer als er iemand zich meldt, wordt heel goed gekeken naar de route die bij deze persoon past.”

Het IRO is een samenwerking van de bisdommen en de religieuzen (zie [www.roepingenzondag.nl](http://www.roepingenzondag.nl)). Voor Roepingenzondag worden elk jaar posters en gebedsprentjes verspreid.

Bekijk de video op <https://youtu.be/L1Xrz3ojVZo>

## **Heilige van de maand**

**5 JUNI**

### **H. BONIFATIUS: ONVERMOEIBAAR BEKEERDER**

In 1990 was Bonifatius ineens landelijk in het nieuws. Een kind dat aan kinkhoest leed was door haar ouders ondergedompeld in het water van een bron die volgens de overlevering door Bonifatius zelf was geslagen. Het meisje genas en de bron werd een echte trekpleister. Het processiepark, waar de bron onderdeel van is, werd gerenoveerd en is een bedevaartsoort geworden waar het bisdom Groningen-Leeuwarden jaarlijks samenkomt.

Bonifatius werd als Winfred rond 680 in Engeland geboren. Hij trad

in bij de Benedictijnen en zijn diepste wens bleek de Friezen en Saksen te bekeren. Een eerste poging mislukte. In 718 kreeg hij van de paus een nieuwe naam, Bonifatius, en een nieuwe missie. Opnieuw, maar nu in de naam van de paus zelf, moest hij de Friezen en Saksen bekeren. Hij deed zijn succesvolle bekeringswerk in onze streken samen met Willibrord. In 731 werd Bonifatius tot aartsbisschop benoemd van Germania en koos hij Fulda als zijn uitvalsbasis. Van hogerhand kreeg hij de opdracht de Friezen te herbekeren die na de dood van Willibrord weer tot het geloof van hun voorvaderen waren teruggekeerd. Die missie zou zijn dood worden: in 754 werd hij nabij Dokkum vermoord. Zijn lichaam rust in Fulda. Het water uit de bron die aan hem toegeschreven wordt, vloeit nog steeds in Dokkum.





# Kinderpagina

Het Koninkrijk van God

We lezen zo dat Jezus praat over het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is de wereld waarin mensen met God leven. Hoe zou die wereld eruit zien denk je?



## Evangelie

Evangelie van Marcus 4, 26-34

Vandaag vertelt Jezus over het Koninkrijk van God. Hij zegt tegen de mensen: "Willen jullie weten hoe het gaat met Koninkrijk van God? Denk dan aan een boer die zaadjes op zijn land strooit. Hij doet dat en wacht af. Hij slaapt en staat weer op. Nachten en dagen gaan voorbij. Ondertussen kiemt het zaad en het plantje begint te groeien. De boer weet niet hoe. De aarde doet het vanzelf, uit eigen kracht. Eerst de groene halm, dan de aar, dan het volgroeide graan in de aar. Als het graan rijp is, hakt de boer het graan af met een sikkel. Dan is het tijd voor de oogst."

Jezus vertelt nog verder: "Waar kunnen wij het Rijk van God mee vergelijken? Het lijkt op een mosterdzaadje. Als je dat in de grond stopt is het wel het allerkleinste zaadje op aarde. Als het eenmaal is gezaaid komt het omhoog en het wordt groter dan alle andere planten in de tuin. Vogels bouwen dan nestjes in die boom."

## Kleine goede daden

Jezus zegt dat het met het Koninkrijk van God gaat als met een mosterdzaadje, een piepklein zaadje. Als je het in de grond stopf wordt het een grote plant. Zo gaat het ook met het Koninkrijk van God. Het begint met piepkleine dingen die God laat uitgroeien tot iets groots. De mosterdzaadjes van het Koninkrijk van God zijn de goede dingen die wij voor anderen doen. Ook al zijn ze nog zo klein.



Goede God,

Dank u voor alle goede dingen. Ik wil graag helpen om te bouwen aan Uw Koninkrijk. Ik wil mijn best doen om kleine goede daden te doen. Wilt u mij daarbij helpen? En wilt u mijn kleine goede daden laten groeien?

Amen



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0003 8898 42. t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

Gebruik van deze Kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonneementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl



Wil je wel geloven dat het groeien gaat



## **Gebed om roepingen**

Goede Jezus,

Gij, liefde tot het uiterste.

Gij hebt uw hart geopend

opdat ik kan beminnen tot in het uiterste van de vlam.

Tot het uiterste mag ik uw liefde zegenen

en uw genade aanbieden

en al lovend het kwaad overwinnen.

Tot het uiterste mag ik ten dienste staan,

waarachtig zijn en met vriendschap overwinnen.

Goede Jezus,

Gij, liefde tot het uiterste.

In uw geopend hart leer ik beminnen tot in het uiterste van de vlam.

Dat om een mensenhart te winnen

ik moet beminnen.

Liefde tot het uiterste.

Dom Bernardus Peeters OCSO

Abt Trappistenabdij Koningshoeven