

Fatimabode
Juli en augustus 2021



Onze Lieve Vrouw van Fatima
De Belte

JAARGANG 58 no 7 juli en augustus 2021

O.L. Vrouw van Fatima

Geert Migchelsweg 6a

7776 RW Slagharen

tel. : 0523-681270

website: www.emmanuelparochie.nl/debelte

e-mail: olvvanfatima@gmail.com

Rek.nr. Rabobank NL74 RABO 0147 7067 34

Pastoresteam Emmanuelparochie:

Pastoor A.G.M. (André) Monninkhof,

Tel.nr. 06-22786151 Email: monninkhof@hetnet.nl

Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com

06-45290266

Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl 06-22239828 eerst aansprekende pastor voor De Belte.

Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ;

06-18276484

Vrije dagen pastoresteam:

Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen

Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof

Vieringen in de regio

De Belte Onze Lieve Vrouw van Fatima

Zaterdag : 19.00u.

Zondag : 9.00u. één viering per weekend

Dedemsvaart St. Vitus

Zaterdag : 19.00u. één viering per weekend

Zondag : 9.00u.

Hardenberg St. Stephanus

Zondag : 11.00u.

Slagharen St. Alphonsus de Liguori

Zaterdag : 19.00u. één viering per weekend

Zondag : 9.00u.

Parochiesecretariaat:

**Het parochiesecretariaat in “De Zandbelt” is
iedere donderdagmorgen geopend van 10.00-11.30 uur.**

U kunt hier met name terecht voor

- **het opgeven van misintenties,**
 - **aanmelden om thuis de communie te ontvangen,**
- maar ook voor vragen en suggesties bent u van harte welkom.

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen.

U kunt ook bellen, tel.: 0523-681270.

**In verband met de Corona maatregelen van de
overheid is het Secretariaat voorlopig tot nadere
aankondiging helaas gesloten**

**Voor het opgeven van misintenties kunt u bellen met
Jan Berg tel.: 0523 681409**

De beheerder van ons kerkhof is de heer J. Sassen,
telefoon 06 254 057 18

Verhuur van de parochiezaal via Ben Nijhof tel.: 06 3093 9220

Wil de familie van een dopeling zelf even contact opnemen met Jan
Berg voor een koster tijdens de doopviering. Tel.: 0523 681409
Voor de doopviering zelf graag contact opnemen met Conny
Werink tel. 0528-361306

Uitvaartverzorgster Mevr. Frieda Osseforth tel: 06-52621701
Begraafenisvereniging barbara.slagharen@gmail.com

Bij een overlijden zal de klok geluid worden om 13.00u. op de dag
van overlijden of de dag erna.

Locatieraad:

Ben Nijhof (voorzitter)
Schuineslootweg 160
7777SV Schuinesloot
Tel.: 06 3093 9220

Gine Harink (secretaris)
Schuineslootweg 113
7777SW Schuinesloot
Tel.: 06 8171 4597
Email: fam.harink@solcon.nl

Karin Kleinheerenbrink (penningmeester)
Schuineslootweg 75a
7777RJ Schuinesloot
Tel.: 06 1950 4687

Pastoraatsgroep:

Thea Kosse- profieldrager liturgie
Tel.: 0523- 681154

Chantal Hoving-Werink - profieldrager catechese

Janny Sieljes- profieldrager diaconie
Tel.: 0523 -785320

Vacant- profieldrager gemeenschapsopbouw

Redactietafel

Voor u ligt de Fatimabode voor de maand juli en augustus. Na een lange tijd van allerlei beperkingen worden er steeds meer dingen versoepeld. Het locatiebestuur wil daarom het koffiedrinken weer gaan organiseren.

En wel op de volgende data: 11 en 25 juli , 8 en 29 augustus. De uitgestelde processie vindt nu plaats op zondag 29 augustus.

De vakantie komt eraan. We hopen dat iedereen toch een beetje kan genieten van de vakantie. Hoewel nog niet alles weer bij het oude zal zijn. Maar we blijven goede moed houden.

De Fatimabode voor september zal verschijnen op vrijdag 27 augustus.

Copy kunt u inleveren tot en met donderdag 12 augustus bij Conny Werink, Kerkenbovenveen 30, 7926 AE Kerkenveld of via de mail; connywerink@gmail.com

Pastoralia

“Veeleisend en lonend”

Vlak na het celebreren van zijn eerste Heilige Mis en veertig uur na zijn priesterwijding, overlijdt in 2013 de Amerikaan Scott Carell (46 jaar) aan de gevolgen van kanker. Samen met vier andere seminaristen zou hij priester gewijd worden. Maar toen duidelijk was, dat hij de dag, waarop hij gewijd zou gaan worden, niet meer zou halen, heeft zijn Bisschop hem in het huis van zijn ouders, in het bijzijn van zijn familie, tot priester gewijd. Zelf beschouwt Carell zijn roeping tot het priesterschap als *‘de meest veeleisende en lonende zaak waartoe God me heeft kunnen roepen.’* Hoe veeleisend zijn roeping is, heeft hij misschien ervaren bij het opdragen van zijn eerste heilige Mis. Met zijn laatste krachten moet hij dit hebben volbracht, want vlak na het opdragen ervan, is hij gestorven. Toch heeft hij dit offer ervoor over. Nog één keer – zo stel ik me dit voor – perst hij alles uit zijn lijf wat er nog in zit; heel zijn ziel en zaligheid legt hij in dit ene, dat hij – te midden van zijn

meest dierbaren – wil doen voor Onze Lieve Heer: namelijk door de zegening van het brood, het breken en het ronddelen ervan, Hem present stellen als de Levende Heer, de Verrezene in hun midden. Na dit hoogtepunt kan hij zelf zijn leven uit handen geven aan dezelfde Heer.

Dit verhaal, dat ik eerder deelde met de parochianen van RK Zuid Oost Twente, heb ik opnieuw verteld op Sacramentsdag, zondag 6 juni jl., tijdens een viering in onze Stephanuskerk in Hardenberg. In deze kerk vieren we op deze zondag voor het eerst sinds vijf maanden weer de eucharistie. Het is op de ochtend na de priesterwijding van Paulus Tilma, in de kathedraal in Utrecht. Bij deze priesterwijding mocht ik aanwezig zijn, omdat ik Paulus als priesterstudent nog ken van een zomerstage in mijn vorige parochie Enschede. Van deze priesterwijding ben ik nog steeds onder de indruk. Maar ook het ontroerende verhaal van Scott Carell laat me nog steeds niet los. Geweldig wat hij ervoor over heeft om zich op deze manier met alles wat er in hem is, te geven aan God. Het verhaal van Scott, en ook de wijding van Paulus, raken me, omdat ook ik het fijn vind om te midden van de geloofsgemeenschap de eucharistie te kunnen vieren. Met name de weken tijdens de eerste lockdown (voorjaar 2020), maar ook de periode van bijna twee maanden in dit voorjaar, waarin de kerken van onze parochie gesloten waren en we niet met mensen erbij konden vieren, waren voor velen (ook voor mij) een zware beproeving. Gelukkig kunnen we nu weer in al onze parochiekerken samenkomen. Verder komen er door de recente versoepelingen ook steeds meer mogelijkheden om samen te vieren en elkaar ook rondom deze vieringen te kunnen ontmoeten.

Wat ik hoop is, dat we dit ook in de toekomst kunnen blijven volhouden. We zijn blij met de wijding van Paulus Tilma. Maar feit is wel, dat ook het pastorale team van onze Emmanuelparochie steeds kleiner wordt. Voor het komende najaar hebben we als pastores nog een sluitend rooster van weekendvieringen kunnen presenteren. Maar toch valt op, dat er in dit rooster steeds vaker

wordt aangegeven, dat een weekendviering in de betreffende kerk verzorgd zal moeten worden door de eigen locale werkgroep. Gelukkig hebben we in onze parochie goede vrijwilligers als parochiële voorgangers. Maar duidelijk is, dat er veel van hen en ook van ons als leden van het pastoraal team zal worden gevraagd, om alle weekenden in alle elf de parochiekerken te kunnen blijven vieren.

Dit vraagt de nodige inzet. Maar toch: alle moeite is niet voor niets. Dit blijkt nog weer aan het eind van de viering van zondag 6 juni jl. in Hardenberg. Op weg naar de sacristie krijg ik van één van de kerkgangers een cadeautje. Ze heeft een foto van mij uit de krant geknipt. Deze heeft ze in een lijstje gedaan. Dit kostbare kleinood overhandigt ze nu aan mij. Op de foto sta ik in Dalfsen – vlak voor Kerst – achter de lezenaar. Met een sip gezicht kijk ik in de lens van de fotograaf en wijs met mijn hand op een lege kerk. Want ook op Kerstavond 2020 konden we als geloofsgemeenschap niet samenkomen. Deze foto, en ook dit gebaar van deze kerkganger - ontroeren me. Voor mij is het een 'geschenk uit de hemel'. Want eens te meer besef ik, hoeveel het voor mensen en ook voor mij betekent, om als geloofsgemeenschap samen de eucharistie te kunnen vieren. Veeleisend, maar ook lonend !

Pastoor André Monninkhof

Misintenties

Zon. 27 juni:

Toos Mourits-Borst; Annie Nijhof- oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; ouders Finkers-Sassen; ouders Luiken-Haverkort en zoon Gerard; Ben Schelhaas;

Zat. 3 juli:

Toos Mourits-Borst; Annie Nijhof- oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Janny v.d. Most-Sands

Zon. 11 juli:

Annie Nijhof- oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; ouders Willem en Annie IJsseldijk; Jo IJsseldijk; Anton de Vent; Joop Kleinheerenbrink; Annie en Herman Schlepers-Bouwhuis; Janny v.d. Most-Sands

Zat. 17 juli:

Annie Nijhof- oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Janny v.d. Most-Sands;.

Zon. 25 juli:

Annie Nijhof- oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers, ouders Mourits-Borst; Willem Haverkort; ouders Luiken-Haverkort en zoon Gerard; Janny v.d. Most-Sands

Zat. 31 juli:

Annie Nijhof- oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Janny v.d. Most-Sands

Zon. 8 augustus:

Annie Nijhof- oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Henk Kool; ouders Willem en Annie IJsseldijk; Jo IJsseldijk; Willem Haverkort; Janny v.d. Most-Sands

Zat. 14 augustus:

Annie Nijhof- oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; ouders Mourits-Borst; pastor Zandbelt; Janny v.d. Most-Sands

Zon. 22 augustus:

Annie Nijhof- oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Janny v.d. Most-Sands

Zon. 29 augustus

Annie Nijhof- oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriette Kosse; Willem Kosse; fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Herman van Riel; ouders Finkers-Sassen en Hans Finkers; Anton de Vent; Joop Kleinheerenbrink; Annie en Herman Schlepers-Bouwhuis; Janny v.d. Most-Sands

Collectes

Collecte eigen kerk

Uitvaarten \avondwake €

Misboekjes

Mariakapel

Koffiedrinken

Zon. 11 en 25 juli

Zon. 8 en 29 augustus in de Zandbelt.



Kerkversieren

25 juni: Janny Broekhuizen en D. Scholten
2 en 9 juli: Marijke Kool en Diny Temmink
16 en 23 juli: Truus Werink-Schlepers
30 juli en 6 aug.: Truus Schlepers en Tonny Schlepers
13 en 20 aug.: Thea Kosse en Wilma van Riel
27 aug. En 3 sept.: Tiny Meijer en Rita Soppe

Kerkhofonderhoud

25 juni en 2 juli: B. Temmink, H. Luiken, G. Hofman, M. Hofman-
Werink, J. Luiken, H. Hermes en J. Berg
9 en 16 juli: T. Schlepers, H. Weekamp, H. Sieljes, H. Spijker,
H. Kleinheerenbrinken H. Kleinheerenbrink.
23 en 30 juli: G. Fikken, G. Sieljes, J. Sassen, B. Renker,
H. Overberg en B. Overberg.
6 en 13 aug.: H. Spijker, T. Nibourg, B. Benjamins, R. v.d. Fels,
H. de Bruin, H. Maas, G. Kleine.
20 en 27 aug.: B. Temmink, H. Luiken, J. Luiken, G. Hofman,
M. Hofman-Werink, H. Hermes, J. Berg.

Kerktaxi

Onderstaande medeparochiaan wil graag mensen die niet over eigen vervoer beschikken meenemen naar de kerk.

Huub de Bruin ,Auke Vosstraat 57 tel. 0523 -681733

Parochiekroniek

Geboren 10 mei: Amber Harmina Maria Nijhof, dochter van
Gerben Nijhof en Marielle Westerman

Gedoopt 20 juni: Joep Mattheus van Faassen en
Tess Yara Hoving

Communie thuis ontvangen

Wij bieden parochianen de mogelijkheid om thuis de Communie te ontvangen. Wij hebben hiermee nu enkele jaren ervaring en wij merken dat de mensen ons erg dankbaar zijn. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te gaan, maar u zou toch graag, bijv. 1x per maand, de Communie thuis ontvangen dan zijn wij gaarne bereid u te bezoeken.

Heeft u hiervoor belangstelling informeer dan gerust naar de mogelijkheden of maak een afspraak.

Mariakapel blijft dagelijks geopend!

Richtlijnen Kerkbalans 2021:

€ 170,00 per gezin

€ 85,00 voor één persoons huishoudens **Sacraments processie in De Belte**

Evenals voorgaande jaren wordt er ook in 2021 weer een Sacramentsprocessie gehouden in de O.L. Vrouw van Fatima parochie te De Belte/Slagharen.

En wel op ***zondag 29 augustus 2021, aanvang 10.00 uur.***

We beginnen met een plechtige Eucharistieviering in de kerk, waarin pastor Monninkhof zal voorgaan. Na de kerkelijke viering gaan we in processie naar het rustaltaar op het kerkhof.

Wij hopen vele parochianen uit de regio te ontmoeten op de jaarlijkse processie.

Na afloop wordt u uitgenodigd om een kop koffie/thee te komen drinken in het parochiezaaltje.

De Processiecommissie.

Vriendelijk verzoek aan degenen die andere jaren een taak vervulden tijdens de processie, deze taak weer te vervullen. Indien dit niet mogelijk is gelieve voor een vervanger te zorgen. Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking.

Beste parochianen,

Hierbij een oproep aan een paar parochianen die willen assisteren bij een uitvaart.

(kruisdrager en met wijwater lopen naar het kerkhof)

Meestal werd dit opgepakt door de leden van het Fatima koor, maar in deze corona tijd is het allemaal net even anders.

U kunt u hiervoor aanmelden bij Ben Nijhof

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Actie Kerkbalans

Ken je Actie Kerkbalans?

Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie van `de kerk` om inkomsten te werven. Ook `de kerk` kost geld en hoe graag we onze diensten helemaal gratis zouden willen aanbieden, is dit natuurlijk niet reëel . Een kerk, dus ook onze parochie, krijgt geen subsidie van de overheid, maar dient zelf voor inkomsten te zorgen. Hiervoor benaderen we onze leden/parochianen. Als u al meedoet aan Actie Kerkbalans door het betalen van kerkbijdrage, willen we u bij dezen hartelijk danken voor uw financiële steun.

Lid van de R-K Kerk – Parochiaan

Door je doopsel ben je lid geworden van de R-K Kerk. De meesten van ons zullen vroeger als baby zijn gedoopt en zijn sindsdien lid van de R-K Kerk en parochiaan van de parochie/geloofsgemeenschap waar je woont.

Welkom in de kerk

Iedereen is welkom in de kerk, iedereen mag de vieringen in onze kerken meevieren, lid zijn van een koor of van een werkgroep. Samen proberen we van onze kerk een geloofsgemeenschap te maken waar mensen zich thuis voelen.

Het geloof vieren

Samen kunnen we ons geloof vieren op de feestdagen maar ook in de vieringen in het weekend of doordeweeks. De sacramenten van Doopsel, Eerste C communie, Vormsel en Huwelijk worden in de kerk gevierd in feestelijke diensten.

Steun en troost vinden

Bij een uitvaart na een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis is onze kerk een plek om samen te komen, rust te vinden en te gedenken. Ook dan wil de kerk nabij zijn en steun bieden.

Samen kerk zijn

Om samen kerk te kunnen zijn hebben we je steun nodig, je steun als vrijwilliger maar ook financieel. Door mee te doen aan Actie Kerkbalans geef je aan je **eigen, plaatselijke** geloofsgemeenschap.

We hebben je steun hard nodig.

Geef je om je kerk, geef dan voor je kerk!

Richtlijnen Kerkbalans 2021

€ 170,-- per gezin

€ 85,-- voor één persoonshuishoudens.

Zomerstage

Beste parochianen van de Emmanuelparochie,

Mijn naam is James Keuben en ik ben priesterstudent van het aartsbisdom Utrecht. Komende zomer mag ik in augustus twee weken in uw midden zijn als stagiair. Ik ben 23 jaar geleden geboren in Doetinchem, maar verder opgegroeid in Enschede. Daar leerde ik als jonge parochiaan en misdienaar in 2010 uw huidige pastoor, André Monninkhof, kennen die toen kort tevoren in Enschede benoemd was. In die tijd sprak ik al met hem over mijn belangstelling voor het werk in Gods Kerk en mijn mogelijke droom om de Heer als priester te dienen. Die droom ontwikkelde zich gedurende mijn zes jaren op het voortgezet onderwijs en dat mondde erin uit dat ik in 2016 begonnen ben aan de priesteropleiding aan het Ariënsinstituut en de studie Theologie aan de Universiteit van Tilburg. De afgelopen vijf jaar heb ik veel mogen leren, zowel op theoretisch als op menselijk en persoonlijk vlak. Een hoogtepunt was vorig studiejaar, mij de kans geboden werd van een vormingsjaar in het buitenland en ik mee mocht draaien in een parochie in de Canadese wereldstad Toronto.

Inmiddels ben ik alweer een jaar terug in Nederland en lijkt het me goed om ook eens ervaring op te doen in de praktijk van een heel andere parochie in ons eigen aartsbisdom. Ik zal dus in augustus stage komen lopen bij pastoor Monninkhof en ik hoop dat ik dan velen van u zal mogen ontmoeten in en rondom liturgische vieringen, in gesprekken, tijdens bezoeken en bij andere parochie-activiteiten. Ik kan u in ieder geval al melden dat ik op zondag 15 augustus, het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, een getuigenis zal mogen geven over de plaats van Maria in mijn eigen geloofsleven. Ik hoop en bid dat deze en andere bezigheden mij zullen inspireren en een bijdrage zullen leveren aan mijn ontwikkeling als mens, gelovige en priesterkandidaat.

Graag tot ziens komende zomer in de Emmanuelparochie!

James Keuben

Doopviering

20 juni om 14.30 uur zijn in onze kerk door pastoor Monninkhof, Joep van Faassen en Tess Hoving gedoopt. Tess Hoving is een dochter van Frank en Chantal Hoving. En Joep van Faassen is een zoon van Rick van Faassen en Esther Snippe (zij horen bij de kerk van Dedemsvaart). Rick en Chantal zijn neef en nicht, kleinkinderen van Gretha Werink. 61 jaar geleden zijn de vader van Chantal en de moeder van Rick (een tweeling) samen gedoopt en afgelopen zondag waren het van hun beide het eerste kleinkind die samen werden gedoopt. Het was een feestelijke en bijzondere viering.



Vieringenrooster juli en augustus 2021

Datum	Tijd	Viering	Voorganger	Lector	Koster	Bijz.
Zon. 27 juni	9.00	Eucharistieviering	Pastor Wenker	Conny Werink	Ineke Tubben	
Zat. 3 juli	19.00	gebedsviering	werkgroep		Ineke Tubben	
Zon.11 juli	9.00	communieviering	Pastor Butti	Theo Schlepers	Jan Berg	
Zat. 17 juli	19.00	gebedsviering	werkgroep		Richard Lugies	
Zon.25 juli	9.00	eucharistieviering	Pastor Wenker	Conny Werink	Ineke Tubben	
Zat.31juli	19.00	gebedsviering	werkgroep		Richard Lugies	
Zon. 8 aug	9.00	eucharistieviering	Pastor Wenker	Theo Schlepers	Jan Berg	
Zat.14 aug	19.00	communieviering	Pastor Butti	Conny Werink	Ineke Tubben	
Zon.22aug.	9.00	gebedsviering	werkgroep		Jan Berg	
Zon. 29 aug	10.00	processie	Pastor Monninkhof	Theo Schlepers	Richard Lugies	MIVA

Vieringen in de regio:

Ev. staat voor eucharistieviering en

Cv. staat voor communieviering.

Gv. Staat voor gebedsviering

juli	3/4	10/11	17/18	24/25	31/1
Slagharen Za. 19.00 Zon. 9.00	- CV -	EV -	- CV	CV -	- GV
Dedems- vaart Za. 19.00 Zon. 9.00	EV -	- CV	- EV	GV	EV -
Hardenberg Zon. 11.00u	CV	CV	EV	CV	GV

augustus	7/8	14/15	21/22	28/29	
Slagharen Za. 19.00 Zon. 9.00	EV -	- CV	CV -	- EV	
Dedems- vaart Za. 19.00 Zon. 9.00	- CV	- EV	- EV	EV -	
Hardenberg Zon. 11.00u	CV	EV	CV	CV	



Emmanuelparochie

Communiqué 11 juni 2021

Beste parochianen,

Recent zijn enige versoepelingen van de coronamaatregelen van kracht geworden. Andere maatregelen gelden nog steeds. Daarom zetten wij als pastoraal team en parochiebestuur in dit communiqué een aantal zaken voor U op een rij. Deze onderwerpen gaan over de gang van zaken in onze parochie.

1. Aantal aanwezigen bij vieringen

Bij vieringen in onze parochiekerken, die minder dan 300 zitplaatsen hebben, kunnen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Heeft de kerk meer dan 300 zitplaatsen, dan geldt een maximum aantal personen van 15 procent van het aantal zitplaatsen. Hoeveel personen er in Uw kerk maximaal kunnen plaatsnemen, kan Uw locatie U het beste vertellen.

Bij *uitvaarten* kunnen maximaal 100 personen plaats nemen (mits er onderling een afstand van anderhalve meter kan worden gehouden, zie ook hierna, onder punt 5).

Bij sommige locaties dient U zich nog wel vooraf aan te melden, op andere plaatsen is dit niet meer het geval. Ook hierover kan Uw eigen locatieraad U het beste informeren.

2. Communie uitreiken

In eucharistievieringen en woord- en communievieringen onder leiding van leden van het pastoraal team, kan er – met inachtneming van de reeds geldende voorzorgen, zie ook hierna – communie worden uitgereikt.

Tot onze spijt kan in gebedsvieringen onder leiding van parochiële voorgangers (vrijwilligers) nog geen communie worden uitgereikt. Hierover hebben wij als pastoraal team recent contact gehad met ons Aartsbisdom. Als motivatie voor het feit, dat het nog niet mogelijk is om in gebedsvieringen onder leiding van parochiële voorgangers (vrijwilligers) communie uit te reiken, geeft het Aartsbisdom aan: *“We blijven nog steeds voorzichtig. De risico’s van overdracht van besmetting zijn nog steeds niet geweken.”* Communie uitreiken thuis kan, met inachtneming van de geldende voorzorgen.

3. Zingen

Samenzang in vieringen kan nog niet. Ook koorrepetities zijn nog niet mogelijk.

Wel kan er voorzang zijn door een cantorgroep van maximaal vier personen.

4. Bijzondere vieringen/andere sacramenten

Doop, eerste heilige communie, vormsel en huwelijk kunnen plaatsvinden, met inachtneming van de nodige voorzorgen. Hiervoor geldt een speciaal protocol.

Ook ziekenzalving en het sacrament van boete en verzoening (biecht) kunnen plaatsvinden; eveneens met inachtneming van de nodige voorzorgen.

5. Algemene voorzorgen

De volgende algemene voorzorgen blijven in onze parochiekerken onverkort van kracht:

- Bij binnenkomst handen ontsmetten

- Bij binnenkomst van de kerk, bij de communiegang en bij het verlaten van de kerk: mondkapje dragen. Eenmaal op Uw zitplaats, kunt U het mondkapje afzetten.
- Gezinnen en leden van hetzelfde huishouden kunnen bij elkaar gaan zitten. Anderen houden minstens anderhalve meter afstand van elkaar.
- Inachtneming van looprichtingen
- Gebruik van protectiescherm en liturgisch pincet bij het uitreiken van de communie
-

Tenslotte: waakzaamheid blijft geboden. Toch vinden we het als parochiebestuur fijn, dat er geleidelijk aan meer ruimte komt voor samenkomsten in onze kerken. U bent van harte welkom bij vieringen en andere activiteiten in onze kerken. We hopen U binnenkort te mogen begroeten.

Voor U en allen die U lief zijn: heel veel zegen, alle goeds en blijf gezond !

Met vriendelijke groet,

Namens pastoraal team en parochiebestuur,
Pastoor André Monninkhof

Verloting paaskaars: Het winnende lotnummer is 928

U kunt zich melden bij de koster.

Heilige van de maand

**17 AUGUSTUS: HEILIGE JEROEN
GEDOOD DOOR VIKINGEN**

Jeroen werd aan het eind van de achtste eeuw in Schotland geboren. Na zijn priesterwijding werd hij naar onze westkust gezonden om de Friezen te bekeren. Bisschop Hunger van Utrecht stuurde Jeroen naar Northgo, het huidige Noordwijk, waar hij in 851 het eerste kerkje stichtte, toegewijd aan Sint-Maarten. Toen in 856 de Vikingen op het strand van Noordwijk landden, dwongen ze de inwoners hun christelijk geloof af te zweren en weer terug te keren naar de oude goden. Jeroen weigerde en werd onthoofd op 17 augustus 851.







RK KIDS.nl

Kinderpagina

In juli en augustus hebben jullie heerlijk vakantie. De vrije tijd tijdens de vakantie geeft een extra kans om met Jezus op weg te gaan. Wist je dat Jezus ons uitnodigt om altijd met Hem verbonden te blijven?

Evangelie

Johannes 15, 1-8

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: "Ik ben de goede wijnstok en mijn Vader zorgt voor Mij. Jullie zijn mijn takken. Slechte takken snijdt mijn Vader af. Die worden weggegooid. Maar een goede tak die stevig aan Mij vastzit, geeft mooie vruchten. Als jullie naar mijn woorden luisteren en ook doen wat ik jullie leer, dan zijn jullie mijn goede takken die goede vruchten geven. Daar is mijn Vader heel blij mee.



Lieve Jezus, Dank u voor de vakantietijd. U nodigt mij uit met u verbonden te blijven. Dat wil ik ook en daarom wil ik van u leren; door naar u te luisteren, over uw woorden na te denken en te doen wat u ons voordoet. Wilt u mij daarbij helpen?
Amen.



Verbonden blijven met Jezus

Jezus is de wijnstok. De leerlingen van Jezus, en ook wij, zijn de takken. Als we net als stevige takken aan Jezus vast blijven zitten, geven we goede vruchten. Hoe doe je dat? Jezus zegt dat we met hem verbonden blijven door te luisteren, door na te denken en door te doen.

Gebed om roepingen

Heer Jezus, wij danken U voor uw aanwezigheid in ons leven, voor het Evangelie dat U aan uw Kerk heeft toevertrouwd en het geloof dat U in ons hart hebt gelegd. Wij danken U voor het getuigenis van de heilige Martelaren van Gorcum die ons in het geloof zijn voorgegaan. Op hun voorspraak vragen wij: dat wij kracht en moed putten uit de heilige Eucharistie, het sacrament van uw liefdevolle aanwezigheid; dat wij nooit tevergeefs uw genade ontvangen en geheel ons leven de band met uw Kerk bewaren; help ons om trouw te blijven aan uw Evangelie, en bij te dragen aan het werk van uw Kerk op aarde. Geef dat ook in onze tijd uw roepstem wordt gehoord, en dat in ons midden mensen zich beschikbaar stellen voor het dienstwerk van priester of diaken, voor het leven als gehuwde of als religieus. Martelaren van Gorcum, bidt voor ons.

Mgr. J.H.J. van den Hende Bisschop van
Rotterdam