

Fatimabode

Advent 2021



Onze Lieve Vrouw van Fatima
De Belte

JAARGANG 58 no 11 advent 2021

O.L. Vrouw van Fatima

Geert Migchelsweg 6a

7776 RW Slagharen

tel.: 0523-681270

website: www.emmanuelparochie.nl/debelte

e-mail: olvvanfatima@gmail.com

Rek.nr. Rabobank NL74 RABO 0147 7067 34

Pastoresteam Emmanuelparochie:

Pastoor A.G.M. (André) Monninkhof,

Tel.nr. 06-22786151 Email: monninkhof@hetnet.nl

Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com

06-45290266

Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl 06-22239828 eerst aansprekende pastor voor De Belte.

Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ;

06-18276484

Vrije dagen pastoresteam:

Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen

Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof

Vieringen in de regio

De Belte Onze Lieve Vrouw van Fatima

Zaterdag : 19.00u.

Zondag : 9.00u. één viering per weekend

Dedemsvaart St. Vitus

Zaterdag : 19.00u. één viering per weekend

Zondag : 9.00u.

Hardenberg St. Stephanus

Zondag : 11.00u.

Slagharen St. Alphonsus de Liguori

Zaterdag : 19.00u. één viering per weekend

Zondag : 9.00u.

Parochiesecretariaat:

**Het parochiesecretariaat in “De Zandbelt” is
iedere donderdagmorgen geopend van 10.00-11.30 uur.**

U kunt hier met name terecht voor

- **het opgeven van misintenties,**
 - **aanmelden om thuis de communie te ontvangen,**
- maar ook voor vragen en suggesties bent u van harte
welkom.

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen.
U kunt ook bellen, tel.: 06-53361455

De beheerder van ons kerkhof is de heer J. Sassen,
telefoon 06 254 057 18

Verhuur van de parochiezaal via Ben Nijhof tel.: 06 3093 9220

Wil de familie van een dopeling zelf even contact opnemen met Jan
Berg voor een koster tijdens de doopviering. Tel.: 0523 681409
Voor de doopviering zelf graag contact opnemen met Conny
Werink tel. 0528-361306

Uitvaartverzorgster Mevr. Frieda Osseforth tel: 06-52621701
Begrafenisvereniging barbara.slagharen@gmail.com

Bij een overlijden zal de klok geluid worden om 13.00u. op de dag
van overlijden of de dag erna.

Locatieraad:

Ben Nijhof (voorzitter)
Schuineslootweg 160
7777SV Schuinesloot
Tel.: 06 3093 9220

Gine Harink (secretaris)
Schuineslootweg 113
7777SW Schuinesloot
Tel.: 06 8171 4597
Email: fam.harink@solcon.nl

Karin Kleinheerenbrink (penningmeester)
Schuineslootweg 75a
7777RJ Schuinesloot
Tel.: 0523- 683743
Email: hmk.kleinheerenbrink@gmail.com

Pastoraatsgroep:

Thea Kosse - profiieldrager liturgie
Tel.: 0523- 681154

Chantal Hoving-Werink - profiieldrager catechese

Janny Sieljes - profiieldrager diaconie
Tel.: 0523 -785320

Vacant - profiieldrager gemeenschapsopbouw

Redactietafel

Voor u ligt de Fatimabode voor de advent.

In deze periode gaan we ons voorbereiden op de geboorte van het kerstkind. In verband met de Corona beperkingen blijft het nog steeds lastig om het op de oude manier te doen. We hopen dat iedereen toch een manier kan vinden om de voorbereiding op een goede manier te doen.

Het nummer van het parochiesecretariaat is veranderd.

Zie het stukje verderop op blz. 9.

De volgende Fatimabode, deze is dan voor Kerst en januari zal verschijnen op vrijdag 24 december.

Copy kunt u inleveren tot en met donderdag 9 december bij Conny Werink, Kerkenbovenveen 30, 7926 AE Kerkenveld of via de mail; connywerink@gmail.com

Pastoralia

God en mens concurreren niet ¹

De discussie over vaccinatie wel-of-niet woedt ook in de kerken en wel met soms verrassende standpunten en radicale opvattingen.

De *staphorster orthodoxie* blijkt inzake preventie springlevend: men vertrouwt op God OF men vertrouwt op een vaccin, ofwel men vertrouwt op geloof OF op de wetenschap. Men kan immers niet twee heren dienen!

Het staphorster bezwaar tegen vaccinatie is dat mensen eigenmachtig ingrijpen in de feitelijk *natuurlijke* gang van zaken - welke echter stilzwijgend als 'goddelijke voorzienigheid' wordt gedeut. Hiermee staat vaccinatie Gods plan en de goddelijke uitvoering daarvan, in de weg. De Heer gééft, de Heer néémt... Vandaar dat (preventieve) vaccinatie moet worden afgewezen. In geval iemand echter ziek wordt, blijkt de zorgplicht echter toch sterker dan de vaccinale onthouding.

Deze staphorster orthodoxie is een versie van een aloude opvatting die zich vaker voordoet in 'orthodoxe' religieuze bewegingen en

geloofsgemeenschappen. Ook beperkt deze opvatting zich niet tot het christendom.² Deze opvatting berust op wat ik een *concurrentie-model* zou willen noemen: preventie en genezing komen OFWEL 'van boven' (Gods voorzienigheid) - OFWEL 'van beneden' (het menselijk vaccin of geneesmiddel). Wie het heil van God verwacht, kiest ervoor zich *niet* te laten vaccineren – wie het heil van de wetenschap verwacht, kiest voor vaccinatie. Maar er moet wel worden gekozen! Men kan zich immers niet tegelijk wel én niet laten vaccineren.

Tegen dit concurrentiemodel valt wel het één en ander in te brengen. Hoewel de profeet Jeremia benadrukt dat het beter is om op de Heer te vertrouwen dan (slechts) op mensen³, behoort dit toch niet tot de hoofdstroom van de Bijbelse traditie. Deze hoofdstroom berust eerder op een *coöperatief-model*, waarvan het Verbond tussen God en Zijn Volk de eerste grote uitdrukking is. Het Verbond is een religieus contract – vergelijkbaar met een huwelijk – met wederzijdse rechten en plichten van beide partijen. Maar al vóór de sluiting van het Verbond⁴, bleek al bij het gebeuren van de bevrijding bij de Rode Zee dat de relatie tussen God en Zijn Volk een interactief gebeuren is, kortom: wat Israël doet (ten goede of ten kwade), doet ertoe!

Een rabbijnse uitleg (midrash) wil deze coöperatie van God en Zijn Volk bij de Rode Zee illustreren. Volgens deze verhalende uitleg kwamen Mozes en het Volk bij de Rode Zee tot staan: vóór hen lag de onbegaanbare watermassa – achter hen waren de Egyptische soldaten in achtervolging. Wat te doen? De midrash vertelt dat God aan Mozes het bevel gaf om voort te gaan. Gezien de benarde en uitzichtloze situatie een onmogelijk uitvoerbaar bevel. Wie zal de eerste stap wagen in de verzwelgende golven? Misschien is het wel met een teen begonnen, maar uiteindelijk waagde ene Nachshon⁵ het om in de golven van de Rode Zee te springen. Toen het water hem letterlijk aan de lippen stond, sprak God opnieuw tot Mozes en vroeg verbaasd: 'Mijn geliefden verdrinken in de woedende zee en

jij staat daar maar te bidden? ' 'Wat moet ik doen?' vroeg Mozes. En God antwoordde: 'Steek je staf uit en spreid je hand uit over de zee die uiteen zal splijten en Israël zal in de zee op droog land komen' ⁶. En zo gebeurde het. Het initiatief 'van beneden' door Nachshon werd door God beantwoord met een antwoordend initiatief 'van boven'. Nachshon werd natuurlijk geprezen en beloond op zijn moed. Toen de wateren zich openden, kwam de weg vrij van de bevrijding bij de Rode Zee. Maar - zo verhaalt de midrash - 'als de joden toen niet waren gaan lopen, hadden ze nu nog in Egypte gezeten! ' Wat Israël doet of nalaat, doet ertoe!

'Mijn geliefden verdrinken in de woedende zee en jij staat daar maar te bidden? '

'Wat moet ik doen?' vroeg Mozes.

De conclusie is dat de redding van Israël bij de Rode Zee niet enkel een zaak was van God alleen met Israël als een willoos lijdend voorwerp, zoals wel wordt gedacht. Het initiatief ligt hier zelfs 'beneden' en als God de wateren opent (in antwoord op dit initiatief!), hangt het nog steeds van Mozes en het Volk af of er een gebeuren van bevrijding zal worden gerealiseerd.

Een soortgelijke samenhang van goddelijke- en menselijke *coöperatie* kunnen we ook terugvinden in het Nieuwe Testament en wel in de kern van Jezus' boodschap. Het dubbele hoofdgebod van de liefde gebiedt *God lief te hebben en je naaste lief te hebben als jezelf* ⁷. Het gaat hier juist niet om: OFWEL God lief te hebben - OFWEL je naaste lief te hebben, want beide geboden zijn immers één! Er is *geen concurrentie* tussen de liefde tot God en de liefde tot een medemens: het gaat om *één en dezelfde liefde in een andere hoedanigheid*. Het dubbele hoofdgebod drukt interactie uit, zelfs *coöperatie*. De liefde tot God wordt wel onderscheiden, maar niet gescheiden van de liefde tot de medemens: God blijft God en de naaste blijft de naaste. Maar God liefhebben, roept de liefde tot de naaste op en (omgekeerd) de naaste liefhebben, ontsluit de

liefde tot God. Het is bidden én werken, de dominee én de arts, het gebed én het vaccin, bóven én benéden, *coöperatie* met een impuls *á la Nachshon*, een impuls 'van beneden' als het even kan.

Het Koninkrijk van God is *tegelijk* een *gave* van God en een *opgave* voor mensen. Als héél Israël één Shabbat *voortreffelijk zou houden*, dan zou het Rijk Gods onmiddellijk aanbreken, zo luidt een joods gezegde. Het punt is hier niet of het *voortreffelijk houden* van Shabbat tot de reële menselijke mogelijkheden hoort⁸. Het punt is dat er een relatie wordt gelegd tussen de komst van het Koninkrijk en het actuele menselijke handelen. *Coöperatie* nodigt uit tot actieve handeling ('eraan doen wat je kunt') – *concurrentie* nodigt uit tot passieve afwachting ('wachten en bidden'). En als de passieve afwachting dan toch uiteindelijk breekt, slaat geloof vaak om in een *seculier activisme zonder God*: de makkelijke weg om God vervolgens te verwijten wat wij zelf hebben nagelaten.

Vaccins werken, zoveel is wel aangetoond. Wellicht kunnen we ze beschouwen als een initiatief 'van beneden' dat vraagt om een antwoordend initiatief 'van boven'. Als God de wateren naar preventie en genezing opent, dan 'moeten we wel gaan lopen', anders blijven we waar we zijn. Vertrouw zowel op de arts als op de dominee, maar wantrouw beiden ook altijd een beetje – mensen zijn God immers niet.

Noten

1. 'God en mens concurreren niet' door J. Van Kilsdonk in het dagblad Trouw op 13 april 1996
2. Bekend is deze 'orthodoxe' opvatting ook van joodse religieuze groeperingen die fel gekant zijn tegen het bestaan van de Staat Israël. Het argument hierbij is dat het joodse volk niet heeft gewacht op de Messias die - aan het einde der tijden - de soevereiniteit van Israël zou herstellen, maar dat de Zionisten deze

soevereiniteit in 1947 eigenmachtig hebben gerealiseerd bij het uitroepen van de Staat Israël.

³. Jeremia 17, 5-8

⁴. Jozua 24, 14-28

⁵. Nachshon: zie ook <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nachshon>

⁶. Exodus 14, 15

⁷. Mattheüs 22, 34-40

⁸. De sprong van Nachshon in de woedende golven van de Rode Zee viel ook buiten de 'menselijke mogelijkheden' en lijkt eerder een wanhoopsdaad 'op hoop van zegen'

Joop Butti

NIEUW TELEFOONNUMMER PAROCHESECRETARIAAT let op!!

**De vaste telefoonlijn is vervangen door een mobiele telefoon.
Dit betekent dat het secretariaat gebeld kan worden op dit
nieuwe nummer:
06-5336 1455**

Misintenties

Zon. 28 Nov.

Annie Deuzeman-Boensma; Ouders Nijhof-Oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Johan Werink; Janny v.d Most-Sants; Anton de Vent; Joop Kleinheerenbrink; ouders Annie en Herman Schlepers-Bouwhuis;

Zat. 4 Dec.

Annie Deuzeman-Boensma ;Ouders Nijhof-Oude Rengerink ;Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem Kosse;

Fam.Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink- Jans Pieper; Herman Finkers;

Zat. 11 Dec.

Ouders Nijhof-Oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Willlem Haverkort; Johan Werink; Anton de Vent; Joop Kleinheerenbrink; ouders Annie en Herman Schlepers-Bouwhuis;

Zat.18 Dec.

Ouders Nijhof-Oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Ouders IJsseldijk-Hofstede; Jo IJsseldijk;

Collectes oktober

Collecte eigen kerk	€	202,20
Misboekjes	€	17,20
Mariakapel	€	97,08
Extra collecte wereldmissiedag	€	14,90
Missiedag v.d. kinderen	€	21,50
Caritas	€	24,70
Collecte huwelijk	€	41,00

Koffiedrinken

In december is er geen koffiedrinken i.v.m. alleen maar vieringen op zaterdagavond.



Kerkversieren

26 nov.: Marijke Kool en Diny Temmink
3 dec. Tot kerst: Truus Werink-Schlepers

Kerkhofonderhoud

26 nov. En 3 dec.: G. Kleine, T. Nibourg, B. Benjamins, H. Maas,
R. v.d. Fels en H. de Bruin.

10 en 17 dec.: B. Temmink; H. Luiken; J. Luiken; H. Hermes;
J. berg;

Parochiekroniek:

Getrouwd 28 oktober: Berend Kleinheerenbrink en Karlijn
Lankhorst

Communie thuis ontvangen

Wij bieden parochianen de mogelijkheid om thuis de Communie te ontvangen. Wij hebben hiermee nu enkele jaren ervaring en wij merken dat de mensen ons erg dankbaar zijn. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te gaan, maar u zou toch graag, bijv. 1x per maand, de Communie thuis ontvangen dan zijn wij gaarne bereid u te bezoeken.

Heeft u hiervoor belangstelling informeer dan gerust naar de mogelijkheden of maak een afspraak.

KERKBALANS 2021

Graag willen we de parochianen die de kerkbijdrage voor 2021 nog niet hebben overgemaakt, verzoeken dit alsnog te doen voor eind december. Uw bijdrage is van harte welkom. Samen zijn we onze kerk!

Richtlijnen : € 170,-- voor gezinnen en € 85,-- voor eenpersoons huishoudens.

Dank namens de financieel beheerder

Beste parochianen,

Hierbij een oproep aan een paar parochianen die willen assisteren bij een uitvaart.

(kruisdrager en met wijwater lopen naar het kerkhof)

Meestal werd dit opgepakt door de leden van het Fatima koor, maar in deze corona tijd is het allemaal net even anders.

U kunt u hiervoor aanmelden bij Ben Nijhof

Kerstgrafstukken

Dit jaar worden er weer kerst en grafstukjes gemaakt door vrijwilligers.

De opbrengst is voor onze eigen kerk.

Opgave voor 12 december bij Ben Nijhof.
Tel.:06 30939220

Kerst voorbereiding

Kerststal opbouwen en het maken van de kerst/grafstukjes.

Hebben we gepland op de volgende data: 13 en 14 december de kerststal opbouwen.

En 15 december worden de kerst/grafstukjes gemaakt. De stukjes kunnen vanaf 10.30 tot 12.00 uur worden afgehaald.

Graag contant betalen. € 10, -- per kerst/grafstuk. Opbrengst voor de eigen parochie.

Iedereen veel plezier en succes met de kerstvoorbereiding.

De locatieraad.

Vieringenrooster advent 2021

Datum	Tijd	Viering	Voorganger	Lector	Koster	Koor
Zon. 28 nov.	9.00	Communieviering	Pastor Butti	Conny Werink	Jan Berg	
Zat. 4 dec.	19.00	Communieviering	Pastor Butti	Theo Schlepers	Richard Lugies	
Zat. 11 dec.	19.00	Eucharistieviering	Pastor Wenker	Conny Werink	Ineke Tubben	
Zat. 18 dec.	19.00	Communieviering	Werkgroep		Richard Lugies	
Vrij. 24 dec.	19.00	Communieviering	Pastor Butti	Theo Schlepers	Jan Berg	
Zon. 26 dec.	10.00	Eucharistieviering	Pastor Wenker	Conny Werink	Ineke Tubben	

Vieringen in de regio:

EV. staat voor eucharistieviering en

CV. staat voor communieviering.

Dec.	28-29	4-5	11-12	18-19
Slagharen Za. 19.00 Zon. 9.00	CV -	- CV	EV	- CV
Dedems- vaart Za. 19.00 Zon. 9.00	- CV	- EV	- CV	EV -
Hardenberg Zon. 11.00u	CV	CV	CV	EV

Zitplaatsen in de kerk

Vriendelijk verzoek om weer zo veel mogelijk bij de groene driehoekjes op de banken te gaan zitten.

Families kunnen uiteraard bij elkaar in de bank aanschuiven!

Laten we de komende tijd afstand van elkaar houden, zodat het niet nodig is om de touwtjes weer om de banken te doen.

“De bisschoppen adviseren om in de kerk, wanneer u loopt, een mondkapje te dragen”.

Bedankt en blijf gezond.

De koster

Allerzielen 2021 in O.L. Vrouw van



Fatima kerk

Samen met Anita en Ria hadden we de viering van Allerzielen voorbereid; in de hoop dat we dit jaar weer meer konden doen. Het koor Belt' Canto zou dan voor de eerste keer weer zingen. Dinsdagavond 2 november zaten we met ca. 140 personen in de kerk om de overledenen van de afgelopen 2 jaar speciaal te herdenken. In totaal 16 overledenen. De aanwezige familie stak een kaarsje voor hen aan.

Pastor Wenker was de voorganger en het koor zong prachtig. Het werd een warme viering van samenzijn. Na de Eucharistieviering gingen we met elkaar in processie naar het kerkhof. Pastor Wenker zegende de graven en zoals altijd brandden er vele lichtjes op de grafzerken.

Het koor zong a capella enkele liedjes; er was nogal regen voorspelt en daarom kon de draagbare piano niet naar buiten. Maar de weersgoden waren ons goedgezind en het bleef droog.

Ook werd er nog een gedicht voorgelezen en de pastor eindigde met het bidden van een Onze Vader en Wees Gegroet en de Zegen.



Wij kunnen zeker terugkijken op een mooie herdenking van onze overledenen.

Notulen jaarvergadering O.L.V. van Fatima De Belte 18 oktober 2021

Aanwezig van bestuur en pastoraatsgroepen: Ben Nijhof, Gine Harink, Thea Kosse, Janny Sieltjes, Karin Kleinheerenbrink, Pastor Butti en Chantal Hoving. En 14 parochianen.

1. Opening:

Ben Nijhof (voorzitter) heet iedereen welkom op de vergadering. Speciaal welkom aan Karin Kleinheerenbrink, als nieuwe penningmeester en Mans-Willem Kleinheerenbrink als algemeen lid (helaas verhinderd vanavond). Pastor Butti heet ook iedereen welkom en opent de vergadering met gebed.

2. Vaststellen notulen 19-10-2019 (verschenen in Fatimabode)

Notulen van 2019 zijn goedgekeurd.

3. Terugblik 2020/2021 en vooruitblik 2022 door Ben Nijhof

We waren vorig jaar beland in een tijd waarin bezoekers terugliep, door Corona vieren met een aantal kerkgangers en met maar een paar mensen die mochten zingen. We gaan nu weer naar het normale, de zang komt weer volledig op gang. Fatimakoor en Bel't Canto zijn weer opgestart. Corona heeft veel ontwricht, maar het overlijden van onze penningmeester Anton heeft ons allen misschien wel het meest geraakt en is een groot gemis voor onze locatie. Tijd gaat verder, ondanks alle tegenslagen moeten we toch verder. Karin Kleinheerenbrink heeft zich aangemeld als nieuwe penningmeester. En Mans-Willem Kleinheerenbrink treedt eerst aan als algemeen bestuurslid. Hij gaat de komende tijd ontdekken waar zijn interesse ligt en welke rol hij gaat vervullen binnen het bestuur of de pastoraatsgroepen. Verder is het belangrijk dat wij de kosten in de hand houden, vooral door gezamenlijk de schouders eronder te zetten om de locatie zo lang mogelijk te behouden.

4. Toekomst kerk c.q. Emmanuelparochie door Pastor Butti

Binnen de kerk is er veel veroudering, de gemiddelde leeftijd gaat omhoog, er zijn weinig jongeren in de kerk, dat is zorgelijk. De relatief kleinere geloofsgemeenschappen doen het goed anderzijds, zij zijn hecht. Het bisdom zou nooit zomaar een geloofsgemeenschap kunnen sluiten, dat gebeurt niet zolang je je eigen broek op kunt houden, er moet een bestuur zijn en je moet pastoraal actief blijven (bijvoorbeeld liturgie vieren). De bisschop heeft aangegeven dat pastores 40% van de tijd moeten inzetten aan innovatie. Hoopvol met Paus Franciscus de toekomst in. Pastor Butti gaat over 1,5 jaar met pensioen. Er blijven dan 2 pastores over voor 11 geloofsgemeenschappen. Er zal meer een beroep worden gedaan op de werkgroepen. Fijn dat zij ook weer communie mogen uitreiken. Ben Nijhof vult aan dat er 2 diaken in opleiding zijn, het is nog onbekend of zij in de Emmanuelparochie actief zullen worden. Pastor Butti eindigt met een verhaaltje over een kerkje in een plaatsje in Oostenrijk.

5. Verslag profieldrager Liturgie (Thea Kosse)

In Corona tijd kerk vieren vanaf een scherm. In 2021 weer Pasen kunnen vieren in afgeslankte vorm. In 2022 vieren wij waarschijnlijk weer het Paastridium op de Belte. De processie kon dit jaar helaas niet doorgaan, omdat de processie naar het kerkhof nog niet mogelijk was met de destijds geldende maatregelen. Hopelijk kan de processie volgend jaar wel weer doorgaan. Rozenkrans bidden kon wel doorgaan. Ook hebben wij met Kerst de kerk open kunnen stellen met veel dank aan onze kosters. Ook zijn wij blij met alle werkgroepen die vieringen verzorgen.

6. Verslag profieldrager Catechese (Chantal Hoving)

Communie is in 2020 en 2021 niet doorgegaan, het Vormsel hebben wij in afgeslankte vorm kunnen vieren (alleen met de vormelingen en hun ouders). Helaas hebben wij dit gemeld in het parochieblad, excuses hiervoor. Ook licht Chantal nog kort toe dat zij in het bestuur oog hebben voor de toekomst en daarbij ook veel aan het nadenken zijn hoe je de jeugd weer meer in de kerk krijgen.

7. Verslag profieldrager Diaconie (Janny Sieljes)

Zieken en ouderen hebben met Kerst een presentje gekregen. Met Pasen werden de ouderen verrast met een doosje eieren. De zieken en ouderen dag kon niet doorgaan i.v.m. met corona. 14 november wordt er waarschijnlijk een gezellig ochtend georganiseerd, mits dit door kan gaan i.v.m. de huidige maatregelen.

Leny wordt bedankt voor het maken en versturen van kaartjes voor de zieken en ouderen.

8. Verslag profieldrager Opbouw (Ben Nijhof)

Door corona niet zoveel over te melden.

9. Financieel overzicht 2020

Over 2020 een verlies gedraaid van 1546 euro. Maar de hele EP heeft een positief saldo gedraaid van bijna 32000 euro. De jaarrekening van de hele EP gaat naar bisdom en niet van iedere locatie afzonderlijk. In 2019 is de grond van de ijsbaan verkocht voor 35000 euro. Daarvan is 26000 euro aan de voorzieningen groot onderhoud gedaan. Er is van die voorzieningen in 2019 de pastorie van binnen en buiten geschilderd en de elektriciteit installatie van de kerk is vernieuwd. Resteert nu nog 26000 euro voor de komende 5 jaar voor onderhoud. Momenteel staat nog het voegwerk van de kerk in de planning en behandeling kunststof kozijnen van de Zandbelt voor vies worden. In overleg met Bert Lenferink van gebouwenbeheer gaan we een 5 jaren plan opzetten waarin we de 26000 euro meenemen. Dat moet lukken.

We hebben in 2020 nog een stencilapparaat aangeschaft.

- Opbrengst kerkbijdrage is minder als voorgaande jaren. Verwacht dit jaar nog minder. Hier toch meer aandacht aan besteden door straks de kerkbalans in januari en niet betalers extra attenderen/persoonlijk.
- Collectes eigen kerk: minder dan 2019 i.v.m. corona.
- Mariakapel altijd goed bezocht.
- Opbrengst onroerend goed: vanaf juli de zandbelt verhuurd, verhuur zandbelt aan koren en pilates.

- Opbrengst begraafplaatsen: grafrechten, onderhoudsbijdrage, bijdrage grafdelver
- In 2019 incidentele baten is verkoop ijsbaan 35423, deze is onderaan bij kosten onroerend goed aan de voorzieningen groot onderhoud toegevoegd.

Kosten:

- Doorbelasting EP: jaarlijks vastgesteld afhankelijk van inkomen. Voor gezamenlijke kosten.
- Onderhoudskosten onroerend goed: waterschade gehad maar niet alles terug gehad dit gaat in de kosten
- 9% van de opbrengst moet naar het bisdom afgedragen worden. Een middeling van de afdrachten aan het bisdom van de afgelopen 3 jaren.

Het is van belang dat we de kosten omlaag kunnen brengen waar we kunnen: maar de energieprijzen stijgen. De opbrengsten moeten omhoog, Kerkbijdrage mensen aanschrijven, misschien de jongere gezinnen die nu niets betalen en toch enthousiast te krijgen om te geven, grafrechten, tarieven omhoog van grafrechten. In de EP heeft ieder zijn eigen tarieven. Een idee om dit gelijk te trekken. Grafrechten van de gemeente zijn hoger dan de onze. Idee van Slagharen om dit gelijk te trekken per cluster van Hardenberg, Dedemsvaart, Slagharen, de Belte. Hans Kosse van Slagharen wil hierin voortouw nemen. We wachten dat even af.

Met de kosten van de oplopende gasprijzen is vieren van de Zandbelt iets waar wij op kunnen besparen. Wetende dat er een aantal parochianen tegen zijn is het voorstel om bijvoorbeeld Eucharistievieringen in de kerk te vieren en de werkgroepen in de Zandbelt. Ook kijken wij naar de kosten die wij verder kunnen besparen zoals de vaste telefoon in de Zandbelt vervangen voor een prepaid mobieltje.

10. **Bestuursverkiezing;**

- **Aftredend Thea Kosse (profieldrager Liturgie)**

Thea wordt bedankt voor haar inzet, ze doet nog door tot december 2021.

- **Aftredend en herkiesbaar Janny Sieljes (profieldrager Diaconie)**
- **Aftredend en herkiesbaar Ben Nijhof (voorzitter)**
- **Aftredend en herkiesbaar Gine Harink (secretaris)**

Bedankt Janny, Ben en Gine dat jullie je weer herkiesbaar stellen.

- **Toetredend Mans-Willem Kleinheerenbrink als algemeen bestuurslid**

11. Rondvraag

- De werkgroep kerkhofonderhoud wordt steeds kwetsbaarder. Oproep in de Fatimabode.
- Stel over 5 jaar gaat de kerk dicht, wat gebeurt er dan met de Zandbelt. De Emmanuelparochie zit nog tussen de locatie en het Bisdomein, zij zullen er dan wat over beslissen.
- Hoe is het met het dak van de kerk. Toen er zoveel jachtsneeuw is gevallen lagen er overal plassen in de kerk. Tegen die sneeuw is niets opgewassen. Verder is het dak nog wel redelijk.
- Is collecte munten of bonnen kopen nog een idee i.v.m. het storten van geld wat steeds moeilijker wordt.
- Mogen de misdienaars weer en hebben wij nog misdienaars? De misdienaars dunnen ook uit, met feestdagen zal het erg fijn zijn dat er nog misdienaars zijn.
- Waar kunnen wij heen met blad van het kerkhof? Dit werd altijd in de bos gegooid, maar het bos dunt steeds verder uit. Ben informeert hiernaar bij de gemeente.
- Met de versoepelingen gingen alle belemmeringen van tafel, behalve het spatscherm en het liturgisch pincet, maar voor inzicht en uitzicht zit wel een beperking. Dit heeft te maken met de tijd waarin dit boekje is gedrukt, deze beperking vervalt ook.
- Alle werkgroepen worden kwetsbaarder; ook lectoren en lectrices en de werkgroepen die de vieringen verzorgen.
- Er zijn veel bezoekers van Haverkort die parkeren op het kerkplein. Binnenkort gaat het bestuur weer om tafel met Gerard om te overleggen hoe dit opgelost kan worden.

Ben bedankt iedereen voor zijn of haar komst en sluit de vergadering.

Inloopmiddag:

Beste mensen,

Hopelijk laten de coronaregels het toe om in december wel een inloopmiddag te organiseren.

We hopen u op **zondagmiddag 12 december a.s.** van 14.00 uur tot 16.00 uur te kunnen verwelkomen voor een kopje koffie of thee en een gezellig spelletje, zoals kaarten, rummikub e.d.

Ieder is welkom. U hoeft zich niet vooraf op te geven.

Weet u iemand die dit ook leuk vindt neem hem of haar dan mee.

Blijf gezond en graag tot ziens op 12 december

Hartelijke groeten,

Annie Bosch 0523 681762

R.K. Vrouwenvereniging

Woensdag 8 december

Kerstavond. Broodtafel. Wij gaan meteen aan tafel om te eten..

Daarna kerstliederen zingen.

Kopje, bordje en bestek meenemen. Kosten € 2,50 per persoon.

Aanvang 19.30u.

ZijActief

De corona heeft Nederland en grote delen van Europa stevig in zijn greep en waard in alle hevigheid rond. Ook in Slagharen ontkomen we er niet aan. Het ontwricht ons hele sociale leven: wat kan er gepland worden, maar moet op het laatste ogenblik toch afgezegd worden? Het maakt ons een beetje apatisch dat alles zo onzeker is.

Helaas hebben wij als bestuur besloten om in de maand december zowel de filmmiddag als Kerstactiviteit niet door te laten gaan.

Wij betreuren dit ten zeerste. Wij hadden dit zo graag anders gezien. Het is toch een van de hoogtepunten van het jaar voor

ZijActief om dit met elkaar te vieren. Jammer het is niet anders.....
We proberen dit op een andere manier een kleine invulling te geven.

Door de steeds weer aangepaste regels van de overheid over het verloop van de corona kunnen wij verdere activiteiten voor het jaar 2022 niet echt plannen. Wij bekijken het van maand tot maand en zodra het weer kan en mag zullen we een ledenavond houden. Daarvan krijgen jullie tijdig bericht.

Ondanks alle beperkingen en twijfels in deze zo vreemde tijd wensen wij eenieder een mooi, warm en fijn Kerstfeest en vooral een gezond 2022!!!

De Emmanuelparochie gaat in 2022 op bedevaart naar Lourdes.

In het Parochieel Lourdesoverleg is onlangs afgesproken om in 2022 weer op bedevaart te gaan naar Lourdes.

Nu de VNB als organisatie niet meer bestaat, is door het bisdom voor bedevaarten samenwerking gezocht met het Huis voor de Pelgrim, gevestigd te Maastricht.

Mevr. Ciska Derks, die voor de Emmanuelparochie de contactpersoon is bij het Huis voor de Pelgrim (HvdP), heeft onze parochie aangemeld voor een traditionele Lourdesreis in de periode 7/m 12 september 2022. Dit betreft een vliegreis en er is een reservering gemaakt voor 40 pelgrims.

Voor deze bedevaartsreis is Ton van den Berg, Lourdescomité Heino, de primaire interne contactpersoon; hij zal in samenwerking met Catharien Smit de individuele aanmeldingen bij HvdP invoeren en als hotelleider deze reis gaan begeleiden.

Medio februari 2022 zal er concrete en gedetailleerde informatie over de reis zijn en dan zullen er ook inschrijfformulieren beschikbaar zijn.

U kunt dan zeker weer een artikeltje in dit parochieblad verwachten.

U mag er nu alvast over na gaan denken. : 7 t/m 12 september 2022.

Pelgrims / parochianen, die een voor-aanmelding willen doen voor deze bedevaart, kunnen dat melden bij een van de contactpersonen in de parochie.

Voor Dalfsen: Gerard Hollak (0529 433331) g.hollak@outlook.com;

Voor Hoonhorst: Hermien Schoorlemmer (0529 401946)

hermien@schoorlemmer.nu;

Voor Ommen: Ciska Derks (0529 450438)

ciska.derks.cd@gmail.com;

Voor Lemelerveld en Vilsteren: Janny Horstman (06 15458008)

jannyhorstmanwink@gmail.com;

Lies Akkermans (0572 372003)

liesakkermans22@gmail.com

Voor Dedemsvaart, Slagharen, Hardenberg en Den Belte: Gerard Froeling (0523 613127) gerardfroeling@ziggo.nl;

Voor Heino en Lierderholthuis: Ton van den Berg (06 51107509)

delmontania.ton@planet.nl;

Catharien Smit (0572 390914)

aigsmith@hetnet.nl.

Dit artikeltje is, namens de gezamenlijke Lourdescomités binnen de parochie, geschreven door Ton van den Berg.

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma

Emmanuelparochie

Voor de komende maand staan de volgende activiteiten gepland (voor de actuele informatie raadpleeg de website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl):

Woensdag 8 december 20.00 uur:

Filosofie in Heino

(elke 2^e woensdag van de maand)

Donderdag 9 december om 20.00 uur

Paulus' missiereizen in Dalfsen

(elke 2^e donderdag van de maand)

Donderdag 9 december om 20.00 uur

Filmavond in Heino

Dinsdag **14 december 20.00 uur**

Filosofie in Dedemsvaart

(elke 2^e dinsdag van de maand)

Woensdag **15 december om 20.00 uur**

Ad Fontes in Dedemsvaart

(elke 3^e woensdag van de maand)

Donderdag **16 december om 19.30 uur:**

Geloven Nu in Ommen

(elke 3^e donderdag van de maand)

Dinsdag **21 december om 20.00 uur**

Leve Israël in Lemelerveld

(elke 3^e dinsdag van de maand)

Woensdag **22 december 20.00 uur:**

Filosofie in Ommen

(elke 4^e woensdag van de maand)

Donderdag **23 december 20.00 uur:**

Israël in Dalfsen

(elke 4^e donderdag van de maand)

U kunt zich nog steeds aanmelden via het parochiesecretariaat of via de mail:

InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl

Vooraankondiging

Door de Pelgrimsgroep 'Het Zoeken Niet Moe' wordt er jaarlijks een lezing georganiseerd.

Deze keer verdiepen we ons in het complexe vraagstuk van euthanasie, kerk en geloof.

Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

Wanneer is lijden als ondraaglijk te beschouwen? Wat is 'voltooid leven'; bestaat dat? Wat is het standpunt van onze kerk inzake euthanasie?

Kortom, vele vragen die ongetwijfeld ook wel eens opkomen bij u.

Kardinaal W. Eijk zal deze lezing komen verzorgen. Als geen ander kan hij hierover spreken; hij promoveerde op dit thema.

Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Datum: 9 februari 2022

Tijd: 13.30u inloop met koffie/thee. 14.00u start.

Locatie: parochiecentrum Lemelerveld

Begeleiding: Kardinaal W. Eijk

Kosten: 5 euro.

Graag tot dan, Pelgrimagegroep "Het Zoeken Niet Moe"
Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker.



Emmanuel
parochie

**VACATURE HUISHOUDELIJK
MEDEWERKER PASTORIE M/V
– 8 UUR/WEEK**

Op de R.K. pastorie te Ommen zoeken wij **met spoed** een huishoudelijk medewerker voor de huishouding van pastoor Monninkhof.

U bent voor 8 uur in de week beschikbaar, in overleg verdeeld over meerdere dagen, en u kunt zelfstandig de huishouding voeren. Het gaat o.a. om het verrichten van de was en strijk en het schoonhouden van de pastorie.

Als persoon bent u integer, betrouwbaar en discreet.

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de diocesane regeling van het bisdom Utrecht.

Heeft u belangstelling, stuur dan een brief met uw werkervaring naar Irma Viskaal, secretaris Emmanuel parochie via e-mail: secretaris@emmanuelparochie.nl

Sollicitatiegesprekken zullen in overleg met u worden gepland.

Gebed om roepingen:

God van alle vertroosting en vervulling van al onze verwachtingen, in deze periode op weg naar Kerstmis zien wij uit naar de komst van uw Zoon, de doorbraak in de geschiedenis en het nieuwe begin. Tot verwondering van de engelen hebt u Hem naar onze aarde gezonden en Hem laten delen in het menselijk leven. Hij begon zijn leven in een kribbe. Bij de doop heeft Jezus zijn roeping verstaan en begon Hij aan de verkondiging van zijn Rijk. Hij trok door het land, verkondigde en bewerkte wonderen van genade. Hij maakte indruk en velen gingen achter Hem aan. Wij bidden in deze tijd van verwachting om uw Geest die jonge mensen tot levenskeuzes aanzet en inspireert. Laat jongens en meiden zich verdiepen in het geloof, zodat zij hun eigen roeping en levensopdracht ontdekken. Wij bidden dat zij zich willen inzetten voor de verkondiging van het Rijk Gods. Dat vragen wij U door Christus onze Heer op wie wij alle hoop hebben gesteld en die nu met U leeft tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Mgr. C.F.M. van den Hout Bisschop van Groningen-
Leeuwarden



Kinderpagina

Advent en Kerstmis

De Advent duurt ongeveer vier weken. We gaan op weg naar het grote feest van Kerstmis. De kleur in de Advent is paars, behalve op de derde zondag. Dan is het Vreugdezondag, we zijn dan over de helft, Kerstmis komt dichtbij. Soms zie je dan roze in de kerk; het licht schijnt door het paars door. Op Kerstmis zelf is de kleur wit; de kleur van feest. We vieren dat Jezus geboren is!

Evangelie

Mattëus 1, 18-24

Vandaag vertel ik jullie over de geboorte van Jezus, hoe het allemaal begon: Maria, de moeder van Jezus, had een vriend Jozef. Maar voordat ze gingen trouwen verwachtte Maria een kindje door de heilige Geest. Toen dacht Jozef dat hij niet meer met Maria kon trouwen. Jozef wilde ook geen ruzie maken met Maria en besloot daarom heel stil weg te gaan. Terwijl Jozef daarover nadacht, droomde hij en hoorde hij een engel van God die zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang. Het kindje in de buik van Maria komt van de heilige Geest. Het wordt een jongetje en je moet Hem Jezus noemen, die naam betekent 'God redt ons'. Hij zal Gods volk redden uit het kwaad van de zonde. Dat is al voorgezegd door de profeet Jesaja. Hij schreef lang geleden in de Bijbel: 'Zie, het ongetrouwde meisje zal een kind krijgen, een zoontje, en ze zullen Hem noemen: 'Immanuel'. Die naam betekent: 'God is met ons'. Toen Jozef wakker werd, ging hij weer naar Maria toe en trouwde met haar. Toch sliep hij niet met haar. Want ze kreeg al een kindje. Toen het zoontje van Maria geboren was, gaf Jozef Hem de naam: 'Jezus'.

In de droom van Jozef komt een engel. Hij zegt dat Jozef niet bang hoeft te zijn. Het Kindje in de buik van Maria komt van de heilige Geest, van God zelf. God wil het zo.



Goede Sint Jozef,

U hebt goed gezorgd voor Maria en Jezus; u luisterde naar de engel en deed meteen wat God vroeg; zo kon Jezus veilig opgroeien en aan zijn grote werk beginnen. Heilige Jozef, leer ons goed te luisteren als God ons iets zegt door onze engel. Dan kunnen wij, net als Jezus, opgroeien tot echte kinderen van God.

Heilige Jozef, bid voor ons.
Amen.



Tekst: Hagengpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings Met dank aan enkele kinderen voor hun tekeningen.



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.
 u kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0003 8898 42
 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonneementhouders.
 Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl