

Fatimabode

Juni 2022



Onze Lieve Vrouw van Fatima
De Belte

JAARGANG 59 no 6 Juni 2022
O.L. Vrouw van Fatima
Geert Migchelsweg 6a
7776 RW Slagharen
tel.: 06-53361455

website: www.emmanuelparochie.nl/debelte

e-mail: olvvanfatima@gmail.com

Rek.nr. Rabobank NL74 RABO 0147 7067 34

Pastoresteam Emmanuelparochie:

Pastoor A.G.M. (André) Monninkhof,

Tel.nr. 06-22786151 Email: monninkhof@hetnet.nl

Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com

06-45290266

Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl 06-22239828 eerst aansprekende
pastor voor De Belte.

Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ;

06-18276484

Vrije dagen pastoresteam:

Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen

Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof

Vieringen in de regio

De Belte Onze Lieve Vrouw van Fatima

Zaterdag : 19.00u.

Zondag : 9.00u. één viering per weekend

Dedemsvaart St. Vitus

Zaterdag : 19.00u. één viering per weekend

Zondag : 9.00u.

Hardenberg St. Stephanus

Zondag : 11.00u.

Slagharen St. Alphonsus de Liguori

Zaterdag : 19.00u. één viering per weekend

Zondag : 9.00u.

Parochiesecretariaat:

Het parochiesecretariaat in “De Zandbelt” is iedere donderdagmorgen geopend van 10.00-11.30 uur.

U kunt hier met name terecht voor

- het opgeven van misintenties,
 - aanmelden om thuis de communie te ontvangen,
- maar ook voor vragen en suggesties bent u van harte welkom.

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen.

U kunt ook bellen, tel.: 06-53361455

De beheerder van ons kerkhof is de heer J. Sassen,
telefoon 06 254 057 18

Verhuur van de parochiezaal via Ben Nijhof tel.: 06 3093 9220

Wil de familie van een dopeling zelf even contact opnemen met Jan Berg voor een koster tijdens de doopviering. Tel.: 0523 681409

Voor de doopviering zelf graag contact opnemen met Ineke Tubben
email: wintimebuurman@hotmail.com

Uitvaartverzorgster Mevr. Frieda Osseforth tel: 06-52621701
Begrafenisvereniging barbara.slagharen@gmail.com

Bij een overlijden zal de klok geluid worden om 13.00u. op de dag van overlijden of de dag erna.

Locatieraad:

Ben Nijhof (voorzitter)
Schuineslootweg 160
7777SV Schuinesloot
Tel.: 06 3093 9220

Gine Harink (secretaris)
Schuineslootweg 113
7777SW Schuinesloot
Tel.: 06 8171 4597
Email: fam.harink@solcon.nl

Karin Kleinheerenbrink (penningmeester)
Schuineslootweg 75a
7777RJ Schuinesloot
Tel.: 0523- 683743
Email: hmk.kleinheerenbrink@gmail.com



Pastoraatsgroep:

Vacant - profieldrager liturgie

Chantal Hoving-Werink - profieldrager catechese

Janny Sieljes - profieldrager diaconie
Tel.: 0523 -785320

Vacant - profieldrager gemeenschapsopbouw

Redactietafel

Voor u ligt de Fatimabode voor de maand Juni.
Het eerste weekend vieren we Pinksteren.
19 juni vieren we de sacramentsprocessie.
De volgende Fatimabode zal verschijnen op vrijdag 24 juni.
Copy kunt u inleveren tot en met donderdag 9 juni. Op het
secretariaat of bij Conny Werink, Kerkenbovenveen 30, 7926 AE
Kerkenveld of via de mail; connywerink@gmail.com

Pastoralia

GOD MET MENSEN

Er was eens een geleerde die veel boeken had geschreven
over God.

Op een avond is hij zó moe van al dat schrijven
dat hij besluit om een wandeling langs het strand te maken.
Plotseling ziet hij daar een jongetje dat alsmaar heen en weer
loopt
tussen de zee en het strand: de jongen heeft een kuil in het
zand gegraven en nu is hij bezig om die kuil met zeewater te
vullen.

De geleerde ziet het even aan en vraagt dan: 'wat ben je toch
aan het doen?'

'Ik' zegt het jongetje 'ben bezig de zee in mijn kuiltje te
scheppen.'

'Maar dat is toch onzin' zegt de geleerde, 'die past er toch
onmogelijk in?'

En dan wordt het jongetje opeens een wijsneus en zegt: 'jij
bent toch zo vaak aan het nadenken over allerlei dingen, zelfs
over God en alles wat daarmee te maken heeft,
nou, dat vind ik onzin.

Ik denk,' zo zegt de jongen, 'dat de zee veel eerder in mijn
kuiltje zal passen
dan het geheim van God in jouw verstand.'

Misschien kent u dit verhaal,
het is een legende en de oude man in het verhaal is de
Heilige Augustinus,
een van de belangrijkste theologen van ons geloof.
Over God raak je eigenlijk nooit uitgesproken en gedacht,
toen niet en nu niet,
maar Zijn wezenlijkste eigenschap lijkt wel:
HIJ GAAT MET MENSEN MEE.

Met u, met jou, met mij.

En allemaal zijn wij uitgenodigd mee te doen in Zijn
beweging.

Iedere generatie doet het weer anders, maar ieder nieuw
mensenkind wordt opgenomen
in de zelfde grote geschiedenis; die van God met mensen.

'Zeg niet dat de tijden slecht zijn' zegt dezelfde Augustinus
die het mysterie van Gods aanwezigheid in zijn hoofd
probeerde te krijgen
en er in zijn studeerkamer niet in slaagde.

'De tijden zijn niet slecht, maar ieder mens wordt er op zijn
eigen wijze op aangesproken
in zijn tijd gelovig te zijn, en er met alle mensen van goede wil
een goede tijd van te maken'.

Hoe het verder zal gaan met de wereld en met de kerk
weten wij gelukkig niet, alleen dat ene weten we wel:
DAT GOD MET ZIJN VOLK VERDER WIL.
Moge ons dat bemoedigen in deze tijd,
waarin geloof en kerk soms lijken te verdampen in de wereld.

Marga klein Overmeen.

Misintenties

Zondag 29 mei

Leen Berg-Biemans; Jos Kievits; Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem-Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Johan Werink; Willem Haverkort; Janny v.d. Most-Sants ;;

Zaterdag 4 juni

Leen Berg-Biemans; Jos Kievits; Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem-Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; ouders Luiken-Haverkort en zoon Gerard; Herman van Riel; Willem Haverkort; ouders en fam. Haverkort-Sieljes; ouders en fam. Pieper-Homberg; Johan Werink; ouders Finkers-Sassen; Janny v.d. Most-Sants; fam. Nibourg-Schuurman; fam. Sieljes-Hullegie; ouders Mourits-Borst

Zondag 19 juni

Leen Berg-Biemans; Jos Kievits; Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem-Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Johan Werink; Herman van Riel; Willem Haverkort; fam. Nibourg-Schuurman; fam. Sieljes-Hullgie; Janny v.d. Most-Sants; Joop Kleinheerenbrink; Anton de Vent; ouders Annie en Herman Schlepers-Bouwhuis;

Zondag 26 juni

Leen Berg-Biemans; Jos Kievits; Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem-Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; ouders Luiken-Haverkort en zoon Gerard; ouders en fam. Finkers-Sassen; Janny v.d. Most-Sants;

Collectes maart

Collecte eigen kerk	€	423,37
Misboekjes	€	55,40
Mariakapel	€	109,05
Extra collecte	€	157,60
Verloting paaskaars	€	265,00

Kerkversieren

27 mei: Truus Werink-Schlepers en Rita Schelhaas

3 en 10 juni: Truus Schlepers en Tonny Schlepers

17 en 24 juni: Thea Kosse en Wilma van Riel

Kerkhofonderhoud

27 mei en 3 juni: B. Temmink, H. Luiken, J. Luiken, H. Hermes en
J. Berg

10 en 17 juni: T. Schlepers, H. Weekamp, H. Siejes; H. Spijker;
H. Kleinheerenbrink en H. Kleinheerenbrink.

24 juni en 1 juli: G. Fikken, G. Sieljes, J. Sassen, B. Renker,
H. Overberg, B. Overberg en B. Corte.

Koffiedrinken

Koffiedrinken na de viering op zondag 19 juni.

In de zandbelt. U bent van harte welkom



Communie thuis ontvangen

Wij bieden parochianen de mogelijkheid om thuis de Communie te ontvangen. Wij hebben hiermee nu enkele jaren ervaring en wij

merken dat de mensen ons erg dankbaar zijn. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te gaan, maar u zou toch graag, bijv. 1x per maand, de Communie thuis ontvangen dan zijn wij gaarne bereid u te bezoeken.

Heeft u hiervoor belangstelling informeer dan gerust naar de mogelijkheden of maak een afspraak.

Parochiekroniek

Overleden: 19 april, Jos Kievits 52 jaar.

29 april, Leen Berg-Biemans 94 jaar.

Beste parochianen,

Hierbij een oproep aan een paar parochianen die willen assisteren bij een uitvaart.

(kruisdrager en met wijwater lopen naar het kerkhof)

Meestal werd dit opgepakt door de leden van het Fatima koor, maar in deze corona tijd is het allemaal net even anders.

U kunt u hiervoor aanmelden bij Ben Nijhof

Boerderijviering

In het weekend van 11/12 juni is er geen viering in OLV van Fatima De Belte i.v.m boerderijviering op zondag 12 juni om 10.00 uur bij fam. Mensink, Tottenhamstraat 21 in Dedemsvaart waar iedereen van harte welkom is.

Opgave Eerste Heilige Communie:

In 2022 zal er weer een Eerste Heilige Communie viering plaatsvinden. Wanneer u uw kind hiervoor wilt opgeven kunt u dat doen via onderstaande link.

<https://emmanuelparochie.nl/debelte/2022/05/11/eerst-heilige-communie/>

Deze kunt u ook bereiken via; <https://emmanuelparochie.nl/debelte> daar staat bij laatste nieuws (op de homepage) een artikel over de Eerste Heilige Communie.

Graag zo snel mogelijk en uiterlijk voor 15 juni 2022.

Dit geldt voor de kinderen van de huidige groep 4. De kinderen die na de zomervakantie in groep 4 zitten mogen aansluiten bij de volgende EHC-viering.

Alvast bedankt!

Namens locatie de Belte en Slagharen.

Sacraments processie in De Belte

Evenals voorgaande jaren wordt er ook in 2022 weer een Sacramentsprocessie gehouden in de O.L. Vrouw van Fatima parochie te De Belte/Slagharen.

En wel op ***zondag 19 juni 2022, aanvang 10.00 uur.***

We beginnen met een plechtige Eucharistieviering in de kerk, waarin pastor Wenker zal voorgaan . Na de kerkelijke viering gaan we in processie naar het rustaltaar op het kerkhof.

Wij hopen vele parochianen uit de regio te ontmoeten op de jaarlijkse processie.

Na afloop wordt u uitgenodigd om een kop koffie/thee te komen drinken in het parochiezaaltje.

De Processiecommissie.

Vriendelijk verzoek aan degenen die andere jaren een taak vervulden tijdens de processie, deze taak weer te vervullen. Indien dit niet mogelijk is gelieve voor een vervanger te zorgen.

Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking.

Vieringenrooster juni 2022

Datum	Tijd	Viering	Voorganger	Lector	Koster	Koor
Zon. 29 mei	9.00	Eucharistieviering	Pastoor Monnikhof	Conny Werink	Jan Berg	Bel't Canto
Zat. 4 juni	19.00	Communieviering Extra collecte pinksteraktie	Pastor Butti	Theo Schlepers	Richard Lugies	Fatimakoor
Zon. 11		Geen viering	Boerderijviering	In dedemsvaart		
Zon. 19	10.00	Sacramentsprocessie	Pastor Wenker	Theo Schlepers	Jan Berg	Fatimakoor
Zon. 26 juni	9.00	Communieviering	Werkgroep de Belte		Ineke Tubben	Bel't Canto

Vieringen in de regio:

EV. staat voor eucharistieviering en

CV. staat voor communieviering.

juni	28-29	4-5	11/12	18-19	25-26
Slagharen Za. 19.00 Zon. 9.00	CV -	- CV	EV -		CV -
Dedems- vaart Za. 19.00 Zon. 9.00	- CV	- EV	Boerderij viering 10.00u		- CV
Hardenberg Zon. 11.00u	EV	CV			CV

Even voorstellen: nieuw bestuurslid – Rens Bosma

Vanaf 1 april 2022 ben ik toegetreden tot het bestuur van de Emmanuelparochie als algemeen bestuurslid met de focus op de jongeren. Na een verzoek van pastoor Monnikhof om eens te kijken of dit iets voor mij zou zijn en na ruim een half jaar “stage” te hebben gelopen, heb ik besloten om toe te treden tot het bestuur.

Mijn naam is Rens Bosma, ik ben 26 jaar oud en woonachtig in Dalfsen.

Sinds ruim twee jaar ben ik werkzaam als operator bij het sorteercentrum van PostNL in Zwolle.

Bij de H. Cyriacus parochie in Dalfsen ben ik sinds 2006 actief als misdienaar/acoliet.

In juli 2017 ben ik voorzitter van de misdienaargroep de Toogdragers geworden.

In 2015 ben ik, met een aantal van onze misdienaars en andere jongeren uit de Emmanuel-parochie, mee geweest met de

Bisdombedevaart naar Lourdes. Ik vond het een bijzondere ervaring en mooi te ontdekken dat er zo veel jongeren betrokken zijn bij de kerk.

Dus ben ik in 2018 nogmaals met één van onze misdienaars mee geweest.

Ik hoop van mijn bestuursfunctie veel te kunnen leren en dat ik jongeren kan inspireren door te laten zien dat er ook binnen de parochies jongeren actief zijn.

Rens Bosma



Nieuwe datum

Lezing Euthanasie en Kerk door kardinaal Eijk

Wij, de Pelgrimagegroep 'Het Zoeken Niet Moe' organiseren jaarlijks een lezing.

i.v.m. de coronacrisis hebben wij deze al twee maal moeten opschorten.

Maar nu is het dan zover, er is een nieuwe datum!

Samen met Kardinaal Eijk verdiepen we ons alsnog in het complexe vraagstuk van euthanasie, kerk en geloof. Als geen ander kan hij hierover spreken; hij promoveerde op dit thema. Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Datum: dinsdag 28 juni 2022

Tijd: 13.30u inloop met koffie/thee. 14.00u start.

Locatie: parochiecentrum Lemelerveld. Posthoornweg 6 8152 AZ
Lemelerveld.

Begeleiding: Kardinaal W. Eijk

Kosten: 5 euro.

Hebt u zich toentertijd al opgegeven, dan hoeft u verder geen actie te ondernemen. Wij rekenen op uw komst!

Hebt u zich nog niet opgegeven, dan kan dit per email:

InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl

Graag tot dan, Pelgrimagegroep “Het Zoeken Niet Moe”
Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker.

Dank je wel

De mooie planten langs de Zandbelt en de potgrond zijn gesponsord door

Jesper Schlepers basis voor Dier en Tuin en (vader) Klussenbedrijf Schlepers. Onze hartelijke dank daarvoor!!



ZijActief

**Maandagavond 13 juni om 19.30 uur in de parochiezaal
Kunstschilder Han van Hagen komt een kunstlezing verzorgen
over : "Kerken, kroegen en bordelen".**

Het gaat over burgerlijke en kleinsteedse onderwerpen in de Nederlandse schilderskunst uit de 17^e eeuw.

Hierin hebben we contact met vele kunstschilders en worden we deelgenoot gemaakt van hun doen en laten en hun belevenissen in het dagelijks leven.

Han van Hagen vertoont beelden en vertelt daarbij op amusante wijze over rijke stinkers, volkse types en malle Babbe, kloosterlingen, rommelpotten en trojonkers. Ook de walletjes in Amsterdam waren toen al zeer in trek. Het comazuipen was algemeen en kansspelen bracht niets dan ongelukken.

Gelukkig waren daar nog de kerken om het dagelijks leven te ontvluchten.

Een interessante en amusante avond.

En.... zou het heden en verleden soms niet zoveel van elkaar verschillen, zij het ieder op hun geheel eigen wijze?

Fietstocht 14 juni gaat niet door!

Bij het nakijken van de mails bleek dat er op 11 mei 2018 door de leden is gestemd om de fietstocht structureel te verplaatsen naar september!!! Bij navraag blijkt er voldoende animo voor de fietstocht , zodat deze in september verzorgd kan worden doorgroep 3. Datum volgt nog.

De filmmiddag is gestopt omdat het nu te licht is in de zaal. In overleg wordt het verplaatst naar de eerste vrijdag van de maand, te beginnen op 2 september.

Het bestuur wenst jullie een fijne Hemelvaartsdag en zonnige Pinksterdagen!!!

‘Wegen met Zegen’: nieuwe Pelgrimsroute door de Betuwe

In de Nijmeegse Antoniuskerk is op 15 mei ‘Wegen met Zegen’ officieel geopend: een nieuwe Pelgrimsroute door de Betuwe. “Wegen met Zegen is niet zomaar een wandeling door het mooie Betuwse landschap, het is een pelgrimstocht. De route neemt je mee langs oude landweggetjes, waterloopjes, boomgaarden, kastelen en vergezichten over de rivier,” aldus de initiatiefnemers: Margreet Sanders (pastoraal werkster parochie Maria Magdalena), dominee Wilma Hartogsveld en Corné van Iersel.

De route is er voor iedereen die van meerdaagse wandelingen houdt, maar biedt ook vele mogelijkheden voor verdieping. Juist in onze hectische tijd is het immers goed om af en toe ‘een pas op de plaats’ maken en even tijd voor jezelf te nemen. Dominee Wilma Hartogsveld: “Zowel de protestantse gemeente de 4-plek als de

Maria Magdalenaparochie zoekt naar eigentijdse manieren om mensen hier en nu te inspireren. De christelijke traditie heeft daarin veel te bieden zoals mediteren, pelgrimeren, het delen van verhalen en rituelen. In Pleisterplaats Ressen was er al veel ervaring opgedaan hiermee en pastoraal werker Margreet Sanders heeft een schat aan ervaring in onder andere het begeleiden van mensen op pelgrimage. Corné van Iersel van de Antonius van Paduakerk was al een tijdje bezig met het plannen voor een pelgrimshuis in Nijmegen.” Margreet Sanders vult aan: “We hebben de hoofden bij elkaar gestoken en kwamen al snel met het idee van een Pelgrimstocht door de Betuwe. Er is hier een rijke geschiedenis, ook op het gebied van christendom en het Betuwse landschap is prachtig om doorheen te lopen.”

De Pelgrimstocht is 150 kilometer lang en telt elf etappes. Onderweg komen de wandelaars langs meer dan veertig kerken en kerkjes. Het wandelboekje en de website bieden een schat aan informatie over de geschiedenis, het landschap, de bezienswaardigheden, verhalen, mythes en legendes vanuit de omgeving.

Voor degenen die van deze wandelroute een pelgrimage willen maken, is er een Pelgrimsdagboek beschikbaar. Daarin staan allerlei gedachten, gedichten, suggesties en ideeën om al wandelend niet alleen stappen in het landschap te zetten, maar ook te groeien naar inzicht in jezelf en de (levens)weg die je wilt gaan.

Meer informatie en verkoop wandelboekjes & Pelgrimsdagboeken:
www.wegenmetzegen.nl.

Gebed

Goede God, God van Vrede,
wij danken U voor het offer dat Titus Brandsma bracht
omwille van vrede en gerechtigheid.

Wij vragen U:
help ons om zijn voorbeeld en dat van uw Zoon te volgen
en vrede te stichten.

Nog steeds staat de wereld op vele plaatsen in brand,

worden mensen gediscrimineerd, vervolgd en vermoord
omdat ze tot een bepaalde groep behoren.
Laat ons niet lijdzaam toekijken
maar opstaan tegen onrecht.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Heilige van de maand

25 juni

H. Adelbert: devotie in de duinen

Een heilige van eigen bodem maar wel afkomstig van overzee. Adalbert (ook Adelbertus of Adalbert genaamd) was een reisgezel van de meer bekende heilige monnik Willibrord toen die vanuit Ierland naar het land der Friezen voer om het evangelie te verkondigen. Wat we van Adelbert weten horen we via de monnik



Ruoppert van Mettlach die een levensbeschrijving, een zogeheten Vita, schreef. Na Adelberts dood c.a. 740 werd er een kapel boven zijn graf gebouwd en op die plaats zouden enkele wonderen hebben plaatsgevonden. Toen zijn botten werden opgegraven ontstond er een geneeskrachtige bron, de Adelbertusput. Op zijn feestdag op 25 juni wordt er bij die Adelbertusput in de Egmondse duinen een mis opgedragen. Vlak bij die put is het Benedictijner abdij Sint Adelbert. De schedel van Adelbert heeft zijn laatste rustplaats gekregen onder het altaar van de abdijkerk.

Gebed om Roepingen

Goede Jezus,
Gij, liefde tot het uiterste.
Gij hebt uw hart geopend opdat ik kan
beminnen
tot in het uiterste van de vlam.
Tot het uiterste mag ik uw liefde zegenen
en uw genade aanbieden en al lovend het
kwaad overwinnen.
Tot het uiterste mag ik ten dienste staan,
waarachtig zijn en met vriendschap
overwinnen.
Goede Jezus, Gij, liefde tot het uiterste.
In uw geopend hart leer ik beminnen
tot in het uiterste van de vlam.
Dat om een mensenhart te winnen
ik moet beminnen.
Liefde tot het uiterste.

Dom Bernardus Peeters OCSO



Kinderpagina



Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

De 1e zondag na Pinksteren vieren we het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Soms wordt de "Heilige Drie-eenheid" ook wel "Drieuldigheid" genoemd.

1+1+1=???

Op dit feest gaat het over God als de Heilige Drie-eenheid. Het lijkt misschien wel 'geloofsrekenen'. Hoeveel is 1+1+1? Op school 3 maar in de kerk 1. Lees maar verder...



Vader, Zoon en H. Geest

Op het feest van de Heilige Drie-eenheid vieren we dat we geloven in 1 God in 3 Personen. Samen nog steeds 1 God. 1+1+1 blijft dus 1. Dit is een mysterie en geen puzzel of rekenom. Een **mysterie** betekent dat het te groot is om te snappen (ook voor volwassenen). God is te groot voor ons verstand, al heb je nog zo'n wiskundeknobbel.

Denk maar aan het kruisteken en tel maar mee:
(1) God de Vader, 
(2) God de Zoon (Jezus) en
(3) God de Heilige Geest.



Voorbeeld

Om het toch wat beter te begrijpen kan je het vergelijken met een gezin van een vader, een moeder en een kind. Ze zijn 3 personen en toch zijn ze 1 gezin. Ze horen bij elkaar, maar zijn ook alle 3 anders. Het zijn 3 eigen, aparte personen. Ze hebben alle 3 een eigen rol in het gezin, een eigen gezicht en een eigen karakter. Tegelijk horen ze bij elkaar en houden ze van elkaar.

Drie ene God

Met 1 God in 3 Personen is het net zo. De 3 Personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn alle 3 weer een beetje anders. Ze helpen je alle 3 op hun eigen manier. Ze houden alle 3 op een andere manier van jou. Ze kennen jou op 3 manieren. Toch zijn ze samen 1 God. Ze horen bij elkaar. En tussen hen is er liefde.



Driedubbel feest

Drieuldigheidszondag is dus eigenlijk een 3-dubbel feest. We vieren dat God op 3 verschillende manieren van ons houdt. Dat Hij ons op 3 manieren helpt. Dat Hij ons op 3 manieren kent. Dat wij op 3 manieren tot Hem kunnen bidden. Als dit geen feestgedachte is!

"Dit is één van de vele symbolen voor de Heilige Drieuldigheid. Het heet een triquetras (Latijn voor driehoekig). Als je goed kijkt zie je er ook drie vissen in. Je kan het daarom ook als een symbool voor Jezus zien. Het symbool voor Jezus is namelijk de vis (in het Grieks 'ichtus')."



Download via de website een kleurplaat of knutselwerkje voor drieuldigheidszondag

rkkids.nl/drieuldigheidszondag

RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0009 88999 42 t.n.v. IJGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl



Tekst: Hogenpreken.nl/WdM | Illustraties: Crafty Little Blessings

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonneemthouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl