

Fatimabode

September 2022



Onze Lieve Vrouw van Fatima
De Belte

JAARGANG 59 no 8 september 2022

O.L. Vrouw van Fatima

Geert Migchelsweg 6a

7776 RW Slagharen

tel.: 06-53361455

website: www.emmanuelparochie.nl/debelte

e-mail: olvvanfatima@gmail.com

Rek.nr. Rabobank NL74 RABO 0147 7067 34

Pastoresteam Emmanuelparochie:

Pastoor A.G.M. (André) Monninkhof,

Tel.nr. 06-22786151 Email: monninkhof@hetnet.nl

Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com

06-45290266

Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl 06-22239828 eerst aansprekende pastor voor De Belte.

Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ;

06-18276484

Vrije dagen pastoresteam:

Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen

Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof

Vieringen in de regio

De Belte Onze Lieve Vrouw van Fatima

Zaterdag : 19.00u.

Zondag : 9.00u. één viering per weekend

Dedemsvaart St. Vitus

Zaterdag : 19.00u. één viering per weekend

Zondag : 9.00u.

Hardenberg St. Stephanus

Zondag : 11.00u.

Slagharen St. Alphonsus de Liguori

Zaterdag : 19.00u. één viering per weekend

Zondag : 9.00u.

Parochiesecretariaat:

Het parochiesecretariaat in “De Zandbelt” is iedere donderdagmorgen geopend van 10.00-11.30 uur.

U kunt hier met name terecht voor

- het opgeven van misintenties,
 - aanmelden om thuis de communie te ontvangen,
- maar ook voor vragen en suggesties bent u van harte welkom.

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen.

U kunt ook bellen, tel.: 06-53361455

De beheerder van ons kerkhof is de heer J. Sassen,
telefoon 06 254 057 18

Verhuur van de parochiezaal via Ben Nijhof tel.: 06 3093 9220

Wil de familie van een dopeling zelf even contact opnemen met Ineke Tubben voor de doopviering zelf en een koster tijdens de doopviering.

e-mail: wintimebuurman@hotmail.com

Uitvaartverzorgster Mevr. Frieda Osseforth tel: 06-52621701

Begrafenisvereniging barbara.slagharen@gmail.com

Bij een overlijden zal de klok geluid worden om 13.00u. op de dag van overlijden of de dag erna.

Locatieraad:

Ben Nijhof (voorzitter)
Schuineslootweg 160
7777SV Schuinesloot
Tel.: 06 3093 9220

Gine Harink (secretaris)
Schuineslootweg 113
7777SW Schuinesloot
Tel.: 06 8171 4597
Email: fam.harink@solcon.nl

Karin Kleinheerenbrink (penningmeester)
Schuineslootweg 75a
7777RJ Schuinesloot
Tel.: 0523- 683743
Email: hmk.kleinheerenbrink@gmail.com

Pastoraatsgroep:

Vacant - profiieldrager liturgie

Chantal Hoving-Werink - profiieldrager catechese

Janny Sieljes - profiieldrager diaconie
Tel.: 0523 -785320

Vacant - profiieldrager gemeenschapsopbouw

Redactietafel

Voor u ligt de Fatimabode voor de maand september. De vakantie is weer voorbij. De kinderen gaan weer naar school en alles wordt weer opgestart. Op maandag 19 september om 9.00u willen we graag de kerk schoonmaken. Op maandag 24 oktober is de jaarvergadering (alvast voor in de agenda).

De volgende Fatimabode zal verschijnen op vrijdag 30 september. Copy kunt u inleveren tot en met donderdag 15 september. Op het secretariaat of bij Conny Werink, Kerkenbovenveen 30, 7926 AE Kerkenveld of via de mail; connywerink@gmail.com

Pastoralia

Een nieuwe manier van leven

Deze titel schiet mij te binnen naar aanleiding van de eerste lezing van afgelopen zondag (31 juli jl.) uit Prediker. Prediker spreekt hierin over '*ijdelheid der ijdelheden*'. Hoeveel ijdelheid is er niet in deze wereld, zo vraagt hij zich af. We maken ons druk om van alles en nog wat. Maar weten we wel waarvoor het allemaal doen? Bovendien beklagt de Prediker over al het onrecht dat hij om zich heen ziet. Sommigen spannen zich in, anderen gaan ermee aan de haal! Dit kan toch nooit de bedoeling zijn?

Naar mijn indruk heeft de Prediker wel een punt. Immers, in onze wereld wordt de kloof tussen rijk en arm steeds groter. Denk maar eens aan de energielasten: deze rijzen de pan uit. De meesten van ons staan in de kou, er is een steeds kleiner wordende groep die er 'warmpjes bij zit'. Bovendien vallen we van de ene crisis in de andere. Het coronaspook waart nog steeds rond, natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput; het klimaat verandert, waardoor het steeds droger wordt en de vraag rijst, hoe we de watervoorziening op peil kunnen houden; we zitten met een schier onoplosbaar dilemma tussen behoud van de natuur en agrariërs, die in de knel komen; en wanneer houdt 'in vredesnaam' die zinloze oorlog in de Oekraïne nu eindelijk eens op?

Intussen mist deze malaise zijn uitwerking niet: oudere mensen hebben het gevoel aan de kant geschoven te worden; jongere mensen branden op en kwetsbare mensen krijgen niet de zorg die

ze verdienen. We voelen ons niet gezien, niet gehoord, niet gewaardeerd; met als gevolg dat allerlei spanningen stijgen tot het kookpunt; en dat terwijl deze zomer toch al allerlei hitterecords breekt ...

Het vurige pleidooi, dat ik lees in de bespreking van twee nieuwe boeken over een andere manier van leven, is me daarom uit het hart gegrepen. Beide auteurs, Man Keirse en Karin Armstrong, vragen ons om geen 'schatten op aarde' maar 'schatten in de hemel' te verwerven. Zij pleiten voor compassie. Dat is het vermogen om mee te voelen met de ander. Omdat compassie ons bevrijdt uit de gevangenis van ons ego, zo zegt Armstrong, kunnen we hierdoor komen tot een ervaring van het anders-zijn – de heiligheid – van wat we God noemen. Laten we niet alleen afgaan op ons eigen 'goede gevoel'. Maar ook samen genieten. Dit is ook de 'tijdning van troost en vreugde', die het evangelie ons meegeeft. Jezus wordt geboren in een krot en wordt een vluchteling. In Zijn Zoon is God ons zo in al onze ellende, in al ons wanhopig zoeken naar zin en grond van ons bestaan, nabij. Zijn compassie (letterlijk vertaald: 'mede-lijden') is het grote geheim van ons geloof. Dat dit geschenk uit de hemel ons de weg mag wijzen naar een nieuwe manier van leven!

Pastoor André Monninkhof

Zie ook:

- *Manu Keirse: "Anders leven"*
- *Karin Armstrong: "De heilige natuur. Het herstel van onze relatie met onze natuurlijke omgeving".*

Misintenties

Zaterdag 27 augustus

Mies van Riel-Kinds; Dinie Arkes-Kimmann; Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; Mini Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem-Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; overl. Fam. Finkers-Sassen; overl. Fam. Nibourg-Schuurman; overl. Fam. Sieljes-Hullegie; ouders IJsseldijk-Hofstede; Jo IJsseldijk

Zondag 4 sept

Mies van Riel-Kinds; Dinie Arkes-Kimmann; Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; Miny Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Ouders van Dijk-Gels en kinderen; Ouders Luiken-Haverkort en zoon Gerard; Willem Haverkort; Johan Werink; Ouders Schlepers-Heijnen en kinderen; Anton de Vent; Joop Kleinheerenbrink; Ouders Herman en Annie Schlepers-Bouwhuis; Willem Kosse;

Zat.10 Sept.

Mies van Riel-Kinds; Dinie Arkes-Kimmann; Bertha-Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; Miny Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Fam. Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Catrien-Haverkort-Sieljes; Willem Kosse; Ouders Jans v.d.Fels en Marie Eidhof; en overl.fam.

Zondag 18 Sept.

Mies van Riel-Kinds; Dinie Arkes-Kimmann; Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; Miny Soppe-Meier; Jan en Henriëtte Kosse; Fam.Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Ouders IJsseldijk-Hofstede; Jo IJsseldijk; Willem Kosse;

Zat. 24 Sept.

Mies van Riel-Kinds; Dinie Arkes-Kimmann; Bertha Hagel; Ouders Nijhof-oude Rengerink; Miny Soppe-Meijer; Jan en Henriëtte Kosse; Willem Kosse; Fam.Homberg-Hagel-Kleinheerenbrink; Jans Pieper; Herman Finkers; Ouders Finkers-Sassen; Gerard Spijker; Fam. Spijker- Wichink; Ouders Jans v.d. Fels en Marie Eidhof en overl.fam;

Collectes juni

Collecte eigen kerk	€	254,10
Misboekjes	€	26,65
Mariakapel	€	91,96
Extra collecte processie	€	70,05
Extra collecte ned. Missionaris	€	58,40

Collectes juli

Collecte eigen kerk	€	186,41
Misboekjes	€	20,55
Mariakapel	€	59,02

Kerkversieren

26 aug. En 2 sept.: Rieky Weekamp en Leny Spijker
9 en 16 sept.: Janny Broekhuizen en Dora Scholten
23 en 30 sept.: Marijke Kool en Diny Temmink

Kerkhofonderhoud

26 aug...: G. Fikken, G. Sieljes, J. Sassen, B. Renker,
H. Overberg, B. Overberg en B. Corte
2 en 9 sept.: G. Kleine, T. Nibourg, T. Schlepers, H. Haverkort,
R. v.d. Fels, H. de Bruin en H. Maas
16 en 23 sept.: B. Temmink, H. Luiken, J. Luiken, H. Hermes en
J. Berg
30 sept.: T. Schlepers, H. Weekamp, H. Sieljes, H. Spijker,
H. Kleinheerenbrink, H. Kleinheerenbrink

Koffiedrinken

Zondag 18 september en zondag 2 oktober in de Zandbelt.



Communie thuis ontvangen

Wij bieden parochianen de mogelijkheid om thuis de Communie te ontvangen. Wij hebben hiermee nu enkele jaren ervaring en wij merken dat de mensen ons erg dankbaar zijn. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te gaan, maar u zou toch graag, bijv. 1x per maand, de Communie thuis ontvangen dan zijn wij gaarne bereid u te bezoeken.

Heeft u hiervoor belangstelling informeer dan gerust naar de mogelijkheden of maak een afspraak.

Parochiekroniek

Gedoopt: 26 juni, Amber Harmina Maria Nijhof, dochter van Gerben Nijhof en Mariëlle Westerman

Overleden: 5 augustus, Dinie Arkes-Kimmann 88 jaar
6 augustus, Mies van Riel-Kinds 89 jaar

Beste parochianen,

Hierbij een oproep aan een paar parochianen die willen assisteren bij een uitvaart.

(kruisdrager en met wijwater lopen naar het kerkhof)

Meestal werd dit opgepakt door de leden van het Fatima koor, maar in deze corona tijd is het allemaal net even anders.

U kunt u hiervoor aanmelden bij Ben Nijhof

Werkgroep zieken en ouderen,

Zondag 4 september kunnen we na 2 jaar eindelijk weer onze zieken en ouderen ontvangen voor de jaarlijkse bijeenkomst.

We beginnen deze morgen met een H.Mis om 10.00u. Daarna gaan we samen naar de parochiezaal, de Zandbelt voor koffie en een happie en een snappie, (borreltje of wat anders) om gezellige te praten met onze leeftijdsgenoten.

Mocht u geen vervoer hebben hier volgen een paar namen van het bestuur en telefoon nummers waar u naar toe kunt bellen en dan zorgen wij voor vervoer.

Truus Schlepers 682350	Anny Mecklenfeld 683216
Jolanda Donker 681939	Janny Sieljes 785320

Dus tot 4 september.
Groeten van het bestuur.

Mochten er parochianen zijn die 65 jaar of ouder zijn die geen uitnodiging hebben ontvangen. U kunt dit als uitnodiging beschouwen en bent van harte welkom.

Schoonmaak kerk

We willen graag op **maandag 19 september (vanaf 09.00 uur) de kerk ragen en schoonmaken.**



We hopen dat hierbij vele vrijwilligers aanwezig zullen zijn. "Vele handen maakt licht werk".

Locatieraad OLV van Fatima.

Vieringenrooster september 2022

Datum	Tijd	Viering	Voorganger	Lector	Koster	Koor
Zat. 27 aug.	19.00	eucharistieviering	Pastoor Monnikhof	Manon Schrijver	Jan Berg	Bel't Canto
Zon. 4 sept.	10.00	Eucharistieviering Ziekendag	Pastor Wenker	Theo Schlepers	Richard Lugies	
Zat. 10 sept.	19.00	Communieviering	Werkgroep Slagharen		Jan Berg	Fatimakoor
Zon. 18 sept.	9.00	communieviering	Werkgroep de Belte		Richard Lugies	Bel't Canto
Zat. 24 sept.	19.00	communieviering	Pastor Butti	kinderen	Ineke Tubben	Fatimakoor
Zon. 2 okt.	9.00	Communieviering	Werkgroep Dedemsvaart		Jan Berg	

Vieringen in de regio:

EV. staat voor eucharistieviering en

CV. staat voor communieviering.

September				
Slagharen Za. 19.00 Zon. 9.00	CV -	- EV	CV -	- CV
Dedems- vaart Za. 19.00 Zon. 9.00	CV -	EV -	- CV	- EV
Hardenberg Zon. 11.00u	CV	EV	CV	CV

Tarieven OLV van Fatima De Belte kerkelijke diensten per 01-01-2022

De tarieven voor 2022 zijn voor bepaalde diensten verhoogd.

Kerkhof tarieven	Tarief 2019 in euro's	Tarief nieuw 2022 in euro's
Nieuw Enkel graf 20 jaar	465	700
Verlenging enkel graf 10 jaar inclusief onderhoud	375	375
Nieuw Dubbel graf (naast elkaar) 20 jaar	935	1125
Verlenging dubbel graf 10 jaar inclusief onderhoud	525	525
Algemeen kerkhof onderhoud	280	280
Kosten grafdelven	135	150
Nieuw kindergraf 20 jaar (t/m 12 jaar)	190	250
Kindergraf kerkhof onderhoud	135	150
Verlenging kindergraf 10 jaar inclusief onderhoud		250
Nieuw Urnengraf (20 jaar)	600	600
Verlenging urnengraf 10 jaar inclusief onderhoud		375
Urnengraf kerkhof onderhoud	250	250
Kosten grafdelven urnengraf	50	50
Bijzetten urn graf voor 20 jaar	500	500

Bovenstaande bedragen zijn van toepassing voor parochianen die deelnemen aan de

jaarlijkse kerkbijdrage. Als er in de laatste 3 jaren geen kerkbijdrage is ontvangen (volgens de richtlijnen) door onze locatie, dan zal er een extra solidariteitsbijdrage in rekening worden gebracht van

500,--

Tarieven overige kerkelijke diensten:		
Misintenties (ook in het boek achterin de kerk)	5	5
Huwelijksviering 1)	360	360
Doopviering		vrije gift
Gezongen jubileum (aparte viering)	285	285
Jubiläumviering tijdens normale viering	90	90
Uitvaart, waaronder begrepen avondwake, requiemmis 3), begrafenis/crematie 2)	360	360
Crematie zonder requiemmis 2)	150	150
Gebruik kerk (bv uitvaart via Humanitas)	340	375
1) Tarief excusief extra kaarsen en bloemen.		
2) Aanvullende kosten bij crematie, zoals reiskosten pastor zijn niet inbegrepen.		
3) requiemmis: katholieke mis die opgedragen wordt tbv de overledene.		
Jaarlijkse kerkbijdrage		
Richtlijn kerkbijdrage gezin	170	170
Richtlijn kerkbijdrage éénpersoonshuishouden	85	85
Misboekjes	0,25	0,25
Per september 2022 kaarsengeld	0,25	0,50
Namens de locatieraad		

Inloopmiddag:

Beste mensen, nu de "R" weer in maand komt, willen we op **de tweede zondag in september** weer een gezellige inloopmiddag organiseren.

U bent weer van harte welkom op **zondagmiddag 11 september a.s.** van 14.00 uur tot 16.00 uur voor een kopje koffie of thee en een gezellig spelletje, zoals kaarten, rummikub e.d.

Ieder is welkom. U hoeft zich niet vooraf op te geven.

Graag tot ziens op 11 september

Hartelijke groeten,

Annie Bosch

UITNODIGING vrijwilligersavond

Hierbij nodigen wij u uit voor een gezellige (vrijwilligers)avond op zaterdag 13 oktober a.s.

We beginnen om 19.00 uur met een communieviering door pastor Butti. Na de viering is er voor u allen koffie, een hapje en een drankje in de Zandbelt.

Wij hopen dat u allen aanwezig zult zijn.

De locatieraad



Alvast voor in de agenda;

Maandag 24 oktober 20.00 uur:

Jaarvergadering van onze locatie.

De agenda hiervoor volgt nog in de volgende

Fatimabode.

Oogstdankfeest

**24 september t/m 1 oktober, St. Alphonsuskerk,
Slagharen.**

Creatief met oogstprodukten.

De jaarlijkse oogst inspireert de bloemengroep en andere vrijwilligers van de St. Alphonsuskerk ieder jaar weer. Al 25 jaar gebruikt de groep bloemen, fruit, groente en granen om de kerk op bijzondere wijze te versieren. Een jubileumjaar dus, en de vrijwilligers, ook die van het eerste uur doen het nog steeds met veel plezier. Tevens is er tijdens deze editie ook weer een expositie. Drie dames die actief zijn in de bloemengroep hebben ook andere creatieve talenten. Zij laten graag hun werk zien tijdens deze week. Het prachtige resultaat is weer te bewonderen van zaterdag 24 september t/m zaterdag 1 oktober in de RK kerk, St. Alphonsus de Liguori, Herenstraat 15 in Slagharen.

Van maandag 26 september t/m vrijdag 30 september is de kerk open ter bezichtiging van 10.00 uur tot 16.30 uur. En op zaterdag 24, zondag 25 september en zaterdag 1 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Het is heel goed mogelijk dat dit jubileumjaar tevens de laatste keer is dat er zoveel zorg aandacht wordt besteed aan de mooie versieringen. Door omstandigheden wordt de werkgroep steeds kleiner. En het vinden van nieuwe vrijwilligers is erg moeilijk. Misschien bent u degene, of weet u iemand, die het stokje over zou willen nemen...??

Feestelijke vieringen.

Uit dankbaarheid voor de oogst vinden er in het laatste weekend van september diverse feestelijke vieringen plaats in deze kerk.

*Zaterdag 24 september is er om 19.00 uur een oogstdan de werkgroep voorgangers, met medewerking van koor Cornel.

*Zondag 25 september om 9.00 uur Communieviering door Past.werk. Butti, met medewerking van Ceciliakoor.

*Zondag 25 september om 15.30 uur Plechtig Lof, Celebrant: pastor Wenker, met medewerking van Ceciliakoor. Iedereen is welkom om deze vieringen bij te wonen.

Na alle vieringen is er koffiedrinken.

U komt toch ook??

De geloofsgemeenschap van Slagharen hoopt van harte samen met vele anderen de versierde kerk komt bezichtigen.

Verslag van de lezing door Kardinaal Eijk gehouden op 28 juni 2022 in Lemelerveld

*op uitnodiging van de Pelgrimagegroep "Het zoeken niet
moe",
met het thema:*

Euthanasie, kerk en geloof



Kardinaal Eijk opent met gebed en begint zijn lezing via een scherm met een aantal stellingen: Wat is het standpunt van onze kerk inzake euthanasie, wanneer is lijden ondraaglijk, wat is voltooid leven, hebben wij recht op beschikking over leven

en dood?

Er is sinds 2002 een wet die euthanasie onder strenge voorwaarden toestaat. Euthanasie is alleen mogelijk vanaf de leeftijd van 12 jaar. Onder de 12 jaar is hiervoor een wet in de maak, waar de kerk op tegen is.

Kardinaal Eijk legt uit wat euthanasie betekent en aan welke regels de arts zich moet houden:

- * Levensbeëindiging kan alleen door een arts en op verzoek van de patiënt worden verricht en
alleen als hij aan een aantal zorgvuldigheidseisen voldoet, zoals ondraaglijk en uitzichtloos
lijden en alleen bij een medische oorzaak,

* Er geen alternatief meer mogelijk is, bijv. palliatieve zorg

* Een onafhankelijk arts moet ook een oordeel geven.

Euthanasie is alleen in uiterste gevallen toegestaan, bijv. bij zeer ernstige uitzichtloze ziekte of handicap.

We kennen ook palliatieve sedatie, en soms de bijwerking van medicijnen met de dood tot gevolg.

Als we teruggaan naar de vraag: hebben wij recht op beschikking over leven en dood,

Elk mens heeft recht op waardig leven en waardig sterven en goede zorg tot het levenseinde.

Daar kan soms het staken van een levensverlengende behandeling bij horen, in het eindeloos doorbehandelen met alle nieuwe technieken schiet men soms door.

Het menselijk leven hoeft niet ten koste van alles in stand te worden gehouden.

Bij voltooid leven is er soms sprake van een gevoel van eenzaamheid, bij verlies van dierbaren,

of verminderde mobiliteit. Door goede begeleiding kan de patiënt soms erg opknappen en nog een waardig bestaan beleven.

Goede zorg en aandacht van de medemens is dan heel belangrijk. Een vertrouwensband opbouwen met deze persoon en het goed onderhouden hiervan.

Een positieve opdracht voor ons allen is: patiënten helpen te leven.

Kardinaal Eijk heeft een boeiende en inspirerende lezing gehouden en na de pauze komen er vragen, met vaak persoonlijke ervaringen, waar de kardinaal respectvol mee omgaat.

De kerk heeft niet de beschikking over leven en dood, maar we dienen het leven gekregen van onze schepper als van essentiële waarde te beschouwen.

De kardinaal sluit samen met ons af in gebed, waarin hij kracht en steun vraagt voor allen die in deze moeilijke fase van hun leven staan

We kijken terug op een waardevolle middag.

Pelgrimagegroep 'Het zoeken niet moe'



Pastor Thomasfonds – Sproeifeest Hoonhorst 2022

Op 25 juni mochten wij na een lange tijd van corona weer de Jaarmarkt en Braderie houden. De markt begon om 9.00 uur en het Shantykoor De Stuwzangers uit Vilsteren brachten vanaf 10.00 uur hun muzikale klanken ten gehore. Het terras stroomde dan ook al zeer snel vol. Onder het genot van een kopje koffie of thee met cake of krentewegge werd er genoten van deze prachtige muziek en werd er door velen bekende melodieën meegezongen. Ook vond het broodje beenham of hamburger gretig afname.

Pastor Thomas had ons gevraagd om dit jaar een actie te houden om 75 kinderen van een lagere school in Sinnar te voorzien van een Schooluniform, schooltas, schriften en potloden. Een schooluniform en de verdere benodigde spullen zijn verplicht. Iedereen het zelfde uniform zodat arm of rijk niet zichtbaar is. We waren blij verrast dat de opbrengst deze morgen € 752,- is geworden zodat een aantal van de kinderen naar school kunnen. Hartelijk dank hiervoor !!

Mocht u voor deze actie een bijdrage willen geven dan is dat van harte welkom op bankrekening NL 13 RABO 0138641262 t.n.v. Pastor Thomas Fonds .

Ook namens Pastor Thomas hartelijk dank voor uw bijdrage !

Uit het parochieblad nr. 7 2022 van GG Lemelerveld

LEVENSSLESSEN OVER OMGAAN MET DOOD EN VERLIES

Op vrijdagavond 29 april hield professor doctor emeritus hoogleraar Manu Keirse, ten overstaan van een compleet uitverkochte Brugkerk een indrukwekkende en inspirerende lezing over 'Helpen bij verlies en verdriet'.

Manu Keirse begint de avond met een sprookje, wat meteen een heldere weergave is van de problemen waartegen mensen aanlopen in het omgaan met verlies en verdriet bij henzelf en dat van anderen. Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Maar hoe benader je iemand die zojuist een dierbare heeft verloren? En vanuit welke positie? Sterven is verhuizen van de buitenwereld naar het hart van de geliefden, zodat de herinnering in liefde blijft voortbestaan. Daarbij is het belangrijk dat men verdriet verdriet laat zijn en dat er warmte en genegenheid en een luisterend oor voor de nabestaande(n) zijn. Manu benadrukt dat het heel belangrijk is om kinderen bij verlies en verdriet te betrekken, hoe jong ze soms ook zijn. Benader het open en ga het niet verzwijgen of het kind ontzien. Wees altijd eerlijk en correct over wat er gaande is. Met een lach en een traan wordt er ademloos geluisterd naar de vele voorbeelden die Manu in de praktijk bij de hand heeft gehad. Zo spreekt hij over rouwarbeid. Arbeid omdat het een intensief traject is wat in golven kan opkomen op de meest onverwachte momenten, wat jaren kan duren en waar je aan werkt. Manu Keirse spreekt over vier taken in de rouwarbeid. Op de eerste plaats; het onder ogen zien van de werkelijkheid van verlies. Soms moet dit tot in den treure herhaald worden tot de puzzelstukjes geleidelijk op de plek gaan vallen. Dit kost veel tijd, maar de deuren naar de toekomst kunnen alleen open gaan als er correcte uitleg en warmte en genegenheid worden gegeven.

Ten tweede is er het ervaren van de pijn van verlies. Pijn wegduwen of onderdrukken of negeren zijn een verlenging van het proces. Verdriet is normaal gedrag en hoort erbij. De pijn komt naar buiten in vormen als boosheid, prikkelbaarheid, schuldgevoel. Luister naar hoe het voor de betrokkene voelt, in plaats van te veronderstellen hoe het moet voelen. Vraag de betrokkene; 'vertel

eens wat er op dit moment zo moeilijk is' en zeg dat die ander zich schuldig mag voelen, maar dat diegene niet schuldig is. Schuldgevoelens zijn tekenen van liefde en verantwoordelijkheid. Je mag deze telkens opnieuw uitspreken, want opgekropte schuldgevoelens zijn op den duur levensgevaarlijk. De derde taak is het aanpassen aan het nieuwe leven met dit verlies. Bijvoorbeeld het alleen boodschappen doen, alleen eten etc. De enige manier waarop hulp geboden kan worden is door er te zijn en door te luisteren. Er is vaak te weinig tijd voor een luisterend oor of er is weerstand bij de toehoorder of de verteller om het verhaal opnieuw te horen of te vertellen. De nabestaande moet altijd de kans krijgen om het verhaal (vele malen opnieuw) te vertellen. Een overledene mag niet dood gezwegen worden, omdat niemand het onderwerp durft aan te snijden. De laatste en vierde taak is het opnieuw leren genieten van het leven en herinneringen levendig bewaren. Een gevoel dat vaak aanwezig is, is 'mag ik nog wel genieten als die ander er niet meer is of als er nooit meer over gesproken wordt'? Ja, dat mag. Door in het leven mooie herinneringen te maken, zijn deze opgeslagen in het hart van degenen die achterblijven. Verlies gaat mee door het leven. Verlies overleven heeft niks te maken met vergeten. Het is niet loslaten, maar anders leren vasthouden in herinnering. Net als een schaduw gaat het continu met je mee, het ene moment scherper aanwezig dan het andere moment. Het zijn overduidelijke taken die besproken worden, voor de hand liggend en realistisch. Niet moeilijk om uit te voeren, maar toch is er vaak een drempel om het toe te passen in de praktijk. Vergeet de vraag; 'Wat moet ik zeggen tegen de verdrietige nabestaanden?' Maar bedenk; 'Wat zouden de mensen met verdriet tegen mij willen zeggen?' De allerbelangrijkste conclusie van deze avond is; luisteren, luisteren, nog eens luisteren en aandachtig luisteren.

Aan het einde van de avond en na het beantwoorden van enkele vragen is er een daverend applaus voor spreker Manu Keirse en zijn er dankwoorden van het organisatiecomité met overhandiging van typische Lemelerveldse lekkernijen. Nadien is er de mogelijkheid om de vele boeken in te zien of aan te schaffen en even na te praten over de inspirerende avond die op een ieder diepe indruk heeft gemaakt.

MoDi

Gezocht: Pianist voor een RK kerkkoor.

Wij zijn Reflection, een koor uit Heino. Wij zijn verbonden aan de Katholieke kerk hier in ons dorp.

Minimaal één keer per maand verzorgen wij als koor de zang tijdens een kerkviering.

Ons koor bestaat uit ongeveer 35 leden en we zingen veelal 4-stemmig.

Wij zingen verschillende stijlen, ritmisch uitdagend, vrolijk of gedragen en in meerdere talen.

Een greep uit ons repertoire: naast de vaste gezangen zoals bijv. Missa Aqua Viva, Gloria van Vivaldi, enkele nummers van John Rutter, Ave Maria van Schubert, ook moderne nummers van bijv. Michael Jackson, Leonard Cohen of Claudia de Breij.

Ook zingen we bij andere en/of bijzondere gelegenheden, zoals een optreden tijdens een muziekstafette, het verzorgen van een avond (samen) zang in een verzorgingscentrum, een bruiloft in de kerk of een kerkdienst/carnavalsviering voorafgaand aan de gala-avond van de carnavalsvereniging.

Onze repetitieavond is op de dinsdag van 20.00 uur tot ongeveer 21.45 uur.

De vieringen zijn veelal op de zaterdagavond. (van 19.00 - 20.00 uur)

Ben jij die gedreven, enthousiaste pianist(e) die ons kan begeleiden tijdens deze repetities en vieringen?

Wil jij een mooie samenwerking met onze vaste dirigente Magdalena Jarczyk?

Ben jij die allround pianist(e) die in ons wel een uitdaging ziet?

Dan komen wij graag met jou in contact.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze voorzitter:

Frans Schrijver telnr.06-83105460

b.g.g. Natascha Berendijk telnr. 06-46514572

R.K. Vrouwenvereniging

Woensdag 14 september

Wij beginnen het seizoen met een bingo.

Nieuwe leden zijn van harte welkom, in het kerkkzaaltje te Slagharen. Aanvang 19.30 tot 21.30u. De contributie bedraagt € 12,00 per jaar. De koffie kost € 1,50 per kop en de zaalhuur € 1,00 per avond, dit betaald u op de avond wanneer u aanwezig bent. Breng gerust een buurvrouw of vriendin mee.

ZijActief

Maandagavond 12 september om 19.30 uur in de parochiezaal. De opening van het nieuwe seizoen, georganiseerd door Groep 4.

Op deze avond wil het bestuur vóór de pauze met de leden overleggen hoe in het nieuwe jaar verder te gaan met ZijActief. Leden, wees creatief en zet je ideeën op papier..... Dan kan onze vereniging blijven voortbestaan, evt. op een andere wijze. Het zou jammer zijn als het allemaal zou verdwijnen, want de behoefte om elkaar te zien en mooie avonden met interessante lezingen te hebben is er wel. Weet, wat eenmaal weg is komt niet (gemakkelijk) weer terug!!!

Extra activiteiten

Dinsdag 6 september fietstocht, georganiseerd door Groep 3.

Door de corona moesten onze jaarlijkse fietstochten worden afgelast. Met verve heeft Groep 3 aan de voorbereiding gewerkt en zij heeft er veel plezier aan beleefd. Deze mooie fietstocht is uitgezet onder de noemer "Natuur en Cultuur". Er zijn deze keer géén kosten aan verbonden. We verzamelen ons op het Kerkplein om **10.15** uur en vertrekken om **10.30** uur naar onze eerste bestemming. Voor verder informatie: zie de Nieuwsbrief van augustus.

Vrijdag 9 september filmmiddag om 13.30 uur in de parochiezaal.

Er zal een ontspannende film gedraaid worden, nog niet bekend is welke. De kosten zijn € **3,-p.p.**

Maandagmiddag 26 september om 13.30 uur Oogstdankfeest.

We kunnen dan weer genieten van de prachtige stukken, die de vrijwilligers hebben gemaakt voor het Oogstdankfeest. Voor opgave: zie Nieuwsbrief van augustus.

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie.

Op 12 november aanstaande start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom wederom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2022 -2023) op verschillende locaties binnen het bisdom. De cursus bestaat wederom uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in de laatste maanden van dit jaar. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Cursusleider is Ronald de Haan. De cursus is bedoeld voor aankomende- alsmede huidige koordirectanten, die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van basis slag technische vaardigheden en ook het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan in verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.

Cursusdagen vinden zo veel mogelijk plaats op locaties waar de cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus zal er viermaal een koorpracticum plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die al een koor leiden worden hogere eisen gesteld, dan aan cursisten die een rol als 2^e dirigent vervullen of aankomend zijn. De cursus wordt afgesloten met een deelnamecertificaat en rapportage.

Ben je al de nodige tijd als dirigent actief voor een koor, en heb je het idee dat je wel eens vastloopt op onderdelen, dan is deze cursus zeker iets voor jou. Je vervult een rol als 2^e dirigent en zou graag wat meer bagage willen hebben om het koor beter te ondersteunen, meld je eveneens aan.

De kosten bedragen € 525,- per cursusjaar. Nieuwsgierig? Wees van harte welkom.

Voor aanmelding en verdere informatie kun je terecht bij:
Marcus de Haard
Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht.
Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

Brief kardinaal Eijk aan de katholieke gezinnen

Op 19 maart 2021 begon het door paus Franciscus uitgeroepen Jaar van het Gezin. Eind juni 2022 werd dit Jaar van het Gezin afgesloten met een Wereldbijeenkomst van Gezinnen in Rome. Bij gelegenheid hiervan heeft kardinaal Eijk een brief aan de katholieke gezinnen geschreven. Hierin staat hij stil bij de gezinnen in de Kerk. Deze brief is verspreid in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht.

In zijn brief noemt kardinaal Eijk “het huwelijk, het gezin de hoeksteen van de samenleving, maar het gezin is ook van groot belang voor de Kerk. Jullie, de ouders, zijn de eerste geloofsopvoeders van jullie kinderen. En jullie kinderen zijn de toekomst van onze Kerk.”

In de huidige samenleving wordt het de gezinnen niet makkelijk gemaakt, vervolgt de aartsbisschop van Utrecht. “De christelijke visie op huwelijk en gezin – die van een volhardende liefde en trouw die voortvloeit uit en verbonden is met de onvergankelijke liefde tussen Christus en Zijn Kerk – wordt steeds minder begrepen, aanvaard en in praktijk gebracht. De secularisering van de samenleving speelt daar een grote rol in.”

Daarnaast is er een grote druk op gezinnen omdat er zoveel moet: bijscholing van de ouders, sport, hobby's. Kardinaal Eijk: “Tijd hebben voor het leven thuis, samen als gezin, wordt bemoeilijkt door de huidige levensstijl, de werktijden, de complexiteit van de wereld van vandaag waarin velen er een waanzinnig ritme op nahouden om te overleven. De samenleving wordt langzaam door en door individualistisch en dat zien we ook terug in de gezinnen. Hierdoor is er nog minder tijd en prioriteit voor de Kerk en het geloof. In al deze moeilijkheden voor jullie in deze tijd, ben ik des te dankbaarder dat er nog gezinnen zijn in onze Kerk. En jullie zijn er niet alleen, jullie zetten je in en geven het geloof door aan je

kinderen. Dat is het grootste goed dat je ze mee kan geven, een ontmoeting met Jezus, die een Vriend voor ze wil zijn.”

In het Aartsbisdom Utrecht heeft het onderwerp huwelijk en gezin een belangrijke plaats, aldus kardinaal Eijk. “Ik ben blij met de mooie initiatieven die zich de afgelopen jaren in het Aartsbisdom ontwikkeld hebben. In een aantal parochies zijn er gezins- of familiezondagen van start gegaan. Een mooie gelegenheid om met het hele gezin samen te komen in de Eucharistie om daarna, op ieders niveau, de verdieping te zoeken in de catechese. Het is zeer belangrijk dat gezinnen samen het geloof kunnen verdiepen, niet alleen met elkaar, maar ook met andere gezinnen. Voor kinderen is het fijn om het geloof te kunnen delen met leeftijdsgenoten. En voor de ouders is het heel waardevol om ervaringen uit te wisselen.” “Ik wil jullie op het hart drukken dat jullie altijd welkom zijn in de kerk. Wees niet bang om met je kinderen te komen, ook als ze soms wat geluid maken of moeilijk stil kunnen zitten. Wees niet bang om je daar ook over uit te spreken als een situatie daar om vraagt. Wees niet bang om in de parochie te vragen om catechese of geloofsverdieping voor jezelf of je kinderen. Wees ook niet bang om met eigen initiatieven te komen of zelf thuis iets te organiseren. De Kerk wil er voor jullie zijn, ze heeft jullie nodig en ze wil jullie van harte ondersteunen en begeleiden op jullie gezamenlijke weg naar heiligheid.”

De brief van kardinaal Eijk kan worden gedownload via:

<https://www.aartsbisdom.nl/brief-kardinaal-eijk-aan-de-katholieke-gezinnen/>

Heilige van de maand

12 september

Hildegard van Bingen: geprezen en verguisd

In sommige kerken zie je vrouwen met een staf in de hand en gekleed in wat een bisschopsgewaad lijkt. Het zijn abdisen die tot de eer der altaren zijn verheven. Naast Gertrudis is Hildegard van Bingen zo'n opmerkelijke vrouw. Geboren in 1108 werd ze al jong geïnspireerd door een gemeenschap van vrome kloosterlingen. Hildegard kreeg verschijningen en werd al gauw door de hoogste kerkelijke autoriteiten op handen gedragen. Even spoedig lieten die haar ook weer vallen om haar later even gemakkelijk te rehabiliteren. Zij bouwde een nieuw klooster aan de Rijn bij Bingen, was deskundig op het gebied van geneeskrachtige kruiden en liet ons liederen, gedichten en miniaturen na. Conservatieven, progressieven, feministen en macrobioten lopen met haar weg maar een wat meer nuchtere lezing van wat zij ons naliet zou meer in haar geest zijn. Hildegard overleed op 17 september 1179.





RK KIDS.nl

Kinderpagina

Parabel van de verloren zoon

Hoe kijkt God naar de mensen? Houdt God alleen van mensen die nooit iets verkeers doen? Jezus vertelt hierover een verhaal, de parabel van de vader met twee zonen:

Heilig Evangelie volgens Lucas (15, 1-3; 11-32)

Jezus vertelt dit verhaal: Een vader heeft twee zonen. Op een dag stopt de jongste zoon al zijn spaargeld in zijn zak en gaat op reis. Hij doet net alsof het altijd feest is. Elke dag koopt hij taart en snoep en nog veel meer. Maar zo raakt al zijn geld op. Hij kan geen eten meer kopen. Hij gaat naar een boerderij. Daar mag hij de varkens voeren, met schillen en harde pitten. Dat wil de jongen ook wel eten, want hij gaat bijna dood van de honger. Maar hij krijgt niets. Dan denkt hij: was ik maar weer thuis bij mijn vader. Hij gaat terug en zegt: 'Sorry pap, het was echt fout wat ik heb gedaan, het spijt me.' Zijn vader slaat zijn armen om hem heen en geeft hem een kus. Hij zegt blij: 'Dek de tafel, we gaan feestvieren.' Maar als de oudste zoon thuiskomt, wordt die kwaad. Hij zegt: 'Dat is niet eerlijk. Het was verkeerd wat hij heeft gedaan. Krijgt hij geen straf?' 'Jongen toch,' zegt de vader, 'doe mee met het feest. Want hij is toch je broer? Hij had wel dood kunnen zijn, en nu leeft hij toch. We waren hem kwijt, en nu hebben we hem weer terug.'

Fouten goed maken

Jezus heeft aandacht voor alle mensen, maar vooral voor mensen die hun fouten willen goedmaken. Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven zonden te vergeven als mensen spijt hebben en God om vergeving vragen.

In de Kerk heet dat het sacrament van de biecht. Wie vergeving heeft gekregen kan net zo blij zijn als de jongste zoon omdat alles weer goed is.

Vader in de hemel, dankuwel dat u ons steeds opnieuw wilt vergeven. Wilt u mij helpen om sorry te zeggen als ik iets verkeerd heb gedaan. Dankuwel ook voor het sacrament van de biecht, Want zo kunnen we steeds opnieuw beginnen, en weer blij en dankbaar zijn in ons hart.



Amen.

🎵 Welkom Thuis



Tekst: Hagenpreken.nl/Mdm | Illustraties: Crafty Little Blessings



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NLO4 INGB 0003 8898 42 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonneementhouders. Een abonneement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl