

Fatimabode

Advent 2022



Onze Lieve Vrouw van Fatima
De Belte

JAARGANG 59 no 11 Advent 2022

O.L. Vrouw van Fatima

Geert Migchelsweg 6a

7776 RW Slagharen

tel.: 06-53361455

website: www.emmanuelparochie.nl/debelte

e-mail: olvvanfatima@gmail.com

Rek.nr. Rabobank NL74 RABO 0147 7067 34

Pastoresteam Emmanuelparochie:

Pastoor A.G.M. (André) Monninkhof,

Tel.nr. 06-22786151 Email: monninkhof@hetnet.nl

Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com

06-45290266

Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl 06-22239828 eerst aansprekende
pastor voor De Belte.

Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ;

06-18276484

Ria Doornbusch, pastordoornbusch@gmail.com 06-14406955

Vrije dagen pastoresteam:

Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen

Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof

Vrijdag: pastor Doornbusch

Vieringen in de regio

De Belte Onze Lieve Vrouw van Fatima

Zaterdag : 19.00u.

Zondag : 9.00u. één viering per weekend

Dedemsvaart St. Vitus

Zaterdag : 19.00u. één viering per weekend

Zondag : 9.00u.

Hardenberg St. Stephanus

Zondag : 11.00u.

Slagharen St. Alphonsus de Liguori

Zaterdag : 19.00u. één viering per weekend

Zondag : 9.00u.

Parochiesecretariaat:

Het parochiesecretariaat in "De Zandbelt" is iedere donderdagmorgen geopend van 10.00-11.30 uur.

U kunt hier met name terecht voor

- het opgeven van misintenties,
 - aanmelden om thuis de communie te ontvangen,
- maar ook voor vragen en suggesties bent u van harte welkom.

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen.

U kunt ook bellen, tel.: 06-53361455

Donderdag 29 december en donderdag 5 januari is het secretariaat gesloten. Op donderdag 12 januari is iedereen weer van harte welkom.

De beheerder van ons kerkhof is de heer J. Sassen,
telefoon 06 254 057 18

Verhuur van de parochiezaal via Ben Nijhof tel.: 06 3093 9220

Wil de familie van een dopeling zelf even contact opnemen met Ineke Tubben voor de doopviering zelf en een koster tijdens de doopviering.

e-mail: wintimebuurman@hotmail.com

Uitvaartverzorgster Mevr. Frieda Osseforth tel: 06-52621701
Begraafenisvereniging barbara.slagharen@gmail.com

Bij een overlijden zal de klok geluid worden om 13.00u. op de dag van overlijden of de dag erna.

Locatieraad:

Ben Nijhof (voorzitter)
Schuineslootweg 160
7777SV Schuinesloot
Tel.: 06 3093 9220

Gine Harink (secretaris)
Schuineslootweg 113
7777SW Schuinesloot
Tel.: 06 8171 4597
Email: fam.harink@solcon.nl

Karin Kleinheerenbrink (penningmeester)
Schuineslootweg 75a
7777RJ Schuinesloot
Tel.: 0523- 683743
Email: hmk.kleinheerenbrink@gmail.com

Pastoraatsgroep:

Vacant - profiieldrager liturgie

Chantal Hoving-Werink - profiieldrager catechese

Janny Sieljes - profiieldrager diaconie
Tel.: 0523 -785320

Vacant - profiieldrager gemeenschapsopbouw

Redactietafel

Voor u ligt de Fatimabode voor de advent. We bereiden ons voor op het kerstfeest, de geboorte van de Heer.

De volgende Fatimabode geldt voor Kerst en januari.

De volgende Fatimabode zal verschijnen op vrijdag 23 december.

Copy kunt u inleveren tot en met donderdag 8 december. Op het secretariaat of bij Conny Werink, Kerkenbovenveen 30, 7926 AE Kerkenveld of via de mail; connywerink@gmail.com

Pastoralia

Bijzondere tijd

Nu de maanden september en oktober voorbij zijn, mag ik terugkijken op een heel bijzondere tijd. Hierbij denk ik op de eerste plaats aan de viering van mijn 25-jarig priesterfeest. Natuurlijk was dit voor mij een persoonlijk hoogtepunt. Maar wat mij nog veel blijer maakt, is dat dit – door de betrokkenheid van velen van U – ook een feest geworden is voor héél onze Emmanuelparochie. Hiervoor ben ik U oprecht dankbaar. Ook de presentatie van onze nieuwe collega pastor Ria Doornbusch mocht er zijn. De kerk in De Belte, waar deze presentatie plaatsvond, was goed gevuld. En ook het samenzijn nadien in parochiehuis “De Zandbelt” was goed georganiseerd en vond plaats in een geanimeerde sfeer. Een goede start voor onze nieuwe collega! Verder ligt ook de bedevaart van onze Emmanuelparochie naar Lourdes nog vers in mijn geheugen. Met 44 pelgrims uit verschillende locaties van onze parochies gingen we op pad. In de groep was er een goede geest en de vieringen waren indrukwekkend, niet in de laatste plaats door de muzikale inbreng van het Ommense koor “Intermezzo”. Ook de ontmoetingsdagen voor onze senioren bij zaal Reimink in Lemelerveld mag niet onvermeld blijven. Geweldig dat we na 3 jaar elkaar weer in zo groten getale konden ontmoeten. We hebben met elkaar gevierd, maar we hebben er ook een ‘vretborrel’ (glaasje advocaat met slagroom) met elkaar op genomen!

Na deze feestelijkheden ben ik – en zijn wij – nu terug met beide benen op aarde. Nog druk bezig om iedereen te bedanken, wachten alweer de uitdagingen van een volgende bijzondere tijd. Zo zijn er de financiën van onze Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen. We hebben nog een aardige spaarpot.

Maar toch: in onze kerken merken ook wij de effecten van de gestegen kosten en energieprijzen. Iedere locatie gaat hier op haar eigen manier mee om. Maar op veel plekken in onze parochie vieren we inmiddels, om geld te sparen, in het parochiecentrum of in een andere ruimte. Alleen bijzondere vieringen, zoals Allerzielen, uitvaarten en Kerst, gebeuren nog in de 'gewone' kerkruimten. Hoe zal dit bevallen ? Het is wel even wennen, soms ook wat passen en meten, maar toch zijn mijn eerste ervaringen op dit punt niet slecht. Voordeel van deze manier van vieren is, dat we lekker dicht op elkaar zitten en zo echt een vierende gemeenschap kunnen zijn! Een andere 'hete aardappel' is het nieuwe beleidsplan van onze Bisschop: "Blijft dit doen om Mij te gedenken". Onze Kardinaal wenst, dat de eucharistie weer het kloppend hart van onze geloofsgemeenschap wordt. Ook daarom vraagt hij, om in de komende vijf jaar de woord- en communievieringen geleidelijk aan 'af te bouwen'. Het uitgangspunt van deze nota van onze Bisschop deel ik. Ook voor mij als priester is de eucharistie hoogtepunt en bron. Tegelijk heb ik ook zorg om onze lokale geloofsgemeenschappen: hoe kunnen zij – met name op zondag – blijven samenkomen rond Woord en Sacrament ? Mijn gedachten gaan ook uit naar hen, die zich jarenlang met hart en ziel hebben ingezet voor de woord- en communievieringen in onze parochie: collega's in het pastoraal team, maar evenzeer alle liturgische werkgroepen en parochiële voorgangers; hoe kunnen hun gaven en talenten, en ook hun inspiratie en toewijding, van betekenis blijven voor U als parochianen ? Gelukkig hebben we nog vijf jaar om hierover met elkaar na te denken. Dit is de tijd, die de Bisschop ons gunt om deze weg met elkaar af te leggen. Ook dit zal een bijzondere tijd worden.

Wanneer U dit artikel leest, staan we aan het begin van de Advent. Ook een bijzondere tijd! Want we gaan van donker naar licht, naar de vreugde om het nieuwe leven. Dat dit nieuwe leven ook in ons geboren mag worden.

Pastoor André Monninkhof

Kerkversieren

2 dec. Tot kerst: Thea Kosse en Wilma van Riel

Kerkhofonderhoud

25 nov. En 2 dec.: T. Schlepers, H. Sieljes, H. Spijker,
H. Kleinheerenbrink en H. Kleinheerenbrink

9 en 16 dec.: G. Fikken, G. Sieljes, J. Sassen B. Renker,
H. Overberg, H. Overberg en B. Corte

23 en 30 dec.: G. Kleine, H. Haverkort, T. Nibourg, T. Schlepers,
R. v.d. Fels, H. de Bruin en H. Maas

Parochiekroniek

Overleden: 9 november Anton Spijker 72 jaar.

Koffiedrinken

Zondag 11 december in de Zandbelt.



Communie thuis ontvangen

Wij bieden parochianen de mogelijkheid om thuis de Communie te ontvangen. Wij hebben hiermee nu enkele jaren ervaring en wij merken dat de mensen ons erg dankbaar zijn. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te gaan, maar u zou toch graag, bijv. 1x per maand, de Communie thuis ontvangen dan zijn wij gaarne bereid u te bezoeken.

Heeft u hiervoor belangstelling informeer dan gerust naar de mogelijkheden of maak een afspraak.

Mededeling vanuit de locatieraad

Het betreft de sterk gestegen energieprijzen voor gas en stroom.

Wij hebben unaniem moeten besluiten om in november, december, januari, februari en misschien nog langer de vieringen in de Zandbelt te vieren.

We gaan de Zandbelt hiervoor inrichten, zodat wij toch het kerkelijk gevoel houden.

Speciale vieringen vieren we gewoon in de kerk, zoals; Allerzielen, de Kerst en begrafenissen.

Zo proberen we de kosten enigszins in bedwang te houden.

Hopelijk alle begrip hiervoor.

De locatieraad.

Dankwoord Diaken Richard Meijer

Zaterdag 7 mei heb ik de diaken wijding ontvangen. Een dag later was in het Eucharistisch centrum in Ommen mijn eerste viering waar ik geassisteerd heb.

Dankbaar kijk ik terug op de plechtigheden. Vele geïnteresseerden, waaronder ook kinderen, bezochten de wijding in Utrecht. De post bracht kaarten met felicitaties en in Utrecht heb ik cadeaus ontvangen. De crowdfunding actie van de parochie om mij liturgische kleding te schenken was een succes. Ik heb een albe, dalmatieken en stola's in de meest voorkomende liturgische kleuren in gebruik mogen nemen. Ik wil u danken voor uw gebed, de felicitaties, cadeaus en uw bijdrage aan de crowdfunding actie.

Inmiddels is het zes maanden later. Natuurlijk hebben rector Kuipers en de docenten van de opleiding mij zoveel mogelijk bagage mee gegeven om als diaken in de parochie te kunnen functioneren. Ik heb ervaren dat het net zo is als wanneer je het rijbewijs haalt, de instructeur en examiner vinden dat je voldoende kennis hebt om zelfstandig de weg op te gaan. Ik kan zelfstandig de weg op, de Heilige Geest begeleidt en sterkt mij en voor vragen kan ik terecht bij mijn collega's uit het pastorale team. Ik leer iedere dag bij door ontmoetingen met mensen.

Het is voor mij zoeken om de balans te vinden tussen privé, mijn betaalde werk en de onbezoldigde werkzaamheden als diaken in de parochie. In de zoektocht hoe ik liturgisch zichtbaar kan zijn, is naar voren gekomen dat bezoekwerk en het assisteren in vieringen of het zelfstandig voorgaan op dit moment het best passend zijn voor mij, het pastoraal team en de Emmanuel parochie.

Hoogtepunten in mijn dienstwerk waren dat ik Amber op de Belte en Mats in Vilsteren heb gedoopt. Ik had mooie inspirerende voorbereidende gesprekken met de ouders van de dopelingen die heel bewust kozen voor de doop van hun kind.

Ik wil u een goede en inspirerende advent toewensen op weg naar Kerstmis.

Hartelijke groet,
Diaken Richard Meijer

Vieringenrooster Advent 2022

Datum	Tijd	Viering	Voorganger	Lector	Koster	Koor
Zon. 27 nov.	9.00	Eucharistieviering	Pastor de Vries	Manon Schrijver	Ineke Tubben	Bel't Canto
Zat. 3 dec	19.00	Communieviering	Werkgroep Slagharen		Jan Berg	
Zon 11 dec.	9.00	Communieviering	Pastor klein Overmeen	Ria Finkers	Ineke Tubben	Bel't Canto
Zat. 17 dec.	19.00	Eucharistieviering	Pastor de Vries	Thea Kosse	Richard Lugies	Fatimakoor

Vieringen in de regio:

EV. staat voor eucharistieviering en

CV. staat voor communieviering.

advent	26/27	3/4	10/11	17/18	
Slagharen					
Za. 19.00	EV	-	CV	-	
Zon. 9.00	-	CV	-	CV	
Dedems- vaart					
Za. 19.00	CV	-	-	-	
Zon. 9.00	-	EV	CV	EV	
Hardenberg					
Zon. 11.00u	CV	CV	CV	EV	



UITNODIGING

50 JAAR BEL'T CANTO

Bel't Canto bestaat 50 jaar en dat willen we graag met jullie vieren op 11 december 2022 tijdens een feestelijke viering om 9.00 uur in de O.L.V. van Fatimakerk te De Belte.

Na de viering is er tijd om, onder het genot van een hapje en drankje, herinneringen op te halen in de Zandbelt .

Heb je ooit je eerste noten gezongen of gespeeld bij het toen nog zogeheten Jongerenkoor de Belte, heb je altijd met veel plezier naar ons geluisterd of wil je ons nog graag een keer horen, dan nodigen wij jou van harte uit om met ons mee te vieren.



Kerstvoorbereiding en grafstukken

Ook dit jaar worden er weer kerstgrafstukjes gemaakt op dinsdag 13 december door vrijwilligers. Kosten € 15,00 per stuk.

De opbrengst is voor onze eigen kerk.

Opgave voor 1 december bij Ben Nijhof. Tel.:06 30939220

12 december kan hiervoor het groen worden gebracht naar de Zandbelt.

13 december kunnen de stukjes gehaald worden voor 12.00 uur er staat dan ook voor iedereen koffie klaar.

14 en 15 december wordt de kerk kerst klaar gemaakt o.a.

doormiddel van het opzetten van de kerstbomen en de kerststal.

Kerstconcert

Op zondag 18 december 2022 wordt er door Koor Cornel een kerstconcert georganiseerd in de kerk te Slagharen.

Cornel zal samen met Juventa en We4Him een prachtig concert ten gehore brengen.

Parochianen, maar ook ieder die belangstelling heeft in een ?
n mooi kerstconcert, is van harte uitgenodigd!

De kerk zal open gaan om 13:30 uur en het concert start om 14:00.

De duur van het concert is c.a. 1,5 uur.

Wees welkom!

Kerstdienst in het plat 21 december St. Vitus

Dedemsvaart

Ieder jaar verzorgt RTV Oost de opname en uitzending van de kerstdienst in het plat. Dit jaar is de St Vituskerk te Dedemsvaart aan de beurt. Het zou mooi zijn als wij hier zo veel mogelijk naar toe gaan om daar samen een mooie kerstdienst van te maken in onze streektaal.

Voorgangers zijn vicaris Ronald Cornelissen en dominee Klaas van de Kamp.

Dus u bent welkom bij de opname van de kerstdienst in het plat op 21 december aanvang 19.30 uur.

Locatieraad St. Vitus te Dedemsvaart

Kerstmarkt St. Vitus Dedemsvaart

Zaterdag 10 december is er weer een kerstmarkt van 9 tot 13.00 uur. Dit jaar is het in de kerk en in ons parochiecentrum.

We verkopen weer kerstgroepen, heiligenbeelden, kerstgroen, kerstartikelen. Ook zijn er weer leuke prijzen te winnen in het rad van de kerst.

Uiteraard is er weer snert, knieperties, broodjes beenham enz. De koren zullen ook zingen in de kerk.

Dus kom voor kerstsfeer en voor gezelligheid op onze kerstmarkt.

Kerstmarktcommissie St. Vitus Dedemsvaart

Actie Pastor Thomas Fonds 2022.

Evenals voorgaande jaren verkopen wij weer goedgevulde (ingevroren) Erwtensoep, bruine bonensoep , rookworsten balkenbrij, bloedworst en bakleverworst voor het Pastor Thomas Fonds . Wij hopen velen van u te ontmoeten aan de Koelmansstraat 1a te Hoonhorst. De verkoop start op 13 november a.s.



Natuurlijk kunt u ook weer terecht voor prachtige Kerstbomen. De verkoop van de kerstbomen start op zaterdag 3 december.

Uiteraard kunnen alle locaties van de Emmanuelparochie aan deze actie meedoen. U kunt uw bestelling opgeven op tel. 06 57 99 81 50 en wij maken een afspraak wanneer u het gewenste kunt ophalen

Wij hopen er weer een geslaagde actie van te maken en danken u voor uw aankopen!!

Namens het Pastor Thomas Fonds

Herman van der Vegt

Levende kerstwandeling Vilsteren

Op tweede kerstdag bij het invallen van de avond kunt u in de bossen van Vilsteren onder begeleiding van een verteller een wandeling maken door het kerstverhaal. U ervaart welke ontberingen de herders in het begin van de jaartelling hebben moeten ondergaan tijdens een volkstelling. U ontmoet de herders, maar ook Romeinen, een engel, drie koningen komt u onderweg tegen en uiteindelijk zult u Jozef, Maria en het kindje Jezus aantreffen in een stalletje.

Vanaf 17:00 uur vertrekt er iedere tien minuten een groep vanuit 'de Vilsterij'. De laatste groep zal vertrekken om 21:00 uur. De voorverkoop van de kaartjes is op zaterdag 10 december 2022 van 13:30 tot 14:30 uur in 'de Vilsterij', Vilsterseallee 2 7734 PB Vilsteren.

De kosten van deze kaartjes bedragen 4,50 euro per stuk. Het heeft geen zin om 26 december op de bonnefooi te komen, want de kans is groot dat de kaartjes zijn uitverkocht.

De organisatie

125 jaar Willibrorduskerk Vilsteren.

Op 20 juli 2022 was het precies 125 jaar geleden dat de Willibrorduskerk door Mgr. H. van de Wetering geconsecreerd werd.

125 jaar waarin lief en leed met elkaar is gedeeld in deze prachtige kerk. Tijdens de wekelijkse vieringen, bij de doop, bij trouwerijen maar ook bij rouw tijdens de uitvaarten.

In het weekend van 6 november vieren de RK-kerken Willibrordzondag. Daarom heeft de locatieraad deze datum gekozen voor een feestelijke eucharistieviering waarin pastoor Monninkhof voor ging. Als een rode draad liep 'saamhorigheid' door zijn overweging.

Vele genodigden, parochianen en belangstellenden waren aanwezig tijdens deze viering.

De kerk was prachtig versierd met veel bloemen en geel/witte linten.

(Geel/wit de kleuren van feestelijkheden binnen de RK-kerk).

Aan het eind van de viering was er een bijzonder moment voor de voorzitter van de locatieraad Tonny Hendriks-Mars. Zij kreeg de hoogste onderscheiding 'Voor Paus en Kerk' voor vrijwilligers opgespeld. De Pro Ecclesia et Pontifice. Een onderscheiding voor ruim vijftig jaar vrijwilligerswerk voor de Willibrorduskerk in Vilsteren. Tonny was vanaf zeer jonge leeftijd betrokken bij de kerk. Zomaar een greep uit wat ze zoal heeft gedaan: zij zat in het jeugdkoor, werd leidster bij de scouting, had samen met haar vader en haar broer het beheer over het parochiehuis, kinderwoorddienst, Woord en Communievieringen, ziekenbezoekgroep, parochiebestuur/locatieraad en de laatste jaren ook als uitvaartgeleide. Een zeer verdiende onderscheiding voor deze sterke betrokken parochiaan. Zij kreeg dan ook een staande ovatie van de aanwezigen.

Na afloop van de viering was er een gezellig samenzijn in 'De Vilsterij' (voorheen het parochiehuis). Onder het genot van een lunch was er gelegenheid om gezellig bij te praten.

Inloopmiddag:

We willen op **de tweede zondag in december** weer een inloopmiddag organiseren.

U bent van harte welkom op **zondagmiddag 11 december a.s.** van 14.00 uur tot 16.00 uur voor een kopje koffie of thee en een gezellig spelletje, zoals kaarten, rummikub e.d.

Ieder is welkom. U hoeft zich niet vooraf op te geven.

Weet u iemand die dit ook leuk vindt neem hem of haar dan mee.

Graag tot ziens op 13 november

Hartelijke groeten,

Annie Bosch

R.K. Vrouwenvereniging

Woensdag 14 december

Kerstavond. Broodtafel. Wij gaan meteen aan tafel om te eten..
Daarna kerstliederen zingen.

Kopje, bordje en bestek meenemen. Kosten € 2,50 per persoon.
Aanvang 19.00u.(een half uur eerder dan normaal)

ZijActief

Maandag 12 december om 19.30 uur in de parochiezaal.

Het jaar is voorbij gevlogen..... Het is bijna alweer zover en dan staat de Kerst voor de deur. Zoals het er nu naar uitziet dwarsboomt de corona dit jaar onze plannen niet en kan het feest gewoon doorgaan.

Groep 1 verzorgt deze avond. Zij zijn achter de schermen druk bezig om het een en ander te organiseren. Dat houdt een belofte in voor een supergezellige bijeenkomst! Al een beetje nieuwsgierig gemaakt? Laat deze avond niet aan je voorbijgaan en verhoog de gezelligheid met je aanwezigheid!

December geen filmmiddag in verband met de drukte die de feestdagen met zich meebrengen.

3e Adventszondag Zegening van kribbe en kind

Op de derde Adventszondag (zondag Gaudete) staat het Sint Pietersplein in Rome vol met kinderen met het kerstkind uit de kerststal in hun armen. Als de paus tijdens zijn Angelustoespraak de beelden zegent worden ze omhooggehouden, een bonte zee van bontgekleurde beelden, van zeer klein tot levensgroot. Soms met Maria eraan vast als moeder en kind één geheel vormen. Ook in steeds meer Nederlandse Rooms-katholieke kerken is het gebruik op de derde of vierde Adventszondag de Christusbeelden te zegenen. Het is ook mogelijk dat de zegening thuis gebeurt door een van de ouders. In het Klein Rituale is de zegening van een kerstkribbe opgenomen die als volgt luidt:

(...) God, wij bidden U, zegen deze beeltenis die vreugde zal brengen in het christelijke gezin. Laat deze uitbeelding van het mysterie van de menswording het geloof van ouders en



volwassenen ondersteunen, de hoop van kinderen doen herleven en in allen de liefde doen toenemen. Dat vragen wij U door Jezus, uw veelgeliefde Zoon, die ons door zijn dood en verrijzenis heeft verlost en blijvend onze voorspreker is bij U.



RK KIDS.nl

Kinderpagina

Advent en Kerstmis

In de Advent kijken uit naar de geboorte van Jezus. In de kerk en misschien ook thuis is er een Adventskrans met vier kaarsen.

Elke zondag van de Advent steken we een kaars extra aan; als alle vier de kaarsen branden weten we dat het bijna Kerstmis is. Dat is het feest waarop we vieren dat Jezus is geboren!

Is Jezus echt de Zoon van God?

De Advent is een goede tijd om Jezus beter te leren kennen. Op de derde zondag lezen we een verhaal over Johannes de Doper en Jezus. Johannes de Doper leeft in de woestijn en leidt een streng en sober leven.



Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs (11, 2-11)

Johannes de Doper zit in de gevangenis. Leerlingen van Johannes vertellen hem over Jezus. Johannes stuurt zijn leerlingen naar Jezus toe. Vraag maar of Jezus echt Gods Zoon is. Jezus zegt: 'Kijk maar wat Ik doe. Ik help de zieken, de kreupelen mensen kunnen weer lopen en blinde mensen kunnen weer zien. Zeg dat maar tegen Johannes de Doper. Dan weet hij genoeg'.

Twijfelde Johannes?

Wist hij niet zeker of Jezus de Zoon van God was, of wilde hij dat zijn leerlingen het zelf zouden ontdekken en stuurde hij ze daarom naar Jezus toe? In ieder geval gaf Jezus een mooi antwoord. Jezus houdt niet van opscheppen. Hij zegt daarom: 'kijk maar goed'. Want mensen die alleen maar goede dingen doen, zijn kinderen van God.

H. Lucia

Tijdens de Advent, op 13 december, vieren we het feest van de H. Lucia. Zij was een heel bijzondere tiener. Wil je meer over haar weten? Luister dan naar de podcast met een (spannend) verhaal voorgelezen door plebaan Michel Hagen.



bitty/rk-kids-lucia-podcast



Kindje Jezus in de Kribbe,
U bent een kindje net als ik.

Ik houd zoveel van u
en ik wil u een plekje in
mijn hartje geven.
Amen



rk-kids.nl/advent-kerst

Via deze link vind je
knutselwerkjes en kleurplaten
voor advent & kerst tijd



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.
U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te
maken op NL04 INGB 0003 8898 42
t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties
is alleen toegestaan voor abonneementhouders.
Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl