

Fatimabode

Mei 2024



Onze Lieve Vrouw van Fatima
De Belte

JAARGANG 61 no 5 mei 2024

Info Emmanuelparochie

Pastoraal team

Pastoor André Monninkhof

06 – 227 86 151 monninkhof@hetnet.nl

Vrije dag (en): Dinsdag na 17.00 uur en Zaterdag tot 16.00 uur

Pastoraal werkster Marga klein Overmeen

06 – 182 76 484 m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl

Vrije dag(en): zondagmiddag t/m maandag

Pastoraal werkster Ria Doornbusch

06 - 144 06 955 pastordoornbusch@gmail.com

Vrije dag: Vrijdag

Groot team (ondersteunt het pastoraal team)

Parochievicaris Hans de Vries, priester

prhansdevries2020@gmail.com

Beschikbaar voor eucharistievieringen op dinsdagavond, woensdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.

Priester-assistent Anton Wenker M.H.M.

06 – 235 81 998 antonwenker@online.nl

Beschikbaar voor eucharistievieringen op donderdagochtend, vrijdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.

Diaken Richard Meijer richard@rkdiaken.nl

Beschikbaar: bezoekwerk verzorgingshuizen, verpleeghuizen, ziekenhuis en hospice

Secretariaat van het pastoraal team

Mevrouw Brigitta Seekles-Huinink

06 – 161 66 736 brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl

Pastorale nood

In geval van pastorale nood kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof, pastor Marga klein Overmeen of pastor Ria Doornbusch

Ziekenzalving of zegen

Voor de ziekenzalving kunt u eveneens rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof, en voor de ziekenzegen kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastor Marga Klein Overmeen en pastor Ria Doornbusch.

Biecht

Voor een afspraak voor het sacrament van de biecht, kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof.

Facebook

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100087967527521>

Instagram https://www.instagram.com/emmanuel_parochie/

Website <https://emmanuelparochie.nl/emmanuel/>

De Belte:

Geloofsgemeenschap: O.L. Vrouw van Fatima

Geert Migchelsweg 6a, 7776 RW Slagharen

tel.: 06 17518453

rek.nr. Rabobank NL74 RABO 0147 7067 34

e -mail: olvvanfatima@gmail.com

Bestuur van de locatieraad:

Voorzitter: Ben Nijhof

Tel.: 06 3093 9220 Email: boerbennijhof@gmail.com

Secretaris: Gine Harink

Tel.: 06 8171 4597 Email: fam.harink@solcon.nl

Penningmeester: Karin Kleinheerenbrink

Tel.: 0523- 683743 Email: hmk.kleinheerenbrink@gmail.com

Pastoraatsgroep:

Profieldrager catechese: Chantal Hoving

Email: chantalwerink@hotmail.com

Profieldrager diaconie: Janny Sieljes

Tel.: 0523 -785320

Profieldrager liturgie: Vacant

Profieldrager gemeenschapsopbouw: Vacant

Alle actuele informatie kunt u vinden op onze website.

Ga naar: www.emmanuelparochie.nl/debelte

Of scan de QR-code:



Parochiesecretariaat:

Het parochiesecretariaat in “De Zandbelt” is
iedere donderdagmorgen geopend van 10.00-11.30 uur.

U kunt hier terecht voor het opgeven van misintenties,
aankomen om thuis de communie te ontvangen en voor
vragen en suggesties.

Daarnaast bent u van harte welkom voor een praatje, de
koffie staat voor u klaar.

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen.

U kunt ook bellen: tel.: 06-17518453

Aanspreekpunt rondom dopen:

Ineke Tubben: e-mail: wintimebuurman@hotmail.com

Verhuur van de parochiezaal

Ben Nijhof tel.: 06 3093 9220

Tijdelijk aanspreekpunt rondom begrafenissen:

Ben Nijhof tel.: 06 3093 9220

Uitvaartverzorgster begrafenisvereniging St. Barbara

Frieda Osseforth tel: 06-52621701

email: barbara.slagharen@gmail.com

Bij een overlijden zal de klok geluid worden om 13.00u. op de
dag van overlijden of de dag erna.

Redactietafel

Voor u ligt de Fatimabode voor de maand mei. Mei is de Mariamaand. We gaan daarom deze maand 2x de rozenkrans bidden. Op donderdag 2 en 23 mei.

9 mei is het Hemelvaart. Ook dan is er weer een Eucharistieviering om 7.00u met daarna een ontbijt en fietstocht.

Op 12 mei is het moederdag. De dag om onze moeders te laten zien hoe we ze waarderen.

19 en 20 mei is het Pinksteren.

Een maand vol feesten.

De volgende Fatimabode zal verschijnen op vrijdag 31 mei. Copy kunt u inleveren tot en met donderdag 16 mei. Op het secretariaat of via de mail; connywerink@gmail.com

Pastoralia

Maria is altijd bij ieder die zich alleen en verlaten voelt

Dagelijks ervaar ik meer dan eens dat mijn geloof in Onze-Lieve-Vrouw een positief gevoel geeft. Geloven in Maria geeft me rust in het hoofd en bezorgt het besef van zin in het leven. In gesprek met Haar deel ik dagelijks wat me overkomt, ter harte gaat en bezighoudt, zoals plannen, ervaringen en zorgen. Dit gebeurt in openheid, zonder gêne, want met verlegenheid kom ik niet veel verder. Door met Maria persoonlijk, op een vertrouwelijke manier in gesprek te gaan, wordt de band met Haar hechter. Dit doen, verfrist mijn geest en dat komt de gezondheid ten goede. Het lijkt dan dat in mijn hart een stem van liefde klinkt.

Door het geloof in de Moeder Gods ervaar ik met Haar een vertrouwens- band en daardoor heb ik ook een gezonde relatie met geloofsgenoten.

Ik ben ervan overtuigd, dat Maria het goed met me voorheeft. Hierdoor ervaar ik impulsen voor de mentale en fysieke gezondheid. Dit geeft me een warm gevoel. Onze-Lieve-Vrouw waakt over mij en met dit besef voel ik me geliefd door Haar. Naarmate ik in jaren klim, ervaar ik meer en meer de behoefte me tot Maria te wenden. Steeds sterker is het besef van mijn grote kwetsbaarheid en nietigheid in dit tijdelijk verblijf op aarde. In vergelijking met een tijd terug maak ik meer overwogen keuzes en staat Maria centraler dan ooit in mijn verrassend leven. Het is tijd voor Haar maken en ik ben dan ook vaak in gebed tot Onze-Lieve-Vrouw. Dan vertel ik mijn wederwaardigheden, dank Maria voor mijn bestaan, de context waarin ik verkeer en het bij Haar in gedachten te mogen verblijven. Vragen doe ik Maria niets; ik dank en deel. Hierdoor neemt de invloed van Haar toe en ik verwelkom dit met vreugde.

Hoe belangrijk Maria is voor mij, mijn diepste ervaringen heb ik met Jezus.

Zijn liefde mocht ik meer dan eens ervaren; liefde zonder maat zoals Bernardus van Clairvaux al duizend jaar geleden zei "*De enige maat van de Godsliefde is het mateloze*". Vanuit Christus' liefde probeer ik te leven.

En soms zie: de aarde zit boordevol hemel. "De aarde zit boordevol hemel

en elke struik, hoe gewoon ook, staat in lichterlaaie van God.

Maar enkel hij die het ziet doet zijn schoenen uit. De rest zit er omheen en plukt bramen" (Elisabeth Browning). Door Maria tot Jezus. Als we Maria zoeken, zullen we ook Jezus vinden en we zullen een beetje meer begrijpen van wat er in Jezus' goddelijk Hart omgaat. Ik wens u Gods rijkste zegen toe tijdens onze zoektocht ook in de Mariamaand.

Hans de Vries, priester.

Kerk versieren

26 apr. En 3 mei: Tiny Meijer en Rita Soppe
10 en 17 mei: Ineke Tubben
24 en 31 mei: Lucy v.d. Berg en Ina Sieljes

Kerkhofonderhoud

26 apr. En 3 mei: G. Fikken, G. Sieljes, B. Corte, B. Renker,
H. Overberg, B. Overber en J. Weekamp.
10 en 17 mei: G. Kleine, G. Nijhof, H. Haverkort, R. v.d. Fels,
H. de Bruin en H. Maas.
24 en 31 mei: B. Temmink, H. Luiken, J. Luiken, H. hermes en
J. Berg

Koffiedrinken

Zondag 12 en 26 mei is er koffiedrinken,
iedereen is hiervoor uitgenodigd in de
Zandbelt



Communie thuis ontvangen

Wij bieden parochianen de mogelijkheid om thuis de Communie te ontvangen. Wij hebben hiermee nu enkele jaren ervaring en wij merken dat de mensen ons erg dankbaar zijn. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te gaan, maar u zou toch graag, bijv. 1x per maand, de Communie thuis ontvangen dan zijn wij gaarne bereid u te bezoeken.

Heeft u hiervoor belangstelling informeer dan gerust naar de mogelijkheden of maak een afspraak.

Collectes maart

| | | |
|---------------------|---|--------|
| Collecte eigen kerk | € | 497,70 |
| Misboekjes | € | 30,85 |
| Mariakapel | € | 93,62 |

Parochiekroniek

Gedoopt: 14 april Ava Niburg

Verloting Paaskaars

Het winnende lot voor de verloting van de paaskaars is gevallen op blauw nr.481.

De winnaar kan zich melden bij Ben Nijhof.



Op 9 mei om 7.00 uur beginnen we met een Hemelvaartviering, voorgegaan door pastor Wenker.

Aansluitend is er na de viering een lekker ontbijt, voor u op de trappers gaat staan. We hebben wederom een leuke fietstocht uitgezet vanuit de Zandbelt. De beschrijving is bij de Zandbelt te krijgen.

Er is ook de mogelijkheid om de fietstocht op een later tijdstip van de dag te fietsen. De beschrijving kunt u dan ophalen bij de Zandbelt.

U kunt u voor het ontbijt opgeven bij Ben Nijhof; 06-30939220.

Opgave is t/m 5 mei mogelijk.

Rozenkrans bidden

We willen in de maand mei weer op donderdag avond om 19.15u. in de Mariakapel in de kerk de Rozenkrans bidden. En wel op 2 en 23 mei.

Dus graag tot ziens met uw Rozenkrans in de Mariakapel.

Sacraments processie in De Belte

Evenals voorgaande jaren wordt er ook in 2024 weer een Sacramentsprocessie gehouden in de O.L. Vrouw van Fatima parochie te De Belte/Slagharen.

En wel op ***zondag 2 juni 2024, aanvang 10.00 uur.***

We beginnen met een plechtige Eucharistieviering in de kerk, waarin pastoor Monninkhof zal voorgaan . Na de kerkelijke viering gaan we in processie naar het rustaltaar op het kerkhof. Wij hopen vele parochianen uit de regio te ontmoeten op de jaarlijkse processie.

Na afloop wordt u uitgenodigd om een kop koffie/thee te komen drinken in het parochiezaaltje.

De Processiecommissie.

Vriendelijk verzoek aan degenen die andere jaren een taak vervulden tijdens de processie, deze taak weer te vervullen. Indien dit niet mogelijk is gelieve voor een vervanger te zorgen. Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking.

“Gluren bij de buren”

Samen met ons pastoresteam hebben wij al 2 bijeenkomsten gehad. Wie zijn dan die ‘wij’? hoor ik u denken, en waarvoor waren die bijeenkomsten. Die ‘wij’ zijn de vrijwilligers van al onze geloofsgemeenschappen die zich bezig houden/hielden met de doop, de Eerste Communie en het Vormsel. Jarenlang hebben wij dit verzorgd op onze eigen locatie. Al dan niet in samenwerking met de scholen. In de loop van de tijd kwam het steeds meer bij de parochie zelf te liggen mede omdat het dopen en de andere sacramenten terugliepen. Hierdoor werden ze de laatste tijd al eens in de 2 jaar gedaan i.p.v. elk jaar. Het pastoresteam hoorde positieve geluiden over Gezinszondagen in andere parochies. Hierover zijn we samen in gesprek geweest. Het is de bedoeling dat deze Gezinszondagen ook gestalte gaan krijgen in onze Emmanuelparochie. Op zondag 10 maart en op zondag 17 maart zijn we met een groepje op bezoek geweest bij de geloofsgemeenschappen van onze ‘buren’ in Deventer en in Raalte. Dit om eens mee te kijken hoe de Gezinszondagen gestalte worden gegeven daar. Want het meebeleven geeft een beter beeld dan er enkel over horen praten.

Bij beide bezoeken was er een zelfde soort volgorde van de zondag. Om half 11 is er een eucharistieviering waarin de kinderen ook mogen meehelpen. Denk hierbij aan; luiden van de bel, collecteren en helpen bij het klaarmaken van de tafel. Ook worden de kinderen actief betrokken bij de overweging, waarbij ze ook gevraagd word om naar voren te komen, zodat ze mooi vooraan zitten. Na de viering is er een eenvoudige maaltijd (drinken en een broodje). Na het eten gaat de groep dan uiteen. De ouders gaan in gesprek met de pastor. De kinderen worden verdeeld in 3 groepen op leeftijd. De kleinsten, de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Communie en de kinderen die zich voorbereiden op het Vormsel. Hier krijgen



GEZINSZONDAG

de kinderen een uurtje catechese op eigen niveau. We hebben bij elke groep even mogen meekijken. Hierdoor hebben we een goede indruk gekregen van de inhoud van een Gezinszondag. Tijdens de bijeenkomst in Deventer werd ik al enthousiast. En na het “gluren bij de burens” in Raalte was ik nog enthousiaster. In Raalte maken ze ook gebruik van een mooi doorlopend project. Dit is bij elke groep te gebruiken en wordt door de jaren steeds verder aangevuld. Ik denk dat ook in onze Emmanuelparochie deze Gezinszondagen een mooie aanwinst kunnen zijn. Misschien moeten we er nog een paar dingen aan veranderen zodat het goed past binnen onze brede parochie , maar daar hebben we nog wel even de tijd voor. Ik hoop dat we op onze eigen manier binnenkort mooie Gezinszondagen kunnen neerzetten.

Natascha Berendijk

Jeugdpastoraat Heino

Koorleden gezocht Dedemsvaart

Het RK gemengd kerkkoor Con Amore onder leiding van Bernard Slofstra (<http://www.vitus-kerk.nl/>) is op zoek naar enthousiaste koorzangers. Met name bassen en sopranen zijn zeer welkom.

Het koor repeteert op woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur in het parochiecentrum. Het repertoire is zeer gevarieerd: Latijnse en Nederlandse missen, hedendaagse kerkmuziek, meerstemmige Nederlandse-liederen.

Het koor zingt eenmaal per twee weken op zaterdagavond (19.00 uur) of zondagmorgen (9.00 uur) in een viering. Nadere informatie is verkrijgbaar bij A. Snoek, voorzitter van het koor, tel: 0523-649059 /0655383470, e-mail

adriaanvanavereest@gmail.com

of bij de secretaris Truus Redder 0523-613942 / 06 18991824, email truusenguus@hotmail.com

Vieringenrooster mei 2024

| Datum | Tijd | Viering | Voorganger | Lector | Koster | Koor |
|---------------|---------------------|--|---------------------|--------------|----------------|------------|
| Zon. 28 april | 9.00 | Communieviering | Werkgroep Slagharen | | Ineke Tubben | |
| Do 2 mei | <u>19.15</u> | Rozenkrans bidden | | | | |
| Zat. 4 mei | <u>18.00</u> | Eucharistieviering | Pastoor Monnikhof | Conny Werink | Richard Lugies | Fatimakoor |
| Do. 9 mei | <u>7.00</u> | Hemelvaartsdag Eucharistieviering | Pastor Wenker | Thea Kosse | Jan Berg | |
| Zon 12 mei | 9.00 | Moederdag Eucharistieviering | Pastor de Vries | Conny Werink | Ineke Tubben | |
| Zat. 18 mei | | Pinksteren Eucharistieviering Extra collecte | Pastor Wenker | Thea Kosse | Ineke Tubben | Fatimakoor |
| Do. 23 mei | <u>19.15</u> | Rozenkrans bidden | | | | |
| Zon. 26 mei | | Communieviering | Pastor Doornbusch | Conny Werink | Jan Berg | |
| Zon. 2 juni | <u>10.00</u> | Sacramentsprocessie Eucharistieviering | Pastoor Monnikhof | Thea Kosse | Jan Berg | Fatimakoor |

Vieringen in de regio:

EV. staat voor eucharistieviering en

CV. staat voor communieviering.

| mei | 4/5 | 11/12 | 18/19 | 25/26 | 2 |
|--|---------|---------|---------|----------|---|
| Slagharen Za. 19.00 Zon. 9.00 | - EV | CV - | - EV | EV | |
| Dedems- vaart Za. 19.00 Zon. 9.00 | EV - | - CV | - EV | CV. - | |
| Hardenberg Zon. 11.00u | EV | CV | EV | CV | |

OP PELGRIMAGE NAAR DE STILLE OMGANG EEN INTENSE EN WAARDEVOLLE DAG!

Samen met pastor Ria Doornbusch en 13 personen uit de diverse geloofsgemeenschappen vertrokken we op zaterdag 16 maart jl., iets voor 11:00 uur, vanaf station Ommen richting Amsterdam om de Stille Omgang te gaan lopen.



De trein; een mooie manier om samen op weg te gaan. Zo hadden we voldoende ruimte en tijd om elkaar beter te leren kennen.

Bij aankomst in Amsterdam hebben we onszelf eerst verwend met koffie of thee en een heerlijke Bossche bol of een lekker stuk appelgebak.

Daarna nam pastor Ria ons mee in een wandeling over sterke vrouwen uit het verleden in Amsterdam zoals Majoor



Bosshardt, Aletta Jacobs en
Annie M.G. Schmidt.

Op diverse plekken stonden we even stil en lazen we om beurten
wat deze vrouwen voor de maatschappij hebben betekend.

Tijdens de wandeling kwamen we in de Kalverstraat
langs de Papegaai kerk waar op dat moment, door
een 3-tal personen, Gregoriaanse Vespers werden
gezongen. Wat prachtig!

Wat een rust; wat een stilte gaf dat. Even een
moment van bezinning.

En wat is het contrast dan groot als je nadien weer in
het drukke Amsterdamse leven 'stapt'.



Voordat we de Stille Omgang liepen hebben we
eerst stilgestaan bij het monument op de Dam waar
foto's en bloemen waren geplaatst ter
nagedachtenis aan de onlangs overleden Aleksej
Navalny.

Pastor Ria heeft hierbij een gebed uitgesproken en
het gedicht 'De weg van de hoop' van Václav Havel
gelezen en hebben wij uitgesproken wat hoop voor ons betekend.



De Stille Omgang hebben we - uiteraard in stilte -
gelopen met onze eigen Emmanuelgroep.

Op een viertal punten had pastor Ria een
bezinings-moment ingelast en natuurlijk hebben
we geruime tijd stilgestaan op de plek in de
Kalverstraat waar het Mirakel (Wonder) van
Amsterdam heeft plaatsgevonden.

Meer informatie over het Mirakel (Wonder) van
Amsterdam kunt u vinden op www.stille-omgang.nl



De dag sloten we in Amsterdam af
met het meevieren van een
prachtige, sfeervolle
Eucharistieviering in een volle Sint
Nicolaasbasiliek waarin kardinaal
Eijk de hoofdcelebrant was en Mgr.
Herman Woorts en vicaris Ronald



Cornelissen medecelebranten waren.

Met veel opgedane indrukken, mooie ontmoetingen en gesprekken, stapten we rond kwart voor 11 weer uit de trein in Ommen.

De Stille Omgang iets voor u volgend jaar???

Een pelgrim uit Vilsteren

De Zonnebloem

Afdeling Slagharen-Schuinesloot-Lutten-De Krim

Beste mensen,

In het kader van het 75-jarige jubileum van de Nationale Zonnebloem organiseren wij, net als andere plaatsen, ook een 'Walk 'n Roll' waar al onze gasten en vrijwilligers aan mee kunnen doen; beperking of geen beperking. Zo willen wij op de laatste avond van de Avondvierdaagse

Slagharen/Lutten, tijdens het defilé gezellig een stukje meelopen of rollen met de rollator, rolstoel, scootmobiel of wat men wil. Een familielid/vriend(in)/kennis kan zo nodig begeleiden.

Met dit evenement proberen wij ook onze Zonnebloemafdeling meer zichtbaar te maken.

Veel mensen kennen de Zonnebloem nl. alleen van de boot maar niet van wat we in onze dorpen aan activiteiten organiseren.

Wanneer: vrijdagavond 31 mei 2024
Aanvang: 19.45 uur
Einde: ± 20.45 uur



Met vriendelijke groet, De Zonnebloem

ZijActief

Maandagavond 13 mei om 19.30 uur in de parochiezaal “Lezing over streektaal” door Cathrien Kats

Cathrien Kats is een gepensioneerd docent pedagogiek, daarnaast schrijft zij boeken. Zo schreef zij een boek over de legende van de Hongerige Wolf in het Sallands en Nederlands. Op die manier wil ze helpen het Sallands in stand te houden. Het plezier van het spelen met taal brengt ze graag op deze avond naar voren. Aan de orde komen o.a. het Nedersaksisch taalgebied en de waardering voor de muziek van Normaal en Daniël Lohues in het dialect. Dit alles omlijst door de muzikale bijdrage van Frits van der Zwan.

Maandagavond 29 april film om 19.30 uur in de parochiezaal

De film welke gedraaid gaat worden is nog niet bekend.

Een introduc  mag meegenomen worden. De kosten bedragen , - p.p.

R.K. Vrouwenvereniging

Woensdag 15 mei

Sluitingsavond. Ook dit jaar sluiten wij het seizoen af met een bingo en een verloting.

Het bestuur wenst iedereen een prettige en zonnige vakantie toe.

Aanvang 19.30u. kopje en glaasje meenemen.



AULA

slagharen · schuinesloot · de belte

Ja, ik word lid en steun hiermee het behoud van de aula voor onze regio!

Voor €10,- per jaar (per adres) word ik lid van de Algemene Mortuariumvereniging Slagharen e.o. en draag daarmee bij aan het behoud van deze voorziening voor onze regio. Voor leden van de vereniging gelden tevens andere tarieven bij opbaring in de aula. Goed om te weten,

de vereniging is eigenaar van het gebouw, staat los van de begrafenisvereniging, ontvangt geen gelden van de overheid en is er voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of welke uitvaartverzekering u heeft. Echt een vereniging voor iedereen, door iedereen dus!

NAAM _____

ADRES _____

PC & PLAATS _____

TELEFOON _____

E-MAIL _____

GEBOORTEDATUM _____

REKENINGNR _____

HANDTEKENING _____

Hierbij geef ik toestemming voor het automatisch incasseren van €10,- per jaar.

Inleveren ingevuld formulier kan in de brievenbus van de aula (Hazepad 1 in Slagharen)

DIGITAAL AANMELDEN? Ga dan naar www.aulaslagharen.nl



Ave Maria Kinderpagina

Mariamaand

In de maand mei hebben we extra aandacht voor Maria, de moeder van Jezus en de moeder van ons allemaal. We mogen extra vaak een kaarsje branden bij Maria of haar (zelf geplukte) bloemetjes brengen. Op 31 mei, vieren we het feest van Maria Bezoek. We vieren dan het moment dat Maria op bezoek gaat bij haar tante Elisabeth.

Of beluister via de QR-code de podcast!



Maria gaat op bezoek bij Elisabeth

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 1, 39-56

Maria gaat op reis. Ze weet dat haar tante een kindje krijgt. Ze gaat naar Zacharias en Elisabeth. Maria zegt: 'Wees gegroet Elisabeth, de Heer is met u'. Nu gebeurt er iets bijzonders. De heilige Geest maakt Elisabeth blij. Ze voelt het nieuwe leven van haar kindje. En ze zegt: Maria, ben jij het! Ongelooflijk! "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot." Van alle vrouwen op de wereld ben jij het die moeder wordt van Gods Zoon. En nu kom jij naar mij toe, jij, de moeder van mijn Heer. Waar heb ik dat aan te danken? Ik had je groet nog amper gehoord en meteen voelde ik het nieuwe leven van mijn kindje. Maria wat een geluk, dat je gelooft dat God zal doen wat Hij je heeft beloofd.



Via deze link vind je podcasts, kleurplaten en ander materiaal rondom Maria.



rkkids.nl/maria



Op een speciale podcast over Maria Bezoek!



Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonneementhouders. Een abonneement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04100502030099042 t.n.v. IHGC (ANB) o.v.v. RK Kids.nl



