

Fatimabode
April 2025



Onze Lieve Vrouw van Fatima
De Belte

JAARGANG 62 no.4

april 2025

Info Emmanuelparochie

Pastoraal team

Pastoor André Monninkhof

06 – 227 86 151 monninkhof@hetnet.nl

Vrije dag (en): Dinsdag na 17.00 uur en Zaterdag tot 16.00 uur

Pastoraal werkster Marga klein Overmeen

06 – 182 76 484 m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl

Vrije dag(en): zondagmiddag t/m maandag

Pastoraal werkster Ria Doornbusch

06 - 144 06 955 pastordoornbusch@gmail.com

Vrije dag: Vrijdag

Groot team (ondersteunt het pastoraal team)

Parochievicaris Hans de Vries, priester

prhansdevries2020@gmail.com

Beschikbaar voor eucharistievieringen op dinsdagavond, woensdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.

Priester-assistent Anton Wenker M.H.M.

06 – 235 81 998 antonwenker@online.nl

Beschikbaar voor eucharistievieringen op donderdagochtend, vrijdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.

Diaken Richard Meijer richard@rkdiaken.nl

Beschikbaar: bezoekerwerk verzorgingshuizen, verpleeghuizen, ziekenhuis en hospice

Secretariaat van het pastoraal team

Mevrouw Brigitta Seekles-Huinink

06 – 161 66 736 brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl

Pastorale nood

In geval van pastorale nood kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof, pastor Marga klein Overmeen of pastor Ria Doornbusch

Ziekenzalving of zegen

Voor de ziekenzalving kunt u eveneens rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof, en voor de ziekenzegen kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastor Marga Klein Overmeen en pastor Ria Doornbusch.

Biecht

Voor een afspraak voor het sacrament van de biecht, kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof.

Facebook

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100087967527521>

Instagram https://www.instagram.com/emmanuel_parchie/

Website <https://emmanuelparochie.nl/emmanuel/>

De Belte:

Geloofsgemeenschap: O.L. Vrouw van Fatima

Geert Michelsweg 6a, 7776 RW Slagharen

tel.: 06 21335509

rek.nr. Rabobank NL74 RABO 0147 7067 34

e -mail: olvvanfatima@gmail.com

Bestuur van de locatieraad:

Voorzitter: Ben Nijhof

Tel.: 06 3093 9220 Email: boerbennijhof@gmail.com

Secretaris: Ineke Tubben

Email: wintimebuurman@hotmail.com

Penningmeester: Karin Kleinheerenbrink

Tel.: 06 1950 4687 Email: hmk.kleinheerenbrink@gmail.com

Pastoraatsgroep:

Profieldrager catechese: Chantal Hoving

Email: chantalwerink@hotmail.com

Profieldrager diaconie: Janny Sieljes

Tel.: 06 50867895

Profieldrager liturgie: Vacant

Profieldrager gemeenschapsopbouw: Vacant

Alle actuele informatie kunt u vinden op onze website.

Ga naar: www.emmanuelparochie.nl/debelte

Of scan de QR-code:



Parochiesecretariaat:

Het parochiesecretariaat in “De Zandbelt” is
iedere donderdagmorgen geopend van 10.00-11.30 uur.

U kunt hier terecht voor het opgeven van misintenties,
aanmelden om thuis de communie te ontvangen en voor
vragen en suggesties.

Daarnaast bent u van harte welkom voor een praatje, de
koffie staat voor u klaar.

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen.

U kunt ook bellen: tel.: 06-21335509

Aanspreekpunt rondom dopen:

Ineke Tubben: e-mail: wintimebuurman@hotmail.com

Verhuur van de parochiezaal

Ben Nijhof tel.: 06 3093 9220

Tijdelijk aanspreekpunt rondom begrafenissen:

Ben Nijhof tel.: 06 3093 9220

Uitvaartverzorgster begrafenisvereniging St. Barbara

Frieda Osseforth tel: 06-52621701

email: barbara.slagharen@gmail.com

Bij een overlijden zal de klok geluid worden om 13.00u. op de
dag van overlijden of de dag erna

Redactietafel

Voor u vindt u de Fatimabode van april. 13 april is het Palmzondag waarbij de werkgroep weer een leuke kinderactiviteit verzorgd, zie verderop. 20 en 21 april is het Eerste en Tweede Paasdag. Eerste Paasdag is er een paasviering op de Belte in samenwerking met Slagharen. Voor het Paastriduüm kunnen wij dit jaar naar Dedemsvaart. De volgende Fatimabode van mei zal verschijnen op vrijdag 25 april.

Copy kunt u inleveren tot en met donderdag 17 april. Op het secretariaat of via de mail; olvvanfatima@gmail.com

Let op het e-mailadres voor het aanleveren van copy is veranderd! Vanaf nu kan dat naar het mail adres van de kerk; olvvanfatima@gmail.com

Fijne Paasdagen gewenst.
De redactie

Pastoralia

Als Jezus uit de dood is opgestaan, is Pasen geen eitje.

Vieren (Pasen) in de kerk of thuis? Hoewel het aantal leden dat katholiek wil worden langzaam groeit, zijn er niet zoveel meer die ingeschreven staan en naar de kerk gaan. Gelukkig vieren velen thuis. Nou ja gelukkig.

Veel kerken zenden hun vieringen uit en kunnen mensen meelesen, meebidden en meezingen thuis: een uitkomst!

Een aantal kerken van onze parochie zendt de vieringen via internet uit. Zo kun je tijdens de Paaswake thuis een kaars neerzetten. Zodat je het niet alleen op het scherm laat zijn, maar dat je het ook binnen je eigen ruimte zet. Er zijn mensen die zich om welke reden dan ook niet lekker voelen bij een viering op een scherm. Dan is het zinvol dat ook aan die mensen een aanbod wordt gedaan om iets te vieren in verbondenheid met de kerk, alleen of in gezinsverband.

De liturgie is in de katholieke traditie nadrukkelijk iets lichamelijks. Het is nabijheid die we met elkaar hebben, maar waarin ook Gods nabijheid zichtbaar wordt. Velen zijn gedwongen om thuis via de

TV/ internet te vieren, voor sommigen moeilijk te verteren. Juist de sacramenten zijn de extentie/verlengstuk van de lichamelijke aanwezigheid van Christus, waarin Christus nog steeds lichamelijk handelt, en bij uitstek tijdens de Paaswake. Al die symbolen moeten er zijn: het is helemaal niet hetzelfde om naar een kaars te kijken op een scherm of in een donkere kerk bij het licht van de kaarsen te zitten. Door online-liturgieën gaat er eigenlijk iets zonneklaar verloren, maar we verbinden ons nu wel op een andere, nieuwe manier met de realiteit, omdat deze dit nu van ons vraagt omdat het onmogelijk is om in de kerk te zijn en we elkaar daar niet kunnen aanraken. Hoewel dit niet-aanraken tegen de tendens van de liturgie ingaat, is de liturgie daar toch tegen opgewassen. Ook in deze nieuwe realiteit is Christus als Verrezen bij ons. De toekomst voor een nieuwe verbinding tussen liturgie en de digitale wereld ligt nog open als een nieuwe vorm van verbondenheid en gemeenschapsvorming in het mystieke lichaam van Christus dat de kerk is.

Pasen betekent dat wij als mensen opnieuw kunnen beginnen en dat God een nieuwe toekomst geeft. God is op zoek naar ons en er staat niets meer in de weg. Er kan veel misgaan in ons leven, maar het hoeft geen obstakel te zijn om opnieuw te beginnen. Als er dingen mislopen in je leven, pijn, ziekte, rouw, gebroken relaties dan is dat niet het einde. Er is hoop, dus houdt moed. Er is leven na deze narigheid, er is leven na de dood. De wederopstanding van Jezus is goed nieuws omdat het laat zien dat we véerder leven en dan in een wereld zónder al die rottigheid. Dat is wat de Bijbel vertelt. En het begon bij Jezus' opstanding. Zalig Pasen.

Pastor Hans de Vries.

Kerkhofonderhoud

27 maart en 3 april : Hein Kleinheerenbrink; Henk Kleinheerenbrink; Herman Spijker; Henk Sieljes en Theo Schlepers.

10 en 17 april: Guido Fikken, Gerard Sieljes, Bennie Corte, Johan Weekamp.

24 april en 1 mei: Herman Maas; Geert Kleine; Gerard Nijhof; Hennie Haverkort en Hubert de Bruijn.

8 en 15 mei: Jan Berg; Hennie Hermes; Jannie Luiken; Henk Luiken; Ben Nijhof

Kerk versieren

4, 11 en 18 april: Astrid van Engelenhove en Wilma Kleine

25 april en 2 mei: Riky Weekamp en Leny Spijker

9 en 16 mei: Janny Broekhuizen

Koffiedrinken

13 en 20 april is er na de viering weer koffiedrinken in de Zandbelt.



Communie thuis ontvangen

Wij bieden parochianen de mogelijkheid om thuis de Communie te ontvangen. Wij hebben hiermee nu enkele jaren ervaring en wij merken dat de mensen ons erg dankbaar zijn. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te gaan, maar u zou toch graag, bijv. 1x per maand, de Communie thuis ontvangen dan zijn wij gaarne bereid u te bezoeken.

Heeft u hiervoor belangstelling informeer dan gerust naar de mogelijkheden of maak een afspraak.

Nieuws vanuit de Locatieraad:

Secretariaat:

We zijn blij te melden dat Minie Haverkort zich heeft gemeld om het secretariaat op zich te willen nemen. We zijn blij dat hiermee de bezetting op het secretariaat op donderdagochtend weer gevuld is. Iedereen is welkom om op donderdagochtend langs te komen, ook voor een praatje of een kopje koffie.

Vacatures:

Het kosterteam (Ineke en Richard) kunnen dit niet samen opvangen. Daarom zijn wij dringend opzoek naar een nieuwe kosters. Wie zich hier graag voor wil inzetten mag zich daarvoor aanmelden bij de locatieraad. Of misschien zijn er meerdere mensen, zodat de vieringen verdeeld kunnen worden onder een groter team, dat zou erg fijn zijn! Wanneer dit gat niet wordt opgevuld zal dit wat gaan betekenen voor het huidige vieringenrooster.

Kerkhof richting Pasen

Een vriendelijk verzoek om voor Pasen (20 april) de kerststukjes van de graven te verwijderen en dit zelf af te voeren.

Verloting Paaskaars:

30 maart, 13 april en 20 april worden er weer loten verkocht voor de verloting van de Paaskaars van 2024.

Kosten: 1 voor €1 en 3 voor €2,50, 6 voor €5,00 euro.



Kom je ook ??

Een

Palm-Pasenstok versieren

Op
13 april
9.00 uur

In de kerk
De OLV van
Fatima de Belte

- Kinderen tot groep 8 ● Materiaal word verzorgd ●
 - Opgeven voor 7 april ●
 - Via ☎ Gine Harink 06- 81714597 ●
 - Of via ✉ olvvanfatima@gmail.com ●
- materiaal word verzorgd

We zien jullie graag op 13 april!
Tot dan.



Emmanuelparochie

Pastoraal beleidsplan Emmanuelparochie 2.0: “God met ons”

Al enige tijd denken we in onze Emmanuelparochie na over welke keuzes we als pastoraal team en parochiebestuur willen maken met het oog op de toekomst. ‘Stip op de horizon’ is hiervoor het jaar 2030: hoe zou het pastoraat in onze Emmanuelparochie er dan kunnen uitzien ?

Onze overwegingen hebben onlangs geresulteerd in een pastoraal beleidsplan. In dit pastoraal beleidsplan noemen we een aantal pastorale prioriteiten. Dit zijn aandachtspunten, waaraan we in onze parochie en ons pastoraal werk in het bijzonder aandacht willen besteden. Als pastorale prioriteiten noemen we met name:

- a. Gezinszondagen: deze zijn in oktober 2024 van start gegaan in ons nieuwe eucharistisch centrum, de Sint Vituskerk in Dedemsvaart. Tijdens deze gezinszondagen vinden voor héél onze Emmanuelparochie ook viering en voorbereiding van doop, eerste heilige communie en vormsel plaats.
- b. Ontmoetingsvieringen, met name bedoeld voor onze senioren: hiermee hopen we – in samenspraak met onze locaties – binnenkort te beginnen.
- c. Uitvaartbeleid: als pastoraal team streven we naar één uitvaartbeleid voor heel onze Emmanuelparochie; dit beleid zal onder meer inhouden, dat we een ‘poule’ maken van parochiële uitvaartvoorgangers, die in alle locaties van onze parochie zullen voorgaan in uitvaarten.
- d. Bedevaarten en pelgrimages: juist tijdens ontmoetingen bij bedevaarten kun je elkaar, waar je ook vandaan komt, leren kennen als ‘pelgrims van hoop’.
- e. Nabijheid: op alle plekken in onze Emmanuelparochie willen we pastoraal aanwezig blijven. Met onze pastoraatsgroepen overleggen we, hoe dit het beste vorm gegeven kan worden.

De bedoeling van deze pastorale prioriteiten is om onze Emmanuelparochie en haar geloofs-gemeenschappen, ook in tijden van krimp (nu er minder pastores zijn en er ook minder geld binnenkomt), een hoopvol perspectief te kunnen blijven bieden.

In aansluiting hierop heeft het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie een aantal bestuurlijke aandachtspunten

geformuleerd. Centraal staat hierbij de vraag, hoe om te gaan met financiën en gebouwen. Waarin investeren we juist wel, wat kan niet meer? Op basis hiervan heb ik als pastoor recent alle locatieraden uitgenodigd om in dit nieuwe jaar 2025 na te denken over hun gebouwen. In de toekomst zullen we in onze Emmanuelparochie minstens één kerkgebouw nodig hebben. Dit is het eucharistisch centrum. In elk van de andere tien geloofsgemeenschap zal er een plek van samenkomst moeten blijven. Dit kan zijn: een kerk; maar ook: een parochiezaal of andere geschikte ruimte.

Afgelopen najaar hebben we ons pastoraal beleidsplan gepresenteerd in een vijftal samenkomsten. Drie ervan waren bedoeld voor locatieraden, pastoraatsgroepen en werkgroepen. Voor de laatste twee bijeenkomsten hebben wij U als parochianen uitgenodigd.

Het pastoraal beleidsplan is voor 2024-2027. Het is een richtingwijzer waar we naar toe gaan met onze Emmanuelparochie in deze jaren. Voor de goede orde merken wij op dat dit pastoraal beleidsplan ook een momentopname is en dat wij gedurende deze periode ook tot andere inzichten kunnen komen, zoals bijvoorbeeld bij het besluit rondom het Paastriduüm. Vorig jaar is besloten om in 2025 en 2026 het Paastriduüm te vieren op twee plekken in onze parochie.

U vindt het pastoraal beleidsplan en het bestuurlijke plan op onze website: www.emmanuelparochie.nl

Met de toelichting in dit artikel, hoop ik, dat U allen kennis zult nemen van onze pastorale prioriteiten. Uw reacties zijn van harte welkom! Dat God ook in de toekomst met ons mag zijn, want dat is Zijn belofte: "Emmanuel": 'God met ons'.

*Namens pastoraal team en parochiebestuur,
Pastoor André Monnikhof*

Goede Week – Goede Vrijdag

Dit jaar vinden voor Dedemsvaart, de Belte, Slagharen, Hardenberg en Ommen de vieringen in de Goede Week plaats in het eucharistisch centrum in Dedemsvaart. Iedereen is van harte uitgenodigd deze vieringen bij te wonen. Vanuit elke geloofsgemeenschap zullen collectanten, lectoren en acolieten hun medewerking verlenen, zodat het vieringen door en van ons allemaal worden. Tijdens de viering van Goede Vrijdag is er bij de kruisverering een bloemenhulde. Als u van plan bent om naar de kerk te komen vragen wij u uw eigen bloemen mee te nemen. De meegebrachte bloemen zullen naderhand een mooie plek in de kerk krijgen voor de Paaswake en Eerste Paasdag. Graag tot ziens!

Namens de voorbereidingscommissie; Ellen van Eijk

Paaskaars 2025

Jubeljaar 2025

Pelgrims van hoop

Het logo toont vier gestileerde figuren die de hele mensheid verbeelden vanuit de vier hoeken van de aarde. Ze omhelzen elkaar, wat wijst op de solidariteit en broederschap die volkeren moeten verenigen. De eerste figuur houdt zich daarbij vast aan het Kruis. De onderliggende golven geven weer dat de pelgrimstocht van het leven niet altijd over rustige wateren gaat. De hoop in het logo is verbeeld door het anker waar het Kruis aan de onderkant in overgaat.



Op 29 mei om 7.00 uur beginnen we met een Hemelvaartviering, voorgegaan door pastor Wenker. Aansluitend is er na de viering een lekker ontbijt, voor u op de trappers gaat staan. We hebben wederom een leuke fietstocht uitgezet vanuit de Zandbelt. De beschrijving is bij de Zandbelt te krijgen.

Er is ook de mogelijkheid om de fietstocht op een later tijdstip van de dag te fietsen. De beschrijving kunt u dan ophalen bij de Zandbelt.

U kunt zich voor het ontbijt opgeven voor 22 mei bij Ben Nijhof; 06-30939220.

Vieringenrooster april 2025

Datum	Tijd	Viering	Voorganger	Lector	Koster	Koor
Zon. 30 maart	9.00	Communieviering <i>Extra collecte</i> <i>vastenactie</i>	Werkgroep	/	Ineke Tubben	
Zat. 5 april	19.00	Eucharistieviering	Pastor de Vries	Thea Kosse		
Zon. 13 april	9.00 uur	Palmpasen	Pastoor Monnikhof		Richard Lugies	
Do. 17 april	19.00 uur	Witte donderdag In Dedemsvaart	Pastoor Monnikhof			
Vrij. 18 april	19.00 uur	Goede vrijdag In Dedemsvaart	Pastoor Monnikhof			
Za. 19 april	20.00 uur	Paaswake In Dedemsvaart	Pastoor Monnikhof			
Zo. 20 april	9.00 uur	1 ^e Paasdag op de Belte	Pastoor Monnikhof	Thea Kosse	Ineke Tubben	Fatimakoor
Ma. 21 april	10.00 uur	2 ^e Paasdag In Dedemsvaart	Pastoor Monnikhof			
Za. 26 maart	19.00 uur	Communieviering	Werkgroep	Thea Kosse	Ineke Tubben	

Vieringen in de regio:

EV. staat voor eucharistieviering,

CV. staat voor communieviering en

GV. staat voor gezinsviering.

April 2025	5/6	12/13	19/20	26/27	3/4
Slagharen Za. 19.00 Zon. 9.00	- EV	EV -	- -	- EV	CV -
Dedemsvaart Zon. 10.30u Of 11.00u	GV	EV	EV	EV	GV
Hardenberg Zon. 11.00u	CV	EV	CV	EV	EV

VASTENACTIE

Schoner koken, beter leven

De campagne staat dit jaar in het teken van schoner koken in Oeganda. Daar heeft een groep vrouwen ontdekt hoe ze van gft-afval briketten kunnen maken om hun kookvuren mee te branden. Daarmee sparen ze het kostbare oerwoud, beperken ze de uitstoot van schadelijke stoffen, verminderen ze het zwerfafval op straat én besparen ze dagelijks veel geld. Met de verkoop van de briketten kunnen ze bovendien extra inkomsten verdienen. Een ogenschijnlijk eenvoudige oplossing met grote impact dus!

30 maart houden we een extra collectie in de kerk voor de vastenactie.



Emmanuelparochie

Aanstelling vertrouwenspersoon

Als parochiebestuur en als bestuur van onze Parochiële Caritas Instelling (PCI) van onze Emmanuelparochie vinden we het belangrijk, dat in onze parochie en haar geloofs-gemeenschappen, vrijwilligers en professionals hun werk goed kunnen doen. Wat we willen bereiken is, dat deze personen zich op hun gemak voelen, en met plezier en resultaat hun taak in onze parochie verrichten.

Daarom hebben we in onze Emmanuelparochie een vertrouwenspersoon aangesteld. Het betreft mevrouw **Hermien Schoorlemmer**. Zij komt uit Hoonhorst. In het verleden was zij vice-voorzitter van het parochiebestuur van onze parochie. Misschien kent U haar ook van de begeleiding van bedevaarten naar Lourdes. Hermien kent onze parochie goed; ook is zij goed op de hoogte van de omstandigheden in onze geloofsgemeenschappen. Ook op haar werk houdt zij zich bezig met het welbevinden van haar collega's. Volgens ons is Hermien objectief en betrouwbaar, discreet en gemakkelijk benaderbaar. Om deze reden vinden wij als parochiebestuur en bestuur van de PCI Hermien de aangewezen persoon voor deze functie als vertrouwenspersoon.

In haar artikel, dat U hierna kunt lezen, zal Hermien zich nader aan U voorstellen. Ook zal zij vertellen, hoe zij haar taak als vertrouwenspersoon zal gaan invullen. Verder zal zij aangeven, hoe U haar kunt bereiken.

Als parochiebestuur en bestuur van de PCI hopen wij, door het aanstellen van Hermien, eraan bij te dragen, dat er in onze Emmanuelparochie een werkklimaat is, dat houdbaar en prettig voelt. We danken Hermien voor haar bereidheid om deze taak te aanvaarden. We wensen haar veel succes bij de vervulling van haar taak als vertrouwenspersoon.

*Namens parochiebestuur en bestuur PCI,
Pastoor André Monnikhof*

Mijn naam is **Hermien Schoorlemmer**. Ik ben door het Parochiebestuur en de PCI in onze parochie gevraagd als vertrouwenspersoon en inmiddels ben ik in deze functie ook aangesteld. De functie van vertrouwenspersoon is mij bekend, ik ben inmiddels 15 jaar vertrouwenspersoon bij mijn werkgever.



U kunt bij een vertrouwenspersoon terecht als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie, geweld, pesten, discriminatie, ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor aan degene die bij hem of haar komt, adviseert over de eventueel te nemen stappen en ondersteunt de melder daarbij. De vertrouwenspersoon zal samen met de melder onderzoeken of een oplossing in informele sfeer mogelijk is. Soms volstaat het om even stoom af te blazen of het hart te luchten.

De vertrouwenspersoon noteert wat er gebeurd is maar doet verder niets met deze informatie tenzij de ernst van de situatie dit vereist. Het is goed te weten dat altijd overleg met de melder plaatsvindt en dat de melder altijd de regie houdt. Het is de melder die bepaalt of hij of zij wil overgaan tot vervolgstappen. De vertrouwenspersoon speelt hierbij een adviserende rol. Mocht de melder besluiten over te gaan tot vervolgstappen zal de vertrouwenspersoon hem of haar bijstaan.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon zal aan derden geen openheid van zaken geven, alleen voor de rechter dient de vertrouwenspersoon openheid van zaken te geven, een vertrouwenspersoon kan zich niet beroepen op het verschoningsrecht.

Mijn contact gegevens zijn:

Tel: 0643224781

Email: hermien@schoorlemmer.nu

**Notulen Jaarvergadering
dinsdag 19 november 2024 20.00 uur**

16 aanwezigen + locatieraad en profieldragers.

1. **Welkom: door Ben Nijhof voorzitter Locatieraad**
Ben heet iedereen van harte welkom en spreekt dank uit voor de betrokkenheid van iedereen in de zaal. Daarna leest Ben een gedicht.

2. **Vaststellen notulen 9 oktober 2023 (verschenen in de Fatimabode)**
Geen vragen of opmerkingen. De notulen zijn vastgesteld.

3. **Terugblik 2023/2024 en vooruitblik 2023 door Ben Nijhof**
Financieel is 2023 positief afgesloten. Bestuurlijk minder, Gine Harink is afgetreden als secretaris. Wie gaat dit overnemen? Onderling hebben we al veel afgestemd, maar het is ook belangrijk dat er een naam komt van degene die deze functie wil vervullen. Ineke Tubben geeft aan deze functie wil overnemen, maar dat ze niet de uitgebreide functie wil. Ze sluit bij een volgende vergadering van de locatieraad aan om dit verder te bespreken.
Het kerkbezoek daalt, en er zijn minder begrafenissen vanuit de kerk geweest in 2024.
De vooruitblik; het 75-jarig bestaan in 2026.
Nog intensiever gaan samenwerken met Slagharen en het oude IPV.
De zwakke plekken vanuit onze locatie zijn: een vacature in het bestuur, geen voorgangers bij uitvaarten, geen voorganger woord en communieviering vanaf 2025, en vergrijzing van de vrijwilligers.

4. Terugkoppeling van informatievond op 17 oktober jl. over het delen en implementeren van het pastoraal en bestuurlijk beleidsplan.

Het pastoraal team zet zich de komende jaren voor de volgende dingen in:

- De gezinszondagen zijn gestart, eens per maand, de 1^e van de maand in het Eucharistisch Centrum; Dedemsvaart. Er hebben er nu twee plaatsgevonden. Het pastoraalteam is hier enthousiast over. Dopen, Eerste Heilige Communie en Vormsel zijn allemaal centraal tijdens deze vieringen.
- Een keer per maand een Eucharistieviering doordeweeks, zoals in Slagharen. We laten dit in Slagharen, gaan met hen overleg om hierbij aan te sluiten. Dit vermelden wij dan in de Fatimabode. Dit zijn vieringen doordeweeks met lunch, ontmoetingsvieringen om de pastoor te ontmoeten.
- Meer mensen naar de bedevaart.
- De samenwerking tussen de locaties is belangrijk. Dit hebben wij in de Noord Oost hoek al goed weggezet, dit zal wel intensiever worden de komende jaren. Binnen onze locatie kijken wij nu naar; alleen waar het kan, samen waar het moet.

Er kwam nog een vraag uit de zaal hoe het met Marga Klein Overmeen gaat, Ben licht dit toe.

5. Legaten

Wanneer je een legaat voor de kerk beschikbaar stelt is het belangrijk dat je duidelijk aangeeft in het legaat **waarvoor het bedrag is**. Alleen voor de kerk op de Belte is niet voldoende. Omschrijf waar het exact voor is, gericht aangeven welke bestemming/ welk doel, anders kan het in de grote pot van de EP verdwijnen.

6. **Verslag profieldrager Liturgie**

Palmpasen viering is in 2024 niet geweest, dit wordt voor komend jaar weer opnieuw bekeken met de werkgroep die hierover gaat.

Allerzielen, Processie, Hemelvaart zijn bijzondere vieringen die wij blijven vieren en waarvoor wij fijne werkgroepen hebben.

7. **Verslag Catechese (Chantal Hoving)**

April 2024 heeft er een Eerste Heilige Communie plaatsgevonden in Dedemsvaart (in samenwerking met de Belte/ Slagharen)

Vanaf oktober 2024 worden Doop, Eerste Heilige Communie en Vormsel in het Eucharistisch centrum; Dedemsvaart centraal gevierd met de 11 locaties. Wij vinden het jammer dat dopen uit de locatie wordt weggehaald. Wij hadden dit zelf graag in de Eucharistieviering op zondag willen laten plaatsvinden. Het pastoraal team en het hoofdbestuur is hiervan op de hoogte.

Verder verzorg ik de website en de Facebook pagina.

8. **Verslag profieldrager Diaconie (Janny Sieljes)**

Het woord diaconie komt van het Griekse diakonia en betekent dienst. Hiermee wordt bedoeld het ondersteunen van de mensen.

De caritas is een van de werkgroepen die hulp bieden aan mensen dichtbij in nood.

Verder valt onder de diaconie de Zonnebloem, de Vastenactie en de ziekencommunie. En bij ons hebben we bij ons nog de werkgroep zieken en ouderen.

We hebben op zaterdag 21 september een gezellig avond gehad met eerst een mis waarin Pastoor Monnikhof voorging. Er waren zo'n 35 parochianen aanwezig.

Met Kerst 2023 kregen de zieken en ouderen vanaf 65 jaar een doos nieuwjaarsrolletjes en een bus slagroom. En een mooie kaars gemaakt door een parochiaan. Dit werd door iedereen gewaardeerd.

Er zijn dit jaar zo'n 100 zieken en ouderen vanaf 65 jaar.

Om alles te bekostigen kregen wij dit jaar een gift van 500 euro van de Caritas.

En ook dit jaar kregen we weer een mooi bedrag van de Stichting Henk Bemboom, te weten 710 euro.

Parochianen krijgen een verjaardagskaart vanaf hun 80^e jaar.

Zieke parochianen krijgen een kaart. Deze kaarten worden door Leny Wibier gemaakt (kosteloos). We werkgroep bestaat uit 7 dames.

Het gezellige koffiedrinken na de vieringen op zondag worden ook verzorgd door de diaconie.

9. Verslag profieldrager Opbouw (Ben Nijhof)

Ben neemt de opbouw waar, de vacature is vacant.

De samenwerking met Slagharen en het oude IPV. Verder bezig met het aansturen van de werkgroepen.

10. Financieel overzicht 2023 (Karin Kleinheerenbrink)

Over 2023 hebben wij als locatie de Belte en de gehele Emmanuelparochie positief gedraaid. Voor 2024 wordt dit wel spannender.

We hebben geen kosten meer voor organisten en dirigenten. (geen vergoeding)

Energiekosten zijn gelijk gebleven, we kregen in 2023 weer een deel van de energiekosten terug, dit komt door het vieren in de Zandbelt.

Kerkbijdrage lijkt stabiel, iedereen bedankt voor het betalen van deze kerkbijdrage.

Pastorie en parkeerplaats wordt verhuurd, daar krijgen wij inkomsten van.

Op onze spaarrekening staat nog een spaarcentje.

Voor 2024; de kerk is aan de zijkant opnieuw gevoegd en ons kerkorgel is gerepareerd, dit waren grote uitgaven voor dit jaar. Verder zijn er dit jaar geen grote uitgaven gedaan. We hadden altijd een collectieve grafmonumenten verzekering vanuit het Bisdom, dit is nu gestopt. Wanneer je de grafmonumenten wilt verzekeren tegen schade moet de eigenaar van het monument dit zelf regelen.(info bij de penningmeester).

Bij de uitvaarten worden de lekenvoorgangers betaald (Slagharen en De Belte) sinds 2024 omdat er veel uren in gestoken wordt, per uitvaart krijgen zij 150 euro, dit wordt bij de familie gefactureerd. Het hoofdbestuur is het met deze vergoeding niet eens, voor nu wordt dit nog gedoogd maar ze komen erop terug op wat we zouden moeten uitbetalen aan een lekenvoorganger die de uitvaart doet.

Het is spannend of we in 2024 positief uitkomen, dit is vooral te merken aan de begrafenissen die in 2024 fors minder zijn. (minder inkomsten van grafrechten). Steeds meer mensen laten zich cremen. Grafrechten moeten nog aangeschreven worden voor de verlenging. Er is gevraagd of er iets mist op het kerkhof, bijvoorbeeld een urnenmuur of strooiveld of iets dergelijks. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat men zo niet iets specifiek mist op de begraafplaats. Suggesties blijven natuurlijk welkom. Iedereen wordt bedankt voor de giften die ze doen.

11. Mededelingen van de contactpersonen van de werkgroepen

Leny Wibier heeft gebeld als contactpersoon van de bloemengroep; 10 december gaan ze de kerk versieren voor de Kerst.

Het altaar wordt iets naar achter geschoven om een mobiel orgel te installeren, voor het adventsconcert.

Anita, Ria en Ineke gaan gewoon door met de vieringen tijdens Allerzielen.

Vanuit het koor geen bijzonderheden. Ze willen wel graag zangers erbij.

Kerkhofonderhoud loopt allemaal, er zijn vier groepen.

Nieuwe mensen zijn altijd welkom bij het kerkhofonderhoud.

Jan en Ineke brengen de communie aan huis. Ze hebben nog 1 adresje. Ze zijn beschikbaar om het te doen wanneer hier behoefte aan is. De werkgroep zieken en ouderen neemt dit ook mee.

12. Rondvraag

- Is het een idee om eens per 3 maand de kerk schoon te maken:
December na het opzetten van de kerststal, maart, juni, en september.
- Werkgroep van lekenvoorgangers hebben wij niet meer per 2025, de werkgroep van Dedemsvaart komt dan bij ons daarvoor in de plaats.
- Thea geeft aan de enige lectrice te zijn, nieuwe lectoren en lectrices zijn welkom.
- Processie; de medewerkers uit IPV verband worden allemaal ouder. Ook opruimen na de processie moet gezamenlijk gebeuren, afgelopen jaar stond Jan Berg daar alleen voor, dit is niet gewenst.
- Artikel in de Fatimabode voor werven vrijwilligers voor het kerkhofonderhoud.
- Idee wordt geopperd om de Zandbelt ook schoon te maken in de zomermaanden, omdat de Zandbelt dan ook gebruikt wordt. Ook moet er aandacht zijn voor de ramen van de Zandbelt. Of een glazenwasser vragen voor eens per jaar de ramen en de boeien, mits dit financieel haalbaar is. Het is niet gewenst dat de oudere vrijwilligers op ladders gaan staan om de ramen te wassen.
- Is het een idee om een wandeling met bakleverworst eten erna te organiseren in november. Een keer proberen geven de aanwezigen vanuit de zaal aan.

Ben Nijhof sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Begrafenisvereniging Sint Barbara

Agenda voor de ALV van Begrafenisvereniging Sint Barbara op woensdag 2 april 2025 aanvang 20.00 uur parochiezaaltje te Slagharen.

1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring notulen jaarvergadering op 16 april 2018
4. Jaarverslag penningmeester
5. Toelichting financieel jaar overzicht
6. Verslag en benoeming kascommissie
7. Bestuursverkiezing / vacature
8. Rondvraag
9. Sluiting daarna een hapje en een drankje

Wij als bestuur willen u er graag op attenderen dat als uw kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt geen lid meer zijn bij Begrafenisvereniging Sint Barbara.

Voor opgave van het lidmaatschap of adreswijzigingen kunt u mailen met

dhr. G. de Gooijer info@sintbarbaraslagharen.nl

Het lidmaatschap bedraagt 25 euro per jaar per persoon.

In het kader van ons jubileum jaar is er nog een actie.

ZijActief

Maandag 14 april om 19.30 uur in de parochiezaal

“Het stilleven “ schilderen met Ab Bout

Het stilleven is, zoals de naam al zegt, een weergave van een stilstaand stukje uit het dagelijks leven. Stillevens komen voor in schilderijen, maar ook in tekeningen en foto's.

Dit bijzondere onderwerp nemen we ter hand in de 3^{de} creatieve workshop door de schilder Ab Bout. Er worden enkele stillevens opgesteld met bloemen, fruit, vazen en kleine objecten.

Het is een oefening voor kleurgebruik en het zien van licht en donker. Met de aanwijzingen van de kunstenaar moet het lukken!

Na afloop maken we een expositie van de resultaten.

Maandagavond 28 april film om 19.30 uur in de parochiezaal.

De titel van de film wordt t.z.t. bekend gemaakt. De kosten zijn € 4,- p.p. Een introduc  mag meegenomen worden.

Inloopmiddag:

Beste mensen,

Het was een gezellige en geslaagde inloopmiddag in maart, Ook de tweede zondagmiddag in april organiseren we weer een middag.

We hopen u op **zondagmiddag 13 april a.s.** van 14.00 uur tot 16.00 uur te kunnen verwelkomen voor een kopje koffie of thee en een gezellig spelletje, zoals kaarten, rummikub e.d.

Ieder is welkom. U hoeft zich niet vooraf op te geven.

Weet u iemand die dit ook leuk vindt neem hem of haar dan mee.

Blijf gezond en graag tot ziens op 13 april

Hartelijke groeten,

Annie Bosch tel. 0523 681762



Kinderpagina

Goede Vrijdag

Het is heel stil. Het is donker. Jezus sterft aan het kruis. Hij wordt begraven in een graf. Een graf met een grote zware steen ervoor. Er staan ook soldaten die het graf bewaken. Zijn vrienden zijn erg verdrietig. Ze hielden zoveel van Jezus. Jezus was zo lief. Wat moeten ze nu zonder Jezus?

Jezus is gestorven en verrezen! Alleluia!

Evangelië van Jezus Christus volgens Matteüs 28, 1-10

Twee vrouwen gaan naar het graf van Jezus. Ze zijn vrienden van Jezus. Maar wat gebeurt er? Ze voelen een aardbeving. De grond gaat trillen. Er komt een engel uit de hemel. De engel rolt de steen van het graf weg. De soldaten bij het graf bibberen van angst. Ze worden helemaal bleek. Maar tegen de vrouwen zegt de engel: "Jullie hoeven niet bang te zijn. Jullie zijn vrienden van Jezus. Jezus is niet meer dood. God heeft Hem levend gemaakt. Kijk maar, het graf is leeg. Ga het nu snel aan zijn vrienden vertellen." O, wat zijn de vrouwen geschrokken. Maar ze zijn ook heel blij. Dat moeten ze aan de vrienden gaan zeggen. Ze gaan op weg. Maar kijk, daar komt Jezus aan! Hij zegt: "Ik groet jullie." De vrouwen gaan naar Hem toe, knielen op de grond en houden zijn voeten vast. "Jullie hoeven niet bang te zijn," zegt Jezus, "Ik ga naar Galilea. Zeg dat tegen mijn leerlingen. Zij moeten er ook naar toe gaan. Daar zullen ze me zien."



De steen is
weg



<https://audio.rk-kids.nl/2023-4>

Kruisweg voor
kinderen: Met
korte overweging,
gebed, en zang.



<https://audio.rk-kids.nl/kruisweg>

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonneemantshouders. Een abonneement is kosteloos aan te vragen via RK@kids.nl

RK Kidnet is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kidnet steunen door een donatie over te maken op NL04 4605 0003 0050 43
tr.v. RKO (RNB) o.v.v. RK Kidnet



Wat zijn de vrouwen blij. Jezus leeft! En ze hebben Hem zelf gezien.
Al het verdriet van de laatste dagen is voorbij.

God is sterker dan de dood. Wat een geweldig feest.



*De Heer is
waarlijk verrozen,
Zalig Pasen!
Alleluia!*

© miki design

Tekst: Hogenpreken.nl/MDM | Illustraties: Crafty Little Blessings

Licht van Christus schijn in mijn leven, zodat ik u altijd navolg.

Vuur van Christus verwarm mijn hart zodat ik alle mensen liefheb.



Vlam van liefde geef mij kracht zodat ik steeds doe
wat God van mij vraagt.

Amen