

40 dagen 2021

Ik ben er voor jou



**RK Sint Vitus Dedemsvaart en Protestantse Gemeente
Dedemsvaart**

40dagentijd 2021: Ik ben er voor jou

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid: mensen in Moldavië, Libanon, Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten geven, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons door barmhartig te zijn en goed te doen. Dit worden de werken van barmhartigheid genoemd:

1. De hongerigen te eten geven
2. De dorstigen te drinken geven
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven

Matheus 25: vers 35 en 36

Ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.

Paus Innocentius III (1198-1216) voegde in het jaar 1207 een zevende werk toe: de doden begraven. Het is ontleend aan het apocriefe boek Tobit 1:17, waarin naast twee bekende, ook door Christus genoemde werken van barmhartigheid, speciaal de zorg voor de overledenen wordt benadrukt: Ik gaf brood aan de hongerigen en kleden aan de naakten; als ik het lijk van een volksgenoot buiten de muren van Ninevé zag liggen, dan begroef ik het.



In de 40-dagentijd 2021 vraagt Kerk in Actie aandacht voor onderstaande projecten:

Week 1: Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië

De kerken in Moldavië worden geholpen door Kerk in Actie, waardoor het mogelijk wordt dat jongeren ouderen ondersteunen en ouderen jongeren tot steun zijn.

Week 2: Voor iedereen een kerk

In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk, maar er ontstaan nieuwe alternatieve vormen van kerk-zijn. Kerk in Actie ondersteunt dit.

Week 3: De vreemdeling onderdak bieden in Libanon

Kerk in Actie geeft hulp aan de vele vluchtelingen uit Syrië in Libanon en helpt ook de arme plaatselijke bevolking.

Week 4: Ondersteuning diaconaat in arme regio's

Kerk in Actie ondersteunt plaatselijke kerken in arme regio's in Nederland zodat zij mensen kunnen blijven helpen.

Week 5: Een beter inkomen voor Javaanse boeren

De diaconale organisatie van de Javaanse kerk traint plaatselijke boeren in duurzame landbouw en stimuleert dat de opbrengst in de eigen omgeving wordt verkocht. Kerk in Actie ondersteunt dit werk.

Week 6: PaasChallenge. Ontdekken wat pasen is

Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren aan de slag met de vraag wat pasen voor hun betekent en Kerk in Actie wil dit ondersteunen.

Week 7: Een betere toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria

In Pretoria, Zuid Afrika, worden kinderen geholpen die opgroeien in zeer moeilijke omstandigheden. Kerk in Actie helpt helpen.

P R O J E C T E N

"Gij zijt gekomen uit as en tot as zult ge wederkeren"**De rijke symboliek van het as waarmee een kruisje wordt gemaakt**

As staat symbool voor de menselijke eindigheid en sterfelijkheid. Op Aswoensdag worden we er dus aan herinnerd dat we slechts een beperkte tijd op aarde hebben. Enerzijds kan dat besef ons triestig en moedeloos maken. Anderzijds kan het ons ook aanmoedigen om de kostbare tijd die we hebben zo kwaliteitsvol mogelijk in te vullen, zowel in de relatie met onszelf, de ander, de natuur en als in onze verhouding tot het overstijgende, het betekenisvolle of tot God. In de lijn hiervan wijst as er ons ook op dat we niet volmaakt zijn. We zijn niet alleen 'beperkt' in onze levensduur (kwantiteit), maar ook 'kwaliteitsvolle' omgang in onze relatie met onszelf, anderen, de natuur of met God laat soms te wensen over. Met het askruisje drukken we dan ook het besef uit dat we fouten en tekortkomingen hebben (groot of klein) en dat we hiermee, gedurende de komende vastentijd, aan de slag willen gaan. Bovendien heeft as een reinigende kracht. In primitieve culturen werd as zelfs gebruikt om te wassen. Deze symboliek onthult dan ook dat de vastenperiode gezien kan worden als een periode van 'reiniging'. Voor de laatste betekenis die schuilgaat achter het 'as' van het askruisje verwijzen we naar een eeuwenoude gewoonte om braakland af te branden om de grond zo opnieuw heel vruchtbaar te maken. Vruchtbaarheid ofwel nieuw leven dat hieruit volgt wordt ons dus toegewenst bij het opleggen van het askruisje. Met andere woorden: niet onze tekortkomingen worden in de verf gezet, maar juist de nieuwe kansen die we krijgen. Als dat geen hoopgevendende boodschap is.

De rijke symboliek van het kruisje

De as die op zich al een heel diepe symbolische betekenis heeft, wordt al sinds de twaalfde eeuw in de vorm van een kruisje aangebracht. Dit kruisje geeft de kern van het christelijk geloof weer: niet de dood heeft het laatste woord, maar wel het goede, de verrijzenis, het leven! 40 dagen lang willen christenen zich richten op die hoopvolle boodschap, met als bedoeling uiteraard dat deze 'oefentijd' ook nog lang daarna zijn vruchten afwerpt. Hiervoor worden zij geïnspireerd door Gods droom en het voorbeeld van Jezus die deze droom handen en voeten geeft. Deze droom weerspiegelt een leven waar het goed is voor elke mens en al wat leeft. Met dit kruisje geven christenen aan dat ze willen 'denken, spreken en doen' zoals Jezus.

Aswoensdag 2021

Voor het eerst sinds de invoering in 12e eeuw wordt door de Rooms-katholieke kerk afgeweken van het plaatsen van een askruisje. Dit jaar zullen priesters de as zegenen en besprenkelen met wijwater. Daarna moet de voorganger zijn handen wassen en een mondkapje opzetten. Vervolgens strooit hij zonder te spreken as uit boven het hoofd van elke kerkganger, aldus de richtlijn. Het strooien van as is volgens de Raad voor Liturgie de oudste vorm van de christelijke traditie.

Gedicht

Kom naar het levend water, kom naar de bron:
leer valse schijn verlaten en keer je om.
Ik ben het levend water, ik ben de bron:
leer je op mij verlaten en zie niet om!
Wie zoekt om God te eren, Hart van bestaan
zal in mijn daden lezen die Ene Naam.
Wie aarde gaat bewerken leert met geduld
de groeikracht op te merken die haar vervult.
Leven wordt je gegeven, Adem en Geest;
dood zul je niet meer vrezen, zowaar ik leef.



Maaltijdsoep met pasta, wortelen, tomaat en prinsessenbonen



Ingrediënten voor 4 personen

- 250 gr. pasta (boogjes, schelpjes,...)
- 2 uien, fijngesnipperd
- 2 blikken gepelde tomaat (800gr), tomatensap behouden
- 4 wortelen, geschraapt en in schijfjes gesneden
- 300 gr. prinsessenbonen (vers of uit diepvries)
- 4 stengels bleekselderij, in blokjes gesneden
- 30 gr. boter
- 3 groentebouillonblokjes
- peper en zout
- 1 liter water

Prijscategorie : 2 à 3 euro

Bereiding:

Kook de pasta net niet gaar. Laat de pasta uitlekken in een vergiet.

Kook de schijfjes wortelen enkele minuten voor (kooktijd afhankelijk van de dikte van de schijfjes). Het voorkoken van de wortelen verkort de kooktijd van de soep.

Laat de boter smelten en stoof hierin de ui enkele minuten.

Voeg de wortelen, prinsessenbonen en bleekselderij bij de ui en laat nog even verder stoven.

Overgiet met de gepelde tomaten + tomatensap.

Voeg 1 liter water toe + 3 verkruimelde groentebouillonblokjes.

Laat de maaltijdsoep op een zacht vuurtje koken tot de verschillende groenten gaar zijn.

Doe de pasta bij de maaltijdsoep, breng op smaak met peper en zout en laat nog enkele minuten doorkoken.

Deze maaltijdsoep met pasta kan zowel warm als lauwwarm geserveerd worden.

ZATERDAG 20 FEBRUARI 2021

Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië

Moldavië is één van de armste landen van Europa en is gesitueerd tussen Roemenië en de Oekraïne in Zuidoost-Europa. Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving, in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. In Nederland is de zorg voor zieken en ouderen goed geregeld, in Moldavië is deze zorg er nauwelijks. Kerk in Actie ondersteunt plaatselijke kerken die mensen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Bent u er ook voor hen? Zie om naar zieken? Steun de mensen in Moldavië.



ZONDAG 21 FEBRUARI 2021

De steppe zal bloeien

In het evangelie van deze eerste zondag van de Veertigdagentijd, horen wij over het begin van Jezus openbaar optreden. Hij gaat zich eerst grondig voorbereiden op de zware taak, die hem wacht. Hiertoe trekt Hij zich – gedurende veertig dagen – terug in de woestijn. Deze periode is voor hem niet gemakkelijk, want Hij krijgt te maken met allerlei beproevingen, waar hij doorheen moet.

Dit stukje evangelie doet me denken aan een mooi natuurgebied in de buurt van Ommen. Dit natuurgebied heet “Sahara”. Misschien heeft U er ook wel eens gewandeld. Persoonlijk vind ik het prachtig om er te lopen. In mijn beleving is dit een schitterend stukje natuur. Tegelijk is het mulle zand, waar je met je wandelschoenen doorheen moet ploegen, niet eenvoudig om doorheen te komen. Hier komt wel een beetje doorzettingsvermogen bij kijken. Tevens vraagt het de bereidheid, om ‘op pad te gaan.’

Evenals Jezus worden ook wij, op onze weg door het leven, op de proef gesteld. In het jaar, dat achter ons ligt (2020) gebeurde iets, wat wij niet voor mogelijk hadden gehouden: we werden overvallen door het coronavirus, dat onze samenleving compleet verlamde. Op het moment waarop ik dit schrijf (december 2020), hopen we allemaal, dat het lang verbeide vaccin tegen dit virus spoedig beschikbaar is, en dat we geleidelijk aan kunnen terugkeren naar het ‘vertrouwde normaal’. Maar hoe dan ook zullen de gevolgen van deze coronapandemie, lang voelbaar blijven. Hoe zal het zijn met de economische consequenties van dit virus ? Lukt het ons de scherven bijeen te rapen van de sociale ontwrichting, waarmee we te maken kregen ? Maar vooral: kunnen we nieuw vertrouwen opdoen ? Durven we ons toe te vertrouwen aan toekomst, en opnieuw te investeren in elkaar ?

Op onze tocht door de woestijn, roepen niet alleen het coronavirus en de naweeën ervan, tal van vragen op. Maar ook in ons persoonlijk leven kunnen wij voor bepaalde kwesties komen te staan. De Sahara, en iedere andere woestijn, is bij uitstek de plek om te rade kunnen gaan bij onszelf. De spiegel, die we ons op onze route voorhouden, laat ons niet alleen onze mooie kanten zien; maar ook de duistere aspecten van ons leven komen aan het licht. Deze introspectie is zonder twijfel confronterend. Maar toch hoeft deze ‘blik naar binnen’ niet uit te monden in wanhoop. Wat ons houvast kan geven, is de uitnodiging van Jezus, tot *ommekeer*. Als we werkelijk een nieuw begin willen maken, mogen we vertrouwen op Gods barmhartigheid en vergevende liefde. Uit eigen ervaring weet ik, dat dit een hele opluchting kan zijn. Zo kwam ik ooit te laat voor een uitvaartgesprek. Uiteraard voelde ik me rot. Maar toen één van de kinderen zei: ‘het zij u vergeven’, kon ik verder en werd de weg gebaad voor de voorbereiding van een waardig afscheid van de overledene.

Daarom hoop ik van harte, dat we, juist in deze Veertigdagentijd, mogen ervaren, dat hoe woest de steppe ook lijkt, deze toch kan gaan bloeien. De coronacrisis heeft veel ellende te weeg gebracht. Maar juist als de nood het hoogst is, wil het ook wel eens zo zijn, dat we nader tot elkaar komen, en dat het besef groeit, dat we hier samen doorheen moeten. En ook de genade van vergeving ontvangen en ook vergeving mogen schenken, kan helend werken.

Wat ik U en mij wil toewensen is, dat de as, die een paar dagen geleden over onze hoofden werd uitgestrooid, in goede aarde mag vallen en ons op het spoor mag brengen van de Blijde Boodschap van de nabijheid van het Rijk Gods, die het evangelie voor ons wil zijn. Dat het zo mag zijn !

MAANDAG 22 FEBRUARI 2021

Deze zonnebloem kun je kleuren of je kunt zelf een zonnebloem tekenen.
Stuur de zonnebloem op naar iemand die ziek is of eenzaam.



Openingsgebed.

Heer, open onze ogen,
zodat wij zien wie de ander is,
de ander die ons nodig heeft.

Heer, open onze oren,
zodat wij horen naar de ander,
de ander die ons zijn verhaal vertelt.

Heer, open ons hart,
zodat wij geraakt worden door de ander,
de ander die zo'n pijn heeft.

Heer, zet onze benen in beweging,
zodat wij naar de ander toe kunnen gaan,
de ander die zo eenzaam is.

Heer, zegen onze handen,
zodat wij de ander aan kunnen raken,
de ander die ons zo nodig heeft.



Liefde verdrijft angst

Ik herinner me dat ik als klein jongetje ontzettend bang was en worstelde met veel angsten. Het gebeurde regelmatig dat ik door mijn moeder naar het klaslokaal werd gebracht en dat ik haar om de hals viel en smeekte: 'Mam, je komt straks toch wel weer terug? Je haalt me toch wel op? Of dat ik zelfs vroeg: 'je gaat vandaag toch niet dood hè?'

Als we thuis waren en ik was bang dan zei mijn moeder: 'als je bang bent, dan moet je zingen'

Het gebeurde regelmatig dat ze het volgende lied zong: 'U bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Telkens als ik bang ben, Heer, steun ik op U. Ik vertrouw op U. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. 'Altijd als we dat lied zongen voelde ik hoe de liefde van God mijn hart binnenstroomde en hoe ik helemaal gekalmeerd werd. In Johannes 4 vers 18 staat dat Gods volmaakte liefde de angst verdrijft.

De Liefde laat geen ruimte voor angst, volmaakte liefde sluit angst uit

De boodschap die Johannes ons meegeeft, is eigenlijk dat liefde en angst niet naast elkaar kunnen bestaan. Maar je zou ook kunnen zeggen dat er grofweg twee soorten angst zijn die in ons leven kunnen bestaan. Allereerst is er de irreële angst. Ik zal je er een voorbeeld van geven. Het is mogelijk dat ik beheerst word door een angst die veronderstelt dat er een hele grote kans is dat op dit moment op precies de plek waar ik zit een meteoriet door het dak naar beneden komt en mij ter plekke verplettert. Maar je hebt ook reële angst. Een kind moet al heel vroeg leren dat het zijn vinger niet in een stopcontact moet steken. Als hij dat wel doet, dan was dat waarschijnlijk de laatste keer.

De les die Johannes ons meegeeft, is dat de liefde van God en irreële angst niet naast elkaar kunnen bestaan. Irreële angst kan je lam leggen. Kan je in je denken, in je handelen volledig verlammen. De liefde van God maakt dat alles wat aan angst bestaat in mijn leven volledig wordt verdreven. Er is simpelweg geen ruimte meer voor. Want angst komt eigenlijk voort uit een gebrek aan vertrouwen op de kracht van God. Je zou kunnen zeggen dat op de plekken waar ik niet voldoende vertrouwen op Gods liefde voor mij er ruimte ontstaat voor angst. De belofte die Gods woord ons geeft, is dat als we tot hem komen dat hij die angst wegneemt en zijn liefde daarvoor in de plaats geeft. Misschien ken je wel het spreekwoord dat angst een slechte raadgever is. Maar ik wil je vandaag voorstellen aan een goede Raadgever. Zijn naam is Jezus. Hij wordt in de Bijbel ook wel Wonderbare Raadsman genoemd. De raad die Hij geeft, is als je je laat vullen met Zijn liefde voor jou, je niet bang hoeft te zijn voor wat er op een dag op je af kan komen. Psalm 91 zegt het zo mooi: 'Al vallen er tienduizend aan mijn linkerzijde en duizend aan mijn rechterzijde, mij zal niets overkomen. 'Laat je vandaag vullen door de liefde van God. De God die zegt tegen jou: 'Ik hou van jou.'

Hier wordt het land gezocht

1. Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn,
niemand apart en geen kleuren die minder zijn.
3. Hier wordt de stem gehoord die nog niet klinken mag:
mensen die hopen op ooit hun bevrijdingsdag.
4. Hier klinkt de roep van God die ons geschapen heeft:
“Waar is je zuster, je broer die hier met jou leeft?”
6. Hier wordt een licht gezien dat alles overstraalt: licht van
God, veelkleurig licht dat uit mensen straalt.

Tekst: Jan van Opbergen



Engelse krentenbroodjes - hot cross buns-Paasrecept



recept voor 12 bolletjes:

500 gr. Bloem, 75 gr. Roomboter, 3 el poedersuiker, 1,5 tl zout, 1 tl kaneel, ¼ tl pimentpoeder, ¼ tl nootmuskaat, 2 zakjes gedroogde gist (a 7gr), 1 ei, ongeveer 250 ml melk, 125 gr. Rozijnen.

voor de kruizen:

100 gr bloem

voor het glazuur:

4 el melk, 2 el (poeder)suiker.

De kruizen worden hier met een simpel bloempapje gemaakt, maar je zou ze ook van een dik suikerglazuur kunnen maken (als ze zijn afgekoeld uiteraard!) En als je geen piment wilt kopen voor dat ene snufje dat je nodig hebt, dan vervang je het maar met nootmuskaat. Daar kom je wel mee weg...

Bereiding

Doe de bloem in een kom en wrijf de koude boter erdoor tot een rul mengsel. Meng het met de rest van de ingrediënten, behalve de rozijnen, tot een soepel deeg. Meng er zoveel melk door als nodig is om een soepel brooddeeg te kneden. Kneed er tenslotte de rozijnen door. Zet het deeg nu 30 minuten afgedekt weg op een warme plek.

Verdeel het deeg daarna in 12 stukken en vorm er bolletjes van. Leg ze op een bakplaat, dek af met folie of een theedoek en laat het 1 uur op een warme plek rijzen.

Verwarm de oven op 200 graden (180 graden heteluchtoven). Maak het deeg voor de kruizen: meng de bloem met wat water tot een dik vloeibaar deegje. Het moet zo dik zijn dat het netjes op de bolletjes zal blijven liggen; eigenlijk een soort heel slap brooddeegje dus. Doe dit in een klein spuitzakje of gewoon een stevig diepvrieszakje waar je een puntje afknijpt. Spuit hiermee een kruis op de bolletjes. Bak de broodjes daarna gedurende ongeveer 20 minuten goudbruin.

Verhit ondertussen de melk voor het glazuur in een steelpan en voeg de suiker toe. Los de suiker op en laat de melk 2 a 3 minuten zacht koken om het iets stroperig in te koken. Wanneer de bolletjes uit de oven komen, bestrijk je ze met een kwastje met het glazuur.

Eet de bolletjes het liefste dezelfde dag op.

ZATERDAG 27 FEBRUARI 2021

Voor iedereen een kerk.

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Mensen hebben het gevoel dat ze iets missen. Deze dorst naar zin wordt door plaatselijke kerken herkend en die spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk-zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want 'oude' en 'nieuwe' kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo'n 160 pioniersplekken ontstaan.



Psalm 42: Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God.

ZONDAG 28 FEBRUARI 2021

Een beker koud water

Water is een eerste levensbehoefte. En het is gezond. We zouden er meer van moeten drinken!

Voor ons in Europa is dat geen probleem. Elders dreigt door de klimaatverandering een tekort aan water. Mensen en kinderen (!) moeten soms ver lopen om bij een waterbron te komen. Toegang tot gezond water is een mensenrecht. Als een overheid haar burgers dorst laat lijden is dat een schending van de mensenrechten. Jezus heeft het over mensen die dorsten naar gerechtigheid, die er hartstochtelijk naar verlangen dat hun recht gedaan wordt (Matteüs 5: 6). En dan komt het dichtbij. Verlangen wij, met de slachtoffers, naar gerechtigheid en vrede voor hen?

Deze week gaat het opnieuw over één van de werken van barmhartigheid: de dorstigen te drinken geven. De Russische filosoof Berdjajev schreef: 'Als ik honger of dorst heb, dan is dat mijn probleem. Als een ander dorst heeft, is dat eveneens mijn probleem!' Dan wordt er een beroep op mij gedaan. Kom ik in actie om te helpen of loop ik aan de overkant voorbij? Wie bewust in deze wereld leeft, kent het gevoel. Er is zoveel nood, zoveel onrecht, meestal ver weg. Wat kan ik doen? Wat moet ik doen? Ik kan niet de problemen van de hele wereld oplossen. Maar toch, wat kan ik doen? Voor de nood ver weg kunnen we in ieder geval bidden en geld overmaken. De liturgie leert ons dat de dienst van de gebeden en de dienst van de gaven hand in hand gaan. Paulus doet in een van zijn brieven een oproep om hard te werken. Waarvoor? Om snel rijk te worden? 'Om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft' (Efeziërs 4: 28).

Help ik of loop ik aan de overkant voorbij? Wanneer Jezus terugkomt zal Hij zeggen: 'Ik had dorst en jij gaf Mij te drinken'. Verrassend! Wanneer heb ik U dan dorstig gezien? Maar ook scherp: 'Alles wat je voor deze hulpbehoevende mens niet hebt gedaan, heb je voor Mij niet gedaan'. Jezus heeft zich zo verbonden met de lijdende en verachte mens dat je in hem of haar Hem ontmoet. Het water dat wij iemand te drinken geven, zal niet alleen de dorst van deze mens lessen. Er ligt een zegen in, het zal ook onszelf goed doen. Wie geeft, komt dichterbij Jezus. 'Je gaf Mij te drinken.'

Dorst hebben we allemaal. We verlangen naar geluk, naar geborgenheid en warmte. Wat kan het je goed doen, als je ervaart dat er echte aandacht voor je is. Een vriendelijk woord, een lieve lach. Het is als een beker koud water in de zomerhitte.

Ds. Peter Lindhout

Het getal 40 in de Bijbel

 <p>40 DAGEN EN NACHTEN REGEN BIJ NOACH</p>	 <p>MOZES 40 JAAR IN EGYPTE EN 40 JAAR IN DE WOESTIJN</p>	 <p>MOZES EN HET VOLK ISRAËL 40 JAAR WOESTIJNREIS</p>
 <p>MOZES 40 DAGEN EN NACHTEN BIJ DE HEERE OP DE SINAI</p>	 <p>40 IN DE BIJBEL</p>	 <p>40 DAGEN EN NACHTEN VERSPIEDEN IN KANAËN</p>
 <p>ELIA 40 DAGEN EN NACHTEN ZONDER ETEN OF DRINKEN</p>	 <p>JONA PREEKT IN NINEVÉ: NOG 40 DAGEN...</p>	 <p>DE HEERE JESUS 40 DAGEN EN NACHTEN DOOR DE DUIVEL VERZOCHT IN DE WOESTIJN</p>

We hebben elkaar nodig

We hebben elkaar nodig,
Dat is toch zonneklaar?
Want mensen willen warmte
En aandacht voor elkaar.
Waarom niet even praten?
Waarom geen lieve lach?
Zo zorg je voor een lichtpunt
Ook op een donkere dag.
Iemand die naar je luistert,
Iemand die met je praat.
Dat is nou juist hetgene
Waar 't bij een mens om gaat.



Domino D-day

Domino D-day is een tv-fenomeen geworden. Meer dan twee miljoen mensen kijken naar grote velden met stenen... gekleurde velden... witte velden... en ze moeten allemaal om...

God ziet zijn aarde als die grote zaal van Domino D-day. Hij ziet grote velden vol steentjes. De eerste keer dat Hij stenen maakte was het goed. Zeer goed. Maar veel stenen zijn ondertussen veel van hun kleur en hun glans verloren. En de meeste stenen staan trots rechtop en willen niet buigen. Ze willen niet vallen voor hun maker en bouwer. God stelde zichzelf een 'challenge': hoe krijg ik al die stenen om? Want daar zijn ze voor gemaakt! Hij heeft er twee oplossingen voor bedacht.

- De eerste oplossing is in het verleden al uitgevoerd. God werd zelf een steentje tussen al die andere. Een vreemde oplossing en een megaprestatie. Hij legt zijn grootse en hemelse kleur en glans af. Hij komt heel dichtbij. God wil dat we voor Hem vallen dus komt Hij dichtbij. Het is incarnatie, vleeswording. God die een dominosteen wordt. Jezus zegt dat elk mens moet leren buigen, leren vallen. En aan het einde van zijn leven doen de Zoon van God en mensen het eens en vooral in opperste gehoorzaamheid en als inspirerend voorbeeld: Hij valt voor ons. Dat is de goddelijke manier om mensen te redden. Zijn methode is dichtbij komen, zijn oplossing en voorbeeld is vallen. Zijn doel is dat de hele wereld plat gaat!

- Gods tweede oplossing kan vorm krijgen omdat de eerste steen om is. Via het wonder van de Geest zie je de liefdevolle methode van God. Hij wordt een stukje in ons en maakt zo op heel veel plekken deel uit van die grote velden met steentjes die de wereld tegenwoordig bedekken. Hij is de eerste steen geweest. De steen die beweging van de andere weer mogelijk maakte. En dat is precies de opdracht van Jezus: ga er op uit, kom dichtbij mensen, dan kun je ze dicht bij Mij brengen. Gods methode is dat jij en ik dichtbij mensen komen.

DONDERDAG 4 MAART 2021

Eeuwige God:

Wij keren ons tot U en bidden:

In onze angst en onzekerheid, om vertrouwen,
in onze overlevingsdrang, om oog voor elkaar,
in ons zoeken naar veiligheid, om overgave,
in onze onmacht en kwetsbaarheid, om vrede.

Wij bidden U, barmhartige Vader, voor hen die ziek zijn
om bescherming, genezing en goede zorg.

Wij bidden U, voor hen die sterven
om uw genade en nabijheid.

Wij bidden U, voor hen die zorgen,
artsen, verpleegkundigen, verzorgenden,
om moed, kracht, volharding en zegen.

Wij bidden U, voor hen die besturen
om wijsheid, daadkracht en zegen.

Wij bidden U, heilige God, ook om de moed en openheid
om in deze crisis ons te laten storen en uw stem te horen
om in het stilgevallen leven tot inkeer en inzicht te komen
om oog te krijgen voor het lijden en onrecht in de wereld
om te beseffen wie we zijn en waar het op aan komt.

Bewaar ons, genadige Vader, in en door deze crisis heen,
en maak met ons een nieuw begin,
in de Naam van Jezus,
die ons uw oersterke liefde heeft geschonken
door crisis, lijden en dood heen.

Amen

Ds. Johan Visser

VRIJDAG 5 MAART 2021

Ovenschotel voor de lijn: een caloriearm vegetarisch gerecht voor 4 personen



Ingrediënten:

- 100 g Filodeeg**
- 3 koffielepel(s) Olie, zonnebloem**
- 1 middelgroot/middelgrote Ui, ajuin**
- 150 g Champignons**
- 2 stuk(s) Ei**
- 150 ml Melk, halfvol**
- 3 eetlepel(s) Tijm, vers en gehakt**
- 1 snufje Zout**
- 1 snufje Peper, zwart**
- 25 g Cheddar**

Bereiding

Verwarm de oven voor op 190 graden. Rol het filodeeg uit en bestrijk dunne vellen met olie. Leg deze in een ingevette taartvorm.

Verwarm olie in de pan en bak de uien in 5 minuten bruin. Voeg champignons toe en bak het geheel 3-4 minuten door. Laat het mengsel afkoelen alvorens het verdelen over het deeg.

Meng de eieren, melk, tijm met peper en zout en giet dit over de champignonmix. Bestrooi met kaas en laat het geheel 25-30 minuten in de oven bakken.

Eet smakelijk!

ZATERDAG 6 MAART 2021

De vreemdeling onderdak bieden in Libanon.

Miljoenen Syriërs sloegen op de vlucht voor het aanhoudende geweld en werden gastvrij opgevangen in buurland Libanon. In dit kleine land is inmiddels één op de vier inwoners vluchteling. Dit zet de samenleving onder druk. Huur- en voedselprijzen zijn gestegen en de werkloosheid is verdubbeld. De vluchtelingen leven daar in extreme armoede.

Kerk in Actie helpt zowel vluchtelingen als de arme bevolking van Libanon.

Ook steunt Kerk in Actie de theologische hogeschool in Libanon.

De Near East School of Theology leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Na hun studie keren de predikanten terug naar huis om daar hun eigen gemeente te leiden.

Door deze Theologische hogeschool te steunen, steunen we de kerken in het Midden-Oosten



ZONDAG 7 MAART 2021

Mattheüs 24 en 25 spreken over “De komst van de Mensenzoon” en deze zondag is Mattheüs 25:35b aan de orde met de tekst “Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op”. Wie is die vreemdeling? Het woord vreemdeling komt in Bijbel in het O.T. tientallen keren voor, dat begint al bij Genesis en ook de Psalmen spreken over vreemdelingen. In het N.T. komt het slechts een paar keer voor zoals in de lezing van vandaag.

Wie is de vreemdeling? Zijn dat altijd de buitenlanders of kan het ook een Nederlander zijn, die om wat voor reden, zich een vreemdeling voelt, omdat hij of zij het land waar hij geboren en getogen is niet meer kent en zich een vreemdeling voelt in zijn of haar eigen land.

Het bijbelgedeelte (Mattheüs 25:35b) is een onderdeel van de gelijkenis die Jezus vertelt en dan gaat het in wezen over het gedrag van ons. Hoe gaan wij om met God en met onze naaste, die twee horen immers bij elkaar. We kunnen wel zeggen: “Ik heb God lief”, maar als je dan je naaste haat, dan zijn die woorden toch ongeloofwaardig. Ons geloof in God wordt immers zichtbaar in onze liefde voor de minsten.

Het gaat dus om ons gedrag. Een spreekwoord dat dit deels samenvat luidt: Wat jij niet wilt dat u geschiedt doet dat ook een ander niet. Tegenwoordig horen we vaak dat ‘vrije meningsuiting’ heel belangrijk is. Je moet immers alles kunnen zeggen wat je wilt, maar luisterend naar dit spreekwoord, zou ik willen zeggen, kwets een ander daarmee dan niet.

Wat Jezus ons in de Mattheüs 24 en 25 wil vertellen, gaat over wie we zijn als mens en hoe we ons gedragen in het leven van alledag. Het gaat er dus niet om wat je hebt gepresteerd voor jezelf, maar of je als mens hebt omgezien naar de minsten. Soms kan dat een bekende en soms kan dat een onbekende, dus een vreemdeling, zijn.

Het thema voor deze zondag is “De vreemdeling onderdak bieden”, ik zou zeggen: “dus doe wel en zie niet om”. Zo maak je iets goeds van het leven, Je zou het de Christelijke succesformule kunnen noemen.

Het 40-dagen thema is: “*Ik ben er voor jou*”. Ik schrijven we dan met een hoofdletter. Die “Ik” is immers God zelf. Hij wil er toch voor iedereen zijn en wij mogen als zijn grondpersoneel meewerken en meebouwen aan Gods Koninkrijk op aarde, het rijk van vrede, gerechtigheid en liefde.

J. Smit,

N.B.: Lees b.v. ook nog maar Lucas 10: 29-37 “De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan”.

MAANDAG 8 MAART 2021

Paaswoordpuzzel

Zoek de volgende woorden in het letterblok. Als je alle woorden gevonden hebt, blijft er een aantal letters over. Daar kun je een zin mee maken.

Betanië, ezel, Farizeeën, gasten, geur, Hosanna, Israël, Jeruzalem, Jezus, Johannes, koning, Lazarus, leerlingen, maaltijd, Maria, Marta, mirre, nardus, oog, Pasen, palmtakken, zalfolie, zilverstukken.

Z	F	A	R	I	Z	E	E	E	N	O	J	P
P	I	W	B	E	T	A	N	I	E	L	E	L
H	A	L	G	A	S	T	E	N	E	A	R	E
O	J	L	V	G	M	A	R	I	A	Z	H	E
S	J	O	M	E	M	K	O	O	G	A	Z	R
A	E	G	H	T	R	A	O	N	A	R	A	L
N	Z	E	I	A	A	S	R	N	A	U	L	I
N	U	U	E	S	N	K	T	T	I	S	E	N
A	S	R	R	Z	R	N	K	U	A	N	M	G
P	A	S	E	N	E	A	E	E	K	P	G	E
N	A	R	D	U	S	L	E	S	N	K	A	N
Z	A	L	F	O	L	I	E	L	S	E	E	N
M	A	A	L	T	Y	D	M	I	R	R	E	N

Oplossing:

DINSDAG 9 MAART 2021

Verbonden in gebrokenheid,
verbonden in de pijn
gaan wij de stille weg met Hem
die onze weg wil zijn.

Die met ons mee wil dragen
wat ons zozeer benauwt,
verbonden in Gods liefde:
de God die van ons houdt.

Verbonden in gebrokenheid,
verbonden in de pijn
gaan wij de stille weg met hem
die onze weg zal zijn.

Wij willen samen dragen
wat ons zozeer benauwt,
verbonden in de liefde
van God die van ons houdt.

Uit: Orde van dienst Avondwake Lucaskerk 19 april 2000



Liefde is niet vluchtig

Ik kan mij als de dag van gisteren nog herinneren hoe smoorverliefd ik was toen ik Nelleke, mijn vrouw, voor het eerst ontmoette. De liefde, dat gevoel, was overweldigend. Nu zijn wij tweeënveertig jaar getrouwd, De vlinders in mijn buik zijn verdwenen, maar de liefde is gebleven. Het is zelfs zo dat ik merk dat mijn gevoel van liefde diepe wortels heeft gekregen, waardoor ik kan zeggen dat ik van Nelleke hou met mijn hart, met mijn ziel, met mijn gevoel, maar ook met mijn wil.

Waarom noem ik het laatste? Omdat als ik in de Bijbel lees over de liefde waar 1 Korintiërs 13 over spreekt, dan zegt dit Bijbelgedeelte dat de liefde iets is dat het gevoel overstijgt. Het is niet iets dat door gevoel bepaald wordt.

'De liefde zal nooit vergaan.'

Want Nelleke en ik begrijpen elkaar soms niet. Soms is zij in mij teleurgesteld en dan botsen we met elkaar. Maar al deze dingen die we meemaken, nemen niet de overtuiging weg en datgene wat diep geworteld zit in ons binnenste, namelijk de liefde voor elkaar. En dat is juist het bijzondere van de liefde waar de Bijbel over spreekt, in tegenstelling tot de liefde die we vaak in de wereld tegenkomen.

Ik vind het prachtig dat er in 1 Korintiërs 13 staat geschreven dat de liefde niet vluchtig is. In tegendeel, de liefde heeft juist diepe wortels en is zo stevig dat het echt tegen een stootje kan. Tegen teleurstellingen. Tegen onbegrip naar elkaar toe. En deze liefde, zegt de Bijbel, die moet uiteindelijk vanuit het gevoel geworteld raken in wie we zijn. In ons karakter.

Bisschop Stephan Neill heeft het zo prachtig omschreven: 'Als we proberen een wiskundige analyse te geven van de liefde,' zegt hij, 'dan bestaat de liefde voor tien procent uit emotie, voor twintig procent uit begrip en voor zeventig procent uit wilskracht.' Die liefde wens ik jou toe.

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heere.

Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heer, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u verdreven heb, spreekt de Heere, en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd.

Hoopvolle toekomst

Hoop doet leven! Perspectief op een betere toekomst maakt ons verwachtingsvol. Ook zet het ons in beweging. Omdat wij een prachtig vooruitzicht hebben, komen we in actie. De apostel Petrus vat dit allemaal samen met deze woorden: "Hij heeft ons opnieuw geboren doen worden tot een levende hoop."

Ds. Oscar Lohuis

Vegetarische okonomiyaki met kool



Ingrediënten:

- 300 gram **Chinese witte kool**
- 4 **eieren**
- 5 el **rijstbloem** (of andere bloemsoort)
- 1 **bosui**
- 120 ml **koud water**
- 1 tl **bouillonpoeder** (of half bouillonblokje)
- 2 el **tamari** (of sojasaus indien niet glutenvrij)
- toppings:
- ketchup
- (Japanse) mayonaise
-

Benodigdheden:

- koekenpan met deksel
- garde

Instructies:

1. Snijd de kool in dunne reepjes en leg deze in de kom. Kluts de eieren met de rijstbloem en giet dit bij de kool. Doe ook het bouillonpoeder, tamari en koud water erbij.
2. Snijd het wit van de bosui fijn en zet dit even apart.
3. Doe een koekenpan op middelhoog vuur en giet olie in de pan. Fruit de ui en voeg nu het ei-mengsel toe.
4. Leg de deksel op de pan en draai het vuur laag.
5. Gaar de okonomiyaki in circa 10 minuten gaar.
6. Top met het groen van de bosui, mayonaise en ketchup.

ZATERDAG 13 MAART 2021

Ondersteuning diaconaat in arme regio's in Nederland.

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. Vaak wordt armoede doorgegeven van generatie op generatie. In regio's als Oost-Groningen en Limburg is de nood hoog. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om o.a. kansarme jongeren op te vangen. Kerken doen wat ze kunnen om bij te springen en starten initiatieven als kledingbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen er o.a. voor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven. Op deze wijze probeert men om de medemens te kleden. De kerken zelf zijn vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Kerk in Actie ondersteunt hen, zodat zij mensen in armoede kunnen blijven helpen.

Help Kerk in Actie om dit werk mogelijk te maken en geef of doneer om mensen te kleden.



De naakten kleden

Het kleden van de naakten is een van de zeven werken van barmhartigheid. Het lijkt in Nederland niet echt nodig. Ik heb wel eens een pleegkind binnen gekregen met een erg beperkte garderobe. En het is helder dat niet iedereen over de middelen beschikt om dure kleding te kopen. Er gaan wel kinderen met gaten in hun broek naar school. Maar dat is normaal. Over het algemeen kunnen mensen aan voldoende kleding komen. Toch kent ons land wel veel verborgen armoede. Het is bekend dat een kwart van de gezinnen de rekeningen niet kan betalen. Het gevolg is dan dat mensen oude kleding langer blijven dragen. En dat terwijl wat nieuwe kleding echt wel welkom zou zijn. Kleding is immers niet alleen bedoeld om warm te blijven. Als je je een keer een feestje hebt, wil je er gewoon leuk uitzien. In mijn vorige gemeente heeft de kerk een kledingwinkel voor minima opgezet. Daar kun je kleding krijgen voor een paar euro. De winkel loopt goed. En uiteraard zijn de medewerkers van de winkel niet alleen gericht op het verkopen van kleding. Het maken van praatjes met de mensen is minstens zo belangrijk. Veel klanten hebben te maken met grote financiële en andere problemen. Ze willen daar niet met iedereen over praten. Maar in de kledingwinkel vinden ze een luisterend oor. Ik vind dat een mooi voorbeeld van hoe je in deze tijd diaconaal bezig kunt zijn.

Ondertussen zijn er ook landen in de wereld met een veel lagere levensstandaard. Jarenlang heeft onze gemeente kleding ingezameld voor de Hongaarse gemeente Kisoroszi. Inmiddels is dat niet meer nodig. Gelukkig maar! Ondertussen blijven er genoeg gebieden over met een groot gebrek aan kleding. In deze 40 dagen tijd besteedt Kerk in Actie ook aandacht aan Moldavië. Vroeger was dit land onderdeel van de Sovjet-Unie. De armoede is er groot. Vooral kinderen in grote gezinnen komen veel te kort. Zij verdienen ons gebed en financiële steun.

Ds. Jonathan Zondag

MAANDAG 15 MAART 2021

KINDERGEBED



Lieve God, help ons in deze tijd voor Pasen een beetje te leven zoals Jezus dat leerde: met en voor elkaar.

Lieve God, help ons in deze tijd voor Pasen eens wat na te laten, eenvoudiger te eten, maar met aandacht voor elkaar.

Lieve God, help ons in deze tijd voor Pasen het extra goed te doen, iemand helpen, vriendelijk zijn, zorgen voor elkaar.

Lieve God, help ons in deze tijd voor Pasen ook iets weg te geven, iets waar we heel blij mee zijn te delen met elkaar.

Corrie Meijaard

Ik wil als het water zijn.

Ik wil als het water zijn,
dat in de rivieren klatert,
en door het oerwoud stroomt,
dat velden vruchtbaar maakt
en overal leven brengt.

Ik wil als het water zijn,
dat al wat vies is, wast,
dat ieder mens, hoe die ook heet
en heling en bevrijding zoekt,
weer hoop op toekomst geeft.

Ik wil als het water zijn,
dat alle boten draagt,
vol mensen en hun lasten,
om voor hen allemaal
hun lasten te verlichten.

Ik wil als het water zijn,
de bron van alle leven,
dat alle mensen samenbrengt,
om samen, overal vandaan,
het lief en leed te delen.

God, ik wil als het water zijn,
dat in uw richting stroomt,
om in de wereld, overal,
uw opdracht waar te maken:
meer mens te zijn voor iedereen.



Gebed uit Thailand (Medemens 2. Kerk in Actie)

Levenskunst

We leven in een tijd waarin alles heel snel moet. Waarin je zomaar opgejaagd kunt worden. Waarin de verwachtingen hoog zijn. Het kan dan best lastig zijn om nog eens even tijd te pakken voor jezelf en in het hier en nu te leven. Er zijn (online)cursussen, er is een groot aanbod van mindfulness leven, van ontspannen, maar die mindfulness en ontspannen en die 'me-time' dat kan maar zo ook op jezelf en in jezelf gericht zijn.

Ik zie het liever als Christful leren leven. Dat is een hele levenskunst. Tijd en ruimte die je van God krijgt en die je ook zo met Hem mag beleven. In het hier en nu. Ik vind Prediker 3 vers 1 daar altijd zo'n prachtig voorbeeld van:

Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

Daar spreekt rust en vertrouwen in uit, maar ook orde. En dat hebben we echt wel nodig. Niet alleen omdat we in een drukke samenleving leven, maar ook omdat we tijd en ruimte van God krijgen en we daarin met Hem die tijd en ruimte mogen beleven.

De uitleg van de zeven verzen die daarna volgen vind ik altijd zo mooi. De zeven verschillende tijden staan voor zeven dagen in de week. Misschien ken je de opsomming wel, in elk vers staan vier tegenstellingen. En de 'vier' staat voor de vier windrichtingen. Dat is tijd en ruimte. Als je dat vermenigvuldigt kom je op achtentwintig: het getal van de vruchtbaarheidscyclus. Het getal van nieuw leven, van mogen zijn.

Ik wens jou toe dat je samen met God die levenskunst mag ontdekken. Dat ook al zijn er kwade dagen en moeilijke perioden en tikt de tijd voor jou tergend langzaam voorbij, omdat je moeite ervaart, omdat je al heel lang met een verlangen loopt waarmee je dagelijks bij God komt en ervoor bidt en er gebeurt maar steeds niets. Of de tijd gaat juist zo snel voor jou voorbij dat je hem niet bij kunt houden, of dat je tijd tekort komt. Je mag ervaren dat God erbij is, in mooie dagen, in de kwade dagen en in de zo drukke dagen. Hij wil relatie met jou en de tijd en ruimte aan jou geven, en die mag je samen met Hem beleven.

'Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.'

Ze zijn misschien wat in het vergeethoekje terechtgekomen, maar wie een willekeurig museum met schilderkunst door de eeuwen heen inloopt, komt ze geheid tegen: een afbeelding van de zeven werken van barmhartigheid. Door de eeuwen heen zijn zij een bron van inspiratie geweest voor veel schilders, die daarmee tegelijk een belangrijke vraag en opdracht op het doek brachten: hoe geven we invulling aan de opdracht van de Heer om je broeder en zuster lief te hebben? Je zou kunnen zeggen, daar begint het mee, met lief te hebben. Of zoals Johannes het zegt: 'Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben'. Om dat concreet te maken heeft de kerk door de eeuwen heen gekeken naar de zeven werken van barmhartigheid, als een richtlijn om dat liefhebben concreet te maken. De tekst waar deze werken van afgeleid zijn komt uit Mattheüs 25, waar Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat wie dit voor iemand heeft gedaan naar wie verder niemand omkijkt, dat voor Hem heeft gedaan. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn. Niet voor de geslaagde en gearriveerde burger die zijn weg in het leven zelf wel vindt. Maar wel voor diegenen die er zonder hulp van een ander niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is.

FEITJE: Pas in 1207 was er sprake van zeven werken toen paus Innocentius III aan de zes werken die in Mattheüs genoemd worden het begraven van de doden toevoegde. Het is ontleend aan het apocriefe boek Tobit, waar het begraven van de doden een aantal keren als een belangrijke daad wordt genoemd.

VRIJDAG 19 MAART 2021

Melanzane alla parmigiana (aubergine ovenschotel)



Ingrediënten

2 aubergines

1 pakje passata di pomodoro (gezeefde tomaat)

1 pakje tomatenblokjes (400 gram)

1/2 tl tijm

1/2 tl gedroogde basilicum

1 teentje knoflook

zwarte peper

5 el panko

4 el Parmezaanse kaas

zwarte peper

zeezout

Benodigdheden

ovenschotel

Instructies

Verwarm de oven voor op 190 C (heteluchtoven)

Was de aubergine en snijd in dunne plakjes.

Leg de plakjes in de ovenschaal en besprenkel met zout. Zet 5 minuten apart en grill daarna 10 minuten. Haal de plakjes uit de schaal.

Meng de passata met tijm, basilicum, zwarte peper en een uitgeperst teentje knoflook.

Smeer een dun laagje hiervan op de bodem van de ovenschaal. Leg de helft van de aubergineplakjes dakpansgewijs hierop. Verdeel hierop de tomatenblokjes en de helft van de kaas.

Ga door met een laagje aubergine en maak af met de rest van de tomatensaus. Top met eerst het restant kaas en daarna de panko.

Bak in 15 minuten goudbruin en knapperig.

ZATERDAG 20 MAART 2021

Indonesië - Een beter inkomen voor Javaanse boeren.

Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Maar in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilanghargo zijn mensen erg arm. In Sumberejo leeft de helft van de gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te overleven. In Gilanghargo treft 16 procent van de 3749 gezinnen dit lot.

Duurzame landbouw bevorderen.

Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratievelden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te kopen. Zo ontstaat een win-win-situatie. Helpt u mee?



STERVEN OM TE LEVEN?

Jezus antwoordde hun: "Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het, maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwiggen leven bewaren. Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren." Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet ik zeggen? Vader, red Mij uit dit uur? Maar daarom juist ben Ik tot aan dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw Naam!" (Johannes 12, 23-28b)

Op deze vijfde zondag van de Veertigdagentijd kijken we al vooruit naar de Goede Week. Het leven van Jezus loopt uit op zijn dood en verrijzenis. Beiden gedenken we en vieren we met Goede Vrijdag en met Pasen. Ook voor Jezus geldt dat Zijn graankorrel moet sterven om rijke vrucht voort te brengen. Ook wij moeten sterven om te leven: steeds weer afscheid nemen van gisteren om de belofte van morgen te vinden. Léven is ook altijd sterven aan het leven. Wij leven op de stroom van de tijd: leven is vergankelijk, alles gaat voorbij en niets keert terug van wat geweest is. Iedere nieuwe dag heeft zijn gisteren en 'vandaag' is morgen ook weer 'gisteren'. Die vergankelijkheid van het leven blijft zolang we leven. Zolang we leven gaat alles voorbij en uiteindelijk gaat ook ons leven zélf voorbij. Weinig in het bestaan is zeker, maar daar kan je de klok op gelijk zetten. Soms vragen we ons nu al af wat we zullen vinden als we het leven loslaten. Of er iets is 'daar aan de andere kant', aan gene zijde van het leven: komt er iets na dit leven? Hemel of hel? Of houdt het met ons eigen kruis van lijden en dood, met onze eigen Goede Vrijdag, voor eens en voor altijd op?

Is de dood niet het onvergankelijke in alle vergankelijkheid van het leven? De dood is immers het enige dat onbetwistbaar en zeker is en waar niemand aan voorbij komt. Er lijkt reden om dat te denken, maar dan vergeten we toch dat er voor de dood één voorwaarde is en die voorwaarde is het leven zélf. Als er geen leven is, dan valt er helemaal niet te sterven! Een steen leeft niet, maar een steen sterft ook niet. Zonder leven is de dood niet. Dood veronderstelt het leven, is afhankelijk van het leven.

Ligt het eigenlijk niet precies omgekeerd? Is de dood niet het eerder symbool van het vergankelijke dat voorbijgaat en is het leven niet symbool van wat onvergankelijk is, wat blijvend en eeuwig is? Is dat niet wat Johannes bedoelt met de graankorrel die moet sterven? Het leven gaat door de vergankelijkheid heen, door de tijd en de dood heen, om de vrucht voort te brengen die het al in zichzelf draagt, de vrucht van eeuwig leven. Tijdens ons leven moeten we steeds weer sterven en loslaten om te leven en leven te vinden, maar zullen we na de dood niet het onvergankelijke Leven vinden?

Jezus zei: wie mij navolgt en zijn leven geeft, die zal bij God nieuw leven vinden. Je leven geven betekent dat je in de liefde leeft. Navolging is leven in liefde op de stroom van de tijd. Wie Jezus zo navolgt, loopt niet in het donker. Die mens is op weg naar het Grote Licht van Pasen, de Bruiloft van het Lam, het eeuwig leven dat altijd nieuw is, voor eens en voorgoed. We leven dwars door alle duisternis en dood heen naar een licht en een leven tot in eeuwigheid. De Blijde Boodschap van Pasen is dat het Leven de dood overwint! Pasen breekt door in Goede Vrijdag! Iedere keer breekt het leven door in de nacht van het bestaan, met de oerkracht waarmee een zaad openbreekt, want de dood KAN je niet vasthouden, niet in dit leven en niet na dit leven. Een mens wordt telkens weer opnieuw geboren! God is Liefde en Liefde is de bron van eeuwig leven! Laat die zon schijnen in je hart; laat die lach doorbreken op je gezicht.

WIE KREGEN EEN ANDERE NAAM?

In de Bijbel staan een heleboel geschiedenissen. Geschiedenissen van mensen die God wilden dienen en van mensen die God niet wilden gehoorzamen. Van een aantal mensen werd de naam veranderd toen er iets belangrijks gebeurde in hun leven. Sommige mensen kregen van God een nieuwe naam. Hieronder een lijstje van 10 mensen die een nieuwe naam kregen. Hoe was hun naam eerst? Schrijf achter de Bijbeltekst die naam.

- | | | |
|--------------|---------------------|---------|
| 1. Abraham | Genesis 17 : 5 | : |
| 2. Sara | Genesis 17 : 15 | : |
| 3. Israël | Genesis 32 : 27, 28 | : |
| 4. Jozua | Numeri 13 : 16 | : |
| 5. Jerubbaäl | Richteren 7 : 1 | : |
| 6. Mara | Ruth 1 : 20 | : |
| 7. Jedidja | 2 Samuël 12 : 24,25 | : |
| 8. Beltsazar | Daniël 1 : 7 | : |
| 9. Petrus | Mattheüs 4 : 18 | : |
| 10. Paulus | Handelingen 13 : 9 | : |

Kunst

Het is een kunst
om balans te vinden
ik - die ander,
onderscheid te maken
tussen vasthouden en loslaten.

Het is een kunst om
voluit mens te zijn,
die volop leeft
en toch de luwte zoekt
om bij te tanken,
kracht te vinden.

Het is een kunst om
zonder angst te aanvaarden
dat leven niet altijd balans is
en Gods wonder te zien,
door alle chaos
van tegenstrijdigheden heen.

T. Rietdijk, Hilversum.



God, laat eens wat van u horen

Een man fluisterde in paniek: 'God, laat eens wat van u horen', en een nachtegaal zong zijn wonderschone lied door de stilte van de avond, maar hij hoorde het niet.

Toen riep de man opnieuw: 'God, laat eens wat van u horen',

En de donder rolde met oerkracht door de lucht, maar in zichzelf gekeerd als hij was, viel het hem niet eens op.

Daarna keek hij om zich heen en zei: 'God, laat u eens zien', en miljarden sterren twinkelden aan de hemel, en een stralenkrans omgaf de volle maan, maar hij zag het helaas niet.

Vervolgens vroeg hij: God, als u bestaat, laat me dan eens iets goddelijks proeven!' Hij dronk een fonkelend glas wijn van een goed wijnhuis en at exquisite spijzen, maar hij genoot er nauwelijks van.

De man schreeuwde : 'God, laat me eens een wonder meemaken!' en er werd nieuw leven geboren, hulpeloos en teer, te wonderlijk om te begrijpen, maar hij zag het niet.

In wanhoop riep hij uit : 'God raak me aan, zodat ik kan voelen dat u er bent! 'en God reikte naar beneden en raakte hem aan, maar de man veegde geërgerd de vlinder weg en liep nors en verongelijkt door.



DONDERDAG 25 MAART 2021

Een lied voor Palmzondag

Uw voetstap gaat nog steeds de wereld door.
Uw intocht, Heer, is geen voltooid verleden.
U wilt aanwezig zijn in onze steden
en trekt in ieders hart uw eeuwig spoor.

U kiest voor eenvoud tegen overdaad.
Een ezel is het teken van uw vrede.
Geen macht, maar liefde gaat er met U mede.
Een ander lied klinkt nu in onze straat.

Uw zwijgen nodigt ons om stil te zijn.
Om open oor te krijgen voor wat heden,
onder de mensenkind'ren wordt geleden
aan onrecht en aan onverdiende pijn.

Uw weerwoord klinkt nog steeds in stad en land.
Uw beeld, o Heer, zo levend tot op heden.
Wil richting geven aan ons hier beneden
en brengt de mensen weer in Gods verband.



VRIJDAG 26 MAART 2021

Verse pompoensoep



Ingrediënten:

- 1 middelgrote (biologische) pompoen (circa 1.5 kilo)
- 2 witte uien (fijngesnipperd)
- 1 teentje knoflook (grof gesneden)
- 1 winterpeen (in plakjes gesneden)
- 2 laurierblaadjes
- 1 tl komijnpoeder
- 1 vegetarisch bouillonblokje
- 1 liter water
- scheutje olijfolie
- topping (optioneel):
 - tabasco
 - crème fraîche

Benodigheden:

- soeppan
- staafmixer

Instructies:

Snijd de pompoen doormidden en snijd de helften vervolgens in kwarten. Schep de zaden en de draden uit de pompoen. Schil daarna de pompoen met hetzelfde scherpe mes.

Snijd vervolgens de pompoen in blokjes van circa 5 x 5 centimeter.

Zet de pan op middelhoog vuur. Giet olie in de pan en voeg de ui, knoflook, wortel en komijn toe. Roer enkele minuten goed door en voeg dan de pompoen toe, samen met het bouillonblokje en water. Doe de laurierblaadjes erbij. Laat het geheel 10 tot 15 minuten op laag vuur staan.

Haal de laurierbladeren eruit en pureer met de staafmixer tot een glad geheel.

Giet de soep in de kommen en maak eventueel af met crème fraîche en tabasco saus. De crème fraîche maakt de soep romig en fris en de tabasco geeft deze extra pit. Zeker de moeite waard om dus als toppings te proberen!

ZATERDAG 27 MAART 2021

PaasChallenge: Ontdekken wat Pasen is.

Pasen is het feest van de opstanding, het nieuwe leven. God roept mensen weg uit een bestaan dat zonder hem een doodlopende weg is. We mogen opnieuw beginnen. Vanzelf is dat niet gegaan, dat is wat het verhaal van Goede Vrijdag en de begrafenis van Jezus ons vertelt. Maar door die duisternis heen is het weer licht geworden. Van dat licht willen we delen, ook met jongeren, en hen laten zien waar het echte leven te vinden is. Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor hen?

Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze, in groepen, de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen!



Lucas 23: 53 Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald wikkelde hij het in linnen doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt

Jezus komt op een ezel Jeruzalem binnen. Of eigenlijk: hij komt de tempel binnen en reinigt die. Hij oordeelt dat de handelaren van de gebedsruimte een rovershol hebben gemaakt. Maar er is meer aan de hand. Joden reinigen hun huis vóór het Pésach wordt. Alles wat kan bederven of 'gisten' wordt verwijderd. Zoiets doet Jezus met de tempel ook: de tempel is zijn huis en wordt klaargemaakt voor het grote Pasen! De Priester is klaar voor het offer ...

Palmpasen of Palmzondag, het begin van de Goede Week, de laatste vastenzondag voor Pasen. Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De vele pelgrims, die vanwege Pésach, het joodse feest van de ongezuurde broden (ook wel Joods Pasen genoemd) in de stad waren, verwelkomden hem met palmtakken. Volgens de evangeliën wist Jezus op dit moment al dat lijden en dood hem wachtten.

Palmpasen

Klim in de hoogste bomen,
pluk alle takken kaal;
de koning onzer dromen
zal naar het paasfeest komen,
begroet Hem allemaal,
begroet Hem allemaal.

(Hanna Lam)

Ds. Günter Brandorff

MAANDAG 29 MAART 2021

Nog maar 6 dagen.....en dan is het PASEN

Voor het Paasfeest maken we een feestslinger. Kleur de letters, knip ze uit en rijg ze aan een lint. Een slinger om op te hangen en om je elke dag te herinneren aan een nieuw begin.

Pasen

Met Pasen maken we een feestslinger. Kleur de letters, knip ze uit en rijg ze aan een lint. Een slinger om op te hangen en om je elke dag te herinneren aan een nieuw begin.



Johannes 2: 23 Toen Jezus op het Paasfeest in Jeruzalem kwam, kwamen veel mensen tot geloof.

Marokkaanse linzenstoefpot voor 2 personen



Ingrediënten:

- 300 gram **linzen uit blik**
- 300 gram **kikkererwten uit blik**
- 400 gram **tomatenblokjes** (uit pak of blik)
- 1 el **tomatenpuree**
- 2 el **harissa**
- 1 el **ras-el-hanout**
- 1 teentje **knoflook**
- scheutje olijfolie
- garnering:
 - 1 **ei** (laat achterwege voor vegan en vervang door bijvoorbeeld falafel)
 - verse koriander
 - voor erbij: pitabrood

Benodigheden:

- gietijzeren pan of pan met dikke bodem

Instructies:

1. Snijd de knoflook fijn.
2. Zet de pan op middelhoog vuur en giet olie in de pan. Bak de ras-el-hanout met de knoflook enkele minuten en voeg dan de harissa en tomatenpuree toe.
3. Bak enkele minuten en voeg dan de afgegoten linzen en kikkererwten, samen met de tomatenblokjes toe. Breng aan de kook en laat op laag vuur enkele minuten door pruttelen.
4. Kook intussen eventueel het ei en bak het brood af.
5. Serveer en garneer met verse koriander of platte peterselie.

Het kompas Jezus

We kunnen in het leven alle kanten op.

Noord, zuid, oost of west: welke wegen gaan we allemaal?

Welke richting staat ons voor ogen?

Vastentijd is oefentijd, om het kompas van het leven te leren lezen.

Er zijn veel bedreigingen die ons afleiden van het wezenlijke.

Onze onderlinge relaties staan vaak op het spel:

we willen macht hebben over de ander;

we willen het grootste, het beste voor onszelf;

we willen onkwetsbaar zijn...

Als deze bedreigingen ons in hun greep krijgen, worden we 'des duivels'.

Als we deze bedreigingen kunnen hanteren, ontstaat er een nieuw

perspectief:

een menswaardige samenleving.

Dan zijn we niet langer elkaars rivaal, maar partners omwille van dit

perspectief.

Een menswaardige samenleving: dat is een goddelijke belofte.

Jezus baande de weg, in het spoor van de zwervende Arameeërs van

welaar.

Zijn levensweg is ons kompas.

Wij staan steeds opnieuw voor de keuze:

weerstand bieden aan de machten die ons bedreigen

of hieraan ten gronde gaan.



Lof zij de Heer de Almachtige

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd, ga, en vertrouw op de Geest
Die je van angst zal bevrijden.

Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen
Geef aan een ieder al wat jijzelf toe zou wensen.
Dan onder 't gaan, zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen.

Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen
ga, en ontdek wat vandaag nog voor jou houdt verborgen.
Houd op het licht, altijd je ogen gericht
dat zal je kracht zijn voor morgen.



Hij heeft overwonnen.

De Heer heeft voor 't mensdom geleden
op Golgotha – aan 't ruwe Kruis
Hij heeft daar de doodsstrijd gestreden
en brengt ons voor Eeuwiglijk Thuis.

Hij werd door de mensen verlaten
geslagen – gehoond en bespot.
Geen ure kon men met Hem waken
toen riep Hij in doodsnoed tot God.

Hij moest door het dal van de doden
en werd in een graf neergelegd
doch.... is na drie dagen verrezen
dit was door Hemzelf reeds voorzegd.

Komt..... laten wij dankbaar beseffen
wat Jezus voor ons heeft volbracht.
wij mogen getroost verder leven
Hij heeft overwonnen de nacht.

Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. (Zuid-Afrika).

Veel jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. Velen van hen maken hun school niet af en worden werkloos. Wat is het dan mooi als er mensen zijn die zeggen: Ik ben er voor jou. Kerk in Actie steunt een organisatie die kansarme kinderen helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Door o.a onderstaande activiteiten aan te bieden:

- Bijbelclubs en vakantiecampen,
- Intensieve huiswerkbegeleiding,
- Sociale vaardigheden leren,
- Intensieve persoonlijke hulp,
- Zich leren uiten via muziek en kunst en zelfvertrouwen opbouwen.

Zo maken ze kans op een beter leven.

De Protestantse Zending en Evangelisatie Dedemsvaart heeft dit werk in Zuid Afrika het afgelopen jaar ondersteund.

Bent u er ook voor hun? Helpt u hen verder met uw bijdrage?



Ik ben er voor jou

'Ik ben er voor jou'. Het is fijn wanneer dat tegen je gezegd wordt. Zeker wanneer je in een situatie zit waarin je aandacht, steun, hulp wel kunt gebruiken. Het is fijn wanneer mensen hart hebben voor elkaar. Dat is wat Jezus bedoelt met barmhartigheid. Hij roept ons op om ons te laten raken door de ander. Wat heeft de ander nodig om haar/zijn leven op dat moment zo goed mogelijk gestalte te geven? Jezus heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Situaties waarin mensen hart hebben voor elkaar. Situaties waarin mensen laten blijken: 'Ik ben er voor jou.' Nu bestaat het gevaar dat wij met onze blik naar anderen kijken en vanuit die blik handelen. Dat doen we dan omdat wij denken te weten wat anderen nodig hebben of waar ze behoefte aan hebben. Omgekeerd kunnen wij eraan voorbij zien hoe mensen ons willen steunen en helpen omdat wij gevangen zitten in onze eigen patronen van naar de wereld om ons heen kijken.

Maria zat ook in een situatie die ze heel graag anders had gezien. Haar Heer was gestorven. Het was iemand die zo belangrijk voor haar was. Ze is verdrietig. En nu komt ze er ook nog achter dat het graf leeg is. Ze moet huilen. Er is iemand die haar aanspreekt. Maria denkt in eerste instantie dat het de tuinman is. Maar als ze haar naam hoort noemen voelt ze dat het haar Heer moet zijn. Jezus lijkt al te voorzien wat Maria graag wil. Ze wil graag op de oude voet doorgaan en Jezus bij zich houden. Op zo'n moment is Maria als de mens die wij allemaal wel eens zijn. De mens die vasthoudt aan bestaande patronen. De mens die niet verder kijkt dan eigen verlangens en verwachtingen. Jezus wil ons duidelijk maken dat Hij zich niet in laat kaderen in wat wij graag willen en wanneer we dat willen. Want dan zouden we wel eens voorbij kunnen zien aan hoe de Heer er in mensen om ons heen voor ons wil zijn.

Onze Heer Jezus Christus is voortaan bij God van waar Hij met zijn Geest bij ons is. En de Geest waait waarheen zij wil. Dus misschien laat de Geest ons een hele verrassende weg zien van hoe wij er voor mensen kunnen zijn. En misschien verrast de Geest ons wel met hoe de Heer in mensen om ons heen er voor ons wil zijn. Het is de Geest die ons ontvankelijk maakt voor hoe wij in Gods Naam er voor mensen kunnen zijn en hoe de Heer er in mensen voor ons wil zijn. Van de joodse filosoof Levinas is de uitspraak bekend dat je God in het gelaat van de ander ziet. In elkaars blik kunnen we de aanwezigheid van de levende Heer ervaren.

Ik wens u/jullie mooie Paasdagen toe! Dat de Geest ons allemaal het gevoel mag geven dat we in elkaar de levende Heer ontmoeten.

VASTENACTIE

Corona, internationaal spreken we over COVID19, heeft hier in Nederland voor veel verdriet gezorgd, maar gelukkig kunnen wij terugvallen op een goed sociaal zorgsysteem. Onze regering heeft zelfs speciale regelingen gecreëerd om mensen die vanwege de lockdown zonder werk zijn gekomen, of geen inkomsten ontvangen financieel te ondersteunen.

Zo niet in andere delen van de wereld, zoals in Afrika en India. Als je niet kunt werken, heb je geen geld, heb je gewoon geen eten. Heb je een winkel, kunnen de mensen niet meer bij jou kopen, moet je je winkel sluiten. Heb je ook geen geld en geen eten.

Buiten de reguliere hulp, gebruikt pastoor Thomas nu een deel van het geld dat binnenkomt om mensen die honger hebben te voorzien van eten en drinken.

In het januarinummer van het Sint Vitus Nieuws heeft pastoor Thomas zijn dank naar u uitgesproken voor de acties en de giften rondom Kerst. Hij vertelde hierin over de door COVID 19 veroorzaakte problemen. In vervolg hierop hebben wij besloten hem dit jaar extra te ondersteunen vanuit de Vastenactie.

Sommigen van u kennen de pastoor nog toen hij in onze parochie was. We hebben pastoor Thomas leren kennen als een goed christen, die op een eerlijke wijze met deze gelden omgaat.

Wij denken dat, als u dit kunt, het niet verkeerd is om dit jaar echt het verschil te maken. Geef met een gulle hand, een gul hart, om veel gezinnen en kinderen een bord met eten te gunnen.

U kunt hiervoor gebruik maken van de zakjes voor de Vastenactie en uw bijdrage deponeren in de melkbus achter in de kerk Sint Vituskerk, of uw bijdrage storten op

NL13 RABO 0138641242 ten name van Pastoor Thomas Fonds onder vermelding van Vastenactie 2021

Laten we met elkaar het verschil maken en hier waar dit kan echt zorgen voor elkaar!

Vast hartelijk dank.



Dit boekje kost € 2,00 (vrijwillige bijdrage)

Wij bieden u dit boekje gratis aan, maar wij vragen u indien mogelijk deze 2 euro (productiekosten) of iets meer aan Uw kerk over te maken.

U kunt uw bijdrage overmaken op:

Bankrek. nr. NL59 RABO 0312 9339 91 t.n.v. Rooms

Katholieke Parochie Emmanuel, Dedemsvaart

o.v.v. 40 Dagenboekje

Vasten 2021

Dit boekje is tot stand gekomen in samenwerking met de Protestantse Gemeente Dedemsvaart en met RK locatie Sint Vitus Dedemsvaart.