



# Emmanuelparochie

Ommen, 28 januari 2021

Onderwerp: Communiqué over **tijdelijk stoppen met publieke vieringen in onze RK Emmanuelparochie**

Beste medeparochianen,

Hierbij laat ik U, als pastoor van onze RK Emmanuelparochie, vanuit het pastoraal team en het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie, het volgende weten.

Vanochtend, donderdagmorgen 28 januari, hebben wij als parochiebestuur en pastoresteam van onze Emmanuelparochie een **spoedberaad** gehouden. Dit overleg heeft – gezien de huidige omstandigheden – online plaatsgevonden. **Onderwerp van ons gesprek was de vraag, of we – gelet op de ontwikkelingen rondom het coronavirus – nog wel kunnen doorgaan met het houden van vieringen in onze kerken, in aanwezigheid van kerkgangers.**

**Als pastoraal team en parochiebestuur zijn we van mening, dat dit – door de huidige stand van zaken – niet meer kan.**

Hiervoor zijn **meerdere overwegingen**. Ik noem U **de belangrijkste**:

- Onze regering zet **de avondklok in als uiterste middel** om het coronavirus een halt toe te roepen
- De relatief **hoge besmettingscijfers** in de gemeenten, waarin de kerken van onze Emmanuelparochie gelegen zijn. Het gaat hierbij om de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Ommen en Raalte.
- **Oproepen vanuit genoemde burgerlijke gemeenten om niet samen te komen** en het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken
- Ook **andere kerken** in deze gemeenten **hebben hun vieringen met kerkgangers erbij, inmiddels gestaakt**
- In onze eigen parochie hebben inmiddels twee locaties, te weten **Hardenberg en Lemelerveld besloten om voorlopig geen vieringen te houden met kerkgangers**

Om deze en andere redenen, hebben wij, als pastoraal team en parochiebestuur, daarom vanmorgen besloten **om met ingang van komend weekend – 30 en 31 januari a.s. – geen vieringen met kerkgangers meer te houden in onze parochiekerken. Dit zal in ieder geval gelden tot en met 9 februari**; zo lang is ook de avondklok van kracht. Na de eerstvolgende persconferentie van de landelijke overheid (verwacht op 2 februari aanstaande) zullen wij als pastoraal team en parochiebestuur opnieuw met elkaar overleggen over de vieringen in onze parochie.

Wat we wel zullen blijven doen, is het **livestreamen van vieringen**.

Op deze manier kunt U toch zoveel mogelijk verbonden blijven met Uw eigen kerk en haar voorgangers. **In onze parochie zijn er in de kerken van Dalfsen, Heino, Hoonhorst, Lemelerveld en Ommen mogelijkheden tot het livestreamen van vieringen.** Op andere plekken in onze parochie, wordt nog gewerkt aan het realiseren van livestreaming. Waar er gelivestreamd kan worden, zullen we, zonder kerkgangers, maar toch, ook vieringen houden. **Waar er geen livestream is, zullen er**

**voorlopig ook geen vieringen kunnen plaatsvinden.** In ieder geval zullen we **vanuit de Brigittakerk in Ommen**, het eucharistisch centrum van onze parochie, op **zondagmorgen om 11.00 uur**, de eucharistieviering blijven livestreamen.

Wat ook mogelijk zal blijven, is **het houden van uitvaartvieringen**. Het is ons, als parochiebestuur en pastoraal team bekend, dat de overheid de mogelijkheid biedt om **met maximaal 50 personen** bij elkaar te komen. Als pastoraal team en parochiebestuur **adviseren wij U echter dringend, om bij uitvaartvieringen het aantal aanwezigen te beperken tot de 'naasten'**. Voorts zullen – om redenen van veilig en verantwoord vieren – tot nader order, uitvaartvieringen uitsluitend worden gehouden in de vorm van **gebedsvieringen**. Dit betekent, dat er voorlopig tijdens uitvaartvieringen, geen communie zal worden uitgereikt. Daarbij maken wij erop attent, dat ook uitvaartvieringen gelivestreamd kunnen worden.

Bovengenoemde beslissingen nemen we als pastoraal team en parochiebestuur **met pijn in ons hart**. Wat ook wij – met U – zullen gaan missen, is het samen vieren en elkaar als geloofsgemeenschap te ontmoeten. Maar we willen ook waken voor Uw en onze gezondheid. Vandaar dit besluit.

Mocht U – naar aanleiding van dit communiqué of om andere reden – behoefte hebben aan gesprek, dan kunt U altijd een beroep doen op de leden van ons als pastoraal team. Onze gegevens kunt U vinden op de website van onze parochie: [www.emmanuelparochie.nl](http://www.emmanuelparochie.nl), en in het parochieblad van Uw geloofsgemeenschap.

U en allen die U lief zijn, wens ik, in deze moeilijke tijd, van harte Gods zegen en heel veel sterkte met alles. Blijf gezond !

Met vriendelijke groet,

*Namens parochiebestuur en pastoraal team,*  
Pastoor André Monnikhof

### ***Nieuws van onze geloofsgemeenschappen:***

#### ***Sint Brigitta te Ommen***

#### **Venite et Audite ( Kom en luister): een uurtje Katholieke radio**

Venite et Audite is een Katholiek radioprogramma, op de regionale zender, van onze eigen Emmanuelparochianen: **René Huyskes uit Ommen en Karin Drost uit Dalfsen**.

Er zijn meestal een viertal onderwerpen, afgewisseld met muziek.

Regelmatig terugkerende onderdelen in het programma zijn:

Heiligenkalender, Katholieke spiritualiteit, kerkgeschiedenis, bekeringsverhalen.

Het programma is **zondags te beluisteren tussen 17.00 en 18.00 uur op zowel**

[www.radiozwolle.com](http://www.radiozwolle.com) als op [www.vechtdalfm.nl](http://www.vechtdalfm.nl) en via 105.9 FM en 106.3 FM

*U bent van harte welkom bij Venite et Audite!*

#### ***Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld***

#### **Geluid- en filmopnames kerkklokken**

Zaterdagmiddag 9 januari zijn door **Niels van der Giessen** uit Nunspeet geluid- en filmopnames van de kerkklokken van Lemelerveld gemaakt.

**Niels is samen met een aantal mensen een project gestart om een database te maken met daarin informatie over alle luidklokken en beiaarden van Nederland.**

Hij heeft van elke klok afzonderlijk een geluid en video opname van 1 minuut gemaakt. Daarna heeft hij het luiden van de alle klokken samen vastgelegd.

Er hangen drie klokken uit 1948 in de toren.

Alle video's met de opnames van Niels 'komen' op YouTube te staan.

zie [www.youtube.com/c/NielsvanderGiessen](http://www.youtube.com/c/NielsvanderGiessen)



Niels heeft ook de klokken in Ommen opgenomen en hij had een afspraak in Zutphen. Niels verwacht dat de klokken van Lemelerveld ongeveer **in juni op YouTube staan**. Onlangs heeft hij de honderdste torenopname gepubliceerd.

### Vormselviering



Op **zaterdag 23 januari** was het dan zover. Nadat het twee keer uitgesteld was door de coronaregels konden **Sky Klein Koerkamp** en **Luna Pot** het H. Vormsel in de viering van 19.00 uur ontvangen.

Sky en Luna hadden zich aangemeld voor het H. Vormsel.

Beide kinderen, **al jarenlang vriendinnen** van elkaar, op **dezelfde dag gedoopt, de Eerste H. Communie gedaan en dan nu op dezelfde dag het H. Vormsel ontvangen**, hoe bijzonder is het.

**Pastoor Monnikhof mocht** met toestemming van Kardinaal Eijk **het H. Vormsel aan de kinderen toedienen**. In de viering lazen beide kinderen **een gedicht voor over hun vriendschap met elkaar**. Prachtig! De pastoor kwam in de preek terug op het huisbezoek aan beide kinderen gebracht. Het was, ook met zang van enkele leden van het dameskoor, een mooie viering die terug te zien is via de livestream.



### *Heilige Nicolaas te Lierderholthuis*

#### Corona het zijn zes letters, één woord

Dit ene woord zet wel de hele wereld op zijn kop en we leven opeens bij de dag. Een jaar geleden ging de Chinese stad Wuhan volledig in lockdown, vanwege de uitbraak van een toen nog onbekend virus. Miljoenen mensen konden vanaf 23 januari 2020 hun huis niet meer uit. Wereldwijd is het virus verspreid. **Ook in ons dorp ontkomen we niet aan het corona virus**. En daar komt half mei de uitslaande brand van café de Olde Wattering ook nog bij. Toen konden we nog niet bedenken hoe groot en lang de invloed van het virus op ons zou zijn. Dat is ongrijpbaar voor iedereen.

**Telkens weer een nieuw corona maatregel**. Vanaf december 2020 is er ook een Britse coronavariant die zich nu snel verspreid. Deze variant lijkt besmettelijker te zijn. Paniek, chaos, de corona maatregelen worden nu maximaal. We gaan in een tweede lockdown. Enkele bestaande maatregelen worden aangescherpt of blijven van kracht en er komen nieuwe bij. Alleen winkels voor de eerste levensbehoefte mogen open. Aantal bezoekers die je mag ontvangen worden steeds bijgesteld, In het gehele land zijn er op kerstavond geen publieke vieringen. Voor Lierderholthuis betekent dit

dat er alleen op 1e kerstdag een kerstviering is. Er komen nog meer andere varianten van het virus waar zorgen over worden gemaakt. Er zijn nog meer maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen, er wordt en avondklok ingevoerd. Nu het aantal nieuwe besmettingen zelfs in volledige lockdown maar niet goed omlaaggaat heeft het parochiebestuur en pastoraal team van de Emmanuelparochie op donderdag 28 januari besloten de weekendvieringen van 30/31 januari en 6/7 februari niet door te laten gaan.

**De start van de vaccinaties op 6 januari 2021 is een keerpunt dat hoop geeft op een uitweg uit deze crisis. Hoop dat er een einde komt aan dit coronaleed.** En ook aan de rellen van de herrieschoppers die de confrontatie blijven zoeken met de politie, waar iedereen nu dagelijks mee geconfronteerd wordt. **En hoop op meer vrijheid om samen het verenigingsleven weer op te pakken.** We hopen en vertrouwen erop dat er eind mei begonnen mag worden met de herbouw van het café. En hoop op .... steeds meer.

### *Sint Stephanus te Hardenberg*

#### **Geen vieringen in de St. Stephanus te Hardenberg**

**Vanaf zondag 10 februari** zijn er geen vieringen in de RK kerk van Hardenberg.

We willen graag in het kort uitleggen waarom wij tot dit besluit zijn gekomen.

Nederland zit in een lockdown, veel is niet mogelijk en het advies is om zoveel mogelijk contacten te vermijden. **De overheid roept ons op om zoveel mogelijk thuis te blijven.**

Door de druk op de ziekenhuizen wordt de reguliere zorg afgeschaald, dus veel andere noodzakelijke zorg gaat niet door.

**Hier in Hardenberg waart het Coronavirus behoorlijk rond.**

Dan is/zijn er de nieuwe mutatie(s), die besmettelijker zijn. We weten nog niet wat die ons brengen.

Dit is het algemene verhaal. **Voor onze geloofsgemeenschap speelt daarnaast de grootte of zeg maar de kleine ruimte van onze kerk ook een rol.** 30 Personen in een grote kerk is een ander verhaal dan 30 personen bij ons. Het is dan vol. De parochianen zijn vrij om te kiezen of zij wel of niet naar de kerk komen, maar onze plichtsgetrouwe vrijwilligers (organisten/kosters /lectoren) staan altijd klaar. Maar vaak wel met kromme tenen. Zij zijn niet alleen bang voor zichzelf, maar ook bezorgd voor hun naasten.

Dit alles samen heeft ons doen besluiten voorlopig onze vieringen stop te zetten. Het was geen gemakkelijk besluit en wanneer we de draad weer op kunnen pakken? We weten het niet. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

*Locatieraad en pastoraatsgroepen*



## **Sint Vitus te Dedemsvaart**

### **Jubileumboek 200 jaar St. Vitus Dedemsvaart**

Het zal niemand ontgaan zijn dat het feestelijk stilstaan bij het **200-jarig bestaan van onze kerk** dit jaar niet is gegaan zoals wij dat wilden. Dit gaat zeker nog gebeuren wanneer het weer kan.

In de tussentijd is het boek dat voor deze gelegenheid is gemaakt, **God zegene de Vaart, over de geschiedenis van de parochie/geloofsgemeenschap**, wel af!



"Waarom geeft de **Koning der Nederlanden in 1818 toestemming** en een subsidie aan een groep protestantse ondernemers om een **Rooms Katholieke kerk en pastorie te bouwen in een naamloze veenkolonie in Overijssel, waar op dat moment minder dan tien katholieke gezinnen wonen?**

En waren de **pastoors van Avereest** in de negentiende eeuw echt allemaal **zo degelijk en saai** als eerdere geschiedenisboekjes doen geloven?

En **wie waren die eerste generaties katholieken** aan de Vaart. **Stammen de parochianen van nu van hen af?**

Dit en meer zijn de vragen die in het boek beantwoord worden.

Hebt u nog interesse in dit mooie boek?

U kunt dit boek **bestellen voor € 25,- bij het parochiesecretariaat**

op woensdagen tussen 9 en 12 uur  
op tel.nr 0523-610706.

*Locatieraad St. Vitus Dedemsvaart*

### **Nieuwe voorzitter locatieraad St. Vitus**

Per **1 januari 2021** heb ik het voorzitterschap van de locatieraad van onze geloofsgemeenschap St. Vitus overgenomen.

Ik neem aan dat ik bij velen van u al bekend ben van de volgende werkzaamheden in onze geloofsgemeenschap zoals: acoliet; bestuurslid Caritas; voorzitter Kerstmarktcommissie; bedevaart Kevelaer en toneelvereniging St. Vitus.

Op dit moment hebben we te maken met de gevolgen van coronacrisis, die zorgt ervoor dat dit voor ieder persoonlijk nogal wat gevolgen heeft.

Maar ook voor onze geloofsgemeenschap betekent dit nogal wat. Enerzijds worden we geconfronteerd met overlijden en ziekte van parochianen, anderzijds wordt het kerkbezoek beperkt en kan niet alle vrijwilligerswerk doorgaan.



We missen het koffiedrinken na de vieringen; koorrepetities; de kerstmarkt, samenkomsten van KBO en ga zo maar door. We gaan ervoor om tegen de zomer weer activiteiten op te starten waar het kan en hopen dan weer velen van u te ontmoeten.

Een andere belangrijke uitdaging voor de komende jaren is de instandhouding van onze geloofsgemeenschap St. Vitus en de Emmanuelparochie. Helaas zien we in rap tempo veel kerken sluiten in Salland en Twente. Gelukkig is dat bij ons nog niet aan de orde. Maar hiervoor moeten we ons allen blijven inzetten.

Dat kan op verschillende manieren: door kerkbezoek; door deel te nemen aan vrijwilligerswerk; door financiële bijdrage en goede samenwerking met de andere geloofsgemeenschappen in onze Emmanuelparochie.

Ik hoop dan ook van harte op een goede samenwerking met locatieraad St. Vitus; de pastoraatsgroepen; het parochiebestuur; het pastoresteam; alle werkgroepen en alle vrijwilligers en alle parochianen.

*Martin Huizendveld,*

*Voorzitter Locatieraad St. Vitus*

## **Catechese**

### **Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie**



Om verspreiding van het COVID-19 virus zoveel mogelijk te voorkomen, zijn **alle activiteiten** in het kader van 'Inzicht & Uitzicht' **geschrapd** of **tot nader order uitgesteld**

## **Bericht uit het pastoresteam**

Beste parochianen,

eind oktober ben ik gevallen. Onderzoek in het ziekenhuis leerde dat ik bij die val een zware hersenschudding heb opgelopen en dat er wellicht sprake was van een epileptische aanval.

Ik wacht nu op nader onderzoek om te bepalen of deze epileptische aanval eenmalig is geweest of niet. Maar dat onderzoek kan pas plaatsvinden wanneer ik geheel hersteld ben van de gevolgen van de hersenschudding en dat herstel gaat langzamer dan ik graag zou willen.

Daarom is nu nog niet te zeggen wanneer ik weer kan gaan werken. Ik vind dat moeilijk, want ik mis wat ik het liefste doe en ik mis het contact met jullie.

Wanneer ik weer kan gaan werken is nog niet te zeggen.

*Hartelijke groet, pastor Hans.*

## **Pastoraal artikel**

### **...Goede voornemens..**

Dit stukje schrijf ik in de eerste week van het nieuwe jaar, wanneer u het onder ogen krijgt zal het inmiddels februari zijn.

Mijn vraag aan u: hebt u nog goede voornemens gemaakt, en zo ja, wat is daar nog van over in februari? Vaak beginnen we met goede moed, maar om het vol te houden valt niet mee.

Laat ik voor mezelf spreken: gedragsverandering is wel een van de moeilijkste dingen die ik me kan opleggen. Oude patronen zijn vaak zo ingesleten, eer je het weet, ga je toch weer op de oude vertrouwde voet verder.

Het laatste jaar was geen topjaar voor mij; misschien hebt u dat wel gemerkt. Het gevoel becroop me steeds vaker dat lang niet alles zo gemakkelijk ging dan voorheen.

Wellicht kent u dat gevoel ook? Dat gevoel dat alles wat we doen uit onze tenen moet komen; op ons tandvlees lopen, zeggen we ook wel.

Maar toch geven we niet op; 'och, het zal vanzelf wel weer beter gaan' zeggen we dan. 'Aan hard werken is nog nooit iemand doodgegaan'.

Door de bank genomen zijn wij, Sallanders van huis uit werkers: niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Daar voelen we ons goed bij: hard werken is een deugd. Zolang we kunnen werken, er niet bij neervallen, zijn we trots op onszelf.

In het NT lezen we onder andere over het leven van Jezus. Dit jaar volgen we Hem op de voet via het evangelie van Marcus. Van de vier evangelisten heeft Marcus de minste woorden nodig gehad om zijn verhaal te schrijven. Daar houd ik wel van 😊

Eigenlijk weten we alleen maar iets over de laatste drie jaar van het leven van Jezus.

We lezen dat Hij daar, samen met Zijn vrienden, langs het meer van Galilea liep. Met een beetje romantiek zie je het voor je: lekker weertje, beetje vissen, picknicken aan het water, een paar vrienden bezoeken enz.

Natuurlijk weten we dat Hij dat niet zomaar deed: Hij vertelde ons over Zijn Vader, en de weg daarnaar toe. Hij vertelde ons hoe te leven. Jezus was ons voorbeeld.

Laat Hij ons zien dat we almaar moeten presteren in de hoogste versnelling?

Ik kan er niets aan doen, maar ik denk weleens tussen de regels door te lezen dat juist Hij bij uitstek heeft laten zien dat pas op de plaats maken zo af en toe heel goed is. Dat het louterend kan zijn. Gewoon kijken wat je dag in petto heeft voor jou. Open staan voor wat er komen gaat.

Wellicht hebben de vrienden van Jezus dat ook ervaren.

Rust nemen kan helend kan zijn. Sterker nog, op zijn tijd rust nemen is noodzakelijk.

Waarom is dat voor ons nou zo moeilijk?

Natuurlijk weet ik ook dat de maatschappij veel van ons vraagt, maar toch..

Vaak voelen we ons te druk om rust te nemen. Zeker is er veel werk te doen, maar af en toe halt houden, of terugschakelen naar een lagere versnelling, daar is niks mis mee. Dat is noodzakelijk.

Juist in de rust kan er iets gebeuren. Niet met de wereld om ons heen, maar met onszelf.

In de rust mogen we tot onszelf komen, in contact komen met alles wat in ons leeft. Met wie we ten diepste zijn. Nadenken over wat nu echt belangrijk is in ons leven en ons daarnaar te richten.

Om van daaruit weer de draad op te pakken en rustig verder te gaan.

Dat lijkt me een goed voornemen.

Dat wens ik ons allen toe in 2021.

*Marga klein Overmeen*