



Emmanuelparochie

Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen:

Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld

Riky Harink krijgt Pauselijke onderscheiding

Volkomen overrompeld werd aan het einde van de Eucharistieviering van **zondag 3 oktober jl.** parochiaan Riky Harink naar voren geroepen door Pastoor Monnikhof.

Beduusd betrad Riky het altaar om de Pauselijke onderscheiding **Pro Ecclesia et Pontifice** in ontvangst te nemen. Het betreft een onderscheiding voor bewezen diensten aan de Rooms Katholieke Kerk of het rooms-katholieke geloof.

Als iemand in aanmerking komt voor deze onderscheiding dan is het Riky Harink wel. **Ruim vijftig jaar heeft zij zich, in allerlei hoedanigheden, geheel belangeloos en vrijwillig ingezet voor het welzijn van de medemens.**

De geloofsgemeenschap is Riky hiervoor **zeer erkentelijk** en heeft haar bij Paus Franciscus voorgedragen voor deze uitzonderlijke onderscheiding. Zo'n enorme onbaatzuchtige staat van dienst kon door de Paus niet genegeerd worden en uiteraard werd goedkeuring gegeven voor de aanvraag van de onderscheiding voor deze **unieke, loyale, sociale, betrokken en zorgzame dame.**

In het bijzijn van een hechte familie- en vriendschare werd Riky in het zonnetje gezet. **Pastoor Monnikhof overhandigde haar de oorkonde en aan Riky's dochter de eer om de bijzondere eremedaille op te spelden.**



Vanuit de geloofsgemeenschap kwamen er **warme en ontroerende woorden** van Pastoor Moninkhof, Nolly Holterman en Leo Broeks. 'Al die heisa, daar houdt deze frontvrouw niet van, maar toch is het niet meer dan logisch dat Riky geëerd en onderscheiden wordt en uitgebreid bedankt wordt'. 'Een bescheiden steunpilaar en barmhartige Samaritaan die altijd klaar staat om een ander te helpen en zoveel naastenliefde geeft'.

Riky is enorm dankbaar dat ze zoveel heeft mogen betekenen voor velen en dat ze in goede gezondheid verkeerd om het ook allemaal mogelijk te maken. Gezien haar leeftijd heeft ze inmiddels een stapje teruggedaan, maar ze zal altijd loyaal blijven en anderen met raad en daad bij staan, wanneer dat nodig is. Ze dankt haar naasten, die het haar mogelijk hebben gemaakt haar visie en doelen na te streven. Ze is verheugd dat zoveel mensen, zelfs vanuit Polen, naar de viering zijn gekomen.

Twee wolven in de vredesdienst te Lemelerveld

Uitgaande van de Raad van Kerken was er op 19 september een Vredesdienst.

Zo'n **150 gelovigen en ongelovigen** kwamen af op het bericht dat er twee wolven zijn bij **De Olde Lucashoeve op de Lemelerberg**. En zij waren er niet alleen, ook de muzikanten van Kunst Na Arbeid en de voorgangers van drie kerken: pastor Marga Klein Overmeen en de dominees Georg Naber en Leon Eigenhuis.

Het verhaal van de **goede en de slechte wolf** werd uitgespeeld door de indianengrootvader met zijn kleinkind, die gaandeweg de viering groeide in wijsheid.

Pastor Marga wist dat prachtig te verwoorden in haar overdenking.

Met een goede collecteopbrengst voor hulp aan arme landen in coronatijd én de heerlijke koffie van koster Henk van der Veen, keek men terug op **een zeer geslaagde viering!**



Huldiging vrijwilligers Lemelerveld

Het kon en mocht weer!

Wat door corona twee keer mis was gegaan, is **zaterdag 9 oktober** als geloofsgemeenschap ingehaald. **De huldiging van vrijwilligers die zich al heel lang belangeloos inzetten voor het geluk en welzijn van mensen vanuit de H. Hartkerk.**

Tijdens de viering, waarin in het evangelie de vraag van een rijke jongeling aan Jezus werd gesteld wat een mens moet doen om gelukkig te zijn, was het antwoord van Jezus, kort samengevat: "Geld en goederen maken de mens niet gelukkig maar aandacht hebben voor een ander des te meer". Voorganger Arnold Huijsmans gaf er een mooie uitleg bij met een link naar wat er na de viering stond te gebeuren; huldiging van mensen die dit al jaren doen voor en vanuit onze parochie.

Vrijwilligerswerk is je inzetten voor het geluk en welzijn van anderen. Je geeft iets van je tijd en je krijgt er een goed gevoel voor terug. En samen iets doen voor de gemeenschap brengt daar ook nog eens gezelligheid bij.

Na afloop van de viering werden maar liefst **9 personen in het zonnetje gezet.** Leo Broeks sprak namens de Locatieraad en Pastoraatsgroep de jubilarissen toe.



Eerst zij die eigenlijk **al in 2020 gehuldigd zouden worden.**

Mies Boerkamp heeft zich **25 jaar** belangeloos ingezet voor o.a. avondwake's, bezorgen van het parochieblad en de kerkversiering.

Annie Kelder begon in de leiding van de Tienerclub en helpt nog steeds mee aan de kerkversiering en in de Caritas. En dat al **ruim 40 jaar.**

Jaap Warnar is ook al **40 jaar** een radertje in het geheel; meehelpen in de leiding van diverse gelederen tot zorgen voor het metaalwerk bij het onderhoud van de gebouwen.

André van der Vegte spande als jongste van de jubilarissen de kroon met **50 jaar** vrijwilliger zijn. Begonnen als misdienaar en daarna tot op heden acoliet. Verder was hij o.a. actief in het bestuurswerk, Raad van Kerken en de Pastoraatsgroep.

Daarna kwam de groep die **de afgelopen zomer een jubileum te vieren hadden.**

Er was zelfs **een echtpaar** onder de jubilarissen die zich **al 25 jaar** verdienstelijk maken.

Diny Boxebeld begon in de Tienerclub en was actief in de Caritas en nu nog helpt ze mee in het schoonhouden van het kerkgebouw. **Herman Boxebeld** begon in de Parochievergadering en helpt met veel plezier in de tuinploeg en bij het onderhoud van de kerk.

Hans Gerritzen is al **25 jaar** de man van de bestuurszaken en tot op heden betrokken bij actie kerkbalans, het liturgisch beraad en is tevens collectant.

Ben Mars, 25 jaar geleden begonnen in diverse bestuursfuncties tot op heden nog bezig met het seniorenpastoraat, Kerk In Platteland en helpt op de begraafplaats en bij het onderhoud van de gebouwen.

Jo Mulder begon als jong ventje bij de misdienaars (in de oorlogsjaren). Op latere leeftijd werd hij opnieuw vrijwilliger, toen in de Caritas en tot op heden is hij collectant en brengt het parochieblad bij mensen thuis.

Leo Broeks vatte het kort samen; 'vele van deze jubilarissen staan niet zo vaak op de voorgrond maar zijn dienstbaar aan het grote geheel. Jullie zorgen ervoor dat de kerk kan draaien met en voor elkaar. Mensen die over het algemeen goed te passe zijn en altijd in voor een praatje. Fijn dat jullie je steentje bijdragen. En dat geldt voor alle vrijwilligers. Onze geloofsgemeenschap hoopt nog vele jaren van alle talenten gebruik te mogen maken om zo onze parochie in stand te kunnen houden'.

De jubilarissen kregen een oorkonde en bloemen overhandigd en werden door de kerkgangers gefeliciteerd met een hartelijk applaus.

Na de huldiging was er voor de jubilarissen een gezellig samenzijn georganiseerd in het parochiecentrum.

Sint Brigitta te Ommen

Heilig Vormsel

Door de coronapandemie was het in onze Emmanuelparochie niet mogelijk om op de gebruikelijke manier het Heilig Vormsel toe te dienen. Maar het bleek wel mogelijk om dit op kleine schaal en per geloofsgemeenschap te doen. **Pastoor Monnikhof werd hiertoe door Kardinaal Eijk aangewezen als Vormheer.**

Op **vrijdagavond 8 oktober** jl. was onze Sint Brigitta geloofsgemeenschap aan de beurt om het Heilig Vormsel toe te dienen. Er waren **zeven vormelingen: Pascal, Silvan, Lotte, Vera, Kim, Tim en Valerie**. Een vormeling zit op de basisschool, de anderen inmiddels al op de middelbare school. De zaterdag voorafgaand vertelde pastor Butti de vormelingen over de betekenis van het Heilig Vormsel. Het was een mooie viering met veel familie, parochianen en andere gelovigen en met ondersteuning van Intermezzo.

Heel mooi dat deze feestelijke gebeurtenis in deze tijd toch door kon gaan.

Heel veel dank aan pastoor Monnikhof, pastor Butti, de werkgroep en ouders die deze avond mogelijk hebben gemaakt.

Jan de Jong



Eerste Heilige Communie 2021

Op **zondag 10 oktober** jl. hebben **tien kinderen** hun Eerste Heilige Communie gedaan in de St. Brigittakerk in Ommen.

De communicanten **uit de groepen 4 t/m 7**, hebben voor het eerst deelgenomen aan de communie in een voor deze gelegenheid samengestelde viering. Familie, vrienden en andere parochianen waren hierbij aanwezig. Dit gebeurde allemaal in **een mooie versierde kerk** met begeleiding van het koor Intermezzo.

De communicanten zagen er **feestelijk** uit en liepen samen, met de doopkaars in hun hand, de kerk binnen. Het was allemaal best spannend, maar de communicanten hebben zichtbaar genoten.

Na de viering hebben alle communicanten namens de kerk een oorkonde 'eerste keer deelname aan de Eucharistie' gekregen en een cadeautje.

De communieviering was **al een paar keer uitgesteld** vanwege het coronavirus, maar gelukkig kon het zondag 10 oktober jl. wel doorgaan. Daarom namen er kinderen deel uit vier verschillende groepen van de basisschool.

Ter voorbereiding van deze feestelijke gebeurtenis hebben de communicanten, onder begeleiding van Lisette Bakker-Huyskes en Margôt Eshuis, op school gewerkt **aan het Eerste Communie-project 'Blijf dit doen'**.

De verhalen en werkvormen namen de communicanten mee op reis in ons geloof. De communicanten hebben tijdens de vier bijeenkomsten op school gewerkt aan **leuke en leerzame opdrachten**. Thuis hebben ze ook samen met hun ouders een aantal opdrachten gemaakt.

De communicanten en hun ouders **bedanken** Pastoor Monninkhof, het koor Intermezzo, Lisette Bakker-Huyskes, Margôt Eshuis, René Pillen en ieder ander, die zich heeft ingezet voor deze viering.

Samen hebben wij deze dag tot een **fijne herinnering** gemaakt.



Wordt vervolgd



Voor het interview met de restaurateur van het orgel, zie <https://youtu.be/rr1mEdqQ21I>

Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

Even stilstaan

Op maandagavond **1 november** stonden we tijdens de **Allerheiligen- en Allerzielenviering** in onze kerk even stil bij het gemis van een overleden echtgenoot, opa, oma of een familie(lid) en denken aan wat die ander voor je betekende en nog voor je betekent.

Tijdens de voorbede werden met name de overledenen van het afgelopen jaar genoemd en werd er een kaars voor hen ontstoken. Door samen te luisteren, even in gedachten zijn, te zingen, te bidden en stukken tekst te horen, ervaar je **de verbondenheid met eerdere overledenen**. Die verbondenheid kan je raken en goed doen.

Na afloop van de viering brachten we een **bezoek aan het kerkhof**. Hier vond een herdenking plaats met gebed, zang en zegeningen van alle graven. Iedereen die er behoefte aan had kon **het graf van de overledenen laten zegenen met het noemen van de naam**. De lampen en de vele lichtjes op de graven gaven een zee van licht, die warmte uitstraalt. Dit Licht in de duisternis geeft bemoediging en kracht. Je bent niet de enige die met verlies en gemis moet leven.

Na deze plechtigheid was er een kopje troost in de kerk.



Kerkerbanken verwijderen?

Op zondag 4 juli was er na de viering, nu in de kerk, voor het eerst na lange tijd weer **samen koffie drinken**. Om zo even weer het wel en wee van de afgelopen coronatijd met elkaar te kunnen delen. Omdat dit een groot succes was heeft de locatieraad besloten dit **maandelijks op de 1^e zondag van de maand** te herhalen. De kerkgangers krijgen op dit moment de koffie aangereikt in de banken. Ook niet kerkgangers zijn van harte welkom om zich bij het ontmoetingsmoment aan te sluiten. Een aantal vrijwilligers zijn nu in de kerk begonnen met een kleine verbouwing. Op dit moment worden er **enkele banken achter uit de kerk verwijderd**. De ruimte die hierdoor vrijkomt is straks een **geweldig mooie plek om elkaar te ontmoeten en koffie te drinken**.

Diaconie

Vooraankondiging

Door de Pelgrimagegroep 'Het Zoeken Niet Moe' wordt er jaarlijks een lezing georganiseerd.

Deze keer verdiepen we ons in het complexe vraagstuk van **euthanasie, kerk en geloof**.

Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

Wanneer is lijden als ondraaglijk te beschouwen? Wat is 'voltooid leven'; bestaat dat? Wat is het standpunt van onze kerk inzake euthanasie?

Kortom, vele vragen die ongetwijfeld ook wel eens opkomen bij u.

Kardinaal W. Eijk zal deze lezing komen verzorgen. Als geen ander kan hij hierover spreken; hij promoveerde op dit thema.

Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Datum: 9 februari 2022

Tijd: 13.30u inloop met koffie/thee. 14.00u start.

Locatie: parochiecentrum Lemelerveld

Begeleiding: Kardinaal W. Eijk

Kosten: 5 euro.

Graag tot dan, Pelgrimagegroep "Het Zoeken Niet Moe"
Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker.

Caritasweekend 2021

In het weekend van **2/3 en 9/10 oktober** hebben wij als Emmanuelparochie weer onze **jaarlijkse Caritasweekend** gehouden. De meeste locaties hebben meegedaan. De opzet is een viering die in het teken staat van het werk van Caritas. Het thema dit jaar was: **'ik zie je, mijn naaste'**.

Hoonhorst

We wilden graag aandacht vragen opdat we, nu de Corona afneemt, mensen niet vergeten weer op te zoeken. Om de aanloop daarnaar toe te vergemakkelijken konden alle mensen na de viering een presentje meenemen voor iemand die dat goed zou kunnen gebruiken met daaraan een mooi gedicht.

*Omzien naar elkaar
We leven op deze aarde en leven niet voor ons alleen
Maar we mogen ook omkijken naar de mensen om ons heen.*

*Een vriendelijk woord of een glimlach kan genoeg wezen,
en kan een mens blijdschap en vreugde in het leven geven.*

*Even een bezoekje met een kopje koffie erbij,
hiermee maak je iemand anders al blij.*

*Of als er ergens een klusje moet worden gedaan,
hoe mooi kan het zijn om samen aan het werk te gaan.*

Janneke Troost

Een wake up presentje zeg maar.

Het was ook voor de caritasgroepen weer hartstikke leuk om weer in actie te mogen komen voor zoiets leuks.

Overall werden de presentjes van harte meegenomen.

Al met al een heel vrolijk en geslaagd weekend.

Hieronder een klein verslag van de verschillende werkgroepen en hun presentjes.

Heino

In Heino deden we dit jaar voor het eerst mee met de Caritasviering en we zijn benieuwd hoe een en ander is ontvangen. Voor het presentje hebben we een mix gemaakt van de voorbeelden die al genoemd zijn. Een zakje met twee waxinelichtjes en twee chocolaatjes. Van ieders één om zelf te houden en de ander om te delen. Een kaartje erbij met op de voorzijde ons PCI-logo en op de achterkant het thema nog eens benoemd en een beetje de uitleg van het logo. De gevende en de ontvangende hand. En liefdadigheid kent geen tijd. Het wordt nooit 12.00 uur.



Vilsteren

Hiernaast de attentie wat Caritas Vilsteren heeft gedaan tijdens de caritasviering van afgelopen zondag.

Het was weer een succes!

Groet aan eenieder van Geesje en Willie



Ommen

Gisterochtend is in Ommen de Caritasviering geweest.

Ook hier was het een succes. Alle 50 attenties zijn meegenomen.



Hartelijke groet,
Caritas Ommen

Catechese

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie

Voor de komende weken staan de volgende activiteiten gepland (voor meer informatie zie de brochure en de website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl):

- Dinsdag **9 november 20.00 uur**
Filosofie in Dedemsvaart
(elke 2^e dinsdag van de maand)
- Woensdag **10 november 20.00 uur:**
Filosofie in Heino
(elke 2^e woensdag van de maand)
- Donderdag **11 november om 20.00 uur**
Paulus' missiereizen in Dalfsen
(elke 2^e donderdag van de maand)
- Dinsdag **16 november om 20.00 uur**
Leve Israël in Lemelerveld
(elke 3^e dinsdag van de maand)
- Woensdag **17 november om 20.00 uur**
Ad Fontes in Dedemsvaart
(elke 3^e woensdag van de maand)
- Donderdag **18 november om 19.30 uur:**
Geloven Nu in Ommen
(elke 3^e donderdag van de maand)
- Dinsdag **23 november om 20.00 uur**
Filosofie in Slagharen
(elke 4^e dinsdag van de maand)
- Woensdag **24 november 20.00 uur:**
Filosofie in Ommen
(elke 4^e woensdag van de maand)
- Donderdag **25 november 20.00 uur:**
Israël in Dalfsen
(elke 4^e donderdag van de maand)
- Zondag **28 november om 19.00 uur**
Filmavond in Hardenberg
- Donderdag **9 december om 20.00 uur**
Filmavond in Heino



Op **donderdag 18 november om 20.00 uur** zal René Huyskes een **lezing** houden **over engelen** in het parochiecentrum van Slagharen.

U kunt zich **voor bovenstaande lezing aanmelden** via het parochiesecretariaat of via de mail: InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl

MAAND OKTOBER – FEEST VAN DE ENGELBEWAARDER



Engelen, boden of gezanten, zijn bovenaardse wezens, als intellectuele persoonlijkheden boven de mensen verheven, door God geschapen en aan Hem onderworpen. De algemeen kerkelijke leer beschouwt hen als volkomen onstoffelijk en noemt ze zuivere geesten. In het Oude Testament verschijnen zij als dienaren die God leven en door Hem gezonden worden om zijn volk, ook op wonderdadige wijze, te beschermen.

In het Nieuwe Testament omringen zij Christus, vooral bij zijn intrede in de wereld en vervullen zij een rol die geheel ondergeschikt is aan Christus en zijn zending. De kerk gedenkt hen met een jaarlijkse feestdag van de Engelbewaarders. Je hoort in onze tijd nog maar weinig over hen. Maar inden beginne van de schepping heeft God ook de engelen geschapen om de mens de dienen en te beschermen.

Gek, dat er nu zo weinig door theologen over engelen gesproken wordt: in de Evangelien 42x, en in de Handelingen van de Apostelen 21x. Bij Paulus 28x om maar te zwijgen in het boek der Openbaring van Johannes. Maar in onze tijd is het leeg geworden rond de kinderbedjes en om de troon van de Allerhoogste. Toen ik nog een kind was, leerde moeder ons 'dat er veertien engeltjes rondkom on bedjes zweefden, om ons te beschermen ..'. De kinderen bidden nu nog nauwelijks voor het eten en drinken, dat voorbeeld is in grote mate verdwenen. Nu ben je een zonderling geworden, als je stil bent om te danken voor alles wat je geschonken wordt.

Maar nu de engelen niet meer zo in tel zijn, is de diepste oorzaak aan te wijzen: dat we niet meer gewoon zijn op onze levensweg iets anders tegen te komen dan wat we zelf zijn of zelf gemaakt hebben: De mens komt zichzelf tegen.

Hoe moeten we dan de engel voorstellen? Ze zijn niet met onze ogen te zien, omdat het geesten zijn boven ons verheven, maar altijd toch aanwezig, omdat God dat in zijn grote liefde gewild heeft. De Bijbelse engelen zijn actieve wezens, die tot ons gezonden zijn om ons te bewaren in het leven tegen de gevaren, die we zelf dikwijls niet in de hand hebben, en ook tegen het vele kwaad dat dagelijks in onze wereld te zien is.

Jammer is het, dat we de Bijbel, de Heilige Schrift, het Woord van God, zo weinig lezen, want juist daarin kun je lezen dat Jezus het zo dikwijls over engelen heeft.

De engelen mogen we niet aanbidden, want God kent zijn gelijke niet. Maar Hij schenkt ze ons om niet. Moge het ons gegevens zijn dit geschenk van God voor ons meer in dankbaarheid te aanvaarden, en we zullen weer ervaren hoe rijker ons leven zal worden als we onze engelbewaarder weer een plaats geven in ons leven.

Tot slot volgt hier een engelenlied:

Engelen zendt Hij ons alle dagen om hem tot vaste gids te zijn.
Zij zullen hem op banden dragen door een woestijn van hoop en pijn.
Geen vrees of onheil doet hem beven, geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van dagen zal God geven, rust aan een koele waterbeek.

Prachtig is dit lied wat we veelvuldig zingen, maar waar we misschien niet bij stilstaan.
Hans Enthoven, diaken

Nieuws uit het parochiebestuur



VACATURE HUISHOUDELIJK MEDEWERKER PASTORIE M/V – 8 UUR/WEEK

Op de R.K.-pastorie te Ommen zoeken wij **met spoed** een huishoudelijk medewerker voor de huishouding van pastoor Monnikhof.

U bent voor 8 uur in de week beschikbaar, in overleg verdeeld over meerdere dagen, en u kunt zelfstandig de huishouding voeren. Het gaat o.a. om het verrichten van de was en strijk en het schoonhouden van de pastorie.

Als persoon bent u integer, betrouwbaar en discreet.

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de diocesane regeling van het bisdom Utrecht.

Heeft u belangstelling, stuur dan een brief met uw werkervaring naar Irma Viskaal, secretaris Emmanuel parochie via e-mail: secretaris@emmanuelparochie.nl

Sollicitatiegesprekken zullen in overleg met u worden gepland.

Nieuws uit het pastoraal team

In onderstaand artikel stelt **Richard Meijer** uit Hoonhorst zich aan U voor.. Afgelopen jaren heeft hij de **opleiding van ons Aartsbisdom gevolgd tot diaken**. Deze opleiding heeft hij nu voltooid. Binnenkort volgt zijn wijding tot permanent diaken. Na zijn wijding zal hij als **onbezoldigd diaken** het pastoraal team ondersteunen en dienstbaar zijn aan onze Emmanuelparochie.

Pastoor André Monninkhof

Voorstellen diaken kandidaat Richard Meijer



Mijn naam is Richard Meijer, ik hoop binnenkort de diaken opleiding van het Ariënsinstituut van het aartsbisdom Utrecht af te ronden. Ik heb het afgelopen studiejaar stage gelopen in de Heilig Kruis en Lebuïnus parochies Dit zijn de zuidelijke buurt-parochies van de Emmanuelparochie.

48 Jaar geleden ben ik geboren in het Noord Groningse Bedum. Na wat omzwervingen tijdens mijn studie en eerste banen ben ik op de grens van Salland en het Vechtdal gaan wonen. Ik woon samen met mijn echtgenote en hondje in Hoonhorst.

Veiligheidsregio IJsselland is mijn werkgever. Op de afdeling beheer en techniek beheer ik de communicatie-apparatuur en houd mij bezig met storingen in de elektronica die mijn brandweer collega's gebruiken. Naast deze werkzaamheden ben ik één van de communicatie-adviseurs die de media te woord staat bij inzet van de brandweer. Bij een inzet waar overleg en afstemming tussen de ambulancedienst, brandweer, politie en gemeente nodig is, adviseer ik over alle communicatie-aspecten die op dat moment van belang zijn voor de bestrijding van een incident.

In de vrije tijd die overblijft, mag ik graag wandelen, landschappen fotograferen, de Friese Waddeneilanden bezoeken en pelgrimeren in bijvoorbeeld Lourdes. Blij word ik van ontmoetingen met mensen met wie ik in gesprek mag raken.

In 2018 ben ik gestart met de opleiding in Utrecht. Voordat ik in Utrecht startte heb ik enkele jaren gestudeerd aan het Bonifatius Instituut in Vogelenzang waar het Aartsbisdom mee heeft samengewerkt. Als alles volgens plan verloopt zal ik D.V. zaterdag 15 januari 2022 in de kathedraal in Utrecht de wijding tot permanent onbezoldigd diaken ontvangen.

Na de wijding mag ik mij gaan inzetten in de Emmanuelparochie. In overleg met pastoraal team gaan we de komende weken overleggen waar mijn dienstwerk het beste tot haar recht komt.

Graag tot ziens en een hartelijke groet,
Richard Meijer

Communie: bron van inspiratie

Kortgeleden zag ik in de grote ondergrondse kerk in Lourdes, het beeld van paus Pius X. Hij was paus van 1903-1915. Hij is de paus van de veelvuldige communie, en ook van de communie voor jonge kinderen. Het is door zijn initiatief van toen, dat ook nu nog jonge kinderen, als zij er rijp voor zijn (meestal rond hun achtste jaar, in groep 4) hun eerste heilige communie kunnen ontvangen. De lijn, ingezet door paus Pius X, is later voortgezet door het Tweede Vaticaans Concilie. Dit was een belangrijke kerkvergadering van bisschoppen over de hele wereld. Deze kerkvergadering vond plaats tussen 1962 en 1965. De bisschoppen besloten toen, dat het goed was om dagelijks naar de Mis te gaan en vaak de communie te kunnen ontvangen. De ontmoeting met de Heer in de viering van de eucharistie zagen zij als een bron van inspiratie, moed en vertrouwen.

Ook voor mij als priester, is de Eucharistie hoogtepunt en bron. Ik vind het fijn om als gewijde te kunnen voorgaan in de viering van de eucharistie. Ook voor mij is de eucharistie het kloppend hart van de geloofsgemeenschap.

Tegelijk zie ik, dat wij (pastor Anton Wenker, pastor Hans de Vries en ik) niet overal tegelijk kunnen zijn. Hoe graag wij dit ook zouden willen, het lukt ons niet om op zaterdagavond en zondag in elk van onze 11 parochiekerken te zorgen voor een eucharistieviering.

Wat ik ook bespeur, is het verlangen bij velen van U om, zeker de weekendvieringen – toch ter communie te kunnen gaan. Ook vindt U het fijn, dat ook de andere leden van ons pastoraal team (pastor Marga Klein Overmeen en pastor Joop Butti) kunnen voorgaan in weekendvieringen. Verder kunt U ook de inspiratie, die U in vieringen in onze parochie, krijgt van onze parochiële voorgangers, waarderen.

Daarom is het goed nieuws, dat onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, onlangs weer toestemming heeft gegeven voor het uitreiken van de heilige communie in vieringen onder leiding van parochiële voorgangers. Hiermee heeft hij voldaan aan een wens van velen van U.

Wel geeft de Kardinaal aan, dat hij een nieuw beleidsplan voorbereidt. Hiervoor wil hij eerst nog overleggen met adviesorganen in ons Aartsbisdom. Naar verwachting zal dit beleidsplan in het midden van het volgend jaar (medio 2022) verschijnen. Naar ik vermoed, zal hij in dit beleidsplan (mede) aandacht schenken aan de vormgeving van de zondagsviering bij afwezigheid van een priester, en aan de verhouding van het aantal eucharistievieringen en woord- en communievieringen.

Wat me verder opvalt, is dat bij een uitvaart nabestaanden steeds vaker kiezen voor een gebedsviering zonder communie. Als reden hiervoor geven zij aan, dat zij niet meer zo vaak in de kerk komen, maar voor hun dierbare wel een mooi kerkelijk afscheid wensen. In een gebedsviering kan dit heel goed. Er wordt geen communie uitgereikt. Maar er wordt wel gelezen uit de Bijbel; er is een overweging, waarin het leven van de overledene in een gelovig perspectief wordt geplaatst; er wordt gebeden, gezongen, en aan het eind is er de zegening met wijwater en wierook. Ook is er in zo'n gebedsviering de nodige ruimte voor de persoonlijke wensen van de overledene en haar of zijn nabestaanden. Willen de nabestaanden hun dierbare tevens gedenken in een viering met communie, dan kan dit heel goed in een zondagsviering (of doordeweekse viering) met een speciale intentie voor de overledene.

U en mij wens ik toe, dat de ontmoeting met de Heer in de heilige communie, voor ons een bron van troost en goede moed mag zijn en blijven.

Pastoor André Monninkhof

Om verder te lezen: "De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van ons geloofsleven. Pastorale brief bij gelegenheid van het 'Jaar van de Eucharistie'". Utrecht, 2019. Geschreven door onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk. Wenst U een exemplaar, dan kunt U dit aanvragen door een mail te sturen aan de secretaresse van ons pastoraal team: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl