



Emmanuelparochie

Jaargang 9, nummer 3, maart 2022

Nieuwsbrief Emmanuelparochie

Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen:

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino

Oekraïne

Woensdag 2 maart (Aswoensdag) klonken er om 17.15 uur door het gehele land (ook in Heino) de kerkklokken. **Klokken voor 'vrede en recht'** in het door Rusland binnengevallen land Oekraïne.

De veertigdagentijd is begonnen, een tijd van bezinning en innerlijk gewetensonderzoek op weg naar Pasen. Juist in deze tijd is er een gewelddadige strijd bezig in Europa. Een gevaarlijke strijd die vele mensen treft en waar veel mensen zich ernstige zorgen over maken. Tijdens de vieringen van de veertigdagentijd willen we stil staan bij ons eigen leven, maar zeker ook bidden voor wat er in de wereld om ons heen gebeurt.

Daarom zal vanaf zaterdag 5 maart voor in de kerk van Heino het Passiekruis staan, gehuld in de kleuren van Oekraïne. We hebben een speciale plaats in de kerk gecreëerd om **te bidden en een kaarsje op te steken, hopende op vrede voor Oekraïne en de wereld.**



We ontsteken een kaars en bidden:

*God van vrede en gerechtigheid
wij bidden vandaag
voor het volk van Oekraïne
we bidden voor vrede
en het neerleggen van wapens.
We bidden voor allen die vrezen
voor de dag van morgen;
dat Uw Geest van troost hen mag naderen.*

*We bidden voor hen
die macht hebben over oorlog of vrede;
om wijsheid bidden wij;
dat er verstandige besluiten worden
genomen.*

*Bovenal bidden we voor alle mensen
in gevaar en in angst;
dat U hen vasthoudt en beschermt.*

*Wij bidden in Naam van Jezus,
Koning van de Vrede.
Amen.*

Bron onbekend

Een verbeeldingstuin in Heino

Bij het afscheid van pastor Gerard Noordink heeft hij de wens geuit om als afscheidscadeau een bijdrage te mogen ontvangen ten behoeve van iets als een denkbeeldentuin naast de kerk in Heino. Er is hem vervolgens een geweldig afscheidscadeau aangeboden dat nu voor het grootste deel aan dat doel besteed gaat worden. De **Pastoor Mijnhoutstichting**, die lokale projecten ondersteunt ten behoeve van de katholieke geloofsgemeenschap in Heino, heeft het project geadopteerd en wil het geheel verder faciliteren en financieren. Met instemming van de locatieraad en de pastoraatsgroep en met de inzet van de tuinploeg en de klussengroep vond en vindt er in deze maanden een kleine metamorfose plaats van de buitenruimte naast de kerk.



Aanleiding

In een katholiek kerkgebouw staan sinds jaar en dag **Heiligenbeelden**. Beeldhouwwerken van hout of steen die een Heilige moeten voorstellen. Deze Heiligenbeelden moeten de bezoekers van het kerkgebouw **tot nadenken stemmen**. Want de Heilige die ze uitbeelden waren ooit **voor'beeld'ige mensen**. Door hun leven maakten zij iets van **Gods Liefde zichtbaar in onze wereld**. In eenvoudige dorpskerken zien we daarom de beelden van 'gewone' Heiligen zoals de Heilige Theresia van Lisieux, Johannes Vianney, Antonius van Padua en Gerhardus Majella. In de kerk van belangrijke stadsparochies staan voor heiligenbeelden 'bijzondere' mensen zoals van geleerde kerkvaders Augustinus, Ambrosius, Hieronimus. **De beelden moesten gelovigen herinneren aan mensen die heel vroom, heel pastoraal, heel inspirerend of heel sociaal waren**. Om zo de kerkgangers aan het denken te zetten over hun eigen leven en handelen. **Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook daarbuiten kunnen beelden ons tot nadenken stemmen en zo inspirerend, troostend of stimulerend voor ons zijn.**

Plan

Tuinarchitecte Nelleke Mein-Kamminga kreeg de opdracht om een plan voor zo'n denkbeeldentuin te ontwerpen. De toegang moet liefst zo laagdrempelig mogelijk zijn en zeer uitnodigend voor iedereen. Vervolgens is zij tot het hiernaast afgebeelde ontwerp gekomen. **In het plan voor deze geloofstuin heeft zij de drie deugden verwerkt die de apostel Paulus benoemt in de eerste brief aan de Corinthiërs: "Nu resten ons nog: Geloof, Hoop en Liefde".**

Deze drie symbolen zijn terug te vinden in haar ontwerp.

Achter de heg aan de Canadastraat is een **Anker** in de grond uitgetekend. Dat zal te zien zijn doordat de vorm van het anker met gele vaste grond in het gras wordt gelegd. Rond de grote boom wordt op dezelfde wijze een **Hart** in de grond aangelegd. En vlak naast de kerk zal er een **Kruis** in de bodem te zien zijn. Deze drie symbolen worden afgebakend met een ijzeren rand. Binnenin het hart en het anker zal makkelijk te onderhouden sedum beplanting worden aangelegd. In totaal worden er in de tuin **een viertal banken** geplaatst. En er zullen een **aantal sokkels** worden gemaakt waarop uiteindelijk **de beelden komen die tot nadenken kunnen stemmen**. Daarnaast is er een heel mooi, makkelijk te onderhouden beplantingsplan bedacht.



De ingang zal komen waar nu het fietsenrek ligt, **rechts van de kerk**. Daarvoor wordt door sieraedrij Mensink een hek gemaakt.

Dankzij de grote inzet van de tuinploeg en de klussengroep van de parochie krijgt alles langzaam zijn bestemming. Er moet nog wel heel wat zand verplaatst en nog heel wat tegels gelegd worden.

Voor wie de **actuele ontwikkelingen** wil volgen kan altijd terecht **op de site** van onze geloofs-gemeenschap: www.rkkerkheino.nl



In de komende maand worden deze **drie symbolen gevuld met een geelachtig zand** waarover gelopen kan worden en met **stapstenen** zullen de drie elementen met elkaar verbonden worden.



We hopen u later de volgende stappen in de ontwikkelingen te laten zien.

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino en Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

Dialectviering

In oktober 2019 vond er in Heino en Lierderholthuis voor de laatste keer een dialectviering plaats. **Tonnie Goot Beumer en Dinie Koenjer** zijn vanuit de werkgroep woord- en communieviering in januari weer enthousiast begonnen met de **voorbereiding** voor weer een dialectviering. Een dialectviering is een eredienst met alle lezingen – voorbeden en gebeden die op de dag van de viering horen, het klinkt alleen anders. **Tekst en zang is in het Salland dialect** en dat is best even wennen. God die niet met 'U' wordt aangesproken, maar met 'le'. Dat is nu eenmaal het enige woord dat ervoor is. Maar dat betekent niet dat de dialectviering op **zaterdagavond 2 april om 19.00 uur in Heino en zondagmorgen 3 april om 9.00 uur in Lierderholthuis** als een soort folklore moet worden gezien. Niet iedereen vindt het makkelijk in het Sallands te zingen. De liederen zijn speciaal voor deze gelegenheid door de werkgroep, samen met enkele leden van het gemengd koor Lierderholthuis aangepast, zodat de tekst in het dialect goed klinkt op de melodie van elk lied. **Thema van de viering is "steeds op zoek". (steeds op zuuk)**. De **muzikale ondersteuning** tijdens de dialectvieringen in Heino en Lierderholthuis wordt verzorgd door het **gemengd koor Lierderholthuis onder leiding van organist/dirigent Stef Luchtenberg**.

Iedereen is van harte welkom. Voor velen van ons is dit 'n viering in hun eigenmoedertaal.

Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

Rondleiding rond het Sacrament Doopsel

Woensdagmorgen 16 februari zijn de leerlingen van de Basisschool Sint-Nicolaas op “speurtocht” in de Heilige Nicolaas kerk geweest; per klas werden we rondgeleid en hebben we ontdekt wat er allemaal bij het Sacrament van het Doopsel aan symbolen zijn.

Op zoek gegaan naar de **twee doopvonten**.

Doordat de juf het licht ontstak, werd het **oudste zandstenen doopvont rechtsachter in de kerk** in het licht gezet. Tot in de jaren zeventig werden de kinderen direct na de geboorte achter in de kerk gedoopt. Op de wand hangt een wandkleed, waarop de afbeelding te zien is dat Jezus gedoopt wordt door Johannes de Doper. Onder het kleed staan zes doopschelpen.

Voorin de kerk werd het tweede doopvont gevonden.

Sterke jongens en meiden hebben geholpen de zware, koperen deksel van het doopvont te tillen en vonden het **wijwater**, water dat gezegend is tijdens de Paaswake. Met de doopschelp werd er voorgedaan, hoe het water drie keer over het hoofdje van de baby wordt gesprengd met de woorden: “Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”.

Samen kwamen we eruit wie de Vader en de Zoon zijn; de Heilige Geest was erg moeilijk. Het wijwater symboliseert het wassen van alle (erf-)zonde, ondeugende dingen, je mag elke keer opnieuw beginnen met een schone lei, maar symboliseert ook levend gevend water. Uit het houten doosje werd een van de drie zilveren flesjes geopend waarin gezegende zalf, **Chrisma**, zit, wat je kracht geeft, een zalvende werking.

Uit de zoutmolen (i.v.m. Corona) mocht iedereen proeven van het **zout**, wat de dopeling ook proeft. Het staat symbool voor het smaak geven aan het leven, voor jou en de ander.

De Paaskaars werd ontstoken, met een lont aan een hele lange stok, vanuit het vuur van het “Eeuwig Brandend Licht”: een kaars die acht dagen kan branden. Elke zondagmorgen wordt een nieuwe kaars aangestoken met het vuur dat ontstoken is in de Paaswake. De meesten gokten goed dat we meer kaars dan dagen overhielden. Vanuit dit licht wordt de **doopkaars** aangestoken, symbool dat je het licht in de wereld mag zijn.

In het **doopboek** vonden we de namen van leerlingen, die gedoopt zijn in de kerk van Lierderholthuis of Heino, van een aantal ouders, ooms en tantes. Bij de doopnamen kwamen we erachter dat je vaak vernoemd bent naar je vader, moeder, oma, opa. Dat je een peter, meter of peetoom of peettante hebt, die ook een extra oogje op je opvoeding, toekomst houdt.

Bij het verlaten van de kerk zagen we aan beide kanten wijwaterbakjes (vanwege de Corona niet gevuld). Hier kunnen mensen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk zichzelf een beetje “dopen” (zegenen) door hun vingers te dopen in het wijwater en een kruisje te maken en zeggen: “In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest”.

Met de opdracht erbij, je mag opnieuw beginnen(wijwater), maak wat van je leven (zout), maar wees vooral het licht voor jezelf en elkaar (vuur).

Eigenlijk een opdracht voor ons allemaal!



Palmzondag- Voorstellen

Op **zondag 10 april** is het Palmpasen. **Wij nodigen alle kinderen uit Lierderholthuis uit om met een palmpaasstok naar deze viering te komen.** De kinderen lopen tijdens de viering een rondje door de kerk. Ook vertellen we over het aloude verhaal van Jezus, die op een ezeltje Jeruzalem binnentrekt. En in onze kerk is Bertus de ezel aanwezig.

Alle kinderen die op zondag 22 mei hun Eerste Heilige Communie gaan ontvangen worden deze ochtend voorgesteld aan onze geloofsgemeenschap. Het is een groep van zes kinderen.

Sint Vitus te Dedemsvaart

Kern met Pit Award

Zaterdag 22 januari jl. werd in de Julianastraat in Dedemsvaart de Kern met Pit Award uitgereikt aan onze parochiane Ineke van de Logt.

Kern met Pit is een initiatief van de **KNHM** (Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij). **Kern met Pit daagt bewonersinitiatieven uit om een idee voor de verbetering van de buurt binnen één jaar te realiseren.** Twee jaar geleden had Ineke zich daarvoor aangemeld met haar initiatief De Eettafel. **De Eettafel staat voor verbinding, het samen aan tafel gaan met mensen met een andere achtergrond.** Chinese, Indonesische, Filipijnse, Syrische, Eritrese en Somalische dames koken voor autochtone Dedemsvaarders. Samen met de koks wordt aan tafel gegaan, wordt gesproken en ontstaan vriendschappen.

De Corona gooide roet in het eten. De horeca kreeg het moeilijk, het is dan niet sociaal om deze mensen het weinige brood uit de mond te stoten. **De Eettafel stopte daarom tijdelijk.** Ondertussen zat Ineke niet stil en samen met de Samenwerkende kerken ontstond er een **nieuw initiatief, het**



inloopcentrum De Oase. Een soort van Buurtkamer, toegankelijk voor iedereen. **Een plek waar je elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee kunt ontmoeten.** Een luisterend oor wordt geboden, je kunt schilderen, knutselen, creatief bezig kunt zijn, een krantje of tijdschrift kunt lezen, Nederlands kunt spreken met elkaar. Er werd hiervoor een Stichting opgericht. **De Oase opende in september vorig jaar de deuren.**

De organisatie Kern met Pit vond dat deze combinatie ervoor zorgde dat de doelstelling werd behaald en reikte **naast de Award ook nog een cheque uit ter waarde van 1000 euro.**

Storm Eunice veroorzaakt schade op ons Kerkhof

Tijdens de storm van afgelopen **zaterdag 26 februari** is er een **monumentale beukenboom** achter op ons kerkhof omgewaaid. De omgewaaide boom heeft bij zijn val nogal wat schade veroorzaakt. **Diverse graven zijn beschadigd, ook is het baarhuisje beschadigd.**

De locatieraad heeft de schade inmiddels gemeld bij de verzekering.

De families waarvan de graven zijn beschadigd zijn inmiddels ingelicht en worden op de hoogte gehouden hoe wij alle schade met professionele hulp gaan oplossen.



The Passion 40daagse Alles komt goed?! komt naar Dedemsvaart

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag organiseert de Protestantse Kerk in de Veertigdagentijd The Passion 40daagse.

Het thema van The Passion 40daagse is, net als The Passion zelf: Alles komt goed?! Dit zijn woorden van hoop. God belooft ons een nieuwe wereld. Ook al voelt het nu nog niet altijd zo, Pasen laat zien dat er een nieuw begin mogelijk is en dat is ook waar wij als gemeente in Dedemsvaart naar verlangen.

Hoe ziet dat nieuw begin er uit.

Op **zaterdag 26 maart wordt er om 20.00 uur in de Antenne** (bij voldoende belangstelling) een fantastisch concert gegeven door het **gospelkoor Joy for People Gospel Choir**. Met een kleine twintig zangers, begeleid door een uitgebreide band brengt Joy for People Gospel Choir grote diversiteit aan in het repertoire: van ingetogen ballads tot uitbundige gospelrock, van a capella tot stevig begeleide gospel met groovy ritmes. Deskundige licht- en geluidstechnici zorgen voor de 'finishing touch'. **Het is een avond die jong en oud zal aanspreken.**

Kaarten ad. € 10,00 kunt u bestellen via www.zingenindekerk.nl, de opbrengst van de kaartverkoop komt ten goede van KerkinActie.

Verder informatie kunt u binnenkort aan op Social Media

Aankondiging en uitnodiging 9 april: bijzonder moment!

Presentatieviering eerste communicantjes, schelpjesviering en Palmpasenviering in één.

Zaterdagavond 9 april wordt een bijzondere avond! In dit weekend vieren we **Palmpasen**. Ook stellen **vijftien eerste communicantjes** zich dan voor aan onze Emmanuelparochie. En halen de ouders van de in het afgelopen jaar gedoopte kinderen tijdens deze viering de **doopschelpen** op.



Na vorig jaar het Vormsel, vieren we dit jaar weer het sacrament van de Eerste Heilige Communie. Als voorbereiding is er op 1 maart een avond waar ouders informatie krijgen van pastoraal werker Joop Butti en Cindy de Vries over de Eerste Heilige Communie en de voorbereidingslessen. De **voorbereidingslessen zijn op vijf woensdagmiddagen** van 9 maart tot en met 6 april in de parochiezaal van de Sint Vituskerk. **De viering van de Eerste Heilige Communie is op zondag 24 april om 11.00 uur.**

Zaterdag 9 april: drie gebeurtenissen op één avond. **Drie keer een bijzonder moment!** Voor de eerste communicantjes en hun ouders en familie. Voor de ouders en familie van de gedoopte kinderen. En natuurlijk voor onze Emmanuelparochie.

Met Palmpasen herdenken we de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem. De voorganger in de viering is pastoraal werker Joop Butti. Het koor Juventa zorgt voor de muziek en zingt een aantal speciale liederen.



Bij deze de uitnodiging aan iedereen om dit moment mee te maken en naar de viering te komen. Laten we samen, net als bij de blijde intocht van Jezus, de eerste communicantjes, hun ouders en familie, en de ouders en familie van de gedoopte kinderen, **een onvergetelijk moment bezorgen!**

Wat: Presentatieviering eerste communicantjes, schelpjesviering en Palmpasenviering;
Waar: Sint Vituskerk, Langewijk 172, 7701 AK, Dedemsvaart;
Wanneer: Zaterdagavond 9 april 2022;
Tijd: 19.00 uur (kerk open vanaf 18.15 uur);
Parkeren: Bij de Sint Vituskerk, of bij de Zeven Linden, of bij de Lidl.

Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld

Doopschelpjesviering

Op **zondag 30 januari 2022** om 9:00 uur was er een doopschelpjesviering.

Samen met de ouders hadden we deze viering voorbereid en aan het eind van de viering konden ze het doopschelpje meenemen. Tijdens de viering lasen de ouders de voorbeden voor en een gedicht. Het was een mooie viering, Ook om het samen met de ouders voor te bereiden geeft de viering een persoonlijk tintje.

Vastenviering in Lemelerveld - zondag 13 maart om 9:00 uur

The logo for Vastenactie 2022, featuring the word "VASTENACTIE" in white capital letters on a black rectangular background.

Vastenactie 2022: Bescherming van landrechten.

De campagne van Vastenactie staat dit jaar in het teken van landrechten, voedselzekerheid en biodiversiteit in ontwikkelingslanden.

Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van hun land. Het meeste voedsel wordt kleinschalig geproduceerd, met hulp van natuurlijke hulpbronnen. Op deze manier beschermen inheemse gemeenschappen tachtig procent van de biodiversiteit op aarde. Helaas worden dagelijks kleine boeren, indianen en andere mensen met geweld uit hun huizen gezet, omdat overheden of grote ondernemingen deze kostbare grond willen exploiteren. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een palmolieplantage of de bouw van een waterkrachtcentrale. Economische belangen blijken helaas zwaarder te wegen dan de landrechten van de lokale bevolking.

Behoud van voedselzekerheid

Onze voedselzekerheid is afhankelijk van goed vastgelegde landrechten van kleine boeren. Lokale gemeenschappen beschermen namelijk tachtig procent van de biodiversiteit op aarde. Zij eten wat de natuur biedt en produceren voedsel op kleine schaal, met behulp van natuurlijke hulpbronnen. Over het algemeen zorgen deze gemeenschappen ervoor dat gebruik en herstel van de natuur met elkaar in evenwicht blijven.

Landonteigening voor de aanleg van plantages met slechts één gewas leidt tot vermindering van de biodiversiteit en het vernietigen van lokale voedselsystemen. Grootschalige houtkap heeft gevolgen voor milieu en klimaat. Daarom is het belangrijk de landrechten van lokale gemeenschappen te beschermen.

Wat doet Vastenactie?

De afgelopen jaren heeft Vastenactie zo'n 28.000 mensen geholpen bij hun strijd voor landrechten. In 2022 ondersteunt Vastenactie drie Maya-gemeenschappen in Guatemala bij conflicten over landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen zestig families materialen, zoals bassins voor wateropvang, zaaigoed en begeleiding bij het opzetten van een tuinbouwproject. Op www.vastenactie.nl leest u meer over deze projecten.

Laten we Vastenactie helpen deze projecten te ondersteunen.

De viering van zondag 13 maart staat in het teken van de vastenactie.

Daarnaast staat gedurende de gehele vastentijd de MOV-bus achter in de kerk.

Rechtstreeks geld overmaken op de rekening van onze parochie kan ook op

NL34 RABO 0127801405 o.v.v. Vastenactie, of op NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie Den Haag.

U bent van harte welkom in deze viering!

Lezing Manu Keirse - donderdag 31 maart 2022 Lemelerveld



De Raad van Kerken Lemele - Lemelerveld heeft professor Manu Keirse uitgenodigd voor een lezing in de Brugkerk met als thema: "**Helpen bij verlies en verdriet**". Prof.dr.em. Manu Keirse is klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en de autoriteit in België en Nederland als het om verdriet, verlies en de laatste levensfase gaat. Zijn boeken zijn stuk voor stuk bestsellers en werden in vele talen vertaald.

Je kunt op heel veel momenten in het leven met ernstig verlies worden geconfronteerd, zowel in je eigen leven als in je onmiddellijke omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het sterven van een familielid of een collega, een echtscheiding, een ongeneeslijke ziekte, verlies

van je werk, leven met iemand met een beperking, verlies door onrecht, ... Hoe kun je daarmee omgaan en familie, vrienden en collega's ondersteunen. Iedereen wil elkaar hierin vaak behulpzaam zijn. Maar misvattingen over wat adequaat omgaan met verdriet is, maken dat velen niet naar mensen in verdriet durven gaan of verkeerd reageren. In zijn lezing geeft Manu Keirse informatie hoe mensen kunnen omgaan met hun eigen verdriet en dat van anderen. Meer weten kan helpen in je verdriet, je eigen reacties en gevoelens begrijpen en misschien zelfs helpen op moeilijke momenten. Als omgeving kun je leren de juiste ondersteuning te bieden en mensen in die cruciale periode van hun leven bij te staan.

De Brugkerk opent de deuren op donderdag 31 maart 2022 om 19.00 uur. Bij binnenkomst wordt de coronacheck uitgevoerd. De lezing van dr. Manu Keirse begint om 19.30 uur. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 5,-.

Aanmelden kan via email: rvkmanukeirse@gmail.com of als mailen niet lukt, bellen/appen: 06-54687425.

Catechese

Inzicht & Uitzicht:

Activiteitenprogramma Emmanuelparochie

- Woensdag 9 maart 20.00 uur
Informatie-avond 'Kerk op Stap' in Ommen
(met pastoor Monnikhof naar Utrecht op 9 juni)
- Donderdag 10 maart 20.00 uur
Filmavond in Heino
- Donderdag 17 maart 20.00 uur
Lezing over Anselm Grün door theoloog en journalist
Franck Ploum in Heino
- Zondag 3 april 14.00 uur
Emmanuelwandeltocht in Hoonhorst
- Donderdag 21 april 20.00 uur
Het verhaal van de *Zondvloed en de Ark van Noach*
in Ommen

De maandelijkse bijeenkomsten zijn weer opgestart.
De deelnemers zijn hiervan op de hoogte gesteld.

U kunt zich aanmelden via InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl

Voor meer informatie zie onze website
www.emmanuelparochie.nl



Emmanuelwandeltocht Hoonhorst

Hoonhorst is een dorp in de gemeente Dalfsen. Het dorp telt ca. 728 inwoners binnen de kern; in het landelijke gebied om de kern heen wonen ca. 870 mensen.

Hoonhorst is ontstaan toen in de eeuwen na de reformatie het katholieke geloof onderdrukt werd. De kerk is gewijd aan de heilige Cyriacus.

De Emmanuelwandeling wordt door de locatieraad Hoonhorst georganiseerd in samenwerking met de MOV en het Sr. Lucille Memorial Fonds. Dit fonds steunt schoolprojecten in Olosentu, Kenia. Meer informatie kunt u vinden achter in de kerk.

Er wordt gestart vanuit Hoonhorst bij de kerk en tijdens de ca. 8 kilometer lange wandeling maakt u kennis met de mooie omgeving en landgoederen rondom Hoonhorst. Onderweg is er een mogelijkheid om te rusten en een versnapering te nemen. Terug in het dorp kunt u nazitten bij café-restaurant Kappers.



Datum: Zondag 3 april
Tijd: Inloop 13.30 uur / start 14.00 uur
Locatie: Kerkplein Hoonhorst
Kosten: Vrijwillige bijdrage

Diaconie

als de kerk niet dient, dient zij tot niets

Een pittige uitspraak, ooit gedaan door een Franse Bisschop.

De Kerk heeft de plicht er te zijn voor iedere mens. Ook voor hen, die leven aan de rand van de samenleving; voor hen die zich elke maand maar weer in alle bochten moeten wringen om rond te komen.

Want, hoe moet het verder, wanneer je wasmachine stuk gaat en je geen geld hebt voor een nieuwe?

Want, hoe moet het verder, wanneer je onverhoopt geen geld meer hebt voor je dagelijkse boodschappen, omdat je kind een nieuwe winterjas nodig had?

Op die momenten kan Caritas helpen.

Een ander woord voor Caritas is naastenliefde. En die naastenliefde is opdracht voor elke christen. Elke geloofsgemeenschap van onze Emmanuelparochie kent een Caritaswerkgroep.

Een groep mensen die namens de kerk zorg heeft voor de naaste. En die naaste, dat kan iedereen zijn. De Caritasgroep wil mensen helpen en bijstaan in hun (financiële) nood.

Misschien weet u niet precies wie in uw geloofsgemeenschap deel uitmaken van zo'n caritasgroep. Want wie zij zijn en wat zij doen, daar wordt niet over gesproken. Zij werken vooral in stilte.

Al deze Caritasgroepen vallen onder de paraplu van de PCI: de Parochiële Caritas Instelling.

Een overkoepelend bestuur, dat de geldstromen in de gaten houdt. Die zorgt dat het geld, -ja, ook uw geld dat u bij een caritascollecte gegeven heeft, goed wordt beheerd. En bestuur, dat zorgt voor de deskundigheidsbevordering van bovengenoemde Caritaswerkgroepen. een bestuur, dat zorgt voor een goede algehele coördinatie en beleid. En ook hier geldt: er wordt eigenlijk niet over gesproken.

Toch is het goed dat u weet van het bestaan van de PCI en haar Caritasgroepen.

Dat u weet, welke projecten zij steunen en initiëren.

En dat kan langs deze weg.

In de komende nieuwsbrieven zult u elke keer een artikel vinden van de PCI en/of haar Caritasgroepen.

Zodat u weet, dat zij er zijn voor u, mocht u hun hulp nodig hebben.

Naasteliefde betrachten, de ander zien staan, hulp bieden. Dát is dienend in het leven staan.

Want, als de kerk niet dient, dient zij tot niets.

*Marga klein Overmeen,
Pastoraal Werker Emmanuelparochie.
06 18 27 64 84*

Nieuws van pastoraal team en parochiebestuur

Communiqué 25 februari 2022

Versoepeling coronaregels

De Bisschoppen van Nederland hebben op 23 februari jl. versoepelingen aangekondigd van de coronaregels. Deze versoepelingen gaan vandaag, 25 februari, in. Voor onze Emmanuelparochie betekenen deze versoepelingen het volgende:

Geen anderhalve meter afstand meer

De verplichting om anderhalve meter afstand te houden, vervalt.

Vooraf reserveren is niet meer nodig.

Mondkapjesadvies vervalt

Het advies om bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje te dragen, vervalt.

Communie

- Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie.
- Uitzondering hierop: de priester, diaken, pastoraal werker, voorganger, acoliet of lector die de communie uitreikt, dient zijn of haar handen vooraf goed te reinigen
- Het protectiescherm hoeft niet meer gebruikt te worden
- Ook het ontvangen van de communie op de tong is weer mogelijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de handcommunie en de tongcommunie wordt uitgereikt, fysiek van elkaar te scheiden. Op de plaats van de uitreiking van de *tongcommunie* wordt gevraagd een *bidstoel* te plaatsen, zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden.

Zang

Samen zingen kan weer. Ook voor koren is de verplichting om anderhalve meter afstand te houden vervallen. Koren kunnen dus weer repeteren en zingen zoals zij dit gewend waren.

Misdienaars

Misdienaars mogen weer gewoon aan de slag. Zij kunnen niet drinken uit dezelfde beker als de priester.

Koffie drinken na de Mis

Ook koffie drinken na de viering is weer mogelijk.

Wijwater

Het gebruik van wijwater is weer toegestaan.

Vredeswens

Gehandhaafd blijven regels ter vermijding van handcontact. Daarom geven gelovigen elkaar *niet* de hand bij de vredeswens. De vredeswens kan worden gegeven met een ander gebaar, bijvoorbeeld door middel van een hoofdknikje of 'met de hand op het hart'.

Collecte

Omdat handcontact vermeden moet worden, kan ook de collecteschaal *niet* van hand tot hand worden doorgegeven. Wel kan er een collectemandje bij de ingang van de kerk worden geplaatst, waar de gelovigen hun goede gaven in kunnen doen.

Rekening houden met elkaar

Tenslotte benadrukken we, dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken, zoals *hygiëneregels* volgen: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.

Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren.

Pastoor André Monnikhof

Pastoraal artikel

Vergeven als werkwoord

Een paar weken geleden lazen we op vrijdagmorgen als eerste lezing, het verhaal uit het boek Koningen, waarin koning David zijn rivaal Uria de dood injaagt. In heel het Oude Testament wordt David om zijn rechtschapenheid hoog geprezen. Maar hier rijdt hij een scheve schaats. Hij palmt de vrouw van Uria in; en vervolgens laat hij Uria de dood vinden door hem bij een gevecht met een vijandelijk leger, vooraan in de frontlinie te laten plaatsen. In termen van vandaag, zouden bij deze handelwijze van David, kwalificaties passen als: 'voorbedachten rade'; 'machtsmisbruik', en zelfs 'seksueel misbruik'. Voorwaar geen geringe feiten !

Dit verhaal van koning David en Uria doet mij meteen denken aan wat onlangs een bekende voetballer overkwam. Naar verluidt in de media, rijdend onder invloed en met veel te hoge snelheid, veroorzaakt hij een dodelijk ongeval. Een kindje van vier komt hierbij om het leven. Verschrikkelijk wat hier gebeurt: een kindje overlijdt en het leven van een jong gezin wordt compleet geruïneerd. En dat alles – zo lijkt het althans – als gevolg van grove onachtzaamheid en nalatigheid van de veroorzaker van dit ongeval.

Natuurlijk gaat ons medeleven op de eerste plaats uit naar dit gezin, familie en vrienden. Wat hen is overkomen, daar zijn geen woorden voor. Het leed dat hen is aangedaan, is met geen pen te beschrijven. Hun verdriet is immens. Zij hebben 'levenslang'. Hun leven zal nooit meer worden wat het was.

Maar ik moet U zeggen, dat ik ook te doen heb met de bekende voetballer, die dit ongeluk veroorzaakte. Hij heeft een grote fout gemaakt. Laat dit duidelijk zijn. Daar wil ik niets aan afdoen. Maar de manier, waarop hij al bij voorbaat aan de publieke schandpaal wordt genageld, geeft mij ook te denken. Zoals ik las in een commentaar in een voetbaltijdschrift: "*Het Almelse oproer (van supporters van de club van deze voetballer – AM -) demonstreerde andermaal hoe de cancelcultuur ook zijn intrede heeft gedaan in de profvoetballerij. Er is amper nog ruimte om fouten te mogen maken of vergiffenis te krijgen. De zweep der publieke tuchting knalt direct.*"

Waar ik mee worstel is, hoe deze bekende voetballer op den duur verder moet met zijn leven. Ook hij heeft – door zijn eigen toedoen, maar toch – 'levenslang': het beeld van de aanrijding die je hebt veroorzaakt en het besef, dat je een jong kind hebt doodgereden, zal altijd aan je geweten blijven knagen. Hij zal door een lang, diep en donker dal moeten gaan. Voorlopig zal hij zijn sportieve beroep niet kunnen uitoefenen. Over enige tijd zal dan de rechtszaak volgen. Hierna zal hij zijn straf moeten volbrengen. Wat ik hoop is, dat hij een goede coach krijgt, die hem begeleidt op zijn weg. Een ervaren begeleider, bij wie hij een luisterend oor kan vinden; en die hem ook helpt om op het juiste moment de juiste stappen te zetten. Zoals: houd héél goed contact met het getroffen gezin; zoek geen publiciteit; erken tijdens de rechtszitting volmondig je fout, geef blijk van je spijt, en laat ook je betrokkenheid zien naar het gezin, dat door jouw fout zo zwaar getroffen is; en accepteer je straf zonder morren (ga niet in beroep).

Als hij deze loodzware weg heeft afgelegd, hoop ik, dat deze bekende voetballer iets mag merken van vergiffenis. Misschien zijn de slachtoffers van het ongeval hiertoe niet in staat, omdat wat hen is aangedaan, voor hen onvergeeflijk is. Mocht dit zo zijn, dan lijkt me dit niet meer dan begrijpelijk. Vanuit gelovig perspectief zouden we dan moeten zeggen, dat we deze vergeving moeten overlaten aan Onze Lieve Heer. Zoals Hij ook het berouw van Zijn dienaar David accepteerde; en aan het Kruis, de 'goede moordenaar' vergeving schonk; zo hoop ik, dat ook het leven van deze bekende voetballer een nieuwe kans mag krijgen. Wat gebeurd is, wordt hiermee niet vergeten; integendeel: dit blijft voor altijd. Maar hoezeer wij ook bij Hem in het krijt staan; God 'cancelt' ons niet; Hij schrijft ons niet af; maar door Zelf aan het Kruis de last van onze fouten en tekortkomingen op Zich te nemen, schenkt Hij ons nieuw leven.

Dit doet Hij niet zomaar. Zoals het verhaal van de bekende voetballer laat zien, moeten we – willen we in aanmerking komen voor vergeving – echt ‘aan de bak’. We zullen bereid moeten zijn, om op onze blaren te zitten, en alle smaad, die ons treft, geduldig te verdragen. Dat is de weg, die wij mogen en moeten gaan in de komende Veertigdagentijd, waarin we ons voorbereiden op Pasen. In deze zin is vergeving ook een werkwoord. In dit geval komt Gods genade niet zomaar uit de lucht vallen, maar zullen we die ook echt moeten ‘verdienen’. Maar als ons dit lukt, mogen we oprecht blij zijn, dat er in ons leven – ondanks alles – een nieuw perspectief gloort.

Dat wij ons oprecht betrokken blijven voelen bij degenen, die we nadeel hebben berokkend; en dat wij aan de slag gaan met onze fouten en tekortkomingen. Dat wij zo mogen werken aan vergeving. Dit wens ik U en mij, op weg naar Pasen.

Pastoor André Monnikhof

Tot slot



R.-K. Kerk bij begin Veertigdagentijd: Vier Pasen weer in de kerk

Op Aswoensdag 2 maart is de website www.vierpasen.nl online gegaan. Met deze website roepen de Nederlandse bisschoppen samen met de parochies op om Pasen 2022 weer in de kerk te vieren. De coronamaatregelen zijn zo ver versoepeld dat de parochies met Pasen hun parochianen weer vrijuit kunnen verwelkomen in de kerk. De website vierpasen.nl helpt daarbij en geeft tips en inspiratie – ook voor de Veertigdagentijd, de periode in voorbereiding op Pasen.

Een belangrijke link op www.vierpasen.nl gaat naar de webpagina ‘zoek parochie’. Door op die pagina enkele gegevens in te vullen, vindt men het adres en de weblink van de eigen parochie. Op de parochiesite is vervolgens onder meer in het vieringenrooster te zien waar en wanneer er wordt gevierd. Met name voor kerkgangers die niet regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel behulpzaam zijn.

Veertigdagentijd

Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de periode van voorbereiding bewust te beleven. De Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen. Voorbereiden op Pasen kan bijvoorbeeld door mee te doen met het project van de Vastenactie: ‘Wandel voor een Ander’ maar ook door de boodschap van paus Franciscus voor deze periode te overdenken en te bespreken met anderen.

Voor kinderen is er op www.vierpasen.nl een kleurplaat te downloaden en verder helpt de site om de uitzending van de Eucharistie via en op internet te vinden, evenals het Paasevangelie op RKbijbel.nl. Gedurende de Veertigdagentijd wordt de site nog verder aangevuld met nieuwe links en downloads. Houd daarom ook de komende tijd www.vierpasen.nl in de gaten en doe mee:

Vier Pasen!