



Emmanuelparochie

Jaargang 9, nummer 5, mei 2022

Nieuwsbrief Emmanuelparochie

Nieuws uit het parochiebestuur en pastoresteam

Even voorstellen: nieuw bestuurslid – Rens Bosma

Vanaf 1 april 2022 ben ik toegetreden tot het bestuur van de Emmanuelparochie als **algemeen bestuurslid met de focus op de jongeren**. Na een verzoek van pastoor Monninkhof om eens te kijken of dit iets voor mij zou zijn en na ruim een half jaar “stage” te hebben gelopen, heb ik besloten om toe te treden tot het bestuur.

Mijn naam is Rens Bosma, ik ben 26 jaar oud en woonachtig in Dalfsen. Sinds ruim twee jaar ben ik werkzaam als operator bij het sorteercentrum van PostNL in Zwolle.

Bij de H. Cyriacus parochie in Dalfsen ben ik sinds 2006 actief als misdienaar/acoliet. In juli 2017 ben ik voorzitter van de misdienaargroep de Toogdragers geworden.

In 2015 ben ik, met een aantal van onze misdienaars en andere jongeren uit de Emmanuelparochie, mee geweest met de Bisdombedevaart naar Lourdes. Ik vond het een bijzondere ervaring en mooi te ontdekken dat er zo veel jongeren betrokken zijn bij de kerk.

Dus ben ik in 2018 nogmaals met één van onze misdienaars mee geweest.



Ik hoop van mijn bestuursfunctie veel te kunnen leren en dat ik jongeren kan inspireren door te laten zien dat er ook binnen de parochies jongeren actief zijn.

Rens Bosma

Diakenwijding Richard Meijer

Kardinaal Eijk heeft op 7 mei jl. in de Sint Catharinakathedraal (kerk van de Bisschop) in Utrecht **Antoon van Gaans en onze parochiaan Richard Meijer tot diaken gewijd.**

Kardinaal Eijk noemt als bijzonder detail, dat beide wijdelingen vlakbij een parochiekerk of in een geloofsgemeenschap wonen, waar zij ook actief zijn, en waarbij ook een permanent diaken de patroonheilige is. Voor Antoon betreft dit de parochiekerk in De Bilt, onder meer toegewijd aan de H. Laurentius, en voor Richard de parochiekerk in Hoonhorst, toegewijd aan de H. Cyriacus. Laurentius en Cyriacus waren diakens in het Rome van de derde/vierde eeuw, die voor hun geloof in Christus en dienstbaarheid aan de Kerk de marteldood gestorven zijn. **Op voorspraak van Laurentius en Cyriacus bidden wij, dat Antoon en Richard naar hun voorbeeld en op hun voor-spraak als permanente diakens vruchtbare en moedige getuigen van Christus mogen zijn.**

Bij de presentatie van de beide genoemde kandidaten voor hun wijding zegt rector Kuipers van de priester- en diakenopleiding van ons Aartsbisdom Utrecht, dat de dag,

waarop deze wijding plaatsvond (7 mei) voor ons Aartsbisdom een vreugdevolle dag is. Hij geeft aan, dat beide kandidaten (Antoon en Richard) in hun leven de Heer ontmoet hebben, en op Zijn uitnodiging tot navolging zijn ingegaan. Over Richard zegt rector Kuipers: *“Richard Meijer is geboren in een Nederlands Hervormd gezin in het Groningse Bedum. In zijn jeugd werd naar eigen zeggen de kiem gelegd voor zijn verdere geloofsontwikkeling. Zoals zo vaker werd zijn betrokkenheid bij kerk en geloof tijdens zijn tienerjaren minder en nam hij afstand van de kerk. Toen hij begin 20 was, bezocht hij voor het eerst een katholieke viering, hij voelde zich er thuis en na enkele gesprekken en geloofsverdieping werd hij opgenomen in de katholieke Kerk. Verschillende ervaringen maar vooral een bedevaart naar Lourdes hebben hem een verlangen naar meer doen ervaren. Hij heeft de pastorale school van het aartsbisdom gevolgd en kwam tot de conclusie dat de opleiding en vorming tot permanent diaken een passende weg voor hem zou kunnen zijn.”*



In zijn preek gaat de Kardinaal in op de vraag: wat voegt de diakenwijding toe aan het leven van de beide wijdelingen en ook van dat van hun medeparochianen. De Kardinaal wijst op het verrichten van diaconale liefdeswerken. Ook in onze huidige samenleving is daar nog plaats voor, zo stelt hij: *“Er zijn meer mensen dan wij vaak denken, ook mensen met een full time baan, die nauwelijks rond kunnen komen en aangewezen zijn op onze voedselbanken, kledingbanken en andere vormen van ondersteuning.”* Daarnaast, aldus de Kardinaal, heeft de diaken een bijzondere rol in de verkondiging van Christus en Zijn evangelie, waarop onder meer de sociale leer van de Kerk is gebaseerd. Waarom je dan toch tot diaken laten wijden, zo vraagt de Kardinaal zich af. Hierop zijn volgens de Kardinaal twee antwoorden mogelijk: omdat je je door Christus tot dit ambt geroepen weet; en: omdat je als diaken *“door de wijding een zodanig intense verbondenheid met Christus krijgt, dat je je dienstbaarheid op sacramentele wijze tegenwoordig stelt onder de mensen, die aan je zorgen zijn toevertrouwd.”*

Na afloop is er een receptie in de Utrechtse Nicolaïkerk, waar velen de gelegenheid nemen om de beide diakens met hun wijding te feliciteren. Ook vanuit onze Emmanuelparochie zijn er mensen aanwezig bij de wijdingsplechtigheid; op het zonovergoten grasveld bij de kerk wensen zij Richard geluk met zijn diakenwijding.

In een prachtige versierde Sint Brigittakerk in Ommen (het eucharistisch centrum van onze Emmanuelparochie) **assisteert Richard Meijer de volgend dag, zondag 8 mei, in een plechtige eucharistieviering voor het eerst als diaken.** Hij leest het evangelie, verzorgt de verkondiging (waarin hij ook de aanwezige kinderen en vanwege Moederdag ook alle moeders betreft) en maakt hij het altaar gereed. Na de Mis feliciteren de aanwezigen Richard in de stralende zon op het kerkplein met zijn diakenwijding.

We wensen Richard heel veel zegen met zijn dienstwerk als diaken in onze Emmanuelparochie.

Pastoor André Monnikhof

Bijgaand artikel is een bewerking van het verslag van de diakenwijding op de website van ons Aartsbisdom: www.aartsbisdom.nl. Zie daar voor de volledige tekst en bijbehorende foto's.

Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen

Heilige Willibrordus te Vilsteren

Afscheid leden MOV en nieuwe leden MOV

Op palmzondag hebben we afscheid genomen van de leden van de MOV. Onlangs hebben ze aangegeven dat leeftijd en gezondheid de reden is om te stoppen. Fijn dat ook Marjan Tieberink deze morgen aanwezig was.

Blij waren we als locatieraad dat we **twee nieuwe personen vonden nl. Monique Kortstee en Ingrid Bloo.** Zij zullen de komende jaren de MOV in Vilsteren een gezicht geven.

Ik mocht in de viering een afscheidswoord uitspreken.

Hieronder vindt u de tekst.

Afscheid leden MOV: Wim Herbrink, Annie Kampman, Jan Koggel

Hier voor u staan drie mensen die zich megalang hebben ingezet voor de MOV.

MOV - Missie, Ontwikkeling en Vrede.

Christus droeg destijds zijn leerlingen al op om over de wereld te gaan om de blijde boodschap te verkondigen. Zeker in de vorige eeuw zijn er vanuit Europa grote aantallen missionarissen, mannen zowel als vrouwen, uitgetrokken om het Christelijk geloof uit te dragen. Velen van ons kennen wel een oom of tante of plaatsgenoot die vertrok naar de missie. Steeds meer werd ingezien dat het niet alleen ging om theorie maar ook om mensen in de derde wereld te helpen in hun ontwikkeling.



Lange tijd was die hulpverlening nogal eenzijdig, nu is missie veel meer een tweerichtingsverkeer, een geven en ontvangen van beide kanten.

We kennen verschillende acties, de Memisa, de MIVA, de Vastenactie, de Adventsactie enz. Maar ook acties voor het bewerkstelligen van de vrede. Tot op de dag van vandaag heel actueel.

In veel parochies zetten de MOV werkgroepen zich in voor de campagnes en collectes.

Zo ook in onze locatie, door de jaren heen hebben velen zich hiervoor ingezet.

Zo ook deze mensen die hier staan; dan hebben we ook nog steeds Mien Besten die niet meer leeft in ons geheugen met haar ontelbare potjes jam.

Want Vilsteren ging zich wat betreft de advents en de vastenactie richten op één project. De **stichting Karibu**. We hebben een binding en zien waar ons geld blijft en wat ermee wordt gedaan.

Maar nu deze drie kanjers, ik zei in het begin al ze hebben megalang door hun activiteiten de MOV hier in Vilsteren gestalte gegeven.



Dan heb ik het niet over 10 of 20 jaar maar in jouw geval **Wim Herbrink** meer dan 50 jaar.

Je vertelde me dat je was begonnen toen je zo'n 16, 17 of 18 jaar was toen je instapte.

Al die jaren je inzetten voor de minderbedeelden, de mensen die leven in armoede, de mensen die werken tegen een extreem laag of soms helemaal geen loon. De laatste jaren behartigde jij de financiën.

Toen ik je aan de telefoon had zei ik al 'dan mag je er nu met een heel voldaan gevoel een punt achter zetten'.

Dan jij **Jan Koggel**, ook al meer dan 30 jaar actief. Jammer dat het de laatste jaren vanwege je gezondheid, meer op de achtergrond is. Maar onze dank is er niet minder om. Ik heb nog in mijn gedachten al die keren dat je met Mien Besten naar de basisschool ging. Jullie wilden ook de kinderen erbij betrekken, voor hun inbreng kregen ze van jullie een mooi chocolade paasei. Daarnaast was jij ook de grote motor bij de kledinginzameling in de hooiberg.





Annie Kampman, wat heb jij ook veel werk verzet voor de MOV hier in Vilsteren.

Ik zal ongetwijfeld tekort schieten, maar noem een paar dingen. Het aanleveren van kopie voor het parochieblad, het ophangen van allerlei spullen van Karibu achterin de kerk. Jarenlang heb je met Mien Besten op de oudhollandse markt in Lemele gestaan en hier ter plaatse bij het dagje Mooi Vilsteren. Wat hebben jullie een geld bijeen gebracht.

Onze dank is heel groot, maar nog veel meer de mensen waar jullie het voor deden, zijn jullie ongelofelijk dankbaar.

Wat fijn dat er opvolgers zijn, dat jullie met een gerust hart deze taak mogen overdragen aan Ingrid Bloo en Monique Kortstee. Alvast dank voor jullie bereidheid en we wensen jullie heel veel succes.

Bij een afscheid hoort een cadeau. Hoe mooi dat Marjan namens haar stichting dat gaat overhandigen. Zij heeft een heel **passend geschenk voor jullie uit het verre Afrika**. Daarnaast ook een klein gebaar van onze locatie in de vorm van **heerlijk pakket met producten uit onze streek**.

De drie mensen die nu afscheid nemen **bieden Karibu hun laatste cheque aan ter waarde van € 800,00**.

Annie, Jan en Wim met een daverend applaus zeggen we jullie hartelijk dank.

*Namens de locatieraad,
Tonny Hendriks*



Sint Vitus te Dedemsvaart

Presentatie en viering 1^e H. communie



Op **zaterdag 9 April** tijdens de Palmpasenviering hebben **vijftien communicanten** zich voorgesteld. Zij zijn op de katholieke basisschool door juffrouw Cindy de Vries voorbereid op deze stap.

Pastor Butti ging voor in de viering, waar de kinderen feestelijk binnenkwamen met een Palmpasestok.

Zondag 24 April was om 11.00 uur een Eucharistieviering onder leiding van pastoor Monninkhof en pastoor Butti, **waarin 15 kinderen hun 1^e H. Communie ontvingen**. Juffrouw Cindy de Vries begeleidde de kinderen in de kerk namens de Katholieke School de "Langewieke"; zij heeft ook de voorbereiding in samenspraak met pastoor Butti gedaan. Het was een mooie viering met een volle kerk.



Hosanna Susan!

Susan Huizendveld op 2^e paasdag geëerd voor 40(+) jaar lid bij het koor Juventa

Lintje, speldje en oorkonde....check! Pastoor André Monninkhof bellen en informatie mailen, en bloemen...check.

De regioviering op 2^e paasdag in de Sint Vituskerk in Dedemsvaart is een dag die Susan Huizendveld niet snel zal vergeten. Een aantal koorleden van Juventa had namelijk (in het geheim) geregeld **dat Susan op die dag geëerd zou worden voor haar 40-jarig lidmaatschap bij het koor Juventa**. Eigenlijk is het dit jaar **al 42 jaar**, maar door de Coronacrisis was er niet eerder een passend moment. En Susan wist inderdaad van niks en had niks in de gaten.

Totdat pastoor André Monninkhof, nadat Susan de mededelingen had voorgelezen, haar vroeg om te blijven staan voor **een speciaal moment**. Uit zijn handen ontving Susan het **lintje, speldje en de oorkonde** voor het 40-jarig jubileum als koorlid van Juventa. Daarmee is zij van het koor **het langste lid ooit van alle leden**.

Van het koor kreeg zij een mooie bos bloemen. **We zijn blij met haar inzet van al die jaren en hopen natuurlijk dat ze nog lang bij ons koor blijft zingen.**

*Namens Juventa,
Geert van de Logt*



Juventa zingt moderne liederen ter ondersteuning van kerkvieringen en- diensten, zoals Sela, het Oslo Gospel Choir en Taizé. Lijkt het je leuk om mee te zingen of te spelen? Kom gerust! Juventa repeteert iedere donderdagavond van 20.00 tot 21.45 uur in de Sint Vituskerk in Dedemsvaart. Contact met de mail kan ook via juventadedemsvaart@gmail.com.

Heilige Cyriacus te Hoonhorst

Emmanuel Wandeltocht Hoonhorst

Georganiseerd door de locatieraad Hoonhorst in samenwerking met de MOV. De MOV helpt hiermee het **Sr. Lucille Memorial Fund**, die schoolprojecten in Olosentu, Kenia, ondersteunt. **Ongeveer 60 personen** van diverse locaties wandelden met onze parochieherder pastoor Monninkhof mee met de Emmanueltocht in de omgeving van Hoonhorst.



In kleine groepjes gingen we op pad en konden we **met heerlijk weer genieten van de prachtige omgeving** van Hoonhorst. Zo wandelde we langs het landgoed Den Aalshorst, naar het Engelse werk, een prachtig aangelegde tuin. Daar werden we getrakteerd op een chocolaatje.

Verder wandelden we langs het Jans bankje en via de lange Bergerallee kwamen we langs Huize Den Berg. Bij de familie De Ruiter aan de Emmerweg konden we genieten van

een heerlijk kopje koffie of thee met een plakje cake. Daarna vervolgden we onze tocht richting Ons Café zaal Kappers om even gezellig na te praten en van een drankje te genieten.

Pastoor Monninkhof nam deze middag **de wandelstok** ter hand. Hoonhorst zal deze wandelstok van de naam Hoonhorst voorzien en doorgeven aan de volgende locatie. Wie ??



Witte Donderdagviering

Donderdagochtend 14 april heeft de **St. Cyriacusschool** de Witte Donderdagviering gehouden in de kerk. Natuurlijk werd het paasverhaal verteld. Groep 5/6 verzorgde dat, begeleid door platen. Er werd natuurlijk ook gezongen en er werd gebeden.

De **opbrengst van de vastenactie** die gehouden is voor het **Sr. Memorial Fund**, werd overhandigd aan Lucia Kroes. **Ruim 270 euro** heeft deze actie opgebracht.

Het was een prachtige viering, waarbij kinderen, vele ouders en leerkrachten samen stilstonden bij deze belangrijke dag.

De school was blij dat ze te gast mocht zijn in de kerk.



Het Paasvuur

Het paasvuur in Hoonhorst vatte snel vlam en stond, nadat pastoor Monninkhof het vuur had aangestoken al snel in lichterlaaie.

De avond begon voor kinderen en ouders met een samenkomst in de kerk om daar over de betekenis van Pasen en het licht te vertellen.

Daarna ging de hele grote groep in een **lampion- en fakkeloptocht** naar het paasvuur, voorafgegaan door de pastoor.

Daar stonden al vele honderden bezoekers te wachten



op het moment dat de Paasbult werd aangestoken.

De paasbult van ongeveer 600 m3 hout was mooi droog en ging goed in de fik.

Pastoor Monninkhof vroeg in zijn openingswoord nog **even aandacht voor de problemen in Oekraïne**.





Inmiddels bleven de bezoekers toestromen, naar schatting **meer dan duizend**. De berm van de Marsweg stond tot ver voorbij het paasvuur vol met geparkeerde auto's.

Een pluim aan de organisatie,
alles was perfect geregeld.



Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

Een Palmpaasstok voor

Al vele jaren is het de traditie dat we de grote Palmpaasstok na afloop van de Palmpaasviering weg brengen naar **een oudere, zieke, of aan iemand die kwetsbaar is**. Twee jaar lang was dit niet mogelijk, maar gelukkig dit jaar weer wel. De palmpaasstok is naar een zieke parochiaan gebracht die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Eerste Heilige Communie

Uit de groepen 3-4 en 5 van basisschool St. Nicolaas hebben zes ouders besloten dat hun kinderen op **zondag 22 mei** de eerste communie willen ontvangen. Alle **zes kinderen** doen mee met het catecheseproject. Wij hopen dat er veel gezinnen bij de viering aanwezig zullen zijn om deze kinderen welkom te heten in onze geloofs-

gemeenschap en om het ontvangen van dit bijzondere sacrament mee te vieren. De viering is om 9.00 uur.



Op 3 mei hebben de communicantjes uit Lierderholthuis **cup cakes gebakken en uitgedeeld aan hun "oudere" dorpsgenoten**. Ze hopen dat met de keuze van dit goede doel iedereen zich in het zonnetje gezet voelde.

Fietstocht langs boerenbedrijven

Op zondag 29 mei organiseren Salland Boert en Eet Bewust en LTO Salland gezamenlijk de jaarlijkse fietstocht langs boerenbedrijven.

Beleef onze Molen- en Lierderbroeker polder: In de oudste polder van Nederland worden door agrarische ondernemers/ boeren actief weidevogelbeheer, zeer succesvol uitgevoerd. Luister naar het (alarm-) roepen van de diverse vogels, zie de nesten in het land, voel de wind en insecten in je gezicht. Ruik het vers gemaaid gras, de geur van de kruiden in de weides.

Tussen 10.00 uur en 12.00 uur kan gestart worden bij het **dorpshuis in Herxen** en bij loonbedrijf **Jansen in Wijhe**. Bij beide locaties is tevens parkeergelegenheid.

De opengestelde bedrijven zijn Familie Wijnhout – Wechterholt, Familie Peters – Gravenweg en familie De Jongh de Leeuw – Bremmelerstraat. Ook fietsen we dwars door de schuur van de familie Beltman.

De route is 25 kilometer lang en is geschikt voor jong en oud. De bedrijven zijn tot 16.00 uur geopend. Deelname is op eigen risico en kost €7,50 per routeboekje.

Kunstroute in de kerk van Lierderholthuis

Op **28 en 29 mei** staat het weekend van **Kunstroute Heino** gepland. Werkgroep Kunstroute Heino wil met kunstenaars, het publiek live twee dagen lang laten **genieten van allerlei kunstvormen gemaakt door zowel professionele- als (amateur)-kunstenaars**. Samen brengen we kunst in beweging en kun je hun werken zien op verschillende locaties, in eigen atelier/werkruimte of tijdens de Kunstroute Heino op een bijzondere locatie zoals de Heilige Nicolaas kerk in Lierderholthuis. **Naast de kunst die tentoongesteld zal worden, zijn in de kerk ook vele kerkelijke kunstobjecten te bewonderen.** Bijvoorbeeld boven de hoofdingang van de kerk het prachtige mozaïek. Het verbeeldt de Christus als de Koning van het Heelal, naast de deuren de vier evangelisten, in de kerk de kruiswegstaties, en de glas in loodramen enz. enz. De kerk is beide dagen geopend van 11.00-17.00 uur. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de balie van het Dorpshuis in Heino.



Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld

Palmpasenviering in Lemelerveld

Een mooie entree op **zondagochtend 10 april bij De Brugkerk** in Lemelerveld. **Ezel Sientje** stapt buiten rustig rond, met op haar rug Koning(in) Noah. Al snel sluit een enthousiaste groep volgelingen van ca. 35 kinderen zich bij de combinatie aan en paraderen ze met hun **kleurrijk gedecoreerde palmpassenstokken**, vrolijk door de kerk. Allemaal blij gezichtjes.



Een prachtige opkomst, zowel in aantal als in aanzien.

Bij binnenkomst wordt er **gezwaaid met takken**. Sientje ondergaat het gelaten. De viering is voorbereid door de gezamenlijke raad van kerken en wordt muzikaal omlijst m.m.v. het koor Voices.

De kinderen staan centraal en dus is het een korte viering met een vrolijke noot, waarin de kinderen **actief bijdragen en gebeden voordragen en kaarsjes branden** voor bijv. de kinderen in Oekraïne en getroffen kinderen elders in de wereld.

Na afloop nemen de kinderen hun Palmpassenstokken weer ter hand en slingert **een bonte, zingende stoet achter Sientje aan, richting verzorgingshuis De Brugstede**. Al daar zijn de bewoners verheugd zoveel zingende, vrolijke jeugdigheid te treffen, en worden de kinderen verwent met lekkernijen. **Zowel jong als oud geniet met volle teugen**. Met een lach en een traan wordt de juiste snaar geraakt. Natuurlijk moet de Palmpassenstok ook nog leeg gesmikkeld worden en na samen nog een aantal gezellige liedjes ter afsluiting te hebben gezongen, kan de voorbereidende werkgroep terugkijken op een **zeer geslaagde Palmpasenviering**.



Deelkastjes in Lemelerveld geplaatst

Woensdagavond 4 mei is er een deelkastje bij onze kerk geplaatst. Het staat in het nisje van de kerk bij de ingang van het kerkhof. Bedoeling is dat hierin levensmiddelen en producten voor persoonlijke verzorging die niet gebruikt worden, een plek krijgen zodat **anderen die het wel goed kunnen gebruiken** het daar kunnen afhalen. Natuurlijk moet bij levensmiddelen rekening worden gehouden met de houdbaarheid. Een groepje vrijwilligers zullen de kastjes regelmatig bezoeken/controleren. **Er komen ongeveer tien deelkastjes verdeeld over het hele dorp.** Binnenkort komen alle locaties en meer info over de deelkastjes in de plaatselijke media.



Open toren dag op 4 juni Lemelerveld

Op **19 oktober 2019** werd onder het motto "**Waardeer het, repareer het**" een open torendag georganiseerd. Dit was de **aftrap van een actie om middelen bijeen te krijgen om de kerktoren te kunnen restaureren.** Met eigen ogen hebt u toen de noodzaak voor een grondige aanpak kunnen zien. Maar het bleef niet alleen bij kijken, **een mooie bijdrage tot behoud van de toren kwam er vanuit de inwoners en bedrijven uit Lemelerveld.**



Als dank daarvoor willen we u op **zaterdag 4 juni van 13.00 tot 16.00 uur** uitnodigen om het resultaat eindelijk te komen bekijken. Hoe de toren van de buitenkant weer in een **uitstekende staat** is gebracht door de nieuwe voegen, de mooi gerestaureerde glas in lood ramen en de als nieuw lijkende wijzerplaten. Maar ook aan de binnenkant is het nodige gebeurd. Nieuwe galmborden, vervanging van de aandrijving van het uurwerk en de bekabeling die door vrijwilligers is aangebracht.

Graag nemen we u mee de toren in om dit te bezichtigen. In het parochiecentrum hebt u de mogelijkheid om aan de hand van foto's het hele restauratie traject mee te beleven.

Tot 4 juni de koffie staat klaar.

Catechese

Inzicht & Uitzicht:

Activiteitenprogramma Emmanuelparochie

Naast de reguliere maandelijkse activiteiten, zijn voor de komende periode de volgende activiteiten gepland:

Donderdag 26 mei 13.00 uur

Loopmeditatie kloostertuin Zenderen

Donderdag 9 juni na 9.00 uur

Kerk op Stap – met pastoor Monnikhof naar Utrecht

Zondag 12 juni 10.00 uur

Boerderijviering in Dedemsvaart

Dinsdag 28 juni 14.00 uur

Lezing kardinaal Eijk over euthanasie en kerk in Lemelerveld

Voor meer informatie zie onze website
www.emmanuelparochie.nl



WAT EEN PRACHTIGE EMMANUELWANDELTOCHT IN HOONHORST



Zo'n 60 personen hadden **zondag 3 april jl.** de wandelschoenen aangetrokken om in Hoonhorst mee te stappen met de Emmanuelwandeltocht.

Onder **heerlijk wandelweer** konden we in kleine groepjes genieten van al het moois wat Hoonhorst ons te bieden heeft. Wat dacht u van De Aalshorst; het Engelse werk; langs Jans bankje; de lange Bergerallee; huis Den Berg.

Alleen voor deze middag kregen wij bij uitgang van het Engelse werk een heerlijke chocolade-traktatie.

Zeker ook een compliment hoe mooi de bossen rond Hoonhorst zijn onderhouden. Hier een mooi hekkie; daar een mooi hekkie.

De familie Ruiters aan de Emmerweg heeft ons de gelegenheid gegeven om even op adem te komen en met een kop koffie en plak cake van de organisatie was het niet moeilijk om het laatste stukje van de tocht te volbrengen.

Na afloop konden wij bij Kappers, Ons Café nog even gezellig napraten.

Pastoor Monnikhof heeft deze middag de inmiddels bekende Emmanuelwandelstok ter hand gehad.

Ja en naar welke geloofsgemeenschap zal nu de Emmanuelwandelstok gaan?

Organisatie van Hoonhorst heel hartelijk dank voor deze prachtig tocht en perfecte organisatie.

Deelname was gratis maar er kon een vrijwillige bijdrage worden gedaan aan het St. Lucille Memorial Fonds wat schoolprojecten in Olosentu in Kenia ondersteunt.

Een deelnemer uit Vilsteren

De zondvloed en de Ark van Noach, historisch feit of fictie?

Donderdagavond 21 april heeft René Huyskes een lezing gehouden over het onderwerp "De zondvloed..... feit of fictie" ?

Het was een lezing die mensen aan het denken zette. René heeft heel wat bewijsmateriaal laten zien om de twijfelaars te kunnen aanzetten om een ander standpunt in te nemen.

Zo liet hij zien dat het onderwerp "De zondvloed" al terug te vinden is bij verschillende bevolkingsgroepen; o.a. de Chinezen, de Indianen, de Etrusken, de Maya's en nog vele andere volkeren.

Ook zieners en wetenschappers kwamen voorbij. In 2008 heeft een expeditie van Turken en Chinezen op de berg Ararat de ark gevonden en ze zijn er ook binnen geweest.

Kortom een heel inspirerende avond waar de opkomst helaas wat tegen viel.

Riet Wolffenbuttel

Diaconie

Nieuwe datum Lezing Euthanasie en Kerk door kardinaal Eijk

Wij, de Pelgrimagegroep 'Het Zoeken Niet Moe' organiseren jaarlijks een lezing.

i.v.m. de coronacrisis hebben wij deze al tweemaal moeten opschorten.

Maar nu is het dan zover, er is een nieuwe datum!

Samen met Kardinaal Eijk verdiepen we ons alsnog in het complexe vraagstuk van euthanasie, kerk en geloof. Als geen ander kan hij hierover spreken; hij promoveerde op dit thema.

Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Datum: **dinsdag 28 juni 2022**

Tijd: 13.30u inloop met koffie/thee. 14.00u start.

Locatie: parochiecentrum Lemelerveld. Posthoornweg 6 8152 AZ Lemelerveld.

Begeleiding: Kardinaal W. Eijk

Kosten: 5 euro.

Hebt u zich toentertijd al opgegeven, dan hoeft u verder geen actie te ondernemen. Wij rekenen op uw komst!

Hebt u zich nog niet opgegeven, dan kan dit per email: InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl

Graag tot dan,

Pelgrimagegroep "Het Zoeken Niet Moe"

Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker.

Pastoraal artikel

Waar gaat het heen ?

Deze vraag hoorde ik tijdens een vergadering van een locatieraad. Een begrijpelijke vraag. Want er is veel aan de hand en er is het nodige in beweging. Deze vraag werd gesteld naar aanleiding van een gesprek over de liturgie. In het pastoraal team zijn we bezig om te kijken naar houdingen in de liturgie: staan, zitten en knielen. Hoe kunnen we de door onze lichamelijke expressie de actieve betrokkenheid van ons allen bij de viering bevorderen ? Dit zal nog heel wat overleg vragen. Zodra wij als pastoraal team hier een visie op hebben, zullen wij deze uiteraard met U delen.

Niet alleen in onze Emmanuelparochie, maar ook in onze katholieke kerk wereldwijd speelt het één en ander. Zo wil paus Franciscus graag van ons weten, hoe het verder moet onze rooms katholieke kerk. In 2023 zal hij hierover in Rome een grote kerkvergadering houden. Maar reeds nu vraagt hij onze mening hierover. Dit heet het 'synodaal proces'. In het kader van dit proces hebben ook in onze parochie – voorzover dit kon, denkt U ook aan de beperkingen als gevolg van corona – enige gesprekken plaatsgevonden. Binnenkort hopen wij als pastoraal team van deze gesprekken een kort verslag te publiceren.

Kijken we in onze wereld, dan zien we ook de nodige vragen. Neem nu de oorlog in Oekraïne. Wat een vreselijke beelden komen tot ons van zinloos geweld en onnoemelijk veel leed. Waarom toch al deze narigheid ? En wat betekent dit voor de toekomst, ook voor ons eigen leven ? Eén ding is zeker: deze oorlog raakt ons allemaal; ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

En misschien moeten we dit ook wel zeggen van corona. Onze samenleving is gelukkig weer open. Maar toch: het virus is nog steeds in ons midden. Velen van ons worden ziek, de meesten gelukkig niet zo erg, maar toch ...Ook met 'corona' zullen we moeten leren leven. Maar hoe ?

Voeg hierbij nog allerlei prangende vragen rondom het klimaat, armoedeproblematiek en wat al dies meer zij; dan wordt het duidelijk, dat het overbekende lied van Mieke Telkamp: "*waarheen leidt de weg die wij moeten gaan*" nog steeds actueel is.

De enige zekerheid, die we op grond van ons geloof mogen koesteren, is: "*Het komt goed*". Dit vierden we met Pasen. En in deze Paastijd mogen we hier verder bij stil staan.

Dat we – wat er ook gebeurt – vanuit dit gelovig vertrouwen mogen leven: "*Het komt goed*".

Pastoor André Monninkhof

En tot slot ...

Afscheid Hermien Schoorlemmer

Op 11 mei jl. is tijdens het voorjaarsoverleg van bestuurders van de locaties, pastoresteam en parochiebestuur afscheid genomen van Hermien Schoorlemmer. **Acht jaar** lang was zij vice-voorzitter van het parochiebestuur.

Namens alle aanwezigen bedankte Gerard Boekel haar voor haar tijd, energie in inzet voor onze parochie. **Als vice-voorzitter had zij een belangrijke en bijzondere positie binnen onze parochie.** Zij had altijd een luisterend oor, was toegankelijk voor iedereen en (be)stuurde (aan) met een menselijke maat. Onder applaus overhandigde hij Hermien een bos bloemen en een cadeaubon.



In deze nieuwsbrief is het laatste woord aan Hermien:

Zoals u wellicht heeft kunnen lezen heb ik inmiddels afscheid genomen als vice-voorzitter van onze Emmanuelparochie. Dank aan pastoor Monninkhof voor zijn mooie woorden. Destijds heb ik deze taak van mijn voorganger Ton Hoogenboom overgenomen. Na toch enige aarzeling of ik dat zou kunnen werd mij verzekerd dat ik altijd op steun zou kunnen rekenen van het pastoraal team en mijn mede bestuursleden. Dat heb ik ook altijd zo gevoeld en heb het ook altijd met veel plezier gedaan.

Contacten met pastoraal team, medebestuurleden, locatieraden en pastoraatsgroepen heb ik altijd als zeer prettig ervaren. Hoewel we in roerige tijden leven hadden we de neus toch meestal dezelfde kant op. Er was/ is altijd ruimte voor goed overleg. Respect voor elkaar en het creëren van een goede sfeer is dan ook van essentieel belang en die is er binnen de parochie.

We mogen trots zijn op onze Emmanuelparochie. Het lukt nog steeds de kerken van alle locaties open te houden. We zijn naar elkaar toe gegroeid, we zoeken elkaar op en pakken veel zaken samen op. Dit is natuurlijk mede te danken aan alle vrijwilligers die de locaties "dragen". Ik heb samen mogen werken met meerdere pastores en allen, zonder uitzondering, waren heel graag in de Emmanuelparochie. Dat zegt toch veel over ons allemaal!

Ik wens onze parochie toe dat het ons gegeven mag zijn samen een "blijje" kerk te blijven. Ik citeer nog maar eens de woorden van Theo van Campen, destijds voorzitter van het toen nog kerkbestuur van Hoonhorst. "Je moet zorgen dat je plezier en enthousiasme uitstraalt, dat trekt mensen aan. Niet jammeren, want wie wil er nu in vredesnaam bij een 'jankende' kerk horen"..... En zo is het! We hebben iets moois in handen, laten we daar zuinig op zijn.

Niemand kan in de toekomst kijken maar met veel inzet en vertrouwen van ons allemaal komt het goed.

We mogen ons gelukkig prijzen met onze nieuwe vice-voorzitter Gerard Boekel. Enthousiast, een verbinder met veel kennis en kunde. Gerard ik wens je een heel goede tijd binnen het parochiebestuur!

Rest mij nog u/ jullie allen te danken voor het in mij gestelde vertrouwen!

Hartelijke groet,
Hermien Schoorlemmer-Nijhout.