

Wat een prachtige, inspirerende dag!!

De werkgroep 'Het zoeken niet moe; ik blijf onderweg' had voor woensdag 14 juni jl. een dag vol bezinning en ontmoeting georganiseerd. Met zo'n 45 personen vertrokken we vanuit Lemelerveld met de bus naar onze eerste bestemming; het klooster van de zusters Franciscanessen in Denekamp.



Na een warm welkom door de zusters en een kop koffie met koek werden we door middel van een mooie diapresentatie meegenomen in het verleden en heden van het klooster. Het gastenverblijf van het klooster wordt gerund door een 6-tal zusters, allen afkomstig uit Indonesië en deze eeuw naar Nederland gekomen.



De zusters hadden een zeer toepasselijk programma voor ons in elkaar gezet te weten 'Puzzelen met Maria'. Bij het eerste deel van de puzzel mocht je een afbeelding en een woord uitzoeken wat je het meest aansprak. Hiermee gingen we in kleine groepjes uiteen en bespraken we wat je gedachte was achter je keuze. Wat een mooie gesprekken kwamen hieruit voort!



Bij deel twee van de puzzel kregen we een A4-tje met verschillende Bijbelse taferelen en stickers met diverse teksten. Hierbij was het de bedoeling dat je de juiste tekst bij het juiste tafereel plakte.

Na deze intensieve morgen werden we verwend met een heerlijke, uitgebreide lunch.

Om half 2 was er een middaggebed in de kapel waarbij wij ons ook aangesloten hebben. Aansluitend op het middaggebed hebben we in de kapel het puzzelen met Maria afgerond.

Weer werden we verrast met een mooie diapresentatie waarbij de Bijbelse taferelen uit deel twee van de puzzel ondersteund werden met korte gebeden en liederen. Tussendoor kreeg ieder 'groepje' de gelegenheid om te vertellen waarover zij gesproken hadden in het ochtendprogramma.

Als slot van ons bezoek aan het klooster zijn we in processie naar de Lourdesgrot in de kloostertuin gelopen onder het zingen van 'Te Lourdes op de bergen'. Bij Maria aangekomen zongen de zusters nog het Onze Vader voor ons in het Indonesisch.

Een indrukwekkende afsluiting van een prachtige morgen.

Na een hartelijk afscheid van de zusters gingen we op pad naar onze tweede bestemming; de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal.

Hier kregen we een rondleiding zowel in als buiten de basiliek.

De basiliek is rond 1150 gebouwd van Bentheimer zandsteen.

Omstreeks 1240 werd de toren aan de kerk toegevoegd en na 1500 de sacristie.

Hierna ging het weer richting Lemelerveld.

Met een heerlijk diner bij Reimink namen we afscheid van elkaar en van een prachtige, inspirerende dag.

We blijven onderweg

want we zijn het zoeken nog niet moe!

Een deelnemer

