



Emmanuelparochie

Jaargang 11, nummer 3, maart 2024

Nieuwsbrief Emmanuelparochie

Het lege graf

Doordat er de laatste tijd relatief veel mensen sterven, ben ik met enige regelmaat op het kerkhof om daar – samen met familie en vrienden - een dierbare parochiaan te begraven. Natuurlijk is er dan diep verdriet over het heengaan van een geliefde persoon. Anderzijds is er ook de troost, dat we haar of hem mogen toevertrouwen aan de liefde en barmhartigheid van God.

De tekst die ik dan spreek, laat zien, dat er rondom ieder graf verwachting is. Ieder graf is een 'monument der verwachting': want de dode wil in herinnering blijven, en de levende wil betuigen, dat hij de dode gedenkt.

Dit gedenken doen wij op allerlei manieren: doordat we op het kerkhof een graf aanleggen; door het uitstrooien van de as; maar ook door het ophangen van een gedachteniskruisje in de kerk; het laten lezen van een misintentie; of door het leggen van bloemen op de plek waar een geliefde door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen.

In al deze vormen van gedenken klinkt ook door, dat de gedachte van het leven, steeds de gedachte van de dood overstemt. Over de dood heen, geloven wij in het leven. Ja, wij verwachten het leven uit de dood.

In deze verwachting staan wij dan – in de verwachting van Pasen – op Stille Zaterdag stil bij de grafrust van de Heer. Na het 'doorleven' van lijden en sterven, zien we uit naar de verrijzenis. Vroeger werd de Paaswake al gevierd op de ochtend na Goede Vrijdag; aansluitend konden we dan het gewijde water (wijwater) ophalen. Maar eigenlijk ging deze 'overgang' van lijden en sterven naar het Feest van het nieuwe leven te vlug. We gunden ons geen tijd voor rouw; er was geen plek voor het verlies. Om ook hiervoor aandacht te kunnen hebben, is er nu de Stille Zaterdag. In gedachten verwijlen we bij het graf van Onze Lieve Heer; en staan we stil bij hen, die we node missen. Pas wanneer dan de avond is gekomen, is het moment aangebroken, om elkaar – tastend in het duister – het nieuwe licht door te geven. Door de nacht gaan we op weg naar een nieuwe morgen. Het is nog schemerig, als we - met de vrouwen uit het evangelie - aankomen bij het graf van de Heer, dat leeg blijkt te zijn. In eerste instantie een schokkende ontdekking, maar bij nadere beschouwing goed nieuws: het zaad, dat in de aarde werd gestrooid, is niet alleen gestorven, maar opgebloeid tot nieuw leven.

Dat Hij, de Verrezene, ook in ons mag leven.

Zalig Pasen!

*Pastor Marga klein Overmeen
Pastor Ria Doornbusch
Pastoor André Monnikhof*

Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen

Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

Schone kerk

Na de herstelwerkzaamheden door het stukadoorsbedrijf Klink was het logisch dat de kerk stoffig was geworden. Dat was een mooie aanleiding om eens een **grondige schoonmaakbeurt** in te plannen. Op **vrijdag 9 februari** kwamen **vele vrijwilligers met emmers en doeken en goede moed** de kerk binnenlopen om te helpen de kerk schoon te maken. Op grote hoogte werden de balustrade en de orgelkasten en de heilige beelden schoongemaakt. Alle banken zijn op de kop gezet en afgenomen, de knielkussens zijn uitgeklopt. Er werd gedweild, kaarsenvet verwijderd en gestofzuigd. **Dit keer geen wierrook maar eucalyptus geur in de kerk.** Om 12.00 uur zag de kerk er weer spic en span uit.



Eerste Heilige Communie

De schoolkinderen uit groep 4 uit de locaties Hoonhorst en Lierderholthuis zijn dit jaar **uitgenodigd om in Heino samen de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie te doen.** Uit Lierderholthuis nemen **Hope Hoonhorst, Hugo Fokkert en Tije Kalter** deel aan deze voorbereidingen.

Tijdens de communieviering op zaterdag 2 maart jl. in Heino hebben alle communiekantjes uit de drie locaties zichzelf voorgesteld.

De **drie communicantjes uit Lierderholthuis** worden tijdens de **palmpaasviering op zondag 24 maart voorgesteld in onze kerk aan de geloofsgemeenschap.**

Op **zondag 26 mei ontvangen de communiekantjes hun Eerst Communie in de RK-kerk in Heino.** Wij hopen dat er veel gezinnen bij zowel de palmzondagviering als de Eerste Heilige Communieviering aanwezig zullen zijn om deze kinderen welkom te heten in onze geloofsgemeenschap.

Sint Stephanus te Hardenberg

Bezinningsdag 2024

Op **zaterdag 10 februari** jl. was het zover.... De **vijfde bezinningsdag** voor de geloofsgemeenschap Hardenberg in het **klooster van Denekamp**. Dat de **vijftien deelnemers** er zin in hadden, dat was 's morgens om 9 uur al wel duidelijk, er stond in alle vroegte een enthousiaste groep mensen bij onze Stephanuskerk. Milieubewust als we zijn, stapten we met ons vijftienen in drie auto's, het was even passen en meten, maar zelfs de rollators konden mee en om kwart over 9 vertrokken we naar het mooie Twente.

We werden **gastvrij onthaald** door zuster Christella, zuster Reinalda, zuster Klarina, zuster Mariela en zuster Virginie, die traditiegetrouw de koffie en de lekkerste gebakjes van Denekamp voor ons klaar hadden staan. **Na de koffie en even bijpraten** met de zusters, werden we in groepen verdeeld en **begonnen we met een soort spel**: gooien met een dobbelsteen, een woordkaartje omdraaien en vertellen wat er naar aanleiding van dat woord als eerste bij je opkomt. Tijdens deze eerste activiteit in de subgroepjes kwamen er al **hele bijzondere verhalen** naar boven, de zusters hadden beslist de goede woorden gekozen!

Na deze groepsactiviteit was de volgende activiteit weer plenair, we hadden afgesproken dat deze dag **een compilatie/ herhaling zou zijn van de thema's van de afgelopen vier jaar**. In 2019 was ons thema: "Franciscus"; in 2020 "Roeping"; in 2022 "Puzzelen met Maria" en in 2023 "Broederschap, blijheid en barmhartigheid" en de zusters hadden allemaal een PowerPoint gemaakt waarin de thema's kort herhaald werden. Deze vier presentaties werden onderbroken door een **heerlijk diner**, bestaande uit soep, schnitzels met allerlei bijgerechten en een smakelijk dessert. Na het diner was het eerst tijd voor het **middagebed in de kapel**, een korte viering waarbij de zusters prachtig gezongen hebben en onze jongste lector Jantiene, samen met "een ouwe rot in het vak" Ton, de lezingen mochten verzorgen. Er was ook nog tijd voor een wandeling in de prachtige kloostertuin, daarna was de laatste PowerPoint en konden we ons "voetstappenblad" verder invullen. Op dat "**voetstappenblad**" schreven we wat we geleerd hadden en wat ons van dat bepaalde thema het meeste bijgebleven was, voor mij persoonlijk was dat "als je materiële dingen deelt, houd je zelf minder over, maar als je liefde deelt, dan wordt het alleen maar méér". Na deze bevindingen in de subgroepen gedeeld te hebben, volgde de plenaire afsluiting en een hartelijk afscheid van de zusters.

We hopen hen volgend jaar weer te ontmoeten op de zesde bezinningsdag!

Veronique Reimer



Afscheid van Ton Rijghart

Een tijdje geleden gaf Ton aan dat hij ging stoppen als lector. Ton is in 1997 katholiek geworden. En sindsdien is hij **altijd zeer betrokken geweest bij onze kerk in Hardenberg**. Daar zijn wij hem natuurlijk **zeer dankbaar** voor. Meerdere mensen vertelden mij dat hij altijd overal mee wilde helpen. "Nee" zeggen kwam bij Ton niet in zijn hoofd.

Als ik alles zou moeten opnoemen wat Ton allemaal voor onze kerk heeft gedaan, zou ik er wel een boek over kunnen schrijven. Dus neem maar aan dat het veel is. Zelf heeft Ton ook **geholpen bij het tot stand komen van het boek over onze parochie Hardenberg**. Daarnaast is Ton ook nog een periode **lekenvoorganger** geweest.

Ook als er iets vanuit onze kerk wordt georganiseerd, zoals een filmavond of de jaarlijkse bezinningsdag in het klooster bij Denekamp, waren Ton en Adrie **altijd van de partij**.

Ton is **bijna 20 jaar lector** geweest. Dat is een hele lange tijd. Hij deed dat altijd met volle overgave. En hij had een mooie stem om naar te luisteren. Maar de afgelopen tijd werd het, fysiek, voor Ton steeds moeilijker. Hij heeft daarom het besluit genomen om te stoppen en dat kunnen wij goed begrijpen.

Ton heel erg bedankt voor de tomeloze inzet al die jaren. En we gaan ervan uit dat we jou, samen met Adrie, nog vele jaren mogen verwelkomen in onze mooie kerk in Hardenberg.

Gert Reimer, voorzitter locatie St. Stephanus Hardenberg



Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld

Afscheid

Afgelopen week hebben we afscheid genomen van **de werkgroep gezinsvieringen**.



Ivon Bleumink, Marjon van Leusen en Marion Hulsman hebben via parochieblad en site laten weten dat ze willen stoppen na vele jaren gezinsvieringen te hebben georganiseerd. Ze deden een oproep aan ouders en hebben er velen persoonlijk gevraagd om het van hen over te nemen, maar helaas resulteerde dit in geen enkele aanmelding. Heel jammer.

Wij als pastoraatsgroep hebben de dames **bedankt voor hun vele jaren inzet**. Het waren altijd mooie vieringen met zorg samengesteld!

Mogelijk vindt het één en ander op oecumenisch vlak voortgang en Marion Hulsman heeft aangegeven hier wel wat in te willen doen. Daar zijn we heel blij mee.

Dames bedankt voor al jullie inzet.

Toekomst van de Kerk

Onze kerk is zich aan het oriënteren over de toekomst, zoals dat wel met meer kerken gebeurt. In onze kerk circuleert de [enquête](#) 'Wat willen we met onze kerk?' De enquête is uitgezet, om te kijken naar de toekomst van onze kerk en ons kerkgebouw. Eén van de taken is om een **toekomstplan** te maken, wat gaan we in de toekomst doen? **Afgelopen week zijn Johan Neppelenbroek (voorzitter locatieraad) en pastoor Monnikhof hierover geïnterviewd door Vechtdal TV.**

Mocht u die nog niet gezien hebben dan kan dat via de onderstaande link.

<https://rtvvechtdal.nl/vechtdalvtv?view=article&id=6919:haalt-de-heilig-hart-kerk-haar-150-jarig-bestaan&catid=33>



Goede Vrijdag



“Onze” Heilig Hart parochie bestaat dit jaar 150 jaar. Reden om dit op verschillende momenten en op verschillende manieren met elkaar te vieren. **Con Amore** wil hier **samen met een aantal gastzangers en een paar solisten** een bijdrage aan leveren door **“Die Sieben Worte Jesu am Kreuz”** uit te voeren. Niet als een concert maar in een speciale viering. Het mooiste moment is uiteraard op Goede Vrijdag, daarin herdenken wij de kruisweg en het lijden en sterven van Jezus Christus. De uitvoering vindt plaats op **Goede vrijdag 29 maart om 19.00 uur in de Heilig Hart kerk te Lemelerveld**

Wanneer de mensen de kerk binnenkomen krijgen ze een waxinelichtje, die ze voor in de kerk mogen aansteken en daarna kunnen ze een plaats gaan zoeken in de kerk.

De viering begint in stilte. Na een stukje inleidende tekst wordt “Tenebrae facta sunt” gezongen. Vervolgens komt er bij ieder Kruiswoord een overdenking. Eerst een overdenking en vervolgens wordt dat betreffende deel gezongen. Aan het einde van de viering **eindigen we weer in stilte.**

In de vier evangelies spreekt, bidt en schreeuwt Jezus op het kruis. Die kruiswoorden zijn in de loop der tijd bij elkaar gezet en deze worden als basis voor overdenkingen gebruikt. Het zijn woorden en overdenkingen die ook in ons leven passen, zeker als je in je leven al het nodige hebt meegemaakt. Velen hebben een kruis te dragen.

Zo zijn de **zeven kruiswoorden** op muziek gezet: Die Sieben Worte Jesu am Kreuz.

De compositie is van Ceasar Franc.

Woord 1: Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen.

Woord 2: Voorwaar ik zeg u, vandaag nog zult Gij met mij zijn in het Paradijs.

Woord 3: Vrouw, die daar uw zoon, Zoon, zie daar uw moeder.

Woord 4: Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

Woord 5: Ik heb dorst!

Woord 6: Het is volbracht.

Woord 7: Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest.

Bij het verlaten van de kerk wordt er een collecte gehouden.

U bent allen van harte welkom!

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino

Oecumenische viering

Op **zondag 25 februari** hebben we de eerste oecumenische viering van het jaar gehad. Dit keer kwamen we samen in de RK-kerk in Heino. **Er was door de oecumenische werkgroep samen met de voorgangers en het orkest “De Melodies” een mooie viering voorbereid met als thema ‘Bergbelevissen’.**

Bij zo'n viering met orkest komt heel wat kijken moet u weten! De repetities vooraf, om de liederen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Het opbouwen van alles in de kerk begon die zondag al iets voor half 9 in de ochtend. Een vijf-tal vrijwilligers van het orkest kwamen alle instrumenten, muzieksteunen, kabeltjes en andere aanverwante goed neerzetten. De koster was uiteraard ook al aanwezig en stak de handen ook uit de mouwen. Ook de werkgroep was er om de koffie en thee te maken en klaar te zetten. De leden van het orkest waren vroeg uit de veren gekomen en werden door familie en vrijwilligers naar de kerk gebracht.

Terwijl de mensen binnenstroomden, gingen de orkestleden op hun plekje zitten. **Voor de viering werden we getraakteerd op een paar mooie muziekstukken.** Wat een enthousiasme al! Om iets over 10.00 uur ging de viering van start. De kerk was goed gevuld met een kleine 200 kerkgangers uit de verschillende kerkgemeenschappen. **Pastor Marga klein Overmeen en dominee Eric van Veen** hadden goed hun best gedaan op de gebeden en overweging. Tussendoor konden we enkele mooie liederen zingen samen met het orkest. Na de overweging konden we nog genieten van een luisterlied met een solo van Meike ter Horst. Na een toepasselijk gedicht over Bergbelevissen was er alweer een eind gekomen aan de viering. Iedereen had zichtbaar genoten van **De Melodies onder de bezielende leiding van Zwier van der Weerd!** Ze werden dan ook getraakteerd op een hard applaus, na een dankwoordje van de voorgangers.



Na de zegen van beide voorgangers en het slotlied was er voor eenieder een kopje koffie of thee. Hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt, wat tot een lange wachtrij leidde, maar gelukkig konden we hierbij nog genieten van een toegift van het orkest. Naderhand konden de leden van het orkest ook even een kop koffie of thee drinken. We hoorden vele complimenten onder de bezoekers en geluiden om toch vooral dit nog eens te doen!

Terwijl langzaam de kerkgangers weer op weg gingen naar huis, werd er op de achtergrond door de vrijwilligers alweer hard gewerkt om alles ook weer netjes op te ruimen en in te pakken voor de terugrit. Zoals u kunt lezen was het een prachtige bijeenkomst met vele mensen, **zo eentje waarvan gezegd wordt; Je had er bij moeten zijn!**



De Emmanuelparochie gaat met de bus op bedevaart naar Lourdes van 14 t/m 22 september 2024



Lourdes is de hemel op aarde

In Lourdes vallen alle verschillen weg tussen jong en oud, tussen ziek en gezond, tussen alle talen van de wereld. Iedereen mag er zijn zoals hij is. Iedereen bidt en viert in zijn eigen taal. Er wordt voor elkaar gezorgd en iedereen begrijpt zonder veel woorden wat er bedoeld wordt. Kleur, afkomst en nationaliteit spelen geen enkele rol van betekenis meer.

Lourdes relateert. Als je al die mensen met hun grote en kleine zorgen ziet, hoort en voelt. Iedereen zou Lourdes moeten voelen, want Lourdes is de hemel. Een wereld zonder verschillen tussen wie dan ook, om wat voor reden dan ook.

Iedereen gelijk, iedereen zorgzaam, iedereen zichzelf.

Lourdes is de hemel dan kan niet anders.

Met één belangrijk verschil; in de hemel is er echt geen lijden meer....

Geschreven door een pelgrim.

Per bus

In de vroege ochtend worden we in Dalfsen opgehaald om per touringcar richting Lourdes te reizen. De 9-daagse busreis brengt je niet alleen naar Lourdes, maar laat je ook genieten van diverse mooie plaatsen onderweg. De busreis wordt begeleid door de ervaren reisleiders Hermien Schoorlemmer, geassisteerd door Janny Horstman. Vanuit onze Emmanuelparochie zal Marga Klein Overmeen met ons meegaan voor de pastorale begeleiding.

De reisroute zal zijn:

1e dag: aankomst in Lisieux voor overnachting.

2e dag: bezoek aan Lisieux en naar Niort voor overnachting.

3e dag: vertrek naar Lourdes en lunch in Lourdes.

4e t/m 7e dag: verblijf in Lourdes.

8e dag: vertrek naar Nevers voor bezoek klooster/overnachting.

9e dag: terugreis naar Nederland.



Kunt u deelnemen aan deze reis?

Deze reis is geschikt voor pelgrims die mobiel zijn en zelfstandig kunnen instappen in de bus.

Een lichte vorm van zorg is in Lourdes wel mogelijk. Ook kunnen pelgrims deelnemen, die korte afstanden zelfstandig kunnen lopen met behulp van een rollator, en voor lange afstanden mogelijk gebruik maken van een rolstoel.

Prijs:

2 persoonskamer volpension: € 1.150,00

1 persoonskamer; toeslag € 280,00.

Als de kosten een probleem voor u zijn, neem dan contact met ons op.

Het mag geen belemmering zijn om niet op pelgrimsreis te kunnen gaan.

De reissom is inclusief:

Vervoer per luxe touringcar vanaf de centrale opstaptelek in Dalfsen naar Lourdes v.v.

8 overnachtingen (5 in Lourdes, 3 tijdens heen- en terugreis).

Tijdens de heen en terugreis in 3*-hotels.

In Lourdes in een 4* hotel. Beide op basis van volpension.

Volledig verzorgd programma onder leiding van Hermien, Janny en pastor Marga Klein Overmeen.

Toeristenbelasting.

Uitgebreide reisinformatie.

Reisverzekering en annuleringsregeling.



In alle kerken van de Emmanuelparochie liggen flyers voor aanvullende informatie.

Contactpersonen voor deze bedevaart zijn:

Hermien Schoorlemmer (reisleader) Hoonhorst 0529-401946. hermien@schoorlemmer.nu
Janny Horstman (ass. Reisleader) Vilsteren 06-15458008 email: jannyhorstmanwink@gmail.com

U kunt ook contact opnemen met één van de contactpersonen in uw locatie:

Lies Akkermans Lemelerveld 06-31933263 liesakkermans22@gmail.com

Gerard Hollak Dalfsen 0529-433331. g.hollak@outlook.com

Ciska Derks Ommen 0529-450438. ciska.derks.cd@gmail.com

Ton van den Berg Heino 0572-393043. delmontania.ton@planet.nl

Catarien Smit Heino 0572-390914. ajgsmit@hetnet.nl

Gerard Froeling Dedemsvaart en omstreken 0523-613127 gerardfroeling@ziggo.nl

Te zijner tijd wordt er een informatieavond gehouden voor de pelgrims die zich hebben aangemeld. We hopen als Emmanuelparochie met velen in 2024 Maria in Lourdes te zullen bezoeken.

Reliek H. Bernadette komt in april naar Nederland



De heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland! Een bijzondere schrijn met haar relik (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de relik in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen.

Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel in Nevers. In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere relikhouder in processies megedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relieken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De relik is de afgelopen jaren al in tal van landen ontvangen.

Op dinsdag 16 april en woensdag 17 april zal de schrijn met haar relik aanwezig zijn in de Broederkerk te Deventer.

Programma: (onder voorbehoud)

Dinsdag 16 april: 17.30 uur aankomst relik uit bisdom Groningen.
19.00 uur Eucharistieviering vg. Mgr. H. Woorts.
Aansluitend Lichtprocessie en Wake.

Woensdag 17 april: 8.00 uur Morgengebed.
9.30 uur Rozenkransgebed.
10.00 uur Eucharistieviering.
14.00 uur Weg van het Licht.
19.00 uur Taizéviering en wake.

Donderdag 18 april: 8.00 uur Morgengebed.
9.30 uur Rozenkransgebed
14.00 uur Eucharistieviering.
Aansluitend vertrek relik naar kathedraal Utrecht.

Voor de pelgrims (en andere belangstellenden) uit onze Emmanuelparochie is dit een uitgelezen kans om kennis te maken met de Heilige Bernadette. Voor de pelgrims die dit jaar naar Lourdes gaan is dit bovendien een mooie start van de Lourdesreis van 14 t/m 22 september 2024. Juist dit jaar hebben we besloten om met de bus naar Lourdes te gaan. Hierbij doen we ook Nevers aan en zullen we de glazen schrijn met daarin haar lichaam bezoeken.

U bent allen van harte uitgenodigd voor de vieringen.

Namens het Lourdescomité: Hermien Schoorlemmer en Janny Horstman

Jongeren

Samenzijn met Kardinaal Eijk. Jongerengroep Lumen Christi.

Jongeren van de Lumen Christi groep kwamen vrijdagavond 23 februari naar de parochiezaal van de St. Brigitta-kerk in Ommen voor de 3^{de} lezing van Z.E. Kardinaal Eijk in het kader van “De theologie van het lichaam”. Allemaal behoren ze tot een katholieke jongerengroep uit de Emmanuelparochie en omgeving die zich bezighoudt met de verdieping van het katholieke geloof.

Het specifieke onderwerp van deze avond was aangedragen door de jongeren zelf en betrof vragen over homoseksualiteit, die door de Kardinaal beantwoord werden in de vorm van een lezing in de context van ‘De theologie van het lichaam’ van Paus Johannes Paulus II en de leer van de RK-Kerk. Ook werd stilgestaan bij de laatste verklaring van Paus Franciscus *Fiducia Supplicans* die een niet-liturgische zegening van o.a. homoseksuele relaties lijkt toe te laten, wat wereldwijd voor ophef, verwarring en onduidelijkheid heeft gezorgd. De Kardinaal liet ook hier zijn licht over schijnen.

Maar eerst werden de groep, Kardinaal Eijk en pastoor Monnikhof hartelijk welkom geheten door initiatiefneemster Karolina Nowak, en daarna werd een heerlijke maaltijd geserveerd.

Indiase Dahl in een pittige en een ‘Hollandse’ variant en appelkruimeltaart of brownie als toetje. Alles gemaakt door verschillende vrijwilligers.

Vanwege de vasten hadden velen overdag minder gegeten en was het eten vegetarisch.

In de lezing ging de Kardinaal in op welke psychologische en biologische verklaringen er in de loop der tijd in de wetenschap gevonden waren waarom mensen op hetzelfde geslacht vallen. Wetenschappelijke onderzoeken hebben niet geleid tot eensluidende antwoorden. Men weet nog steeds niet of het biologisch of psychologisch bepaald is. De Kardinaal nam ons vervolgens mee naar de morele beoordeling vanuit het perspectief van de leer van de Kerk. Hier hebben we drie aspecten behandeld: de ethische problemen die voortvloeien uit de verklaring van homoseksualiteit, hoe kijkt de Bijbel aan tegen homoseksualiteit en als laatste, hoe kijken we vanuit de leer van de Kerk naar homoseksualiteit. De Kardinaal eindigde met de hedendaagse pastorale benadering van deze medemens.

Wetenschappelijk feit is, dat ongeveer 4% van de mannen en 3% van de vrouwen werkelijk een homofiele of lesbische aard blijken te hebben. Hoe kan God ze zo geschapen hebben, als deze levenswijze niet door God beoogd wordt?

Het Bijbelse antwoord is, dat de mens door de zondeval de speciale genadegaven verloren is. Hij wilde bepalen wat goed of kwaad is. Omdat God een liefdesrelatie met ons verlangt, en deze alleen mogelijk is in volledige vrijheid (want wat is liefde waard als er dwang is?) heeft God deze afdwalende weg van de mens toegelaten, met alle gevolgen van dien. De wereldse tijdsgeest is ontwikkeld zonder God en wijkt daarom af van ‘hoe het in den beginne door God gemaakt is’. Onze zuivere liefdesrelatie is bedoeld, zoals de relatie van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, Die zich volledig aan elkaar geven, elkaar totaal ontvangen en waardoor een vruchtbare relatie ontstaat: leven gevend en scheppend. Naar dat beeld zijn de mensen geschapen: man en vrouw schiep Hij hen, complementair; elkaar aanvullend op elk gebied en om zo vruchtbaar te kunnen zijn.

Daarnaast hebben we ons verdiept in de verschillende Bijbelse teksten, onder andere de brief van apostel Paulus aan de christenen van Rome. Vanuit daar hebben we kunnen begrijpen dat heidenen eigenlijk hadden kunnen weten wat Gods wil was ten opzichte van de mens en zijn seksualiteit. En op welke manier? - is dan de vraag. Door de morele natuurwet die God bij de schepping in het hart van de mens gegrift heeft. Alle mensen over de hele wereld (of zij christenen

zijn of niet) weten van nature dat men bepaalde dingen niet mag doen en andere dingen wel mag of moet doen. Dus ieder mens heeft een moreel besef, buiten de verkondiging van het geloof en van de openbaring van de H. Schrift. Op basis hiervan kan men het grootste aantal normen en waarden voor zijn leven kennen.

We hebben heel goed kunnen begrijpen dat de Kerk niet gaat over de vraag of homoseksualiteit een ziekte is. De Kerk is niet bevoegd om daar uitspraken over te formuleren. Dat is in principe een taak van deskundige wetenschappers.

Homoseksuele mensen hebben onze liefde en nabijheid nodig. En zeker ook binnen de kerk-gemeenschap, als zij Gods wil zoeken. Ze zijn absoluut welkom voor een pastoraal gesprek of bij de vieringen in de kerk. Dat sterkt hun in het geloof en tijdens de communie-uitreiking kunnen ze naar voren komen om een zegen te ontvangen, net als andere katholieken die (nog) niet leven zoals God dat bedoeld heeft. De weg naar een leven waarin wel homoseksuele gevoelens kunnen blijven ontstaan, maar er niet meer naar gehandeld wordt, is een moeilijke en pijnlijke weg, met vallen en opstaan. Met hulp van ook ons gebed voor hen en de vergevende liefde en kracht van God. Vooral het sacrament van boete en verzoening zal de oprechte gelovige vergeving, verlichting en kracht geven om uiteindelijk te kunnen leven naar Gods beeld en wil.

Na een korte koffiepauze konden vragen worden gesteld, en daar werd goed gebruik van gemaakt. De Kardinaal werd bedankt met een mandje streekproducten.

Na de Kardinale Zegen voor de groep, werd er speciaal voor onze Kardinaal een gebed uitgesproken tot steun voor hem en gezamenlijk het Onze Vader gebeden.

De chauffeur/ceremoniarius van de Kardinaal was zo vriendelijk om een groepsfoto te maken en nam daarna Z.E. Kardinaal Eijk mee terug naar Utrecht.



De aanwezigen konden nog een brochure meenemen over: *“Huwelijk, vriendschap, seksualiteit: Wat zegt de Bijbel erover?”* Geschreven door Beat Jost.

Reacties van aanwezigen over deze avond:

een gedenkwaardig avond;
dank voor de mooie avond, goede sfeer, interessante lezing,
het was warm, gezellig met een geweldige lezing,
zo fijn om de authentieke, rooms-katholieke geloofsleer te horen,
mooie onderlinge gesprekken tijdens de maaltijd, heerlijk eten,

Wat wenst een mens nog meer...?

Een volgende lezing wellicht?

Karin Drost en Karolina Nowak, Lumen Christi

Nieuws van het pastoraal team

Gezinszondagen in de Emmanuelparochie

‘Hoe betrekken we kinderen en hun ouders weer bij de kerk en de parochie?’

Een prangende vraag in een tijd waar we nagenoeg geen jeugd meer zien in de kerk.

De cijfers laten zien dat, naast het feit dat we onze jongeren kwijt zijn, ook in onze Emmanuelparochie het aantal dopelingen, communicantjes en vormelingen sterk terugloopt.

In sommige van onze geloofsgemeenschappen is een aantal jaren geleden de keuze al gemaakt om 1e communie en vormsel niet langer nog jaarlijks aan te bieden. Dit, omdat er weinig tot geen aanmeldingen waren.

Tegelijkertijd zien we als pastoraal team ook de kwetsbaarheid van de verschillende werkgroepen. Er zijn zelfs plekken waar al geen werkgroep meer is!

Daarnaast hebben bijna alle scholen er inmiddels voor gekozen om de voorbereiding op 1e communie en vormsel terug te geven aan de parochie.

Als pastoraal team stelden we ons de vraag hoe we deze terugloop kunnen ombuigen naar iets wat nieuw elan kan geven.

Wat kunnen we doen om de gezinnen weer in de kerk te zien, dat vroegen we ons af als pastores.

In de verschillende buurparochies zien we de zogenaamde ‘gezinszondagen’.

Wat zijn dat, gezinszondagen?

De naam zegt het al: gezinszondagen zijn zondagen waarin er speciale aandacht is voor kinderen en hun ouders. Voor gezinnen.

Zo`n zondag bestaat uit een kindvriendelijke eucharistieviering, waarna met alle gezinnen iets wordt gedronken en gegeten. Daarna zal er een catechesemoment zijn voor de kinderen en hun ouders.

Zo leer je als ouder en als kind spelenderwijs ook nog iets over het geloof en de kerk.

Mooi meegenomen, toch?

Tijdens die catechesemomenten zullen ook de voorbereidingen plaatsvinden voor doop, 1^e communie en vormsel.

Natuurlijk zijn ‘gewone’ parochianen op zo`n gezinszondag ook van harte welkom! Heel graag zelfs!

Het idee van deze gezinszondagen heeft ons als pastoraal team blij verrast en hoop gegeven.

Zo zeer zelfs, dat we dit in onze parochie ook graag gestalte willen geven.

Het idee is inmiddels besproken met de pastoraatsgroepen en met de werkgroepen Dopen, 1^e Communie en Vormsel.

Ook daar waren de geluiden overwegend positief: ‘je zult toch íets moeten doen om de jongeren weer naar de kerk te krijgen.’ En: ‘daar wil ik ook wel gebruik van maken met mijn gezin.’

Met een aantal leden uit bovenstaande werkgroepen zal er binnenkort een ‘werkbezoek’ gebracht worden aan de Lebuinusparochie in Deventer, waar dit project al draait.

In oktober 2024 willen we als Emmanuelparochie starten met deze gezinszondagen.

Vanaf dat moment zal elke eerste zondag van de maand een gezinszondag zijn.

We hopen zeer dat u, net als wij, dit kunt zien als een nieuwe start om de jeugd te enthousiasmeren voor onze kerk en voor de Blijde Boodschap van Jezus Christus.

In een volgend artikel zullen we u verder meenemen in onze plannen en vermelden wat dan de stand van zaken is.

Wordt vervolgd ..

Mede namens mijn collega`s pastoor Monnikhof en pastor Doornbusch een hartelijke groet,
Pastor klein Overmeen

Pastoraal artikel

Zuinigheid met vlijt

Dinsdagmorgen, bijna tien uur, koffietijd. Ik loop binnen bij één van de secretariaten in onze parochie en plof neer op een stoel terwijl ik mijn telefoon pak; nog snel even iemand bellen.

De vrijwilligster op dat secretariaat vult de waterkoker, terwijl ze tegen me zegt: 'ik wacht wel even met het aanzetten van de waterkoker. Hij maakt zo'n lawaai.'

Mijn eerste reactie naar haar: 'zorg dan dat er een nieuwe komt.'

Meteen hoor ik zelf wat ik zeg: een nieuwe waterkoker. Doe de oude maar weg.

Een beetje schaam ik me wel voor dat antwoord; het was eruit eer ik 't wist.

Hoezo een nieuwe?

Overall wordt aandacht geschonken aan de grote verspilling, die tegenwoordig gaande is.

Zeker met witgoed en elektrische apparaten: als 't niet meer naar behoren werkt, doen we het weg. Reparatie, zo denken we dan, kost te veel geld.

Op verschillende plekken worden zogenaamde repair-café's opgericht. Een ruimte, waar veelal vrijwilligers allerhande (elektrische) apparaten repareren van mensen.

En dat is een goed streven, lijkt me.

Soms mankeert er bijna niets aan, maar toch zetten we onze stofzuiger eerder bij het grof vuil dan dat we een poging doen tot reparatie.

Doen we onze waterkoker eerder weg dan wellicht nodig is.

Wat later die dag sta ik in de supermarkt.

In een grote bak liggen een heleboel afgeprijsde producten. Brood, vis, vlees.

Vandaag mag 't nog verkocht worden, morgen gaat 't weg. Wat daarvan geschikt is, wordt verwerkt tot veevoer. De rest wordt vernietigd.

In een andere bak liggen de zogenaamde kneusjes: paprika's en andere groentes die niet helemaal perfect van vorm zijn.

Een derde bak puilt uit met blikjes boontjes waar een deuk in zit of waarvan het etiket gescheurd en daarom minder goed leesbaar is.

Waarom liggen al deze bakken zo vol?

We willen geen producten die bijna op datum zijn. We willen liever geen producten die niet perfect zijn van vorm of kleur. Of die wat gebutst zijn.

Daarbij zijn we nog steeds geneigd om te veel te kopen. Altijd handig, om wat voorraad in huis te hebben. Met een volle koelkast grijp je niet snel mis mocht je in tijdnood komen.

En een paar dagen later doen we het alsnog weer weg, omdat de houdbaarheidsdatum verstreken is. Ook hier lijkt verspilling het toverwoord.

Zuinigheid met vlijt is uit de tijd.

Ik hoop dat de voedselbank blij zal zijn met die gebutste blikjes bonen.

Op verschillende plekken hebben we uitbundig carnaval gevierd.

Hoe vaak hebben we 'alaaf' geroepen? De carnavalsgroet bij uitstek.

Eén van de betekenissen van het woord 'alaaf' blijkt uit het Duits te komen: van het all-ab. Dat zoveel betekent als: alles aan de kant. Alle spijs en drank moet op voordat de vastentijd begint.

De veertigdagentijd is de tijd van versobering, van het vasten, van de ingetogenheid.

Wellicht een goed moment om nog eens bij onszelf na te gaan wat wij, misschien nog iets meer dan anders, kunnen doen tegen verspilling.

Voor mij persoonlijk betekent dat: alleen datgene kopen wat ik écht nodig heb. En met mijn strijkijzer, die de laatste tijd niet meer echt heel warm wil worden, toch maar eens naar zo'n repair-café te gaan.

Zuinigheid met vlijt.

Wat betekent het voor U?

Pastor Marga klein Overmeen

En tot slot



Website Vier.nu: helpt om te zien waar en wanneer u in onze parochie Pasen kunt vieren www.Vier.nu is de website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. De site roept in de Veertigdagentijd iedereen op om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de eigen plaatselijke Kerk. Voor onze parochie Emmanuel staat een vieringenrooster online. Daar kunt u zien welke vieringen wij organiseren onder het motto 'Vier.nu Pasen!'. U bent daarbij van harte welkom.

De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we toeleven naar het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met Palmpasen, op Witte Donderdag, Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake.

Wij nodigen u van harte uit om samen met ons in de kerk deze vieringen te beleven en zo ons geloof met elkaar te delen. Op onze site kunt u zien waar en wanneer alle vieringen zijn.

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website www.vier.nu. Deze biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is er voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar het Paasevangelie, worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd en biedt de site nog veel meer.

Kijk voor meer informatie op onze parochiesite www.emmanuelparochie.nl maar ook op Vier.nu en doe mee: Vier Pasen, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk!