

### 3 DAGEN LOURDES AAN DE IJSSEL MET DE RELIEK VAN DE H. BERNADETTE SOUBIROUS



Dinsdagmiddag 16 april - half 6: Het wordt onrustig bij de vele aanwezigen in de Broederenkerk in Deventer. Verwachtingsvol wordt er gekeken naar de ingang van de kerk. Ieder moment kan de relik van H. Bernadette Soubirus uit Lourdes aankomen.



En dan ... eindelijk ... daar is ze!  
Gedragen op schouders, versiert met prachtige bloemen, wordt de relik plechtig de kerk binnen gedragen. Wat een bijzonder moment!  
Maar naast de relik is er ook een afbeelding van de H. Bernadette; een stukje steen van de grot; Lourdeswater en een schitterend beeld van Maria meegekomen uit Lourdes.

Om 7 uur 's avonds was er in de bomvolle kerk een Plechtige Eucharistieviering waarin o.a. Mgr. Herman Woorts voorging. Er waren vaandeldragers en muziekvereniging St. Caecilia uit Heeten verleende medewerking. Aansluitend aan de viering was er een Lichtprocessie waarbij ook de relik werd meege dragen. Wat een verbroedering om met 500 (!! ) mensen al zingend door de binnenstad van Deventer te trekken.



De woensdagmorgen werd begonnen met het morgengebed; daarna het Rozenkransgebed en om 10 uur een Plechtige Eucharistieviering met aansluitend de handoplegging (dit blijft altijd een intens moment). De middag werd gevuld met het bidden van de Lichtweg en voor de kinderen het verhaal van Bernadette. Met een Taizéviering en de film over Bernadette werd de dag afgesloten waarbij weer veel mensen de relik hebben bezocht.

En dan is het alweer donderdag ... de dag dat de relik van de H. Bernadette Deventer weer gaat verlaten. Met een Plechtige Eucharistieviering, waarin Vicaris Ronald Cornelissen voorging, werd de relik van de H. Bernadette de Broederenkerk uitgedragen op weg naar de St. Catharinakathedraal in Utrecht.

Er kan teruggekeken worden op 3 bijzondere dagen van stilte, gebed, bezinning, verering waarbij ook vele parochianen uit onze Emmanuelparochie aanwezig waren. Hetzij als misdienaar; acoliet; vaandeldrager; lector; mee zingend in het gelegenheidskoor of als pelgrim. Ook vanuit ons pastorale team werd er mee voorgedaan in de vieringen. Wat een mooie verbondenheid om dit samen als Emmanuelparochianen te beleven en te ervaren.

3 dagen Lourdes aan de IJssel ..... het was PRACHTIG!

*Een pelgrim uit Vilsteren*

