



# Emmanuelparochie

Jaargang 11, nummer 5, mei 2024

## Nieuwsbrief Emmanuelparochie

### *Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen*

#### *St. Vitus te Dedemsvaart*

#### Viering van de Eerste Heilige Communie

Als **voorbereiding** op de 1<sup>e</sup> Heilige Communie hebben Martin en Ineke **vier groepen van de basisschool** de “Langewieke” een rondleiding gegeven in de kerk.



Op **zondag 14 april** vond in Dedemsvaart de **feestelijke viering van de Eerste Heilige Communie** plaats met muzikale ondersteuning van koor Cornel uit Slagharen. **Trots en toch ook best gespannen** kwamen de **acht communicantjes** tijdens het openingslied samen met Pastoor Monnikhof en pastor Ria Doornbusch de kerk binnen. **In hun prachtige kleren en met hun doopkaars en een roos in hun handen.** De roos zouden ze later **weggeven aan een willekeurige parochiaan** in de kerk, een lief gebaar. De mensen, die **in Polen meekeken via onze livestream**, werden door onze misdienaar Milan **in het Pools welkom geheten.**





Tijdens de overweging van pastor Ria, die **alle kinderen uit de kerk naar voren** had gevraagd, hoorden we over hoe we, **in de voetsporen van Jezus, goed konden doen aan anderen**, ook als je diegene niet zo aardig of leuk vindt. En dat **samen delen van wat je hebt** veel plezier en



tevredenheid kan brengen. Een mooie interactieve overweging voor iedereen.

Alle kinderen hadden een **taakje** van lezen tot helpen klaarmaken van de altaartafel en dit allemaal onder de **bezielende leiding** van juf Cindy Assen en Chantal Werink.

De zon scheen buiten, **het was een prachtige dag voor dit bijzondere feest.**

*Wij feliciteren de communicantjes en hun ouders, broers en zusjes van harte en hopen dat we ze gauw weer terug zien.*

### **Sint Brigitta te Ommen**

Onder de stralende zonnestrallen **vierden we op 14 april de Eerste Heilige Communie van vier communicanten.** De kerk, prachtig versierd, weerspiegelde de feestelijkheid van deze dag.

Deze speciale dag zal ons herinneren aan de diepe betekenis van de Eucharistie.

Laten we samen blijven bidden voor deze kinderen, **dat ze altijd weten dat God bij hen is**, hoe hun levensweg ook zal verlopen.

*Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal in jullie leven!*





## Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

### Doneren aan KiKa

Woensdag 1 mei zijn de **drie communicantjes** uit Lierderholthuis druk bezig geweest. Ze zijn begonnen met **cupcakes bakken en versieren**, daarna gingen ze op pad. Fanatiek gingen ze van deur tot deur om de blijde boodschap te verkondigen: "**Wij mogen 26 mei de Eerste Heilige Communie ontvangen in Heino**". De kinderen werden enthousiast ontvangen en hebben al **een mooi bedrag opgehaald voor het goede doel**.



Dit jaar is Kika het goede doel, wij gaan **KiKa steunen** door middel van een **sponsorloop in Heino**. **Samen met de communicantjes uit Heino en Hoonhorst lopen we op woensdag 22 mei om 15.00 uur de sponsorloop.**

**Wij lopen van het parochiecentrum naar de kerk en weer terug.** *Komt u ons steunen?*

Ook hebben de drie communicantjes **cupcakes gebakken voor alle kerkgangers die op zondag 5 mei na de viering koffie gingen drinken in de kerk.**

## Heilige Stephanus te Hardenberg

### Cursus reanimatie en AED

Maandagmiddag 15 april kwamen **vijf mensen** van onze geloofsgemeenschap bij elkaar om van Joke van de Burg te leren hoe we **de AED**, die nu in onze kerk hangt, kunnen **gebruiken in geval van nood**. Dat was niet zomaar even een technisch verhaal over de AED, maar Joke leerde ons hoe we moeten **reanimeren**. Eerst de **theorie**, met daarbij filmpjes, daarna de **praktijk**, oefenen op poppen. Dat viel nog wel tegen, maar uiteindelijk kregen we het **allemaal onder de knie**.

Daarna kwam de AED aan bod. Door eerst de theorie en daarna de praktijk te hebben geoefend, snapten we beter de AED en hoe we deze kunnen inzetten bij een noodgeval.

**We hopen alle vijf dat we dit nooit hoeven toe te passen, maar we zijn nu voorbereid.**

*Mede-cursist José Terhorst*



## Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld

### JeugdHart organiseerde escaperoom in de kerk

Op zaterdagmiddag 20 april verzamelden zich **40 kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar** bij het parochiecentrum voor de escaperoom in de kerk. Ze werden **opgewacht door een politieagent Marinus** en konden naar binnen. Bij binnenkomst was er een welkom met limonade en koek.



De **zes teams** waren van tevoren samengesteld.

Pastoor Monninkhof vertelde het verhaal: '**Petrus in de gevangenis**', waarna de kinderen gingen kijken naar een filmpje: 'Stef in de gevangenis.' Hierin kwam naar voren dat er **in vele landen christenen in de gevangenis zitten om hun geloof**.

Daarna gingen de groepen uiteen om **door verschillende opdrachten zelf uit de gevangenis te komen**.

De escaperooms waren **donker en eng**. Steeds **drie opdrachten voltooien** om uit de escaperoom te komen en op weg naar de volgende. Er waren **vier escaperooms**: de kelder in het parochiecentrum, de sacristie, het koorzolder en de toren.

Steeds hadden de kinderen **15 minuten** de tijd om uit de escaperoom te komen, voor sommigen lukte dat gemakkelijk, maar anderen hadden de tijd echt nodig.

De groepen konden zich ontspannen door **een potje voetbal** op het grasveldje naast het kerkhof, geleid door Indira Hulsmann en als scheidsrechter pastoor André Monninkhof. De meisjes waren niet echt in voor voetbal, maar zij konden in het parochiecentrum **knutselen en twister spelen**.

Rond 17.45 uur waren **alle groepen uit de gevangenis** gekomen en hebben we met z'n allen patat gegeten in het parochiecentrum. De winnende groep kreeg een lolly.

**Al met al een hele geslaagde middag.**





## Zondag 9 juni, 150 jaar vanuit ons hart



Op zondag 9 juni vieren we ons **jaarlijks patroonsfeest** van onze geloofsgemeenschap, Ons **Heilig Hart feest**. Dit feest staat dit jaar in het teken van ons **150-jarig** bestaan.

Onze parochie werd in **1874 opgericht** en nu, 150 jaar later, willen wij dit graag **met elkaar vieren**. Dus ook met u. Zet dit jubileum maar vast in uw agenda. Ooit begonnen in een Boerenschuur, en sinds 1929 ontmoeten en vieren wij met elkaar in ons mooie huidige kerkgebouw.

Wij willen deze dag beginnen met een eucharistieviering om **10.00 uur** in onze Heilig Hart kerk, een viering die ondersteund zal worden door de **drie koren** van onze geloofsgemeenschap: het dameskoor, Voices en Con Amore.

**Het thema van deze viering is: "150 jaar vanuit ons hart".**

Een jubileum, waar wij stil willen staan bij ons verleden, maar ook kijken naar het heden en de toekomst. Wat hebben wij veel met elkaar bereikt en wat hebben veel mensen daar een steentje aan bijgedragen. **Een bijzondere geloofsgemeenschap waar wij trots op mogen zijn.**

Na de viering is er volop de **gelegenheid om dit met elkaar te vieren en elkaar te ontmoeten in onze prachtig onderhouden parochietuin**. In een aantal tenten beginnen we met koffie en gebak. Intussen geven wij aan een aantal sprekers het woord en, zoals gebruikelijk, wordt er dan ook tijd gemaakt om **onze jubilerende vrijwilligers in het zonnetje** te zetten.

Na de koffie is het tijd om met elkaar **te toosten op ons 150-jarig bestaan**. Onze insteek is om **verbinding te maken met onze hele gemeenschap in een ongedwongen sfeer**.

Honderdvijftig jaar is een bijzondere mijlpaal en een mooie reden om tijdens deze bijeenkomst een **blijvende herinnering** aan dit jubileum te onthullen.

Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. Aan het einde van ons samenzijn is er voor iedereen een kop soep met belegde broodjes.

Nogmaals, zet deze datum alvast in uw agenda of op uw kalender.

**Wij kijken uit naar uw komst op zondag 9 juni.**

*Namens de locatieraad, pastoraatsgroep en de werkgroep; "150 jaar vanuit ons hart"*

*Johan Neppelenbroek*

## **Onze Lieve Vrouw van Fatima te de Belte**

### Sacramentsprocessie in de Belte

Evenals voorgaande jaren wordt er ook in 2024 weer een Sacramentsprocessie gehouden in de O.L. Vrouw van Fatima-kerk te De Belte/Slagharen.

En wel op **zondag 2 juni 2024, aanvang 10.00 uur**.

We beginnen met een plechtige Eucharistieviering in de kerk, waarin pastoor Monninkhof zal voorgaan. Na de kerkelijke viering gaan we in processie naar het rustaltaar op het kerkhof.

**Wij hopen vele parochianen te ontmoeten op deze jaarlijkse processie.**

*Na afloop wordt u uitgenodigd om een kop koffie/thee te komen drinken in het parochiezaaltje.*

## **Diaconie**

In de vorige nieuwsbrief hebt u al een verslag kunnen lezen van de ontmoetingsdag op 7 maart. Na het verschijnen van de nieuwsbrief ontvingen wij onderstaande terugblik. Deze willen wij u niet onthouden.



### **Terugblik in dichtvorm op de ontmoetingsdag met het thema "Tel je zegeningen"**

Op 7 maart was er weer een ontmoetingsdag van caritas  
Natuurlijk zijn dan alle mensen met **een** verhaal in hun sas  
Tegen 9.00u was ieder welkom in de zaal  
Met natuurlijk ieder zijn eigen taal  
Om even gezellig bij te praten  
En even de boel de boel te laten  
Thema was "Tel je Zegeningen".  
Inspiratie op doen voor andere dingen  
Neem het leven met jezelf door  
Gooi het in de groep en geef een ander een gehoor  
Samen kun je altijd iets moois bespreken  
Daarvoor is de laatste jaren hiervoor naar Reimink uitgeweken  
Al snel begon de dienst met pastoor Monnikhof en  
pastor klein Overmeen  
Gecoördineerd door Silvo Broeks met hulp van menigeen.



2 maal koffie op het menu  
Ook een lunch was er voor U  
2 voorgangers verzorgden de mis  
4 steile treden hoog op een trapje waar geen leuning aan is



Toen begon het koor de Herfstklanken te zingen  
En begon de ontmoeting te swingen  
Liederen Van God die voor ons is



Ja zeker, het offerandelied "tel je zegeningen" zat in de mis  
Een leuke viering, die prima verliep

Zeker de teksten waren mooi en treft ieder op zijn eigen manier  
soms diep

En daarna was het gezellig praten met elkaar  
Gewoon je verhaal kwijt kunnen is zo'n fijn gebaar  
Een caritas gedachte even een goed gevoel  
Namelijk dat is nu eenmaal het doel  
In vijf parochies is zo deze centrale dag ontstaan  
Niemand twijfelt na zo'n dag over dit voortbestaan  
Gezamenlijk de zegen zoeken bij al wat je doet  
Een illusie die waarheid worden moet  
Neem deze gedacht mee  
Dat lijkt mij een geweldig idee



*Bernard Simons Lemelerveld*

## Drie dagen Lourdes aan de IJssel, met de relik van de H. Bernadette Soubirous

**Dinsdagmiddag 16 april - half 6:** Het wordt onrustig bij de vele aanwezigen in de **Broederenkerk in Deventer**. Verwachtingsvol wordt er gekeken naar de ingang van de kerk. Ieder moment kan de relik van H. Bernadette Soubirous uit Lourdes aankomen.



En dan ... eindelijk ... daar is ze!

**Gedragen op schouders, versiert met prachtige bloemen**, wordt de relik plechtig de kerk binnen gedragen. **Wat een bijzonder moment!**

Maar naast de relik is er ook een afbeelding van de H. Bernadette; een stukje steen van de grot; Lourdeswater en een schitterend beeld van Maria meegekomen uit Lourdes.

Om 7 uur 's avonds was er in de bomvolle kerk een Plechtige

Eucharistieviering waarin o.a. Mgr. Herman Woorts voorging. Er waren vaandeldragers en muziekvereniging St. Caecilia uit Heeten verleende medewerking. Aansluitend aan de viering was er

een **Lichtprocessie** waarbij ook de relik werd meegedragen. Wat een verbroedering om met **500 (!!)** mensen al zingend door de binnenstad van Deventer te trekken.



De woensdagmorgen werd begonnen met het morgengebed; daarna het Rozenkransgebed en om 10 uur een Plechtige Eucharistieviering met aansluitend de handoplegging (dit blijft altijd een intens moment). De middag werd gevuld met het bidden van de Lichtweg en voor de kinderen het verhaal van Bernadette. Met een Taizéviering en de film over Bernadette werd de dag afgesloten waarbij weer veel mensen de relik hebben bezocht.

En dan is het alweer donderdag ... de dag dat de relik van de H. Bernadette Deventer weer gaat verlaten. Met een Plechtige Eucharistieviering, waarin Vicaris Ronald Cornelissen voorging, werd de relik van de H. Bernadette de Broederenkerk uitgedragen op weg naar de St. Catharina-kathedraal in Utrecht.

Er kan teruggekeken worden op drie bijzondere dagen van **stilte, gebed, bezinning, verering** waarbij ook vele parochianen uit onze Emmanuelparochie aanwezig waren. Hetzij als misdienaar; acoliet; vaandeldrager; lector; meeziend in het gelegenheidskoor of als pelgrim.

Ook vanuit ons pastoraal team werd er mee voorgedaan in de vieringen.

Wat een mooie verbondenheid om dit samen als Emmanuelparochianen te beleven en te ervaren.



**Drie dagen Lourdes aan de IJssel ..... het was PRACHTIG!**

*Een pelgrim uit Vilsteren*





## Het recht om goed te doen

PCI Emmanuel

Op 17 april heeft **Tom van Vilsteren, diocesaan diaconaal werker van het bisdom Utrecht** ons aangespoord om goed te doen. Voor een **20-tal werkgroepleden caritas** uit diverse locaties van onze parochie, heeft Tom de verschillende kanten van caritas belicht. De hulpvragen in een stedelijke parochie zijn anders dan in een plattelandsparochie, maar steeds kwam **het thema terug “het recht om goed te doen”**. Het vinden van hulpvragen blijft een uitdaging en we moeten ook zeker de samenwerking zoeken.

### **Laten zien dat je er bent.**

Het was goed om met de werkgroepleden bij te praten. Niet alleen goed, maar ook gezellig. Het PCI-bestuur heeft wat bestuurlijke zaken kunnen delen.

Met de boodschap van Tom, het kopje koffie, een glaasje en een versnapering aan het eind was iedereen toch wel van mening dat **het elkaar informeren leidt tot inspiratie en uitnodigt om “goed te doen”** en zo komen we weer bij het thema van de avond.

*PCI Emmanuel*



## Missie zending in de moderne tijd

Dit was op maandagavond 15 april een van de lezingen uit het programmaboekje ‘ontmoeting en inspiratie’. **Jouke en Cécile Schat kwamen op maandag 15 april in het parochiecentrum in Heino om over hun eigen missie te vertellen.**

Jouke werkte 25 jaar in de voedingsmiddelenindustrie. Daar heeft hij veel geleerd over het belang van goede voeding, schoon en gezond water. Op latere leeftijd werd hij diaken in de RK-kerk. Zijn vrouw Cécile is al meer dan 40 jaar arts in de jeugdgezondheidszorg in Zoetermeer. Aan het eind van hun carrière begonnen zij met **een medisch project in het West Afrikaanse land Togo**. Cécile heeft in haar werk geleerd dat kinderen de meest kwetsbare groep in de wereld zijn. Ook weet Jouke vanuit zijn werk in de voedingsindustrie als geen ander dat voorkomen beter is dan genezen. Om die reden richtten zij een stichting kindershulp Togo op. Het doel is om kinderen in Togo een gezondere toekomst te geven. Dat doen zij door hun medische, voedingskundige en (psycho-) sociale situatie te verbeteren. Om hen heen is een groep van mensen ontstaan, die met hun kennis en ervaring mee willen helpen. Cécile heeft in 2010 een project gestart: jeugdgezondheidszorg met een medisch centrum in Kpalimé, waar zo'n 10.000 kinderen zijn onderzocht en zo nodig behandeld. Alle gegevens zijn wetenschappelijk geanalyseerd. Omdat vele kinderen niet gezien worden op het medisch centrum i.v.m. grote afstand en omdat er een grote groep weeskinderen zijn. Het medische team gaat nu naar scholen en weeshuizen op het platteland. Dit doen ze met behulp van lokale organisaties. Ook hier doen ze preventief medisch onderzoek van de ogen, oren, hoofdhuid, lengte, gewicht en algehele lichamelijke conditie. En uit België komt regelmatig een team van tandartsen voor controle. Van de ruim 400 kinderen die onderzocht waren bleek 95% een of meer ziektes te hebben. Daar heeft nooit iemand naar gekeken. Daarom wordt bij alle kinderen bloedonderzoek gedaan. Het bloed wordt onderzocht op hiv, Hepatitis B, sikkelcelanemie en bloedarmoede. En verder wordt de bloedgroep bepaald en de Resusfactor. Dat is van belang voor het geval de kinderen een ongeluk krijgen en snel bloed toegediend moeten krijgen. Door de slechte wegen en geen verlichting vinden veel ongelukken plaats. En ook in geval van een zware bloedarmoede kan het ziekenhuis dan sneller werken. De meeste ziektes kennen het team wel. Maar er zitten ook afschuwelijk ziektes en gebreken bij, zoals kinderen die geen verhemelte hebben, die nauwelijks kunnen lopen of die hartproblemen hebben. Dat soort aandoeningen kan het medisch team niet verhelpen, maar men kan wel doorverwijzen om in het medisch centrum in Kpalimé verder te worden onderzocht en behandeld. Ook hebben zij aan meer dan 25.000 kinderen, hun ouders en de onderwijzers van de basisscholen voorlichting gegeven over bijv. handen wassen, tandenpoetsen en afwisselende voeding om zo ziektes te voorkomen.



Omdat het vervoer naar het ziekenhuis en de behandeling duur zijn worden deze betaald door de stichting kinderplicht Togo, vastenactie of door giften van o.a. Rotaryclub. Vanuit Nederland worden er ook medische instrumenten, waterputten en zonnecollectoren naar Togo gebracht. Maar helaas wanneer deze kapot gaan, zijn er geen onderdelen of voldoende kennis aanwezig om de reparatie uit te voeren.

Jouke en Cécile werken nauw samen met de Togolese autoriteiten. De minister van Gezondheid in Togo, en zijn ambtenaren steunen deze initiatieven van harte. De Inspectie voor de Volksgezondheid in Togo is enthousiast. En ook op lokaal niveau zijn de autoriteiten heel gelukkig met het werk van Jouke en Cécile.

*Een toehoorder*

## **Pastoraal artikel**

### **Maria is altijd bij ieder die zich alleen en verlaten voelt**

Dagelijks ervaar ik meer dan eens dat mijn geloof in Onze-Lieve-Vrouw een positief gevoel geeft. Geloven in Maria geeft me rust in het hoofd en bezorgt het besef van zin in het leven. In gesprek met Haar deel ik dagelijks wat me overkomt, ter harte gaat en bezighoudt, zoals plannen, ervaringen en zorgen. Dit gebeurt in openheid, zonder gêne, want met verlegenheid kom ik niet veel verder. Door met Maria persoonlijk, op een vertrouwelijke manier in gesprek te gaan, wordt de band met Haar hechter. Dit doen, verfrist mijn geest en dat komt de gezondheid ten goede. Het lijkt dan dat in mijn hart een stem van liefde klinkt.

Door het geloof in de Moeder Gods ervaar ik met Haar een vertrouwensband en daardoor heb ik ook een gezonde relatie met geloofsgenoten.

Ik ben ervan overtuigd, dat Maria het goed met me voorheeft. Hierdoor ervaar ik impulsen voor de mentale en fysieke gezondheid. Dit geeft me een warm gevoel. Onze-Lieve-Vrouw waakt over mij en met dit besef voel ik me geliefd door Haar. Naarmate ik in jaren klim, ervaar ik meer en meer de behoefte me tot Maria te wenden. Steeds sterker is het besef van mijn grote kwetsbaarheid en nietigheid in dit tijdelijk verblijf op aarde.

In vergelijking met een tijd terug maak ik meer overwogen keuzes en staat Maria centraler dan ooit in mijn verrassend leven. Het is tijd voor Haar maken en ik ben dan ook vaak in gebed tot Onze-Lieve-Vrouw. Dan vertel ik mijn wederwaardigheden, dank Maria voor mijn bestaan, de context waarin ik verkeer en het bij Haar in gedachten te mogen verblijven. Vragen doe ik Maria niets; ik dank en deel. Hierdoor neemt de invloed van Haar toe en ik verwelkom dit met vreugde.

Hoe belangrijk Maria is voor mij mijn diepste ervaringen heb ik met Jezus.

Zijn liefde mocht ik meer dan eens ervaren; liefde zonder maat zoals Bernardus van Clairvaux al duizend jaar geleden zei "De enige maat van de Godsliefde is het mateloze". Vanuit Christus' liefde probeer ik te leven.

En soms zie: de aarde zit boordevol hemel. "De aarde zit boordevol hemel en elke struik, hoe gewoon ook, staat in lichterlaaie van God. Maar enkel hij die het ziet doet zijn schoenen uit. De rest zit er omheen en plukt bramen" (Elisabeth Browning). Door Maria tot Jezus. Als we Maria zoeken zullen we ook Jezus vinden en we zullen een beetje meer begrijpen van wat er in J' goddelijk Hart omgaat. Ik wens u Gods rijkste zegen toe tijdens onze zoektocht ook in de Mariamaand.

*Hans de Vries, priester.*

