



# Emmanuelparochie

Jaargang 11, nummer 9, oktober 2024

Nieuwsbrief Emmanuelparochie

Aan alle parochianen van de Emmanuelparochie,

## **Op 10 november a.s. staat de Emmanueldag gepland in Hoonhorst.**

Wij nodigen u/jullie van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Het programma ziet er als volgt uit:

- ❖ 10.00 uur Eucharistieviering in de St. Cyriacuskerk.  
Voorgangers: het pastorale team.
- ❖ Na de viering elkaar ontmoeten bij een kopje koffie  
met wat lekkers in zaal Kappers.
- ❖ Een borreltje bij een "ontmoetingsactiviteit".
- ❖ Een broodje ter afsluiting
- ❖ Afronding tussen 13.00 uur en 13.30 uur

Wilt u, willen jullie hierbij aanwezig zijn,  
geef dit a.u.b. door aan het secretariaat van uw/jullie locatie  
voor 30 oktober a.s.,  
zodat wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.

Wij hopen velen van u/jullie te mogen ontmoeten  
op 10 november a.s. in Hoonhorst.

Met vriendelijke groeten,  
pastoraal team en parochiebestuur van de Emmanuelparochie  
en de locatieraad en pastoraatsgroep Hoonhorst

## Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen

### Heilige Cyriacus te Hoonhorst

Dinsdagochtend **17 september** was de **openingsviering van de St. Cyriacusschool in de kerk**. Samen met ouders stond de school stil bij de start van het nieuwe schooljaar. Elke groep liet met een **presentatie** zien waar zij dit jaar van dromen of hoe ze willen zorgen voor een fijn schooljaar. Dat we elkaar nodig hebben, werd meermaals uitgesproken. De **groepskaarsen** werden aangestoken. De kaarsen zullen bij feestelijke, maar ook bij verdrietige gebeurtenissen branden. Kinderen lazen gebeden voor en vertelden een Bijbelverhaal. Het thema was "**We hebben er weer zin in!**"

Met vriendelijke groet,  
*Eric Arends,*  
directeur St. Cyriacus



### Sint Stephanus te Hardenberg

#### Feestelijke viering in Hardenberg

**Zondag 29 september 2024 heeft Jerreh Sambou tijdens een feestelijke viering het Doopsel, het Vormsel en de Eerste Heilige Communie ontvangen.** Jerreh was woonachtig in Gambia en is enige tijd geleden naar Nederland gekomen, alwaar hij verblijft op het AZC in Hardenberg.

Toen Jerreh begin dit jaar aangaf graag Rooms Katholiek te willen worden, werd hij verwezen naar **Renier Smeets**. Renier is werkzaam als **justitie-aalmoezenier in het CTP Veldzicht te Balkbrug**. Sommige AZC'ers ontvangen ambulante therapie in Huize Erica naast Veldzicht. Zo ook Jerreh. Hij heeft Jerreh begeleid op de weg die vandaag eindigde in een mooie viering waarin Jerreh werd opgenomen in de Rooms Katholieke kerk. Deze stap is echter **het begin van een nieuwe weg** voor Jerreh.





**Die niet weglopen  
van een ander mens in zijn ellende  
die met hun levensmoed  
opwegen tegen de wanhopigen:  
die ongezien, geduldig,  
smachten, waken, bidden,  
hopen tegen beter weten in.**

**Die zoeken wat verloren is,  
die bij de neergedrukten zijn,  
die met hun hart en ziel  
en hun verstand  
trachten het ergste leed  
iets te verzachten:  
die openbaren U,  
die zijn van U.**

**Pastoor Monninkhof ging, samen met Reniér Smeets, voor in deze viering.**

Eerst vond de doop plaats, waarbij onze nieuwe lector Fred Loïc, de steun en toeverlaat van Jerreh, zijn peter was.

Vervolgens vond het sacrament van het Heilig Vormsel plaats, waarbij Jerreh werd gezalfd met het chrisma.

Als afsluiting werd de doopkaars aangestoken aan de paaskaars door Reniér.



Dit alles werd muzikaal omlijst door **koor Poco à Poco** met bijpassende liederen. Aan het eind van de viering werd Jerreh van harte gefeliciteerd door Gert, onze voorzitter, die hem een **duif gemaakt van olijfhout** overhandigde, en door Michel, onze secretaris, die hem namens onze geloofsgemeenschap een bijbel aanbood, uiteraard geschreven in het Engels (**Migration Bible**), want Jerreh is onze taal nog niet machtig.

**We mogen samen dankbaar terugkijken op een bijzondere, mooie en waardige viering.**

Na afloop van deze zeer feestelijke viering was er voor een ieder nog koffie met slagroomgebak.





## **Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld**

### **Vincentiusdag Lemelerveld**

**Sint Vincentius van oudsher bekend als iemand die zich inzet voor hulp aan armen en behoeftigen.** Deze dag wordt jaarlijks gevierd door de Caritas.

**Ouderen en alleenstaanden** worden uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst.

**Ongeveer 60 mensen** hebben hier gehoor aan gegeven en kwamen **op 29 september bijéén.**

We begonnen de dag met een viering in de kerk en nadien was er in het parochiecentrum een gezellige voortzetting met koffie/thee en een lunch. Na de lunch was er **een optreden van de "Meisjes van de radio"**. Met hun grappige anekdotes wisten ze een ieder op de lachspieren te werken. **Het was een geslaagde dag en rond half vier werd de dag afgesloten.**



### **JeugdHart deed speurtocht in kerk en tuin**

Afgelopen zaterdag, 5 oktober, kwamen kinderen en een paar ouders voor een speurtocht in de kerk en in de tuin. Tevens was de expositie van 150 jaar parochie gaande.

Om 15.30 uur legde pastoor Monnikhof aan de kinderen en aan de aanwezigen uit wat het sacrament "De Biecht" betekent en hoe het vroeger en nu nog steeds wordt gedaan.

Ook konden de kinderen kijken in de biechtstoel. **De biecht werd in een rollenspel** weergegeven. Paul kogelman was als kardinaal verkleed en was dus de biechtaanhoorder.

**Het rollenspel liet zien hoe het sacrament ook nu nog beleefd wordt.** Kinderen en ook andere aanwezigen konden zich op deze manier een voorstelling maken van de biecht.

Nadien hebben de kinderen in groepjes de **speurtochtvragen in de kerk opgezocht** en beantwoord. Wat de kinderen niet wisten konden ze aan de aanwezigen in de kerk vragen. Hier maakten ze dankbaar gebruik van. Verder hebben ze gekeken naar de expositie en de Processie in de tuin. Toen was het 17.00 uur en hebben we **gezamenlijk patat en knakworst gegeten** in het parochiecentrum. Als dank voor hun inzet gingen ze met een zakje chips naar huis.

**Het was een gezellige, leerzame middag.**





## Oude tijden herleven in onze Heilig Hart kerk



Wanneer je een feest viert met de titel: “150 jaar vanuit ons hart”, dan past daar heel goed een expositie bij die in het teken staat van die 150 jaar.

Dat is ook precies wat onze locatie Heilig Hart in Lemelerveld heeft gedaan. Een terugblik op 150 jaar parochie, 150 jaar geloofsgemeenschap, en daarvoor is er heel veel uit de kast getrokken zoals ze dat altijd zo mooi zeggen. Veel oude foto's, afgedrukt en in een diavoorstelling, oude gebruiksvoorwerpen, liturgische kleding en oude documenten. Vooral voor foto's is altijd veel belangstelling. Vele bouw en verbouwingen die in het verleden zijn georganiseerd, kerkelijke feesten, pastoors, het 100- en 125-jarig bestaan; het was allemaal te zien. Heel wat herinneringen kwamen

boven drijven en al die verhalen waren leuk en boeiend om te horen.

De kerk ademde een sfeer uit van de vervlogen tijden. Tussen de 300 en 350 bezoekers mochten we in het afgelopen weekeinde verwelkomen, ook een aantal oud-Lemelervelders namen de moeite om naar Lemelerveld te komen.

Naast foto's en voorwerpen werd er ook aandacht besteed aan de biecht. Het is een sacrament wat nog steeds bestaat. Daarvoor werd de biechtstoel leeg gemaakt. Pastoor Monnikhof gaf op zaterdagmiddag aan een aantal kinderen een duidelijke uitleg wat het sacrament van de biecht betekent. Spijt hebben van al die dingen die je graag anders had gedaan of gezegd en daar vergiffenis voor vragen. Daarna konden kinderen met behulp van Paul Kogelman, verkleed in een kardinaal outfit, ervaren hoe dat destijds ging, biechten in een biechtstoel. Ook op zondagmiddag was daar veel belangstelling voor. Voor de kinderen is er ook een puzzeltocht gemaakt door de kerk na afloop was er voor hen patat met knakworst.



In het parochiecentrum viel ook van alles te beleven. In de grote zaal was er uiteraard gelegenheid om een kop koffie te drinken. Daar stonden ook een aantal stands van Zij-actief, de werkgroep Lourdes en Kevelaer, een uitleg m.b.t. het vrijwilligerswerk binnen de parochie en was er ook aandacht voor de PCI, de Parochiële Caritas Instelling en voor KBO Overijssel.

In de vergaderzaal van het parochiecentrum werd iedere middag een lezing gehouden door Nolly Holterman en Arnold Huijsmans waar veel belangstelling voor was. Nolly vertelde over haar ervaringen, hoe zij het katholieke geloof ervaren heeft als kind in die tijd en Arnold vertelde, met de nodige anekdotes, hoe destijds de H. Hart parochie werd opgericht, hoe onze geloofsgemeenschap is ontstaan.

Aan het einde op zaterdag- en zondagmiddag konden de bezoekers nog even kijken naar een “**processie door de pastorietuin**”. Hoe was dat in die tijd, aanbidding van het allerheiligste. Het baldakijn werd gedragen door een viertal acolieten met daaronder de monstrans. Uiteraard afgelopen weekeinde zonder hostie.

Wat is er weer, zoals al zo vaak de geschiedenis heeft bewezen, **enorm veel werk verzet met veel enthousiasme, door zoveel vrijwilligers**. Daar kunnen we alleen maar blij en trots op zijn en dat zijn we ook. Een oprecht **woord van dank aan iedereen die zich afgelopen weekeinde heeft ingezet** voor deze bijzondere gelegenheid, **echt fantastisch, dank jullie wel!**

Al 150 jaar doen we het met elkaar, al generaties lang. “150 jaar vanuit ons hart”.

Laten we hopen dat wij binnen onze locatie Heilig Hart dat hart nog lang met elkaar kloppend mogen en kunnen houden.

*Johan Neppelenbroek*

## **Heilige Nicolaas te Lierderholthuis**

### **Allerzielen**

In het recente verleden was het een **vanzelfsprekendheid dat na het overlijden van een parochiaan er een avondwake en een kerkelijke uitvaart volgde**. Bij de avondwake en de uitvaart neemt de familie, te midden van de geloofsgemeenschap afscheid van hun overleden dierbare. Hierna volgt de begrafenis op het kerkhof. Echter, zo vanzelfsprekend is dat nu niet meer. Tegenwoordig bestaan er **diverse mogelijkheden om afscheid van een overleden dierbare te nemen**. En ook een actieve rol daarbij van “de kerk” is niet meer vanzelfsprekend. Ook in Lierderholthuis zien wij deze verschuiving.

#### Allerzielenviering

Alle nabestaanden van de overleden parochianen van het afgelopen jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging om op **vrijdagavond 1 november a.s.** bij de allerzielenviering aanwezig te zijn. De namen, met daarbij een korte herinnering van alle overledenen van het afgelopen jaar, worden in deze viering weer hardop uitgesproken. Ook nabestaanden wiens dierbaren ons al eerder zijn ontvallen zijn van harte welkom in deze viering.



### **Nieuw en wat blijft voor de schoolkinderen**

Alle ouders van de basisschoolkinderen zijn via het kerkpad, de website Emmanuelparochie en de school op de hoogte gebracht over de nieuwe vorm van de voorbereidingen Dopen, Eerste Heilige Communie en het Vormsel. **De voorbereidingen van deze sacramenten vinden vanaf nu allemaal plaats in Dedemsvaart.**

Wat blijft voor de schoolkinderen:

**De betrokken vrijwilligers van de kerk blijven contact houden met de leerkrachten en met alle schoolkinderen.**

- 2 x per jaar een rondleiding in de kerk
- Op weg naar kerst-viering in de kerk
- Palmpaasstok maken op school.
- Palmpaasviering in de kerk.
- Einde schooljaar-viering in de feesttent

**De eerst rondleiding in de kerk is op woensdag 6 november.**

Deze ochtend vertelt een vrijwilliger uit de bezoekgroep over het doel van hun vrijwilligerswerk.



## Catechese

### De bedevaart naar Kevelaer .... in ALLE opzichten een warme dag!

'Ga met ons' was dit jaar het thema van de bedevaart naar Kevelaer op 6 september jl. En we gingen .....

**Ruim 80 pelgrims** uit onze Emmanuelparochie stapten rond 8 uur in de bus richting Kevelaer. Een prachtig aantal!

Voor onderweg in de bus hadden Karin en Karolina dit keer een kleine quiz in elkaar gezet met vragen over het verhaal van Kevelaer. Altijd leuk en het leukste was dat iedereen wat kon winnen nl. KENNIS!

Ondanks dat we in de bus al op koffie waren getrakteerd, weerhield ons dat er niet van om in Kevelaer ook eerst samen nog gezellig aan de koffie te gaan.

De pelgrims uit onze buurtparochies Heilig Kruis; H. Lebuinus en St. Marcellinus sloten zich in Kevelaer bij ons aan.

Om 11 uur werd de bedevaartsdag begonnen met een Plechtig Lof in de Antoniuskerk waarin het pastorale team van alle genoemde parochies vooring. Het koor Vespertied uit Luttenberg verzorgde bij alle vieringen op prachtige wijze de gezangen, aangevuld met de fanfare uit Heeten.

Na het Lof ging het in processie naar de Genadekapel voor gebed. Tevens werd daar de bedevaartkaars gezegend, die geplaatst werd in de kaarsenkapel.



Daarna stond in het priesterhuis een heerlijk drie-gangen diner op ons te wachten.

Gelukkig liet dit jaar het weer het toe dat we de grote kruisweg in het park konden lopen waar prachtige staties zijn gebouwd en waar we bij iedere statie hebben gebeden, gezongen en in stilte hebben gestaan. Wie de grote kruisweg te vermoeiend vond kon in de biechtkapel de kruisweg bidden.

En het is ook altijd fijn dat er voldoende tijd en ruimte is om een kaarsje op te steken; de Genadekapel te bewonderen; een bezoekje te brengen aan de kaarsenkapel, met de grote bedevaartskarsen van de pelgrimgroepen; naar de Biecht- en doopkapel te gaan of in stilte aanwezig te zijn in de sacramentskapel.

Of ... gewoon heerlijk op een terrasje zitten.

Om half 6 werd de bedevaartsdag afgesloten met een Plechtige Eucharistieviering in de prachtige Maria Basiliek.

Nadat we bij de Genadekapel samen nog hebben gebeden, ging het richting de bussen en namen we afscheid van Maria als Troosteres van de Bedroefden.

Op de weg terug naar het Sallandse, lieten Karin en Karolina een door Gerard van Maasackers zelf geschreven versie van het Salvé Regina horen en wat werd het refrein enthousiast meegezongen!

En zo waren we rond half 10 weer in Dalfsen en konden we terugzien op een, in alle opzichten, warme dag vol van gebed, stilte, bezinning, inspiratie en verbroedering.



Op naar 5 september 2025 .... de volgende bedevaart naar Kevelaer!

Gaat u dan ook mee?

*Een pelgrim uit Vilsteren*



Vanuit Dedemsvaart gingen ook vier jonge misdienaars mee naar Kevelaar

### Oplossing van de: KEVELAEREKEOZDROOW

Vrijdag 6 september was er na een zinvolle en gezellige bedevaartsdag, voor de liefhebbers, nog een verrassing: Ze ontvingen een **KevelaarWoordzoeker**. De puzzel met antwoord kon tot en met 15 september worden ingeleverd bij Karolina of Karin (via het parochiecentrum). Er is een klein presentje voor de juiste oplossing, die luidt:

*Maria heeft ook jou innig lief*

Voor de jongsten onder ons was er een **kleurplaat van Maria**, en ook zij maken kans op een prijsje. De winnaars worden persoonlijk benaderd.

In 2025 op de eerste vrijdag van september is de volgende bedevaartsdag naar Kevelaar:

Gaat u ook (weer of voor het eerst) met ons mee?

*Uw Kevelaarcontactpersonen:*

*Karolina Nowak, Ommen  
en Karin Drost, Dalfsen*



### Verslag Lourdesreis Emmanuelparochie

**14 tot 22 september 2024**

Daar stonden we dan op zaterdagochtend in alle vroegte op het kerkplein in Dalfsen, deelnemers uit alle hoeken van de Emmanuelparochie aan de pelgrimstocht naar Lourdes.

We hadden elkaar slechts één keer ontmoet tijdens de voorbereidingsmiddag met onze reisleiders Hermien Schoorlemmer en Janny Horstman.

Na het opsteken van een kaars in de Cyriacuskerk voor een veilige reis was het inladen en instappen geblazen in de luxe touringcar op weg naar Frankrijk. Wat zou deze reis ons brengen? Persoonlijk stond ik er open maar vol verwachting in. Het was mijn eerste reis naar Lourdes en mijn eerste bedevaart ooit. Gewapend met de zilveren rozenkrans van mijn oma was ik van plan om alles over me heen te laten komen en geen enkel programmaonderdeel over te slaan.

De heenreis verliep in drie dagen, zodat er ook tijd was voor een bezoek aan de Notre Dame van Amiens en de Basiliek van de Heilige Theresia in Lisieux. In de laatste kerk woonden we de H. Mis bij samen met andere pelgrims uit Nederland, die we in de komende week meerdere keren zouden tegenkomen.

Het voordeel van de busreis was dat ik een groot deel van de 34 medepelgrims al min of meer kende voor de werkelijke bedevaart was begonnen.





Eenmaal in Lourdes was het elke ochtend vroeg uit de veren om zoveel mogelijk op het Heiligdom te kunnen verblijven. Wát een overweldigende mensenmassa uit alle delen van de wereld en toch heerste er rust in deze gewijde sfeer. Iedereen was namelijk gekomen vanuit dezelfde intentie om de plaats van de verschijning van de Heilige Maria aan Bernadette Soubirous van dichtbij te bekijken. Een heel speciale ervaring om dé grot, die je zo goed kende van plaatjes, nu in het echt te zien.



Elk uur van de dag trokken rijen en rijen pelgrims langs de grot terwijl ze veelal de vochtige rotswand aanraakten en opzagen naar het reusachtige Mariabeeld met de rozenkrans.



Wát een immens groot plein, deze Esplanade, met aan het hoofd de Rozenkransbasiliek, de Crypte en de Bovenste Basiliek, drie kerken bovenop elkaar. Heel indrukwekkend vond ik de lichtprocessie in het donker, waarbij je met duizenden pelgrims, ziek en gezond, ieder met een brandende kaars in een lange sliert door het Heiligdom slingerde om te eindigen op het Rozenkransplein. Ook de sacramentsprocessie, waarbij een monstrans door het heiligdom werd gedragen, weer met een enorme stoet volgende pelgrims waarvan jij er één bent, maakte indruk. De monstrans deed mij denken aan het lof op zondagmiddag uit mijn kindertijd.

Er was elke dag wel een viering voor ons, soms nationaal, soms internationaal, soms een "viering" met onze eigen groep, waarbij de inbreng van onze meereizende pastor Ria Doornbusch velen positief trof. Hoe treffend kon zij de juiste woorden op het juiste moment uitspeken!

Op onze excursiedag bezochten we de molen in Bartres, waar Bernadette in 1844 werd geboren en het cachot waar het gezin

noodgedwongen moest verblijven. Na alle devotie er even tussenuit om aan het alledaagse leven te snuffelen, dat Bernadette ook heeft geleid, was een prettige afwisseling. Dat gold ook voor de bustocht door de Pyreneeën naar De Gavarnie. En natuurlijk voor de vele koffiemomenten en borreluurtjes. Er waren serieuze gesprekken maar er is ook heel wat afgelachen!

De laatste dag bood de gelegenheid tot het lopen van de kruisweg in de ondergrondse Pius X-kerk en het bijwonen van de viering met handoplegging in de Bernadettekerk. Daarnaast was er voldoende gelegenheid om souvenirjes te kopen buiten het Heiligdom. 's Avonds namen we alvast afscheid van pastor Ria Doornbusch, die in Lourdes nog een tweede groep zou begeleiden.

Op de terugweg deden we Nevers aan voor een H. Mis in de kapel van het klooster Espace Bernadette Soubirous. Hier ligt Bernadette opgebaard. Wonderlijk gaaf alsof ze gisteren is overleden! Een heel bijzonder moment om met onze eigen groep op de laatste dag van de pelgrimstocht in alle stilte rondom de baar van Bernadette te staan.

Na het slotdiner en de overnachting reed onze kundige en vriendelijke chauffeur ons veilig terug naar Nederland. Precies volgens de planning konden we om 22.00 uur uitstappen en afscheid nemen van onze fantastische reisleidsters Hermien en Janny en van elkaar.

Het was een onvergetelijke reis, mede door het prachtige weer dat de hele week aanhield.

Gelukkig zien we elkaar op de terugkomdag in november.

Tot die tijd moeten we het doen met onze foto's en herinneringen!

*Anny Schepërboer-Lohuis. Dalfsen*

## **Eerste gezinszondag in onze parochie**

Op **zondag 6 oktober jl.** was de eerste gezinszondag in onze Emmanuelparochie.

**Om 10.30 uur konden we ca. 60 jonge ouders en hun kinderen verwelkomen** in het nieuwe eucharistisch centrum, de St. Vituskerk in Dedemsvaart. Ook oudere parochianen waren in deze viering aanwezig.

Pastoor Monninkhof en pastor Doornbusch gingen voor in de eucharistieviering.

Tijdens de viering werd uitleg gegeven over de eucharistie. Kinderen mochten meehelpen: lezen, collecteren en misdienaar zijn.

Na een eenvoudige lunch werd er een rondleiding door de kerk verzorgd door vrijwilligers van de St. Vitusgeloofsgemeenschap

Vervolgens werd per gezin een lichtje ontstoken bij Maria en een Wees Gegroet gebeden. Hiermee was de eerste gezinszondag ten einde.

**We kijken terug op een geslaagde eerste gezinszondag en hopen dat we op zondag 3 november a.s. nog meer gezinnen mogen verwelkomen uit onze parochie.**

Meer informatie over opgave gezinszondagen, dopen, eerste heilige communie en heilig vormsel kunt u vinden op de website van onze parochie: [www.emmanuelparochie.nl/gezinszondagen](http://www.emmanuelparochie.nl/gezinszondagen).

Wilt u de viering van 6 oktober terugkijken; dat kan via YouTube. Op de website van onze parochie (<https://emmanuelparochie.nl/dedemsvaart/>) staat de link

*Pastoraal team*

## ***Pastoraal artikel***

### **Durft u iemand aan te spreken?**

Het was in het voorjaar een paar jaar geleden, dat ik in de lentezon na een studiedag op het Ariënsinstituut in Utrecht terugwandelde naar het station. Ik dacht nog wat na over de stof die we behandeld hadden en wat mijn medestudenten voor ervaringen hadden opgedaan tijdens hun parochiestage.

Aangekomen op het plein, wat tussen het station en winkelcentrum Hoog Catharijne ligt, zag ik op dat moment vier religieuze groepen, die ieder op hun wijze aan het evangeliseren waren. De ene groep was nog bedrevener in het aanspreken van mensen dan de andere. Ook maakte een groep gebruik van audio-apparatuur om de aandacht op zich te vestigen. Het leek er wel op dat er onderling een competitie was in het werven van geïnteresseerden.

In gedachten waande ik mij op het plein voor de tempel in Jeruzalem.

Op dit plein raakte Jezus op twaalfjarige leeftijd zoek. Zijn ouders, Jozef en Maria, hadden eerst niet in de gaten dat Jezus daar achtergebleven was (Lucas 2:41-52).

Jaren later veegde Jezus het plein voor de tempel schoon en maakte het vrij van allerlei handelaren en geldwisselaars. Het was een rovershol volgens Jezus en het had iedere vorm van waardigheid en respect verloren (Marcus 11, 15-19).

Mijn gedachten dwaalden verder af en ik dacht 'wat zou Jezus hiervan gevonden hebben'. Er staat immers geschreven "Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn..."

Het was een jongeman die mij uit mijn gedachten haalde met een vraag. De jongeman hoorde bij één van de groepen op het plein. 'Weet u wie Jezus is' was zijn vraag. Daar stond ik dan als derde jaars diakenstudent die vlak daarvoor nog in gedachten was.

We raakten kort in gesprek en nadat ik de jongeman antwoord had gegeven en er aan toevoegde dat ik diakenstudent was en net een studiedag had gehad, was ik blijkbaar niet meer interessant voor de jongeman en wellicht de groep waar hij toe behoorde.

Ik zou het zelf lastig vinden om wildvreemden aan te spreken of zij geïnteresseerd zijn in de katholieke kerk. Dat maakt dat ik het knap vindt dat mensen langs huizen trekken om te evangeliseren of, zoals in Utrecht, wildvreemden aanspreken op straat.



Terug naar de vraag die boven dit artikel staat. Toch durf ik het aan om soms mensen aan te spreken als dat in een voor mij passende omgeving is.

Bij mij op het werk waren al een aantal dagen twee monteurs aan het werk. Aan de koffietafel sprak de één honderduit en de andere was stil en een beetje in zichzelf gekeerd. De honderduit pratende monteur zei, 'let maar niet op hem, hij werkt heel hard en is zeer kundig in zijn vak maar is altijd met zichzelf bezig. Hij blijft ook altijd wat langer zitten na de koffie'. Zo kreeg die monteur direct een vooroordeel zonder dat hij nog maar iets gezegd heeft.

Bij de middagkoffie viel mij iets op aan de stille monteur. Hij droeg een rozenkrans ketting om zijn hals en ik vond het een mooi exemplaar. Ik wachtte totdat mijn collega's en de honderduit pratende monteur de koffietafel verlieten. Ik sprak de monteur aan, en vroeg 'wat draagt u een mooie rozenkrans ketting'. In mijn beleving tastte de monteur af of het "veilig" was voor hem. Hij vroeg of ik de betekenis van de rozenkrans wist en wie Maria is. Ik vertelde de monteur dat ik een aantal weken ervoor tot diaken was gewijd en dat de maand mei één van de maanden in de kerk is dat Maria extra aandacht krijgt.

De monteur ontspande en zei 'eindelijk iemand die niet de spot met mij drijft om mijn ketting'. Er ontstond een waardevol gesprek met de monteur. Hij vertelde over zijn te vroeg overleden moeder en het verdriet en gemis wat hij daarvan had. De rozenkrans had de monteur op het sterfbed van zijn moeder gekregen. De rozenkrans ketting en het gebed gaven hem troost, bemoediging en structuur. Met het bidden van het rozenkransgebed zette hij ook de traditie van zijn moeder, grootmoeder en overgrootmoeder voort.

Samen hebben we de middagkoffie afgesloten met het bidden van een tientje van de rozenkrans. Het was voor mij een bijzondere ontmoeting die alleen tot stand kwam omdat ik het lef had de monteur aan te spreken.

Durft u het aan iemand aan te spreken als u een sieraad ziet wat verbinding heeft met ons geloof. Misschien dat de Maria-maand u de drempel over haalt.

Tot slot een bericht van mijn kant. Misschien hebt u mij al een tijd gemist op het altaar tijdens vieringen. In overleg met het pastoraal team is besloten dat ik per 1 mei 2024 gewijzigde taken heb in onze Emmanuelparochie. Mijn taak bestaat op dit moment uit het bezoeken van parochianen in zorg-, verpleeg- en ziekenhuizen. Stelt u bezoek van mij op prijs of weet u iemand, zoek dan contact met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Het secretariaat weet waar een verzoek om een bezoek van mij naar toe kan.

Hartelijke groet,  
*Diaken Richard Meijer*

## **Tot slot**

### **Carlo Acutis lezing**

Op **vrijdag 11 oktober 2024** zal William Rensen een lezing geven over **Maria in de orthodoxe iconografie**. William is hobby iconschilder en weet er veel van af. Tijdens de lezing komen vele onderwerpen aan bod waaronder de theologisch verantwoording, waar iconen vandaan komen en hoe iconen geschilderd worden met veel voorbeelden uit eigen werk.

De lezing is in het **Parochiecentrum van de basiliek van de H. Kruisverheffing, Kerkstraat 13 te Raalte** en start om **19.30 uur**. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Vooraf is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. Na de lezing is er gelegenheid om na te praten onder genot van een drankje. De lezing zal ongeveer een uur duren.



## **Ondersteun het jongerenwerk binnen de Rooms-Katholieke Kerk: Jongerencollecte 2024**

**In het weekend van 16 en 17 november 2024 vindt de jaarlijkse Jongerencollecte plaats in alle parochies in Nederland. Deze collecte is een initiatief van Jong Katholiek, opgezet om financiële middelen te verzamelen voor landelijke en lokale jongerenprojecten binnen de Rooms-Katholieke Kerk.**

De opbrengsten van de Jongerencollecte worden gebruikt om **diverse projecten te ondersteunen**, zoals de Katholieke Jongerendag, de reünie van de Wereldjongerendagen (WJD@Home), en nationale bedevaarten voor jongeren.

Ook de **ontwikkeling van nieuwe catechese- en vormingsmaterialen voor parochies** wordt mogelijk gemaakt dankzij deze collecte.



*'Met uw bijdrage helpt u om jongeren door het hele land kansen te bieden om in hun geloof te groeien en deel te nemen aan zinvolle activiteiten binnen de Kerk. Samen kunnen we bouwen aan een levende gemeenschap waarin jongeren hun plek vinden en zich gehoord voelen', aldus Zaklina Melis, projectleider van Jong Katholiek.*

**U kunt uw gift overmaken naar:**

IBAN: NL11 INGB 0002 7844 98

t.n.v. Rooms-Katholiek Kerkgenootschap

o.v.v. 'Jongerencollecte'