

## Korte samenvatting van de geschiedenis van de R.K. Stephanusparochie/locatie te Hardenberg.

In 1959 werd de eerste r.k. kerkviering in de stad Hardenberg gehouden in de kantine van de werkplaats voor minder valide arbeiders, de Kruzeborg. Vóór die tijd kerkten de spaarzaam aanwezige katholieken in o.a. Dedemsvaart, Slagharen of zelfs Laar, Gramsbergen en Coevorden. De eerste r.k. kerk in Hardenberg kon op 24 maart 1966 aan het Middenpad worden ingezegend. Deze St. Stephanuskapel maakte bestuurlijk deel uit van de H. Alphonsusparochie te Slagharen. We waren dus juridisch niet zelfstandig.

Pas op 24 oktober 1986 kreeg onze parochie bij decreet van aartsbisschop Simonis zelfstandigheid. Van de kerkzaal aan het Middenpad konden we tot 1987 gebruik maken voor onze vieringen. Toen werd begonnen met de nieuwbouw van de Mulderij, waaraan ook ons kerkje ten offer viel. Daarvoor in de plaats kregen we enige jaren later een moderne kerkzaal met toebehoren. Van Pinksteren 1987 tot begin 1990 is noodgedwongen gekerkt in de kantine van de huishoudschool aan de Marslaan.

Op 5 mei 1990 werd onze huidige kerkzaal ingewijd door kardinaal dr. A.J. Simonis.

Aan onze juridische zelfstandigheid is per 1 januari 2004 een eind gekomen. We zijn toen samen met 10 andere parochies in N.-Overijssel door een besturenfusie van 11 juni 2003 opgegaan in de Emmanuelparochie, die volgens de statuten gevestigd is in Ommen.

Sindsdien worden we aangemerkt als r.k. geloofsgemeenschap "locatie Hardenberg".

We tellen thans ongeveer 600 parochianen, waarvan er in totaal 100 tot 120 meer of minder regelmatig zondag's om 11.00 uur onze kerk, op De Mulderij 10, weten te vinden.