



G
KERKBLAD
L
O
ROOMSKATHOLIEK

F
S
G
SINT STEPHANUS

M
E
E
N
S
C
HARDENBERG
A
P



Emmanuelparochie

INHOUDSOPGAVE

Van de redactie.....	2
Contactadressen.....	3
Wat goed is om te weten	4
Agenda.....	5
Parochieberichten	7
Liturgische Roosters Parochies Regio Noord-Oost Salland	8
Pastoralia	9
Pastoralia	11
Dank jullie wel!	14
Bericht uit de locatieraad – terugblik 2016.....	16
Verslag verg. St. Stephanus 17-11-2016	19
Verslag verg. St. Stephanus 18-01-2017	22
Collectes.....	26
Wie wil mij helpen!	26
Familieberichten.....	26
Ontmoetingsdag.....	27
100 jaar Maria in Fatima	28
10-daagse bedevaartsreis naar Israël.....	30
Met diaken Rob Mascini naar Rome.....	32

VAN DE REDACTIE

Voor u ligt het boekje van de 40-dagentijd.
Hierin vindt u o.a. 2 pastoralia en een bedankje van pastoraal medewerker Riek Mulder.

Tevens kunt u mee met een aantal reizen, o.a. een bedevaartsreis naar Israël en op reis naar Rome met diaken Rob Mascini.

We hopen, dat u weer met plezier het boekje leest.

Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het volgende parochieblad ingeleverd kan worden tot uiterlijk:

dinsdag 28 maart 2017

bij het redactieadres:
Froukje Engbersen
E-mail : **redactiestephanus@gmail.com**

Bij voorbaat dank!

CONTACTADRESSEN

Pastoraal team:

H. Hermens, pastoor
hermensch@hotmail.com tel. 0529 – 45 15 83

A. Wenker, priester-missionaris
antonwenker@online.nl tel. 0523 - 61 23 88

J.A. Rutgers, priester
pastor.rutgers@gmail.com tel. 0523 – 234096

G.J. Noordink, pastoraal werker
g.noordink@hetnet.nl tel. 0572 - 39 12 62

J.G. Butti, pastoraal werker
butti@kerkennet.nl tel. 06 – 22239828

M.W.M. klein Overmeen-Groot Zwaaftink
pastoraal werker
m.kleinovermeen@ziggo.nl tel. 06 – 18276484

Locatieraad:

Algemene coördinatie (voorzitter bestuur):

Mw. J. Terhorst tel. 0523 – 26 73 86

Secretaris:

Dhr. A.G.M. v/d Wurff tel. 0523 – 26 31 32

Penningmeester:

Mw. J. Broersen tel: 0523 – 26 08 04

Kerkgebouw:

de Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg tel: 0523 - 26 03 45
website: www.stephanusparochie.nl

Bankrelaties:

NL 48 RABO 0324 9618 98

NL 79 RABO 0161 7062 66 (PCI)

RSIN-nummer 003828955 (voor aftrekken gift)

ANBI-nummer 002609411

WAT GOED IS OM TE WETEN

Overlijden

Bij het overlijden van uw naaste kunt u contact opnemen met:

J.G. Butti, pastoraal werker

tel. 06 – 22 23 98 28

J.A. Rutgers, priester

tel. 0523 – 234096

Bereikbaarheid pastores

Voor dringende pastorale hulp tussen zondagmiddag 12.00 uur en maandagavond 24.00 uur kunt u dit telefoonnummer bellen:

06 - 50 41 22 38

U krijgt dan één van de pastores uit de regio te spreken.

Repetities / Vergaderingen

Dinsdag 19.30 - 21.30 uur Repetitie gemengd koor
"Stephanus"

Zondag 20.00 – 22.00 uur Repetitie middenkoor
om de week "Poco à Poco"

Aanmelding voor dopen:

Mw. V. Reimer

tel. 0523 – 26 65 40

Melding van zieke parochiaan:

Dhr. P. v/d Burg

tel. 0523 – 26 60 56

Coördinator misdienaars en misdienettes:

Dhr. R. Scholten

tel. 0523 - 263952

Coördinator wijkcontactpersonen:

Dhr. P. v/d Burg

tel. 0523 – 26 60 56

Caritas / noodhulp:

Mw. L. Houtman

tel. 0523 – 26 39 18

06 – 53 18 16 79

Dhr. G. Reimer

tel. 0523 – 26 65 40

06 – 55 83 45 29

Dhr. M. Niemarkt

tel. 0523 – 64 93 50

Dhr. T. Broens

tel. 0523 – 267993

06 – 50464075

AGENDA



- Zo. 12-02 / 11.00 uur **6^e zondag door het jaar**
Communieviering
voorganger: pastor Butti
m.m.v. Poco à Poco
tevens kindernevendienst
- Zo. 19-02 / 11.00 uur **7^e zondag door het jaar**
Eucharistie
voorganger pastoor Hermens
m.m.v. Stephanuskoor
na afloop koffie drinken
- Zo. 26-02 / 11.00 uur **Carnaval**
Eucharistie
voorganger pastor Wenker
m.m.v. Stephanuskoor
- Wo. 01-03 / 19.00 uur **Aswoensdag**
voorganger pastor Rutgers
gezamenlijke viering De Belte
- Vrij. 03-03 / 18.30 uur **Wereldgebedsdag**
Comité Wereldgebedsdag H'berg
m.m.v. De Heemser Cantorij
o.l.v. Dick Huijser
- Zo. 05-03 / 11.00 uur **1^e zondag 40 dagen**
Communieviering
voorganger pastor klein Overmeen
m.m.v. Stephanuskoor
start vastenactie

- Zo. 12-03 / 11.00 uur **2^e zondag 40 dagen Eucharistie**
voorganger pastor Wenker
m.m.v. Poco à Poco
- Zo. 19-03 / 11.00 uur **3^e zondag 40 dagen Communieviering**
werkgroep Hardenberg
m.m.v. Stephanuskoor
- ma. 20-03 / 09.00 uur **H. Jozef**
voorganger pastor Wenker
gezamenlijke viering Dedemsvaart
- Zo. 26-03 / 11.00 uur **4^e zondag 40 dagen Communieviering**
voorganger pastor Butti
m.m.v. Stephanuskoor
na afloop koffie drinken
- Zo. 02-04 / 11.00 uur **5^e zondag 40 dagen Eucharistie**
voorganger pastoor Hermens
m.m.v. Stephanuskoor
tevens kindernevendienst
- Zo. 09-04 / 11.00 uur **Palmzondag Eucharistie**
voorganger pastor Wenker
m.m.v. Poco à Poco
- Di 11-04 / 19.00 uur **Viering van Verzoening**
voorganger pastor Wenker
gezamenlijke viering Slagharen

PAROCHIEBERICHTEN



Misdienaars en Misdienettes

Zo.	12-02 / 11.00 uur	geen
Zo.	19-02 / 11.00 uur	Iris Broersen / Sita Broersen
Zo.	26-02 / 11.00 uur	Pascal Dorman / Jeffrey Scholten
Zo.	05-03 / 11.00 uur	geen
Zo.	12-03 / 11.00 uur	Michiel Scholten / Dana Hulsegge
Zo.	19-03 / 11:00 uur	geen
Zo.	26-03 / 11.00 uur	geen
Zo.	02-04 / 11.00 uur	Melvin Reimer / Anouk G. Beverborg
Zo.	09-04 / 11.00 uur	Iris Broersen / Jeffrey Scholten

Lectoren

Zo.	12-02 / 11.00 uur	dhr. P. van Galen
Zo.	19-02 / 11.00 uur	dhr. L. Lobbes
Zo.	26-02 / 11.00 uur	mevr. J. Terhorst
Zo.	05-03 / 11.00 uur	mevr. M. Los
Zo.	12-03 / 11.00 uur	dhr. T. Rijghard
Zo.	19-03 / 11:00 uur	geen
Zo.	26-03 / 11.00 uur	dhr. P. van Galen
Zo.	02-04 / 11.00 uur	mevr. V. Reimer
Zo.	09-04 / 11.00 uur	mevr. M. Los

Kosters

Zo.	12-02 / 11.00 uur	dhr. H. Rusken
Zo.	19-02 / 11.00 uur	dhr. P. v/d Burg
Zo.	26-02 / 11.00 uur	mevr. W. Stel
Zo.	05-03 / 11.00 uur	mevr. T. Kok
Zo.	12-03 / 11.00 uur	mevr. W. Stel
Zo.	19-03 / 11:00 uur	dhr. H. Rusken
Zo.	26-03 / 11.00 uur	dhr. P. v/d Burg
Zo.	02-04 / 11.00 uur	mevr. T. Kok
Zo.	09-04 / 11.00 uur	mevr. W. Stel

LITURGISCHE ROOSTERS PAROCHIES REGIO NOORD-OOST SALLAND

De roosters van de maanden februari, maart en april 2017 van ons parochieverband staan op onze website.

(<http://www.stephanusparochie.nl>) en hangen in de kerk.



PASTORALIA



‘Druppeltje voor druppeltje...’

Een artikel in de reeks: ‘De Zeven Geestelijke werken van Barmhartigheid’

De zondaars vermanen – door Parochievicaris Johan Rutgers, pr.

De kerkvader Augustinus zegt in een van zijn preken: ‘Zeewater sijpelt door de kieren van een schip, dat gaat druppeltje voor druppeltje en toch loopt het ruim vol. Als het water er niet uitgehoosd wordt, zal het het schip tot zinken brengen’ (*Sermo 77b*).

U en ik, ons leven en m.n. ons geestelijk leven en de ziel, kunnen we beschouwen als het schip waar Augustinus over spreekt. In de tocht door ons leven bevinden we ons keer op keer op allerlei verschillende soorten water. Soms op smalle en bochtige stroompjes en andere keren op lange rechte kanalen. De ene keer op woeste golven en een moment later dobberen we maar wat rond op het kalme water van een oceaan.

Stilstand, tegenslag en voorspoed, het klink cliché maar het hoort er allemaal bij. Augustinus was hierin een realist; het is zoals het is – maar hoe handelen we ernaar? De kieren van het schip, we hebben ze allemaal in het schip van ons leven; we spreken in de kerk ook wel van: ‘zonde’. Groot of klein, ernstig of wat minder; we begaan ze allemaal. Of je nu paus bent of stratenmaker, iedereen zondigt, omdat we allemaal van die kieren hebben in het schip van ons leven. Die kieren maken ons tot wie we zijn. Wat we ermee doen, dát is belangrijk.

Augustinus raadt ons aan om te hozen, omdat het schip anders zinkt. Wie dus van A naar B wil komen, wie vooruit en verder wil in zijn of haar leven, doet er goed aan het water uit het ruim van het schip – de zonde uit het hart en de ziel – te hozen. Maar hoe hoos je je hart en je ziel leeg? Hoe kun je letterlijk ‘schoon schip’ maken in je (geestelijk) leven? Door erachter te komen en je te realiseren, dat ‘God zijn Zoon – Jezus Christus – niet naar de wereld heeft gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered’ (Joh. 3,17).

Jezus zegt het zelf ook in het evangelie: ‘Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken’. Hij is ‘niet gekomen om rechtvaardigen maar om zondaars te roepen, opdat ze zich bekeren’ (Lc. 5, 31b-32). Bekeren is je richten op Jezus; iedere dag opnieuw. Want Jezus is de geneesheer die het hart en de ziel bevrijden van de zonde. Hij is de vakman die de kieren in het schip dicht en het middel om het water uit het ruim te hozen.

Het sacrament van Boete en Verzoening, de Biecht, is hiertoe het middel bij uitstek. Niet om mensen krampachtig een biechthokje in te krijgen. Maar opdat de Barmhartigheid van God, mensen verder helpt in hun leven. Biechten is heel eenvoudig: al het water dat het schip van je ziel doet zinken, er samen met Jezus uithozen. Het werkt als een medicijn voor je ziel en als dichtmiddel in je schip. Onze paus Franciscus schrijft in zijn boek ‘De Naam van God is Genade’, dat het enige dat God van ons vraagt is dat ‘we slechts een klein stapje in de richting van God zetten. [...] of in elk geval de wens hebben om dat stapje te zetten’.

Parochievicaris Johan Rutgers is telefonisch of per e-mail beschikbaar voor het maken van een afspraak of biechtgesprek. Voor gegevens zie het colofon.

PASTORALIA



De zeven geestelijke werken van barmhartigheid

“Verdraagzaam zijn”

Als kind leerde ik thuis en op school dat bescheidenheid en nederigheid belangrijke deugden zijn die zeer zeker als positief werden beoordeeld: je diende zo af en toe ook de minste te willen zijn.

Mijn kinderen leerden vooral iets anders: assertiviteit, zelfredzaamheid en weerbaarheid zijn de dingen die er vooral toe doen. Met deze eigenschappen kom je verder in de wereld! Ik vertaal dat altijd als “nooit haantje-de-achterste willen zijn”. In onze hedendaagse maatschappij zien we dat veelvuldig terug.

Daar wordt ons getoond hoe we deze hedendaagse ‘deugden’ in moeten zetten, met als doel om maar nooit de verliezer te hoeven zijn. En daar gaan we ver in..

In politieke debatten wordt soms heel vilein gereageerd op de tegenstander.

Blijkbaar wordt er niet voor terug gedeinsd om een ander af te branden, het liefst via een pijnlijke en beledigende tweet.

Iemand beledigen dient vaak tot doel hem of haar te verwonden, te verzwakken. Want alleen door de ander te verzwakken kun je domineren over hem. Kun je winnaar zijn. Het is het recht van de sterkste, en dat lijkt een overblijfsel te zijn van onze primitieve afkomst. Eten of gegeten worden, zo lijkt het.

Een oud Arabisch spreekwoord zegt:

“beledigingen moeten in het zand worden geschreven, complimenten in steen gebeiteld”.

Wij weten allemaal wel uit ondervinding hoe beledigingen kunnen kwetsen, pijn kunnen doen. Maar wellicht kennen we ook de andere kant: wanneer wij anderen 'eens flink op hun nummer zetten' kan ons dat een gevoel van euforie geven.

Wat zegt het christendom hierover?

Wanneer een mens beledigd wordt, pijnlijk geraakt wordt, dan wordt zijn of haar kracht daardoor ontnomen. Beledigingen slaan een pijnlijke, open wond. Toch is er genezing mogelijk van die wond, namelijk: vergeving schenken aan diegene die jou heeft beledigd.

Wanneer je dat probeert, en deze kunst leert te beheersen, maak je jezelf én de belediger, de dader, vrij! Want ook voor de dader is die belediging misschien een last die hij met zich meedraagt. Op deze wijze, door de ander van harte te vergeven, ben je echt verdraagzaam.

Dat is werk maken van barmHARTigheid!

Het eindoordeel zullen we aan God moeten overlaten.

Het ultieme voorbeeld van vergeven gaf Christus ons zelf toen Hij aan het kruis genageld was en ze Hem bespotten: "Heer, vergeef het hen, zij weten niet wat ze doen". En in Lc.6,29 lezen we: 'indien men u op uw rechterwang slaat, bied dan ook uw linkerwang aan'.

Maar ook voor de 'dader' heeft het christendom een boodschap: 'de zon mag over uw boosheid niet ondergaan' (Ef.4,26b) wat zoveel betekent als: blijf niet hangen in dit slechte gedrag, doe het morgen beter.

Vergeven en verdragen verandert het verleden niet, maar geven zicht op een nieuwe toekomst. Verdraagzaamheid is een eigenschap die mensen uiteindelijk gelukkiger maakt!

Heer, maak mij een instrument van Uw Liefde:
Laat mij vergeving schenken waar mensen elkaar pijn doen;
Geloof brengen waar twijfel is.
Hoop waar wanhoop is
en Liefde daar waar haat is.
Want als we geven, ontvangen we.
En als we vergeving schenken
ontvangen we vergeving.

Pastor Marga klein Overmeen

DANK JULLIE WEL!

25 november jl. heb ik afscheid moeten nemen van de parochie Emmanuel, dit in verband met mijn pensioengerechtigde leeftijd.

Ik kijk terug op 'n mooie en onvergetelijke avond!

Dank jullie wel collega's om in deze laatste viering samen te mogen voorgaan..

Dank jullie wel leden van het projectkoor..

Dank jullie wel geloofsgemeenschap H. Hart van Jezus in Lemelerveld voor de goede en perfecte organisatie .. zowel in de kerk als in het parochiecentrum.

Dank jullie wel parochianen, dat jullie met zoveel mensen naar Lemelerveld zijn gekomen...uit alle locatie's.

Dank jullie wel voor de vele lieve kaartjes en hartverwarmende teksten, kadootjes, bloemen, mailtjes...ontroerend..

Dank aan het Filippijnse koor die zorgde voor zang en dans tijdens de receptie..

Dank collega's voor jullie act..een pracht uitzwaailied..

Dank aan onze "huisfotograaf" die alles prachtig heeft vastgelegd..

Wat ben ik dankbaar dat ik 5 jaar lang de weg mocht delen met velen van jullie..

*onze grootste rijkdom
is niet de weg
maar het delen onderweg*

Bij mijn afscheid heb ik een prachtig bedrag van € 5034,,= aan giften ontvangen (inclusief 'n donatie van € 2000,= en € 1000,=)Met deze donatie kan de Stichting JMMF een school bouwen in het Sierra Madre gebied op de Filippijnen met alles wat 'n school nodig heeft...

HARTELIJK DANK NAMENS DE STICHTING!!!

Tot slot wens ik u allen: vrede en alle goeds en Gods zegen voor 2017

Riet Mulder, tot 25 november pastoraal werker in de Emmanuelparochie

BERICHT UIT DE LOCATIERAAD – TERUGBLIK 2016

Zoals gebruikelijk heb ik 15 januari een korte nieuwjaarstoespraak gehouden. De tekst hiervan kunt u lezen op de website.

In ons kerkblad schrijf ik BERICHT UIT DE LOCATIERAAD om u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van waar wij als locatieraad mee bezig zijn.

Ook worden onze notulen in het kerkblad gepubliceerd. Maar het is misschien wel goed de belangrijkste gebeurtenissen van 2016 uit onze Geloofsgemeenschap nog even te memoreren.

Allereerst de namen van onze parochianen en partners van parochianen, die het afgelopen jaar **overleden** zijn; dhr. G. Kamp, dhr. B. Dijkers, mevr. G.M. Engbersen-Krops, dhr. B.H. Rikking, dhr. P.S. Diks, dhr. I.H. van den Driesschen, dhr. J.G. Hoonhorst, mevr. G.M. van Galen-van Leeuwen en dhr. J.W.M. de Vos.

Dhr. De Vos woonde wel in Hardenberg maar had als voorkeursparochie Slagharen.

Dan zijn er het afgelopen jaar veranderingen geweest in **het pastorale team**:

Riet Mulder heeft het team verlaten i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Gelukkig is het pastorale team weer versterkt met de komst van Pastor Johan Rutgers, parochievicaris (kapelaan) en pastoraal medewerker Marga Klein Overmeen.

Iris, Lars en Sita Broersen, Dana Hulsegge, Melvin Reimer en Anouk de Vries hebben op 25 juni het **H. Vormsel** ontvangen. Dit vond plaats in Slagharen door vormheer Mgr. Hoogenboom.

Op 26 november vond er een **Impulsdag** plaats over communicatie, waarbij o.a. de redacties van kerkbladen en websites waren uitgenodigd.

Leo Fijen was één van de sprekers die dag. Piet van der Burg heeft namens onze Geloofsgemeenschap hieraan deelgenomen.

Joop Butti en Marga klein Overmeen hebben aan een aantal vrijwilligers een cursus gegeven over **Bezoekwerk**. De bedoeling is dat we in het komende jaar het huisbezoek aan o.a. zieken wat meer structuur gaan geven.

In Hardenberg is men bezig een **Platform van Kerken** op te zetten. Dit is een samenwerkingsverband tussen de kerken en gemeenten.

Als bestuur hebben wij besloten om nog geen lid hiervan te worden, maar eerst als waarnemer deel te nemen.

De kerstpakkettenactie "**Samen delen**" is ook in 2016 weer een succes geworden, mede namens jullie bijdrage hieraan.

Het bezoek aan **de Abdij van Berne** in Heeswijk-Dinther door een aantal parochianen wil ik ook niet onvermeld laten. Het was een bijzondere dag waar we van genoten hebben.

Dit is zeker iets om nog eens te herhalen, als u een goed idee hebt voor zo'n gezamenlijk dagje uit, laat het ons dan weten.

Gert Reimer draait nu tijdelijk met onze locatieraad mee, om te kijken of hij t.z.t. als algemeen bestuurslid officieel het bestuur zal willen / kunnen versterken of dat hij een van de andere taken op zich neemt.

Een voornemen voor het komende jaar is dat we **films** willen gaan draaien in onze kerk. Als u dit een goed of leuk idee vindt, laat het ons dan horen. Het is voor ons fijn om af en toe feedback te krijgen. Ideeën over welke films zijn ook welkom.

Als afsluiting wil ik u het laatste deel van mijn toespraak niet onthouden.

Ik heb het daarin over verbinden en dat sluit mooi aan bij de **actie Kerkbalans** die dit jaar als thema heeft: '**de Kerk verbindt.**'

En zo kom ik bij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen in onze Geloofsgemeenschap.

We houden ons bestaansrecht zolang we vitaal en financieel gezond zijn.

Zowel het zichtbare als het onzichtbare raderwerk van deze GG willen we zo lang mogelijk draaiende houden,

**uw aller steun en inzet blijven dus hard nodig,
zowel als vrijwilliger als ook financieel.**

Tot slot hoop ik dat wij in het jaar dat voor ons ligt blijven zoeken naar vormen van verbinding.

Ik wens u allen, mede namens de leden van de Locatieraad, als mede namens de profieldragers,

EEN ZALIG NIEUWJAAR.

José Terhorst,

voorzitter Locatieraad St Stephanus Hardenberg

VERSLAG VERG. ST. STEPHANUS 17-11-2016

Aanwezig: José Terhorst, Piet v.d. Burg, Michel Niemarkt, Gert Reimer, Ad v.d. Wurff.

M.k.a.: pastor Butti, José Broersen.

1. Opening vergadering door José T.

Met name Gert Reimer wordt van harte welkom geheten. Hij wil komende tijd eens kijken of een functie binnen onze raad ook iets voor hem is.

Daarna wordt in een gebed aandacht geschonken aan het overlijden van Bertha van Galen.

2. Verslag vergadering 21-09-2016 akkoord.

N.a.v. verslag. Plantenbak wordt rechtgezet. Daarna komt er een plan voor herinrichting van het dek.

- Actiepunten en -besluiten:

Punten 18-04-06, 23-05-03, 21-09-01, 21-09-04, 21-09-05, 21-09-06, 21-09-07, en 21-09-08 blijven staan. De overige punten zijn reeds of worden in deze vergadering behandeld.

- Correspondentie voor de koren dient te gaan naar Jos Jorgensen gjhjorgensen@xs4all.nl, Herman Kok en Anielka Zak.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

José T. en Ad gaan naar de afscheidsviering van pastor Riet Mulder, 25 november, 19.00 uur te Lemelerveld.

4. Pastoraal team.

- Zaterdag 19 november om 10.30 uur eerste H. Mis pastor Rutgers te Slagharen.

- Pastor Joop m.k.a.

5. Raad.

- Voorzitter, José T.

- Boek onze parochie. Foto's worden gescand

- Nieuwe Onze Vader bidden vanaf zondag 27 november.

- Secretaris, Ad
 - Verslag voorjaarsoverleg volgt nog.
 - Emmanuelparochie wil meer digitaal en liefst alles onder 1 noemer. Er wordt nog steeds aan de website gewerkt.
 - In najaarsoverleg vragen om toelichting portefeuillehouder geldwerving.
 - Als wij contact opnemen met Herman Soepenbergh over e-mailadressen op functie zetten i.p.v. op naam h.soepenbergh@emmanuelparochie.nl
- Penningmeester José B.
 - M.k.a.

6. Pastoraatsgroep.

- Liturgie.
 - Herma besteld directorium.
 - Volgend jaar door een van ons tijdig (oktober?) bestellen
 - Kerstviering voor kinderen. Hoe kinderen te bereiken. Piet zal bij de organisatie het voortouw nemen.
 - Bidden Kruisweg in Goede Week. Mogelijk kan Joop dit in het Lebuiinusoverleg aan de orde stellen. Op agenda zetten voor begin januari 2017.
- Catechese.
 - Geen bijzonderheden.
- Diaconie, Michel
 - Er is contact met dhr. R. Huyskes uit Ommen. Deze is bereid t.b.v. het AZC lezingen in het Arabisch te vertalen. Het is verder van belang, dat wij het bestaan van onze kerk bekend maken op het AZC. Dit zonder de nadrukkelijke bedoeling zieltjes te winnen. Joop zou dit ook in het Lebuiinusoverleg mee kunnen nemen. Op de vergadering van de stichting GAVE d.d. 23 november a.s. zal dit ook aan de orde worden gesteld.
 - Zondag 20 november a.s. is er een kerkdeurcollecte voor het project Congo (Adventsactie).
 - Ook dit jaar kunnen weer spullen voor kerstpakketten worden aangeleverd. Samen Delen coördineert alles.

Op 22 december kunnen pakketten bij De Schakel worden afgehaald door leden van onze geloofsgemeenschap, die ze daarna op de betreffende adressen kunnen bezorgen. Vorig jaar waren er vanuit onze kerk 18 aanvragen.

Op 4 december zal Michel e.e.a. in onze kerk bekend maken.

- 11 Januari a.s. om 20.00 uur wil Samen Delen in onze kerkzaal vergaderen. Dit is akkoord. Wie zal dan zorgen voor koffie, etc.?

- Gemeenschapsopbouw, Piet

- De vrijwilligerslijst is vrijwel gereed.

- De in Heino vertoonde film was een succes ondanks enige "kinderziekten" (film te lang en daardoor nabeschouwing wat kort).

Misschien iets voor Joop om in enige bijeenkomsten een thema te presenteren via film en gesprek. Mogelijk in een grotere zaal, bioscoop, filmhuis of elders t.b.v. de 4 N.O.-locaties. In januari op de agenda zetten.

- Parochie te Emmen heeft een goede website. Hetzelfde geldt voor de Eusebiusparochie te Arnhem.

7. Overige punten.

- 20 November is er in onze kerk een themaviering i.v.m. het jaar van de Barmhartigheid.

- Koffie schenken: 27 nov. Veronique en Gert, 19 feb. José T. en Ad, 26 maart Marja v. Kas, Barbera en Piet, 21 mei Jos en Herma. Ook koffie schenken op 1ste en 2de Paasdag!

- Het doen van mededelingen bij de Vieringen dient nog steeds bij Herma te worden ingediend.

8. Volgende vergadering 7 december, korte agenda over Kerst, Nieuwjaarsviering.

Eerste vergadering in 2017 op 18 januari. Openingsgebed dan door Joop.

AvdW

VERSLAG VERG. ST. STEPHANUS 18-01-2017

Aanwezig ; pastor Joop Butti, José Terhorst, José Broersen, Piet v.d. Burg, Michel Niemarkt, Gert Reimer en Ad v.d. Wurff.

1. José T. opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

Vervolgens verzorgt Joop het gebed.

2. Verslag vergadering 17-11-2016.

Verslag akkoord.

N.a.v. verslag.

- De film in Heino was een groot succes. Er waren ook mensen van buiten de r.k. gemeenschap. Wij willen ook trachten in onze gemeenschap iets op dit terrein te doen. Evt. samen met prot. kerken binnen Hardenberg. Volgende vergadering als agendapunt meenemen.

- 19 feb. koffie drinken te verzorgen door Gert en Ad. José T. is dan verhinderd.

Van de actiepunten en besluiten blijven staan: 18-04-06, 23-05-03, 21-09-01, 21-09-04, 21-09-06, 21-09-07, 17-11-04, 17-11-05, 17-11-08, 17-11-09,.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

- "Melodisch orkest" van mensen met een verstandelijke beperking wil mogelijk een viering in onze kerkzaal verzorgen. Contactpersoon is hr. Harry Kroes. José T. zal met hem overleggen.

4. Pastoresoverleg.

Het is een drukke periode geweest: Kerst, veel uitvaarten. Het gaat overigens naar wens.

5. Raad.

- Voorzitter.

- José deelt mede, dat het boek over de geschiedenis van onze parochie (auteur Herman Kok) naar verwachting dit jaar zal verschijnen. Voorbereiding is wat vertraagd.

- Platform van kerken. José T. zal er Namens onze geloofsgemeenschap als waarnemer aan deelnemen. Afhankelijk van haar bevindingen worden wij in de toekomst lid van dit platform.

- Met het aantrekken van organisten tegen betaling zullen wij voorlopig wachten. De vraag is verder, of Herman Kok, Anielka Zak en Jos Jorgensen nog geschikte kandidaten om de groep organisten te versterken.

- De Kerstviering t.b.v. kinderen was een groot succes. Er namen in totaal 68 mensen aan deel, waarvan bijna de helft kinderen. Ook van buiten onze r.k.-gemeenschap waren er deelnemers. Voor herhaling vatbaar.

- Op Goede Vrijdag is het wellicht mogelijk een Kruiswegstatie te doen met ook weer belangstellenden, incl. kinderen van niet r.k.-huize. Publicatie dan als bij de Kerstviering. José T, Piet, Herma en Jos Jorgensen zullen de voorbereiding op zich nemen. Joop zal in het Lebuïnusoverleg dit onderwerp ook aan de orde stellen.

- De vraag rijst: hoe kunnen we de mensen, die belangstelling hebben getoond bij bovenvermelde evenementen aan onze reguliere vieringen en activiteiten binden? In Hardenberg is dit extra moeilijk omdat er in de samenleving alhier geen katholieke cultuur bestaat.

- Secretaris.

- Voor het beknopte verslag van de bijeenkomst d.d. 23-11-2016 wordt verwezen naar de eerder toegezonden samenvatting. Overigens hoeven het niet persé de voorzitter en secretaris te zijn die bijeenkomsten te zijn. Ook andere bestuursleden en profieldragers kunnen daar heen (in totaal 2 mensen).

- José T. en Ad zullen een goed toegankelijk stuk schrijven over de ontwikkelingen bij SILA en de effecten daarvan. Vóór 8 feb. zal Piet dit per mail verzenden aan de parochianen.

-Penningmeester.

- Het overzicht van de tarieven voor dopen, 1ste H. Communie, Vormen, huwelijk en uitvaarten wordt in de volgende vergadering besproken.

- De voorbereiding voor de actie kerkbalans is vrijwel rond. Mensen die voor hun bijdrage een kwitantie wensen te ontvangen dienen dit aan de penningmeester kenbaar te maken.

- De kerkelijke boekhouding wordt in de toekomst niet meer door een accountant doch door een verzwaarde kascommissie gecontroleerd.

6. Pastoraatsgroep.

- Liturgie.

- Functie profieldrager nog vacant.

Diverse punten in dit verslag ondergebracht bij Voorzitter.

- Catechese.

- Ook deze functie voor een profieldrager behoeft naderen invulling.

- Diaconie.

- Asielzoekerscentrum “begint te lopen”. Thans ongeveer 300 bewoners. Uitgifte van fietsen geschiedt thans via een fietswinkel.

- Zonder nadrukkelijk ziele te willen winnen is het wel goed de Hardenbergse kerken, incl. onze r.k.-kerk, onder de belangstelling van de nieuwe bewoners te brengen.

Joop zal dit thema ook in het Lebuïnusoverleg aankaarten. Wij weten iemand, die stukken in het Arabisch kan vertalen.

- Gemeenschapsopbouw.

- Piet heeft weer een vergadering van wijkcontactpersonen belegd. Via het kerstnummer van ons kerkblad is getracht nieuwe katholieken te bereiken. In voornoemde vergadering is naar voren gekomen, dat er zich momenteel 40 nieuwe katholieken binnen het gebied van onze geloofsgemeenschap bevinden. Deze mensen zijn benaderd.

Daarvan hebben 18 mensen nog niet gereageerd, 8 mensen willen niet als katholiek worden ingeschreven, 5 mensen wel. Er zijn 6 adressen, waarvan de bewoners nog niet weten wat ze willen. De overige gaan binnenkort weer verhuizen of melden zich om andere redenen niet aan.

- Jan Bennis doet nieuwe parochianen thans een brief toekomen om hun belangstelling voor onze geloofsgemeenschap te peilen. Hij zal samen met Piet deze brief nog eens onder de loupe nemen, mede i.v.m. de manier waarop de nieuwe adressen in de nabije toekomst tot ons zullen komen. SILA gaat dit in de toekomst niet meer voor de kerken doen. We moeten ook maar eens nadenken over een welkomstpakket voor mensen die zich daadwerkelijk als nieuwe parochianen aanmelden.

7. Overige punten/rondvraag.

- Gert deelt mede, dat de door de bezoekgroep bezochte mensen dit als positief hebben ervaren. De vraag is nu wie deze activiteiten gaat coördineren. Michel, Piet, José T. en Joop zullen gezamenlijk een programma opzetten voor overleg met de leden van de bezoekgroep.
- Joop zal zich inzetten om op 1 april op zaterdag morgen een impulsdag Catechese te organiseren.
- Michel vertelt, dat met de Kerst in Clara Feyoena een kerstzang door leden van de protestante geloofsgemeenschappen is geweest. Onvermeld is daarbij gebleven, dat vanuit onze r.k. kerk dat in het verleden al heel vaak is gebeurd. Mede door reacties van Clara en teruglopende belangstelling, is daarmee destijds gestopt.
- Voor de Nieuwsbrief van de parochie kan de kinderkerstviering worden vermeld en de poging om Goede Vrijdag (kruisweg) onder niet katholieken te entameren.

8. Volgende vergadering maandag 13-03-2017.

Openingsgebed dan door Gert.

Tenslotte sluit José T. de vergadering.

AvdW

COLLECTES

Collectes november en december 2016

134,46	Collectes november
359,02	Collectes december
131,36	Collecte Allerzielen
23,95	Collecte Jongeren
89,05	Collecte Advent
187,11	Collecte Diaconie (Kerst)

WIE WIL MIJ HELPEN!

Ik zoek iemand die mij wil helpen met de administratie van de kerk. Onder ander:

- Betalingen
- Coderen en invoeren bankafschriften
- Kerkbalans
- 2x per jaar penningmeester overleg
- En diverse bijkomende werkzaamheden

Lijkt het je leuk (of twijfel je nog een beetje) neem dan contact op met mij.

José Broersen

a.j.broersen@kpnmail.nl

0523-260804

FAMILIEBERICHTEN

Op vrijdag 13 januari 2017 is op 89-jarige leeftijd overleden

de heer G.J. Minke

We wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

ONTMOETINGS DAG



Aan alle belangstellenden, vooral diegenen die een partner hebben verloren:

U wordt van harte uitgenodigd voor een

ontmoetingsdag op vrijdag 17 maart a.s. in de parochiezaal in Slagharen.

We beginnen 's morgens met een eucharistieviering **om 9.30 uur** in de kapel.

Na de koffie/thee houdt pastoraal werker dhr. Joop Butti de inleiding met als thema:

“Waar haal je de kracht vandaan?”

We sluiten de dag af met een gezellige lunch.

Deze dag wordt georganiseerd door de “Werkgroep Verlies en Verwerking” van de geloofsgemeenschappen Dedemsvaart, Hardenberg, de Belte en Slagharen i.s.m. Pastoraal Werker Joop Butti.

Wij willen u graag gastvrij ontvangen en vragen u daarom zich aan te melden. Dit kan: voor Slagharen en de Belte bij: mevr. Tiny Werink, tel. 682643, voor Dedemsvaart en Hardenberg bij: mevr. Rieky van Leur, tel. 614824.

Geeft u dan aan dat u vervoer nodig heeft?

Wij vragen een vrijwillige bijdrage voor de onkosten van deze dag.

Wij verheugen ons op uw komst en zien u graag op 17 maart met velen.

Met vriendelijke groet,

Dhr. Joop Butti en
leden van de werkgroep.

100 JAAR MARIA IN FATIMA

Het is 13 mei in het jaar 1917 wanneer de heilige Maagd Maria verschijnt aan drie jonge herderskinderen in het Portugese Fatima. Sinds die ene keer dat het drietal Francisco, Jacinta en Lucia, Maria hebben gezien, verscheen zij nog vijf maal aan hen. Maria riep op tot boetedoening, offers te brengen om zo lijdende zielen uit het vagevuur te helpen en te bidden voor de bekering van zondaars opdat zij niet naar de hel gaan. Ook droeg Maria hen op dagelijks de Rozenkrans te bidden voor de vrede en vertrouwde aan het drietal drie bijzondere geheimen toe.

Op het eerste gezicht komt de boodschap van Maria nogal overweldigend en dreigend over. Maar we moeten niet de tijdsgeest en de dreigingen daarvan uit het oog verliezen. De Eerste Wereld Oorlog, de opkomst van het Communisme en de bedreigingen hiervan voor de Kerk. Het leek op een wereld die in brand stond en Maria, als een goede en liefdevolle moeder, richtte zich in haar bezorgdheid en moederlijke liefde tot de drie jonge herderskinderen en door hun tot ons, tot u en mij.

Maria, wie houdt er nu niet van Maria? Zij die als moeder God zelf ter wereld heeft gebracht en als moeder stond onder het kruis waaraan haar zoon als misdadiger heeft gehangen. Maria kent als geen ander onze vreugde en onze pijnen, evenals onze hoogtepunten en onze diepste dalen.

Vanaf **zaterdag 10 juni 2017 tot en met donderdag 15 juni 2017** gaat ons aarts-bisdom Utrecht op bedevaart naar Maria in Fatima. Om haar beter te leren kennen en haar te danken voor alles dat zij voor ons overheeft. Het wordt niet zomaar een mooie reis, maar een heuse bedevaart, waar wij als Emmanuelparochie ons van harte bij aan willen sluiten.

Mocht u interesse hebben in de bedevaart, meer informatie willen hebben of zich willen opgeven? Dan kan dat bij onze parochievicaris Johan Rutgers (pastor.rutgers@gmail.com).

Hij zal als begeleidend priester samen met mevrouw Hermien Schoorlemmer, vice-voorzitter van onze Emmanuelparochie en reisleidster, samen met u deze reis maken.

Namens het pastoraal team en parochiebestuur,

Johan Rutgers, priester
Parochievicaris (Kapelaan) Emmanuelparochie



10-DAAGSE BEDEVAARTSREIS NAAR ISRAËL

Het Heilig Land is al eeuwenlang een begrip. Israël is een bestemming die veel mensen minstens één keer in hun leven willen bezoeken. De reis wordt in samenwerking met de VNB (lid van ANVR/SGR) georganiseerd.

Israël is een land in het Midden-Oosten, in het smalle gebied dat Afrika en Azië met elkaar verbindt. Het is een modern ontwikkeld land. Tijdens deze bedevaart bezoekt u bijna alle hoogtepunten van dit fascinerende land.

Wilt u een intense beleving ervaren? Dan is deze reis iets voor u!

Een bezoek aan Israël is een reis door de geschiedenis. Van kruisvaarderkastelen tot havens, waar zeelieden, pelgrims en beroemde reizigers zich enige tijd ophielden en verder reisden. Van woestijnlandschap en groene oases. Bovenal liggen hier de wortels van ons Christendom. Het land van Jezus Christus. We zullen op veel plaatsen komen waar Jezus heeft geleefd zoals Jeruzalem met de Hof van olijven, de Heilige grafkerk en Via Dolorosa (de kruisweg voor zijn sterven). Hier bezoeken we ook Yad Vashem (het gedenkmuseum van de Holocaust). Het meer van Galilea, Bethlehem en de Dode Zee zullen we bezoeken. Zo maar een kleine greep uit deze fantastische reis.

Bij deze reis is vrijwel alles inbegrepen.

- Retourvlucht Amsterdam-Tel Aviv met El Al.
- Luchthavenbelastingen en brandstof toeslag
- Negen overnachtingen in driesterrenaccommodaties op basis van een tweepersoonskamer en **alle maaltijden** (ontbijt, lunch en diner)
- Alle vervoer ter plaatse per luxe touringcar.

Nederlandstalige pastorale en cultuurhistorische begeleiding gedurende de gehele reis. **Pastor Butti** zal deze taak op zich nemen. Daarbij zal een lokale Nederlandstalige gids ons de gehele reis vergezellen.

- Alle excursies zoals vermeld in het programma, inclusief entreegelden.
 - Alle fooien
- Pelgrims- en informatieboekje.

Exclusief

- Reis- en annuleringsverzekering
- Reis van uw woonplaats naar de luchthaven v.v. (wij zullen gezamenlijk per bus van en naar Schiphol reizen).
- Indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde (nieuwe) heffingen – zoals bijvoorbeeld brandstoftoeslagen – daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich het recht voor deze door te berekenen aan de pelgrims.

Reissom van deze volledig verzorgde bedevaart:

€ 2.149,- op basis van een 2 pers. kamer. Het kan zijn dat deze prijs enigszins verlaagd wordt. Dat is afhankelijk van de grootte van de groep.

Contactpersonen voor deze bedevaart zijn:

Lies Akkermans 0572- 372003 email:

liesakkermans@vodafonehuis.nl

Gerard Froeling 0523- 613127 email:

gerardfroeling@ziggo.nl

Janny Horstman 0529 -460225 email:

jannyhorstman@hotmail.com

Voor belangstellenden is er op 15 febr. om 19.15 uur een informatieavond in het parochiecentrum Lemelerveld

MET DIAKEN ROB MASCINI NAAR ROME

Een reis in de Paastijd van 21 tot 26 april

In de dagen na Pasen ga ik met een kleine groep mensen naar Rome. Samen gaan we de stad bekijken en de heiligdommen bezoeken. We zullen zien hoe belangrijk het Paasfeest in Rome is.

In die dagen ruikt de stad naar het nieuwe leven. Het is volop voorjaar. We ruiken de Jasmijn en de Oranjesbloesem! En we zullen ons laten inspireren door de oudste afbeeldingen die er van de verrezen Christus zijn. Het zijn prachtige mozaïeken en eeuwenoude fresco's.

Natuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen we de eucharistie vieren in de Friezenkerk. We dwalen door de oude straatjes van de stad. We bezoeken de grote monumenten. En ik breng u naar de plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het huisje van Petrus, zijn graf diep onder de sint Pieter, prachtige onbekende kerkjes en pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op de terrasjes die in die tijd vaak nog open zijn en in ieder geval gezellig zijn en verwarmd.

U kunt zich nog bij ons aansluiten. Meer informatie kunt u bij de VNB (Vereniging Nationale Bedevaarten) krijgen (073-6818111, www.vnb.nl). Daar kunt u zich ook opgeven. Natuurlijk mag u ook mij altijd bellen (023-5291484). Kijk ook gerust op mijn website. U vindt daar nog meer reismogelijkheden

www.romereizen.one

Pastor Rob Mascini





Hier uw advertentie?

Neem dan contact op met één
van de bestuursleden