



G
KERKBLAD
L
O
ROOMSKATHOLIEK

F
S
G
SINT STEPHANUS

M
E
E
N
S
C
HARDENBERG
A
P



Emmanuelparochie

INHOUDSOPGAVE

Van de redactie.....	2
Contactadressen.....	3
Wat goed is om te weten	4
Agenda.....	5
Vieringen rond de Kerstperiode	7
Kerstviering voor Kinderen.....	8
Nieuwjaarsreceptie.....	9
Liturgische Roosters Parochies Regio Noord-Oost Salland	9
Parochieberichten	10
Pastoralia	11
Pastoralia	13
Pastoralia	16
Pastoralia	18
12,5 jarig priesterjubileum pastoor Hermens	21
Veel dank!!	23
In memoriam: diaken Ton Ruiter (1946 – 2017).....	24
Familiebericht	25
Bericht uit de locatieraad	26
Verslag verg. St. Stephanus 11-09-2017	29
Verslag verg. St. Stephanus 16-10-2017	32
Bericht van Pastor Thomas - India	35
Pelgrimstocht naar Israël vanuit de Emmanuelparochie	37
Koorjubileum Henk van Rooijen.....	39
Inloopmiddag	39
Kerkbijdrage 2017.....	40
Aktie Kerkbalans 2018.....	40
Kerstpakketten-actie ‘Samen Delen 2017’	41
Korte samenvatting impulsdag.....	42
Ssstt..... Stille Aanbidding.....	46
Kerstgedicht.....	48



Jaargang 46
nr. 05

VAN DE REDACTIE

Hierbij ontvangt u alweer het laatste parochieblad van 2017, waarin u onder andere een overzicht vindt van de vieringen rondom Kerst.

Dit jaar vindt er op Kerstavond ook een speciale viering voor kinderen plaats, waarbij alle kinderen, vaders en moeders, opa's en oma's, vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom zijn.

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zondag 7 januari 2018, na de Communieviering, waarin beide koren zullen zingen.

Zoals elk jaar heeft Emmy van Dijk weer een mooi kerstgedicht geschreven, die u achter in het boekje vindt.

Al met al weer veel te lezen.

Froukje en Wendy wensen u hele fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2018.

Houdt u er rekening mee, dat de kopij voor het volgende parochieblad ingeleverd kan worden uiterlijk:

maandag 9 januari 2018

bij het redactieadres:

Froukje Engbersen

E-mail : **redactiestephanus@gmail.com**

Bij voorbaat dank!

CONTACTADRESSEN

Pastoraal team:

H. Hermens, pastoor tel. 0529 – 45 15 83
hermensch@hotmail.com

J.A. Rutgers, priester tel. 0523 – 23 40 96
pastor.rutgers@gmail.com

G.J. Noordink, pastoraal werker tel. 0572 - 39 12 62
g.noordink@hetnet.nl

J.G. Butti, pastoraal werker tel. 06 – 22 23 98 28
butti@kerkennet.nl

M.W.M. klein Overmeen-Groot Zwaaftink tel. 06 – 18 27 64 84
pastoraal werker
m.kleinovermeen@ziggo.nl

Locatieraad:

Algemene coördinatie (voorzitter bestuur):
mw. J. Terhorst tel. 0523 – 26 73 86
voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl

Secretaris: dhr. A.G.M. v/d Wurff tel. 0523 – 26 31 32
secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl:

Penningmeester: mw. J. Broersen tel: 0523 – 26 08 04
penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl

Kerkgebouw:

de Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg tel: 0523 - 26 03 45

website: www.stephanusparochie.nl

Bankrelaties:

NL 48 RABO 0324 9618 98
NL 79 RABO 0161 7062 66 (PCI)
RSIN-nummer 003828955 (voor aftrekken gift)
ANBI-nummer 002609411

WAT GOED IS OM TE WETEN

Overlijden

Bij het overlijden van uw naaste kunt u contact opnemen met:

J.G. Butti, pastoraal werker

tel. 06 – 22 23 98 28

J.A. Rutgers, priester

tel. 0523 – 23 40 96

Bereikbaarheid pastores

Voor dringende pastorale hulp tussen zondagmiddag 12.00 uur en maandagavond 24.00 uur kunt u dit telefoonnummer bellen:

06 - 50 41 22 38

U krijgt dan één van de pastores uit de regio te spreken.

Repetities / Vergaderingen

Dinsdag 19.30 - 21.30 uur

Repetitie gemengd koor
"Stephanus"

Zondag 20.00 – 22.00 uur
om de week

Repetitie middenkoor
"Poco à Poco"

Aanmelding voor dopen:

Mw. V. Reimer

tel. 0523 – 26 65 40

Coördinatie bezoekgroep:

Mw. J.T.M. Ruizenaar

tel. 0523 – 26 48 46

Coördinatie misdienaars en misdienettes:

Dhr. R. Scholten

tel. 0523 – 26 39 52

Coördinatie wijkcontactpersonen:

Dhr. P. v/d Burg

tel. 0523 – 26 60 56

Caritas:

Mw. L. Houtman

tel. 0523 – 26 39 18 / 06 – 53 18 16 79

Dhr. M. Niemarkt

tel. 0523 – 64 93 50 / 06 – 52 16 38 74

Dhr. T. Broens

tel. 0523 – 26 79 93 / 06 – 50 46 40 75

AGENDA



- Zo. 10-12 / 11.00 uur **2^e Zondag v/d Advent**
Communieviering
werkgroep 'De Belte'
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 17-12 / 11.00 uur **3^e Zondag v/d Advent**
Eucharistie
Voorganger: pastoor Hermens
m.m.v. Stephanuskoor
na afloop koffie drinken
- Di. 19-12 / 19.00 uur **Viering van Verzoening**
voorganger: pastor Wenker
gezamenlijke viering in Dedemsvaart
- Za. 23-12 / 19.00 uur **4^e Zondag v/d Advent**
Eucharistie
voorganger: pastor Wenker
gezamenlijke viering in Slagharen
- Zo. 24-12 / 18.30 uur **Kerstavond**
Kerstviering kinderen
voorgangers: José en Jos
collecte Diaconie
- Zo. 24-12 / 21.00 uur **Kerstavond**
Communieviering
voorganger: pastor Butti
m.m.v. Stephanuskoor
collecte Diaconie

- Ma. 25-12 / 11.00 uur **Kerstmis**
Eucharistie
voorganger: pastor Rutgers
m.m.v. Poco à Poco
collecte Diaconie
- Di. 26-12 / 10.00 uur **Tweede Kerstdag**
Eucharistie
voorganger: alle pastores
Emmanuelviering in Dalfsen
- Zo. 31-12 / 11.00 uur **Heilige Familie**
Communieviering
voorganger: pastor Butti
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 07-01 / 11.00 uur **Openbaring des Heren**
Communieviering
voorganger: pastor klein Overmeen
m.m.v. Stephanuskoor én
Poco à Poco
na afloop nieuwjaarsreceptie
- Zo. 14-01 / 11.00 uur **2^e Zondag door het jaar**
Eucharistie
voorganger: pastor Wenker
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 21-01 / 11.00 uur **3^e Zondag door het jaar**
Communieviering
Werkgroep De Belte
m.m.v. Stephanuskoor
start Actie Kerkbalans

VIERINGEN ROND DE KERSTPERIODE

Dinsdag 19 dec. om **19.00** uur

Viering van verzoening in
Dedemsvaart

Kerstavond 24 dec. om **18.30** uur

Kinderkerstviering met José en Jos

Kerstavond 24 dec. om **21.00** uur

Nachtmis met pastor Butti
Koor: Stephanus

Eerste Kerstdag 25 dec. om **11.00** uur

Communieviering met pastor Butti
Koor: Poco à Poco

Tweede Kerstdag 26 dec. om **10.00** uur

Gezamenlijke viering in **Dalfsen**

Oudjaarsdag 31 dec. om **11.00** uur

Communieviering met pastor Butti

Nieuwjaarsdag om **11.00** uur

Gezamenlijke viering in **De Belte**

KERSTVIERING VOOR KINDEREN

Hier volgt een speciaal bericht voor alle kinderen, hun mama's en papa's, oma's en opa's, voor hun vriendjes en vriendinnetjes

KERSTVIERING KINDEREN – KERSTAVOND OM 18.30 UUR

Al vele, vele jaren wordt op Kerstavond een kinderkerstviering gehouden. Het aloude Kerstverhaal wordt verteld aan de hand van hele mooie plaatjes op de beamer. De liedjes die gezongen worden zijn vrolijk en modern.

De kerk wordt, zoals altijd, weer prachtig versierd met kerstbomen, kerstslingers en, niet te vergeten, de KERSTSTAL. Hierin wordt het Kerstverhaal letterlijk uitgebeeld!

Zeer de moeite van het bekijken waard!

Zoals gebruikelijk bij elke geboorte, wordt er ook getrakteerd: beschuit met (blauwe) muisjes en warme chocolademelk!

Dus kinderen, mama's en papa's, oma's en opa's, vriendjes en vriendinnetjes: komt allen naar de Kerstviering voor kinderen en geniet van het samenzijn, het aloude Kerstverhaal, de mooie liederen en de prachtig versierde kerk!

We hopen op een grote opkomst.

Tot ziens op Kerstavond!

José Terhorst & Jos Jørgensen

NIEUWJAARSRECEPTIE

We willen iedereen van harte uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari 2018, na afloop van de viering, waarin pastoor klein Overmeen voor zal gaan en waarbij beide koren zingen.

We hopen, dat we velen persoonlijk een gezond en voorspoedig 2018 zullen kunnen wensen.

LITURGISCHE ROOSTERS PAROCHIES REGIO NOORD-OOST SALLAND

De roosters van de maanden december 2017 en januari 2018 van ons parochieverband staan op onze website (<http://www.emmanuelparochie.nl>) en hangen in de kerk.



PAROCHIEBERICHTEN



Misdienaars en Misdienettes

Zo. 10-12 / 11.00 uur	geen
Zo. 17-12 / 11.00 uur	Melvin Reimer / Anouk G.Beverborg
Zo. 24-12 / 18.30 uur	geen
Zo. 24-12 / 21.00 uur	Jeffrey Scholten / Michiel Scholten
Ma. 25-12 / 11.00 uur	Pascal Dorman / Dana Hulsegge
Zo. 31-12 / 11.00 uur	geen
Zo. 07-01 / 11.00 uur	geen
Zo. 14-01 / 11.00 uur	Anouk G.Beverborg / Iris Broersen
Zo. 21-01 / 11.00 uur	geen

Lectoren

Zo. 10-12 / 11.00 uur	dhr. P. van Galen
Zo. 17-12 / 11.00 uur	mw. V. Reimer
Zo. 24-12 / 18.30 uur	geen
Zo. 24-12 / 21.00 uur	dhr. T. Rijghard
Ma. 25-12 / 11.00 uur	mw. M. Los
Zo. 31-12 / 11.00 uur	mw. V. Reimer
Zo. 07-01 / 11.00 uur	mw. J. Terhorst
Zo. 14-01 / 11.00 uur	dhr. P. van Galen
Zo. 21-01 / 11.00 uur	mw. M. Los

Kosters

Zo. 10-12 / 11.00 uur	mw. T. Kok
Zo. 17-12 / 11.00 uur	dhr. P. v/d Burg
Zo. 24-12 / 18.30 uur	geen
Zo. 24-12 / 21.00 uur	dhr. R. Scholten
Ma. 25-12 / 11.00 uur	mw. W. Stel
Zo. 31-12 / 11.00 uur	mw. T. Kok
Zo. 07-01 / 11.00 uur	dhr. P. v/d Burg
Zo. 14-01 / 11.00 uur	dhr. H. Rusken
Zo. 21-01 / 11.00 uur	mw. T. Kok

PASTORALIA



75+ Een blik <<<terug en vooruit>>>

Met een HEILIGE EUCHARISTIEVIERING in Dedemsvaart heb ik, *hebben wij*, op 8 september 2017 een fase in mijn, *ons-leven-samen*, besloten en zijn een nieuwe fase begonnen. Ik benadruk "HEILIG", want ik werd stil en ontroerd van iets groots, een groot mysterie. Ook "EUCHARISTIE" (=dankzegging) in hoofdletters. Ik heb geen woorden genoeg om God en iedereen voor alles te danken.

Ik heb mijn missionarisleven in buitenland en ook hier in mijn geboortestreek niet als gemakkelijk ervaren, maar wel als vruchtbaar, tenminste voor mijzelf. Ik heb veel geleerd, veel leren waarderen, vooral veel medemensen als zusters en broeders. In de missie heb geen lege plaats achtergelaten. Landeigen priesters hebben de plaatsen van ons, buitenlandse missionarissen, overgenomen. Het zijn nu bloeiende, jonge parochies, vol geloofsleven.

De laatste zes jaar in de Filippijnen was ik staf lid van een nieuw opgericht opleidingshuis voor Filipijnse Mill Hill Missionarissen. Een van mijn vroegere studenten heb ik pas op bezoek gehad in Dedemsvaart. Na zijn opleiding in de Filippijnen, ook onder mijn hoede, studeerde hij in Londen en in Nairobi, Kenya, in Afrika. Na zijn priesterwijding heeft hij acht jaar als missionaris in Pakistan gewerkt. Toen werd hij gekozen in het hoofdbestuur van onze Congregatie als coördinator van onze Missies in verschillende landen in Azië.

Hij sprak lovend en enthousiast over ons werk en hoe het nu wordt voortgezet. Er zijn plannen om nieuwe missies te openen, onder meer in Cambodja. Het missiewerk gaat door, nu door onze opvolgers, missionarissen uit Azië en Afrika. In veel landen, waar ze werken, worden Christenen vervolgd of tenminste onderdrukt. Toch groeit de geloofsgemeenschap tegen de verdrukking in.

Ik kan mezelf moeilijk wijsmaken, dat ik vijftien jaar geleden teruggekeerd ben in Nederland in een jonge, bloeiende en groeiende geloofsgemeenschap. Ik heb het tij ook niet kunnen keren, ook niet met mijn lange ervaringen als missionaris in jonge, bloeiende geloofsgemeenschappen.

Terug naar mijn wortels moest leren erkennen, dat het hier niet meer is zoals toen ik hier opgroeide. Een moeilijk herinculturatie-proces voor mij. Hier vond ik niet meer een jonge, groeiende en bloeiende geloofsgemeenschap. Het lijkt alsof we hier aangekomen zijn in de herfst van het geloofsleven. Hopelijk zijn genoeg vruchten van ons geloof opgeslagen om de winter door te komen, Misschien zit er toch nog genoeg pit in om weer tot bloei te komen in een nieuwe lente.

Vele Christelijke immigranten en vluchtelingen uit vroegere missielanden zouden hier het geloof weer tot nieuw leven kunnen brengen. Van hen zouden we kunnen leren weer trots te zijn op ons geloof en moedig. Zij kunnen ons leren weer van ons geloof te getuigen door dik en dun. We mogen toch wel wat meer van ons geloof getuigen en wat minder van ons ongeloof! (Zie: 1 Petrus 1;13-17). Van een wat verdorde kerk van instituties, geboden en verboden moeten we weer leren uitzien naar de Geest, die levend maakt. Zoals in het begin kan die heilige Geest ons weer inspireren en doen uitstralen wat ons bezielt.

Van harte gegroet met veel dank aan allen.

Uw medeparochiaan en medevrijwilliger,
Anton H. M. Wenker, mhm
Priester-missionaris van Mill Hill
Em. Pastor Emmanuel Parochie

PASTORALIA



De berusting: verzoening met het lijden?

Niemand komt in zijn of haar leven aan het lijden voorbij. Of het nu de dood is van een geliefde, eenzaamheid of ziekte, schuld of gebroken dromen, een negatief zelfbeeld of zinloosheid, een leven zonder lijden is voor niemand weggelegd. Niemand vraagt erom, maar het lijkt erop dat lijden bij het leven hoort, net zoals geluk en blijdschap overigens.

‘Je moet het leven maar nemen zoals het komt’ hoor je dan weleens. En religieuze mensen spreken soms van ‘berusting’ of van ‘verzoening’ met het lijden. Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Wie de vragen niet deelt, kan zich beter onthouden van het geven van antwoorden.

Als ik het Evangelie goed lees, dan zijn er maar weinig sporen van berusting in het lijden te vinden. Integendeel, het hele aardse optreden van Jezus van Nazareth ademt een verzet tegen het lijden en de dood. Zo gaan blinden zien en lammen lopen en wekt Jezus het dochtertje van Jairo op uit de dood en ook de reeds ontbindende Lazarus. Jezus zegt nergens:

‘Mensen, berust er maar in, want God heeft het zó gewild!’ Ook Gods antwoord op de kruisdood van Jezus is geen antwoord van berusting, maar het tegendeel: Hij wekt Jezus op uit de doden. En dat vieren we met Pasen.

‘Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht!’ is een wat belégen tegeltjeswijsheid. Maar er zit wel wat in. Het feit dát lijden onvermijdbaar met het bestaan en met de wereld gegeven is, is op zich al erg genoeg en is zowel reden tot klagen als tot gebed. Het lijden verdient echter geen natuurlijke legitimatie, noch een stille berusting. Het vraagt wel om draagkracht en om te leren hoe ermee om te gaan. We kunnen het soms voorkomen, vaak verzachten, maar niet uitbannen. We mogen het niet ontkennen of weg verklaren: het lijden van mens en dier is en blijft ons een zorg.

We moeten hier wel onderscheiden: er is natuurlijk lijden (door ramp, ongeluk of ziekte) en ook moreel lijden (door mensen aangericht). Niet alleen is lijden met ons naakte bestaan in de wereld meegegeven, maar er is ook lijden dat haar oorsprong vindt in 'wat de mensen elkaar zoal aandoen'. Het lijden dat met liefde (of met het gebrek daaraan) verbonden is. Het lijden door de dood van een geliefde is het lijden van de liefde zélf en dit lijden noem ik heilig. Wat overigens nog geen verheerlijking van het lijden 'als zodanig' betekent: een perverse trek in het christendom. Juist het christendom heeft - met de gekruisigde Christus - de lijdende mens wel een nieuwe waardigheid gegeven: of het nu door eenzaamheid of ziekte is, door honger of onderdrukking, door discriminatie of uitsluiting, door vervolging of oorlog, de lijdende mens moet ons een zorg zijn en blijven, ook in sociaaleconomische zin.

Lijden is op zich zinloos en dient zo mogelijk vermeden, maar er wordt ook heel wat geleden voor een hoger doel. De apostel Paulus leed van harte omwille van de verkondiging van het Evangelie en talloze christenen na hem werden martelaar. Ik lijd in de stoel van de tandarts, omdat ik weet dat mijn gaatjes gevuld moeten worden. Leven is niet pijnloos; liefde ook niet. Het vraagt om 'Leidensfähigkeit', een vermogen om pijn en moeite te verdragen. Niet alle pijn en moeite is zinloos, maar of aan lijden een zin gegeven kan worden, hangt af van de lijdende. Geloof speelt hierin een eigen rol: de hoop loopt vooruit op een zin van het lijden die er nu nog niet is, althans niet ten volle. Geloof is aantrekkelijk en soms levensnoodzakelijk, want de gedachte aan de radicale zinloosheid van het lijden lijkt – menselijk gesproken – (welhaast) ondraaglijk. En het lijden waaraan een mens het meeste lijdt, is het zinloze lijden. In het licht van het Rijk Gods krijgen lijden en dood een bovenmenselijk antwoord. Is dit antwoord afdoende? Hierover verschillen de meningen. Het is een antwoord dat uit Liefde geboren is. Het begint bij een sympathieke God, een God met compassie en empathie. Dit geldt evenzeer voor medemensen.

Het lijden van de ander of van mijzelf is een signaal dat steeds een appél inhoudt, een oproep: 'Doe hier iets aan, als je kunt en zo niet, blijf dan in godsnaam bij me!'

Als gelovige kan ik slechts berusten in het lijden, omdat ik geloof dat God daarin niet kan en zal berusten. Linksom of rechtsom, het lijden van de onschuldigen moet worden rechtgezet en goedge maakt. Die belofte is ons in Christus gegeven, niet louter als belofte voor de toekomst, maar als een nieuw begin van leven hier-en-nu:

'Hij zal alle tranen uit hun ogen wegwissen en de dood zal niet meer zijn!'

Joop Butti, oktober 2017

PASTORALIA



“...BOER ZOEKT...”

De mens is graag in de natuur.

Als het weer het toelaat gaan we naar buiten; fietsen, wandelen of lekker bezig zijn in de tuin.

In de natuur laden we onze accu weer op, we ontspannen en genieten van de rust.

Het is niet zo vreemd dat wij juist in de natuur dichtbij onszelf komen.

We zullen ons moeten aanpassen aan de seizoenen die komen en weer gaan, de natuur kent haar eigen ritme.

Het weer kunnen we niet afdwingen.

En in onze, vooral maakbare- samenleving is dat een groot goed.

Wij kunnen niet alles naar onze hand zetten. En juist dat kan ons doen beseffen dat we onderdeel zijn van een groter geheel. Dat we beseffen dat er iemand is, die boven alles uitstijgt. Dat er blijkbaar een groter plan is.

Dat we beseffen dat er iemand is die ons onderdeel laat zijn van Zijn grote plan met ons.

Dat alles niet ‘toevallig’ bestaat. (Gen.1, 1-2)

Sinds een half jaar schuif ik aan bij verschillende boeren in onze Emmanuelparochie. Aan hun keukentafel hoor ik hun verhalen.

Ook zij werken en leven graag in de natuur met het ritme van de seizoenen. Zaaïen, wachten en oogsten als de tijd daar is.. Ik kom bij boeren die hun hoofd boven water weten te houden, bij boeren die kopje – onder dreigen te gaan en bij boeren die besloten hebben te stoppen.

En het kan u niet ontgaan zijn dat vele kippenboeren nu de dupe dreigen te worden.

Daarnaast blijft nog steeds de maatschappelijke tendens van grootschaligheid het boerenleven treffen.

Mede daardoor zijn er al zoveel boeren die, vaak noodgedwongen, gestopt zijn of anderszins het roer hebben moeten omgooien.

Hoe vaak verandert de regelgeving nog?

Hoeveel onzekerheid en ongemak kunnen de boeren nog aan?

Van die boeren heb ik geleerd dat allerlei regelgevingen en aanpassingen zich soms moeilijk laten voegen in hun visie op boer zijn en het omgaan met de natuur en het leven op het platteland.

Het vraagt heel veel aanpassingsvermogen van boeren en boerinnen.

Boeren en boerinnen zoeken naar wegen om verder te kunnen. Zoeken naar goede oplossingen voor de problemen waarin zij zich gesteld zien.

Proberen de weg terug te zoeken naar de verbinding met de natuur: zoeken naar antwoorden op hun visie op leven en werken in en aan Gods Schepping.

Wij allen zijn rentmeesters, maar de boeren voelen dit rentmeesterschap wel erg zwaar drukken.

'Moeten we verder, en zo ja, hoe dan?' is de vraag die ik vaak hoor.

Ook ik heb het antwoord niet...

Ook de kerk heeft het antwoord niet..

Samen met de KIP-Groep (Kerk in Platteland) wil ik aandacht hebben voor de boerenproblematiek.

Ik besef dat ook ik met lege handen sta, maar graag wil ik u een luisterend oor bieden wanneer u, als boer of boerin, graag eens u verhaal kwijt wilt.

Soms helpt het om het hart eens te luchten.

Bel of mail mij!

Marga klein Overmeen

Pastoraal Werker.

Telf: 06 18 27 64 84

Email: m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl

PASTORALIA



Advent, op weg naar Kerstmis!

Advent, een tijd van bezinning en bekering. We worden in de weken van de Advent opgeroepen om waakzaam te zijn. Over enkele weken vieren we dat God mens geworden is; dat Hij ons zeer nabij is gekomen in die ene Mens Jezus Christus. Hem toelaten in het diepst van ons bestaan, vraagt ook om waakzaamheid, om bezinning en bekering. Advent, we worden nu geroepen om daadwerkelijk mens te worden. Dat wil zeggen, om door alle sleur en vanzelfsprekendheid heen, met een ander perspectief naar de werkelijkheid van alle dag te zien, niet wachten en afwachten, maar waakzaam te zijn in het leven van alle dag. Dat vraagt van ons om een ander gezichtsveld.

Ik vind het plezierig om af en toe een wat uitgebreidere wandeling te maken en zo zag ik eens, dat wanneer een vlucht vogels ergens rustig op een vlakke zit, ze allemaal dezelfde kant uitkijken, en wel zo dat ze de wind van voren hebben. Heel vreemd misschien maar op zo'n moment kwam bij mij een liedje naar boven van een bekend kinderprogramma waar ik als klein kind vlak voor het slapen gaan naar keek. De zin uit dat liedje was: 'Dieren lijken precies op mensen, met dezelfde mensenwensen, met de zelfde mensenstreken; het komt allemaal in de krant, in de Fabeltjeskrant'. Stel je nu eens voor, dacht ik tijdens zo'n wandeling, dat één vogel andersom ging zitten, zodat zijn veren recht op stonden in de wind. Dan zouden de andere vogels waarschijnlijk zeggen, zoals mensen ook kunnen doen: 'Moet jij je nu zo aanstellen en anders doen dan de anderen'. 'Ik doe toch niemand kwaad' zal dan de vogel, die met zijn snavel van de wind af zit, antwoorden. 'Jawel', zullen de andere vogels zeggen, 'wij kijken allemaal dezelfde kant uit en jij zit andersom. Dat schaadt de eensgezindheid en dus de gemeenschap. Jij bent een rare vogel'. Maar de rare vogel blijft de andere kant op kijken. Dan sluipen er een paar katten tegen de wind in door de struiken.

Die weten natuurlijk dat vogels altijd met hun snavels naar de wind toe zitten. Op het moment dat de katten hun spieren spannen om een paar vogels te verschalken, schreeuwt de rare vogel: 'Pas op! Weg wezen!' En alle vogels vliegen op en zijn weg.

Eén vogel durfde de andere kant op te kijken en daardoor zag hij wat andere vogels niet zagen, ook al werd hij door de groep dan gezien als een rare vogel. Zo zijn er ook mensen die de werkelijkheid in een ander perspectief durven te zien en daardoor dingen zien die de grote groep mensen niet ziet. Zo heb je dus ook van die rare vogels onder mensen. De Bijbel laat vele voorbeelden zien van mensen, die in hun tijd als rare vogels werden betiteld.

De eerste zondag van de advent opent met het evangelie, dit jaar volgens Marcus, waarin Jezus spreekt over het einde der tijden. En Hij wijst ons op de vergankelijkheid van ons bestaan, maar ook dat er zoveel verkeerd loopt in de wereld van toen, van nu. Oorlogen, hongersnood, allerlei ziektes, natuurrampen.... Marcus wilde zijn tijdgenoten wakker schudden en de aandacht vestigen op waar het in ons leven uiteindelijk op aankomt. En ook nu, 2000 jaar later, is het goed dat we wakker worden geschud. Durf je leven te leven. Breek de muren om je eigen bestaan af en durf te leven als mens zoals je bedoeld bent, wacht niet af. Laat je raken, laat je diep raken door de naasten om je heen. Dan klinkt misschien het besef door dat God niet veraf is, maar je nabij komt omdat Hij mens geworden is. God komt niet van boven uit de hemel naar beneden, Hij komt in de eerste plaats tot ons in de mensen die wij ontmoeten.

Een vrouw had op haar verlanglijstje voor Sinterklaas geschreven dat ze zo'n heimwee had naar de tijd van weleer. De tijd van toen zij nog kind was. Ze herinnerde zich de warme en mooie sinterklaasavonden. Nu was ze alleen in een grote stad. Ze wenste dat ze het kinderlijke gevoel van haar kinderjaren weer terug mocht vinden. De avond voor Sinterklaas liep ze langs de grachten.

Diep in haar binnenste leek ze de stem van Sinterklaas te horen: Het kinderlijke gevoel van weleer vind je nooit meer terug. Blijf niet op je kamer, steek niet daar een kaars aan, en schrijf daar geen droefgeestige gedichten over de tijd van toen. Dat maakt het allemaal nog erger. En het is ook makkelijk. Maar doe als ik: ga naar de mensen en doe goed. Dat maakt je gelukkig en doet je leven.

Ontmoet de ander en laat je zien, om zo een mens onder de mensen te zijn, een teken zelfs van Gods uitdelende liefde. Is dit niet de oprechte waakzaamheid van de Advent, een waakzaamheid waar Jezus ons toe oproept, waarin je je gezichtsveld durft te veranderen. En zo door alle sleur en vanzelfsprekendheid heen met een ander perspectief naar de werkelijkheid van alle dag te zien, waarin Gods werkelijkheid je kan aanraken. Misschien komt dan het besef dat God dichterbij is dan we überhaupt hadden kunnen vermoeden. In een ontmoeting van mens tot mens, in de geboorte van een Kind. Heer, help ons dat we zo mogen zien in het leven van alle dag, kom ons ongeloof tegemoet, dan wordt het snel Kerstmis.

Pastoor Hans Hermens



12,5 JARIG PRIESTERJUBILEUM PASTOOR HERMENS

Op 21 mei 2005 ben ik door kardinaal Simonis tot priester gewijd. Op 21 november jl. was dat 12,5 jaar geleden. Als het aan mij gelegen had was dit waarschijnlijk in alle stilte voorbij gegaan. Maar toch zijn er altijd mensen die dit feit ontdekten en er mee aan de slag zijn gaan. Eigenlijk ook wel weer mooi. 12,5 jaar priester, 'Het is maar een getal, vooral door mensen bedacht', zo denk ik dan. Maar versta me niet verkeerd, ik ben wel dankbaar en vind het mooi dat er mensen zijn die aandacht voor je hebben. Mooi te weten dat er mensen zijn die aan je denken, die met je meeleven, die zo af en toe laten merken: 'ik ben er voor je'. Wanneer ik dat beseft, weet ik: 'God is ook niet ver weg'. Dan laat Hij toch even de zon in mijn leven opgaan. God ontmoeten, dat doe je niet, als levend mens, maar wel af en toe sijpelt er iets door van zijn Licht, van zijn aanwezigheid. Voor mij ligt dat vaak in de ontmoeting met mijn medemens. Die ontmoetingen, het zijn voor mij verhalen, verhalen waarin ik me het allermeest in kan verwonderen en waardoor ik me laat inspireren. Waar ik merk, mijn hart wordt geraakt, ja zelfs aangeraakt. En vreemd misschien, maar op zulke momenten beseft ik, dat ik even, met die ander, een onderdeelje wordt van het grote verhaal. Dat Verhaal van God met mensen. Het zal niet voor niets zijn, dat ik bijna in al mijn zondagse preken wel een verhaaltje te vertellen heb, verhaaltjes waar mensen elkaar ontmoeten, waar die ontmoeting ook wordt gezien. En daar gebeurt dan iets, daar worden wegen die krom zijn een klein stukje rechter, worden oneffenheden die soms grote bergen kunnen zijn, een klein stukje platter gemaakt. In een goede ontmoeting wordt je toch een beetje één met die ander.

Ontmoeting is voor mij een geloofswoord geworden. In het vieren van de eucharistie, immers daar mogen we Christus ontmoeten in het teken van brood en wijn, maar ook in de naasten om ons heen. Zonder mijn naasten is het geloof zo goed als dood. De naasten heb ik nodig om te kunnen geloven.

Immers, hoe had ik ooit iets over God kunnen horen, kunnen verstaan, wanneer de naasten om mij heen er nooit over hadden verteld en het niet hadden voorgeleefd. Door de mensen om mij heen, kwam ook het verhaal van God in mijn leven, door mijn ouders, mijn grootouders, leraren op school, door een goede vriend, of zomaar in een ontmoeting met een vreemde.

Op deze wijze probeer ik priester te zijn en hoop en bid ik dat ik mijn hart openhoud voor de ontmoetingen met mensen om heen en daar 'iets' van Gods aanwezigheid mag ontmoeten.

12,5 jaar priester, het maakt dankbaar.

Op **zondag 19 november** vierde ik dit jubileum tijdens de eucharistieviering in de **kerk van de Heilige Brigitta, te Ommen**. Na afloop was er een receptie.

Hartelijke groet,
Pastoor Hermens

Een woord van dank van pastoor Hermens leest u hierna

VEEL DANK!!

Op 21 november was het 12,5 jaar geleden dat ik door kardinaal Simonis tot priester werd gewijd. Op zondag 19 november jl. hebben we dit in Ommen in een feestelijke viering gevierd. Ik was blij verrast met zoveel blijken van hartelijkheid en warmte. Ik wil u allen daar hartelijk voor danken en ook hen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Ik denk aan de viering in de kerk, de mooie versieringen, de gezellige ontmoetingen na de viering in de kerk en in het parochiezaaltje. Zo werd het voor mij een onvergetelijke dag. Hartelijk dank daarvoor!!! In het bijzonder wil ik danken de mensen uit de locatie Ommen die mede deze dag zo goed en mooi hebben georganiseerd.

‘Priester zijn, nee, dat is niet altijd makkelijk’, zei ik tijdens de overweging in de feestelijke jubileumviering. Maar gedurende mijn 12,5 jarig priesterschap heb ik gelukkig vele mooie en goede momenten gekend en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik heb dit jubileum mogen ervaren als een heel mooi en kostbaar moment en ook als een mooi en kostbaar geschenk. Ook tijdens deze viering heb ik me gerealiseerd dat in het priesterschap, door de ontmoetingen die je met zo vele mensen mag hebben, het hele leven je passeert, van de wieg tot het graf en alles er tussen in, soms zelfs op één dag. Vreugde en verdriet, het ligt ontzettend dicht bij elkaar. Ook in deze jubileumviering werd dit voelbaar, toen we vlak voor de viering stil stonden bij het overlijden van onze collega, diaken Ton Ruiter.

Dankbaar ben ik voor al die mensen die gelukkig ook laten zien dat er aan mij wordt gedacht, die met me meeleven en zo af en toe dit ook laten merken: op die momenten besef je dat God ook niet ver weg is. Dat ook Hij zo nu en dan toch even de zon in mijn leven laat opgaan.

Hartelijke groet,
Pastoor Hans Hermens

IN MEMORIAM: DIAKEN TON RUITER (1946 – 2017)

Op donderdag 16 november jl. kwam het verschrikkelijke bericht dat onze diaken Ton Ruiter die nacht plotseling was overleden. We missen in Ton een collega die midden onder de mensen stond en vooral aandacht had voor de ouderen, zieken en eenzamen. Op woensdag 22 november hebben we in de kerk van het Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld op plechtige wijze afscheid van hem genomen. Op het kerkhof aldaar hebben wij hem te ruste gelegd.

Ton werd geboren op 17 mei 1946 te Mariënheem en groeide op binnen een groot gezin. Na de Mulo ging hij aan het werk. Hij leerde Dinie kennen en tijdens het koninginnenbal sloegen de vonken over. Op 14 augustus 1969 trouwden ze en het huwelijk werd gezegend met twee zonen. Binnen zijn gezin, maar ook als diaken kwam heel duidelijk naar voren dat Ton in zijn aandacht en zorg liet zien: jij bent belangrijk voor mij. Zo gaf hij het gevoel door, we staan er samen voor. Zo was een van zijn geveugelde uitspraken: 'Zullen we het samen doen'. In dit samen zijn, was er ruimte voor een ieder, in zijn eigen ongedwongen rol en wat ontbrak kon in het samen zijn worden aangevuld.

Ton, hij was een diep gelovig man. Dit geloof heeft hij met de paplepel meegekregen en hij heeft dit geloof verder ontwikkeld. De kerk was zeer belangrijk voor hem. Zijn keuze om zich tot diaken te laten wijden, was daarom niet zozeer een late roeping, als wel een gevolg van hoe hij in het leven van alledag stond en daar zijn geloof in meebracht. Ik heb Ton ook mogen leren kennen als een dienend mens die van zijn geloof werk maakte in vooral de aandacht en de zorg voor ouderen en zieken. Het was hem nooit te veel om mensen te bezoeken, dat deed hij met grote zorg en aandacht. Zijn geloof was praktisch ingesteld. Daarom ook kozen we voor de uitvaartviering het evangelie uit Matteüs 25: "Want ik had honger en gij hebt mij eten geven, ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen.

Ik was ziek en gij hebt mij bezocht.” Hoezeer zijn geloof zijn praktische uitwerking kende in de zorg en aandacht voor de kwetsbare mens, was deze uitwerking wel verbonden met een ontwikkeld gebedsleven en het regelmatig meevieren van de eucharistie.

Veel valt over Ton te zeggen, maar zijn zorg en aandacht zijn samen te vatten in een paar woorden: Ik ben er voor jou. Wanneer mensen over je kunnen zeggen: Jij bent er voor mij, maak je op die momenten Gods naam waar aan elkaar. Gods naam is dan ook ‘Jahwe’, dat is vertaald: ‘Ik zal er voor je zijn’. Natuurlijk deed hij dit ook met zijn beperkingen en tekortkomingen. Ook hij kende zijn nukkigheden en eigenwijsheid.

Het geloof van Ton heeft vrucht mogen dragen en voor hem worden die woorden van Jezus waar: ‘Wat je voor een der geringsten van mijn broeders en zusters hebt gedaan, dat heb je ook voor Mij gedaan’. En in dit vertrouwen mogen we weten dat God nu zijn naam waar maakt aan Ton. De naam van ‘Ik zal er voor je zijn’.

Wij wensen Dinie, de kinderen en kleinkinderen van Ton en al zijn dierbaren heel veel sterkte toe met dit grote gemis.

Pastoor Hermens, mede namens het pastoraal team

FAMILIEBERICHT

Op 25 oktober 2017 is op 83-jarige leeftijd overleden

Cornelius Marinus Jansen

We wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

BERICHT UIT DE LOCATIERAAD

In mijn vorig schrijven heb ik aangekondigd dat we ons in de Locatieraad wilden gaan bezinnen hoe we **verder** willen en kunnen met onze **Geloofsgemeenschap** nu we de verschillende vacatures niet meer kunnen invullen.

Op 11 september hebben we dat onder leiding van pastor Joop Butti gedaan. Het verslag dat Ad van der Wurff hierover heeft gemaakt kunt u elders in dit kerkblad lezen.

Op de laatste bijeenkomst van het **Platform van Kerken** waar ik naar toe ben geweest kwam Samen Doen ons vertellen over hun werkzaamheden voor de gemeente Hardenberg.

Verder is er weer een bijeenkomst geweest van de **profiel dragers Liturgie**, waar ik zelf naar toe zou gaan, maar waar ik jammer genoeg door ziekte niet naar toe kon en u hierover daarom niet verder kan inlichten. Het is goed dat de profiel dragers af en toe bij elkaar komen om ervaringen e.d. uit te wisselen. In dat kader zitten we er aan te denken om ook de **samenwerking met de andere GG in deze Noord Oosthoek** weer nieuw leven in te blazen. Zij kampen met dezelfde problemen als wij en ik begreep van hen dat ook zij willen kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Op het terrein van de Eerste Heilige Communie en het H. Vormsel werken we al samen.

Het initiatief om af en toe een **filmavond** te organiseren is gestart. Op 5 november was het zover. De film As it is in Heaven mocht de spits afbijten. De opkomst was behoorlijk. Pastor Buttie leidde de avond in, maar verder sprak de film voor zich. Het was goed en gezellig samen naar een mooie film te kijken. We willen dit vaker herhalen. We hebben nog mooie films die we u willen laten zien, maar mocht u zelf een goed idee hebben, laat het gerust horen.

Verder wil ik het volgende niet onvermeld laten;

- **Pastor Anton Wenker** is op 8 september met emeritaat gegaan. Er was een Eucharistieviering in Dedemsvaart en een gezellige receptie na afloop, waar we hem hebben gefeliciteerd met het feit dat hij op 22 augustus 75 jaar geworden was, de reden voor het emeritaat.
- Op 12 november is in onze kerk **Fred Loïc Tchatcho Ngami** gedoopt en gevormd. We heten hem van harte welkom in onze GG
- Op dezelfde dag ontving **Henk van Rooijen** een kerkelijke onderscheiding (zie elders). Hartelijk gefeliciteerd, Henk, en dank voor je jarenlange inzet.
- 19 November vierde **pastor Hans Hermens** zijn 12,5 jarig priesterjubileum tijdens een plechtige Eucharistieviering in Ommen. Na afloop was er gelegenheid hem te feliciteren. Wij doen het vanaf deze plaats nog even over, Pastor Hermens, hartelijk gefeliciteerd met dit heuglijke feit en we hopen u nog vaak hier in onze GG te mogen ontmoeten.
- Dit mooie feest werd overschaduwed door het plotselinge overlijden van **diaken Ton Ruiter** op 16 november. Hoewel veel van zijn werkzaamheden voor ons niet zichtbaar waren is hij toch vaak aanwezig geweest bij vieringen in onze kerk. Onze parochie verliest in hem een toegewijde medewerker.

Dan rest mij nog u allen een goede voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis te wensen en natuurlijk alvast hele fijne feestdagen.

Met vriendelijke groeten
José Terhorst
voorzitter Locatieraad

BRAINSTORMAVOND OVER DE TOEKOMST VAN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP

Locatieraad 11 september 2017

Ook in de toekomst is het van belang om een levendige kerk te zijn in Hardenberg, een plek waar mensen zich thuis voelen.

Hierover is door ons uitgebreid gebrainstormd.

Bij een teruglopend parochianen bestand, een vermindering van vrijwilligers en op termijn ook weer van pastores, is het wellicht onontkoombaar prioriteiten te stellen in het scala van mogelijkheden die de kerk ons biedt.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd, dat het accent thans duidelijk ligt op de zondagsvieringen en het uitvaartgebeuren. Dit zal ook in de toekomst zo blijven. Het in standhouden van de onderlinge contacten is ook van groot belang.

In de toekomst zullen er echter ook activiteiten, werkgroepen etc. gaan verdwijnen als gevolg van voornoemde terugloop of de wenselijkheid ruimte te scheppen voor nieuwe, eigentijdse activiteiten.

Bij dat laatste kan worden gedacht aan het betrekken van de jeugd bij onze kerk middels internet. Aan door de weekse, soosachtige activiteiten als bijvoorbeeld gezamenlijk koffie drinken in de kerk.

Verder het open stellen van onze kerk om periodiek even persoonlijk te bidden als ware het een kapel, etc.

Het lijkt zo langzamerhand ook tijd te worden voor het vormen van een groep, die zich richt op het vervoer van parochianen naar onze kerk ten behoeve van vieringen of andere kerkelijke activiteiten.

Als jullie, mede-parochianen, nog andere activiteiten weten schroom dan niet die binnenkort aan ons door te geven. Het kan bijzonder waardevol zijn.

Ad van der Wurff, secretaris Locatieraad

VERSLAG VERG. ST. STEPHANUS 11-09-2017

Aanwezig : José Terhorst, José Broersen, Piet v.d. Burg, Michel Niemarkt, Gert Reimer en Ad v.d. Wurff.

1. José T. opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

Michel verzorgt het gebruikelijke gebed.

2. Verslag vergadering 03-07-2017.

De nieuwe voorzitter van Slagharen heet mevr. Kosse en niet Koster, zoals in het vorige verslag staat vermeld. De passage over internetverbinding die onder Diaconie staat hoort thuis bij Gemeenschapsopbouw. Verslag verder akkoord.

Van de actiepunten en besluiten blijven staan: 21-09-01, 21-09-04, 03-07-01 en 03-07-07.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Pastores.

- 12 november dopen en vormen Fred Loïc Tchatcho Ngami.

- Het pastoraal team is in overleg om in te spelen op het probleem van minder mensen die zich betrokken tonen bij onze kerk, terwijl velen teven minder kennis hebben van ons geloof, zo adequaat mogelijk te behandelen.

5. Raad.

- Voorzitter.

- Secretaris.

- Penningmeester.

- Per 1-1-2018 wordt het systeem Navision vervangen door 2 systemen van Exact.

- Penningmeester is op zoek naar iemand, die haar bij kan staan bij de taakvervulling.

Pastoraatsgroep.

- Liturgie.

- Functie profieldrager nog vacant. Mogelijk kan iemand een andere functie gaan vervullen zodat verschuiving desgewenst mogelijk is

- Catechese.

- Diaconie.

- Gemeenschapsopbouw.

- 11, 18 of 25 november impulsdag over het thema "Communicatie". Een uitnodiging volgt nog.

6. Eisen te stellen aan onze geloofsgemeenschap.

Ook in de toekomst is het van belang om een levendige kerk te zijn in Hardenberg, een plek waar mensen zich thuis voelen.

Hierover is door ons uitgebreid gebrainstormd.

Bij een teruglopend parochianen bestand, een vermindering van vrijwilligers en op termijn ook weer van pastores, is het wellicht onontkoombaar prioriteiten te stellen in het scala van mogelijkheden die de kerk ons biedt.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd, dat het accent thans duidelijk ligt op de zondagsvieringen en het uitvaartgebeuren. Dit zal ook in de toekomst zo blijven. Het in standhouden van de onderlinge contacten is ook van groot belang.

In de toekomst zullen er echter ook activiteiten, werkgroepen etc. gaan verdwijnen als gevolg van voornoemde terugloop of de wenselijkheid ruimte te scheppen voor nieuwe, eigentijdse activiteiten.

Bij dat laatste kan worden gedacht aan het betrekken van de jeugd bij onze kerk middels internet. Aan door de weekse, soosachtige activiteiten als bijvoorbeeld gezamenlijk koffie drinken in de kerk.

Verder het open stellen van onze kerk om periodiek even persoonlijk te bidden als ware het een kapel, etc.

Het lijkt zo langzamerhand ook tijd te worden voor het vormen van een groep, die zich richt op het vervoer van parochianen naar onze kerk ten behoeve van vieringen of andere kerkelijke activiteiten.

Als jullie, mede-parochianen, nog andere activiteiten weten schroom dan niet die binnenkort aan ons door te geven. Het kan bijzonder waardevol zijn.

7. Overige punten/rondvraag.

Hoe kunnen overleden parochianen, die in onze kerk geen kerkelijke uitvaart hadden, toch in het kerkblad onder Familieberichten worden vermeld? We moeten dit nader bekijken.

8. Volgende vergadering maandag 16 oktober a.s.
Openingsgebed dan door Ad.

Tenslotte sluit José T. de vergadering.

AvdW

VERSLAG VERG. ST. STEPHANUS 16-10-2017

Aanwezig ; pastor Joop Butti, José Terhorst, José Broersen, Michel Niemarkt, Gert Reimer en Ad v.d. Wurff.

M.k.a. Piet v.d. Burg.

1. José T. opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

Het openingsgebed wordt verzorgd door Ad.

2. Verslag vergadering 11-09-2017.

Verslag akkoord.

Van de actiepunten en besluiten blijven staan: 21-09-01, 03-07-01, 11-09-01.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

Zie de postlijst.

- Ad krijgt bericht van Jan Bennis (via Sila duurt dit vaak wel tamelijk laat) over overleden parochianen. Dit ook, als er aan het overlijden geen kerkelijke uitvaart verbonden is. Ad geeft met name omtrent de laatst bedoelde sterfgevallen vervolgens bericht aan de redactie van het kerkblad. Publicatie in het kerkblad kan in deze gevallen wel pas geruime tijd na het overlijden plaatsvinden.

- Aan de mededeling van een overlijden in het kerkblad zou ook een "In memoriam" kunnen worden gekoppeld. Dit dient dan wel te worden overlegd met de uitgeleidegroep.

- Verzekering van vrijwilligers i.v.m. ongevallen ten behoeve van de uitoefening van hun functie. Waarschijnlijk heeft de burgerlijke gemeente hiervoor een verzekering waarvan gebruik kan worden gemaakt. José B. zal daaromtrent info inwinnen.

4. Pastoresoverleg.

- Geen bijzonderheden.

- Pastor Butti is van 20 t.m. 29 oktober afwezig i.v.m. een tocht met mensen van de gel. gem. Lemelerveld naar Israël.

Pastor Rutgers zal hem bijv. bij een evt. uitvaart vervangen.
José geeft dit laatste door aan de uitgeleidegroep.

5. Raad.

- Voorzitter.

- Er is weer een bijeenkomst van het Platform voor Kerken geweest. Deze keer was het Samen Doen team van de gemeente Hardenberg uitgenodigd. Zij vertelden over hun werk en activiteiten. Het is een prettig en open gesprek geweest. De volgende bijeenkomst is 1 februari 2018.

- Ymca jeugdwerk (voorheen Stap). José T. overlegd met Herma J. over de zin van het lidmaatschap aan deze organisatie.

- Secretaris.

Geen bijzonderheden die niet elders aan de orde komen.

- Penningmeester.

- Zij die mee gaan doen met de dank je wel bijeenkomst moeten zich tijdig daarvoor aanmelden. Nadere mededelingen hierover volgen.

6. Pastoraatsgroep.

- Liturgie.

- Pastoraatsgroep Liturgie is onlangs bijeen geweest in Hoonhorst.

- Catechese.

Geen bijzonderheden.

- Diaconie.

- 18 Oktober komt groep PCI bijeen.

Onderwerp o.a. het opstellen van een concept over de activiteiten van de PCI. Te gelegener tijd word dit opgenomen in ons kerkblad.

- 13 November is er een bijeenkomst van de bezoekgroep en wijkcontactpersonen over de activiteiten van de bezoekgroep en de taak van de wijkcontactpersonen daarin..

- "Samen delen" gaat binnenkort weer van start.

- Gemeenschapsopbouw.
 - Graag aandacht voor het eerder aangehaalde onderwerp
Impulsmoment.

Zaterdag 25 november a.s. is er in de kerk te Vilsteren van 10.00 tot 13.00 uur een brainstormbijeenkomst met als onderwerp Geloofscommunicatie. Dit onder de bezielende leiding van Leo Fijen. Voor een bescheiden lunch wordt gezorgd.

Alle mensen, die mee willen denken over dit onderwerp zijn van harte welkom.

7. Overige punten/rondvraag.

- pastor Butti geeft aan, dat er nog meer samenwerking zou moeten komen tussen de 4 N.O.-gel. gemeenschappen (voormalige IPV). Elke locatie heeft zijn eigen behoeften en specialisatie. Mits er dan een duidelijk aanspreek-coördinatiepunt is kan dit voor veel werkbeparing zorgen. 7 November is hierover een overleg.

8. Volgende vergadering

6 december 2017.

Openingsgebed door Piet.

AvdW.

BERICHT VAN PASTOR THOMAS - INDIA

Beste Parochianen van de Emmanuel Parochie.

Hartelijke groeten vanuit India. We zijn nu in de advent en naderen het hoogfeest van Kerstmis. Ik wil u dan ook graag een goede adventstijd toewensen en een goede voorbereiding op het Kerstfeest.

Kerst herinnerd ons over een God die mensen zoekt. Hij is een God die naar ons kwam om ons te heiligen, om ons te verheffen naar een Goddelijk leven. Dat heeft Hij gedaan door zijn leven te geven voor anderen. Daardoor hebben wij toegang gekregen naar het Goddelijk leven. We noemen de geboorte van Jezus dan ook de geboorte van onze redder. Het is ook onze plicht om onze naaste bij te staan zoals Jezus dat deed.

Graag wil ik u het een en ander vertellen over het Thomas Fonds, Evenals voorgaande jaren konden er aan het begin van het schooljaar weer 58 kinderen naar school gaan voorzien van schooluniform, schooltas, schiften en pennen. Ook krijgen een aantal kinderen die ver van school wonen vervoer naar school en eten op school .

Dit jaar is er ook een nieuw project gestart . Kinderen die moeite hebben met de studie, krijgen extra les buiten de gewone schooltijd. Deze kinderen worden door de leerkrachten geselecteerd . Na de gewone schooltijd krijgen deze kinderen eerst eten waarna ze de extra les krijgen. Hierdoor hopen we dat deze kinderen ook door kunnen studeren.

Dit jaar moesten we (helaas) ook een andere schoolbus aanschaffen, dat met hulp van het Thomas Fonds gelukt is zodat de kinderen toch normaal naar school kunnen gaan. Namens het Pastor Thomas Fonds wil ik u allen danken voor het geld wat u geschonken hebt d.m.v. donaties voor het Fonds.

Ook heb ik begrepen dat velen mee doen aan de acties die georganiseerd worden o.a. bij het Sproeifeest in Hoonhorst, de Kerstbomen, erwtensoep en worsten actie . Hartelijk dank hiervoor !

Vele kinderen en hun ouders zijn blij en dankbaar voor de hulp die zij gekregen hebben vooral vanuit de Emmanuel parochie. Deze kinderen gaan daardoor naar de wereld van het licht en alfabet.

Nogmaals wil ik u danken namens de kinderen voor de gaven en hartelijkheid die jullie allen geschonken hebben en dank ik alle leden van de Stichting voor hun inzet met hart en ziel voor deze projecten.

Ik wens U allen een gezegend Kerstfeest en een Nieuwjaar met veel geluk, gezondheid en vrede toe.

Pastor Thomas .



PELGRIMSTOCHT NAAR ISRAËL VANUIT DE EMMANUELPAROCHIE

(20 tot en met 27 oktober 2017)

In oktober is een groep uit de Emmanuelparochie op Pelgrimstocht naar Israël geweest.

Onder leiding van Janny Horstman, Lies Akkerman en Joop Butti zijn we geland in Tel Aviv en daar stond onze fantastische gids Manja met chauffeur Youssouf (Jozef) klaar om ons met de bus naar Tiberias te brengen, aan het Meer van Galilea, waar onze tocht begon.

De gids was prima. Ze is geboren in Amsterdam en woont al 44 jaar in Tel Aviv. Ook Jozef

stond altijd voor ons klaar en hij wist overal de weg en dat was soms best moeilijk. We

hebben veel plaatsen bezocht, die we alleen maar kennen uit de Bijbel: Kanaän, de plaats

waar Jezus water in wijn veranderde, Nazareth met de kerk van de Aankondiging, de Bron

van Maria en de Josephkerk. De berg Tabor met de kerk van de Transfiguratie en de

berg van der Zaligsprekingen, oftewel "Bergrede". Tagba, de plaats van de wonderbaarlijke

broodvermenigvuldiging. Een boottocht op het Meer van Galilea. We hebben Petrusvis

gegeten en een kibboets bezocht. Kafarnaüm met de synagoge uit de 4e eeuw en het huis

van Petrus. In Bet She'an de opgravingen uit de Romeinse tijd en in Jericho

(ca. 10.000 jaar oud), naar de bron van Eliza en de boom, waar Thaddeus inkloem is tijdens het

bezoek van Jezus aan de stad. Naar Bethlehem, naar de Geboortekerk met de Geboortegrot

Wachttijd anderhalf uur. De Catharinakerk bezocht en een woordviering in de "Shepherd's

Fields".

Jerusalem met de Olijfberg en de Hof van Getsemane met het Onze Vader in tegeltableaus op de muren, de kerk van het Graf van Maria en de Zaal van het Laatste Avondmaal, het huis van Caïphas, de Kerk van het Hanegekraai, een stuk van de oorspronkelijke weg, waar Jezus met zijn discipelen heeft gelopen van het Laatste Avondmaal naar de Hof van Olijven, waar hij is verraden. Het Tempelplein met de Rotstempel en de Al Aksa-moskee "Geklaagd" bij de muur. Het Yad Vashemmuseum bezocht, waar de 6½ miljoen joden worden herdacht die in WO II werden vermoord. 1½ miljoen hiervan waren kinderen.

Erg aangrijpend.

Een doopplaats bezocht bij de Jordaan en daarna naar Qumrad, de plek waar de Dode Zeerollen zijn gevonden. We hebben lekker In de Dode Zee gedreven.

In Jerusalem hebben we de kruisweg gelopen over de Via Dolorosa, die eindigt in de Grafkerk wederom met een Woordviering en hebben de St. Annakerk en de bassins van de Romeinen bezocht.

Op de laatste dag nog naar de Grotten van Koning Salomo de plaats waar de stenen vandaan kwamen voor de bouw van de tweede tempel.

Een bijzondere reis en voor ons is de Bijbel tot leven gekomen.!

Pelgrim Wim Heitbrink.

KOORJUBILEUM HENK VAN ROOIJEN

Zondag 12 november ontving Henk van Rooijen de kerkelijke onderscheiding in zilver van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging.

Henk is alweer 25 jaar verwoed en zeer gewaardeerd zanger is in ons Cecilia koor.

Henk is niet alleen zeer muzikaal, maar ook een zeer trouw lid en begaan met de andere koorleden. Zo zorgde Henk ervoor dat Kees Jansen, ondanks sterk afnemende gezondheid, nog lange tijd in ons koor kon meezingen.



INLOOPMIDDAG

Wij nodigen u weer van harte uit voor een gezellige middag op **zondag 14 januari 2018 van 14.00 – 16.00 uur** in de parochiezaal in Slagharen, Herenstraat 15. Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u kaarten, rummikub of mens erger je niet spelen, of gewoon gezellig praten met elkaar.

Breng ook uw buurvrouw en/of buurman mee want we vinden het fijn als u met velen komt. Laat ons even weten als u geen vervoer heeft, daar zorgen wij dan voor.

Met vriendelijke groet en graag tot dan,
Tiny Werink, tel. 0523-68 26 43
Annie Bosch, tel. 0523- 68 17 62

KERKBIJDRAGE 2017

Nog niet iedereen heeft zijn kerkbijdrage van 2017 betaald. Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn en deze als nog over willen maken op Bankrekening nummer NL48 RABO 0324 9618 98 t.n.v. RK Parochie St. Stephanus te Hardenberg.

Wij danken u allen voor uw bijdragen in 2017.



AKTIE KERKBALANS 2018

Tussen 20 januari en 3 februari 2018 komen de wijkcontactpersonen bij u aan de deur voor de Actie kerkbalans.

Mogen wij ook in 2018 weer op uw bijdrage rekenen. Vul dan de antwoordformulier, die u van onze wijkcontactpersonen ontvangt in. En geef deze ingevuld terug als zij deze weer komen halen. Mocht u niet thuis zijn zou u deze dan in willen leveren in de brievenbus van de kerk of bij uw contactpersoon.

Uit uw bijdrage worden betaald: onkosten gebouw (denk aan de CV ketel), het pastoraal team, gas, water en licht, onkosten gemaakt door de vrijwilligers om de kerk draaiende te houden(denk hier aan beheerskosten, telefoonkosten, administratieve kosten, etc) en andere onkosten zoals zakelijke lasten, verzekeringen, bisdom, altaarbenodigheden, misboekjes etc.

KERSTPAKKETTEN-ACTIE 'SAMEN DELEN 2017'

De interkerkelijke werkgroep 'Samen Delen' doet ook dit jaar weer een beroep op u om kerstpakketten te delen met mensen die van een klein inkomen moeten zien rond te komen.

U kunt helpen door diverse dagelijks gangbare producten, die een doorsnee gezin zoal nodig heeft, met hen te delen.

De producten kunnen tot uiterlijk dinsdag 19 december a.s. bij de ingang van onze kerk worden aangeleverd.

Lukt dit niet, dan kunt u het zelf ook brengen op **donderdag 21 december van 10.00 tot 20.30 uur** in de "Schakel" naast de Höftekerk.

Wilt u meer weten over deze actie, dan kunt U mailen naar samendelen@hetnet.nl. Mogen wij ook dit jaar weer rekenen op uw bijdrage?

Adressen, die naar uw mening voor een kerstpakket van Samen Delen in aanmerking zouden kunnen komen, **kunt u tot zondag 10 december a.s. doorgeven aan de PCI-werkgroep** (zie ons kerkblad voor contactgegevens).

Ook vorig jaar zijn er in totaal circa 280 pakketten gemaakt en daarvan zijn er zo'n 20 stuks door onze PCI-werkgroep bezorgd.

Onze ervaring is dat de pakketten bij voorkeur door een *team van een dame en een heer of 2 dames* worden bezorgd. Dit in verband met het late tijdstip van bezorging (donker) en mede gezien de kwetsbare situatie van de ontvangers.

Wij vragen ook dit jaar weer uw hulp met de bezorging: u kunt zich hiervoor opgeven bij Liesbeth Houtman of Michel Niemarkt van de PCI-werkgroep.

Bij voorbaat dank.

RK Diaconie / PCI St. Stephanus te Hardenberg

KORTE SAMENVATTING IMPULSDAG van de redacties en secretariaten van de Emmanuel- parochie op zaterdag 25 november 2017 in Vilsteren

Er waren op deze morgen van acht van de elf geloofsgemeenschappen vertegenwoordigers in Vilsteren.

Na de opening met de schriftlezing van de dag volgde een inleiding van pastor Johan Rutgers waarin een korte terugblik op de inleiding van Leo Fijen een jaar geleden. Ons werden de tien stappen voor een levendige lokale gemeenschap in verbondenheid met de grote parochie nog eens aangereikt met de inspirerende reactie van bisschop Gerard de Korte, de bisschop van Den Bosch.

De tien stappen ter volledigheid hieronder:

1. Stop met klagen (!)
2. Blijf als gemeenschap geloven in de toekomst en blijf elkaar opzoeken
3. Doe de deuren van de kerk open en wees als kerk aanwezig in de lokale samenleving
4. Laat in de liturgie het leven van alle dag meeklinken
5. Gebruik de scharniermomenten van het leven
6. Doorbreek de sprakeloosheid
7. Zoek de samenwerking met andere christenen
8. Organiseer meer evenementen
9. Relativeer de afwezigheid van jongeren en wees blij met de ouderen die er wel zijn
10. Communiceer meer dan ooit en vertrouw op de Heilige Geest

Aan de hand van een hand-out kwam ons alles weer voor de geest. En één van de citaten van de Korte:

"De toekomst van de kerk in ons land en dus ook in het Bossche bisdom is vol van onzekerheid. De geloofsgemeenschap is kwetsbaar geworden. Het zijn, zoals ik al eerder schreef, 'jaren van de waarheid.' Alleen als de gelovigen de verantwoordelijkheid van hun doopsel erkennen en waarmaken blijft een gigantisch potentieel aan vitaal leven in het Bossche bisdom aanwezig."

Daarna werden de 30 aanwezigen in groepen aan het werk gezet rondom de vraag wat er **beter kan aan de verbondenheid en communicatie en uitwisseling binnen en tussen:**

1. de geloofsgemeenschap en de dorpsgemeenschap
2. de geloofsgemeenschap en de grote Emmanuelparochie
3. de geloofsgemeenschap en de andere christelijke geloofsgemeenschappen
4. en tot slotte: hebt u nog een goed idee!!

Hieronder een kleine samenvatting van de opmerkingen die gemaakt werden bij de vier invalshoeken, waarbij de laatste na afloop goed of minder goed werden beoordeeld.

1. de geloofsgemeenschap en de dorpsgemeenschap

- kerkgebouw overdag open (je moet er dan op vertrouwen dat niemand wat wegneemt)
- je moet als redactie en secretariaat je goed op de hoogte stellen van wat er in het dorp (stad) gebeurt en dat eventueel linken aan jouw website
- gebeurtenissen ook goed verslaan op de eigen website, in het parochieblad, in het lokale 'suffertje' en liefst met foto's
- creatief aansluiten bij lokale evenementen (kermis, Pompdagen, sproeifeest, Bissingh dagen etc.)
- diaconale projecten delen met anderen (kerken, Zonnebloem, voedselbank, etc.)

2. de geloofsgemeenschap en de grote Emmanuelparochie

- Website
- digitaal meer uitwisselen (in elke gemeenschap een systeem bedenken om elke maand iets aan te leveren voor de Nieuwsbrief)
- sommige (diaconale en catechetische) activiteiten vooral samendoen met de burens of oude clusters (die liggen geografisch dichtbij)

- wandelingen continueren
- korenuitswisseling
- impulsmomenten voortzetten

3. de geloofsgemeenschap en de andere christelijke geloofsgemeenschappen

- betere uitleg waarom het paastriduüm niet overal gevierd kan worden
- deelname aan oecumenisch overleg
- delen in kennis en kunde
- sommige activiteiten samen ontplooiën
- informatie uit andere kerkbladen overnemen/gebruiken
- delen van bijzondere thema's (gebedsweek van de Eenheid, vredesweek)
- samen organiseren van diaconale zaken als kerstpakketten voor de minima, inloopmiddagen voor mensen die zich alleen voelen
- Oecumenische vieringen
- samen verzorgen van "Winterwerk"

4. een goed idee!!

- één centraal e-mailadres voor elke geloofsgemeenschap (6 voor, 3 tegen)
- elkaars parochieblad digitaal mailen (4 voor, 4 tegen)
- lezingen over religieuze thema's zoals "Bijna dood ervaringen" (1 voor, 5 tegen)
- meer 'Emmanuel' vieringen (5 voor, 1 tegen)
- in elk parochieblad structureel 1 à 2 pagina's nieuws uit de Emmanuelparochie (6 voor, 1 tegen)
- iets rond kerst voor (nog) niet gelovigen (3 voor, 1 tegen)
- Agenda van toekomstige activiteiten in de Nieuwsbrief (7 voor, 1 tegen)

We hebben deze uitwisseling afgesloten met gebed en ons vervolgens gestort op de heerlijke soep en de lekkere broodjes en ten slotte kwam er ook nog een kroket die niemand weigerde.

Dank voor de tijd en de inzet van iedereen en we gaan er mee aan de slag!!!

Johan Rutgers en Gerard Noordink, profielhouders kerk en gemeenschapsopbouw.

SSSTT..... STILLE AANBIDDING

Wat is dat?

Veel katholieken zijn niet (meer) bekend met eucharistische aanbidding. Bij eucharistische aanbidding wordt het heilig Brood (de hostie) uitgesteld in een monstrans zodat het zichtbaar is. Mensen worden uitgenodigd hierbij biddend aanwezig te zijn. Wij doen dit, omdat we geloven dat Jezus aanwezig is in het heilig Brood, in de Eucharistie. Het is een bevoorrechte manier van bidden. Net zoals je soms alleen al graag in de buurt bent van iemand van wie je houdt en niet per se iets hoeft te zeggen, zo is dat ook met Jezus tijdens de eucharistische aanbidding.

In Ommen is er gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste.

**In het parochiezaaltje naast de St. Brigittakerk.
Elke zaterdag van 17.00 - 18.00 uur.**

We beginnen met het bidden van de Vespers.

Dan wordt het Allerheiligste uitgesteld en is er gelegenheid tot aanbidding in stilte.

Gedurende 15 minuten.

De vespers eindigen met de zegen met het Allerheiligste.

Dan sluit de aanbidding af.

Er is daarna nog gelegenheid om gezamenlijk de rozenkrans te bidden voor wie dat wenst. Dit is rond half zes.

U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden.

Er is ruimte genoeg en we vinden het prettig om weer nieuwe mensen te verwelkomen in ons midden.

Wat is de zin van Eucharistische aanbidding?

Op steeds meer plaatsen wordt weer Eucharistische aanbidding gehouden. Dit lijkt een paradox naast de voortschrijdende ontkerkelijking.

Mensen ontdekken ook hoe fijn het kan zijn om met elkaar te bidden. Als je weten mag dat ook anderen voor jouw intenties bidden geeft dat troost en werkt dit gemeenschap versterkend. Jezus heeft zelf gezegd; 'Waar twee of meer in mijn naam aanwezig zijn, ben ik in hun midden'.

Doordat tijdens het gemeenschappelijk bidden het H. Sacrament uitgesteld te mogen hebben, ervaren veel mensen de aanwezigheid van God alleen maar sterker.

“STILTE IS DE ZENDTIJD VAN DE HEILIGE GEEST.”

(Indien u nog meer informatie wenst kunt u bellen naar nr. 0529-456011 Fam. Huyskes of u stuurt een mailtje naar: sylviahuyskes@gmail.com)



KERSTGEDICHT

Kerstmis 2017

Het feest van vrede en lief zijn voor elkaar
Helaas is dat nog steeds niet waar
Terrorisme waar machteloosheid tegenover staat
Het pesten op scholen en op straat

Respect is ver te zoeken
Gelijk hebben willen we allemaal
Gevaar schuilt in alle hoeken
Rechtvaardigheid spreekt zijn eigen taal

We voelen allen de kerstsfeer
De wereld krijgt een nieuw gezicht
De gezelligheid is er weer
We zien de mensheid in een ander licht

We willen Gods zoon herdenken
Hij die op aarde vrede bracht
De hoop daarop deed Hij ons schenken
Zijn belofte opnieuw met kerst herdacht

Eens zal de vrede waarheid wezen
Gestopt alle zinloos geweld
Angst niet meer te vrezen
Samenhorigheid is dan wat enkel telt

Wij blijven bidden voor de wereld en elkaar
Blijven geloven in de goedheid van de mens
Eens worden we de vredesster gewaar
Vrede op aarde..onze grootste kerstwens.

Zalig Kerstmis

Emmy van Dijk



Hier uw advertentie?

Neem dan contact op met één
van de bestuursleden