



G  
KERKBLAD  
L  
O  
ROOMSKATHOLIEK

F  
S  
G  
SINT STEPHANUS

M  
E  
E  
N  
S  
C  
HARDENBERG  
A  
P



Emmanuelparochie

## INHOUDSOPGAVE

<b>Van de redactie .....</b>	<b>2</b>
<b>Contactadressen .....</b>	<b>3</b>
<b>Wat goed is om te weten .....</b>	<b>4</b>
<b>Agenda .....</b>	<b>5</b>
<b>Goede Vrijdag – waarom? .....</b>	<b>7</b>
<b>Liturgische roosters Emmanuelparochie .....</b>	<b>7</b>
<b>Parochieberichten .....</b>	<b>8</b>
<b>Pastoralia .....</b>	<b>9</b>
<b>Pastoralia .....</b>	<b>11</b>
<b>Louis Lobbes .....</b>	<b>13</b>
<b>Werkgroep AZC Heemserpoort .....</b>	<b>14</b>
<b>Verslagverg. raad St. Stephanus 13-03-2017 .....</b>	<b>15</b>
<b>Emmanuel wandeltocht in Dalfsen .....</b>	<b>18</b>
<b>Jubileum St. Vitus .....</b>	<b>18</b>
<b>Lutherfestival in Hardenberg .....</b>	<b>19</b>





**Jaargang 45**  
**Nr.02**

## **VAN DE REDACTIE**

Voor u ligt het boekje van Pasen. Er zijn veel vieringen rondom Pasen, niet alleen in Hardenberg maar ook in andere kerken van onze Emmanuelparochie. Let daarom goed op, waar de vieringen gehouden worden. Er zijn dit keer twee pastoralias en nog veel meer.

Veel leesplezier!

Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het volgende parochieblad ingeleverd kan worden tot ingeleverd kan worden tot uiterlijk:

**Dinsdag 16 mei 2017**

Bij het redactieadres:  
Froukje Engbersen  
E-mail: [redactiestephanus@gmail.com](mailto:redactiestephanus@gmail.com)



## CONTACTADRESSEN

### Pastoraal team:

- H. Hermens, pastoor  
***hermensch@hotmail.com*** tel. 0529 - 45 15 83
- A. Wenker, priester-missionaris  
***antonwenker@online.nl*** tel. 0523 - 61 23 88
- J.A. Rutgers, priester  
***pastor.rutgers@gmail.com*** tel. 0523 – 23 40 96
- G.J. Noordink, pastoraal werker  
***g.noordink@hetnet.nl*** tel. 0572 - 39 12 62
- J.G. Butti, pastoraal werker  
***butti@kerkennet.nl*** tel. 06 - 22239828
- M.W.M. Klein Overmeen –Groot Zwaaftink,  
pastoraal werker  
***m.kleinovermeen@ziggo.nl*** tel. 06 – 18 27 64 84

### Locatieraad:

*Algemene coördinatie (voorzitter bestuur):*

Mw. J. Terhorst tel. 0523 - 26 73 86

*Secretaris:*

Dhr. A.G.M. v/d Wurff tel. 0523 - 26 31 32

*Penningmeester:*

Mw. J. Broersen tel. 0523 - 26 08 04

### Kerkgebouw:

de Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg tel: 0523 - 26 03 45

**Website:** [www.stephanusparochie.nl](http://www.stephanusparochie.nl)

### **Bankrelaties:**

NL 48 RABO 0324 9618 98

NL 79 RABO 0161 7062 66 (PCI)

RSIN-nummer 003828955 (dit nummer gebruiken voor aftrekken gift)

ANBI-nummer 002609411

## **WAT GOED IS OM TE WETEN**

### **Overlijden:**

Bij het overlijden van uw naaste kunt u contact opnemen met:

J.G. Butti, pastoraal werker tel. 06 – 22 23 98 28

J.A. Rutgers, priester tel. 0523 – 23 40 96

### **Bereikbaarheid pastores in de weekenden:**

Voor dringende pastorale hulp tussen zondagmiddag 12.00 uur en maandagavond 24.00 uur kunt u dit telefoonnummer bellen:

06 - 50 41 22 38

U krijgt dan één van de pastores uit de regio te spreken.

### **Repetities / Vergaderingen:**

Dinsdag 19.30 - 21.30 uur Repetitie gemengd koor  
"Stephanus"

Zondag 20:00 – 22:00 uur Repetitie middenkoor  
Om de week "Poco a Poco"

### **Aanmelding voor dopen:**

Mw. V. Reimer tel. 0523 – 26 65 40

### **Melding van zieke parochiaan:**

Dhr. P. v/d Burg tel. 0523 – 26 60 56

### **Coördinator misdienaars en misdienettes:**

Dhr. R. Scholten tel. 0523 – 26 39 52

### **Coördinator wijkcontactpersonen:**

Dhr. P. vd Burg tel. 0523 - 26 60 56

### **Caritas / noodhulp:**

Mw. L. Houtman tel. 0523 - 26 39 18 / 06 - 53 18 16 79

Dhr. G. Reimer tel. 0523 - 26 65 40 / 06 - 55 83 45 29

Dhr. M. Niemarkt tel. 0523 - 64 93 50 / 06 - 52 16 38 74

Dhr. T. Broens tel. 0523 - 26 79 93 / 06 - 50 46 40 75



## AGENDA

- Zo. 09-04 / 11:00 uur      **Palmzondag**  
**Eucharistie**  
voorganger: pastor Wenker  
m.m.v. Poco a Poco
- Di. 11-04 / 19:00 uur      **Viering van Verzoening**  
Voorganger pastor Wenker  
**Gezamenlijke viering in Slagharen**
- Do. 13-04 / 19:00 uur      **Witte Donderdag**  
Voorganger pastor Wenker  
**Gezamenlijke viering in Slagharen**
- Vr. 14-04 / **18:30 uur**      **Goede Vrijdag**  
Voorganger Jose Terhorst en Jos Jørgensen  
m.m.v. Poco a Poco
- Za. 16-04 / **20:30 uur**      **Stille Zaterdag**  
**Paaswake**  
Voorganger pastor Wenker  
**Gezamenlijke viering in Slagharen**
- Zo. 16-04 / 11:00 uur      **Eerste Paasdag**  
**Eucharistie**  
Voorganger pastor Rutgers  
m.m.v. Stephanuskoor  
Na afloop koffie drinken
- Ma. 17-04 / **10:00 uur**      **Tweede Paasdag**  
Voorganger pastor Rutgers  
m.m.v. Stephanuskoor  
Na afloop koffie drinken

- Zo. 23-04 / 11:00 uur      **2<sup>e</sup> zondag van Pasen**  
**Communieviering**  
Voorganger pastor Butti  
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 30-04 / 11:00 uur      **3<sup>e</sup> zondag van Pasen**  
**Communieviering**  
Werkgroep Dedemsvaart  
m.m.v. Stephamuskoor
- Zo. 07-05 / 11:00 uur      **4<sup>e</sup> zondag van Pasen**  
**Communieviering**  
Werkgroep Slagharen 1  
m.m.v. Poco a Poco  
Collecte Roepingen
- Zo. 14-05 / 11:00 uur      **5e zondag van Pasen**  
**Eucharistie**  
Voorganger pastor Wenker  
m.m.v. Stephanuskoor  
Moederdag
- Zo. 21-05 / 11:00 uur      **6<sup>e</sup> zondag van Pasen**  
**Communieviering**  
Voorganger pastor klein Overmeen  
m.m.v. Stephanuskoor  
na afloop koffiedrinken
- Do. 25-05 / 10:00 uur      **Hemelvaart**  
Voorganger pastor Rutgers  
**Gezamenlijke viering in De Belte**  
Voor de viering fietsen + ontbijt
- Zo. 28-05 / 11:00 uur      **7<sup>e</sup> zondag van Pasen**  
**Eucharistie**  
Voorganger pastoor Hermens  
m.m.v. Poco a Poco

## GOEDE VRIJDAG – WAAROM?

Op Goede Vrijdag wordt om 18:30 uur een Vesperviering gehouden in ons kerkgebouw.

Alle aandacht gaat uit naar de gedachtenis aan het lijden en sterven van Jezus, zoals afgebeeld in de kruiswegstaties.

Deze viering, waarin we zingen, bidden, lezen en luisteren, is bedoeld voor de kinderen, jongeren en ouderen, kortom voor iedereen.

Medewerking is door ons koor Poco a Poco.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

We hopen op een grote opkomst.

José Terhorst en Jos Jørgensen

## LITURGISCHE ROOSTERS EMMANUELPAROCHIE

De roosters april, mei en juni van ons parochieverband staan op onze website (<http://www.stephanusparochie.nl>) en hangen in de kerk.





## PAROCHIEBERICHTEN



### Misdienaars en Misdienettes:

Zo. 09-04 / 11:00 uur	Iris Broersen en Jeffrwy Scholten
Zo. 16-04 / 11:00 uur	Michiel Scholten en Pascal Dorman
<b>Ma.17-04 / 10:00 uur</b>	Melvin Reimer en Dana Hulsegge
Zo. 14-05 / 11:00 uur	Anouk G.Beverborg en Iris Broersen
Zo. 28-05 / 11:00 uur	Jeffrey Scholten en Michiel Scholten

### Lectoren

Zo. 09-04 / 11:00 uur	Mw. M. Los
Zo. 16-04 / 11:00 uur	Dhr. L. Lobbes
<b>Ma.17-04 / 10:00 uur</b>	Mw. J. Terhorst
Zo. 23-04 / 11:00 uur	Dhr. T. Rijghard
Zo. 30-04 / 11:00 uur	Dhr. P. van Galen
Zo. 07-05 / 11:00 uur	Mw. V. Reimer
Zo. 14-05 / 11:00 uur	Dhr. L. Lobbes
Zo. 21-05 / 11:00 uur	Mw. M. Los
Zo. 28-05 / 11:00 uur	Mw. J. Terhorst



### Kosters

Zo. 09-04 / 11:00 uur	Mw. W. Stel
Zo. 16-04 / 11:00 uur	Dhr. H. Rusken
<b>Ma.17-04 / 10:00 uur</b>	Dhr. P. v.d. Burg
Zo. 23-04 / 11:00 uur	Mw. T. Kok
Zo. 30-04 / 11:00 uur	Dhr. H. Rusken
Zo. 07-05 / 11:00 uur	Mw. W. Stel
Zo. 14-05 / 11:00 uur	Dhr. P. vd. Burg
Zo. 21-05 / 11:00 uur	Mw. T. Kok
Zo. 28-05 / 11:00 uur	Dhr. H. Rusken



## PASTORALIA



Het **zesde** geestelijke werk van Barmhartigheid:

### **Wat tegen u misdaan is, vergeven.**

Sommige mensen vinden woorden als vergeving, verzoening, zonde, schuld, vergiffenis, boete, vervelende woorden. Want ze doen denken aan vroegere tijden of aan sombere christelijke kerken. Want in de ogen van de mensen die steeds minder met de kerk hebben is één van de verwijten aan de christelijke levensbeschouwing dat ze mensen een schuld-complex aanpraten. Mensen zijn zondige en feilbare mensen, die voortdurend de dingen fout doen en die van nature verkeerd handelen. En daardoor komt het dan dat de mensen tegenslag op tegenslag moeten verdragen, want dat is dan hun eigen schuld. Dan hadden ze maar beter naar Gods woord moeten luisteren; dan was het zeker nooit zo ver gekomen.

Nee, schuld en boete, zonde en verzoening, het zijn lastige begrippen waar we het liever niet over hebben. De gevoelens die daarbij horen zijn gewoonweg onaangenaam.

Iemand in Lierderholthuis zei me ooit: "Biechten, dat doe ik nooit meer!! Desnoods doe ik geen zonde meer!" Nee, voor al die dingen die met fouten en verkeerde, zondige dingen te maken hebben, sluiten we ons graag af.

Het is net als met lichamelijke pijn. Dat willen we terecht koste wat het kost vermijden en bestrijden. En toch is het tegelijk van levensbelang dat we vaardig zijn om pijn te ervaren. Want stel je voor dat je geen pijn meer zou kunnen voelen, dan zou je je zomaar overal aan kunnen bezeren, met hele kwalijke gevolgen. Nee, de vaardigheid om pijn te ervaren is levensnoodzakelijk. Mensen die door een zenuwbeschadiging geen pijn kunnen voelen kunnen er over meepraten. Want wanneer je je ergens aan bezeert, dan zorg je ervoor dat het stopt of dat je het herstelt.

Zo is het ook met schuldbesef en schuldgevoel. Het zijn onaangename ervaringen en we hebben ze liever niet. En toch is de vaardigheid, het vermogen om je schuldig over iets te voelen of te weten van levensbelang. Want schuld gaat altijd over de beschadiging van een relatie. Het is jouw geweten, dat je tot het inzicht komt dat je een ander iets verkeerd hebt gedaan of iets hebt nagelaten. 'Dat had ik achteraf beter niet kunnen zeggen'

. 'Dat had ik achteraf toch moeten doen'. En dan is het heel goed dat je je er over schuldig voelt en weet dat je iets verkeerd hebt gedaan of nalatig bent geweest.

Een beschadigde relatie vraagt er om om hersteld te worden. En er zijn drie stappen nodig om dat weer voor elkaar te krijgen. Ten eerste moet de schade hersteld worden. Ten tweede moeten stappen ondernomen worden om herhaling te voorkomen. En tot slot moet er aan degene die je kwaad hebt gedaan om vergeving worden gevraagd. Zodat het weer 'goed' is tussen elkaar.

Vergeving is een geschenk van degene die je kwaad hebt berokkend. Nu worden we, door de opdracht om dat zesde geestelijke werk van barmhartigheid te doen, gevraagd om wanneer je om vergeving wordt gevraagd, niet halsstarrig en gekrenkt te blijven, maar om dan je hand over je hart te strijken en diegene dan barmhartig te vergeven.

Dat zal lang niet altijd makkelijk zijn. Het heet niet voor niets een werk van barmhartigheid.

Toch ben ik ervan overtuigd, dat het uiteindelijk ook een geschenk aan jezelf zal blijken te zijn.

G. Noordink, pastor

## PASTORALIA



### Durf te dromen

De verkiezingen liggen achter ons en een nieuwe regering is in de maak. Sommige politieke partijen nemen het woord 'vernieuwing' in de mond. Vernieuwing van Europa, vernieuwing van de energievoorziening, vernieuwing van financiële instellingen, vernieuwing van het belastingstelsel, vernieuwing van economisch en sociale verhoudingen. Soms gaat het om een vernieuwing van het bestaande, maar het kan ook om alternatieve vormen gaan. Wie zijn toch die vernieuwers? Wie zijn de dragers van de vooruitgang? Dat er visionairen en dromers zijn over hoe het anders zou kunnen of moeten, geeft op zich al reden tot hoop. Maar er zijn nogal wat visioenen en dromen die een voortijdig einde gevonden hebben, illusies gesmoord in bloed. Veel mensen van vandaag zijn een beetje wantrouwend geworden over nieuwe economische en/of ideologische projecten, enkel en alleen al omdat het projecten zijn. We zijn de naïviteit voorbij en lopen niet zo snel meer warm voor grote dromen. Die terughoudendheid kan soms leiden tot een defaitisme en zelfs cynisme. Sommigen zijn de wanhoop en de waardeloosheid nabij. Zij zien de 'captains of industry' met het grote graaien, de corrupte politici met hun machtshonger, het exhibitionisme van de grote ego's. De afgoden van het 'avoir, pouvoir en valoir' (bezit, macht en het zich laten gelden – Paul Ricoeur) hebben gemeen dat ze geen verantwoordelijkheid nemen voor de medemens en de wereld. En als de groten der aarde het al niet doen, waarom wij dan wel? Het 'welbegrepen eigenbelang' lijkt alom te regeren en welke God gaat die geslotenheid doorbreken en maakt van mensen weer medemensen? Ieder mens geeft met zijn eigen leven een antwoord, maar wat is eigenlijk de vraag? We komen erachter dat de mens niet de maat aller dingen is. De natuur is sterk en amoreel: maken wij mensen het te bont met het milieu, dan worden hele volksstammen door klimaatveranderingen uitgeroeid of slaan op de vlucht. Noch het menselijk geslacht, noch de aarde zijn het middelpunt - het universum blijkt onvoorstelbaar groot en het heeft de tijd. Met al die sterrenstelsels

en planeten is het leven wellicht toch geen éénmalig experiment. We leven 'voorbij de geschiedenis': onze vrijheid blijkt een illusie, een collectieve waan. Het vooruitgangsgeloof van de vorige eeuw lijkt gebroken. Mensen leven wel met elkaar, maar vooral ten koste van elkaar.

En dan hebben wij het relatief nog goed. Want leven is in een wereld van overleven een begerenswaardige staat. Inmiddels mijmeren sommige uitverkorenen zelfs over het voltooide leven vanuit de illusie van zelfbeschikking.

Tegen die achtergrond kan je je afvragen wat er eigenlijk te vernieuwen valt. Het begrip 'vernieuwing' lijkt zelf ingehaald door de tijd, maar hoopgevend zijn die vernieuwers wel. Want we moeten toch wat, tenminste zolang we vinden dat we wat moeten. Wie zijn het die zich weigeren neer te leggen bij de machten die ons knechten? Religie en ideologie geven oude antwoorden op vragen die door velen niet meer worden gesteld. We beseffen maar al te goed dat ons bewustzijn en daarmee ook onze vragen en behoeften zijn geconditioneerd. Is er nog plaats voor God? Is er nog plaats voor de mens? Voor we God en mens afschaffen, moeten we echter pauzeren. Nihilisme mag dan regeren, maar nihilisme verveelt. Wat zullen we dan doen, nu we hier toch zijn? Welk bestaan oprichten dat het waard is om de naam 'leven' te dragen? 'De zin van het leven is de zin om te leven': die zin noem ik liefde en daarmee is onmiddellijk ook lijden verbonden. Defaitisme en cynisme verdragen geen liefde. Liefde is het schandaal bij uitstek voor nihilisme. Het ontmaskert de zucht naar bezit, naar macht en ook de eigenwaan als afgoderij. Liefde doorbreekt de geslotenheid van het welbegrepen eigenbelang. Kennis en wetenschap geven ons vele antwoorden, maar niet het antwoord op de diepste vraag die het leven zelf is. Het is niet 'cogito ergo sum' ('ik denk, dus ik ben'), maar 'amo ergo sum' ('ik heb lief, dus ik ben'). Ik ben mij ervan bewust dat met mijn antwoord dat het in het leven om de liefde draait, onmiddellijk een roze wolk dreigt en daarom zal die liefde zich even onmiddellijk moeten condenseren in gerechtigheid en in sociale rechtvaardigheid. Niet omdat het kan, maar omdat het moet.

Maart 2017

Joop Butti

## LOUIS LOBBES

Beste mensen,

Op zondag 19/02 mocht ik voor de laatste keer lector zijn in onze R.K.-Stephanuskerk. Ja, aan alles komt 'n einde ; we verhuizen immers naar Zwolle. Niet dat 't ons niet beviel in Hardenberg, en we waren hier stellig gebleven als we 'n 4 kamer-flat (woon- / slaap- / werk- en logeerkamer) hadden kunnen vinden. 't Mocht niet zo zijn : jammer ! Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik ten zeerste verrast was door 't mooie boeket en de vriendelijke woorden die aan mij zijn gericht na afloop van de H.Mis : zulks had ik stellig niet verwacht. Misschien had ik dat wel gemogen, na meer dan 40 jaren dienst (1972-2017, 't eerste jaar in H'berg was ik te vaak weg om actief mee te "draaien"), in 'n gemeenschap waarin, volgens de woorden van pastoor Vossebeld (de Heer hebbe zijn ziel !) van alles mogelijk was. Echter, het ging niet om mij, maar om de gemeente die draaiend gehouden moest worden. Daarom heb ik nooit "neen" verkocht telkens wanneer er 'n beroep op mij werd gedaan, als lector of als voorganger bij woorddiensten, zelfs als misdienaar wanneer er geen bleek te zijn. Wat ik daarvoor terugkreeg acht ik van onschatbare waarde en bemoedigde mij in mijn geloof. Vele namen zou ik hier kunnen ophoesten (het zij mij vergeven als ik het niet doe, uit vrees dat ik iemand zou overslaan). Toch voel ik de behoefte om twee namen te noemen, wellicht wel drie. De eerste is pastoor Vossebeld, op wiens voorstel ik lekenvoorganger ben geworden ; zo heb ik ervaren hoe moeilijk, maar eveneens verrijkend het is om Gods Woord te verkondigen : je moet dan ook achter ieder woord kunnen staan dat je uitspreekt ; terloops, dat is het fijne gevoel dat ik heb wanneer ik naar pastor Butti luister. Ook heb ik mij verrijkt gevoeld door de preken van pastoor Ruys : het was altijd 'n feest om naar zijn diensten te gaan ! Ja, zo zou ik nog 'n tijdje door kunnen gaan; maar zoals gezegd : ik vrees mensen tekort te doen door hun namen te verzwijgen. Laat ik het dus maar zo zeggen : heel veel heil en zegen wens ik de St.-Stephanusparochie toe, nu en in de toekomst en met oneindige dank voor alles wat ik er heb mogen ervaren.

Louis Lobbes

## **WERKGROEP AZC HEEMSERPOORT**

De kerken van de gemeente Hardenberg zijn verenigd in het Diaconaal Platform Hardenberg (DPH).

Vanuit het DPH is in november 2015 een werkgroep opgericht die nadenkt over hoe de kerken van Hardenberg een bijdrage kunnen leveren m.b.t. de vluchtelingen die sinds okt. 2016 in AZC

Heemserpoort wonen. Het doel van deze werkgroep is om hier handen en voeten aan te geven. Dit in overleg met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Het fietsenplan is hier o.a. een uitwerking van. Waarschijnlijk hebt u hier al meer over gehoord/gelezen: er worden gebruikte fietsen in verschillende kerkelijke gemeenten ingezameld, deze worden gerepareerd en daarna voor een klein prijsje aan de vluchtelingen verkocht. Dit gebeurt allemaal op aanvraag en in goed overleg met het AZC Heemserpoort. Hier is veel belangstelling voor. Als werkgroep hebben we ook geregeld overleg met het COA en verschillende vrijwilligersorganisaties (zoals de Stuw, Bibliotheek, Sportservice Hardenberg) om zo tot een goede samenwerking te komen.

In verschillende kerken hebben we al vluchtelingen mogen ontmoeten. Dit is voor hen en voor ons heel waardevol en levert mooie contacten op. Mocht u ook graag iets voor hen willen betekenen dan kunt u zich altijd als vrijwilliger aanmelden bij de Stuw. Zij brengen de vragen vanuit het AZC samen met de vrijwilligers die bij hen staan ingeschreven. U kunt de vluchtelingen natuurlijk ook "gewoon" aanspreken. Vaak is dat de beste manier om contacten te maken. Ook is er de mogelijkheid om de koffieochtend, iedere vrijdagmorgen (van 10.00 uur -11.30 uur) in het AZC Heemserpoort, te bezoeken.

We hopen u met enige regelmaat op de hoogte te houden van onze ontwikkelingen.

Namens Werkgroep AZC Heemserpoort,

**secretariaatwerkgroepazc@gmail.com**

Ineke Gringhuis      06-28448970  
Ria Bolks              0523-266433

## **VERSLAGVERG. RAAD ST. STEPHANUS 13-03-2017**

Aanwezig ; pastor Joop Butti, José Terhorst, José Broersen, Piet v.d. Burg, Michel Niemarkt, Gert Reimer en Ad v.d. Wurff.

1. José T. opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Vervolgens verzorgt Gert het gebed. Waarom doen we elkaar verdriet en pijn?

2. Verslag vergadering 18-01-2017.  
Verslag akkoord.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

- "Melodisch orkest" van mensen met een verstandelijke beperking is te omvangrijk om in onze kerkzaal te laten optreden.

- Wij zullen als bestuur om organisatorische redenen niet actief zijn bij het Lutherfestival. Individuele gelovigen kunnen uiteraard het festival bezoeken. José T. zal dit aan de organisatoren laten weten. Bij de mededelingen voorafgaand aan de zondagse vieringen zal het festival van 13 mei worden vermeld.

4. Pastoresoverleg.

Geen bijzonderheden. Alles verloopt in een goede sfeer.

5. Raad.

- Voorzitter.

- José deelt mede, dat communicatie een belangrijk item is. Hoe bereiken we mensen die bij ons niet of nauwelijks bekend zijn doch mogelijk wel belangstelling hebben voor ons geloof. Zie de Kerstviering t.b.v. kinderen. Zo ook Goede Vrijdag Kruiswegstatie dit jaar doen met ook weer belangstellenden, incl. kinderen van niet r.k.-huize.

- De vraag rijst: hoe kunnen we de mensen, die belangstelling hebben getoond bij bovenvermelde evenementen aan onze reguliere vieringen en activiteiten binden? In Hardenberg is dit extra moeilijk omdat er in de samenleving alhier geen katholieke cultuur bestaat. Mogelijkheden bieden het achterin de kerkzaal leggen van ons Kerkblad, een lijstje waarop belangstellenden, hun naam kunnen zetten. Ook kunnen



dergelijke bijzondere evenementen in de Toren onder de rubriek Kerkdiensten worden vermeld.

- José T, Piet, Herma en Jos Jorgensen zullen de voorbereiding van met name de Kruisweg viering op zich nemen. Joop zal in het Lebuïnusoverleg dit onderweg ook aan de orde tellen.

- Secretaris.

- Ons archief van voor de samenvoeging van parochies moet nog enigzins worden geordend door Ad en José T. en gaat dan binnenkort naar het Historisch Centrum te Zwolle. Bestuursleden die dan mee willen zijn daarbij welkom. Ad zal daartoe een afspraak maken met Johan Seekles.

- Volgende keer wordt een lijst met vacatures opgesteld.

- Penningmeester.

- De tarieven voor bijzondere vieringen, begrafenissen, e.d. zullen worden aangepast. Daarbij wordt voor een zo eenvoudig mogelijke opzet gekozen. De uitgeleide groep wordt daarbij ook betrokken. Joop maakt een afspraak met bedoelde groep.

## 6. Pastoraatsgroep.

- Liturgie.

- Functie profieldrager nog vacant.

- Uitbreiding van de kostersgroep verdient aanbeveling.

- Catechese.

- Ook deze functie voor een profieldrager heeft naderen invulling. Gert overweegt zich daarvoor beschikbaar te stellen. Joop zal het de nodige informatie verschaffen zodat hij weet waaraan hij begint mits het inderdaad zo ver komt. Iedereen is verheugd, dat deze langslpende vacature mogelijk wordt opgevuld.

- Diaconie.

- VOG nodig voor de bezoekersgroep. Er wordt gekozen voor een eenvoudige procedure. Michel heeft daartoe een stuk opgesteld. Zo nodig wil hij wel verdere hulp bij e.e.a. verlenen.

- Gemeenschapsopbouw.
- Piet doet een voorstel voor de herinrichting van de vergaderruimte aangaande het aanpassen en opruimen van de kasten, etc. De vergadering kan zich vinden in het gedane voorstel. Over de laptop en beamer wordt in de volgende vergadering zo mogelijk een besluit genomen.
- de website van de parochie is aangepast. Echter is de gekozen opzet niet handig om de locaties daarin tot hun recht te laten komen. Piet zal in overleg met de andere betrokkenen trachten tot een meer flexibele en duidelijke opzet te komen.
- Film met nabespreking komt volgende vergadering aan de orde.

#### 7. Overige punten/rondvraag.

- Per 1-1-2018 gaat de berichtgeving door SILA over ingekomen parochianen stoppen. De daarmee verband houdende problemen zouden op een door de pastores Joop Butti en Gerard Noordink te organiseren impulsdag aan de orde kunnen worden gesteld.
- 28 maart uiterste datum inleveren copij voor kerkblad.
- Voor contact met de groep Verlies en rouwverwerking te Slagharen moet namens onze geloofsgemeenschap nog iemand worden benoemd.

#### 8. Volgende vergadering woensdag 12 april a.s.

Openingsgebed dan door José B.

Tenslotte sluit José T. de vergadering.



## **EMMANUEL WANDELTOCHT IN DALFSEN**

Op **zondag 23 april a.s.** 's middags om 14.00 uur wordt u in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een wandeling in de nabijgelegen omgeving van Dalfsen.

U wordt vanaf 13.30 uur ontvangen met koffie of thee in het parochiehuis aan de Emmastraat.

De start en finish is vanaf de parkeerplaats naast de kerk.

De tocht zal ongeveer twee uur duren en zal gaan langs verschillende bezienswaardigheden.

Wordt de wandeling u te veel, dan kunt u plaats nemen in een huifkar. Ook deze zal voeren door een gedeelte van Dalfsen.

Na afloop kunt u gezellig na kletsen ook weer in het parochiehuis aan de Emmastraat.

## **JUBILEUM ST. VITUS**

Zoals u misschien weet (of niet weet) is mede op initiatief van Baron Mr. Willem Jan van Dedem in 1820 de R.K. kerk in Dedemsvaart tot stand gekomen. Het is nog wel niet zo ver maar in 2020 is dit dus 200 jaar geleden. Het bestuur van het St Vitus kerkgenootschap wil n.a.v. dit jubileum een boekwerkje uitgeven. Onderstaande personen hebben zich bereid verklaard hier toe het initiatief te nemen. Voor 2 personen is dit toch wel een hele klus. Denk hierbij aan archiefonderzoek, fotografie en het schrijven en de vormgeving van het boek. Indien u denkt hieraan een bijdrage te kunnen leveren houden wij ons aanbevolen. Dus schroom niet contact op te nemen.

Nu zijn er natuurlijk een aantal archieven waaruit gegevens kunnen worden gehaald. Daar zijn we al mee bezig. Maar er zijn ongetwijfeld ook nog mensen, hierbij denken we in het bijzonder aan (oud) parochianen, die over een persoonlijk verhaal, foto's, herinneringen of ander materiaal beschikken wat voor publicatie in aanmerking komt. Dit soort zaken maken een boekwerk vaak levendiger en prettiger leesbaar. Afhankelijk van het aanbod zal worden bekeken wat voor plaatsing in aanmerking komt.

Indien U denkt een bijdrage te kunnen leveren, in welke vorm dan ook, houden wij ons hiervoor aanbevolen.

Helmuth Rijnhart Mail: [rijnhart@online.nl](mailto:rijnhart@online.nl)

Sander Koopman Mail: [koopmana@home.nl](mailto:koopmana@home.nl) Tel: 0523 616279

## **LUTHERFESTIVAL IN HARDENBERG**

Op 13 mei is er een groots opgezette kerkendag in het centrum van Hardenberg. Alle inwoners van Hardenberg en omgeving zijn van harte welkom op de Markt en in diverse kerkgebouwen, voor een vrolijk en feestelijk programma. Er wordt gevierd en gezongen, er is een voorstelling en een tentoonstelling, er zijn creatieve activiteiten, plek om te spelen en elkaar te ontmoeten, en ‘Bijbelse hapjes’ om van te genieten. Voor jong en oud! En dat allemaal omdat het 500 jaar geleden is dat de Reformatie begon, een beweging die veel heeft betekend voor de vernieuwing van de kerk.

### **Reformatie**

500 jaar geleden spijkerde Maarten Luther 95 stellingen aan de deur van de Slotkerk in Wittenberg. Een protest tegen de uit de hand gelopen praktijk van “aflaten” in de Rooms Katholieke kerk. En een poging om daarover in gesprek te gaan, en de kerk weer terug te brengen naar haar oorsprong, naar de Schrift en de uitleg van de vroege kerk.

Dat die stellingen zoveel stof zouden doen opwaaien heeft Luther zich waarschijnlijk niet gerealiseerd. Pas achteraf werd duidelijk dat deze actie van Luther het begin was van de hervorming van de kerk, die zou leiden tot een breuk met de moederkerk van Rome. Luther heeft deze breuk niet gewild – het ging hem erom de kerk van binnenuit te vernieuwen. Hij vertaalde de Bijbel, zodat iedereen kennis kon nemen van het Evangelie: de “ware schat” van de kerk.

### **Een dag van Ontmoeting**

Het initiatief voor het Lutherfestival komt vanuit de classicale vergadering van de Protestantse classis Hardenberg. Maar het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook de andere kerken van Hardenberg en omgeving deze dag meemaken. We zijn blij dat veel kerken die uitnodiging met beide handen hebben aangepakt. Ook niet kerkelijk gebonden mensen en toevallige voorbijgangers kunnen meedoen aan de activiteiten. Het programma vindt dan ook plaats op de Markt in het centrum van Hardenberg, in diverse leegstaande winkelpanden hartje stad, in de Protestantse Stephanuskerk en de Vrijgemaakte Petrakerk.

## Programma

- 10.00 uur Korte viering in elk van de deelnemende gemeenten
- 11.15 uur Ontvangst op de markt in Hardenberg  
meegebrachte stellingen worden opgehangen  
zingen met JOBB uit Bergentheim
- 11.45 uur Opening van het festival door ds. Henry Dorgelo, met zijn Lutherpop
- 12.00 uur Foodfestival: Bijbelse hapjes gemaakt door diverse gemeenten
- 13.00 uur Jeugdactiviteiten: Kerk-op-schoot, Kliederkerk, pannakooi  
Creatieve workshops: boekbinden, Bible journalling, schilderen  
Beeldmeditatie bij liederen van Luther  
Bier proeven met Henry Dorgelo  
Voorstelling "Solo scriptura" met theatermaker Ferdinand Borger  
Het lied van de Reformatie, workshop met Jan Luth  
Liederen instuderen met het projectkoor van Frank Kaman  
Tentoonstelling van de historische vereniging
- 15.30 uur Slotviering in de Stephanuskerk, m.m.v. het projectkoor en de kinderen

## Meedoen?

- kan als gemeente of als individueel bezoeker;
- voor actuele informatie over het programma kunt u terecht op [www.kerkpleinhardenberg.nl](http://www.kerkpleinhardenberg.nl) en [www.protestant500overijssel.nl](http://www.protestant500overijssel.nl), of via Facebook: @lutherfestivalhardenberg;
- wij kunnen nog medewerkers gebruiken bij de klussenploeg en bij het foodfestival. Graag melden bij [elsdeenen@icloud.com](mailto:elsdeenen@icloud.com).

Tot ziens op 13 mei!

Ds. Rineke van Doorn, ds. Geralda Rohaan, ds. Leo van Rikxoort en Els Deenen (advies en begeleiding waarderende gemeenteopbouw).



# Hier uw advertentie?

Neem dan contact op met één  
van de bestuursleden