

G
KERKBLAD

L
O

ROOMSKATHOLIEK

F
S
G

SINT STEPHANUS

M

E

E

N

S

C

HARDENBERG

A

P



Emmanuelparochie

INHOUDSOPGAVE

Van de redactie	2
Contactadressen	3
Wat goed is om te weten	4
Agenda	5
Liturgische roosters Emmanuelparochie	7
Parochieberichten	7
Pastoralia	9
Pastoralia	11
Bericht van de locatieraad.....	13
Familieberichten	14
Bezoekgroep St. Stephanus geloofsgemeenschap	15
Verslagverg. raad St. Stephanus 29-05-2017	16
Verslagverg. raad St. Stephanus 03-07-2017	18
Oogstdankfeest	21
Oprichting platvorm van kerken Hardenberg	22
Dankbericht Riet Mulder	24



© Flevokids
kids.flevoland.to



Jaargang 46
Nr.04

VAN DE REDACTIE

De zomervakantie is weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen en de herfst komt eraan. In dit het herfstnummer van onze geloofsgemeenschap St. Stephanus vindt u weer de roosters van de vieringen, pastoralia, e.d. Ook vindt u informatie over het oogstdankfeest in Slagharen.

Veel leesplezier!

Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het volgende parochieblad ingeleverd kan worden uiterlijk:

Maandag 3 december 2017

Bij het redactieadres:
Froukje Engbersen
E-mail: [**redactiestephanus@gmail.com**](mailto:redactiestephanus@gmail.com)

CONTACTADRESSEN

Pastoraal team:

- H. Hermens, pastoor
hermensch@hotmail.com tel. 0529 - 45 15 83
- A. Wenker, priester-missionaris
antonwenker@online.nl tel. 0523 - 61 23 88
- J.A. Rutgers, priester
pastor.rutgers@gmail.com tel. 0523 – 23 40 96
- G.J. Noordink, pastoraal werker
g.noordink@hetnet.nl tel. 0572 - 39 12 62
- J.G. Butti, pastoraal werker
butti@kerkennet.nl tel. 06 - 22239828
- M.W.M. Klein Overmeen –Groot Zwaaftink,
pastoraal werker
m.kleinovermeen@ziggo.nl tel. 06 – 18 27 64 84

Locatieraad:

- Algemene coördinatie (voorzitter bestuur):
Mw. J. Terhorst tel. 0523 - 26 73 86
Voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl
- Secretaris:
Dhr. A.G.M. v/d Wurff tel. 0523 - 26 31 32
Secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl
- Penningmeester:
Mw. J. Broersen tel. 0523 - 26 08 04
Penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl

Kerkgebouw:

de Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg tel: 0523 - 26 03 45

Website: www.stephanusparochie.nl

Bankrelaties:

NL 48 RABO 0324 9618 98
NL 79 RABO 0161 7062 66 (PCI)
RSIN-nummer 003828955 (dit nummer gebruiken voor aftrekken gift)
ANBI-nummer 002609411

WAT GOED IS OM TE WETEN

Overlijden:

Bij het overlijden van uw naaste kunt u contact opnemen met:

J.G. Butti, pastoraal werker tel. 06 – 22 23 98 28

J.A. Rutgers, priester tel. 0523 – 23 40 96

Bereikbaarheid pastores in de weekenden:

Voor dringende pastorale hulp tussen zondagmiddag 12.00 uur en maandagavond 24.00 uur kunt u dit telefoonnummer bellen:

06 - 50 41 22 38

U krijgt dan één van de pastores uit de regio te spreken.

Repetities / Vergaderingen:

Dinsdag 19.30 - 21.30 uur Repetitie gemengd koor
"Stephanus"

Zondag 20:00 – 22:00 uur Repetitie middenkoor
Om de week "Poco a Poco"

Aanmelding voor dopen:

Mw. V. Reimer tel. 0523 – 26 65 40

Coördinatie bezoekgroep:

Mw. J.T.M Ruizenaar tel. 0523 – 26 48 46

Coördinatie misdienaars en misdienettes:

Dhr. R. Scholten tel. 0523 – 26 39 52

Coördinatie wijkcontactpersonen:

Dhr. P. vd Burg tel. 0523 - 26 60 56

Caritas:

Mw. L. Houtman tel. 0523 - 26 39 18 / 06 - 53 18 16 79

Dhr. M. Niemarkt tel. 0523 - 64 93 50 / 06 - 52 16 38 74

Dhr. T. Broens tel. 0523 - 26 79 93 / 06 - 50 46 40 75



AGENDA

- Zo. 17-09 / 11:00 uur **Communieviering**
voorganger: werkgroep De Belte
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 24-09 / 11:00 uur **Eucharistie**
Voorganger pastor Wenker
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 01-10 / 11:00 uur **Eucharistie**
Voorganger pastoor Hermens
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 08-10 / 11:00 uur **Eucharistie**
Voorganger pastoor Hermens
m.m.v. Poco a Poco
Collecte Missie Kinderen
Na afloop koffie drinken
- Zo. 15-10 / 11:00 uur **Communieviering**
Voorganger pastor Butti
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 22-10 / 11:00 uur **Communieviering**
Voorganger werkgroep Hardenberg
m.m.v. Stephanuskoor
Collecte Missie
- Zo. 29-10 / 11:00 uur **Eucharistie**
Voorganger pastoor Hermens
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 05-11 / 10:00 uur **Allerzielen**
Communieviering
Voorganger pastor Butti
m.m.v. Poco a Poco

- Zo. 12-11 / 11:00 uur **Eucharistie**
Voorganger pastoor Hermens
m.m.v. Stephanuskoor
na afloop koffie drinken
- Zo. 19-11 / 11:00 uur **Communieviering**
Voorganger werkgroep Slagharen 1
m.m.v. Stephanuskoor
Collecte Jongeren
- Zo. 26-11 / 11:00 uur **Christus Koning**
Communieviering
Voorganger pastor Butti
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 03-12 / 11:00 uur **1e Zondag vd Advent**
Eucharistie
Voorganger pastor Wenker
m.m.v. Poco a Poco
- Vr. 08-12 / 09:00 uur** **Maria Onbevleete Ontvangenis**
Voorganger pastoor Hermens
Gezamenlijke viering in Dedemsvaart
- Zo. 10-12 / 11:00 uur **2e Zondag vd Advent**
Commueiviering
Voorganger werkgroep De Belte
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 17-12 / 11:00 uur **3^e Zondag vd Advent**
Eucharistie
Voorganger pastoor Hermens
m.m.v. Stehanuskoor
na afloop koffie drinken

LITURGISCHE ROOSTERS EMMANUELPAROCHIE

De roosters september, oktober, november en december van ons parochieverband staan op de website van de Emmanuelparochie: (<http://www.emmanuelparochie.nl>) en hangen in de kerk.



PAROCHIEBERICHTEN



Misdienaars en Misdienettes:

Zo. 24-09 / 11:00 uur	Iris Broersen en Michiel Scholten
Zo. 01-10 / 11:00 uur	Melvin Reimer en Pascal Dorman
Zo. 08-10 / 11:00 uur	Dana Hulsegge en Anouk G.Beverborg
Zo. 29-10 / 11:00 uur	Jeffrey Scholten en Melvin Reimer
Zo. 12-11 / 11:00 uur	Michiel Scholten en Pascal Dorman
Zo. 03-12 / 11:00 uur	Dana Hulsegge en Iris Broersen
Zo. 17-12 / 11:00 uur	Melvin Reimer en Anouk G.Beverborg

Lectoren

Zo. 17-09 / 11:00 uur	Mw. M. Los
Zo. 24-09 / 11:00 uur	Mw. V. Reimer
Zo. 01-10 / 11:00 uur	Dhr. T. Rijghard
Zo. 08-10 / 11:00 uur	Mw. J. Terhorst
Zo. 15-10 / 11:00 uur	Dhr. P. van Galen
Zo. 29-10 / 11:00 uur	Mw. M. Los
Zo. 05-11 / 11:00 uur	Dhr. P. van Galen
Zo. 12-11 / 11:00 uur	Mw. V. Reimer
Zo. 19-11 / 11:00 uur	Dhr. T. Rijghard
Zo. 26-11 / 11:00 uur	Mw. J. Terhorst
Zo. 03-12 / 11:00 uur	Mw. M. Los
Zo. 10-12 / 11:00 uur	Dhr. P. van Galen
Zo. 17-12 / 11:00 uur	Mw. V. Reimer



Kosters

Zo. 17-09 / 11:00 uur	Dhr. H. Rusken
Zo. 24-09 / 11:00 uur	Mw. T. Kok
Zo. 01-10 / 11:00 uur	Dhr. P. vd. Burg
Zo. 08-10 / 11:00 uur	Mw. W. Stel
Zo. 15-10 / 11:00 uur	Dhr. R. Scholten
Zo. 22-10 / 11:00 uur	Dhr. H. Rusken
Zo. 29-10 / 11:00 uur	Mw. T. Kok
Zo. 05-11 / 11:00 uur	Mw. W. Stel
Zo. 12-11 / 11:00 uur	Dhr. P. vd. Burg
Zo. 19-11 / 11:00 uur	Dhr. R. Scholten
Zo. 26-11 / 11:00 uur	Dhr. H. Rusken
Zo. 03-12 / 11:00 uur	Mw. W. Stel
Zo. 10-12 / 11:00 uur	Mw. T. Kok
Zo. 17-12 / 11:00 uur	Dhr. P. vd. Burg



PASTORALIA

Kom goed thuis...

Voordat ik in 2008 naar de Wereld Jongerendagen in Sydney, in Australië ging, kreeg ik van een collega in het verzorgingshuis in Zutphen een oude Christoffelmedaille cadeau. Deze was nog van haar eigen grootmoeder geweest en omdat zijzelf niet gelovig was, wilde ze graag dat ik 'm kreeg. De beeltenis van de heilige Christoffel was enigszins afgesleten, maar nog wel herkenbaar, maar wat belangrijker was, was de intentie waarmee het gegeven werd: **kom goed thuis**.

Christoffel of Christoforus (*“Christus-drager”*), is de beschermheilige van mensen onderweg en op reis. Met het kindje Jezus op zijn schouders wordt hij afgebeeld en zo torst hij niet alleen de Godmens met zich mee, maar tevens al het lijden van de wereld dat op diens schouders ligt.

Sinds mijn reis *Down-Under* in 2008, gaat Christoffel overal met me mee, zo ook tijdens de aartsdiocesane bedevaart afgelopen juni van dit jaar. Toen mocht ik samen met ruim 97 pelgrims m.n. uit het aartsbisdom Utrecht, waaronder ruim twintig uit onze eigen Emmanuelparochie, op reis gaan naar Onze Lieve Vrouw van Fatima, in Portugal. Want dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat Maria verscheen in het Portugese plaatsje.

In de zes dagen dat onze bedevaart duurde, hebben we er vierenhalf in Fatima en anderhalf in Lissabon doorgebracht. We baden op zondagochtend als Emmanuelgroep samen de Kruisweg en vierden met de hele groep van het aartsbisdom dagelijks de Eucharistie op verschillende plaatsen. Voor mij persoonlijk was het én mijn eerste bedevaart naar Fatima én tevens mijn eerste bedevaart als parochiepriester. En ik kan u zeggen, dat voelde goed! Het samen met parochianen onderweg zijn heeft mijns inziens onze onderlinge verbondenheid veel goed gedaan. Maar ook het priester-zijn op een dergelijke plek; het voorgaan in gebed, de biecht horen van eigen

pelgrims evenals Engelstaligen die me aanspraken, het geven van de (neomisten)zegen en het preken in Lissabon heeft me persoonlijk allemaal erg goed gedaan en mij gesterkt in mijn priesterschap. Ik zag er voorafgaand namelijk best een beetje tegenop, maar het is me 100% meegevallen. Want als je vertrouwt op God en mensen laat voor wat en wie ze zijn en situaties ingaat zoals ze zich aan je ontvouwen, dan kun je met een gerust hart eropuit gaan en hoef je nergens zenuwachtig of nerveus voor te zijn. Kortom: weer een les geleerd en een nieuwe ervaring rijker.

Nu ik dit schrijf ben ik alweer een kleine week thuis, in m'n pastorie op De Belte en denk ik terug aan een zeer geslaagde bedevaart, terwijl ondertussen het "gewone" leven zonder stil te blijven staan weer verder dendert en ook de wereld rustig door draait.

Nu de zomervakantie voor de deur staat en velen van u wellicht de caravan achter de auto hijsen of het vliegtuig boarden, wil ik iedereen die op reis gaat alle goeds en veel zegen toewensen, maar vooral: **Ga met God en kom goed thuis.**

Door: pastor Johan Rutgers, *priester*

PASTORALIA

EMERITAAT



Kort na het 2^e Vaticaanse Concilie in 1966 kondigde Paus Paulus VI aan, dat Bisschoppen geacht werden vóór hun 75^e verjaardag *vrijwillig* hun ontslag aan te bieden aan de Paus. Als jong theologie student vond ik dat een wijs besluit van de Paus. Verjonging in de leiding van de kerk leek mij hoognodig. Ik vond het ook een goed idee, dat verschillende Bisschoppen het voorbeeld van de Paus volgden en hetzelfde verwachtten van de priesters in dienst van hun Bisdome. Zo hebben we nu ook in ons Aartsbisdom vele priesters, die zogenaamd '*met emeritaat*' zijn. '*In ruste*', zo wordt '*emeritaat*' wel vertaald, hoewel vele van die priesters in emeritaat alles behalve in ruste zijn.

Nu vind ik het nog steeds een goed idee, dat functionarissen in de kerk hun ontslag aanbieden met het bereiken van hun 75 jarige leeftijd. Echter, nu ik zelf bijna die leeftijd bereikt heb, heb ik er wel dubbele gevoelens bij. Ik zocht in mijn *Vreemde Woordenboek* de precieze betekenis van het woord '*emeritaat*'. Daar vond ik het woord '*uitgediend*' als één van de betekenissen van het Latijnse woord '*emeritus*'. Dat woord, vooral het voorzetsel **UIT**, stemde mij niet vrolijk. 'Je bent *eruit*. Je doet niet meer mee. Je hoort er niet meer bij. Je bent uitgesloten.' Dat zijn zo maar een paar gedachten, die mij te binnenschieten bij het woordje **UIT** in dit verband. Zo voelen ouderen zich vaak, denk ik. Dan klinkt het niet meer zo absurd, als ze horen spreken over een 'voltooid leven' of een 'leven niet meer zinvol'.

Ik heb zelf ouderen weleens proberen te bemoedigen en te overtuigen, dat hun leven nog zinvol is, zoals ze zijn, hoe ze ook zijn. Hun leven, hoe dan ook, kan veel betekenen voor de gemeenschap en voor hun familie, zolang als ze leven, maar zelfs lang na hun dood. Hoe trots kunnen mensen vaak niet zijn op hun voorouders!

Voor anderen weet ik het wel! Maar hoe zit dat met mezelf? Kinderen en kleinkinderen heb ik niet. Voor wie kan ik nog iets betekenen? Ik ben natuurlijk ook mens, gedoopt kind van God, de Eeuwige. Het Doopsel is voor eeuwig, heilig, een Sacrament. Daar ligt ook voor mij een levenslange roeping en opdracht, net als voor iedere gedoopte. Ik heb nóg een Sacrament ontvangen, dat voor eeuwig is: het Priesterschap. Priester ben ik ook voor eeuwig. Zo werd mij gezegd bij mijn Priesterwijding. Niemand kan het priesterschap van mij afnemen, zoals we ook niet 'ontdoopt' kunnen

worden. Priester-zijn is voor mij, net als Christen-zijn, ook een levenslange roeping en opdracht.

Wat houdt dat in die roeping, die opdracht? De opdracht van een priester hoor ik in de Griekse en in de Latijnse naam voor priester.

De naam **priester** komt van het Griekse woord '**presbyteros**' en dat betekent '**oudere**' of '**ouderling**'. Door lange ervaring werden ouderen verondersteld wijs geworden te zijn. Ze hadden veel te vertellen, veel te zeggen, dus veel gezag. De priesterwijding kon opmaken voor tekort in jaren en ervaring. Ondertussen ben ik een presbyter, een oudere, niet alleen door priesterwijding, maar ook in jaren. Ik kan me beroepen op een lange ervaring.

Ik ben nog heel bewust opgegroeid in de kerk van vóór het tweede Vaticaanse Concilie, vóór vele veranderingen en vernieuwingen. In het seminarie volgden we de verslagen van het Vaticaanse Concilie op de voet. Tijdens onze theologiestudie waren de Conciliedocumenten onze voornaamste studieboeken. Vervolgens heb ik als missionaris het geloof in de wereldkerk in verschillende landen en culturen beleefd. Toch belangrijke ervaringen in een Katholieke Wereldkerk. Nu ben ik alweer meer dan veertien jaar werkzaam in het pastoraat in eigen land, terug in de streek waar ik opgroeide. Ook een ingrijpende ervaring. Een schat aan ervaringen dus om uit mee te delen.

De tweede naam voor **priester** is '**sacerdos**' in het Latijn. Letterlijk zou je dat kunnen vertalen als '**bedienaar van het heilige**'. Een priester is dus geroepen en apart gezet om zuiver en met onverdeeld hart heilige diensten te verlenen, zoals het bedienen van de sacramenten, zegenen, (voor)bidden en de geloofsgemeenschap voorgaan. Ik heb dat altijd beschouwd als een roeping en een opdracht eerder dan een privilege. Die roeping en opdracht blijft, zolang mogelijk en gewenst, zo nodig ondersteund door medegelovigen, zoals de oude Mozes werd ondersteund door Aaron en Chur, terwijl hij bad voor het strijdende leger. (Ex. 17; 12)

Zo lang gewenst en zover mijn gezondheid het toelaat, met alle nodige steun van medegelovigen, kan ik als priester (sacerdos) heilige diensten blijven verlenen. Als priester (presbyter=oudste) kan ik blijven delen uit mijn lange, rijke schat van ervaringen. Zo heb ik nog veel te vertellen, niet om van alles te regelen en te besturen, maar hopelijk om iets te vertellen dat GOED NIEUWS is, ook voor u.

*Anton H.M. Wenker, mhm, pr.
(Pastor Emmanuel Parochie, N.O. Salland)*

BERICHT VAN DE LOCATIERAAD

Na een heerlijke vakantieperiode zullen we draad maar weer gaan oppakken. Ook de Locatieraad heeft een pas op de plaats gemaakt en onze eerstvolgende vergadering zal op 11 september plaatsvinden. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is de afgelopen periode.

In een zeer kort tijdsbestek zijn er in onze GG drie **parochianen overleden**.

Mw. Annie Wevers, Mw. Toos Gerelings en dhr. Henny Poorts. Alle drie waren zij zeer betrokken bij onze Geloofsgemeenschap. Op de zondag na deze twee droevige weken had ik er sterk de behoefte aan om de vrijwilligers, die mede ervoor hebben gezorgd dat we onze overledenen op een waardige wijze naar hun laatste rustplaats hebben kunnen brengen, een keer extra te bedanken.

Het was me opgevallen hoe alles ogenschijnlijk geolied verliep. Iedereen wist wat zijn / haar taak was en deed wat gedaan moest worden, de uitgeleidegroep, het koor en de koster.

In deze weken moesten zij plotseling veel opzij zetten, een begrafenis en twee crematies in zo'n kort tijdsbestek, vragen veel tijd en inzet. En dan hebben we het nog niet eens over de emotionele impact die dit met zich meebrengt.

Ik voelde de emoties bij de mensen die ik tussendoor sprak. Namens de Locatieraad heb ik toen mijn grote waardering voor hen allen uitgesproken.

Iets heel anders is de oprichting in Hardenberg van het **Platform van Kerken**, waar ik als waarnemer deel van ga uitmaken. Elders in dit kerkblad kunt u daar meer over lezen.

Ook heeft José Broersen, penningmeester, de **tarieven** die in onze GG gelden, eens bekeken en sommige van hen aangepast.

22 Augustus is **pastor Wenker** 75 jaar geworden en gaat met emeritaat. Op vrijdag 8 september om 19.00u is er in de St. Vituskerk in Dedemsvaart een Eucharistieviering met na afloop een kopje koffie in het parochiecentrum, alwaar u de gelegenheid hebt de pastor te feliciteren.

Tot slot heb ik gisteren gehoord dat onze **geluidsinstallatie** en **beamer** nu helemaal up to date zijn. Telkens waren er nog kleine zaken die verbetering vroegen, maar nu is het helemaal goed. Dit heeft veel tijd en inspanning van een aantal mensen gekost, maar in het bijzonder wil ik toch Herman Beukeveld bedanken voor de energie en talloze uren die hij hierin heeft gestoken. Herman heel hartelijk bedankt.

Zoals ik de vorige keer schreef zijn wij ons aan het bezinnen over hoe we verder moeten gaan nu we ons **vrijwilligersbestand** niet op peil kunnen houden. Mocht u intussen denken dat u toch nog iets voor onze GG kunt betekenen, laat het me dan graag weten.

Met vriendelijke groeten
José Terhorst

FAMILIEBERICHTEN

Overleden

Johanna Maria (Annie) Wevers – te Koppele

* 16 juli 1935 † 13 juli 2017

Catharina Paulina Maria Bernardina (Toos) Gerelings – Ossevoort

* 30 maart 1933 † 17 juli 2017

Hendricus (Henny) Poorts

* 16 februari 1937 † 22 juli 2017

Wij wensen familie en nabestaanden erg veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

BEZOEK GROEP ST. STEPHANUS GELOOFSGEMEENSCHAP

Het omzien naar zieke en eenzamen door medeparochianen en de wijkcontactpersonen is heel belangrijk.

We hebben ervaren dat er onbedoeld mensen vergeten worden. Als GG willen we dat natuurlijk voorkomen.

Daarom hebben de pastoraalwerkers Joop Butti en Marga klein Overmeen een inspirerende cursus bezoekwerk gegeven aan een aantal vrijwilligers.

Deze geschoolde vrijwilligers vormen nu de bezoeegroep van onze geloofsgemeenschap.

Vanuit de bezoeegroep willen we persoonlijke aandacht geven aan mensen die hieraan behoefte hebben.

De bezoeken zijn namens de geloofsgemeenschap en de bezoeker is een vertrouwenspersoon. Voor de leden van de bezoekersgroep is dan ook door Justitie ook een Verklaring omtrent Gedrag afgegeven. Indien nodig of door de bezochte parochiaan gewenst, kan de bezoeker contact tot stand brengen met iemand van het pastoraal team.

De coördinator van dit bezoekwerk is Jacqueline Ruizenaar (tel. 0523 – 26 48 46).

Verzoeken voor bezoekwerk kunnen zowel via de wijkcontactpersoon als direct naar Jacqueline gaan, zij neemt dan contact op met de parochiaan die bezoek wenst, bespreekt de mogelijkheden van de bezoeegroep en maakt verder afspraken.

Dus als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, schroom niet en neem contact op met uw wijkcontactpersoon of direkt met Jacqueline.

Namens de bezoeegroep.

VERSLAGVERG. RAAD ST. STEPHANUS 29-05-2017

Aanwezig : José Terhorst, Gert Reimer en Ad v.d. Wurff.

M. k.a. : José Broersen, Piet v.d. Burg, Michel Niemarkt.

1. José T. opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
Helaas ontbreken er deze keer nogal wat mensen.

2. Verslag vergadering 12-04-2017.

Verslag akkoord.

Van de actiepunten en besluiten blijven staan: 21-09-01, 21-09-04, 17-11-08, 17-11-09, 18-01-07, 13-03-05, 13-03-10.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

- De postlijst is per abuis niet meegezonden met de agenda. Deze lijst wordt alsnog z.s.m. aan de reguliere deelnemers van de vergadering verstrekt.

- Gert zegt, dat Veronique Reimer in principe bereid is om als contactpersoon namens onze geloofsgemeenschap deel te nemen aan het overleg van de groep Verlies en rouwverwerking te Slagharen deel te nemen. Zij wil zich eerst nog wel oriënteren op het tijdsbeslag alvorens zich definitief te binden.

4. Pastoresoverleg.

Pastor Joop Butti afwezig.

Priester-missionaris Anton Wenker wordt 22 augustus 75 jaar. In verband daarmee gaat hij per 8 september a.s. met emeritaat. Gelukkig blijft als emeritus behouden voor onze parochie.

5. Raad.

- Voorzitter.

- José heeft een verslag gemaakt van het overleg van 8 mei over de minimum eisen waaraan onze geloofsgemeenschap moet voldoen. Het overleg over dat thema (Gert, Michel en Piet) komt volgende keer op de agenda.

- Verder zie bij liturgie.

- Secretaris.

- Geen bijzonderheden.

- Penningmeester.

- José B. m.k.a.

6. Pastoraatsgroep.

- Liturgie.
- Functie profieldrager nog vacant.
- Overleg geweest met pastor Joop, José B. en José T. over waaraan een kerkelijke uitvaartviering moet voldoen.
- Dit jaar geen H. Vormsel. Bekijken of er in principe (leeftijden) volgen jaar wel kandidaten zijn.
- Pastoraatsgroep bijeen geweest.

Pastor Johan Rutgers heeft verteld over zijn ervaringen in onze parochie. In de toekomst mogelijk weer uitwisseling van koren.

- Catechese.
- Ook deze functie voor een profieldrager behoeft naderen invulling. Gert wil zich in principe hiervoor beschikbaar stellen.

- Diaconie.
- Michel m.k.a.

- Gemeenschapsopbouw.
- Piet m.k.a.

7. Diverse data.

Vergadering raad. Alles op een maandag:

- 3 juli, 11 september, 16 oktober, 20 november en 11 december.

Koffie schenken in principe door:

- 25 juni Gert en Veronique
- 30 juli Ad en Gerdy
- 3 september José T. en José B.
- 8 oktober Barbara en Marja
- 12 november Jos en Herma
- 17 december Piet en Joke.

8. Overige punten/rondvraag.

- 2 juni Tarcisiusdag te Utrecht. Van onze geloofsgemeenschap gaan 2 misdienaars en begeleiding daarheen.
- 11 juni a.s. bestaat Slagharen 175 jaar.
- 4 september uiterste datum inleveren kopij voor kerkblad.
- De leden van onze vergadering overwegen, inclusief hun partners, met elkaar een etentje.
- Ad en Gert gaan 31 mei naar het voorjaarsoverleg.
- Vakantie Ad. 5 t.m. 15 juni a.s.

9. Volgende vergadering maandag 3 juli a.s.

Openingsgebed dan door José B.

Tenslotte sluit José T. de vergadering, precies om 21.00 uur!

VERSLAGVERG. RAAD ST. STEPHANUS 03-07-2017

Aanwezig ; pastor Joop Butti, José Terhorst, José Broersen, Piet v.d. Burg, Michel Niemarkt, Gert Reimer en Ad v.d. Wurff.

1. José T. opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

Het openingsgebed wordt verzorgd door José B.

2. Verslag vergadering 29-05-2017.

Gesprek over kerkelijke uitvaarten is mede gevoerd met de uitgeleide groep.

De eerder aangekondigde Tarcisiusdag is tot nader bericht uitgesteld.

Verslag verder akkoord.

Van de actiepunten en besluiten blijven staan: 21-09-01, 29-05-03

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

Zie de postlijst. Deze geeft geen aanleiding tot verdere discussie.

De 2-jaarlijkse dank-je-wel-avond komt 11 september aan de orde.

4. Pastoresoverleg.

De pastores hebben onderling overlegd over de bezetting tijdens de vakantieperiode.

5. Raad.

- Voorzitter.

- Platform voor Kerken (gespreks-/ overleggroep voor alle kerken in de bebouwde kom Hardenberg/Heemse) is opgericht. Onze locatie is voorlopig alleen waarnemer, nog geen lid.

Men wil nagaan op welke terreinen de verschikkende kerken elkaar kunnen vinden. Het gesprek speelde zich af in een goede, positieve sfeer.

Mededelingen kunnen we op ons prikbord bij de ingang van onze kerkzaal plaatsen.

Er wordt gewaakt voor overlap met het Diaconale Platform, dat in de gehele gemeente actief is.

- Secretaris.

- Voorjaarsoverleg. Naar dit overleg van de pastores, het parochiebestuur en de besturen van de 11 locaties zijn Gert en Ad namens onze geloofsgemeenschap geweest.

Enige van de behandelde punten:

- Gert heeft zich daar gepresenteerd als mogelijke profielbeheerder Catechese.

- Navision wordt vervangen door een nieuw adm. en fin. systeem van Exact.

- Website. Het parochiële deel blijft los staan van deel van de 11 locaties. Wij zijn daar niet gelukkig mee. Zie ook de opmerking onder Gemeenschapsopbouw.

- de administratieve zaken van de parochie worden om praktische redenen vanuit Heino verricht.

- Slagharen heeft per 1 juni j.l. een nieuwe voorzitter mevr. Antoinette Koster.

- Onze pastoor is in november a.s. 12,5 jaar priester.

- De jaarrekening van 2016 heeft een klein positief saldo. Ook de balanspositie is gezond.

- Penningmeester.

- José B. heeft een voorstel voor de door onze locatie te hanteren tarieven opgesteld. De overig leden stemmen er mee in. José maakt ze binnenkort verder bekend.

- Van de parochianen in de buitengebieden, die al meerdere jaren geen fin. bijdrage hebben betaald, hebben 5 van hen wel en 9 niet gereageerd op de brief die zij dienaangaande hebben ontvangen.

6. Pastoraatsgroep.

- Liturgie.

Geen specifieke zaken, die niet bij anderen aan de orde zijn geweest.

- Catechese.

Gert gaat, in afwachting van zijn VOG, de Catechese behartigen.

- Diaconie.

- De profielbeheerders hebben reeds gebrainstormd over de minimale eisen waaraan onze kerkelijke locatie ook in de toekomst moet blijven voldoen.

Op 11 september zal dit onderwerp verder worden uitgediept. Het zal dan het belangrijkste agendapunt zijn.

I.v.m. keuze van het scala aan mogelijkheden in bovenvermeld kader wordt voorlopig gestopt met het opzetten van een internetverbinding van onze locatie. De behoefte daaraan in de toekomst moet dan blijken.

- Gemeenschapsopbouw.
- Het proces rond het inrichten van een goede website loopt spaak. Het parochiebestuur is aan zet om een duidelijke opdracht te geven aan een werkgroep. Daarbij dient zowel aan het parochie- als aan het locatiegedeelte aandacht te worden besteed.
- De vloerbedekking van de koffie/vergader ruimte wordt aan de nieuwe situatie aangepast.

7. Overige punten/rondvraag.

- 22 augustus a.s. wordt Anton Wenker 75 jaar. Wellicht is er dan 's morgens in Dedemsvaart een Eucharistie viering met aansluitend de mogelijkheid de jarige te feliciteren.

Op 8 september zal er aandacht worden besteed aan het met emeritaat gaan van pastor Wenker. Nadere mededelingen daarover zullen nog volgen.

- 18 September is er in Slagharen overleg over de vertoning en bespreking van kerkelijk/sociaal gerichte films in de kerk (Joop, Piet, Gert).

8. Volgende vergadering

11 september 2017.

Openingsgebed Michel.



OOGSTDANKFEEST

23 september t/m 30 september St. Alphonsuskerk te Slagharen:

Creatief met oogstprodukten

De jaarlijkse oogst inspireert de bloemengroep en andere vrijwilligers van de St. Alphonsuskerk ieder jaar weer. Al 19 jaar gebruikt de groep bloemen, fruit, groente en granen om de kerk op bijzondere wijze te versieren. En elke keer weet de groep de bezoekers te verrassen met creatieve en kunstzinnige uitingen van alles wat met de oogst te maken heeft.

Het prachtige resultaat is van zaterdag 23 t/m zaterdag 30 september te bewonderen in de St. Alphonsuskerk aan de Herenstraat 15 te Slagharen.

U kunt dan tussen 10.00 en 16.30 uur in de kerk terecht. Verder is de kerk open op zaterdag 23, zondag 24 september en op zaterdag 30 sept. van 14.00 uur tot 16.00 uur! U bent van harte welkom.

Feestelijke vieringen

Uit dankbaarheid voor de oogst vinden in het laatste weekend van september diverse feestelijke vieringen in de kerk plaats.

- Zaterdag 23 september om 19.00 uur:

Op zaterdag 23 september om 19.00 uur wordt er een oecumenische viering gehouden in de R.K. kerk H. Alphonsus De Liguori aan de Herenstraat 15 in Slagharen. Deze viering is samengesteld door de werkgroep Oecumene. In deze werkgroep zit een aantal personen uit de Emmaüs gemeente Lutten-Slagharen-Schuinesloot en de R.K. Kerk Slagharen.

Tijdens deze viering is de kerk door een aantal vrijwilligers mooi versierd met allerlei producten van de oogst. Ook valt deze dienst in de vredesweek vandaar is voor het thema voor deze dienst '**Liefde zaaien, Vrede oogsten**' gekozen. De voorganger in deze dienst is pastor Butti en het koor Cornel zingt.

- Zondag 24 september om 9.00 uur: Eucharistieviering, celebrant: pastoor Wenker. Met medewerking van het St. Caeciliakoor.

- Zondag 24 september om 15.30 uur: Plechtig Lof, celebrant: pastor Wenker met zang door St. Caeciliakoor.

Iedereen is van harte welkom om de feestelijke vieringen bij te wonen.

Na alle vieringen is er koffiedrinken!

U komt toch ook?

OPRICHTING PLATVORM VAN KERKEN HARDENBERG

Op 8 juni 2017 is in Hardenberg het Platform van Kerken opgericht. Dit Platvorm is ontstaan uit het Lebuïnus overleg, een overleg tussen afgevaardigden van de christelijke kerken in Hardenberg en de gemeente Hardenberg over zaken die de kerken en de gemeente verbinden.

Voorafgaande aan de oprichting was er een feestelijke viering in de Witte-of-Lambertuskerk, waarna we gezamenlijk naar de Sjaloomkerk gewandeld zijn voor de officiële oprichtingsvergadering.

- er werd een kort historisch overzicht gegeven van de totstandkoming van het Platform,

- de bestuursleden stelden zich voor,

- de officiële ondertekening vond plaats obv Mr.B.Nijeboer, notaris te Hardenberg

- bekendmaking van de plannen voor het komende jaar

- Dhr. Jannes Jansen, wethouder Hardenberg, sprak namens de gemeente nog een kort woordje. Hij gaf aan dat we voor de gemeente een signalerende functie kunnen hebben en elkaars oren, ogen en handen nodig hebben.

- de bestuursleden stelden zich voor:

Voorzitter Wim van de Wel PKN Baalder

Secretaris Bert Kramer GKV Petrakerk

Kees Trim GKV Levensbron Marslanden

Ali Jurjens Babtistengemeente

Tot slot was er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Al met al een avond waarin we ons als christenen in Hardenberg met elkaar verbonden voelden. Er ontstonden leuke en gevarieerde gesprekken waarin we elkaar wat beter leerden kennen.

Het lijkt me een goed initiatief, al heeft onze GG het niet aangedurfd nu al volwaardig lid te worden. Dit heeft vooral te maken met de eventuele verplichtingen die een lidmaatschap uiteraard ook met zich meebrengt

en waaraan wij waarschijnlijk niet zullen kunnen voldoen ivm de bemensing hiervan.

Wij zijn waarnemend lid geworden en mogen meepraten en meedenken, wat op zich heel goed is. We houden feeling met de andere christelijke kerken en kunnen ons gezicht als Katholieke Kerk in Hardenberg laten zien. Alleen hebben we, als het op stemmen aankomt, geen stemrecht.

José Terhorst



DANKBERICHT RIET MULDER

E I N D E L I J K....

DANK...

Afgelopen november heb ik afscheid genomen van de Emmanuelparochie. Er was een collecte tijdens de afscheidsviering met als doel: een nieuw te bouwen schooltje voor de kinderen van de Dumagats op de Filippijnen, project van de stichting JMMF, het Jan Mulder Memorial Fund.

Er is zelfs meer geld binnengekomen (op wat voor manier dan ook) dan gevraagd was. Het schooltje is uitgebreid met nog 'n lokaal/ruimte, voor gebedsdiensten en vergaderingen. Prachtig!

Op de foto links, het klaslokaal met kinderen en op de foto rechts is een gebedsdienst aan de gang voor a.u.b. regen.

Aan de buitenkant van het schooltje hangt een "tarpolijn" dat zegt dat iedereen welkom is om te leren, jong en oud. Verschillende jonge moeders hebben zich opgegeven om een cursus mee te maken en zich te bekwamen in de cultuur en eigenheid van de Dumagats. De Dumagats zijn erg dankbaar met de giften van het JMMF

Langs deze weg wil ik iedereen nog eens bedanken voor de fijne tijd in de Emmanuelparochie.



Hartelijke groet
Riet Mulder



Hier uw advertentie?

Neem dan contact op met één
van de bestuursleden