

G
KERKBLAD

L
O

ROOMSKATHOLIEK

F
S
G

SINT STEPHANUS

M

E

E

N

S

C

HARDENBERG

A

P



Emmanuelparochie

INHOUDSOPGAVE

Van de redactie	2
Contactadressen	3
Wat goed is om te weten	4
Agenda	5
Parochieberichten	7
Vieringen Emmanuelparochie	8
Bericht uit de locatieraad.....	9
Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter regel los..	11
Pastoralia	13
Pastoralia	16
Pastoralia	20
Even voorstellen: stagiair James Keuben	23
Afscheid en welkom	26
Even voorstellen: uw nieuwe penningmeester	28
Bespreking 07-06-2021 kern locatieraad.....	30
Bespreking 26-07-2021 kern locatieraad.....	33
Bespreking 13-09-2021 raad St.Stephanus.....	35
Brief pastor Thomas.....	38
Inzicht & Uitzicht.....	400
Vacature huishoudelijk medewerker pastorie Coevorden.....	42
Inloopmiddag	433
Mutatief formulier	444



**Jaargang 50
Nr.03**

VAN DE REDACTIE

Gelukkig, de regels zijn versoepeld en de kerkdiensten mogen weer enigszins plaatsvinden, zoals voorheen. Zie hiervoor het schrijven in dit kerkboekje.

We hopen u allen weer mogen te begroeten in onze kerk.

We hebben inmiddels een nieuwe penningmeester, Leo Broeks, hij stelt zichzelf voor.

Pastoor Monnikhof heeft 2 weken een stagiair onder zijn hoede gehad, die hem zelfs heeft laten genieten van een heerlijke maaltijd. Het recept hiervan hebben we toegevoegd.

Pastor Thomas heeft ons ook weer een berichtje gestuurd.

Op 31 oktober a.s. zendt de KRO-NCRV een kerkdienst uit vanuit de Friezenkerk in Rome. Antoine Bodar zal voorgaan in deze dienst.

Bij dit kerkboekje ontvangt u het activiteitenboekje Inzicht en Uitzicht. Door corona konden de activiteiten niet door gaan, we hopen dat een en ander nu wel weer opgepakt kan gaan worden.

We wensen u weer veel leesplezier.

Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het volgende parochieblad ingeleverd kan worden tot uiterlijk:

maandag 6 december 2021

Redactieadres:

Froukje Engbersen

E-mail: [**redactiestephanus@gmail.com**](mailto:redactiestephanus@gmail.com)

CONTACTADRESSEN

Pastoraal team:

- A. Monninkhof, pastoor
monninkhof@hetnet.nl tel. 06 - 22 78 61 51
- J.G. Butti, pastoraal werker
pastorbutti@ziggo.nl tel. 06 - 22 23 98 28
- M.W.M. Klein Overmeen –Groot Zwaaftink,
pastoraal werker tel. 06 - 18 27 64 84
m.kleinovermeen@ziggo.nl
- J.W. de Vries, parochivicaris tel. 06 – 45 29 02 66
Prhansdevries2020@gmail.com

Pastor Butti is eerste aanspreekbaar voor Hardenberg

Vrije dagen pastoresteam:

Maandag: pastores Butti en klein Overmeen

Dinsdagavond en zaterdag tot 16:00 uur: pastoor Monninkhof

E-mailadres ledenadministratie:

rkstephanus.hardenberg@hetnet.nl

Locatieraad:

Algemene coördinatie (voorzitter bestuur):

Mw. J. Terhorst tel. 06 – 19 53 35 63

Voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl

Secretaris / contactpersoon

Dhr. A.G.M. v/d Wurff tel. 0523 - 26 31 32

Secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl

Financieel beheerder

Dhr. J. Huijgen tel. 06 – 46 88 68 00

Penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl

Kerkgebouw:

de Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg tel: 0523 - 26 03 45

Website: <https://www.emmanuelparochie.nl> – en dan kiezen Hardenberg
Of direct naar <https://www.emmanuelparochie.nl/hardenberg>

Bankrelaties:

NL 48 RABO 0324 9618 98

NL 79 RABO 0161 7062 66 (PCI)

RSIN-nummer 824138685 (dit nummer gebruiken voor aftrekken gift)

ANBI-nummer 002609411

WAT GOED IS OM TE WETEN

Overlijden:

Bij het overlijden van uw naaste kunt u contact opnemen met:

J.G. Butti, pastoraal werker

tel. 06 – 22 23 98 28

pastorbutti@ziggo.nl

Bereikbaarheid pastores in de weekenden:

Voor dringende pastorale hulp tussen zondagmiddag 12.00 uur en maandagavond 24.00 uur kunt u dit telefoonnummer bellen:

06 - 50 41 22 38

U krijgt dan één van de pastores uit de regio te spreken.

Aanmelding voor dopen:

Mw. V. Reimer tel. 0523 – 26 65 40

Coördinatie bezoekgroep:

Mw. J.T.M Ruizenaar tel. 0523 – 26 48 46

Coördinatie misdienaars en misdienettes:

Mw. V. Reimer tel. 0523 – 26 65 40

Coördinatie wijkcontactpersonen:

Dhr. P. vd Burg tel. 0523 - 26 60 56

Caritas:

Mw. L. Houtman tel. 0523 - 26 39 18 / 06 - 53 18 16 79

Dhr. M. Niemarkt tel. 0523 – 64 93 50

Mw. M. Malinowski tel. 06 - 51 45 03 32

caritashardenberg@emmanuelparochie.nl

AGENDA



- Zo. 03-10 / 11.00 uur **27^e zondag door het jaar**
Communieviering
voorganger: pastor Butti
Collecte Missie Kinderen
- Zo. 10-10 / 11.00 uur **28^e zondag door het jaar**
Communieviering
voorganger: pastof Butti
- Zo. 17-10 / 11.00 uur **29^e zondag door het jaar**
Gebedsviering
Werkgroep Dedemsvaart
- Zo. 24-10 / 11.00 uur **30^e zondag door het jaar**
Eucharistie
voorganger: pastoor Monnikhof
collecte Missie
- Zo. 31-10 / 11.00 uur **Allerzielen**
Gebedsviering
Werkgroep Hardenberg
- Zo. 07-11 / 11.00 uur **32^e zondag door het jaar**
Communieviering
voorganger: pastor Butti
- Zo. 14-11 / 11.00 uur **33^e zondag door het jaar**
Eucharistie
voorganger: pastoor Monnikhof

- Zo. 21-11 / 11.00 uur **Christus Koning
Gebedsviering**
Werkgroep Slagharen 1
Collecte Jongeren
- Zo. 28-11 / 11.00 uur **1^e zondag van de Advent
Communieviering**
voorganger: pastor Butti
start adventsactie
- Zo. 05-12- / 11.00 uur **2^e zondag van de Advent
Communieviering**
voorganger: pastor Butti
- Di. 07-12 / 19.00 uur **Maria Onbevlekt Ont**
voorganger: pastor Wenker
gezamenlijke viering Dedemsvaart
- Zo. 12-12- / 11.00 uur **3^e zondag van de Advent
Communieviering**
voorganger: pastoor klein Overmeen
- Zo. 19-12 / 11.00 uur **4^e zondag van de Advent
Eucharistie**
voorganger: pastor Wenker
einde Adventsactie

PAROCHIEBERICHTEN

Misdienaars en Misdienettes

Geen



Lectoren

Zo. 03-10 / 11.00 uur	dhr. T. Rijghard
Zo. 10-10 / 11.00 uur	mevr. V. Reimer
Zo. 17-10 / 11.00 uur	mevr. M. Los
Zo. 24-10 / 11.00 uur	mevr. J. Terhorst
Zo. 31-10 / 11.00 uur	geen
Zo. 07-11 / 11.00 uur	dhr. P. van Galen
Zo. 14-11 / 11.00 uur	dhr. T. Rijghard
Zo. 21-11 / 11.00 uur	mevr. V. Reimer
Zo. 28-11 / 11.00 uur	mevr. M. Los
Zo. 05-12 / 11.00 uur	mevr. J. Terhorst
Zo. 12-12 / 11.00 uur	dhr. P. van Galen
Zo. 19-12 / 11.00 uur	dhr. T. Rijghard

Koster

Zo. 03-10 / 11.00 uur	dhr. H. Rusken
Zo. 10-10 / 11.00 uur	dhr. P. v/d Burg
Zo. 17-10 / 11.00 uur	mevr. W. Stel
Zo. 24-10 / 11.00 uur	dhr. H. Rusken
Zo. 31-10 / 11.00 uur	dhr. P. v/d Burg
Zo. 07-11 / 11.00 uur	mevr. W. Stel
Zo. 14-11 / 11.00 uur	dhr. H. Rusken
Zo. 21-11 / 11.00 uur	dhr. P. v/d Burg
Zo. 28-11 / 11.00 uur	mevr. W. Stel
Zo. 05-12 / 11.00 uur	dhr. H. Rusken
Zo. 12-12 / 11.00 uur	dhr. P. v/d Burg
Zo. 19-12 / 11.00 uur	mevr. W. Stel

VIERINGEN EMMANUELPAROCHIE

Deze vieringen staan op de website van de Emmanuelparochie:

(<http://www.emmanuelparochie.nl>)

In de Toren staan ook de kerkdiensten in de regio vermeld.

Tevens zijn alle vieringen vanuit de St. Brigittakerk te Ommen via internet te volgen. De link naar deze vieringen staat op de website van onze geloofsgemeenschap of direct klikken op <https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk>. De vieringen kunnen ook op een later tijdstip bekeken worden.



BERICHT UIT DE LOCATIERAAD

Dit kerkblad heeft even op zich laten wachten omdat wij graag iedereen op de hoogte willen stellen van de **nieuwe Coronamaatregelen** en daarbij moesten we wachten op het bisdom. Maar nu zijn de nieuwe richtlijnen er en ik verwijs u graag naar de brief van de Nederlandse bisschoppen iets verderop in dit kerkblad. Het is de eerste stap naar weer gewoon samenkomen in onze kerk.

En dat samenkomen willen we meer vorm gaan geven door de mogelijkheid te bieden aan de mensen die nog even willen napraten, om dat te doen onder het genot van een **kopje koffie**. Vorig week is gebleken dat men het waardeert dat er nu iedere zondag de mogelijkheid is om bij het napraten in de kerk een kopje koffie te drinken. De koster zet een extra kan koffie, er staan wegwerpbekers en verdere toebehoren klaar voor wie hier gebruik van willen maken. Zelfredzaamheid is hier het woord en natuurlijk de kerk netjes weer achterlaten en afsluiten. We hopen dat het in een behoefte voorziet en er fijne ogenblikken samen zullen zijn.

Het parochiebestuur heeft ons gevraagd een aantal vragen te beantwoorden tav de **toekomst van onze parochie**. O.a. over verdere samenwerking met andere geloofsgemeenschappen, wij doen dat al langere tijd met de kerken in de NoordOost regio. Over de vieringen en hoe we de jongeren meer kunnen betrekken bij het kerkgebeuren. Niet altijd makkelijke vragen, maar we hebben er goede gesprekken over gehad. In de toekomst zullen we het met minder pastores moeten doen en zal er dus meer van ons samen gevraagd gaan worden. De insteek blijft dat de 11 kerken open blijven.

Zo, u bent weer op de hoogte, in de verslagen van onze overleggen van Ad kunt u ook lezen waar wij zoal mee bezig zijn. Heeft u hierover vragen of heeft u suggesties, ideeën etc. laat het ons weten. Het is fijn als u met ons meedenkt.

Via mail of telefoon zijn we altijd bereikbaar en zondags, onder het genot van een kopje koffie, is die mogelijkheid er natuurlijk ook.

Hartelijke groeten en hopelijk tot ziens in onze kerk, waar u altijd welkom bent

José Terhorst, namens het locatiebestuur en onze profieldragers

NEDERLANDSE BISSCHOPPEN LATEN ANDERHALVE METER-REGEL LOS BIJ VOLDOENDE VENTILATIE

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. 'Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren'.

Zingen

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Aanvulling hierop:

- Voorlopig laten wij achterin de kerk de stoelen nog op 1,5m staan om degenen, die dat om welke reden dan ook prettig vinden, een plek te bieden die veilig voelt.
- Omdat onze kerkruimte niet zo groot is willen we u vragen, nu de samenzang weer is toegestaan, niet meteen weer uit volle borst mee te zingen, maar wat zachter.

Wanneer de koren weer gaan zingen laten wij aan henzelf over. Zo gauw zij er weer aan toe zijn zullen we ze van harte welkom heten.

Met vr.gr. José Terhorst

PASTORALIA



“Veeleisend en lonend”

Vlak na het celebreren van zijn eerste Heilige Mis en veertig uur na zijn priesterwijding, overlijdt in 2013 de Amerikaan Scott Carell (46 jaar) aan de gevolgen van kanker. Samen met vier andere seminaristen zou hij priester gewijd worden. Maar toen duidelijk was, dat hij de dag, waarop hij gewijd zou gaan worden, niet meer zou halen, heeft zijn Bisschop hem in het huis van zijn ouders, in het bijzijn van zijn familie, tot priester gewijd. Zelf beschouwt Carell zijn roeping tot het priesterschap als *‘de meest veeleisende en lonende zaak waartoe God me heeft kunnen roepen.’* Hoe veeleisend zijn roeping is, heeft hij misschien ervaren bij het opdragen van zijn eerste heilige Mis. Met zijn laatste krachten moet hij dit hebben volbracht, want vlak na het opdragen ervan, is hij gestorven. Toch heeft hij dit offer ervoor over. Nog één keer – zo stel ik me dit voor – perst hij alles uit zijn lijf wat er nog in zit; heel zijn ziel en zaligheid legt hij in dit ene, dat hij – te midden van zijn meest dierbaren – wil doen voor Onze Lieve Heer: namelijk door de zegening van het brood, het breken en het ronddelen ervan, Hem present stellen als de Levende Heer, de Verrezene in hun midden. Na dit hoogtepunt kan hij zelf zijn leven uit handen geven aan dezelfde Heer.

Dit verhaal, dat ik eerder deelde met de parochianen van RK Zuid Oost Twente, heb ik opnieuw verteld op Sacramentsdag, zondag 6 juni jl., tijdens een viering in onze Stephanuskerk in Hardenberg. In deze kerk vierten we op deze zondag voor het eerst sinds vijf maanden weer de eucharistie. Het is op de ochtend na de priesterwijding van Paulus Tilma, in de kathedraal in Utrecht. Bij deze priesterwijding mocht ik aanwezig zijn, omdat ik Paulus als priesterstudent nog ken van een zomerstage in mijn vorige parochie Enschede. Van deze priesterwijding ben ik nog steeds onder de indruk.

Maar ook het ontroerende verhaal van Scott Carell laat me nog steeds niet los. Geweldig wat hij ervoor over heeft om zich op deze manier met alles wat er in hem is, te geven aan God. Het verhaal van Scott, en ook de wijding van Paulus, raken me, omdat ook ik het fijn vind om te midden van de geloofsgemeenschap de eucharistie te kunnen vieren. Met name de weken tijdens de eerste lockdown (voorjaar 2020), maar ook de periode van bijna twee maanden in dit voorjaar, waarin de kerken van onze parochie gesloten waren en we niet met mensen erbij konden vieren, waren voor velen (ook voor mij) een zware beproeving. Gelukkig kunnen we nu weer in al onze parochiekerken samenkomen. Verder komen er door de recente versoepelingen ook steeds meer mogelijkheden om samen te vieren en elkaar ook rondom deze vieringen te kunnen ontmoeten.

Wat ik hoop is, dat we dit ook in de toekomst kunnen blijven volhouden. We zijn blij met de wijding van Paulus Tilma. Maar feit is wel, dat ook het pastorale team van onze Emmanuelparochie steeds kleiner wordt. Voor het komende najaar hebben we als pastores nog een sluitend rooster van weekendvieringen kunnen presenteren. Maar toch valt op, dat er in dit rooster steeds vaker wordt aangegeven, dat een weekendviering in de betreffende kerk verzorgd zal moeten worden door de eigen locale werkgroep. Gelukkig hebben we in onze parochie goede vrijwilligers als parochiële voorgangers. Maar duidelijk is, dat er veel van hen en ook van ons als leden van het pastoraal team zal worden gevraagd, om alle weekenden in alle elf de parochiekerken te kunnen blijven vieren.

Dit vraagt de nodige inzet. Maar toch: alle moeite is niet voor niets. Dit blijkt nog weer aan het eind van de viering van zondag 6 juni jl. in Hardenberg. Op weg naar de sacristie krijg ik van één van de kerkgangers een cadeautje. Ze heeft een foto van mij uit de krant geknipt. Deze heeft ze in een lijstje gedaan. Dit kostbare kleinood overhandigt ze nu aan mij. Op de foto sta ik in Dalfsen – vlak voor Kerst – achter de lezenaar. Met een sip gezicht kijk ik in de lens van de fotograaf en wijs met mijn hand op een lege kerk.

Want ook op Kerstavond 2020 konden we als geloofsgemeenschap niet samenkomen. Deze foto, en ook dit gebaar van deze kerkganger - ontroeren me. Voor mij is het een 'geschenk uit de hemel'. Want eens te meer besef ik, hoeveel het voor mensen en ook voor mij betekent, om als geloofsgemeenschap samen de eucharistie te kunnen vieren. Veeleisend, maar ook lonend !

Pastoor André Monninkhof

PASTORALIA



‘Bezint eer gij bemint’

‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’
(*Mattheüs 22,37-39*) – wie heeft er nooit gehoord van dit tweede lid van het dubbele hoofdgebod van Jezus? Het gebod om je naaste lief te hebben is reeds te vinden in de Thora (*Leviticus 19,18*) en het wordt door Jezus geciteerd als het tweede grootste gebod, gelijk aan het eerste hoofdgebod: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand.” De boodschap van Jezus draait in de kern om liefde tot God en medemens. Die kern is ook de kern van de Blijde Boodschap en de verkondiging daarvan. Maar als het dan gaat om de liefde, waar hebben we het dan over? De vraag wat liefde is, kan uit verschillende hoeken worden benaderd: cultureel, historisch, literair, psychologisch, theologisch. Want het antwoord op deze vraag is afhankelijk van plaats en tijd, ook al zijn er misschien constanten aan te wijzen die altijd en overal gelden. Of die constanten ons méér zeggen dan wat tijd en plaats ons leren, is de vraag. Sommige waarheden verschijnen slechts in de particuliere context en zijn niet in algemene termen te vatten.

Tegenwoordig hoor je de term ‘narcisme’ nog weleens langskomen en meestal in een negatieve zin als een overmatige en eenzijdige aandacht en nadruk op het eigen belang dat vaak ten koste van anderen gaat. Narcist is een scheldwoord geworden. En er bestaat zeker een ‘ziekelijke’ zelfliefde, naast een ‘gezonde’ zelfliefde. Iemand herinnerde mij aan het gebod om je naaste lief te hebben ‘als uzelf’. “Maar dan moet je wel jezelf liefhebben!”, voegde zij eraan toe. Inderdaad is de christelijke boodschap wel wat eenzijdig gericht geweest op de liefde voor de ander en jezelf wegcijferen werd als een deugd beschouwd.

Zelfliefde werd afgewezen als egoïsme en strijdig met de kern van het Evangelie. Maar zelfliefde is óók liefde...

Zelfliefde is in de kern overlevingsliefde: je moet zelf aan je trekken komen, ervoor zorgen dat je krijgt wat je nodig hebt. Dit leren we al vroeg in onze kindertijd. We internaliseren de externe moederlijke liefde tot interne zelfliefde en die zelfliefde geeft ons een goed gevoel over onszelf. Zonder zelfliefde blijven we immers afhankelijk van aandacht en bevestiging 'van buiten' en blijven we rusteloos op zoek naar de liefde van God of van een ander. Eerst zelfliefde maakt welbevinden mogelijk. Zelfliefde vergroot het positieve zelfgevoel. In deze zin kan je over een 'gezond' narcisme spreken: een gezonde eigenliefde.

De psycholoog Sigmund Freud (1856-1939) merkte op dat het liefhebben van een ander het positieve zelfgevoel niet vergroot, maar juist verkleint. De eigenliefde wordt dan niet langer op zichzelf gericht, maar op de ander. Dit leidt volgens hem tot een afhankelijkheid van de beminde ander (het liefdesobject) en tot een verlaging van het zelfgevoel. We willen of kunnen niet meer zonder die ander bij onszelf zijn. We 'missen' hem of haar. Wie liefheeft, gééft zichzelf, maar wordt daar in eerste instantie zelf niet rijker van! Daarom is er ook een gezonde weerstand om te beminnen. Wie de ander liefheeft, kan zichzelf in die liefde verliezen en dit is strijdig met het narcistisch zelfbehoud. Eigenlijk zouden we dus liever helemaal niet liefhebben: we worden er alleen maar armer van. Weg zelfliefde, weg positief zelfgevoel! We richten onze liefde op God en de ander en daarmee niet of niet langer op onszelf, met als gevolg dat we zelf niet (meer) aan onze trekken komen. Wat drijft ons tot dit merkwaardige gedrag? Is het enkel een regressie naar vóór de internalisering van de ouderliefde?

De ervaring leert dat we er niet aan ontkomen om te beminnen: we moeten eraan geloven. We hebben het nodig om te beminnen, ook en zelfs als dit ten koste gaat van onszelf: *'it is better to have loved and lost, than to have never loved at all'* (vert. 'Het is beter om bemind en verloren te hebben, dan om nooit bemind te hebben') – Alfred Lord Tennyson, 1849.

Beminnen zit als verlangen in onze *natuur* ('desiderium naturalis'). Ten diepste zoeken we God en de ander lief te hebben; we zijn onszelf niet genoeg. Onze afhankelijkheid en de verlaging van ons zelfgevoel worden gecompenseerd en overboden wanneer de liefde *wederkerig* blijkt te zijn, dit wil zeggen: als we minstens in dezelfde mate door de beminde worden terug-bemind dan we diegene zelf beminnen. *Bemind worden door de beminde brengt ons in een staat van tweezaam welbevinden.*

Liefde zondert uit: zoals mijn beminde is er geen tweede. Liefde leidt in eerste instantie tot zelfverlies, want of ik door mijn beminde bemind zal worden, moet ik nog maar afwachten. Beminnen houdt een risico in, een noodzakelijk en onvermijdelijk risico. Want of de liefde beantwoord wordt door wederliefde is allerminst zeker en zonder wederliefde leidt liefde slechts tot verarming, zelfverwijt en zelfs minachting. Toch motiveert de mogelijke wederliefde ons tot een investering van onszelf in deze speculatieve onderneming en nemen we het risico van een *radicaal* zelfverlies. Je kunt niet een beetje liefhebben, net zomin als een beetje zwanger zijn. De gedachte aan dit radicaal zelfverlies roept een verlammende angst op: als de beminde ander mijn liefde niet beantwoordt of mij verlaat, dan blijf ik achter in pijn en onmacht en leer ik mijn eigen haat en verdriet kennen.

Interessant is de vraag wat de bovenstaande freudiaanse visie op liefde betekent voor het christelijk geloof. Het gebod om je naaste lief te hebben, is niet vanzelfsprekend, maar een waagstuk. Het kruis wordt dan het teken van de onbeantwoorde liefde en van verwerping. Wat betekent het dat God Liefde Is? Is het God Zelf die mij en de ander en de ander en mij tezamen in liefde verbindt? Dus: waar bemind wordt, gebeurt God? God is Geest en de Geest is dan relationeel, vooral tussen mensen. God als intermediair. Wat betekent eigenliefde dan? De internalisering van God? Of is God juist de externalisering van de zelfliefde? Houden wij van God, opdat we niet van anderen hoeven te houden? God als excuustruus? Wie angstig is en een laag zelfgevoel heeft, loopt minder risico te houden van God dan van een medemens.

Maakt en houdt God ons niet van Hem afhankelijk door Zijn Liefde als antwoord te ervaren op onze rusteloze zoeken om te worden bemind? Is onze liefde voor God dan teken en uitdrukking van onvolwassenheid? Voer voor theologen en voor een volgende keer. Ondertussen geldt: 'Bezint eer gij bemint'...

Pastor Joop Butti

PASTORALIA



Blik in de (pastorale) keuken

Van 5 tot en met 20 augustus was James Keuben, priesterstudent van het Ariënsinstituut (priesteropleiding van ons Aartsbisdom Utrecht) in onze Emmaelparochie voor een zomerstage.

Doel van zijn stage was: kennismaking met de praktijk van het pastorale werk; kijken wat er zoal in het leven van een parochiepriester te pas komt.

Hiertoe heeft James twee weken gedeeld in alle facetten van mijn pastoraat. Zo is hij mee geweest naar een tweetal uitvaartgesprekken, en heeft hij geassisteerd in de uitvaartdienst, die daarop volgde. Ook was hij bij een doopviering. Twee huisbezoeken aan parochianen heeft hij zelfstandig gebracht. Aan een regelmatige bezoeker van één van onze parochiekerken, die katholiek wil worden, heeft James uitleg gegeven over de sacramenten. In doordeweekse vieringen is hij specialist in de duiding van heiligenlevens geworden. Naar mijn gevoel was het hoogtepunt het getuigenis, dat James rond het feest van Maria Tenhemelopneming (14/15 augustus) in drie weekendvieringen heeft gegeven over wat Maria in zijn leven betekent. In dit gevoel sta ik niet alleen; want ook de andere aanwezigen in de kerk waren er stil van, zo mooi was zijn getuigenis.

Naar hij aangeeft, was het voor James een leerzame stage. Met name de beide gesprekken ter voorbereiding van een uitvaart en ook het meemaken van een bediening (sacrament van de zieken) waren voor hem nieuw.

Omdat ook de Lionsclub Ommen/Dalfsen en de scheidsrechtersvereniging Enschede bij mijn leven horen, is James ook mee geweest daar naar toe. Bij de Lionsclub voelde hij zich snel thuis, en bij de training van de scheidsrechters, bleek zijn goede conditie (als atleet). Ook zag ik bij het partijtje voetbal al een paar schijnbewegingen.

Ook voor mij was deze stage van James een leerzame tijd. Van hem heb ik geleerd om bij de boodschappen nog beter 'op de kleintjes te letten.' Verder leerde hij mij het gemak van een vaatwasser.

Bij een blik in de pastorale keuken, hoort ook het bereiden van een maaltijd. Met behulp van een recept, aangereikt door zijn moeder, maakte hij een smakelijk gerecht van snoeptomaatjes, die bij de Midsummer bijeenkomst van de Lionsclub overgebleven waren. Dit recept heb ik hier bijgevoegd, zodat U er ook van kunt genieten. Mede namens James, eet smakelijk !

Pastoor André Monninkhof

Benoedigen voor 4 personen



Ongeveer 300 gram spaghetti
Twee teentjes knoflook
1 potje verse basilicum
Ongeveer 12 - 15 tomaten (afhankelijk van de grootte)
Olijfolie, peper en zout

Bereidingswijze

Bereiden in een pan met antiaanbaklaag en deksel.
Tomaten in dunne plakjes snijden en de bodem van de pan mee bedekken.
Losse basilicumblaadjes eroverheen leggen.
Twee teentjes knoflook in kleine stukjes snijden en erover verdelen.
Zout en een flinke scheut olijfolie erover schenken.
De spaghetti in drie delen breken en als volgende laag in de pan erover verdelen.
Na de spaghetti opnieuw basilicumblaadjes verdelen in de pan
Eindigen met een laag tomaten en zorg ervoor dat alles bedekt is met tomaten.
Over de tomaten nog wat peper en zout toevoegen gevolgd door nog een scheut olijfolie.
25-30 minuten op middelmatig vuur gaar laten worden met de deksel op de pan.
Op het laatst doorroeren. Voor het opdienen controleren of alle spaghetti gaar is. Zo niet, dan nog weer de deksel op de pan en een paar minuten extra laten garen.

Lekker in combinatie met een vers stukje gebakken tonijn.



EVEN VOORSTELLEN: STAGIAIR JAMES KEUBEN

Beste parochianen van de Emmanuelparochie,
Mijn naam is James Keuben en ik ben priesterstudent van het aartsbisdom Utrecht. Komende zomer mag ik in augustus twee weken in uw midden zijn als stagiair. Ik ben 23 jaar geleden geboren in Doetinchem, maar verder opgegroeid in Enschede. Daar leerde ik als jonge parochiaan en misdienaar in 2010 uw huidige pastoor, André Monninkhof, kennen die toen kort tevoren in Enschede benoemd was. In die tijd sprak ik al met hem over mijn belangstelling voor het werk in Gods Kerk en mijn mogelijke droom om de Heer als priester te dienen. Die droom ontwikkelde zich gedurende mijn zes jaren op het voortgezet onderwijs en dat mondde erin uit dat ik in 2016 begonnen ben aan de priesteropleiding aan het Ariënsinstituut en de studie Theologie aan de Universiteit van Tilburg. De afgelopen vijf jaar heb ik veel mogen leren, zowel op theoretisch als op menselijk en persoonlijk vlak. Een hoogtepunt was vorig studiejaar, mij de kans geboden werd van een vormingsjaar in het buitenland en ik mee mocht draaien in een parochie in de Canadese wereldstad Toronto. Inmiddels ben ik alweer een jaar terug in Nederland en lijkt het me goed om ook eens ervaring op te doen in de praktijk van een heel andere parochie in ons eigen aartsbisdom. Ik zal dus in augustus stage komen lopen bij pastoor Monninkhof en ik hoop dat ik dan velen van u zal mogen ontmoeten in en rondom liturgische vieringen, in gesprekken, tijdens bezoeken en bij andere parochie-activiteiten. Ik kan u in ieder geval al melden dat ik op zondag 15 augustus, het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, een getuigenis zal mogen geven over de plaats van Maria in mijn eigen geloofsleven. Ik hoop en bid dat deze en andere bezigheden mij zullen inspireren en een bijdrage zullen leveren aan mijn ontwikkeling als mens, gelovige en priesterkandidaat. Graag tot ziens komende zomer in de Emmanuelparochie!

James Keuben

PASTORALIA



Gelijkwaardigheid

Er was een programma op de tv: mensen die diep in de schulden zaten, werden gekoppeld aan een helper, aan iemand die grote rijkdom had vergaard in zijn leven. Arm en rijk maakten kennis; beide partijen vol goede moed tegenover elkaar aan tafel bij de presentator.

Rijk, een groot ondernemer, wreef in zijn handen: wat een leuke uitdaging zou dat worden. En wat mooi om mensen zo te kunnen helpen.

Arm, een stel dat bijna kopje onder ging keek vooral verwachtingsvol.

Voedselbank, kringloopwinkel, en weggeefhoek, daar waren ze vaste klant.

Rijk had er zin in: de dag na de kennismaking zou hij een huisbezoek brengen bij arm. En daar de financiële boekhouding bekijken en vervolgens een plan maken hoe arm het beste te helpen. Fluitje van en cent!

Tijdens dat huisbezoek werd er ingezoomd op de keuken.

Schimmel op de muur achter het fornuis, het aanrecht vol met vuile kopjes, borden en pannen. En in die puinhoop stond de vrouw des huizes, zij maakte een grote pot thee van één theezakje. Thee is immers veel goedkoper dan koffie. Vol goede moed spitte rijk alle aanmaningen, bonnetjes en andere nota's door. Al snel zag hij wat er aan schortte. Gelukkig! Het was niet moeilijk: ze rookten beiden, en dat moest afgelopen zijn. Veel te dure hobby. En zo kwamen er nog vele dingen aan bod die wellicht anders zouden kunnen.

Pinpas, weg ermee. Hond, weg ermee. Tatoeage, nooit weer doen. En die vieze keuken, die moest schoonmaakt en opgeruimd, zo wilde rijk niet weer ontvangen worden. De keuken was bij het volgende bezoek een beetje schoner, het aanrechtblad een beetje opgeruimd, ze waren een beetje gestopt met roken. De hond was er nog.

Hoe dat nou kon, vroeg rijk zich af.

Tja.. ze hadden echt hun best gedaan. Meer zat er blijkbaar op dat moment niet in.

En zo ging dat een tijdje door: twee partijen tegenover elkaar die elkaar niet bereikten, niet begrepen.

Tot na een aantal bezoeken rijk ermee stopte, hij vond dat er niets gedaan werd met zijn adviezen, zo zou het nooit wat worden.

Tja... er valt iets voor te zeggen, rijk wist hoe je geld moest maken en arm was niet voor niks zo arm. Maar bij schulden is er meer aan de hand dan alleen een tekort aan geld.

Altijd maar weer die zorgen om rond te komen, de hete adem in je nek voelen van de deurwaarder, dat brengt zoveel angst en stress mee, je staat constant in de overlevingsmodus. Het ene gat met het andere moeten dichten, dat vergt meer energie dan een mens redelijkerwijs op kan brengen.

Iedereen kan door pech, onwetendheid of onhandigheid maar zo in zo'n situatie terecht komen.

Wat mij vooral trof, en altijd treft in dit soort situaties, is de ongelijkwaardigheid.

De één zo machtig, de ander zo machteloos.

Rijk wist het zo goed, arm moest gewoon doen wat hij zei.

Er was geen ruimte voor de mens achter de geldzorgen, geen oor voor hun verhaal.

Dat zorgde voor steeds meer stress.

En ja, het is heel moeilijk om telkens weer geconfronteerd te worden met iets wat niet lukt.

Maar, hoeveel iemand ook is ontnomen, ieder heeft het recht om met waardigheid en respect tegemoet getreden te worden.

Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig aan elkaar.

En gelijkwaardigheid was in die uitzending toch ver te zoeken.

Jammer..

Pastor Marga Klein Overmeen

AFSCHEID EN WELKOM

Afscheid Jeroen Wibier als penningmeester Emmanuelparochie; aantreden van Leo Broeks als nieuwe penningmeester van onze parochie

Per 1 juli jl. heeft Jeroen Wibier (Dedemsvaart) afscheid genomen als penningmeester van onze overkoepelende Emmanuelparochie. Zijn opvolger is Leo Broeks uit Lemelerveld.

Gedurende twee bestuurstermijnen is Jeroen dienstbaar geweest aan het financieel beheer, beleid en bestuur van onze parochie. Acht jaar geleden trad hij toe tot het parochiebestuur, in de functie van tweede penningmeester. Vanuit zijn deskundigheid als accountant, zorgde hij – samen met eerste penningmeester Herman Soepenbergh – voor begroting, jaarrekening, verzekeringen en andere financiële zaken van onze parochie. Samen met de andere bestuursleden droeg hij de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor een goede besteding van het geld van onze parochie en haar geloofsgemeenschappen. Na het afscheid van Herman Soepenbergh uit ons parochiebestuur, werd Jeroen eerste penningmeester.

Als pastoor ben ik diep onder de indruk van de manier, waarop Jeroen de vervulling van deze functie heeft volgehouden. Naast de zorg voor zijn gezin, een verhuizing, en een nieuwe baan, blééf hij als penningmeester beschikbaar voor ons parochiebestuur. Voor alle aandacht en toewijding, besteed aan het financieel gezond houden van onze parochie, en voor de plezierige en loyale samenwerking in ons parochiebestuur, willen we Jeroen bij deze hartelijk dank zeggen. Voor de tijd die komen gaat, wensen we hem van harte Gods zegen en alle goeds.

We zijn blij, dat onze Aartsbisschop Kardinaal Eijk per 1 juli jl. Leo Broeks heeft benoemd als nieuwe penningmeester van onze parochie.

Als financieel beheerder binnen de locatieraad van Lemelerveld, kan Leo bogen op een ervaring van maar liefst 15 jaar; en is hij dus 'gepakt en gemazeld' in de parochiefinanciën. Als parochiebestuur van onze Emmanuelparochie hebben we alle vertrouwen in een goede samenwerking met Leo. We wensen hem veel succes in de uitoefening van zijn nieuwe functie.

Pastoor André Monninkhof

EVEN VOORSTELLEN: UW NIEUWE PENNINGMEESTER

Ik weet niet of u het allemaal mee heeft gekregen, maar dit voorjaar was het wel even zorgelijk binnen het parochiebestuur van de Emmanuel. Er was al vacature voor secretaris , maar nu moest de penningmeester Jeroen Wibier ook verplicht terugtreden vanwege verloop van zijn termijnen.

Nadat ik eerder gevraagd was, maar ik daarvoor destijds niet de ruimte had, omdat onze locatieraad ook geen vervanger had voor mijn functie. Maar Gods wegen zijn niet voor niets ondoorgrondelijk. Een ander zegt wellicht onder druk wordt alles vloeibaar, maar ik hou het maar op het eerste. Hoe het ook zij, er is een vervanger gevonden en dat maakt het voor mij mogelijk om het parochiebestuur weer aan te vullen in de rol van penningmeester.

Wie ben ik? Mijn naam is Leo Broeks en ben geboren in februari 1959. Ik ben nu ruim 43 jaar melkveehouder gedeeltelijk in Hoonhorst en de laatste 22 jaar, na een bedrijfsverplaatsing, aan de Dalmsholterweg in Lemelerveld. Ben getrouwd met Klazien en we zijn samen gezegend met 4 kinderen, die nu allen op eigen benen staan en alweer een tijd uit huis zijn. Opgegroeid in Hoonhorst heb ik de typische katholieke opvoeding gehad. Wellicht doordat Klazien van protestantse huize was hebben we bewust gekozen voor één geloofsrichting in de jaren 80. Maar daardoor hebben we allebei een brede kijk op geloofsovertuiging gekregen.

Ik heb veel bestuurswerk gedaan in landbouworganisaties en later ook nog een periode raadslid geweest voor het CDA in de gemeente Dalfsen. Daarna ben ik gevraagd in 2006 voor de functie van penningmeester bij de toenmalige parochie Heilig Hart van Jezus in Lemelerveld.

Na de vorming van de Emmanuelparochie ben ik financieel beheerder gebleven in de locatieraad. Nu na 15 jaar is het ook goed om de overstap te maken als de situatie zo nijpend is.

Het zal geen makkelijke taak worden en hoe de toekomst uitpakt weet ik ook niet, maar ik zal mijn best doen omdat ik het waard vind om ons religieus erfgoed te behouden voor de toekomst in een steeds meer seculariserende westerse wereld. Met uw steun moeten we in elk geval proberen onze kerken/gemeenschappen te behouden.



BESPREKING 07-06-2021 KERN LOCATIERAAD ST. STEPHANUS HARDENBERG

Aanwezig: pastor Butti, José Terhorst, Hans Huygen, Piet v.d. Burg, Gert Reimer en Ad v.d. Wurff (verslag).

José heet iedereen van harte welkom. Ook zij is blij, dat we als raad weer compleet zijn.

Vervolgens gaat pastor Butti voor met het vertellen van een verhaal over een bijzondere wijze van geloofsbeleving.

1. Verslag 10-05-2021.

Geen opmerkingen.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

- Er is een overleg geweest van de 4 voorzitters en secretarissen van de N.O.-locaties. Zie bij punt 5.
- Gezamenlijk aanschaffen films om in de locaties te vertonen kan voordelig zijn m.b.t. eventueel verschuldigde Buma-Stemra-rechten.

3. Pastoresoverleg.

- Er is contact geweest met vicaris Cornelissen en de heer Harrie Bisseling van het aartsbisdom. Hierin werd wel duidelijk, dat het bisdom sterk inzet op centralisatie van de organisatie en bijbehorende activiteiten.
- Pastor de Vries is helaas nog niet geheel hersteld en kan thans niet voorgaan in vieringen.

5. Locatieraad.

- De eerste viering per 30 mei, na onze coronapauze, was een succes. Er waren 22 mensen bij deze viering. Aansluitend kon buiten in het zonnetje van koffie met krentenwegge worden genoten.

- In het al eerder aangehaalde overleg tussen de voorzitters en secretarissen van de 4 N.O.-locaties kwam ook de wenselijkheid van onderlinge samenwerking aan de orde. Nu het steeds moeilijker wordt om alle taken binnen een locatie te verrichten en het pastorale team door inkrimping ook beperkt aanwezig kan zijn is het doorvoeren van meer samenwerking van steeds groter belang. Dat gaat over o.a. het voorbereiden van toe te dienen sacramenten, lezingen, opleidingen en het voorgaan in vieringen. Maar het kan ook betrekking hebben op de inkoop van benodigde materialen, etc.
- Alle post dient te worden gericht aan het adres van onze locatie de Mulderij10, 7772 HH Hardenberg of aldaar in de brievenbus te worden gedaan.
- De actie kerkbalans verloopt redelijk. Van de 260 aangeschreven adressen hebben 100 personen/gezinnen gereageerd. Grotendeels zijn daar de toegezegde middelen ook van binnengekomen. Kijken we terug naar het jaar 2020, dan zien we dat een aantal parochianen nog niet hebben gereageerd. We zullen trachten deze mensen alsnog te stimuleren ook op dit punt hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de Geloofsgemeenschap te nemen. We verwachten wel eind dit jaar bijna eenzelfde bedrag te hebben ontvangen als in 2020.
- De penningmeester heeft een overzicht van de fin. stand per 1 juni j.l. Als alle cijfers nog wat vollediger op de rij staan zal ook in het kerkblad meer over de financiën te lezen zijn.

6. Pastoraatsgroep.

- Enige koster pakken per 4 juli hun belangrijke taak weer op.
- Het ziet er naar uit, dat in de toekomst een frequenter beroep moet worden gedaan op de leken bij het verzorgen van vieringen. Dit in verband met het inkrimpen van het pastoresteam. Dit zal helaas een structurele zaak zijn.
- Op het terrein van de catechese is het i.v.m. de corona-perikelen natuurlijk rustig geweest. Zo gauw als het mogelijk is kunnen we weer activiteiten als filmvertoningen, een bezinningsdag of

misschien wel een dag voor nabestaanden verlies- en rouwverwerking verwachten.

- Hoe gaat het in de toekomst met het overleg tussen de profielbeheerders, al dan niet in het kader van de 4 N.O.-locaties? Komt er ook in de toekomst nog ondersteuning van de pastores of ontbreekt hen helaas de mogelijkheid daartoe?
- Communicatie binnen onze locatie vindt voor een groot deel per e-mail, via het kerkblad en de website plaats. De website wordt veel geraadpleegd.
- De vereniging van eigenaren van de Mulderij, waarvan onze locatie ook lid van is, heeft thans een exploitatietekort, waardoor ook wij eenmalig een bijdrage van enige honderden euro's moeten voldoen. Dit is geen erg groot probleem. Vervelender is, dat de maandelijkse bijdrage van € 44,68 met ongeveer 60 % zal worden verhoogd i.v.m. de opbouw van reserves voor een grote dakrenovatie voor het gehele complex.
- Het benaderen van nieuwe parochianen is thans lastig. We zouden moeten zorgen voor een meer persoonlijke benadering en een verzoek om nadere kennismaking

7. Overige punten en rondvraag.

- Als het gezien de corona-perikelen weer mogelijk wordt zullen wij, zoals we geruime tijd geleden ook al eens hebben gedaan, een bijeenkomst plannen voor de parochianen van onze locatie om mee te praten over de toekomst van de Hardenbergse locatie.
- Pastor Butti zal in het parochiebestuur aandacht vragen voor het verzekeren van vrijwilligers. Waarschijnlijk is dit thans goed geregeld via de gemeente en Donatus. Mogelijk gaat er dienaangaande wat veranderen per 1 juli door de WBTR.
- Het verdient aanbeveling de tarieven van dienstverlening bij o.a. begraven binnen onze parochie te harmoniseren.
- Ad zal weer de postlijst bij gaan houden zoals in het verleden ook het geval was.

Volgende vergadering 26 juli 2021 om 20.00 uur.

Verzorgen gebed door Piet v.d. Burg.

BESPREKING 26-07-2021 KERN LOCATIERAAD ST. STEPHANUS HARDENBERG

Aanwezig pastor Butti, Jose Terhorst, Gert Reimer en Ad v.d. Wurff.

M.k.a. Piet v.d. Burg en Hans Huygen.

1. José opent de vergadering met fijn, dat jullie er zijn.
2. Het gebed van pastor Butti komt uit het brevier van Bonhoeffer, een theoloog met een geheel eigen visie op geloven.
3. Het verslag van 07-06 2021.
De veranderingen in de WBTR zijn voor ons niet van toepassing.
4. Pastor Butti vraagt meer aandacht voor mensen die voorheen trouwe kerkbezoekers waren en die je nu niet meer in de kerk ziet. Dit zou goed kunnen in combinatie met een meer persoonlijke benadering van nieuwe parochianen. Na de vakantieperiode en evt. de coronatijd komen we hier op terug.
5. Inmiddels is ook afscheid genomen van de voormalige penningmeester José Broersen. Zij heeft onze gemeenschap vele jaren gediend door de financiën op de rij te houden. José Terhorst en Ad hebben haar thuis een paaskaars aangeboden en haar een goede toekomst gewenst.
6. Voorlopig worden de namen en telefoonnummers van kerkbezoekers nog genoteerd.
7. Financiën.
Aan welke goede doelen doneren we wel en aan welke niet?
Daartoe zullen we een lijst opstellen.
Ook het thematiseren voor een bepaald doel bijvoorbeeld voor de periode van 1 jaar is een mogelijkheid.

8. Koffie drinken na een viering krijgt in de toekomst een hogere prioriteit. De koffiedrinkers zullen daarbij zelf ook een actievere rol krijgen.

9. De wijkcontactpersonen worden binnenkort ook weer samengeroepen.

Ook de misdienaars zouden weer eens bijeen kunnen komen. Te denken valt daarbij ook aan het organiseren van iets leuks voor deze jongeren.

10. Voorgaan in woord- en gebedsvieringen.

Anielka Zak zal het team Jos en José versterken. Herma wil het daarbij de concepten verder uitwerken en het typewerk verzorgen.

11. Niets meer aan de orde zijnde sluit José de vergadering.

Volgende bijeenkomst 13 september a.s.
Openingsgebed dan door Piet.

AvdW

VERSLAG VERGADERING RAAD ST. STEPHANUS HARDENBERG 13-09-2021

Aanwezig: José Terhorst, Hans Huijgen, Gert Reimer en Ad v.d. Wurff.

M.k.a. pastor Butti en Piet v.d. Burg

1. José T. heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.

2. Verslag van de vergadering d.d. 26-07-2021.

Benadering voormalige kerkbezoekers en nieuw ingekomenen wordt een agendapunt op een van de komende vergaderingen.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.

Geen bijzonderheden.

3. Pastoresoverleg.

Zie in dit verband de opmerkingen n.a.v. het voorjaarsoverleg.

4. Raad.

Voorzitter José

– Boek over de geschiedenis van onze voormalige parochie ligt bij de drukker. I.v.m. o.a. papierschaarste zal het waarschijnlijk pas begin 2022 uitkomen.

Enige punten uit het uitgestelde Voorjaarsoverleg d.d. 8 september j.l.:

– Nieuwe bestuursleden van de parochie zijn/worden Gerard Boekel, vice-voorzitter, Irma Viskaal, secretaris en Leo Broeks. Rens Bosma wordt ook bij het bestuur ingezet.

– De vermogenspositie van de parochie is goed. Een deel van het vermogen is belegd, waardoor het wel moeilijker ter beschikking van de locaties is.

- Bij repetities en optredens van koren speelt ook de grootte van het kerkgebouw een rol. De rijks- en kerkelijke overheden hebben daarover doorgaans een mening. De locatieraden hebben daarbij ook een eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Met name Poco a Poco wil binnenkort starten met het repeteren.
 - Binnenkort komt er ook een bijeenkomst waarvoor jongeren (16-30 jaar) worden uitgenodigd. Mevr. Marga Klein Overmeen komt daar binnenkort op terug.
 - Pastor Hans de Vries herstelt langzaam. Hij gaat 2 vieringen per week op een doordeweekse dag verzorgen. Dat in overleg met de bedrijfsarts.
 - In de toekomst kan de parochie over slechts 2 pastores beschikken. Een indeling in 3 clusters van locaties gaat dan ook niet lukken.
- Het uitgangspunt gaat nu worden, dat er in de parochie 3 aandachtspunten komen waar de pastores hun prioriteit op richten, te weten de eucharistie en sacramenten, de pastorale nabijheid en de pastorale innovatie. Dat laatste onderdeel, nieuwe vormen van pastoraat en inzetten op jongeren, zal 40 % van hun tijd gaan kosten.
- Het streven is nog steeds, dat de 11 locaties open blijven. Wel moet voorkomen worden, dat de pastores overbelast raken. Dit houdt ondermeer in, dat de inbreng van de parochianen groot moet blijven en misschien zelfs nog wat groter moet worden.
 - Voor de oriëntatie op de toekomst wordt een vragenlijst uitgereikt welke in de volgende vergadering, het najaarsoverleg van 24 november, behandeld zal worden.
 - In principe zullen de pastores in de toekomst geen uitvaarten meer verzorgen. Dit wordt nog meer dan thans al het geval is een taak van de locaties.

Secretaris Ad

- Voorlopig kunnen de mensen uit Eritrea nog geen gebruik van onze kerkruimte maken. Ze zijn daarvan desgevraagd in kennis gesteld.

– Mail aan de parochie dient te worden gericht aan de secretaris, secretaris@emmanuelparochie.nl , en niet meer aan Brigitta Seekles.

Fin. Beheerder Hans

- Hans gaat eind dit jaar nog met de begroting voor 2022 aan de gang. In de vergadering van oktober komt dit punt op de agenda.
- Volgend jaar krijgt iedereen een brief met postzegel en retourenveloppe t.b.v. de actie kerkbijdrage.
- Alle rekeningen dienen rechtstreeks aan Hans te worden gezonden.
- Het zou mooi zijn als alle locaties dezelfde tarieven voor diverse diensten zou hanteren.

5. Pastoraatsgroep.

- Gert start weer met het draaien van films. De eerste op 26 september a.s. om 19.00 uur. Deze gaat over de 2 Pausen.
- Begin 2022 willen we zo mogelijk weer een bezinningsdag naar het klooster in Denekamp organiseren. Het is ons voorgaande jaren bij de zusters aldaar goed bevallen. Financiën hoeven gaan bezwaar te vormen. Neemt zonodig contact op met Gert Reimer. Deze contacten worden zeer discreet behandeld.
- Diaconie. 1ste Zondag in oktober aandacht voor de Caritas.
- Het schoonmaken van ons kerkgebouw zal voorlopig eens per 2 weken gebeuren. Als dat niet voldoende blijkt te zijn gebeurt het weer wekelijks.

6. Overige punten.

- Volgende bijzondere vergadering 20 september met aandacht voor de coronaperikelen en verder in hoofdzaak de toekomst van onze kerklocatie. Dit laatste is vooral gericht op het functioneel openhouden van onze Hardenbergse locatie. Openingsgebed door Piet.
 - Volgende “gewone” vergadering op 25 oktober. Openingsgebed door Gert.
- Hierna sluit José de vergadering.

BRIEF PASTOR THOMAS

Beste parochianen van Emmanuel parochie,

Groeten vanuit India. Het is een hel moeilijke tijd voor alle mensen in de wereld vanwege de Corona Pandemie.

Ik las in krant dat de situatie in Nederland veel beter is geworden. Ik hoop dat het nog beter gaat worden en het normale leven zo spoedig mogelijk terug zal komen.

De tweede golf van de coronapandemie is in India heel erg geweest. Vele mensen overal in India werden getroffen door het coronavirus. Rond

1 miljoen mensen werden ziek tot nu toe in India. Tot een maand geleden gingen er dagelijks ongeveer 5000 mensen aan dood. Nu sterven er nog ongeveer 1000 mensen per dag.

In de provincie Kerala waar ik woon en werk, zijn ook vele mensen ziek geworden in de tweede golf. Gelukkig is het aantal doden veel minder vergeleken met de andere provincies in India .

Ik schrijf deze brief om u te laten weten dat het geld dat ik krijg van het Pastor Thomas Fonds, wordt besteed voor het onderwijs van arme kinderen op verschillende manieren.

Omdat op dit moment de kinderen niet naar school kunnen gaan, volgen ze de schoollessen online. Maar dat kost veel geld. Vele ouders hebben geen smartphone om de kinderen online lessen te laten volgen en ook geen geld om internet data te kopen.

Daarom proberen we arme kinderen te helpen vanuit onze fonds door smartphones te kopen. Daarvoor geven we € 100 per kind uit en betalen we voor 1 jaar internet data.

Een aantal kinderen hebben wel een smartphone maar geen geld om internet data te kopen. Voor deze kinderen betalen we voor 1 jaar internet data.

Ik probeer op deze manier arme kinderen tijdens deze moeilijke periode bij te staan, zodat ze zorgeloos via internet kunnen blijven studeren.

Ik dank alle gulle mensen die een bijdrage hebben geschonken aan het Pastor Thomas Fonds.
Nogmaals hartelijk dank aan allen.

Ik wens u allen het allerbeste en Gods zegen.
Pastor Thomas.

Mocht u dit project willen steunen dan kan dat op bankrekening nummer;
NL13 RABO 0138 6412 42 t.n.v. Pastor Thomas Fonds.
Namens het bestuur, Hartelijk dank voor uw bijdrage.

INZICHT & UITZICHT

Inzicht & Uitzicht is het catechese programma van de Emmanuëlparochie.

Vanwege Corona konden de meeste activiteiten van het vorige programma 2020-2021 helaas niet doorgaan. Velen hebben de bijeenkomsten met de combinatie van gezelligheid en diepgang gemist. Leren houdt een mens geestelijk in beweging en de onderlinge contacten zijn als voedsel voor de ziel.

Helaas is het ook op dit moment nog steeds niet zeker of dit nieuwe programma wel kan worden uitgevoerd. Nog steeds geldt dat uw veiligheid voor alles moet gaan. Voor deelname aan de bijeenkomsten geldt in elk geval dat U volledig gevaccineerd moet zijn of een verklaring moet overleggen dat U eerder covid-19 hebt gehad.

De activiteiten zijn veelzijdig en de bijeenkomsten zijn gespreid over de parochie. Mocht U willen deelnemen, maar niet over eigen vervoer beschikken, geef dit dan aan. Soms is het mogelijk om met een andere deelnemer mee te rijden.

Naast de lokale activiteiten zijn er ook een paar reizen opgenomen in dit programma. Of die te zijner tijd doorgang kunnen vinden, is afhankelijk van de ontwikkelingen rond Corona. Ze staan wel op het programma. Niet geschoten, is altijd mis!

Met het verschijnen van dit programma drukken we met alle onzekerheid ons vertrouwen uit in de toekomst en hopen er het beste van. We zijn blij dat wij u dit nieuwe programma mogen aanbieden en hopen U te mogen ontmoeten op de activiteiten en wensen alle deelnemers veel genoegen en wijsheid toe.

Op de achterpagina van de brochure staat hoe u zich kunt opgeven voor de activiteiten van dit programma.

De voorbereidingsgroep,
Gidion van Tongeren
Pastor Joop Butti

De Brochure Inzicht & Uitzicht wordt samen met het papieren kerkblad thuisbezorgd.

Achterin onze kerk liggen deze brochures om mee te nemen. Er zijn voldoende brochures, dus iedereen kan er een mee nemen om thuis verder te bekijken.

Deze brochure staat ook op de website

<https://www.emmanuelparochie.nl/hardenberg/> onderaan de homepagina.



VACATURE HUISHOUDELIJK MEDEWERKER PASTORIE M/V – 8 UUR/WEEK

Gevraagd een huishoudelijk medewerker m/v per 1 oktober 2021 op de R.K. pastorie te Coevorden

Voor de huishouding van pastoor Buit zoeken we iemand die voor 8 uur in de week, verdeeld over 2 tot 3 dagen, zelfstandig de huishouding voert. Het gaat o.a. om het verzorgen van de warme maaltijd, het verrichten van de was en de strijk, het verzorgen van de afval en het schoonhouden van de pastorie en omgeving.

Het is belangrijk dat u integer en doortastend bent.

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de diocesane regeling van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Heeft u belangstelling, stuur dan een brief met uw werkervaring naar Ada Görtz, secretaris Immanuelparochie p/a Wilhelminasingel 2a, 7741 HK Coevorden of via e-mail: **a.gortz@gmail.com**.

Voor meer informatie kunt u mailen of op woensdag telefonisch contact opnemen, tel.nr.: 06-86665426.

Deze vacature wordt ook extern verspreid.

Bij voldoende reacties zullen de sollicitatiegesprekken in overleg met u in de maand oktober plaatsvinden



INLOOPMIDDAG

Beste mensen,

We willen op **de tweede zondag in oktober** weer een inloopmiddag organiseren.

U bent van harte welkom op **zondagmiddag 10 oktober a.s.** van 14.00 uur tot 16.00 uur voor een kopje koffie of thee en een gezellig spelletje, zoals kaarten, rummikub e.d.

Ieder is welkom. U hoeft zich niet vooraf op te geven.

Weet u iemand die dit ook leuk vindt neem hem of haar dan mee.

Graag tot ziens op 10 oktober

Hartelijke groeten,

Annie Bosch



pixers



RK Geloofsgemeenschap St. Stephanus
Ledenadministratie: De Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg
Rkstephanus.hardenberg@hetnet.nl

MUTATIEFORMULIER

Verhuizing gezin / verhuizing inwonend gezinslid*

Naam:

Adres:

Postcode / woonplaats:

Geboortedatum en –plaats:-.....-.....

Nieuw adres

Adres:

Postcode / woonplaats:

Telefoonnummer:

Geboorte / doop*

Naam en voorletters:

Roepnaam:

Geboortedatum en –plaats:-.....-.....

Gedoopt: RK / NH / GE*

Overlijden

Naam:

Adres:

Geboortedatum:-.....-.....

Overlijdensdatum:-.....-.....

- Doorhalen wat niet van toepassing is