

Bezinningsdag met het thema: “Puzzelen met Maria”

Heel ons leven zijn wij aan het puzzelen, puzzelen van alle gebeurtenissen tot een geheel verhaal.

Één van ons voorbeeld is Maria. we lezen in de Schrift, was een vrouw die alles wat haar overkwam in haar hart bewaarde, alles woog, om dáár de diepte van dat alles te peilen en te zoeken naar wat dat alles haar van Gódswege te zeggen had. Een vrouw dus die niet wegliep voor het onbegrijpelijke dat ze moest meemaken. Op een menselijke manier beleeft ze haar roeping en toch met groot geloof durft Maria te zeggen: ‘Mij geschiede, God, naar Jouw woord.’ Om het zó te laten gebeuren: Gods Woord dat in háár leven van vlees en bloed méns werd, letterlijk. Zoals ook wij dat moeten doen: Gods Woord mens te laten worden in óns mensenleven.

Wij gaan verder puzzelen met haar om ons leven te spiegelen op haar leven: de ontmoeting met Elisabeth, de geboorte van Jezus in Bethlehem, de bruiloft te Kanna, opzoek naar verloren Jezus in de tempel en, haar ontmoeting met Jezus op de kruisweg, toen Maria onder het kruis staat en Pinksteren.

Programma:

10.00 uur ontvangst met wat ‘lekkers’

10.30 uur ‘gedachte’ aan Maria

11.00 uur ‘puzzelen’ met Maria

12.30 uur maaltijd

13.30 uur ‘wandelen’ met Maria

14.00 uur ‘vertellen’ met Maria

15.00 uur koffie

15.30 uur ‘vieren’ met Maria

16.00 uur vertrek