



Emmanuelparochie

Jaargang 9, nummer 8, september 2022

Nieuwsbrief Emmanuelparochie

Nieuws uit het pastoraal team en parochiebestuur

25-jarig priesterjubileum pastoor Monninkhof



Zondag 16 oktober a.s. is de dag dat pastoor André Monninkhof gedenkt dat hij **25 jaar** geleden tot **priester** werd gewijd.

Naast zijn werk als pastoor is hij ook sportief als scheidsrechter voor de jeugd.

Mogelijk ziet u hem binnenkort op twee wielen (i.p.v. vier wielen) naar de Eucharistieviering rijden. Een **nieuwe fiets; dat is wat wij hem willen aanbieden als cadeau.**



U kunt hieraan financieel bijdragen door uw bijdrage te storten op het **rekeningnummer** van onze **Emmanuelparochie**:

NL20 RABO 0378 9453 27

ten name van Rooms Katholieke Parochie Emmanuel, onder vermelding van "Jubileum pastoor Monninkhof".

Bij voorbaat dank voor uw goede gaven!

De pastoor heeft ons daarnaast laten weten, dat hij het op prijs stelt, als u uw herinneringen, die u aan hem als pastoor in ons midden bewaart, en ook de wensen die u hem wilt meegeven voor zijn pastorale toekomst, aan hem doet toekomen. Deze anekdote/wens kunt u *tot 7 oktober a.s.* – in de vorm van een A4-tje – sturen naar: briggita.seekles@emmanuelparochie.nl of per post naar: Secretariaat Emmanuelparochie, Canadastraat 26, 8141 AC Heino.

Dan zullen wij deze bundelen in een 'vriendenboek' en aan pastoor Monninkhof aanbieden.

Pastoresteam en Parochiebestuur Emmanuelparochie.

Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen

Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

Herfst Fair 8 oktober 2022

Voor de tweede keer is er weer een **kleinschalige herfstfair** van 11.00 tot 17.00 uur bij ons in de tuin op de **Gravenweg 14B** in Lierderholthuis.

Zorgboerderij Molenzicht staat er ook met mooie zelfgemaakte spullen, buitenkachels, er komt een pottenbakster, veel warme spullen voor de herfst voor binnen en buiten en mooie kransen en groendecoratie, biologisch vlees, brocante, mooie artikelen van vilt, sieraden, kinderkleding en interieuradvies. Genoeg om **inspiratie op te doen voor een warme herfst**. Bij kou worden we nog eens extra verwarmd door middel van eigen gemaakte buitenkachels, waar een lekkere hamburger wordt klaargemaakt of een kopje huisgemaakte pompoensoep.

De **opbrengst van enkele kramen** is bestemd **voor de mensen in de Oekraïne**.
Kom gezellig langs en geniet natuurlijk van een kopje koffie of thee met huisgemaakt lekkers.
Ineke van der Grient.
Tel. 0620437816

Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld

Tentviering Lemelerveld

Twee jaar lang moesten we erop wachten, maar dit jaar kon het gelukkig weer doorgaan!
De **tentviering** van het Sukerbietenfeest in Lemelerveld op **zondag 7 augustus om 10.30 uur in de grote tent**. Voorbereid door de Heilig Hart Kerk samen met de Brugkerk!



Het was supergezellig en leuk voor alle leeftijden. Ongeveer 450 mensen waren er die ochtend.

Het thema van de viering was "**Water bij de wijn?**". Het ging onder andere over de Bruiloft te Kana (Joh. 2).

In de viering gingen Joop Butti en Georg Naber voor.

De muzikale medewerking was van de Bargzangers en Voices, onder leiding van Mieke Bruins.



Restauratie glas-in-loodramen In Lemelerveld



In 2013 zijn de glas-in-loodramen aan de achterzijde en aan noordzijde van de kerk volledig gerestaureerd. Tijdens de grote opknapbeurt van de toren zijn de daar aanwezige glas-in-loodramen onder handen genomen. Het werk werd uitgevoerd door glas-in-loodbedrijf **Hein Derix uit Kevelaer**. Dit is een familiebedrijf, dat zeer gespecialiseerd is allerlei werken met glas en is een begrip in deze bedrijfstak. Het bedrijf werd in 1886 opgericht en het heeft niet alleen vele opdrachten in Duitsland, maar over de gehele wereld, o.a. de Sixtijnse kapel in Rome. Op hun site www.derix.com is te zien waar dit bedrijf zich allemaal mee bezighoudt. Derix gaat **in september** beginnen met de **ramen aan de zuidzijde** van onze kerk. De ramen worden er uit gehaald en mee genomen naar Kevelaer. Na de restauratie worden de ramen teruggezet in de zogenaamde **museale opstelling**. De glas-in-loodramen komen 4 à 5 cm naar binnen met onder en boven een opening. Dit heeft tot gevolg dat er een luchtcirculatie tussen het veiligheidsglas en glas-in-loodraam kan plaatsvinden. Dit is gunstig voor de levensduur van de glas-in-loodramen. **Het terugplaatsen zal in december plaatsvinden.**

Vredesdienst uitgaande van de Raad van Kerken in Lemelerveld



Op **zondag 18 september 2022 om 10.30 uur** ben je welkom op de prachtige locatie **Natuurcamping De Olde Lucashoeve, Kerkweg 30 in Lemele**. Muzikale medewerking komt van **muziekvereniging Kunst Na Arbeid Lemele**.

Ben je van generatie X of Y? Het is tijd voor de "**GENERATIE VREDE**", het thema van de viering. Voorgangers zijn pastor Marga klein Overmeen, ds. Leon Eigenhuis en ds. Georg Naber.

Neem zelf je stoel mee, lukt dat niet; dan zijn er wel zitplaatsen. Kinderen krijgen een eigen invulling van het thema! Collectiedoel is Vluchtelingenwerk Nederland, meer dan ooit nodig nu zoveel mensen uit eigen land verdreven zijn, van harte aanbevolen.

U BENT WELKOM IN DE OPENLUCHTDIENST VOOR DE VREDE!

Sint Vitus te Dedemsvaart

Verjaardag Pastor Wenker

Op **22 augustus** jl. was de verjaardag van pastor Wenker, hij werd **80 jaar**. De verjaardag werd gevierd met een Eucharistieviering om 19.00 uur. De kerk was mooi versierd. Bij aanvang van de viering heeft de pastor **de vernieuwde Mariakapel ingezegend**.

De locaties waren allemaal goed vertegenwoordigd. Het was na de viering een gezellig samenzijn op zijn receptie in het parochiecentrum.



Beste mede-parochianen van de Emmanuelparochie,

Bij deze wil ik graag **allen bedanken**, die mij op velerlei wijze geluk gewenst hebben en 'getroost' op mijn **tachtigste verjaardag**. Ik heb veel kaarten, brieven en geschenken



ontvangen. Vooral wil ik allen bedanken, die **met mij de H. Eucharistie gevierd hebben** in de **kerk in Dedemsvaart** en daarna **in de zaal van het parochiecentrum meegevierd hebben**. De kerk zat weer aardig vol en ook daarna de zaal. Ik was één van de pastoren van het originele pastorale team van de

Noord-Oost Overijsselse geloofsgemeenschap, nu de Emmanuelparochie. Er werd toen, ongeveer 20 jaar geleden, veel getwijfeld of elf parochies wel echt zouden kunnen verenigen tot één parochie. Vreemden, die **maandagavond 22 augustus** aanwezig geweest zijn bij de Eucharistieviering en zeker later bij de viering in de zaal zullen de indruk gekregen hebben, dat daar een **echte gemeenschap** vierde. Alle elf locaties waren vertegenwoordigd. Niemand scheen haast te hebben om te vertrekken. Het was echt gezellig. Wat fijn!

Nogmaals iedereen van harte bedankt!

Anton H.M. Wenker

Priester Missionaris van Mill Hill



Heilige Cyriacus te Dalfsen

WITTE ROOK

Er is witte rook gekomen vanuit Utrecht om mijn **opleiding tot Diaken te vervolgen**.



Nadat in juli het vonnis van januari van de rechtbank is vernietigd kreeg ik deze foto namens het Bisdom toegestuurd. Daar ben ik heel blij mee. Het litteken van de beschadiging zal altijd bij mij blijven maar ik voelde mij enorm gesteund. Vooral door parochianen van de Cyriacuskerk Dalfsen en andere locaties van de Emmanuelparochie.

Het is voor mij onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor de opgestoken kaarsjes, vele kaarten, appjes, bloemen, lekkere flesjes, diner- en lunchbonnen e.d. om mij een hart onder de riem te steken.

Ik dank iedereen die mij is blijven steunen en blijven vertrouwen en ik ga dan ook met goede moed verder met mijn roeping om diaken te worden.

Vriendelijke groet,

Jos Ramaker

Catechese

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie

Over een aantal weken zal de nieuwe brochure, vol activiteiten, verspreid worden en achter in de kerken af te halen zijn.



Diaconie



Op verzoek van het Hoofdbestuur van de PCI Emmanuel een bijdrage van de Caritaswerkgroep uit Ommen.

Onze werkgroep bestaat uit vier personen: Gerda Wermink (voorzitter), Bernadette Groot Koerkamp (penningmeester), Henk Hilgenkamp (lid) en Gerda Siero (secretaris).

We zijn bereikbaar via **ons mailadres**: caritasommen@emmanuelparochie.nl

Als Caritaswerkgroep willen we er zijn voor mensen die het financieel moeilijk hebben. De caritas is er voor iedereen. Als er een probleem is, kom met uw vraag. Wij proberen dan waar mogelijk te helpen. Kunnen wij dit niet oplossen dan proberen we u door te verwijzen naar instanties die dat mogelijk wel kunnen.

Maar het gaat niet alleen om financiële hulp. **Naast het verlenen van acute noodhulp zijn er tal van andere activiteiten waar we ons mee bezig houden:**

- Jaarlijks organiseren we in december de actie Boodschappenpakket.
- Samen met de andere kerken in Ommen zorgen we voor een kleine financiële bijdrage in de dure decembermaand voor mensen die van een minimumuitkering moeten rondkomen.
- Samen met Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld en Vilsteren organiseren we in het voorjaar een Ontmoetingsdag voor ouderen.
- De Werkgroep Ouderen- en ziekenbezoek bezoekt mensen bij ziekte, eenzaamheid, bij verjaardagen en huwelijksjubilea.
- In het eerste of tweede weekend van oktober is er het Caritasweekend. Tijdens deze viering wordt er extra aandacht besteed aan het plaatselijke caritaswerk. De collecte is dan bestemd voor de plaatselijke caritas.
- Tijdens de advent in december is er jaarlijks een collecte voor Vereniging Ontwikkelingshulp de Brug in Zwolle.
Mevr. ter Maat (parochiaan) en haar gezin is nauw betrokken bij deze stichting.
- Met Kerstmis wordt er al tientallen jaren een collecte gehouden voor het Ndala Ziekenhuis in Tanzania waarmee al meer dan 50 jaar nauwe contacten worden onderhouden.

Het afgelopen jaar is een werkgroep van de **gezamenlijke Ommen kerken** een initiatief gestart **“Ommen geeft warmte”**.

Als caritaswerkgroep hebben wij een 30-tal personen/gezinnen die bij ons bekend zijn via actie Boodschappenpakket geattendeerd op deze actie en waar nodig geholpen bij de aanvraag voor tegemoetkoming in de sterk gestegen energiekosten.

“Ommen geeft warmte” is door het Aartsbisdom Utrecht **genomineerd voor de Ariëns Prijs** voor Diaconie. In totaal zijn 25 initiatieven genomineerd. Op de site van de Emmanuelparochie kunt u hier meer over lezen.

Naast de Ariëns Prijs voor Diaconie is er ook de Publieksprijs. **Tot 15 oktober a.s. kan iedereen zijn stem uitbrengen via www.aartsbisdom.nl/stembus**

Doet u ook mee?

Caritaswerkgroep Ommen

Pastoraal artikel

Een nieuwe manier van leven

Deze titel schiet mij te binnen naar aanleiding van de eerste lezing van afgelopen zondag (31 juli jl.) uit Prediker. Prediker spreekt hierin over *‘ijdelheid der ijdelheden’*. Hoeveel ijdelheid is er niet in deze wereld, zo vraagt hij zich af. We maken ons druk om van alles en nog wat. Maar weten we wel waarvoor het allemaal doen? Bovendien beklagt de Prediker over al het onrecht dat hij om zich heen ziet. Sommigen spannen zich in, anderen gaan ermee aan de haal! Dit kan toch nooit de bedoeling zijn?

Naar mijn indruk heeft de Prediker wel een punt. Immers, in onze wereld wordt de kloof tussen rijk en arm steeds groter. Denk maar eens aan de energielasten: deze rijzen de pan uit. De meesten van ons staan in de kou, er is een steeds kleiner wordende groep die er 'warmpjes bij zit'. Bovendien vallen we van de ene crisis in de andere. Het coronaspook waart nog steeds rond, natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput; het klimaat verandert, waardoor het steeds droger wordt en de vraag rijst, hoe we de watervoorziening op peil kunnen houden; we zitten met een schier onoplosbaar dilemma tussen behoud van de natuur en agrariërs, die in de knel komen; en wanneer houdt 'in vredesnaam' die zinloze oorlog in de Oekraïne nu eindelijk eens op ?

Intussen mist deze malaise zijn uitwerking niet: oudere mensen hebben het gevoel aan de kant geschoven te worden; jongere mensen branden op en kwetsbare mensen krijgen niet de zorg die ze verdienen. We voelen ons niet gezien, niet gehoord, niet gewaardeerd; met als gevolg dat allerlei spanningen stijgen tot het kookpunt; en dat terwijl deze zomer toch al allerlei hittestructuren breekt ... Het vurige pleidooi, dat ik lees in de bespreking van twee nieuwe boeken over een andere manier van leven, is me daarom uit het hart gegrepen. Beide auteurs, Man Keirse en Karin Armstrong, vragen ons om geen 'schatten op aarde' maar 'schatten in de hemel' te verwerven. Zij pleiten voor compassie. Dat is het vermogen om mee te voelen met de ander. Omdat compassie ons bevrijdt uit de gevangenis van ons ego, zo zegt Armstrong, kunnen we hierdoor komen tot een ervaring van het anders-zijn – de heiligheid – van wat we God noemen. Laten we niet alleen afgaan op ons eigen 'goede gevoel'. Maar ook samen genieten.

Dit is ook de 'tijd van troost en vreugde', die het evangelie ons meegeeft. Jezus wordt geboren in een krot en wordt een vluchteling. In Zijn Zoon is God ons zo in al onze ellende, in al ons wanhopig zoeken naar zin en grond van ons bestaan, nabij. Zijn compassie (letterlijk vertaald: 'medelijden') is het grote geheim van ons geloof. Dat dit geschenk uit de hemel ons de weg mag wijzen naar een nieuwe manier van leven!

Pastoor André Monninkhof

Zie ook:

- *Manu Keirse: "Anders leven"*
- *Karin Armstrong: "De heilige natuur. Het herstel van onze relatie met onze natuurlijke omgeving"*.