



Emmanuelparochie

Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen

De Stille Omgang 2023

Op **zaterdag 18 maart** mochten we met een groep van **dertien parochianen** op weg naar Amsterdam om de Stille Omgang te gaan lopen. We verzamelden vanuit **verschillende geloofsgemeenschappen** (Dedemsvaart, Ommen, Hardenberg, Heino) bij het centraal station van Ommen. Met tweemaal een overstap kwamen we tegen de klok van drie uur aan in Amsterdam, waar we in de oude stationsrestauratie een kop koffie hebben genuttigd onder het ziende oog van de 'witte papegaai'.

De middag werd gevuld door de **kerk van de Krijtberg** te bezichtigen. Licht werd er ontstoken en de stilte werd even gezocht om nadien verder te wandelen door Amsterdam. Als je in Amsterdam bent dan mag natuurlijk het **Begijnenhof** niet ontbreken, daar waar ook de Begijnenhofkapel is, die helaas door restauratie niet open was, een belangrijk onderdeel van de Stille Omgang.

Nadat we een gemakkelijke maaltijd hadden genuttigd bij een Fastfood concern is er een uur vrijetijd gecreëerd om Amsterdam te bekijken in eigen tijd en tempo. Tegen 18.30 uur hadden we afgesproken om ons te verzamelen bij het Nationaal Monument op de Dam. Daar heeft Pastor Ria Doornbusch een inleiding gehouden over de Stille Omgang, met haar betekenis en het jaarthema: "**Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen**". Het thema verwijst onder anderen ook naar **het gedicht van Titus Brandsma die we als bezinning gebruikt hebben bij de Stille Omgang.**

O, Jezus, als ik U aanschouw, dan leef weer dat ik van U hou en dat ook Uw hart mij bemint, nog wel als Uw bijzondere vriend.

Al vraagt dat mij meer lijdensmoed, Och alle lijdens is mij goed. Omdat ik daardoor U gelijk. En dit de weg is naar uw Rijk.

Ik ben gelukkig in mijn leed. Omdat ik het geen leed meer weet. Maar 't alleruitverkorenst lot. Dat mij vereent met U, o God.

O, laat mij hier maar stil alleen. Het kil en koud zijn om mij heen. En laat geen mensen bij mij toe, 't alleen zijn wordt ik hier niet moe.



Want Gij, o Jezus, zijt bij mij. Ik was u nimmer zo nabij. Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet. Uw bijzijn maakt mij alle goed.

Na de inleiding zijn we **in stilte en in gebed gaan lopen** met onze eigen intenties. Via de Nieuwendijk, Prins Hendrikkade, Warmoesstraat, Nes, Langebrugsteeg en Kalverstraat waar het wonder op **15 maart 1345** mocht geschieden.

We hebben na de 'Omgang' ons aangesloten bij de **Eucharistieviering in de Nicolaaskerk** in Amsterdam waar een plechtige Eucharistieviering plaats vond met hoofdcelebrant Kardinaal Eijk voor het bisdom Utrecht. Ja, en dan weer huiswaarts zodat de laatste trein gehaald kon worden en we met elkaar in Ommen konden eindigen na een **zeer waardevolle en inspirerende dag** om 00.37 uur in de nacht.

Pastor Ria Doornbusch

Heilige Cyriacus te Hoonhorst

Voorzitter Jeroen Meijerink stapt op

Tijdens de parochieavond van 13 maart jl. is afscheid genomen van de voorzitter van de locatieraad: Jeroen Meijerink.

Jeroen heeft twaalf jaar in het bestuur gezeten van de locatieraad waarvan negen jaar als voorzitter. In die periode heeft hij vele zaken behartigd rondom het reilen en zeilen van het verlopen van de vieringen, maar ook rondom zaken, die te maken hebben met onroerend goed. Aangezien de verkoop van de gronden Achter de molen nog niet afgerond is en de eerste steen nog niet gelegd is in de pastorietuin blijft Jeroen deze zaken nog behartigen.

Kosten nog moeite waren gespaard om er voor Jeroen een mooi afscheidsfeestje van te maken. Zo werd hij toegezongen door het Hoonhorsts Kozakkenkoor en toegesproken door de secretaris Ankie van Leeuwen en tenslotte door pastoor André Monnikhof.

De voorzittershamer wordt in het vervolg gehanteerd door een wisselend drietal: Angela Diepman, Ankie van Leeuwen en Herman v.d. Vegt.

Op papier wordt Angela Diepman de voorzitter.



Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld

JeugdHart Nieuws



Op zaterdag 11 maart kwam een aantal kinderen bij elkaar voor een gezellige middag van het JeugdHart. We begonnen de middag met een verhaal over Samuel en David. Je moest goed luisteren want er volgde een kahootquiz met daarin vragen over het verhaal en bij ieder goed antwoord mocht je een snoepje pakken. Er waren veel goede antwoorden dus ook veel snoepje om op te eten.

Nadien hebben we nog een paar win it to minute spelletjes gedaan. We moesten een minuut lang een paar ballonnen hoog houden in twee teams tegen elkaar. Ook met je team een ballon opblazen in een bekertje en deze verplaatsen om zo een pyramide te bouwen van zeven bekertjes en wie dat het eerst klaar heeft is winnaar. Wat ook heel moeilijk was is een ijscostokje in de mond en daarop een toren bouwen van dobbelstenen. Het

was spannend want er was er maar één die vijf dobbelstenen op het stokje kon plaatsen voor het eraf viel. Ondertussen waren er al een paar begonnen om pannenkoeken te bakken en die hebben we later gezamenlijk opgegeten. Het was een gezellige middag die we om 18.00 uur hebben afgesloten. *Meisjes en jongens, bedankt voor jullie komst.* Op naar de volgende middag.

Alle kinderen van groep 5 t/m 8 zijn van harte welkom. Je krijgt weer een uitnodiging en je mag vriendjes/vriendinnetjes, neefjes en nichtjes meebrengen.

En wat ook belangrijk is, het kost niets !

Werkgroep JeugdHart



Palmpasenviering 2 april



Zondagmorgen om 10.00 uur was er een **Oecumenische Palmpasenviering** in onze kerk. Deze viering ging uit van de Raad van Kerken waarin **Marga klein Overmeen en Georg Naber** voorgingen. Voices verzorgde de zang.

De koning kwam **op een ezel** bij de kerk gevolgd door **ongeveer 30 kinderen met een Palmpasestok**. Tijdens de dienst werd het grote kruis voorin de kerk versierd als een Palmpasestok. De kinderen versierden het kruis en alles wat er aan gehangen werd had een betekenis. Na de viering ging de stoet met voorop de ezel en de koning richting **'t Anker** waar de bewoners al op hen wachten. **In 't Anker was het een gezellig samenzijn van jong en oud**. Samen wat drinken en daarna ging een ieder huiswaarts.



Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino

Palmpasen in Heino

Op **zaterdag 1 april** had het **Jeugdpastoraat van Heino** de kinderen uitgenodigd om samen een **Palmpasestok** te komen versieren in het parochiecentrum. Een groep van **vijftien kinderen** met hun ouder(s) begonnen vol enthousiasme aan de klus. Aan alles was gedacht; vrolijk crêpepapier, **30 rozijnen** (symbool voor de zilverlingen die Judas kreeg voor zijn verraad), **12 pinda's** (symbool voor de leerlingen van Jezus), wat groen, kleurplaatjes van eieren en Jezus op de ezel en natuurlijk het **broodhaantje**. Er werd druk gekleurd, geknipt en geregen. Gelukkig hadden ze nog wel even de tijd om iets te drinken tussendoor. **Het was een gezellige middag**.

De volgende ochtend was iedereen uitgenodigd om met het Jeugdpastoraat **Palmpasen te vieren in de kerk**. Er waren nu zelfs **nog meer kinderen**, die waren thuis druk geweest met het versieren van hun stok. De voorgangers kwamen met de ezel naar binnen. Deze mocht mooi vooraan in de kerk staan tijdens de viering. Als eerste werd de grote Palmpasestok versierd terwijl het verhaal werd verteld over waar alles symbool voor staat. **Met de Palmpasestok heb je de Goede Week in de hand!**





Ook werd er natuurlijk **de optocht in de kerk** gelopen, zodat alle kinderen die er waren hun stok goed konden laten zien aan alle ouders, grootouders en andere belangstellenden. Met de grote Palm-pasenstok voorop liepen de kinderen **een paar rondjes door de kerk, als laatste gingen ze onder de poort van Jeruzalem door.**



Natuurlijk hoorden de kinderen ook het **Palmpasenverhaal over Jezus** die als een koning werd ontvangen, terwijl hij op een ezel Jeruzalem binnenkwam. Na afloop van de viering was er voor iedereen nog wat te drinken met wat lekkers. **Het was een mooi, geslaagd weekend!**

Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

Palmpasen

Zondag 2 april vond in onze kerk de Palmpasenviering plaats. Pastor Hans de Vries vertelde samen met enkele kinderen en de lector het verhaal van de **intoct van Jezus in Jeruzalem**. Tijdens de **processie in de kerk** onder luid gezang van het lied **“wij zwaaien met takken“** liepen de kinderen met **glunderende gezichtjes** door de kerk. Alle kinderen mochten naar voren komen om het Onze Vader te bidden. Na het bidden wensten alle kinderen de kerkgangers de vrede toe. Na afloop van de viering mochten ze eieren zoeken. Voor alle aanwezigen was er koffie en/of thee en limonade achter in de kerk.



Weggeven Palmpaasstok

Al vele jaren is het de traditie dat we de grote Palmpaasstok na afloop van de viering weg brengen aan een oudere, zieke, of aan iemand die een opsteker kan gebruiken. Vandaag gaat de palmpaasstok naar een gezin die op dit moment wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Sint Brigitta te Ommen

Dakloze jongeren bij de Nacht Zonder Dak

De gezamenlijke kerken van Ommen laten het speelveld de diepe kuil vrijdagavond 9 juni in een grote krottenwijk veranderen. We organiseren een 'Nacht Zonder Dak'. Hierbij zullen jongeren in zelfgebouwde hutten van karton en plastic de nacht door gaan brengen. Doel van deze actie is om met jongeren bij elkaar geld op te halen voor jongeren in Oeganda.



De actie Nacht Zonder Dak is een initiatief van Tearfund. Tearfund helpt mensen om zelf op te staan uit armoede en onrecht. De opbrengst van Nacht Zonder Dak is bestemd voor projecten die Tearfund steunt in Oeganda. Deze projecten helpen jongeren een toekomst op te bouwen door het geven van onderdak, begeleiding en onderwijs.

Door de Nacht Zonder Dak hebben jongeren de mogelijkheid om daadwerkelijk iets te doen voor leeftijdsgenoten die op straat leven. Jongeren in de leeftijd van **ongeveer 12 tot 16 jaar** die mee willen doen, kunnen **zich opgeven per mail**: locatieraadrkkommen@outlook.com of 06-17038404 (Vera). Er wordt een informatie-avond georganiseerd op 12 mei om 19.00 uur bij Het Bakken GKV, Trompstraat 2 te Ommen.

We zijn nog op zoek naar **vrijwilligers die mee willen doen als begeleider**. Lijkt je dit leuk, neem dan contact op met *Vera Laning* 06-17038404.

Catechese

Vormselviering

Zaterdag 25 maart was het dan zover. De 22 kinderen uit de vier verschillende locaties (Heino-Lierderholthuis-Hoonhorst-Dalfsen) van onze Emmanuelparochie gingen het Vormsel ontvangen.

De dag begon om 16.15 uur in het parochiecentrum in Heino. Hier werden de vormelingen verwacht voor een maaltijd en kennismaking met hun Vormheer rector Patrick Kuipers.

De tafels waren in een grote kring gezet en gedekt. Al snel mochten de kinderen aan tafel met pastor Marga Klein Overmeen en de Vormheer. Na een Onze Vader werd er begonnen aan de soep en vertelde rector Patrick Kuipers wat meer over zichzelf. Er werd aandachtig geluisterd onder het

soep eten. Na de soep waren er ook nog belegde broodjes en werd er een voorstelrondje gedaan. Zo kon elke vormeling zichzelf even voorstellen. Na het eten was ook de fotograaf gearriveerd. Terwijl de pastor en de Vormheer zich omkleedden werden de kinderen allemaal nog op de foto gezet; eerst in de groepjes van de geloofsgemeenschap waar ze vandaan komen, daarna als complete groep en natuurlijk ook nog een mooi officieel plaatje met de pastor, Vormheer en misdienaars erbij.



Hierna was het tijd om richting de kerk te lopen. De kerk was al mooi volgestroomd met ouders, broers en zussen, opa's en oma's en andere familie, vrienden en bekenden. Het koor Reflection stond al te zingen. Buiten werd de groep opgewacht door koster Veneboer met het kruis. Daarna snel naar binnen en opstellen achterin de kerk. **Bij het luiden van de klok om 18.00 uur zette het koor het lied "Vrede voor jou" in en liep de hele groep, misdienaars voorop, naar voren.** Voor in de kerk mochten **de vormelingen gaan zitten bij hun ouders** en kon de **feestelijke viering** van start. Het was een mooie viering. Rector Patrick Kuipers had een duidelijke overweging, afgestemd op de vormelingen, **met een goede vergelijking van de Heilige Geest met een powerbank voor je telefoon.** Zoals de powerbank je telefoon van energie voorziet, zo **krijg jij van de Heilige Geest de energie om het goede te doen.** Hierna was het moment aangekomen waarvoor de vormelingen zich al die weken hadden voorbereid; het vormsel. **Terwijl hun doopkaarsen brandden, ontvingen ze een voor een het vormsel.** Aan het eind van de viering lieten de vormelingen nogmaals van zich horen door het zingen van een lied **"Mensen van morgen"**. Ook werd rector Patrick Kuipers hartelijk bedankt voor het vormen en kreeg hij nog een aandenken aan de groep kinderen. Ze hadden allen een A4-blad voorzien van tekst, foto's, tekeningen, als dankjewel. Na de viering gingen de vormelingen samen met hun familie naar huis en vierden daar vast nog even verder!
Dank aan rector Patrick Kuipers, pastor Marga Klein Overmeen, de koster Veneboer en Schanekamp, de drie misdienaars, het koor Reflection, de vormelingen en hun ouders, de begeleiders van het project en het jeugdpastoraat Heino. Samen hebben we er wat moois van mogen maken!



Diaconie

Freubelmiddagen door werkgroep PCI cluster Dalfsen - Hoonhorst - Lemelerveld - Ommen - Vilsteren

Op **9 maart jl.** hadden wij als PCI cluster Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Ommen en Vilsteren, weer onze **jaarlijkse ontmoetingsdag** georganiseerd voor ouderen in genoemde geloofsgemeenschappen. Het thema voor deze dag (en straks in oktober ook bij onze caritasvieringen) was: **“Laat jouw licht stralen”**.

Het is ook altijd gebruikelijk dat de deelnemers aan de ontmoetingsdag **een kleinigheid** meekrijgen **als herinnering** aan deze dag.

In het kader van ons thema hadden we dit jaar bedacht om iedereen **een klein potje** met daarin een **led waxinelichtje** mee te geven en **het potje te voorzien van het thema van deze dag**. Maar ja ... deze kleinigheid was niet kant en klaar te koop in de winkel dus vandaar dat wij als werkgroep dit verzorgd hebben.

Potjes besteld; stickers laten drukken met daarop, repeterend, ons thema en voorzien van een uitsparing in de vorm van een hartje; led waxinelichtjes besteld; touw en kraaltjes gekocht en toen **heel gezellig twee middagen zitten freubelen met elkaar**.

En zie hier ... het resultaat.

*Groet van Willie Koerhuis
namens PCI cluster Dalfsen, Hoonhorst,
Lemelerveld, Ommen en Vilsteren*



Ontmoetingsdag Caritas op 9 maart jl.

Voor veel deelnemers betekent dat vroeg uit de veren. Ook meteen maar in de zondagse kleren. Want met ontmoetingsdag ontmoet je misschien mensen die je wel kent maar lange tijd niet hebt gezien. 9 Uur is ook vroeg voor al die oudjes om de dag te beginnen. 5 Minuten voor aanvang zijn er nog maar weinig binnen. Maar toen even later de kaarsen werden ontstoken, ik heb er goed opgelet, waren bijna alle stoelen bezet.

De voorgangers kwamen binnen in plechtige kleren. Vroeger sprak men dan over een plechtige Heilige mis met drie heren.

Van dames in een eredienst had men nog nooit gehoord. Maar ook Herma Bremmer sprak nu het welkomstwoord. Pastoor Monnikhof presteerde het, door alle meewerkende locaties te noemen en Dalfsen te vergeten. Dat werd hem later aan alle kanten verweten.



Maar hij had een mooie toespraak “Laat je lichtjes stralen”
Met begeleiding van Miranda Temmink wisten wij met onze
oude stemmen het onderste uit de kan te halen.

En dan, waar iedereen al naar uitkeek, koffie met cake.
Voor wie het kon betalen,
kwamen ze in het borreluurtje een kleine bijdrage ophalen.
De soep met veel balletjes en gesmeerde broodjes
werden daarna op tafel gezet.
Mijnheer pastoor opende met een gebed.

Het was een lied uit het boekje waar hij de dag mee afsloot.

Toen ging iedereen tevreden naar huis
Maar het regende wel dat het goot.

Deelnemster Nellie Eykelkamp uit Dalfsen



Voorjaarsbedevaart naar Banneux



Vanuit het bisdom Utrecht zal er dit jaar weer een **voorjaarsbedevaart naar Banneux** worden georganiseerd en wel van **vrijdag 19 tot en met dinsdag 23 mei**. Banneux is de bedevaartplaats in de **Belgische Ardennen**. Hier **verscheen Maria in 1933 aan Mariette Béco** en deed zij een Bron ontspringen “voor alle naties... voor de zieken...”. Sindsdien komen pelgrims uit diverse landen naar Banneux en dat zijn niet alleen zieken. Een ieder is welkom, maar **deze bedevaart is vooral bedoeld om ook zieken en hulpbehoevenden de mogelijkheid te bieden om Banneux te bezoeken**. Daartoe gaan er diverse vrijwilligers mee, waaronder een arts en verpleegkundigen die u de zorg bieden die u nodig heeft. Brancardiers dragen zorg voor uw koffers en vrijwilligers zorgen dat u te eten en te drinken krijgt. U stapt in uw eigen regio in de bus. Er zijn voldoende rolstoelen en rollators aanwezig, maar u kunt ook uw eigen rolstoel of rollator meenemen indien nodig. Als u dat wenst gaat iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenir. In die vijf dagen volgen we een compleet **pelgrimsprogramma**. Elke dag is er een Eucharistieviering. We bidden de Kruisweg, er is een viering met handoplegging, bidden samen bij de Bron en brengen een kaarsen- en/of bloemhulde aan Maria. We gaan met eigen priesters en vaak komt er een bisschop op bezoek. Alle vieringen zijn in het Nederlands of er wordt Nederlands gesproken. Wordt het u even te veel, dan kunt u even rusten. Er is voldoende tijd voor ontspanning. En dit alles voor een prijs van **€ 365,-**, eten en drinken, de busreis en verzekeringen inbegrepen.

Mocht u wel mee willen naar Banneux, maar komt het u in deze periode niet uit om mee te gaan, dan is de **najaarsbedevaart van vrijdag 6 tot en met dinsdag 10 oktober 2023** misschien iets voor u. Er zal waarschijnlijk ook een tweedaagse bedevaart worden georganiseerd, maar dat is nu nog niet bekend.

U kunt **verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij Miranda Temmink** (propagandiste), tel. 06-15563596

Met vriendelijke groeten,
Miranda Temmink

Pastoraal artikel

Pelgrimeren

Als ik het woord Pelgrimeren hoor, dan gaat mijn geest altijd naar het lied: Pelgrimstocht der mensen. U kent het vast wel, een oud traditioneel lied met in het eerste couplet woorden waar we snel overheen zingen. 'Pelgrimstocht der mensen, veertig jaar woestijn, onvervulde wensen, - 't Land zal heerlijk zijn! Wie aanhoort ons bidden, wie ziet naar ons om? God, trek in ons midden; kom Heer Jezus kom.'

Een pelgrimage, ons leven, is een verhaal van ontmoetingen. Onderweg komen we vele mensen tegen die een stuk(je) met ons op weg gaan in ons leven. Het leven kan daarbij een woestijn zijn met wensen die niet uitgekomen zijn. Maar we mogen weten dat Hij, in ons midden meetrekt, in ons kwetsbaar bestaan. We mogen ons gedragen weten door het verlangen naar een vast anker.

Als mensen zijn we op zoek naar geluk, vrede en rust. Dit verlangen sterft niet. Pelgrimeren is openstaan voor nieuwe horizonten, het nieuwe ontdekken. Wie reist, verwacht, kijkt vooruit en hoopt. Het is met open handen door het leven gaan, klaar voor elk onverwacht geschenk.

Eind April en begin Mei mogen een veertigtal parochianen uit de Emmanuelparochie pelgrimeren naar Lourdes. We sluiten ons aan bij de vijfde bisdombedevaart. Naar de plaats waar Bernadette Soubirous, Maria achttien maal heeft mogen ontmoeten bij de Grot. Maria die ons bij haar Zoon brengt, ook in Lourdes. We nemen de intenties mee die ons toevertrouwd worden, ja daar mag u op vertrouwen.

Pelgrimstocht der mensen, onvervulde wensen, wetende dat God in ons midden meetrekt waar we ook zijn op onze pelgrimstocht.

Goede pelgrimstocht, waar u zich ook bevindt. PAX!

Pastor Ria Doornbusch

En tot slot



Op de landelijke website www.vier.nu vindt u een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is er voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar het Paasevangelie, worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd en biedt de site nog veel meer.

**Kijk
voor meer informatie
over de vieringen in onze parochie
in de Goede Week en Pasen
op
www.emmanuelparochie.nl**