

G
KERKBLAD

L
O

ROOMSKATHOLIEK

F
S
G

SINT STEPHANUS

M
E
E
N
S
C

HARDENBERG

A
P



Emmanuelparochie

INHOUDSOPGAVE

Van de redactie.....	2
Info Emmanuelparochie contactadressen	3
Wat goed is om te weten	5
Agenda	6
Vieringen Emmanuelparochie	7
Rooster	8
Uitnodiging Emmanuelparochie	9
Pastoralia	10
Pastoralia	12
Pastoralia	13
Durft u iemand aan te spreken?	15
Gebedsvieringen St. Brigittakerk Ommen.....	17
Familie Berichten	17
Tentoonstelling 150 jaar Heilig Hartkerk	18
Eucharistisch Centrum Emmanuelparochie naar Dedemsvaart	19
Aanmelden Dopen, Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel	21
Welkom op onze gezinszondagen!	23
mutatieformulier	24

VAN DE REDACTIE



De zomervakantie is weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen en de herfst komt eraan. In dit herfstnummer van onze geloofsgemeenschap St. Stephanus vindt u weer de roosters van de vieringen, pastoralia, e.d.

We hopen, dat u er weer veel plezier aan beleeft.

Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het volgende kerkblad ingeleverd kan worden uiterlijk:

maandag 2 december 2024

Redactieadres:

Froukje Engbersen

E-mail: [**redactiestephanus@gmail.com**](mailto:redactiestephanus@gmail.com)

INFO EMMANUELPAROCHIE CONTACTADRESSEN

Pastoraal team

Pastoor André Monninkhof

06 – 227 86 151 monninkhof@hetnet.nl

Vrije dag (en): Dinsdag na 17.00 uur en Zaterdag tot 16.00 uur

Pastoraal werkster Marga klein Overmeen

06 – 182 76 484 m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl

Vrije dag(en): zondagmiddag t/m maandag

Pastoraal werkster Ria Doornbusch

06 - 144 06 955 pastordoornbusch@gmail.com

Vrije dag: Vrijdag

Groot team (ondersteunt het pastoraal team)

Parochievicaris Hans de Vries, priester

prhansdevries2020@gmail.com

Beschikbaar voor eucharistievieringen op dinsdagavond, woensdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.

Priester-assistent Anton Wenker M.H.M.

06 – 235 81 998 antonwenker@online.nl

Beschikbaar voor eucharistievieringen op donderdagochtend, vrijdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.

Diaken Richard Meijer

richard@rkdiaken.nl

Beschikbaar: bezoekwerk verzorgingshuizen, verpleeghuizen, ziekenhuis en hospice

Secretariaat van het pastoraal team

Mevrouw Brigitta Seekles-Huinink

06 – 161 66 736 brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl

Pastorale nood

In geval van pastorale nood kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof, pastor Marga klein Overmeen of pastor Ria Doornbusch

Ziekenzalving of zegen

Voor de ziekenzalving kunt u eveneens rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof, en voor de ziekenzegen kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastor Marga Klein Overmeen en pastor Ria Doornbusch.

Biecht

Voor een afspraak voor het sacrament van de biecht, kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof.

Facebook <https://www.facebook.com/profile.php?id=100087967527521>

Instagram https://www.instagram.com/emmanuel_parochie/

Website <https://emmanuelparochie.nl/emmanuel/>

Locatieraad:

Algemene coördinatie (voorzitter bestuur):

voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl

Secretaris / contactpersoon

Michel Niemarkt

tel. 06 – 36 16 41 33

secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl

Financieel beheerder

Hans Huijgen

tel. 06 – 46 88 68 00

penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl

Kerkgebouw:

de Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg

tel: 0523 - 26 03 45

E-mailadres ledenadministratie:

rkstephanus.hardenberg@hetnet.nl

Website: **<https://www.emmanuelparochie.nl>** – en dan kiezen Hardenberg of direct naar **<https://www.emmanuelparochie.nl/hardenberg>**

Bankrelaties:

NL 48 RABO 0324 9618 98

NL 79 RABO 0161 7062 66 (PCI)

RSIN-nummer 824138685 (dit nummer gebruiken voor aftrekken gift)

ANBI-nummer 002609411

WAT GOED IS OM TE WETEN

Overlijden:

Bij het overlijden van uw naaste kunt u contact opnemen met:
Herma Jørgensen, tel. 06 – 22847596
gjh.jorgensen@freedom.nl

Bereikbaarheid pastores:

Voor dringende pastorale hulp kunt u contact opnemen met een lid van het pastoraal team, zie ook de website onder Contact.

Aanmelding voor dopen:

Veronique Reimer tel. 06 – 22301264

Aanmelden voor 1^e H. Communie en H. Vormsel:

bij de voorzitter of secretaris van de locatieraad.

Coördinatie misdinaars en misdienettes:

Veronique Reimer tel. 06 22 30 12 64

Coördinatie bezoekgroep:

Jacqueline Ruizenaar tel. 0523 – 26 48 46 / 06 31 63 74 11

Coördinatie wijkcontactpersonen:

Jacqueline Ruizenaar tel. 0523 – 26 48 46 / 06 31 63 74 11

Caritas:

Liesbeth Houtman tel. 0523 - 26 39 18 / 06 - 53 18 16 79

Michel Niemarkt tel. 0523 – 64 93 50

Maria Malinowski tel. 06 - 51 45 03 32

caritashardenberg@emmanuelparochie.nl

AGENDA



- Zo. 06-10 / 11:00 uur **27^e zondag door het jaar**
Woord- en Communieviering
Werkgroep Slagharen 1
Stephanuskoor
Collecte Missie Kinderen
- Zo. 13-10 / 11:00 uur **28^e zondag door het jaar**
Eucharistie
voorganger: pastor H. de Vries
Samenzang
- Zo. 20-10 / 11.00 uur **Caritasviering**
Eucharistie
voorganger: pastoor A. Monninkhof
m.m.v. Poco a Poco
Collecte Missie
- Zo. 27-10 / 11.00 uur **30^e zondag door het jaar**
Woord- en Communieviering
Voorganger: pastor R. Doornbusch
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 03-11 / 11.00 uur **Allerzielen**
Eucharistie
voorganger: pastor H. de Vries
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 10-11 / **GEEN VIERING**
Emmanueldag

- Zo. 17-11 / 11.00 uur **33^e zondag door het jaar**
Eucharistie
voorganger: pastoor A. Monninkhof
m.m.v. Poco a Poco
- Zo. 24-11 / 11.00 uur **Christus Koning**
Woord- en Communieviering
werkgroep Hardenberg
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 01-12 / 11.00 uur **1^e zondag v/d Advent**
Woord- en Communieviering
Werkgroep Dedemsvaart
Samenzang
Start Adventsactie
- Zo, 08-12 / 11.00 uur **2^e zondag v/d Advent**
Woord- en Communieviering
voorganger: pastor M. klein Overmeen
m.m.v. Poco à Poco

VIERINGEN EMMANUELPAROCHIE

Deze vieringen staan op de website van de Emmanuelparochie:
(<http://www.emmanuelparochie.nl>)

In de Toren staan ook de kerkdiensten in de regio vermeld.

ROOSTER

Lectoren

Zo. 13-10 / 11.00 uur	dhr. M. Niemarkt
Zo. 20-10 / 11.00 uur	mw. M. Los
Zo. 27-10 / 11.00 uur	mw. J. Terhorst
Zo. 03-11 / 11.00 uur	Uitgeleidegroep
Zo. 17-11 / 11.00 uur	mw. J. Sloetjes
Zo. 08-12 / 11.00 uur	dhr. L. Tchatcho

Kosters

Zo. 06-10 / 11.00 uur	mw. W. Stel
Zo. 13-10 / 11.00 uur	mw. W. Stel
Zo. 20-10 / 11.00 uur	mw. T. Poorts
Zo. 27-10 / 11.00 uur	dhr. P. v/d Burg
Zo. 03-11 / 11.00 uur	mw. W. Stel
Zo. 17-11 / 11.00 uur	mw. T. Poorts
Zo. 24-11 / 11.00 uur	dhr. H. Rusken
Zo. 01-12 / 11.00 uur	dhr. P. v/d Burg
Zo. 08-12 / 11.00 uur	mw. T. Poorts

UITNODIGING EMMANUELPAROCHIE

Aan alle parochianen van de Emmanuelparochie,

Op 10 november staat de Emmanueldag gepland in Hoonhorst.

Wij nodigen u/jullie van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Het programma ziet er als volgt uit:

- 10.00 uur Eucharistieviering in de St. Cyriacuskerk; Voorgangers: het pastoraal team
- Na de viering elkaar ontmoeten bij een kopje koffie met wat lekkers in zaal Kappers
- Een borreltje bij een “ontmoetingsactiviteit”
- Een broodje ter afsluiting
- Afronding tussen 13.00 uur en 13.30 uur

Wilt u, willen jullie hierbij aanwezig zijn, geef dit a.u.b. door aan het secretariaat van uw/jullie locatie voor 30 oktober a.s., zodat wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.

Wij hopen velen van u/jullie te mogen ontmoeten op 10 november a.s. in Hoonhorst.

Met vriendelijke groeten,
Pastoraal team en parochiebestuur van de Emmanuelparochie
en de locatieraad en pastoraatsgroep Hoonhorst

PASTORALIA



Gods liefde en verantwoordelijkheid is als een Adelaar

Weinig emoties zitten zo diep verankerd als de ouderlijke drang om een kind te beschermen, bij zowel dieren als mensen. Zo is te zien dat families van Afrikaanse olifanten een cirkel vormen om een kwetsbaar kalfje heen als er gevaar dreigt. Ook in de menselijke maatschappij staan ouders vaak klaar om hun kinderen tegen gevaren in bescherming te nemen.

Zelfs één van de meest atypische families ter wereld, de Britse koninklijke familie, laat dit gedrag zien op een verrassend typische manier. Omdat deze familie voortdurend in de aandacht is van de roddelpers, staat zij onder constante hoogspanning. Tegen zo'n leven willen ze hen beschermen.

In de Bijbel wordt het instinct van mens en dier om jongen te beschermen tegen gevaar als beeld voor Goddelijke bescherming gebruikt. Neem bijvoorbeeld het volgende vers:

Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht (Ex. 19 vers 4).

Op het eerste gezicht lijkt dit vers niet te gaan over ouderlijke liefde. Maar daar dachten een aantal rabbijnen uit de eerste eeuwen na Christus anders over. Ze gingen beredeneren waarom de tekst het hier over adelaarsvleugels heeft en niet over, zeg, kraaienvleugels. Het verschil is volgens de rabbijnen dat kraaien en andere vogels hun jongen tussen hun poten dragen, terwijl de adelaar zijn jongen op zijn vleugels draagt. (Inmiddels weten we dat dit niet echt zo is, maar vermoedelijk alleen zo lijkt van onderaf bekeken.) De adelaar hoeft namelijk geen gevaar van andere vogels boven hem te vrezen. Alleen de mens kan hem met zijn pijlen raken. Door de jongen op zijn vleugels te dragen, beschermt de adelaar hen voor de pijlen die van onderaf komen. Op een gelijkaardige manier heeft God zijn volk beschermd tegen de gevaren die het bedreigden.

Het is een prachtig beeld: God draagt ons als op adelaarsvleugels. God beschermt zijn volk met ouderlijke liefde. Met zelfopofferende liefde zelfs, volgens de rabbijnen: de adelaar vangt de pijlen namelijk op zodat zijn jongen ongedeerd blijven. Huub Oosterhuis geeft zijn eigen draai aan dit beeld in het bekende lied 'Die mij droeg':

Die mij droeg op adelaarsvleugels, die mij hebt geworpen in de ruimte, en als ik krijsend viel, mij ondervangen met uw wieken en weer opgegooid, totdat ik vliegen kon op eigen kracht.

Als gelovigen zijn we geen passieve kinderen die voor altijd 'bemoederd' moet worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de adelaarsjongen zelf kunnen vliegen en grote adelaars worden ('totdat ik vliegen kon op eigen kracht'). Daarom krijgen we de vrijheid om zelf op weg te gaan. Maar soms gaat het ook mis en gaan we vreemde goden aanbidden. Blijkbaar is Gods ouderlijke liefde niet alleen beschermend, maar ook bevrijdend ('die mij hebt geworpen in de ruimte'). We krijgen zelfs de ruimte om te vallen in de aanbidding van vreemde goden.

De mate van bescherming die ouders aan hun kinderen geven bevindt zich, gemeten aan dit voorbeeld, idealiter dus ergens tussen de twee uitersten van totale bescherming en totale passiviteit in. Dat is treffend beschreven door Rabbijn Edwin Friedman, in een parabel.

Baby Vogel moet leren vliegen van mama en papa Vogel, maar hij blijft maar vallen. En steeds wanneer zijn ouders hem weer opvangen, denkt hij bij zichzelf: "ik weiger om met mijn vleugels te klapperen, alleen omdat zij dat willen." Op een ochtend waren mama en papa Vogel weg. Baby Vogel dacht bij zichzelf: "hoe durven ze!" Hij zou het alleen toch niet redden? Hij besloot het hun betaald te zetten en sprong naar beneden. Maar terwijl hij naar beneden tuimelde, begonnen zijn vleugels oncontroleerbaar te klapperen. Hij probeerde ze nog terug te stoppen, maar al snel zweefde hij door de lucht.

Deze fabel toont hoe over-verantwoordelijk handelen een ongewenste uitwerking kan hebben. Tegelijkertijd was het Baby Vogel ook niet gelukt om te vliegen als de ouders helemaal niets hadden gedaan of gezegd. De kunst van de ouderlijke liefde is blijkbaar om de vruchtbare middenweg te vinden. Daar hoort bescherming tegen gevaar bij maar ook vrijheid om zelf met gevaren om te gaan. Ook in de rabbijnse parabel zien we beide elementen terug, hoewel de ouderlijke bescherming de focus is.

Wij maar ook papa en mama Vogel: allemaal bevinden wij ons ergens op de schaal tussen aan de ene kant over-verantwoordelijk ouderlijk handelen en aan de andere kant passiviteit. Allemaal willen we daarmee vruchtbaar gestalte geven aan de liefde voor kinderen. De rabbijnen proberen daarnaast, via een parabel een beeld te schetsen van Gods beschermende en bevrijdende liefde. Die lijkt volgens hen veel op de vaderlijke liefde van een man die zijn zoon voor zich uit laat lopen, maar hem bij dreigend gevaar op zijn schouders tilt. Alleen bij concreet gevaar neemt de vader zijn zoon in bescherming, en niet constant. De beschermende liefde van God, uitgedrukt met het beeld van de adelaar die zijn jongen op vleugels draagt, perkt onze vrijheid dus niet volledig in.

Bovenstaande leert mij daarom dat Gods liefde niet overbezorgd en daarmee verstikkend is, maar ons in de ruimte zet, om eindelijk zelf te vliegen.

Pastor Hans de Vries



PASTORALIA



Met Maria op vakantie

Anton Wenker, MHM

“What is in the name?” (*Wat doet de naam ertoe?*) Met die vraag besluiten Engelsen vaak een argument. De oude Romeinen zouden kunnen antwoorden met een Latijns gezegde: “Nomen est omen!” (*De naam is een voorteken!*) Meestal zie je aan de naam of iemand een man of een vrouw is. Vroeger kregen kinderen bij het doopsel meestal (Latijnse) doopnamen van grootouders of ooms en tantes. Meestal meerdere namen. Ik kreeg bij het doopsel de namen Antonius Hendrikus Maria. De eerste twee namen van mannelijke heiligen. Maar bij mij, net als bij drie jongere broers, werd de naam Maria toegevoegd. Dat vraagt om een verklaring.

22 augustus 1942 werd door Paus Pius XII uitgeroepen als een feest van “**Het onbevleete Hart van de heilige Maagd Maria**”. Mijn ouders, vurige vereerders van de Heilige Maagd Maria, vonden het een mooi gebaar en wenselijk om de naam Maria aan mijn doopnamen toe te voegen. Hetzelfde deden ze bij de drie jongere broers. Zo hoopten ze natuurlijk op Maria’s voorspraak bij God voor ons. Na het tweede Vaticaanse Concilie heeft de Paus de naam van het feest veranderd. Nu vieren we op 22 augustus het feest van de **Heilige Maagd Maria, Koningin**. Nog steeds feest van Maria. What is in the name?

“**Liefde gaf haar duizend namen, maar geen één die schooner is dan.....**(*Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen*). Dat schijnt een bekend lied te zijn in Vlaanderen. De cursieve naam tussen haakjes kan vervangen worden door een andere plaatsnaam. Vooral in meer katholieke landen vinden we vele bedevaartsplaatsen voor de heilige Maagd Maria. We kennen allemaal Lourdes en Fatima. Velen zijn er geweest en bewogen en geïnspireerd thuis gekomen. Hoelang duurt die devotie en inspiratie?

Velen zullen deze zomer weer op vakantie gaan. Hoeveel mooie kerken zullen ze zien en bewonderen om hun mooie architectuur. In al die kerken vind je ook wel beeltenissen van de Heilige Maagd Maria. Vaak ook met veel brandende kaarsen er voor. Wat betekent dat voor u? Goed om ons daarop eens te bezinnen. Zoveel devote belangstelling voor een moeder en huisvrouw van Nazareth van eeuwen geleden. Zou dat ook ons niet kunnen inspireren in deze tijd? Als we tijdens vakantie zulke bedevaartsplaatsen en plaatsen van Mariadevotie bezoeken, zouden we ook onszelf kunnen afvragen wat Maria ons te zeggen heeft in deze tijd. Ik denk, dat ze ook nu zal zeggen: “Ga naar Jezus en doe alles wat Hij u zeggen zal!” Prettige vakantie!

PASTORALIA

Je leven in het spel brengen

Onder deze titel (in het Engels: "Putting your life into play") was er kort voor de Pinksteren (16-18 mei jl.) opnieuw een congres over geloof en sport in het Vaticaan. Als vertegenwoordiger van de Nederlandse bisschoppen mocht ik hier naar toe.

Ging het de vorige keer (september 2022) erover dat iedereen zou moeten kunnen meedoen aan sport ("Sports for all"), nu lag het accent meer op de aanwezigheid van de Kerk in de wereld van de sport. De sport hoort tot onze cultuur, zo werd gesteld. Volgens de H. Paus Johannes Paulus II, is sport zelfs "de belangrijkste bijzaak". De Kerk spreekt tot onze cultuur, dus richt zij zich ook tot de wereld van de sport. De vraag die bij dit congres centraal stond, was dan ook: hoe kunnen we samen zorgen voor een 'pastoraal van de sport' ?

Op de ochtend vóór het congres was er in Rome een samenkomst in het gebouw van het Dicasterie voor Cultuur en Opvoeding. Een 'dicasterie' is een soort van ministerie, een bepaalde afdeling in het Vaticaan. Vertegenwoordigers van verschillende landen spraken daar over hun ervaringen. Zelf vertelde ik, dat er in Nederland, met name onder de van huis uit katholieke sportverenigingen, sprake is van een enorme secularisatie (aanpassing aan de wereld); maar dat God daarentegen nog niet is verdwenen uit de wereld van individuele sporters. Zo getuigde een voetballer van Feyenoord (Quinten Timber is zijn naam) laatst nog, dat hij dagelijks de leiding van de Heilige Geest ervaart, ook op het sportveld. Bij het laatste Wereldkampioenschap in Qatar (november 2022) kwam er uit het Nederlands elftal zelfs een groepje van vijftien spelers bij elkaar om met elkaar uit de Bijbel te lezen, over het geloof te praten en samen te bidden.

Tijdens het Congres, dat volgde, waren er getuigenissen uit de wereld van geloof en sport; maar we kregen ook inleidingen over allerlei negatieve ontwikkelingen in de wereld van de sport, waardoor sport allang geen spel meer is. Zo herinner ik me het woord 'dehumanization'. Dit woord wil zeggen, dat door allerlei vervelende invloeden van buiten, in de beoefening van de sport, de menselijke waardigheid op het spel komt te staan. Door prestatiedruk en allerlei technologische ontwikkelingen lopen we onszelf voorbij, en dreigen we de wedstrijd te verliezen, in plaats van de goede strijd te strijden ...

Wat mij het meest is bijgebleven, is een verhaal van een priester, die al heel lang zorgt voor de geestelijke begeleiding van spelers en begeleiders van het nationaal voetbalelftal van Italië. Hij vertelde, dat als er weer een interland op tv is, het aan de buitenkant allemaal heel mooi lijkt. Maar als je dan met de spelers in gesprek komt, zo zei hij, dan blijkt, dat ze lijden onder de druk alsmaar te moeten winnen. Ook ervaren ze wel eens problemen in hun relatie, gezin of familie. Heel wat spelers heeft hij mogen begeleiden naar de viering van de sacramenten van doop, eerste heilige communie, vormsel en



huwelijk, en ook bij het afscheid van dierbaren. Dit, en het luisterend oor dat hij de spelers kon geven; dit vond hij een voorrecht om te mogen doen.



In deze geest wenst ook Paus Franciscus, dat er nu serieus werk wordt gemaakt van een 'pastoraal van de sport'. Hiertoe hebben wij als deelnemers aan het Congres, allemaal een brochure meegekregen met algemene richtlijnen voor een 'pastoraal van de sport'. Op allerlei plekken, waar dit ook maar kan: op scholen en universiteiten, bij sportclubs, maar ook in parochies, zou er oog moeten zijn voor de betekenis die sport kan hebben om langs deze weg, het geloof opnieuw bij mensen te brengen of hun geloof te verdiepen. Zorg dat je er bent, luister naar sporters, praat met hen, bid met hen, nodig hen uit om van hun geloof te

getuigen, wees hun bondgenoot op belangrijke momenten in hun leven ...

Zo worden wij allen – op grond van ons doopsel en vormsel – uitgenodigd 'ons leven in het spel te brengen'.

Dat God ons hiertoe mag zegenen!

Pastoor André Monninkhof

DURFT U IEMAND AAN TE SPREKEN?

Het was in het voorjaar een paar jaar geleden, dat ik in de lentezon na een studiedag op het Ariënsinstituut in Utrecht terugwandelde naar het station. Ik dacht nog wat na over de stof die we behandeld hadden en wat mijn medestudenten voor ervaringen hadden opgedaan tijdens hun parochiestage.

Aangekomen op het plein, wat tussen het station en winkelcentrum Hoog Catharijne ligt, zag ik op dat moment vier religieuze groepen, die ieder op hun wijze aan het evangeliseren waren. De ene groep was nog bedrevener in het aanspreken van mensen dan de andere. Ook maakte een groep gebruik van audio-apparatuur om de aandacht op zich te vestigen. Het leek er wel op dat er onderling een competitie was in het werven van geïnteresseerden.

In gedachten waande ik mij op het plein voor de tempel in Jeruzalem.

Op dit plein raakte Jezus op twaalfjarige leeftijd zoek. Zijn ouders, Jozef en Maria, hadden eerst niet in de gaten dat Jezus daar achtergebleven was (Lucas 2:41-52).

Jaren later veegde Jezus het plein voor de tempel schoon en maakte het vrij van allerlei handelaren en geldwisselaars. Het was een rovershol volgens Jezus en het had iedere vorm van waardigheid en respect verloren (Marcus 11, 15-19).

Mijn gedachten dwaalden verder af en ik dacht 'wat zou Jezus hiervan gevonden hebben'. Er staat immers geschreven "Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn..."

Het was een jongeman die mij uit mijn gedachten haalde met een vraag. De jongeman hoorde bij één van de groepen op het plein. 'Weet u wie Jezus is' was zijn vraag. Daar stond ik dan als derde jaars diakenstudent die vlak daarvoor nog in gedachten was.

We raakten kort in gesprek en nadat ik de jongeman antwoord had gegeven en er aan toevoegde dat ik diakenstudent was en net een studiedag had gehad, was ik blijkbaar niet meer interessant voor de jongeman en wellicht de groep waar hij toe behoorde.

Ik zou het zelf lastig vinden om wildvreemden aan te spreken of zij geïnteresseerd zijn in de katholieke kerk. Dat maakt dat ik het knap vindt dat mensen langs huizen trekken om te evangeliseren of, zoals in Utrecht, wildvreemden aanspreken op straat.

Terug naar de vraag die boven dit artikel staat. Toch durf ik het aan om soms mensen aan te spreken als dat in een voor mij passende omgeving is.

Bij mij op het werk waren al een aantal dagen twee monteurs aan het werk. Aan de koffietafel sprak de één honderduit en de andere was stil en een beetje in zichzelf gekeerd. De honderduit pratende monteur zei, 'let maar niet op hem, hij werkt heel hard en is zeer kundig in zijn vak maar is altijd met zichzelf bezig. Hij blijft ook altijd wat langer zitten na de koffie'. Zo kreeg die monteur direct een vooroordeel zonder dat hij nog maar iets gezegd heeft.

Bij de middagkoffie viel mij iets op aan de stille monteur. Hij droeg een rozenkrans ketting om zijn hals en ik vond het een mooi exemplaar. Ik wachtte totdat mijn collega's en de honderduit pratende monteur de koffietafel verlieten. Ik sprak de monteur aan, en vroeg 'wat draagt u een mooie rozenkrans ketting'. In mijn beleving tastte de monteur af of het "veilig" was voor hem. Hij vroeg of ik de betekenis van de rozenkrans wist en wie Maria is. Ik vertelde de monteur dat ik een aantal weken ervoor tot diaken was gewijd en dat de maand mei één van de maanden in de kerk is dat Maria extra aandacht krijgt.

De monteur ontspande en zei 'eindelijk iemand die niet de spot met mij drijft om mijn ketting'. Er ontstond een waardevol gesprek met de monteur. Hij vertelde over zijn te vroeg overleden moeder en het verdriet en gemis wat hij daarvan had. De rozenkrans had de monteur op het sterfbed van zijn moeder gekregen. De rozenkrans ketting en het gebed gaven hem troost, bemoediging en structuur. Met het bidden van het rozenkransgebed zette hij ook de traditie van zijn moeder, grootmoeder en overgrootmoeder voort.

Samen hebben we de middagkoffie afgesloten met het bidden van een tientje van de rozenkrans. Het was voor mij een bijzondere ontmoeting die alleen tot stand kwam omdat ik het lef had de monteur aan te spreken.

Durft u het aan iemand aan te spreken als u een sieraad ziet wat verbinding heeft met ons geloof. Misschien dat de Maria-maand u de drempel over haalt.

Tot slot een bericht van mijn kant. Misschien hebt u mij al een tijd gemist op het altaar tijdens vieringen. In overleg met het pastoraal team is besloten dat ik per 1 mei 2024 gewijzigde taken heb in onze Emmanuelparochie. Mijn taak bestaat op dit moment uit het bezoeken van parochianen in zorg-, verpleeg- en ziekenhuizen. Stelt u bezoek van mij op prijs of weet u iemand, zoek dan contact met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Het secretariaat weet waar een verzoek om een bezoek van mij naar toe kan.

Hartelijke groet,

Diaken Richard Meijer

GEBEDSVIERINGEN ST. BRIGITTAKERK OMMEN

Graag willen we u uitnodigen voor gebedsvieringen, die we willen gaan houden in onze St. Brigittakerk.

De eerste viering is op zaterdag 5 oktober 2024 om 19.00 uur.
Het thema is "in gebed met Maria".

Zaterdag 30 november 2024 is de volgende viering, ook om 19.00 uur in onze kerk
met als thema "in dankbaarheid op weg naar Kerst".

Het zijn vieringen die op elkaar aansluiten (tweeluikvieringen), met medewerking van Intermezzo.

Wij hopen samen met u mooie vieringen te kunnen maken met gebed, gedichten, zang, muziek en samenzang.

FAMILIE BERICHTEN

Je naam blijf ik noemen

in mijn verhalen.

Je gezicht zal ik blijven zien

in mijn dromen.

Je blijft bij ons

waar we ook gaan.

Zondag 4 augustus 2024 is, op de leeftijd van 91 jaar overleden

Hendrik Jan Philippus (Jan) Wevers

Jan was het laatste stukje van zijn leven woonachtig in Oostloorn.

De uitvaart heeft plaatsgevonden op zaterdag 10 augustus.

EUCHARISTISCH CENTRUM EMMANUELPAROCHIE NAAR DEDEMSVAART

Sinds 2012 is de Brigittakerk in Ommen het eucharistisch centrum van onze Emmanuel-parochie. De Brigittakerk is hiertoe destijds aangewezen door onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk. Redenen om voor de Brigittakerk te kiezen, waren destijds onder meer de centrale ligging van deze kerk in onze parochie en het feit, dat de pastoor van de parochie naast de Brigittakerk woont. Sedert dat moment is er – tot nu – in de Brigittakerk (bijna) iedere zondag om 11.00 uur een eucharistieviering geweest, voorgegaan door één van de priesters van het pastoraal team.

Het eucharistisch centrum van onze Emmanuelparochie zal worden verplaatst naar de Sint Vituskerk in Dedemsvaart.

Het pastoraal team en het parochiebestuur zijn van mening dat de Sint Vituskerk in Dedemsvaart de aangewezen plek is om te bouwen aan een toekomstbestendige Emmanuelparochie, dit onder meer vanwege de combinatie van een mooie kerk, verzorgde liturgie, ruime parochiezaal, goed uitgeruste keuken en andere faciliteiten.

Om deze reden heb ik – namens pastoraal team en parochiebestuur – aan de Aartsbisschop een verzoek gedaan om het eucharistisch centrum van onze parochie te verplaatsen naar Dedemsvaart. In zijn brief van 11 juli jl. liet de Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, weten, dat hij heeft besloten overeenkomstig mijn verzoek als pastoor. In zijn brief spreekt de Aartsbisschop – mede namens de andere leden van de bisdomstaf – zijn grote waardering uit voor de parochianen, die zich tot nu toe hebben ingezet voor het eucharistisch centrum Sint Brigittakerk te Ommen. Verder spreekt de Aartsbisschop – wederom mede namens de andere leden van de bisdomstaf – eveneens zijn grote waardering uit voor de parochianen, die zich zullen gaan inzetten voor het nieuwe eucharistisch centrum te Dedemsvaart. Hij besluit zijn brief met deze wens: *“U, pastoor, en leden van het parochiebestuur, en de andere leden van het pastoraal team en allen die zich inzetten voor een zegenrijke toekomst van de Emmanuelparochie met Dedemsvaart als eucharistisch centrum, wens ik mede namens de andere leden van de bisdomstaf Gods rijkste zegen toe.”* Bij al deze woorden van de Aartsbisschop sluit ik mij – evenals de collega’s in het pastoraal team en de andere leden van het parochiebestuur – als pastoor van onze Emmanuelparochie, van harte aan.

Over dit besluit van de Aartsbisschop zijn eerst het groot team en de locatieraden en pastoraatsgroepen van Ommen en Dedemsvaart ingelicht; vervolgens ook de andere locatieraden en pastoraatsgroepen van onze Emmanuelparochie. Een mededeling hierover is in de weekenden van 7/8 september en 14/15 september voorgelezen in alle kerken van onze Emmanuelparochie. Door deze publicatie in de parochiebladen wil ik allen, die het aangaat, op de hoogte stellen van dit besluit van de Aartsbisschop.

In de praktijk betekent dit besluit van de Aartsbisschop, dat met ingang zondag 6 oktober a.s. er iedere zondagmorgen een eucharistieviering zal zijn in de Sint Vituskerk in Dedemsvaart. Op de eerste zondag van de maand – de gezinszondag – zal deze eucharistieviering beginnen om 10.30 uur. Op de andere zondagen zal deze eucharistieviering beginnen om 11.00 uur. In het kader van de gezinszondagen zullen voortaan alle doopvieringen, eerste heilige communievieringen en vormselvieringen van onze Emmanuelparochie worden gehouden in het eucharistisch centrum in Dedemsvaart.

Ook de voorbereiding van genoemde sacramenten zal plaatsvinden in het kader van deze gezinszondagen. Waar mogelijk, zal het pastoraal team ook de andere kerken in onze parochie van vieringen blijven voorzien. Om dit alles mogelijk te maken, zullen er per 1 oktober a.s. de nodige aanpassingen plaatsvinden in het liturgisch rooster van onze parochie.

Graag wil ik benadrukken, dat het eucharistisch centrum er is voor alle locaties van onze Emmanuelparochie. Mijn collega's in het pastoraal team, ik als pastoor en ook de andere leden van het parochiebestuur, hopen dan ook op een grote betrokkenheid van een ieder in onze parochie bij het nieuwe eucharistisch centrum in Dedemsvaart.

Mocht U naar aanleiding van dit artikel vragen hebben of behoefte aan gesprek hierover, dan kunt U mij of de andere leden van het pastoraal team hiervoor altijd benaderen.

Dat de viering van de Eucharistie hoogtepunt en bron mag zijn voor ons allen!

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur,
Pastoor André Monnikhof

AANMELDEN DOPEN, EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN HEILIG VORMSEL

Beste ouders,

Zoals U wellicht gehoord zult hebben, heeft onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, de St. Vituskerk in Dedemsvaart aangewezen als het nieuwe eucharistisch centrum van onze parochie. Met ingang van zondag 6 oktober a.s., zal in deze kerk iedere zondagmorgen de Eucharistie worden gevierd.

Op iedere eerste zondag van de maand zal er een gezinszondag zijn, behalve in de zomerperiode in de maanden juli en augustus. U bent hiervoor met uw gezin speciaal uitgenodigd. Op deze gezinszondagen begint de Eucharistieviering om 10.30 uur.

Tijdens deze gezinszondagen zullen ook de voorbereiding en viering van het Doopsel, Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel plaatsvinden voor heel onze Emmanuelparochie.

Voor Doopsel, Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel kunt U zich aanmelden door de formulieren in te vullen, die U kunt vinden op de website van onze Emmanuelparochie: www.emmanuelparochie.nl. Het ingevulde formulier kunt U vervolgens per mail toesturen aan het secretariaat van onze Emmanuelparochie: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl Hierna krijgt U van ons parochiesecretariaat nader bericht.

De Dopen zullen om de twee maanden plaatsvinden tijdens de Eucharistieviering, waarmee de gezinszondag begint. De eerste Eucharistieviering, waarin zal worden gedoopt, zal zijn op zondag 3 november a.s. De volgende Eucharistieviering, waarin zal worden gedoopt, zal dan zijn op zondag 5 januari 2025. Per keer kunnen maximaal twee kinderen worden gedoopt.

De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel begint op

zondag 6 oktober a.s., tijdens de gezinszondag.

De Eerste Heilige Communie zal plaatsvinden op zondag 1 juni 2025.

Het Heilig Vormsel zal worden toegediend op zondag 5 oktober 2025.

U kunt uw kind(eren) voor beide sacramenten aanmelden *uiterlijk voor 5 oktober a.s.*

Wij gaan er vervolgens van uit, dat u en uw kinderen die de Eerste Heilige Communie en/of het Heilig Vormsel willen ontvangen, aanwezig zullen zijn bij de voorbereidingen van deze sacramenten tijdens de gezinszondagen, die start op 6 oktober a.s.

Op de 1^e gezinszondag zullen wij u verder informeren over de Doop, de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel.

Heeft U naar aanleiding van deze brief nog vragen, stuurt U dan s.v.p. een mail aan het secretariaat van onze Emmanuelparochie.

We hopen U en uw gezin te mogen begroeten tijdens de gezinszondagen op de eerste zondag van de maand in de St. Vituskerk te Dedemsvaart, aanvang 10.30 uur.

Met vriendelijke groet,

Pastoraal team Emmanuelparochie

EMMANUELPAROCHIE

Postadres: Canadastraat 26, 8141 AC Heino

Email-adres secretariaat: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl

Telefoonnummer: 06 161 66 736

www.emmanuelparochie.nl

WELKOM OP ONZE GEZINSZONDAGEN!

De gezinszondagen organiseren we voor alle gezinnen in onze Emmanuelparochie.

In het bijzonder voor de ouders die hun kind laten Dopen, Eerste Heilige Communie en het H. Vormsel laten doen. Natuurlijk zijn alle parochianen van harte welkom in de eucharistieviering.

De gezinszondag begint met een eucharistieviering om 10.30 uur in de St. Vituskerk te Dedemsvaart, het Eucharistisch centrum.

Tijdens deze viering kunnen de kinderen ook meehelpen in de liturgie, bijvoorbeeld door iets voor te lezen, kaarsen te ontsteken, collecte te verzorgen of de misdienaars te helpen.

Daarna maken we samen gebruik van een eenvoudige lunch. Na de lunch is er aansprekende catechese voor de kinderen en hun ouders in verschillende groepen.

De kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie en het Vormsel krijgen hun eigen catechese. Er is een programma voor drie leeftijdsgroepen 0-6 jaar, 6-8 jaar, 8-12 jaar waaraan alle kinderen kunnen meedoen. De ouders komen bij elkaar in een eigen groep. We sluiten af om 13.00 uur.

We hopen dat de gezinszondagen een thuis gaan worden voor de gezinnen in onze parochie. En een plek waar jonge gezinnen elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof kunnen voeden en delen.

Ook zonder voorbereiding voor de H. Doopsel, Eerste Heilige Communie of H. Vormsel zijn gezinnen van harte welkom!

Om praktische redenen (lunch en drinken) is het fijn als u zich voor deze gezinszondagen aanmeldt via: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl

Heeft u vragen over deze gezinsdagen dan kunt u ook bij bovenstaande mailadres terecht.

Meer informatie kunt u ook vinden op onze website <https://emmanuelparochie.nl/gezin>

We zien jullie graag op 6 oktober 2024!

Pastoraal team

MUTATIEFORMULIER

Verhuizing gezin / verhuizing inwonend gezinslid*

Naam:

Adres:

Postcode / woonplaats:

Geboortedatum en –plaats:

Nieuw adres

Adres:

Postcode / woonplaats:

Telefoonnummer:

Geboorte / doop*

Naam en voorletters:

Roepnaam:

Geboortedatum en –plaats:

Gedoopt: RK / NH / GE*

Overlijden

Naam:

Adres:

Geboortedatum:

Overlijdensdatum:

* Doorhalen wat niet van toepassing is