

G
KERKBLAD

L
O

ROOMSKATHOLIEK

F
S
G

SINT STEPHANUS

M

E

E

N

S

C

HARDENBERG

A

P



Emmanuelparochie

I N H O U D S O P G A V E

| | |
|--|-----------|
| Van de redactie | 3 |
| Info Emmanuelparochie contactadressen | 4 |
| Wat goed is om te weten | 7 |
| Agenda | 8 |
| Vieringen Emmanuelparochie | 11 |
| Rooster | 12 |
| Pastoralia | 14 |
| Pastoralia | 16 |
| Pastoralia | 18 |
| Even voorstellen | 22 |
| Met kerstmis de hemel bestormen | 24 |
| Kerstwens Pastor Thomas | 26 |
| Kerstactie 2024 | 27 |
| Kerstconcert – 1 | 28 |
| Kerstconcert – 2 | 28 |
| Opening van het Heilig Jaar, gaat u mee? | 29 |
| Verslag Lourdesreis Emmanuelparochie | 31 |
| Ontmoetingsdag Emmanuelparochie Hoonhorst | 34 |
| Mutatiefomulier | 36 |

VAN DE REDACTIE



Het jaar 2024 is weer voorbij gevlogen, want voor u ligt alweer het laatste kerkblad van dit jaar.

Hierin zult u o.a. de diensten rondom Kerst en Oud en Nieuw vinden.

Ook heeft u de mogelijkheid om kerstconcerten bij te wonen.

In november zijn verschillende parochianen naar Lourdes geweest, een verslag hiervan is te lezen elders in dit blad.

Verder groet pastor Thomas u allen en is er voor het 'pastor Thomas Fonds' weer een kerstactie gestart.

Wij, Froukje en Wendy, wensen u gezellige Kerstdagen en een gezond en gezegend 2025.

Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het volgende kerkblad ingeleverd kan worden uiterlijk:

maandag 24 maart 2025

Redactieadres:

Froukje Engbersen

E-mail: **redactiestephanus@gmail.com**



INFO EMMANUELPAROCHIE CONTACTADRESSEN

Pastoraal team

Pastoor André Monninkhof

06 – 227 86 151 monninkhof@hetnet.nl

Vrije dag(en): dinsdag na 17.00 uur en zaterdag tot 16.00 uur

Pastoraal werkster Marga klein Overmeen

06 – 182 76 484 m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl

Vrije dag(en): zondagmiddag t/m maandag

Pastoraal werkster Ria Doornbusch

06 - 144 06 955 pastordoornbusch@gmail.com

Vrije dag: vrijdag

Groot team (ondersteunt het pastoraal team)

Parochievicaris Hans de Vries, priester

prhansdevries2020@gmail.com

Beschikbaar voor eucharistievieringen op dinsdagavond, woensdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend

Priester-assistent Anton Wenker M.H.M.

06 – 235 81 998 antonwenker@online.nl

Beschikbaar voor eucharistievieringen op donderdagochtend, vrijdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend

Diaken Richard Meijer

richard@rkdiaken.nl

Beschikbaar voor bezoekwerk verzorgingshuizen, verpleeghuizen, ziekenhuis en hospice

Secretariaat van het pastoraal team

Mevrouw Brigitta Seekles-Huinink

06 – 161 66 736 brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl

Pastorale nood

In geval van pastorale nood kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof, pastor Marga Klein Overmeen of pastor Ria Doornbusch

Ziekenzalving of zegen

Voor de ziekenzalving kunt u eveneens rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof en voor de ziekenzegen kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastor Marga Klein Overmeen en pastor Ria Doornbusch.

Biecht

Voor een afspraak voor het sacrament van de biecht, kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof.

Facebook <https://www.facebook.com/profile.php?id=100087967527521>

Instagram https://www.instagram.com/emmanuel_parochie/

Website <https://emmanuelparochie.nl/emmanuel/>

Locatieraad:

Algemene coördinatie (voorzitter bestuur):

voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl

Secretaris / contactpersoon

Michel Niemarkt

tel. 06 – 36 16 41 33

secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl

Financieel beheerder

Hans Huijgen

tel. 06 – 46 88 68 00

penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl

Kerkgebouw:

de Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg

tel: 0523 - 26 03 45

E-mailadres ledenadministratie:

rkstephanus.hardenberg@hetnet.nl

Website: **<https://www.emmanuelparochie.nl>** – en dan kiezen Hardenberg
of direct naar **<https://www.emmanuelparochie.nl/hardenberg>**

Bankrelaties:

NL 48 RABO 0324 9618 98

NL 79 RABO 0161 7062 66 (PCI)

RSIN-nummer 824138685 (dit nummer gebruiken voor aftrekken gift)

ANBI-nummer 002609411

WAT GOED IS OM TE WETEN

Overlijden:

Bij het overlijden van uw naaste kunt u contact opnemen met:
Herma Jørgensen, tel. 06 – 22847596
gjh.jorgensen@freedom.nl

Bereikbaarheid pastores:

Voor dringende pastorale hulp kunt u contact opnemen met een lid van het pastoraal team, zie ook de website onder Contact.

Aanmelding voor dopen:

Veronique Reimer tel. 06 – 22301264

Aanmelden voor 1^e H. Communie en H. Vormsel:

bij de voorzitter of secretaris van de locatieraad.

Coördinatie misdienaars en misdienettes:

Veronique Reimer tel. 06 22 30 12 64

Coördinatie bezoekgroep:

Jacqueline Ruizenaar tel. 0523 – 26 48 46 / 06 31 63 74 11

Coördinatie wijkcontactpersonen:

Jacqueline Ruizenaar tel. 0523 – 26 48 46 / 06 31 63 74 11

Caritas:

Liesbeth Houtman tel. 0523 - 26 39 18 / 06 - 53 18 16 79

Michel Niemarkt tel. 0523 – 64 93 50

Maria Malinowski tel. 06 - 51 45 03 32

caritashardenberg@emmanuelparochie.nl

AGENDA



- Zo. 15-12 / 11:00 uur **3^e zondag van de Advent**
Eucharistie
voorganger: pastor A. Wenker
m.m.v. Stephanuskoor
- Di. 17-12 / 19.00 uur **Viering van boete en verzoening**
Emmanuelviering te Dedemsvaart
voorganger: pastoor A. Monninkhof
- Zo. 22-12 / 11:00 uur **4^e zondag door het jaar**
Eucharistie
voorganger: pastoor A. Monninkhof
m.m.v. Stephanuskoor
Einde Adventsactie
- Di. 24-12 / 21.00 uur **Kerstavond**
Woord- en Communieviering
Werkgroep Hardenberg
m.m.v. Stephanuskoor
Collecte Diaconie
- Wo. 25-12 / 11.00 uur **Kerstmis**
Eucharistie
Voorganger: pastoor A. Monninkhof
m.m.v. Poco à Poco
Collecte Diaconie
- Do. 26-12 / 10.00 uur **Tweede Kerstdag**
Eucharistie
voorganger: pastoor A. Monninkhof
Emmanuelviering De Belte

- Zo. 29-12 / 11:00 uur **Heilige Familie**
Eucharistie
voorganger: pastor A. Wenker
Samenzang
- Wo. 01-01 / 11.00 uur **Nieuwjaarsdag**
Eucharistie
voorganger: pastor A. Wenker
Regioviering Dedemsvaart
- Zo. 05-01 / 11.00 uur **Openbaring des Heren**
Woord- en Communieviering
Werkgroep Slagharen 2
m.m.v. Stephanuskoor en Poco à Poco
Nieuwjaarsreceptie
- Zo. 12-01 / 11.00 uur **Doop van de Heer**
Eucharistie
Voorganger: pastor A. Wenker
Samenzang
- Zo. 19-01 / 11.00 uur **2^e zondag door het jaar**
Woord- en Communieviering
Werkgroep Slagharen 1
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 26-01 / 11.00 uur **3^e zondag door het jaar**
Eucharistie
voorganger: pastoor A. Monnikhoif
m.m.v. Poco à Poco
- Zo. 02-02 / 11.00 uur **Maria Lichtmis**
Woord- en Communieviering
Werkgroep Hardenberg
Samenzang

- Zo. 09-02 / 11.00 uur **5^e zondag door het jaar**
Eucharistie
voorganger: pastor H, de Vries
m.m.v. Stephanuskoor
- Zo. 16-02 / 11.00 uur **6^e zondag door het jaar**
Woord- en Communieviering
Werkgroep Slagharen 1
Samenzang
- Zo. 23-02 / 11.00 uur **7^e zondag door het jaar**
Woord- en Communieviering
voorganger: pastor R. Doornbusch
m.m.v. Poco à Poco
- Zo. 02-03 / 11.00 uur **8^e zondag door het jaar**
Woord- en Communieviering
Werkgroep Hardenberg
m.m.v. Stephanuskoor
Carnaval
- Wo. 05-03 / 19.00 uur **Aswoensdag**
Eucharistie
Gezamenlijke viering te Dedemsvaart
voorganger: pastoor A. Monnikhof
- Zo. 09-03 / 11.00 uur **1^e zondag 40 dagen**
Eucharistie
voorganger: pastoor A. Monnikhof
Samenzang
- Zo. 16-03 / 11.00 uur **2^e zondag 40 dagen**
Woord- en Communieviering
Werkgroep Dedemsvaart
m.m.v. Poco à Poco

- Di. 19-03 / 19.00 uur **Heilige Jozef**
Gezamenlijke viering te Dedemsvaart
voorganger: pastoor A. Monnikhof
- Zo. 23-03 / 11.00 uur **3^e zondag 40 dagen**
Eucharistie
voorganger: pastor A. Wenker
m.m.v. Stephanuskoor
- Di. 25-03 / 19.00 uur **Heilige Jozef**
Gezamenlijke viering te Dedemsvaart
voorganger: pastor A. Wenker
- Zo. 30-03 / 11.00 uur **4^e zondag 40 dagen**
Woord- en Communieviering
Werkgroep Slaghjaren 2
Samenzang

VIERINGEN EMMANUELPAROCHIE

Deze vieringen staan op de website van de Emmanuelparochie:
(<http://www.emmanuelparochie.nl>)

In de Toren staan ook de kerkdiensten in de regio vermeld.

ROOSTER

Misdienaars en Misdienettes

Geen

Lectoren

| | |
|-----------------------|------------------|
| Zo. 15-12 / 11.00 uur | mw. J. Terhorst |
| Zo. 22-12 / 11.00 uur | mw. V. Reimer |
| Di. 24-12 / 21.00 uur | geen |
| Wo. 25-12 / 11.00 uur | mw. M. Los |
| Zo. 29-12 / 11.00 uur | dhr. M. Niemarkt |
| Zo. 05-01 / 11.00 uur | geen |
| Zo. 12-01 / 11.00 uur | mw. J. Sloetjes |
| Zo. 19-01 / 11.00 uur | geen |
| Zo. 26-01 / 11.00 uur | dhr. L. Tchatcho |
| Zo. 02-02 / 11.00 uur | geen |
| Zo. 09-02 / 11.00 uur | mw. J. Terhorst |
| Zo. 16-02 / 11.00 uur | geen |
| Zo. 23-02 / 11.00 uur | mw. M. Los |
| Zo. 02-03 / 11.00 uur | geen |
| Zo. 09-03 / 11.00 uur | mw. V. Reimer |
| Zo. 16-03 / 11.00 uur | geen |
| Zo. 23-03 / 11.00 uur | dhr. M. Niemarkt |
| Zo. 30-03 / 11.00 uur | geen |

Kosters

| | |
|-----------------------|------------------|
| Zo. 15-12 / 11.00 uur | dhr. H. Rusken |
| Zo. 22-12 / 11.00 uur | mw. W. Stel |
| Di. 24-12 / 21.00 uur | dhr. H. Rusken |
| Wo. 25-12 / 11.00 uur | mw. T. Poorts |
| Zo. 29-12 / 11.00 uur | mw. W. Stel |
| Zo. 05-01 / 11.00 uur | dhr. P. v/d Burg |
| Zo. 12-01 / 11.00 uur | dhr. H. Rusken |
| Zo. 19-01 / 11.00 uur | mw. W. Stel |
| Zo. 26-01 / 11.00 uur | mw. T. Poorts |
| Zo. 02-02 / 11.00 uur | dhr. P. v/d Burg |
| Zo. 09-02 / 11.00 uur | dhr. H. Rusken |
| Zo. 16-02 / 11.00 uur | mw. W. Stel |

Zo. 23-02 / 11.00 uur mw. T. Poorts
Zo. 02-03 / 11.00 uur dhr. P. v/d Burg
Zo. 09-03 / 11.00 uur mw. W. Stel
Zo. 16-03 / 11.00 uur mw. T. Poorts
Zo. 23-03 / 11.00 uur dhr. H. Rusken
Zo. 30-03 / 11.00 uur mw. W. Stel



PASTORALIA

Helden en Heiligen



Onlangs was ik op de Sint Bernardusschool hier in Ommen. Het was even geleden, dat ik op school ben geweest, maar ik vond het mooi om met de kinderen van de groepen 5 en 6 te mogen praten over “Helden en heiligen”.

Ik mocht ervaren, dat deze woorden heel wat bij hen oproepen. Volgens de leerlingen zijn helden: mensen die iets heel bijzonders hebben gedaan voor de mensheid. Op mijn vraag: “Wie is voor jou een held?“, zeiden ze: een brandweerman of – vrouw, die iemand redt uit een brandend huis; en ook een dokter die ervoor zorgt dat de bevalling voor moeder en kind goed verloopt.

Ook Malala uit Afghanistan is voor deze kinderen een held. Zij is een jonge vrouw, die opkomt voor de rechten van de vrouw. Ze werd drie keer beschoten, maar mocht deze aanslag overleven. Ook hoorde ik de naam van Anne Frank: ook haar moed tijdens de oorlog maakt haar voor deze leerlingen tot heldin.

Naast helden kennen we ook nog heiligen. In zekere zin zijn deze heiligen ook helden, omdat zij geheel belangeloos hun leven in dienst gesteld hebben van de verkondiging van het evangelie, hiertoe geïnspireerd door God, die Zich in Christus onvoorwaardelijk met ons verbonden heeft. Deze goddelijke solidariteit roept ons op om ook zelf solidair en herbergzaam te zijn. De patrones van de kerk in Ommen, Brigitta van Kildare, vond dit ook. Van haar wordt gezegd, dat zij van de melk van koeien, die zij molk, boter maakte en weggaf aan de armen; als door een wonder gaven na deze ‘heldendaad’ de koeien nog een keer melk, waardoor Brigitta ook haar baas, de boer, tevreden kon stellen. Naast Brigitta mocht ik aan de kinderen ook de naamgever van hun school, Sint Bernardus van Clairvaux, uit de doeken doen. Hij was niet alleen abt van een klooster, maar ook een goed bestuurder, die heeft geholpen bij de oplossing van moeilijke kerkelijke kwesties.

Dat hij ook maar een mens is blijkt uit het feit, dat de tweede kruistocht, die hij ooit organiseerde, op een mislukking uitdraaide. Maar toch: de kinderen zijn nog altijd trots op hun school, naar hem vernoemd: Sint Bernardus! Natuurlijk mocht – aan de vooravond van Werelddierendag – ook Franciscus van Assisi niet ontbreken. De kinderen wisten mij te vertellen, dat de ‘opvolger van Benedictus’ ook de naam van deze heilige heeft aangenomen ... Heel veel leerlingen die ik sprak, hadden ook huisdieren. Franciscus van Assisi hield van dieren: hij was een vriend van de natuur. Misschien moeten we – bij gelegenheid – al deze dieren maar eens gaan zegenen op het plein voor de kerk ... En laat ons niet vergeten, dat Franciscus van Assisi een man van vrede was: zo heeft hij de sultan (hoofd van de mohammedanen) nog de hand geschud. Franciscus droeg ook de kruiswonden van Onze Lieve Heer; zo droeg hij – in navolging van Christus – het lijden van deze wereld met zich mee.

Op andere locaties in onze parochie zijn er weer andere heiligen, door wie wij ons mogen laten inspireren: Sint Vitus, Cyriacus, Alphonsus, Onze Lieve Vrouw van Fatima ... ook in onze Emmanuelparochie klopt het ‘heilig hart’ volop, en houdt ons ‘elftal’ (elf geloofsgemeenschappen) gaande.

Straks, met Allerheiligen, staan we stil bij al deze heiligen. Het gaat hierbij niet alleen om hen, die een plaatsje hebben veroverd op de kerkelijke heiligenkalender, maar ook om hen, die niet op voorpagina van de krant staan, maar wel heel veel goed werk doen: mensen, die hun liefdevolle mantel uitspreiden over hen, die anders in de kou zouden komen staan. Op het Hoogfeest van Allerheiligen willen we bidden, dat al deze heiligen ons kracht en moed mogen geven om trouw te blijven aan ons geloof en te getuigen van Gods liefde in deze wereld.

Pastoor André Monninkhof

PASTORALIA



Het kindje Jezus krijgt een kerstpakket

Bij hun vergeelde boeken, zij hebben niet geweten dat God geboren was.

Maar uit het oosten kwamen drie koningen Hem zoeken, die van een ster vernamen wat geen in woorden las.

Kerstmis, met name het kerstverhaal en vooral de drie koningen blijven voor mij tot de verbeelding spreken. De Bijbel vertelt over wijzen magiërs. Zeker voor onze tijd is het van belang dat er een donkere koning bij hoort, alle werelddelen zijn aanwezig bij de kribbe. Niet minder belangrijk in onze tijd, waar een klooftussen oud en jong dreigt, is dat er een jonge, een middelbare en een oude koning acte de présence geven: iedereen hoort erbij!

De geschenken: goud, wierook en mirre. Goud symboliseert het koningschap, wierook de priester en mirre de zalving tot profeet. Een oeroude legende vertelt dat Adam en Eva toen ze uit het paradijs werden verbannen, kostbare gaven mochten meenemen: goud, wierook en mirre. Adam en Eva verborgen die gaven in een grot, de schattengrot. Kinderen van Abraham zouden die schatten hebben meegenomen naar het Oosten zodat de wijzen uit het Oosten ermee hulde konden brengen aan het goddelijk kind. Historisch? Daar gaat het niet om. Het gaat erom wat die verhalen willen zeggen. Het gaat om de symboliek en die is wat wierook en priesterschap betreft deze: de oermens kreeg heel de schepping aan zijn zorg toevertrouwd en dus is iedere mens als het ware priester van de schepping. De paradijselijke toestand biedt een blauwdruk van hoe wij op verantwoorde manier met de schepping om moeten gaan, in dankbaarheid Gods geschenk aanvaardend zodat we in de offergave God erkennen als Heer en eigenaar van alle goeds. Deze in ware zin eucharistische houding betekent dat wij ons niet als eigenaar van de aarde mogen beschouwen, maar veeleer als priesters die dankzeggen voor wat we ontvangen.

De telkens weer verrassende geschenken die wij dagelijks ontvangen: eten en drinken, maar ook vriendschap een kleine attentie, een vriendelijk gebaar nodigen uit om die te delen. Door te delen wordt de vreugde niet verminderd, maar wonderlijk genoeg nog vergroot. Toch herinnert de wierook bij de kribbe ons er ook aan, als we maar opletten. De gelovige als priester dient zelfs als fundament voor een milieuspiritualiteit die ons veel te zeggen heeft. De theoloog Kallistos zei: "De mens is in staat God te loven en te prijzen om de wereld. De mens is een 'eucharistisch' wezen. Niet alleen leeft hij in een wereld, denkt erover na en gebruikt deze, maar hij is eveneens in staat om de wereld te zien als een gave Gods, als een sacrament van Gods aanwezigheid en een middel om met Hem in communio/gemeenschap te treden. Daarom kan hij de wereld met dankzegging terug aan God aanbieden. 'Komt laten wij aanbidden God die zich openbaarde want Hij is in ons midden, met majesteit omkleed!' Wij brachten Hem geschenken: De gouden schat der aarde, de wierook van ons denken, de mirre van ons leed.

Zalig Kerstfeest!

PASTORALIA



Noem mij geen vreemdeling

*Noem mij geen vreemdeling:
mijn woorden klinken vreemd,
maar mijn gevoelens zijn dezelfde als die van jou.*

*Noem mij geen vreemdeling:
ik wil mensen dicht bij me,
omdat het zo koud is en kil diep in mijn hart.*

*Noem mij geen vreemdeling:
de grond waarop wij lopen is dezelfde,
maar niet het 'belofde land' dat ik had verwacht.*

*Noem mij geen vreemdeling:
grenzen zijn mensenwerk,
scheidingsmuren bouwen wij zelf en isoleren ook jou.*

*Noem mij geen vreemdeling:
ik zoek zoals jij vrede en recht in naam van God,
zo is er maar één....*

Bron: Uit de Filipijnen

Het is al even weer geleden dat ik in mijn vorige woonplaats in Duiven in gesprek ben gekomen met een jonge vrouw. Ze gaf in het gesprek aan dat ze na enkele jaren via verschillende asielzoekerscentra een woning konden betrekken in Duiven. In het gesprek vertelde ze mij over haar reis met haar echtgenoot en haar kinderen naar Nederland. Zo kwam ik drie jaar geleden ook in gesprek met een jongere die met ons mee wandelde met de Vastenwandeling. En ook hij vertelde het verhaal van zijn uittocht.

En wat mij zo heeft geraakt in beide indringende gesprekken was hun 'vluchtverhaal'. Een 'vluchtverhaal' waar ik mij niets bij kon voorstellen omdat het mijn verstand te boven ging.

Je zou beide verhalen kunnen weerspiegelen als de Uittocht van het Joodse volk uit Egypte op weg naar het beloofde land. Het volk wordt door een wrede koning onderdrukt en besluit te vluchten naar het beloofde land. Na een gevaarlijke tocht wacht hen buiten de grenzen van Egypte de onherbergzame woestijn.

Ook nu nog verlaten mensen hun land van herkomst omwille van geweld en onderdrukking, en hopen zij in Europa een plek te krijgen in 'het beloofde land'. Maar buiten de eigen landsgrenzen staat hen niet altijd een betere toekomst te wachten.

Er zijn meer mensen dan ooit op de vlucht voor honger en geweld. Enerzijds zijn er de beelden van vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten die verdrinken in de Middellandse Zee. Of te denken aan de grote kwestie van minderjarige alleenreizende vluchtelingkinderen in Griekenland. En laten we onze medemensen niet vergeten uit Oekraïne. Anderzijds is er de opkomst van populistische partijen in vrijwel alle westerse landen die roepen dat het afgelopen moet zijn met de immigratie. Er is overduidelijk sprake van botsende belangen.

Paus Franciscus sprak op 8 juli 2014 op Lamperdusa de volgende woorden uit:

“Niemand voelt zich verantwoordelijk voor deze situatie; we hebben het besef van broederlijke verantwoordelijkheid verloren. We leven in een cultuur waarin mensen vooral op zoek zijn naar het eigen welzijn; een cultuur die ons ongevoelig maakt voor de roep van anderen, die ons doet leven in een zeepbel die weliswaar mooi lijkt, maar die niets voorstelt; het leidt tot een globalisering van de onverschilligheid. We zijn gewend geraakt aan het lijden van anderen. Het raakt ons niet, het is onze zaak niet”.

Een vraag aan ons allen zou kunnen zijn: 'Hebben we wel genoeg oog voor het perspectief van de ander'?

In mijn bovenstaande tekst, is geschreven: 'Noem mij geen vreemdeling: de grond waarop wij lopen is dezelfde. Noem mij geen vreemdeling: ik zoek zoals jij vrede en recht in naam van God'.

Als Christenen mogen, of beter gezegd, moeten wij ons blijven inzetten voor onze medemensen op de vlucht. Medemensen die zoekende zijn naar vrede, naar toekomst, en in het bijzonder naar een veilige plek om te mogen zijn wie ze zijn.

Wat kunnen wij doen vanuit onze christelijke identiteit? Wees kritisch en praat mild over vluchtelingen. Vergroot het draagvlak. Als je vluchtelingen kent, wees dan hartelijk voor hen. Groet hen op straat. Wees uitnodigend.

En: 'Ieder van ons verwacht Christus te ontmoeten in de hemel maar heb aandacht voor Christus die op straat voor uw deur ligt; heb aandacht voor Christus die honger heeft en kou lijdt, die in nood verkeert en vreemdeling is' (Augustinus, preek 25, 8,8).

We gaan een nieuw jaar tegemoet. Populisme in onze samenleving is helaas volop aanwezig. Maar het is aan ons, om onze christelijke identiteit, onze doopbelofte waar te maken, ook in dit nieuwe jaar.

Dat we uitnodigende mensen mogen blijven, dat wens ik ons van harte toe in dit nieuwe jaar.

Een Zalig nieuwjaar, ook namens mijn collega's.

Ria Doornbusch, pastor



Emmanuel parochie

Beste parochianen van onze Emmanuelparochie.

Hierbij schrijf ik u – namens het pastoraal team van onze Emmanuelparochie – over de stage in onze Emmanuelparochie van mevrouw Karolina Nowak.

Ten dienste van ons Aartsbisdom Utrecht verzorgt het Ariënsinstituut (gevestigd te Utrecht) diverse opleidingen. Naast de opleidingen tot priester en diaken, horen hiertoe ook de opleidingen tot diakonaal assistent en parochiecatecheet.

Enkele vrijwilligers uit onze parochie hebben al zo'n opleiding gevolgd. Op dit moment volgt mevrouw Karolina Nowak de opleiding tot parochiecatecheet. In bijgaand artikel stelt zij zich nader aan u voor. Ook vertelt zij in dit artikel meer over haar stageproject.

Naar onze overtuiging raakt dit stageproject aan belangrijke vragen naar zingeving. De vraag naar zingeving wordt in deze bijzondere tijd door velen gesteld. Bovendien sluit dit stageproject goed aan bij de jongste vergadering van bisschoppen en andere betrokkenen (synode) over de toekomst van onze katholieke kerk. Deze vergadering werd recent in Rome afgesloten met een slotdocument.

Het onderwerp van het stageproject van mevrouw Karolina Nowak lijkt ons dan ook van groot belang te zijn voor allen in onze Emmanuelparochie. Daarom bevelen wij de bijeenkomsten, die mevrouw Karolina Nowak in het kader van haar stageproject zal gaan organiseren, van harte bij u aan. Wij hopen, dat velen van u hieraan zullen deelnemen.

Als pastoraal team zorgen we voor een goede begeleiding en ondersteuning van mevrouw Karolina Nowak bij dit project. We wensen haar veel inspiratie en succes.

Namens het pastoraal team,
Pastoor André Monninkhof

PS: meer informatie over de opleidingen van ons Aartsbisdom Utrecht en over het Ariënsinstituut kunt u vinden op de volgens website: <https://www.ariensinstituut/opleidingen/>

NB: meer informatie over genoemde bisschoppenvergadering in Rome (synodaal proces) kunt u vinden op de volgende website: <https://www.aartsbisdom.nl/home/nieuws/algemene-bisschoppensynode-2023/>

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Karolina Nowak. Ik woon in Ommen en ben een parochiaan van St. Brigitta kerk. In mijn vrije tijd zet ik me in als vrijwilliger voor onze parochie en ben betrokken bij het jongerenwerk. Daarnaast volg ik een 3-jarige opleiding tot parochiecatecheet in Utrecht op het Ariënsinstituut. Nu zit ik in mijn derde jaar en kijk uit naar mijn afstudeerproject. Hieronder kunt u meer lezen.

Deze voorstelbrief is gelijk een uitnodigingsbrief voor u, om deel te nemen aan de serie bijeenkomsten waarin we samen de weg naar een luisterende Kerk bewandelen, in de vorm van synodale gesprekken. Deze ontmoetingen zullen uit twee delen bestaan. Bij de inleidingen gaan we ons steeds meer verdiepen in de kunst van onderscheiden. Dat wil zeggen dat de mens op zoek gaat naar de beste weg voor hem. Vervolgens gaan we in gesprek op synodale wijze en staan stil bij verschillende onderwerpen, o.a. de toekomst van de Kerk en visie op Kerk.

Paus Franciscus zei ooit: “Synodaliteit is de weg die God van zijn Kerk verwacht in het derde millennium”. Onze parochie zet verdere stappen in de verkenning van deze weg. Hiermee wil ik tegemoet komen aan het verlangen naar synodale gesprekken. Deze ontmoetingen zijn voor iedereen die geïnteresseerd is. Voorkennis is niet vereist.

Opzet van iedere avond:

Begintijd 19:30 uur.

- a) ontvangst met koffie en thee
- b) inleiding in de kunst van onderscheiden
- c) gesprekken in de synodale vorm
- d) extra: napraten en afsluiten met een drankje

De eindtijd is steeds om ongeveer 21:00 uur.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 december in het parochiecentrum van Dedemsvaart, Langewijk 172. De laatste bijeenkomst is in april/mei 2025.

We ontmoeten elkaar maandelijks.

De eerste avond heeft als thema “Huis dat een levend lichaam wordt”, we gaan in een open gesprek, luisterend naar elkaar over de gemeenschap waarvan wij lid zijn.

Opgave (voor 8 december) bij:

Karolina Nowak tel. 06- 84730844 of mail:

karolinanowak88@hotmail.com

MET KERSTMIS DE HEMEL BESTORMEN

Met kerst zingen we `vrede op aarde aan alle mensen.` Maar hoe valt die tekst in tijden van oorlogen? Deze maken duidelijk dat 'vrede op aarde' geen kitscherig sfeertje betekent. Vrede is een taaie opgave.

De film 'The Proposition' gaat over een sheriff die eind 19 de eeuw naar Australië wordt gestuurd. "Ik ga dit land beschaafd maken," zegt hij. Zijn vrouw Martha is uit Engeland met hem meegekomen, maar kan niet aarden in de wildernis. Ze probeert uit alle macht de herinnering aan het mooie Engeland warm te houden. Je ziet haar in de hitte een dorre kerstboom versieren. Je ziet hoe ze het huis inricht als een knus Brits huis. Hoe ze binnen de omheining van de tuin rozen in leven probeert te houden. Rozen groeien slecht in de woestijn, maar ze geeft het niet op. Ze verzorgt ze en steeds als er een zandstorm heeft geraasd, stoft ze ze weer af, tegen beter weten in. De sheriff en zijn vrouw staan er alleen voor en de film loopt uiteindelijk slecht voor hen af.

Het is frustrerend om hemelbestormer te willen zijn. Om idealen/ambities te hebben. Want in deze wereld verliezen de rozen het vaak van het stof.

Verliezen beschaafde mensen van brutale. Ik denk dat Kerstmis wel iets te zeggen heeft over dat bestormen van de hemel. De kerkvader Irenaeus zei: Gods heiligheid is niet te vergelijken met het schoongeveegde rozenperkje midden in de woestijn." Met Kerst vieren we de menswording. Dat is het gebeuren waarbij het Woord van God vlees wordt. Zo dachten veel mensen vroeger: Gods heiligheid is te kostbaar om door ons bevlekt te worden. Het is zoals de zuiverheid van die rozen: die moet je niet met stof en vuil in aanraking laten komen. Want stof en vuil zijn besmettelijk. Zo niet Irenaeus. Hij leerde van het kerstverhaal dat Gods heiligheid niet is wat wij denken. Waar in het dagelijkse leven het stof en het vuil het onmiddellijk van de schoonheid van de rozen winnen, blijkt het bij God andersom te werken. Alles wat God aanraakt wordt schoon. Het beeld wordt omgedraaid: niet stof en vuil, maar Gods heiligheid is besmettelijk.

Kerstmis houdt voor mij een opdracht in om géén hemelbestormer te zijn, althans niet als dat betekent dat ik wil ontsnappen aan het stof van deze aarde. Want als God zijn tenteringen onlosmakelijk aan onze aarde heeft bevestigd, wie zijn wij dan om ons van deze aarde te ontdoen?

Voor mij is de opdracht van Kerstmis: dat ik mijn ambities en idealen inzet t.b.v. vrede. Zien wat er te zien valt, meereizen met wie ik tegenkom, en als er een zandstorm opsteekt gewoon verder gaan, op de tast. Maar altijd met Jezus aan mijn zijde.

Mede namens mijn collega's van het pastoraal team en de leden van het parochiebestuur wens ik u een zelig kerstfeest toe en de moed en kracht hemelbestormer te blijven/worden t.b.v onze aarde en ons door Gods besmettelijkheid te laten inspireren.

Pastor Hans de Vries



KERSTWENS PASTOR THOMAS

Beste Parochianen van Emmanuel Parochie.

Hartelijk groeten van Pastoor Thomas vanuit India.

Veel mensen kennen me wel als priester die in de pastorie van Dalfsen woonde vanaf 2003 tot 2008. Na mijn vertrek in 2008 werk ik hier in de zuidelijke deelstaat van India, namelijk in Kerala.

Nu nog herinner ik me de mooie jaren dat ik in de Emmanuel parochie gewerkt heb samen met 6 andere collega's .

Koud weer, in de winter sneeuw, goede mensen, lekkere kaas, lekker eten, prachtige omgeving, netheid zijn sommige dingen die ik nu nog in mijn gedachten heb, als ik aan Nederland denk.

Nu ben ik werkzaam in een parochie in Kerala. Dit is een kleine parochie met 200 families. De school heeft ook hier weer een opknapbeurt nodig en er zijn een aantal kinderen, waarvan de ouders de kosten van het onderwijs niet kunnen betalen.

Ik schrijf rond kerst altijd een brief voor de parochiebladen, in de eerste plaats om jullie allemaal te bedanken. Zoals jullie weten is de stichting met de naam "Pastor Thomas Fonds" opgericht in 2008 toen ik Nederland verliet. Deze stichting is er op gericht met het doel om arme kinderen te helpen met onderwijs in India. Ik bezoek scholen en kinderen om ze te helpen met het onderwijs. Dit jaar ben ik van plan om 100 kinderen te helpen in een school in het noorden van India om schoolmaterialen te kopen. Bij deze school is het vernieuwen van enige toiletten hard nodig. Ook zijn er bij sommige klaslokalen onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk. Dit alles is mogelijk gemaakt door het Pastor Thomas Fonds. Veel kinderen en hun ouders willen de mensen bedanken die het fonds steunen, zodat de kinderen naar school kunnen gaan. Daarom wil ik jullie de dankbaarheid van deze mensen laten weten.

Ook wil ik hartelijk danken: Het bestuur van de Stichting en de vele

vrijwilligers die daar bij helpen voor hun inzet en toewijding. Ik kan u verzekeren dat geen enkele cent van uw geld wordt verspild hier. Kerst is heel dichtbij en ik wens u allen Zalig Kerstfeest. Moge onze Heer die zichzelf leegmaakte om ons trots te maken, ons inspireren anderen trots te maken.

Hartelijke Groeten.

Pastor Thomas



KERSTACTIE 2024

Ook dit jaar gaan wij weer een kerstactie houden om de kas van het Pastor Thomas Fonds te spekken.

De verkoop van erwtensoep, rookworsten, bakleverworst en balkenbrij is inmiddels gestart op 14 november.

De erwtensoep is ingevroren, rookworsten zowel vers als ingevroren.

De kerstbomen verkoop zal starten op 29 november.

De verkoop zal plaats vinden aan de Koelmansstraat 1a 7722 LV Hoonhorst.

Bestellingen kunt u ook doorgeven per mail:

herman@hermanvandervegt.nl

of telefonisch: 06 – 57998150

We hopen velen van u weer te ontmoeten

Namens het Pastor Thomas Fonds: hartelijk dank!

KERSTCONCERT – 1

Op zondag 22 december 2024 zal koor Cornel een kerstconcert ten gehore brengen in samenwerking met We4Him en het Hardenbergs Christelijk mannenkoor.

Het concert zal plaatsvinden in de Alphonsus de Liguori kerk te Slagharen.

De deuren openen om 13:30 uur en het concert zal om 14:00 uur beginnen. Het concert zal ca. 1,5 uur duren.

Toegang is gratis!

Er zal een collecte gehouden worden voor het goede doel, de activiteitencommissie van Huize de Eik te Slagharen.

Allen van harte welkom!

KERSTCONCERT – 2

Kerstconcert Con Amore Lemelerveld

Als gemengd koor Con Amore Lemelerveld houden wij op zondagavond 22 december 2024 ons jaarlijkse kerstconcert. Met muzikale ondersteuning van pianist/organist Bert Bootsma en het Harderwijks Strijkorkest brengen we een afwisselend programma; van licht-klassieke werken tot romantische Engelse kerstcarols. Samenzang mag natuurlijk ook niet ontbreken.

Gastkoor is dit jaar het Christelijk Mannenkoor Vriezenveen.

Con Amore staat onder leiding van dirigent Wim van Lenthe.

Het concert vindt plaats in de Heilig Hart-kerk, Posthoornweg 6, Lemelerveld, waar u door onze muziek én door de prachtige kerststal helemaal in kerststemming kunt komen.

Aanvang: 19.30 uur.

Er wordt geen entree gevraagd, maar een vrije gift na afloop is uiteraard zeer welkom.

Zien we elkaar op de 22 ste ?

Hartelijke groet, gemengd koor Con Amore



OPENING VAN HET HEILIG JAAR, GAAT U MEE?

In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een 'Heilig Jaar' of wel een 'Jubeljaar'.

Elke 25 jaar wordt er in de Rooms-katholieke Kerk een zogeheten Jubeljaar of Heilig Jaar gehouden. Dit is een oude traditie om schoon schip te maken en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te gaan. Het laatste reguliere Heilig Jaar was het millenniumjaar 2000.

Net als destijds heeft het Vaticaan als voorbereiding op dat Jubeljaar een thema voor het voorafgaande jaar vastgesteld. Het thema voor 2025 zal zijn: 'Pelgrims van Hoop'.

Wat zegt de Paus over het Jubeljaar?

“Iedereen weet wat het is om te hopen. In het hart van ieder mens woont hoop als het verlangen en de verwachting van goede dingen die komen gaan, ondanks het feit dat we niet weten wat de toekomst zal brengen”. “Toch kan onzekerheid over de toekomst soms leiden tot tegenstrijdige gevoelens, variërend van vertrouwen tot bezorgdheid, van kalmte tot onrust, van vaste overtuiging tot aarzeling en twijfel.”

De paus hoopt dat het Jubeljaar voor ons allemaal een gelegenheid zal zijn om vernieuwd te worden in hoop.

Als pastoraal team zouden we graag met de parochianen uit de Emmanuelparochie bij de opening van het Jubeljaar aanwezig zijn. Het Aartsbisdom Utrecht opent dit Jubeljaar met een Eucharistieviering in de Sint Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht op zondag 29 december om 15.00 uur. Kardinaal Eijk zal de hoofdcelebrant zijn.

Bij grote deelname is ons voornemen om gezamenlijk met de bus naar Utrecht te reizen.

Voor de onkosten vragen wij een vrijwillige bijdrage op de dag zelf.

U kunt zich opgeven bij Brigitta Seekles:

brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl

Telefoon: 06 16 16 67 36.

Aanmelden graag vóór 15 december a.s. onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en woonplaats.

Pastoraal team

VERSLAG LOURDESREIS EMMANUELPAROCHIE 14 tot en met 22 september 2024.

Daar stonden we dan op zaterdagochtend in alle vroegte op het kerkplein in Dalfsen, deelnemers uit alle hoeken van de Emmanuelparochie aan de pelgrimstocht naar Lourdes. We hadden elkaar slechts één keer ontmoet tijdens de voorbereidingsmiddag met onze reisleiders Hermien Schoorlemmer en Janny Horstman.

Na het opsteken van een kaars in de Cyriacuskerk voor een veilige reis was het inladen en instappen geblazen in de luxe touringcar op weg naar Frankrijk. Wat zou deze reis ons brengen? Persoonlijk stond ik er open maar vol verwachting in. Het was mijn eerste reis naar Lourdes en mijn eerste bedevaart ooit. Gewapend met de zilveren rozenkrans van mijn oma was ik van plan om alles over me heen te laten komen en geen enkel programmaonderdeel over te slaan.

De heenreis verliep in drie dagen, zodat er ook tijd was voor een bezoek aan de Notre Dame van Amiens en de Basiliek van de Heilige Theresia in Lisieux. In de laatste kerk woonden we de H. Mis bij samen met andere pelgrims uit Nederland, die we in de komende week meerdere keren zouden tegenkomen. Het voordeel van de busreis was dat ik een groot deel van de 34 medepelgrims al min of meer kende voor de werkelijke bedevaart was begonnen. Eenmaal in Lourdes was het elke ochtend vroeg uit de veren om zoveel mogelijk op het Heiligdom te kunnen verblijven. Wát een overweldigende mensenmassa uit alle delen van de wereld en toch heerste er rust in deze gewijde sfeer. Iedereen was namelijk gekomen vanuit dezelfde intentie om de plaats van de verschijning van de Heilige Maria aan Bernadette Soubirous van dichtbij te bekijken. Een heel speciale ervaring om dé grot, die je zo goed kende van plaatjes, nu in het echt te zien. Elk uur van de dag trokken rijen en rijen pelgrims langs de grot terwijl ze veelal de vochtige rotswand aanraakten en opzagen naar het reusachtige Mariabeeld met de rozenkrans.

Wát een immens groot plein ,deze Esplanade, met aan het hoofd de Rozenkransbasiliek, de Crypte en de Bovenste Basiliek, drie kerken bovenop elkaar.

Heel indrukwekkend vond ik de lichtprocessie in het donker, waarbij je met duizenden pelgrims, ziek en gezond, ieder met een brandende kaars in een lange sliert door het Heiligdom slingerde om te eindigen op het Rozenkrans-plein. Ook de sacraments-processie, waarbij een monstrans door het heiligdom werd gedragen, weer met een enorme stoet volgende pelgrims waarvan jij er één bent, maakte indruk. De monstrans deed mij denken aan het lof op zondagmiddag uit mijn kindertijd.

Er was elke dag wel een viering voor ons, soms nationaal, soms internationaal, soms een “viering” met onze eigen groep, waarbij de inbreng van onze meereizende pastor Ria Doornbusch velen positief trof. Hoe treffend kon zij de juiste woorden op het juiste moment uitspreken!

Op onze excursiedag bezochten we de molen in Bartres, waar Bernadette in 1844 werd geboren en het cachot waar het gezin noodgedwongen moest verblijven. Na alle devotie er even tussen-uit om aan het alledaagse leven te snuffelen, dat Bernadette ook heeft geleid, was een prettige afwisseling.

Dat gold ook voor de bustocht door de Pyreneeën naar De Gavarnie. En natuurlijk voor de vele koffiemomenten en borrel-uurtjes. Er waren serieuze gesprekken maar er is ook heel wat afgelachen!

De laatste dag bood de gelegenheid tot het lopen van de kruisweg in de ondergrondse Pius X-kerk en het bijwonen van de viering met handoplegging in de Bernadettekerk. Daarnaast was er voldoende gelegenheid om souvenirjes te kopen buiten het Heiligdom.

's Avonds namen we alvast afscheid van pastor Ria Doornbusch, die in Lourdes nog een tweede groep zou begeleiden.

Op de terugweg deden we Nevers aan voor een H. Mis in de kapel van het klooster Espace Bernadette Soubirous. Hier ligt Bernadette opgebaard. Wonderlijk gaaf alsof ze gisteren is overleden!

Een heel bijzonder moment om met onze eigen groep op de laatste dag van de pelgrimstocht in alle stilte rondom de baar van Bernadette te staan.

Na het slotdiner en de overnachting reed onze kundige en vriendelijke chauffeur ons veilig terug naar Nederland.

Precies volgens de planning konden we om 22.00 uur uitstappen en afscheid nemen van onze fantastische reisleidsters Hermien en Janny en van elkaar.

Het was een onvergetelijke reis, mede door het prachtige weer dat de hele week aanhield. Gelukkig zien we elkaar op de terugkomdag in november. Tot die tijd moeten we het doen met onze foto's en herinneringen!

Anny Scheperboer-Lohuis
Dalfsen



ONTMOETINGS DAG EMMANUELPAROCHIE HOONHORST

Op 10 november 2024 is in een goed gevulde kerk met ruim 200 aanwezigen kardinaal Eijk voorgegaan in een plechtige eucharistieviering met als thema: Geef alles aan God. Onder het zingen van het lied 'God heet ons welkom in Zijn huis' kwamen de voorgangers en acolieten van achter uit de kerk naar voren.

Namens het parochiebestuur heette Leo Broeks een ieder welkom, in het bijzonder kardinaal Eijk, en legde uit waarom pastoor Monninkhof de eucharistieviering niet kon leiden.

Op het priester-koor werd kardinaal Eijk bijgestaan door concelebrant pastor Wenker. Pastor de Vries kon door ziekte niet aanwezig zijn als concelebrant. Door langdurige ziekte kon ook pastoraal werkster klein Overmeen niet aanwezig zijn. Pastoraal werkster Doornbusch, als lid van het pastorale team ging hierbij eveneens mee voor. De acolieten werden begeleid door dhr. van Mourik, de ceremoniarius van de kardinaal. Een dergelijke viering vraagt toch weer wat anders van de acolieten dan ze gewend zijn.

De twee koren, herenkoor uit Dalfsen en het koor Pro Musica uit Hoonhorst, onder begeleiding van Magdalena Jarczyk zorgden voor de muzikale omlijsting. De dirigente had met slechts één gezamenlijke repetitie voor een harmonieus geheel gezorgd. Na het slotlied 'Dankt, dankt nu allen God' werd de koffie/ thee opgezocht bij Kappers.

Het was nu tijd voor ontmoeting: praten over de viering, bijpraten met elkaar en praten over het bijzondere van de Emmanuel-parochie.

In de uitnodiging stond ook een activiteit genoemd. Men kon kiezen uit een wandeling in Hoonhorst of meedoen met een "Pubquiz". Vier personen gingen op pad voor het rondje Hoonhorst van 3 kilometer.

Voor de "Pubquiz" kreeg elke locatie een vragenlijst om in te vullen. De vragen varieerden van 'wie is de patroonheilige van de boeren' tot een aantal raadsels.

De locaties gingen fanatiek aan de slag. De uitdaging was: welke locatie heeft de aller-knapste ‘koppen’ in huis of strijkt het parochiebestuur deze eer op? De beschikbare tijd was tot het ronddelen van de eerste broodjes.

Onder het genot van een drankje werd verder gepraat en meegedacht met de antwoorden.

Ook de soep en broodjes liet een ieder zich goed smaken.

Aan het einde van deze ontmoeting zijn de antwoorden van de “Pubquiz “ met iedereen gedeeld. Maar wie had nu gewonnen? Zo snel kon het niet nagekeken worden. Het zou later bekend gemaakt worden.

Bij deze de uitslag. Aangezien niet iedereen alles heeft kunnen invullen, om welke reden dan ook, volstaan we hier met een top 5:

Op 5 Dedemsvaart 43 punten

Op 4 De Belte 49 punten

Op 3 Liederholthuis 50 punten

Op 2 Hardenberg 51 punten

Op 1 Dalfsen 54 punten

Dat betekent dat de knapste ‘koppen’ in Dalfsen zitten. Zij krijgen de symbolische eer de winnaars te zijn van deze Ontmoetingsdag. Terugkijkend kunnen we constateren, dat een ieder het naar zijn zin heeft gehad, inclusief kardinaal Eijk. Hij is tot het laatst gebleven.

Elkaar blijven ontmoeten is nu belangrijk, maar ook in de toekomst.

Locatieraad en pastoraatsgroep Hoonhorst

Ledenadministratie Geloofsgemeenschap St. Stephanus

MUTATIEFORMULIER

Verhuizing gezin / verhuizing inwonend gezinslid*

Naam:

Adres:

Postcode / woonplaats:

Geboortedatum en –plaats:

Nieuw adres

Adres:

Postcode / woonplaats:

Telefoonnummer:

Geboorte / doop*

Naam en voorletters:

Roepnaam:

Geboortedatum en –plaats:

Gedoopt: RK / NH / GE*

Overlijden

Naam:

Adres:

Geboortedatum:

Overlijdensdatum:

* Doorhalen wat niet van toepassing is