



# Emmanuelparochie

Jaargang 12, nummer 3, maart 2025

## Nieuwsbrief Emmanuelparochie

### *Nieuws uit het pastoraal team en parochiebestuur*

#### **Pastoraal beleidsplan Emmanuelparochie 2.0: “God met ons”**

Al enige tijd denken we in onze Emmanuelparochie na over welke keuzes we als pastoraal team en parochiebestuur willen maken met het oog op de toekomst.

**‘Stip op de horizon’ is hiervoor het jaar 2030:** hoe zou het pastoraat in onze Emmanuel-parochie er dan kunnen uitzien?

Onze overwegingen hebben onlangs geresulteerd in een pastoraal beleidsplan. In dit pastoraal beleidsplan noemen we een aantal pastorale prioriteiten. Dit zijn aandachtspunten, waaraan we in onze parochie en ons pastoraal werk in het bijzonder aandacht willen besteden. Als **pastorale prioriteiten** noemen we met name:

- a. **Gezinszondagen:** deze zijn in oktober 2024 van start gegaan in ons nieuwe eucharistisch centrum, de Sint Vituskerk in Dedemsvaart. Tijdens deze gezinszondagen vinden voor héél onze Emmanuelparochie ook viering en voorbereiding van doop, eerste heilige communie en vormsel plaats.
- b. **Ontmoetingsvieringen,** met name bedoeld voor onze senioren: hiermee hopen we – in samenspraak met onze locaties – binnenkort te beginnen.
- c. **Uitvaartbeleid:** als pastoraal team streven we naar één uitvaartbeleid voor heel onze Emmanuelparochie; dit beleid zal onder meer inhouden, dat we een ‘poule’ maken van parochiële uitvaartvoorgangers, die in alle locaties van onze parochie zullen voorgaan in uitvaarten.
- d. **Bedevaarten en pelgrimages:** juist tijdens ontmoetingen bij bedevaarten kun je elkaar, waar je ook vandaan komt, leren kennen als ‘pelgrims van hoop’.
- e. **Nabijheid:** op alle plekken in onze Emmanuelparochie willen we pastoraal aanwezig blijven. Met onze pastoraatsgroepen overleggen we, hoe dit het beste vorm gegeven kan worden.

De bedoeling van deze pastorale prioriteiten is om onze Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen, ook in tijden van krimp (nu er minder pastores zijn en er ook minder geld binnenkomt), **een hoopvol perspectief te kunnen blijven bieden.**

In aansluiting hierop heeft het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie een aantal **bestuurlijke aandachtspunten geformuleerd.** Centraal staat hierbij de vraag, **hoe om te gaan met financiën en gebouwen.** Waarin investeren we juist wel, wat kan niet meer? Op basis hiervan heb ik als pastoor recent alle locatieraden uitgenodigd om in dit nieuwe jaar 2025 na te denken over hun gebouwen. In de toekomst zullen we in onze Emmanuelparochie minstens één kerkgebouw nodig hebben. Dit is het eucharistisch centrum. In elk van de andere tien geloofsgemeenschap zal er een plek van samenkomst moeten blijven. Dit kan zijn: een kerk; maar ook: een parochiezaal of andere geschikte ruimte.

Afgelopen najaar hebben we ons pastoraal beleidsplan gepresenteerd in een vijftal samenkomsten. Drie ervan waren bedoeld voor locatieraden, pastoraatsgroepen en werkgroepen. Voor de laatste twee bijeenkomsten hebben wij U als parochianen uitgenodigd.

Het pastoraal beleidsplan is voor **2024-2027**. Het is een **richtingwijzer waar we naar toe gaan** met onze Emmanuelparochie in deze jaren. Voor de goede orde merken wij op dat dit pastoraal beleidsplan ook een momentopname is en dat wij gedurende deze periode ook tot andere inzichten kunnen komen, zoals bijvoorbeeld bij het besluit rondom het Paastriduüm. Vorig jaar is besloten om in 2025 en 2026 het Paastriduüm te vieren op twee plekken in onze parochie.

U vindt het pastoraal beleidsplan en het bestuurlijke plan op onze website:  
[www.emmanuelparochie.nl](http://www.emmanuelparochie.nl)

Met de toelichting in dit artikel, hoop ik, dat U allen kennis zult nemen van onze pastorale prioriteiten. Uw reacties zijn van harte welkom! Dat God ook in de toekomst met ons mag zijn, want dat is Zijn belofte: "Emmanuel": 'God met ons'.

*Namens pastoraal team en parochiebestuur,  
Pastoor André Monninkhof*

## **Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen**

### **Sint Brigitta te Ommen**

#### **Dank voor het vele werk**

Op 15 januari is stilgestaan bij het **vele werk dat Mia Keurentjes, Truus Legebeke, Annie Wessel en Aart Karsten hebben gedaan bij het samenstellen van het Brigitta-Nieuws**. Maandelijks hebben ze zich ingezet om het nieuws van de geloofsgemeenschap weer bij de parochianen en andere betrokkenen in de brievenbus te krijgen. Er zijn vele velletjes papier door hun handen gegaan en tot boekwerkjes geniet. In zijn toespraakje stond pastoor Monninkhof stil bij dit werk en bij de vele uurtjes die zij – weliswaar in een gezellige setting – als vrijwilliger daaraan hebben besteed. Zijn dank werd onderstreept met een **prachtig boeket bloemen en het uitspreken van de wens dat zij nog lange tijd van een goede gezondheid mogen genieten**.

Helaas kon Annie Wessel niet aanwezig zijn. Vanuit de "vouwploeg" is de dank overgebracht en zijn de bloemen bij haar bezorgd.

*De "vouwploeg"*

*Annie Brandwacht, Lies Lindeboom, Coby Linckens, Wichard Hollak, Jan Koggel,  
Ton Hoogenboom, Henk Hilberink*

#### **Een onverwacht mooi moment**

Zondag 16 februari werd onze parochiegemeenschap onverwacht verrast met een bijzonder muzikaal moment. Na de viering, waarin we samen een mooie woord- en communieviering hebben beleefd, schoven we met een gezellige groep aan voor een kopje koffie in het parochiecentrum. Onder de aanwezigen was een lief gezin uit de buurt van Coevorden, dat voor het eerst bij ons te gast was.

Terwijl we met elkaar in gesprek waren, gebeurde er iets bijzonders. Eén van de kinderen uit het gezin, een jong talent, nam spontaan plaats achter de piano. Wat volgde, was **een prachtig pianostuk dat de hele ruimte stil kreeg**. De klanken vulden het parochiecentrum en raakten iedereen in het hart.

**Het was een mooi, onverwacht moment dat de zondag extra bijzonder maakte en een glimlach op ieders gezicht toverde.**

## *Brigitta-nieuws*



## **Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino**

### **Carnavalsviering Heino**

Samen met pastoor Monninkhof en de betrokken carnavalsverenigingen zijn er **drie mooie vieringen voorbereid voor verschillende dorpen in onze Emmanuelparochie**.

Ook de plaatselijke carnavalsvereniging van Heino, **de Sökkestoppers**, waren hierbij aanwezig.

**Op zaterdag 17 februari** was de carnavalsviering in Heino.

Thema van de viering dit jaar: "**Geniet, maar drink met mate(n)**". Bij binnenkomst in de kerk werd iedereen "de maat genomen". De kerk stroomde langzaam vol en om 19.00 uur kwam **pastoor Monninkhof, alias "Tjerk van de kerk"** binnen, samen met **prins Joost I, adjudant Mark en hun kleurrijke gevolg**. Het werd een mooie viering, met zang van Reflection, gebeden en een knipoog naar Carnaval.

Het laatste woord is altijd voor prins Carnaval. **Ook deze prins had een goede speech voorbereid**. Na de zegen van de pastoor kon iedereen naar de overkant om daar de feestzaal in te stappen voor het **Bonte Stoppers Gala**. Een prachtige traditie voor het feestgedruis losbarst.



Terwijl we dit noteren, is de carnaval in al z'n prachtige kleuren en gezelligheid alweer tot een einde gekomen. De optocht is voorbij getrokken, de feesten zijn voorbij en het foekepotten voor de kinderen is ook achter de rug. **Het spreekwoordelijke masker gaat weer af en we halen een askruisje. Hierna tijd voor vasten en bezinning, op weg naar Pasen.**

### **Pastoor Mijnhout 'hangt' in de vergaderzaal!**

Vorig jaar april **verhuisde em. pastoor Mijnhout naar het Wooldhuis**. Van groot naar klein. Er moest dus het een en ander opgeruimd worden en dat gebeurde rigoureus. Je zult maar voor de keus gesteld worden. Welke boeken wel, welke niet, welke schilderijen wel, welke niet, om maar wat te noemen. Gelukkig bepaalde em. pastoor Mijnhout zelf wat wel en niet meeging. Een deel van wat niet meeging ging naar een kringloopwinkel.

Vele maanden later, - het was op een vrijdagmorgen geloof ik -, werd op het secretariaat aangebeld door Ton Hoefsloot namens de Omheining. Hij had iets bijzonders bij zich en wilde het aan de 'kerk' aanbieden. Hij vertelde dat het door een ander lid van de Omheining was aangekocht in de kringloopwinkel van Nieuwleusen. Het bleek een **ingelijste pentekening** te zijn. **Daarop was pastoor Mijnhout te zien, getekend door de vrouw van dominee Raatjes**, toentertijd dominee van de Nicolaaskerk. De tekening (zie foto) is in dankbaarheid aanvaard en hangt nu prominent in de vergaderzaal. Zo blijft pastoor Mijnhout in ons midden, ons aankijken en inspireren. *Namens de locatieraad en pastoraatsgroep Heino, Harm Kerdijk*





## Heilige Cyriacus te Hoonhorst

### Carnavalsviering in Hoonhakkersdonk

Op 22 maart kwam prins Martin de Eerste met zijn raad van elf en jeugdprins Willem met zijn adjudanten Finn en Daan naar de carnavalsviering in de St. Cyriacuskerk. In deze viering ging **pastoor Tjerk van de Kerk** voor. Het thema van de viering was: **Geniet met mate(n)**. Met dit laatste kun je natuurlijk alle kanten op. Zo werd bij alle bezoekers bij de ingang **de maat genomen** door een dokter en een bouwvakker.

En de pastoor tipte dit ook aan in zijn overweging, dat we **elkaar niet de maat moeten nemen, maar juist als echte maten met elkaar moeten omgaan**. Het koor zorgde voor een vrolijke noot door het vrede-**lied helemaal uit de maat te zingen**. Dit tot zichtbare en hoorbare gespeelde irritatie bij dirigente Magdalena. Ook een tweede keer opnieuw beginnen werd er zonder maatgevoel gezongen. Het koor had er zelf de meeste schik van.

Op het einde van de viering kwam de dokter nog even verslag doen van zijn metingen. Hij was tot de conclusie gekomen dat **alle bezoekers aan de maat waren en de juiste maat hadden om carnaval te vieren**.

Iedereen werd uitgenodigd na de viering bij Kappers. Ook daar ontbrak Tjerk van de kerk niet. Hij won zelfs nog een prijsje bij de bingo.



## Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld

### Twee jubilarissen binnen het koor Voices

Donderdagavond 13 februari 2025 vond de jaarvergadering plaats van ons koor Voices. Tijdens deze vergadering werden er ook twee jubilarissen gehuldigd, namelijk Moniek en Monique. **Moniek Diepman is 12,5 jaar lid van ons koor** en zingt als sopraan de sterren van de hemel, en **Monique Vetker is 12,5 jaar onze voorzitter**. Een taak die ze vol overgave op zich heeft genomen, en hier zijn we haar ook heel dankbaar voor. Een mooie prestatie, de dames werden beloond met een **oorkonde en een bos bloemen**, en hopelijk blijven beiden nog lang bij ons koor.



## Woning te Huur in Lemelerveld



De woning aan de Schoolstraat 51 is te huur. Hannink Makelaars uit Raalte zal de verhuur begeleiden. Bij belangstelling of vragen kunt u contact opnemen met Hannink Makelaars op telefoonnummer 0572-351291 of via [info@hannink.nl](mailto:info@hannink.nl)

Zie ook [facebook](#).

## Vastenactie 2025: Schoner koken, beter leven



In de buitenwijken van Kasese in Oeganda leven veel gezinnen van dag tot dag. Ze hebben kleine handeltjes of werken als dagloner of als chauffeur op een brommertaxi. De vrouwen verzorgen de dagelijkse maaltijden. Die worden gekookt op vuur, waarvoor houtskool of sprokkelhout wordt gebruikt. Hout wordt echter schaars en duur en de dagelijkse brandstof voor het kookvuur neemt dan ook een groot deel van het gezinsinkomen in beslag. Bovendien is de rook erg schadelijk voor de gezondheid.

**Op zondag 30 maart om 9:00 uur in het parochiecentrum van Lemelerveld is er een speciale viering rondom de vastenactie. U bent hierbij van harte uitgenodigd. Nadien is er samen koffiedrinken.**

### Livestream in het parochiecentrum

**Vanaf 8 februari 2025 is het ook mogelijk om de eucharistieviering vanuit het parochiecentrum via de livestream te volgen.** Dit is een bijzondere gelegenheid voor onze geloofsgemeenschap, omdat het ons in staat stelt om de viering te delen met degenen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn. De [livestream](#) biedt een kans om de **verbondenheid en het gemeenschapsgevoel te versterken.**

## *Heilige Nicolaas te Lierderholthuis*

### Vastenactie op de basisschool

Op de basisschool wordt **in de veertigdagentijd iedere week tijd vrij gemaakt voor bezinning en uitleg gegeven bij de Paasverhalen.** Er wordt ook ruimte gemaakt voor de vastenactie. Dit jaar staat vastenactie in het teken van de gezinnen en moeders in Oeganda. Er wordt verteld hoe kinderen daar leven, in al hun veerkracht, maar ook in hun kwetsbaarheid. **De school ondersteunt de Vastenactie van harte. Daarom worden er vanaf woensdag 5 maart t/m 16 april lege flessen en blikjes ingezameld,** zodat het statiegeld gedoneerd gaat worden aan de Vastenactie.



## **Diaconie**

### **Lourdesreizen 2025-2026**

Vanuit de Emmanuelparochie zal in september van dit jaar het koor Intermezzo (koorleden met hun partners) uit Ommen met een grote groep afreizen naar Lourdes. Het is een drukke bedevaart waardoor het helaas niet mogelijk is nog meer plaatsen te reserveren. Intermezzo zal de vieringen die in Lourdes plaatsvinden muzikaal opluisteren. Wij wensen Intermezzo een heel mooie bedevaart!

Maar we kijken alweer vooruit!

Vanuit het Bisdom zal van **25 april t/m 2 mei 2026** weer de drie-jarlijkse "Bisdombedevaart" plaatsvinden. De voorbereidingen hiervoor zullen binnenkort plaatsvinden. **Janny Horstman en Lies Akkermans** zullen de reisleiders zijn van deze bedevaart. Het voornemen is om er een **busreis** van te maken. Het e.e.a. zal in de loop van dit jaar door Janny en Lies i.s.m. het Huis voor de Pelgrim, de bedevaart organisatie, verder worden uitgewerkt.

We zullen u op de hoogte houden via de parochiebladen en op de site van de Emmanuelparochie.

Wilt u meer informatie of wilt u toch alvast worden geplaatst op de aanmeldingslijst, neem dan contact met ons op:

Janny Horstman-Wink (Reisleider) 06-15458008 - [jannyhorstmanwink@gmail.com](mailto:jannyhorstmanwink@gmail.com)

Lies Akkermans-Roerink (Assistent reisleider) 06-31933263 - [liesakkermans22@gmail.com](mailto:liesakkermans22@gmail.com)

Ook kunt u contact opnemen met één van de andere leden van het Lourdescomité.

Hermien Schoorlemmer Hoonhorst	0529-401946	<a href="mailto:hermien@schoorlemmer.nu">hermien@schoorlemmer.nu</a>
Gerard Hollak Dalfsen	0529-433331	<a href="mailto:g.hollak@outlook.com">g.hollak@outlook.com</a>
Ton van den Berg Heino	572-393043	<a href="mailto:delmontania.ton@planet.nl">delmontania.ton@planet.nl</a>
Catharien Smit Heino	0572-390914	<a href="mailto:ajgsmit@hetnet.nl">ajgsmit@hetnet.nl</a>
Gerard Froeling Dedemsvaart en omstreken	0523-613127	<a href="mailto:gerardfroeling@ziggo.nl">gerardfroeling@ziggo.nl</a>

## ***Nieuws uit het parochiebestuur en het PCI-bestuur***

### **Aanstelling vertrouwenspersoon**

Als parochiebestuur en als bestuur van onze Parochiële Caritas Instelling (PCI) van onze Emmanuelparochie vinden we het belangrijk, dat in onze parochie en haar geloofsgemeenschappen, vrijwilligers en professionals hun werk goed kunnen doen. Wat we willen bereiken is, dat deze personen zich op hun gemak voelen, en met plezier en resultaat hun taak in onze parochie verrichten.

Daarom hebben we in onze Emmanuelparochie een vertrouwenspersoon aangesteld. Het betreft mevrouw **Hermien Schoorlemmer**. Zij komt uit Hoonhorst. In het verleden was zij vice-voorzitter van het parochiebestuur van onze parochie. Misschien kent U haar ook van de begeleiding van bedevaarten naar Lourdes. Hermien kent onze parochie goed; ook is zij goed op de hoogte van de omstandigheden in onze geloofsgemeenschappen. Ook op haar werk houdt zij zich bezig met het welbevinden van haar collega's. Volgens ons is Hermien objectief en betrouwbaar, discreet en gemakkelijk benaderbaar. Om deze reden vinden wij als parochiebestuur en bestuur van de PCI Hermien de aangewezen persoon voor deze functie als vertrouwenspersoon.

In haar artikel, dat U hierna kunt lezen, zal Hermien zich nader aan U voorstellen. Ook zal zij vertellen, hoe zij haar taak als vertrouwenspersoon zal gaan invullen. Verder zal zij aangeven, hoe U haar kunt bereiken.

Als parochiebestuur en bestuur van de PCI hopen wij, door het aanstellen van Hermien, eraan bij te dragen, dat er in onze Emmanuelparochie een werkklimaat is, dat houdbaar en prettig voelt. We danken Hermien voor haar bereidheid om deze taak te aanvaarden.

**We wensen haar veel succes bij de vervulling van haar taak als vertrouwenspersoon.**

*Namens parochiebestuur en bestuur PCI,*

*Pastoor André Monnikhof*



Mijn naam is **Hermien Schoorlemmer**. Ik ben door het Parochiebestuur en de PCI in onze parochie gevraagd als vertrouwenspersoon en inmiddels ben ik in deze functie ook aangesteld. De functie van vertrouwenspersoon is mij bekend, ik ben inmiddels 15 jaar vertrouwenspersoon bij mijn werkgever.

U kunt bij een vertrouwenspersoon terecht als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie, geweld, pesten, discriminatie, ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor aan degene die bij hem of haar komt, adviseert over de eventueel te nemen stappen en ondersteunt de melder daarbij. De vertrouwenspersoon zal samen met de melder onderzoeken of een oplossing in informele sfeer mogelijk is. Soms volstaat het om even stoom af te blazen of het hart te luchten.



De vertrouwenspersoon noteert wat er gebeurd is maar doet verder niets met deze informatie tenzij de ernst van de situatie dit vereist. Het is goed te weten dat altijd overleg met de melder plaatsvindt en dat de melder altijd de regie houdt. Het is de melder die bepaalt of hij of zij wil overgaan tot vervolgstappen. De vertrouwenspersoon speelt hierbij een adviserende rol. Mocht de melder besluiten over te gaan tot vervolgstappen zal de vertrouwenspersoon hem of haar bijstaan.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon zal aan derden geen openheid van zaken geven, alleen voor de rechter dient de vertrouwenspersoon openheid van zaken te geven, een vertrouwenspersoon kan zich niet beroepen op het verschoningsrecht.

Mijn contact gegevens zijn:

Tel: 0643224781

Email: [hermien@schoorlemmer.nu](mailto:hermien@schoorlemmer.nu)

## ***Pastoraal artikel***

### **Gegarandeerd Onregelmatig**

Met het wandelgidsje van deze uitgever in de hand: "*Wandelen in het Vechtdal*", mocht ik onlangs een prachtige wandeling maken door de boswachterij Hardenberg, in de buurt van het 'Zwanenmeer'. Eindelijk! Na een drukke maand met veel uitvaarten en vergaderingen, was ik hier 'druk' aan toe. Het was op een maandagmiddag, het was heerlijk rustig! Met volle teugen genoot ik van de natuur, en van de stilte om mij heen. Wat een verademing, als je op deze manier even tot jezelf mag komen!

Na dit 'geschenk uit de hemel' wacht me weer de soms weerbarstige realiteit van onze Emmanuelparochie. Dat weet ik wel. Maar toch: op mijn tocht door de woestijn, die het dagelijks leven is, heb ik zo'n oase, zo'n rustpunt even nodig om alle uitdagingen, waarvoor ik sta, beter aan te kunnen.

Deze tocht door de woestijn brengt me ook bij de komende Veertigdagentijd. Nu ik dit schrijf duurt dit nog een maand; eerst komt de carnaval nog; maar na dit feest begint onvermijdelijk de tijd van inkeer, die vooraf gaat aan de viering van het grootste mysterie van ons geloof: het Paastriduüm. Met Jezus zullen we de weg gaan van lijden en sterven. Maar met Hem zullen we ook weer opstaan.

Om ons goed te kunnen voorbereiden op dit hoogtepunt van ons geloof, gaan wij eerst met Jezus de woestijn in. We zullen stil staan bij wat zin en betekenis geeft aan ons leven, te midden van alle hectiek waarmee wij in ons bestaan moeten worstelen. Hoe voorkomen we, dat we kopje onder gaan in de vloedgolf van slecht nieuws, waarin de actualiteit ons dagelijks onderdompelt? Zelf ben ik gesteld op 'reinheid, netheid en regelmaat'. Maar in de huidige 'dynamische' samenleving kom je amper toe aan het maken van een 'pas op de plaats'. Ons leven is 'gegarandeerd onregelmatig';



voortdurend zijn we op sjouw of worden we hiertoe aangespoord. Het vraagt een enorme mate van flexibiliteit en veerkracht om hiermee goed te kunnen omgaan. Wat fijn, dat ons juist in de Veertigdagentijd toch nog enige 'ankerpunten' worden aangereikt. Zoals het verhaal over de tien geboden. Leefregels, die ons een routebeschrijving bieden in het oerwoud waarin we door de bomen het bos niet meer zien! Of ook het evangelie over de gedaanteverandering boven op de berg. Deze tekst wordt gelezen op iedere tweede zondag van de Veertigdagentijd. Ook dan zullen we weer horen, hoe drie van zijn leerlingen Jezus mogen zien in Zijn hemelse heerlijkheid. Voor even wordt voor hen een 'tipje van de sluier opgelicht'. In één 'ogenblik' mogen zij de hemelse werkelijkheid aanschouwen, waarnaar wij allemaal op weg zijn. Een onvergetelijke ervaring, die hen uitzicht biedt op toekomst! Wat hiermee maar gezegd wil worden is: wat er ook gebeurt, hoe het ook loopt, Christus is Dezelfde, gisteren, vandaag en in eeuwigheid! Zoals in Lourdes Bernadette al hoorde van Maria: ik kan je geen gouden bergen beloven, maar wel een gouden toekomst, later, in het hiernamaals, bij God. Ook al is ons leven 'gegarandeerd onregelmatig', laat ons dan als 'pelgrims van de hoop' onderweg blijven naar de toekomst die ons is beloofd. Dat God ons hiertoe mag zegenen en behoeden!

*Pastoor André Monninkhof*