

Brigitta-nieuws



Geloofsgemeenschap Sint Brigitta van de parochie Emmanuel

Nering Bögelstraat 1 - 7731 EL Ommen

JAARGANG 49

NUMMER 4

MEI EN JUNI 2021

Locatiebestuur St. Brigitta van de parochie Emmanuel:

Locatieraad:

Voorzitter:	René Pillen	06-24359734
Secretaris:	René Jansen	06-51275905
Financieel beheerder:	Hans Bakker	06-38123613
Onderhoud en techn. Zaken	Ton Hoogenboom	06-33175370

Bank St. Brigitta rekeningnummer: -NL03RABO0348923066

Kerkbalans rekeningnummer: -NL72RABO0348992440

Caritas rekeningnummer: -NL03RABO0348923066 o.v.v. Caritas

Pastoraatsgroep:

Liturgie	René Huyskes	0529-456011
Gemeenschapsopbouw	Vacant	
Diaconie	Vacant	
Catechese	Vacant	

Contactpersonen bij overlijden:

Ria van der Heide	0529-453721
Ben Jutten	0529-451790

Parochiesecretariaat:

Elke maandag– en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur zijn Ria van der Heide en/of Marianne Hendriks aanwezig.

U kunt dan terecht voor o.a. vragen, mutaties, mededelingen en misintenties.

Ook kunt u bellen, telefoon: 0529-456467

Tevens kunt u mailen naar: stBrigittaParochie@zonnet.nl

Website voor vele gegevens: www.emmanuelparochie.nl/ommen/

Bereikbaar voor pastorale zorg: pastoor Monninkhof

Eerst aanspreekbaar voor GG St. Brigitta Ommen: pastoor Monninkhof

Pastoresteam Emmanuelparochie:

A.G.M. (André) Monninkhof, pastoor, monninkhof@hetnet.nl	06-22786151
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com	06-45290266
Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl	06-22239828
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl	06-18276484

Vrije dagen pastoresteam:

Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen

Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof

Beste medeparochianen,

Het coronavirus houdt nog ons nog steeds bezig.

Hoewel steeds meer mensen inmiddels hun 1^e vaccin hebben gehad, gaat het met de versoepelingen nog maar langzaam vooruit. Dit heeft ook tot gevolg dat er minder kopij binnenkomt van werkgroepen, bijeenkomsten e.d. Misschien dit keer een wat dunner Brigitta-nieuws maar toch de moeite van het lezen waard!

Hierin kunt u het pastoraal artikel lezen van pastor Marga Klein Overmeen, een artikel over sociaal welbevinden in de gemeente Ommen en een dringende oproep van het Locatiebestuur om de vacatures die er op dit moment zijn in te vullen.

Zondag 6 juni is het Sacramentsdag. Daarbij past het mooie artikel van Mgr. Woorts over de custode waarin het Heilig Sacrament wordt bewaard.

Wij wensen u veel leesplezier. Blijf gezond!

Hartelijke groet, Marie-José en Gerda



IN MEMORIAM

HARRY KUIPERS

Op 21 maart jl. overleed – na het ontvangen van het sacrament der zieken – in de leeftijd van 72 jaar Harry Kuipers. Samen met zijn vrouw Anne Miek woonde hij aan de Korhoenstraat 16.

Na een bijeenkomst in het Ontvangsthuis van Natuurbegraafplaats “Hoogengraven” op 25 maart jl., is hij aansluitend op deze natuurbegraafplaats begraven.

Voor het afscheid van Harry Kuipers kozen we als bijbeltekst het evangelie van de graankorrel (Johannes 12, 24-26), omdat het zo wonderwel toepasselijk is op zijn leven. In dit evangelie staat: *“Wie zijn leven angstvallig vasthoudt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven geeft, zal het voor eeuwig bewaren, zal leven vinden.”*

Harry heeft nooit zijn leven angstvallig vastgehouden. Hij wilde steeds maar geven, er zijn voor anderen. Hij wàs er gewoon; hij was er altijd; voor iedereen was hij bereikbaar; hij had altijd de deur open; voor zijn gezin, en voor allen, die hem mochten kennen, was hij een ‘rots in de branding’.

Kleinzoon Mees had voor zijn opa Harry een mooie tekening gemaakt. Op deze tekening vertelt hij in een paar woorden, wie zijn opa was: ‘Italië’, ‘natuur’, ‘grapjes’, ‘museum’, ‘Rolling Stones’, ‘biertje’.

Ook kleindochter Eefje had bij haar opa Harry een dierbaar plekje. Toen hij ziek werd, kwam ze bij hem op bezoek met een ‘dokterskoffer’. Ze zei: *‘Ik maak je wel weer beter, opa.’*

Samen met zijn vrouw Anne Miek, en zijn dochters Kristel en Els, vormde Harry een hecht gezin. Ook met familie en vrienden had hij een heel goede band. *“De zon gaat onder, maar de herinnering blijft”.*

Dat Harry Kuipers mag rusten in vrede.

Zijn vrouw Anne Miek, dochters Kristel en Els, de kleinkinderen Mees en Eefje, de overige familieleden en allen die met hen meelevende, wensen we heel veel sterkte.

Pastoor André Monnikhof

IN MEMORIAM

ANTONIA GEERTRUIDA SEISVELD-KAMPMAN TONNY

Giethmen, 26 februari 1929

Ommen, 22 april 2021

Mama groeide op op de boerderij te Giethmen. In dit gezin werden elf kinderen geboren. Maar er was veel ziekte, waardoor vijf kinderen overleden, waaronder het tweelingzusje van mama. Veel vragen over haar tweelingzusje hielden haar bezig. Ze was hier altijd nieuwsgierig naar.

Samen met drie zussen en twee broers, vormden ze het gezin Kampman. Het waren de welbekende crisis- en oorlogsjaren. Mama sprak er niet veel over. Ze is er door gevormd.

Na de lagere school wilde mama wel graag verder leren, maar in die tijd was dat haar niet gegund. Ze vertelde ons altijd, dat ze mooie cijfers had op haar rapport. Maar ja, dat rapport is helaas niet bewaard gebleven.

Op de boerderij moest ze aan het werk maar ook bij andere gezinnen moest mama helpen.

Mama hield van dansen en toneel. Daar zag ze ook Herman Seisveld, en zo kregen papa en mama verkering.

Op de motorfiets ging papa van Hoonhorst naar Giethmen en soms zat mama achterop. Mama ging werken bij Café Roosken en Café Kuit. Papa en mama trouwden in 1960 en woonden in een klein huisje in Giethmen, dichtbij het ouderlijk huis.

Daar werden drie kinderen geboren; Mariëtte, Anja en Jacqueline. Het huisje werd te klein voor het groeiende gezin en ze verhuisden naar de Ruyterstraat. In 1968 werd daar Jeroen geboren.

Papa werkte bij het spoor en oberde erbij. Mama was de spil van het gezin. Met veel liefde zorgde ze voor ons. Altijd gezelligheid om ons heen, samen eten, samen kilo's boontjes punten aan de keukentafel. Mama kon goed koken en bakken; heerlijke appeltaart, bitterballen en bramenjam. Mama draaide haar hand er niet voor om.

We gingen op vakantie en genoten van dagjes uit. Dit kon, omdat papa naast zijn werk oberde.

In de jaren 80 trouwde Mariëtte met Harrie en Anja met Patrick.

Bij Mariëtte en Harrie werden Kevin en Nicky geboren.

Mama genoot van haar kleinkinderen. In 1992 overleed papa aan chronische lymfatische leukemie. Dit had een grote impact op ons allemaal.

Mama was een sterke vrouw; ze heeft de kracht gevonden om haar leven weer in te vullen. Ze ging gezellig naar de bingo; het liefst drie keer in de week. Kaarten met de buurvrouw en veel met haar zussen optrekken. Met haar zussen koffie drinken, bijkletsen en naar de markt. Lapjes scoren en dan... achter de naaimachine. Ze hadden steun aan elkaar.

In de jaren die volgden, werden er vier kleinkinderen geboren: Jorn, Jorik, Roan en Imke.

Ook vond mama het gezellig om met de kinderen en kleinkinderen uit eten te gaan bij Ekkelenkamp en te bowlen bij Jansen in Lemelerveld.

Ze genoot erg van kaarten, jokeren en Rummikub, en dan.... fanatiek. Ze kon heerlijk genieten van 't warme zonnetje, een lekker palinkje of een verse krentenbol van bakker Koggel.

Mama vond het moeilijk toen bij Anja borstkanker geconstateerd werd. Ze leefde mee en maakte zich zorgen.

In 2016 werd mama ernstig ziek. Na een ziekenhuisopname, kon ze gelukkig zelfstandig blijven wonen aan de Ruyterstraat. Ze heeft een mooi leven gehad in haar o zo geliefde huisje. Door haar open karakter en warme hart was zij bij velen geliefd. Dat maakte dat zij haar hele leven mensen om zich heen had, en zeker de laatste jaren.

Wij hebben een fantastische jeugd gehad met twee liefdevolle ouders.

Samen met de kleinkinderen zullen wij altijd met veel liefde aan jou blijven denken.

Mama, je leeft voort in ons!

Mariëtte & Harrie - Kevin - Nicky & Jennilyn, Mio

Anja & Patrick

Jacqueline & Dick - Jorn & Johanna - Roan

Jeroen & Esther - Jorik & Lotte - Imke

Vrijdag 30 april hebben we met een Eucharistieviering afscheid genomen van een lieve moeder en oma. Zij is voor de hele familie altijd een vaste waarde geweest. Aansluitend hebben we haar lichaam aan de aarde toevertrouwd op de begraafplaats naast de kerk bij haar man Herman.

Dat zij nu welkom mag zijn in het huis van de Heer.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en de verdere familie veel sterkte toe de komende tijd.

Je leven in één herinnering

Elke zondagmorgen, op weg naar de viering van negen uur luister ik in de auto naar het programma "Hoogtij" van RTV Oost. Zaken over kerk, religie en samenleving komen daar aan de orde.

Altijd in de vorm van een interview.

Zo ook een tijdje geleden schakelde ik in, en hoorde vanuit het niets de zin:

"Stel dat je na je dood één herinnering mee mag nemen naar het hiernamaals, welke kies je dan?"

Een interview met iemand die deze vraag gesteld had aan inmiddels honderden mensen van hele verschillende pluimage. Aan bejaarden en studenten, aan directeuren en daklozen, aan christenen, moslims en atheïsten.

Wat een mooie, prikkelende vraag vond ik dat. En ik werd meteen heel nieuwsgierig naar de antwoorden die de mensen daarop gegeven hadden.

Heel divers, zo bleek uit het interview. Ten eerste bleek uit de antwoorden, dat niemand de herinnering aan zijn of haar carrière wilde meenemen. Ook de herinnering aan financiële meevallers in het leven werden het niet waard bevonden om mee te nemen. Blijkbaar zijn de dingen waar we ons doorgaans druk om maken, niet de dingen waar het werkelijk om gaat.

Zelfs lang niet alle antwoorden hadden te maken met geluk, of met gelukkig zijn.

Sommige herinneringen waren zelfs die aan een moeilijke periode in het leven, maar blijkbaar had zo'n periode dan toch zin gehad; was men 'gelouterd' eruit gekomen.

Een voorbeeld: een man had verteld dat zijn dochttertje gestorven was in zijn armen. Vreselijk, dat gun je niemand. Maar hij had er toch voor gekozen om die herinnering mee te nemen. Hij had het leven langzaam uit haar weg voelen glijden, en juist in dat moment had hij zich meer dan ooit verbonden met haar gevoeld. Verbonden met haar en met het leven.

Je verbonden voelen met de ander, met de mensen om je heen, dat was waar de vele antwoorden op neer kwamen.

En als er dan één gemene deler was, dan was het, dat alle herinneringen te maken hadden met zingeving. Je verbonden voelen met de Ander of met anderen, dat is waar het blijkbaar om gaat.

Dat geeft zin aan het leven.

En heel vaak waren het geen herinneringen aan hele grote gebeurtenissen, maar werd er iets uit het dagelijks leven genoemd. Juist omdat mensen zich daar verbonden voelen met de ander.

Een tijdje terug werd ik geroepen bij een stervende parochiaan. Bijna te moe was ze, om te praten. Aan het eind van haar krachten. Aan de wand in haar kamer hingen nogal wat foto's; man, kinderen en kleinkinderen. Ik wees een foto aan, en zij vertelde kort wie het was en waarom diegene zo bijzonder voor haar was. 'Dat ik ga sterven, vind ik niet zo erg, zei ze, maar dat ik hen moet loslaten, dat doet me zo zeer' zei ze.

Over verbondenheid gesproken..

Marga klein Overmeen

GESLAAGDE PAASACTIE

De ouderen en zieken van onze geloofsgemeenschap ontvangen met Pasen altijd een mooie kaart met gedicht en paaswens van de Werkgroep Ouderen- en Ziekenbezoek.

De Caritaswerkgroep heeft zich dit jaar hierbij aangesloten met een lekkere doos chocolaatjes.

Dat dit in de smaak viel was te horen aan de verschillende leuke en spontane reacties:

“wat lief”, “wat een leuk gebaar”, “dit is een verrassing”, “wat lekker”!

Beide werkgroepen willen de wijkcontactpersonen hartelijk bedanken voor het bezorgen van de kaartjes en attenties.



Over ons kerkhof bij de kerk

Sinds een aantal jaren is er een nieuw reglement van de Nederlandse R.-K Kerkprovincie waaraan het reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.-K Emmanuel-parochie voldoet. Binnen de uitvoering bestaat er wat ruimte voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen.

Dit betekent wel dat alle oude afspraken formeel/ officieel zijn vervallen.

Zoals u weet is er een aantal jaren geleden al besloten dat er geen nieuwe graven gedolven worden op ons kerkhof omdat de ruimte ontbreekt. Er kunnen nog wel overledenen begraven worden door bijzetting in een bestaand graf of te worden begraven of bijzetten in een asbusgraf of -keldertje.

Daarnaast wordt er nu ook vaker gebruik gemaakt van de mogelijkheid een urn bij te zetten in het graf van een familielid. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Hoewel afspraken in het oude reglement formeel zijn vervallen willen wij ons toch zoveel mogelijk aan de afspraken houden omdat we ze toen gemaakt hebben. Afkopen kan nu echter niet meer. Ook had men het recht om na de laatste verlenging het graf te laten ruimen. Daar is echter (nog) geen gebruik van gemaakt, maar de verzorgings- en onderhoudskosten voor ons als katholieke gemeente gingen/gaan wel door.

Als u wel eens op onze begraafplaats komt kunt u zien hoe netjes en verzorgd de begraafplaats er bij ligt.

Aan het niet ruimen zit echter, wat ons betreft, ook een mooie kant. Er ligt een deel van de geschiedenis van onze geloofsgemeenschap, zeg ons parochieel erfgoed en dat willen we graag bewaren.

Wij zouden dus graag zien dat, na afloop van de verplichtingen, de rechthebbenden afzien van ruiming, maar wel bereid zijn een kleine vergoeding van € 10.- per jaar te betalen. Graag zien wij die storting voor een periode van 10 jaar. Bij een ontruiming zijn de kosten, volgens de wet, voor de rechthebbenden en moet er aan een bedrijf het verwijderen van de staande en liggende steen, het transport en de afvoer betaald worden. Het zal duidelijk zijn dat de kosten voor de rechthebbenden dan veel hoger zijn.

De kosten voor het bijzetten en een asbusbegrafenis worden aangepast, maar de tarieven voor verlenging blijven zoals was afgesproken bij de laatste tariefvaststelling van 2015.

Locatieraad geloofsgemeenschap Sint Brigitta van de parochie Emmanuel

‘Ommen werkt aan sociaal welbevinden’

Geachte medegelovigen.

Zoals u misschien wel weet hebben de ‘Gezamenlijke’ kerken in Ommen met de gemeente afgesproken dat er, bij een gebeurtenis die ons allen raakt, een kerk de deuren opent om bij elkaar te kunnen komen.

Dit naar aanleiding van het vreselijke ongeluk in Haaksbergen.

In onderling overleg is toen gekozen voor de St.-Brigittakerk i.v.m. bereikbaarheid en voldoende parkeerruimte in de onmiddellijke nabijheid.

In het begin van de coronatijd hebben we de deuren geopend op de dinsdag- en donderdagmorgen met de aanwezigheid van een voorganger, dominee of pastoor.

Er is, of komt, steeds meer contact tussen de verschillende kerken in de gemeente Ommen.

Zo is er nu ook een werkgroep ‘Sociale eenzaamheid’, als een onderdeel van ‘Samenwerken in de wijk’. Eenzaamheid is/wordt voor meer en meer mensen een steeds groter probleem.

Een werkgroep waar, naast verschillende instanties op het gebied van welzijn, maatschappij en gezondheid, mede vanuit de huisartsenpraktijk, ook de kerken betrokken zijn.

Centraal daarbij staat de vraag wat wij als kerken op sociaal gebied kunnen betekenen en we denken daarbij aan koffieochtenden, bezoek aan mensen thuis, openstelling kerk enz.

We realiseren ons dat de werkgroep erg groot wordt als van iedere kerkgenootschap een afgevaardigde zou deelnemen. Er wordt nu iedere laatste donderdag van de maand digitaal vergaderd via het programma teams.

Op dit moment hebben wij, Hennie Meulenkamp-Wermink en René Pillen, voorzitter locatieraad +St.-Brigittageloofsgemeenschap, afgesproken dat ondergetekende aanspreekpunt wordt namens de kerken in Ommen. Voor uw duidelijkheid zit Hennie in de werkgroep namens ‘Het Inloophuis’.

We schrijven nu iedere geloofsgemeenschap in de gemeente Ommen aan op basis van de gegevens in de gemeentegids Ommen 2021.

We hebben een paar vragen:

- Wilt u deelnemen en op de hoogte gehouden worden van resultaten/afspraken in de werkgroep?
- Wilt u aangeven met welke activiteiten, naast de vieringen, u uw kerk-gangers nu bereikt en hoe in de periode na de corona?
- Kunt u aangeven of ook niet-leden van uw gemeenschap bij die activi-teiten welkom zijn?

Heeft u verder nog vragen?

Vriendelijke groet,

René Pillen



Onze vrijwilligers.

Mede door de inzet van onze pastoor en met ondersteuning van vele vrijwil-ligers zijn alle vieringen rondom Pasen weer fantastisch verlopen. Het was een heel gepuzzel om alle vieringen met de daarbij behorende ondersteuning rond te krijgen. En natuurlijk met dank aan de voorgangers Mgr. Hoogenboom en Mgr. Woorts.

Het was een plaatje hoe onze kerk er uit zag, ook via 'kerkdienstgemist.nl'

Nu gaan we weer verder en gezien we nog maar 2 misdienaars hebben is het dringende verzoek aan U, ouders, motiveer uw kinderen om als misdienaar de eucharistievieringen te ondersteunen. Het is toch ook een deel van de opvoe-ding om een steentje bij te dragen in onze geloofsgemeenschap.

Ook de acolietengroep vraagt om nieuwe mensen. Dan zitten we ook nog te springen om opvolgers van vertrokken leden van de Pastoraatsgroep te weten: de Gemeenschapsopbouw, de Diaconie en niet te vergeten de Catechese.

Op dit moment komt er te veel op het bordje van de leden van uw Locatieraad en dat gaat problemen opleveren voor onze geloofsgemeenschap.

Wij hopen op uw aller medewerking,

De leden van uw locatieraad.

Liturgie van de maanden mei en juni (onder voorbehoud)

Volgens de regels geldt dat we in onze Brigitta-kerk maximaal 30 personen kunnen ontvangen, met inachtneming van alle richtlijnen en voorzorgsmaatregelen.

Ook online kunt u de vieringen volgen:

<https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk>

U kunt ook op de website **<https://www.kerkdienstgemist.nl>** in de zoekbalk, met de titel 'zoek kerk' zelf zoeken op 'Ommen' en dan 'Brigittakerk' aanklikken.

Do 13 mei 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof

Hemelvaart

Misintentie: Antonia Geertruida Seisveld-Kampman

Vr 14 mei 9.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof

Za 15 mei 17.00 uur Aanbidding het Allerheiligste met aanvullend Rozenkransgebed

Zo 16 mei 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof

Misintenties: Antonia Geertruida Seisveld-Kampman, Bernard Koggel in herinnering aan zijn verjaardag

Vr 21 mei 9.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof

Za 22 mei 17.00 uur Aanbidding het Allerheiligste met aanvullend Rozenkransgebed

Zo 23 mei 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof

1e Pinksterdag

Misintenties: Antonia Geertruida Seisveld-Kampman, overleden fam. Wessel-Koggel-Kok, Jo ter Maat, overleden ouders Ramaker-Rouweler, Bernardus Antonius Hoogewind, Lex Hollak

Deurcollecte: Pinksteractie/Week Nederlandse Missionaris. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen en wilt u wel een bijdrage geven, dan kunt u dit overmaken op bankrekeningnummer IBAN NL 30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris, Den Haag

(zie ook artikel op blz. 15)

Ma 24 mei geen viering in Ommen (Eucharistieviering in Slagharen om 10.00 uur, Pastoor Monninkhof)

2e Pinksterdag

Vr 28 mei 9.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof

Za 29 mei 16.00-17.00 uur gelegenheid tot boete en verzoening
17.00 uur Aanbidding het Allerheiligste met aanvullend Rozenkransgebed

Zo 30 mei 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof
Heilige Drie-eenheid

Misintenties: Antonia Geertruida Seisveld-Kampman, Lex Hollak

Vr 4 juni 9.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof

Za 5 juni 17.00 uur Aanbidding het Allerheiligste met aanvullend Rozenkransgebed

Zo 6 juni 11.00 uur Eucharistieviering Priester Wenker

Sacramentsdag

Misintentie: Antonia Geertruida Seisveld-Kampman, Herman Koggel in herinnering aan zijn sterfdag

Vr 11 juni 9.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof

Za 12 juni 17.00 uur Aanbidding het Allerheiligste met aanvullend Rozenkransgebed

Zo 13 juni 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof

Misintenties: Bets van der Vegt-Schlepers, Ramon van der Vegt, overleden ouders van der Vegt-Brummelenbos, Rob Bouberg Wilson, Mariëta Bouberg Wilson, overleden ouders Tijssen-Castelein

Vr 18 juni 9.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof

Misintentie: Phenny Horstink-van Gemst in herinnering aan haar verjaardag

Za 19 juni 17.00 uur Aanbidding het Allerheiligste met aanvullend Rozenkransgebed

Zo 20 juni 11.00 uur Eucharistieviering Mgr. Woorts

Vaderdag

Misintenties: Jo ter Maat, Kees en Diny Keizer-Martens, overleden (groot) ouders Martens-Meyrink, Herman Jutten, overleden ouders Ramaker-Rouweler, Bernardus Antonius Hoogewind

Vr 25 juni 9.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof

Za 26 juni 17.00 uur Aanbidding het Allerheiligste met aanvullend Rozenkransgebed

Zo 27 juni 11.00 uur Eucharistieviering Mgr. Hoogenboom

Misintentie: Lex Hollak

Vr 2 juli	9.00 uur	Eucharistieviering	Pastoor Monninkhof
Za 3 juli	17.00 uur	Aanbidding het Allerheiligste met aanvullend Rozenkransgebed	
Zo 4 juli	11.00 uur	Eucharistieviering	Priester Wenker

Misintentie: Tiny Koggel-Harmsen in herinnering aan haar verjaardag

Deurcollecte: Onderhoud kerk en gebouwen. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen en wilt u wel een bijdrage geven, dan kunt u dit overmaken op bankrekeningnummer IBAN NL 03 RABO 0348 9230 66 t.n.v. St. Brigitta Ommen, o.v.v. onderhoud kerk en gebouwen

=====

De kerk is elke zaterdag open van 12.00 uur tot 18.00 uur. U kunt dan binnenlopen om een kaarsje aan te steken of voor een momentje van bezinning en gebed.

Ook op dinsdagochtend is onze kerk geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur.

De opbrengst van de deurcollecte van Roepingenzondag was € 95.20
Dank voor uw bijdragen.

UITGIFTE BRIGITTA-NIEUWS 2021

Het Brigitta-nieuws komt in 2021 uit op:
30 juni, 1 september, 6 oktober, 17 november
en 15 december.

Inleverdatum kopij staat op de binnenzijde van de omslag.

Bijdragen hiervoor kunt u in de brievenbus, doorbellen, bij het secretariaat inleveren, of mailen naar st.BrigttaParochie@zonnet.nl
Alvast bedankt voor uw bijdragen!



Een kostbaar en veelzeggend kleinood

In elke katholieke kerk is een tabernakel aanwezig: de kluis waarin de H. Communie ofwel het Allerheiligst Sacrament wordt bewaard.

In het Oude/Eerste Testament wordt verteld dat de Israëlieten - toen zij na de bevrijding uit Egypte door de woestijn trokken op weg naar het Beloofde Land - volgens de opdracht die God aan Mozes op de berg Sinai had gegeven, een ark (kist) vervaardigden waarin de stenen tafelen met de Tien Geboden werden neergelegd: deze werd beschouwd als de verbondsakte tussen God en zijn volk. Die ark van het verbond werd geplaatst in de daarvoor speciaal gemaakte *tabernakel* ofwel ontmoetingstent (Exodus 25-26). Een wolk overdekte de tabernakel (Numeri 9, 15). Dat was het teken dat God aanwezig was en met Zijn volk meetrok.

De tabernakels in onze kerken zijn de plaats van Gods aanwezigheid onder de gedaante van brood, veelal in de vorm van kleine ronde hosties. Deze worden bewaard in een ciborie (een kelk met een deksel). Ook worden grote ronde hosties bewaard in een tabernakel en wel om deze te kunnen plaatsen in een monstrans (de houder om de hostie te tonen) om op deze wijze onze Heer Jezus te aanbidden. Om die grote hostie waardig in het tabernakel te kunnen bewaren, is er de *custode* (van het Latijnse *custodire* = bewaren).

Ommen

In het tabernakel van de St. Brigittakerk te Ommen bevindt zich een fraai exemplaar: een zilveren custode, ca. 1800 gemaakt in Leiden (hoogte 6 cm, diameter 9 cm). De binnenzijde is verguld. Op de deksel is graveerwerk te zien: een stralende zon met daarin de letters *IHS*. Deze afkorting heeft meerdere betekenissen. Allereerst werden de drie Griekse hoofdletters *IHC* gebruikt als monogram voor de naam Jezus. Er kwamen ook Latijnse betekenissen. Zeer bekend is het *In Hoc Signo* = In dit teken. Met dat teken wordt het teken van het kruis bedoeld (dat is dan ook aangebracht op de *H*). In 312 na Christus overwon keizer Constantijn te Rome tijdens een veldslag zijn rivaal en de overlevering vertelt dat hij voordien in een visioen het teken van het kruis zag en de woorden hoorde: *In dit teken zult gij overwinnen*. Na zijn overwinning gaf Constantijn de christenen geloofsvrijheid in het immense Romeinse rijk. Daarmee kwam een einde aan de achterstelling, vervolgingen en martelingen van christenen. Ook betekenen de letters *IHS*: *Iesus Hominum Salvator* = Jezus, Verlosser van de mensen. Het was aan de stichter van de orde der Jezuïeten, de H. Ignatius van Loyola (+1556), te danken dat het *IHS*-monogram in een stralende zon versprei-

ding kreeg over heel de wereld. Hij gebruikte het als embleem immers voor zijn orde en zijn volgelingen trokken heel de wereld over om de heilige Naam van Jezus bekend en bemind te maken. Onder *IHS* met het kruis werden drie spijkers aangebracht, als verwijzing naar de wonden van Jezus aan het kruis. Die zijn ook te zien op de custode van Ommen en doorsteken daar ook nog eens het hart van Jezus. In 2013 is de stralende zon met het IHS-monogram met kruis en drie spijkers wereldwijd nóg bekender geworden: in dat jaar werd immers de Jezuïet Jorge Bergoglio gekozen tot bisschop van Rome; paus Franciscus heeft het embleem van zijn Jezuïetenorde als hoofdmotief in zijn wapenschild. Deze *custode* te Ommen is een kostbaar en veelzeggend kleinood: door het teken van het brood, het Lichaam van Christus, blijft de Heer ons nabij, Hij die in de viering van de Eucharistie ons blijft voeden door Zijn Woord en Sacrament. Dat Sacrament wordt in onze tabernakels bewaard, in het bijzonder ook om zieken en stervenden thuis of in het ziekenhuis mee te sterken. Dat Allerheiligst Sacrament wordt in cibories en custoden bewaard om het ook te kunnen aanbidden, en daarmee Christus zelf.

+ Mgr. drs. H.W. Woorts

Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht
 Bisschoppelijk vicaris van het Vicariaat Utrecht
 Bisschop-referent voor bedevaarten, kerkelijke kunst,
 Kerk en Jodendom en interreligieuze dialoog
 voormalig pastoor van Ommen



foto gemaakt door Ciska Derks



WNM Week Nederlandse Missionaris – Geloven in de ander

Het belang van missie

Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren. Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het missiewerk onder de aandacht bij de parochies en andere belangstellenden. Met het organiseren van de Pinksteractie in uw parochie maakt u het belangrijke werk van de Nederlandse missionarissen en missionair werkers mede mogelijk. Uw steun is onmisbaar. De WNM hoopt van harte op uw inzet en betrokkenheid en ondersteunt u graag waar nodig.

Pinksteractie 15 t/m 23 mei 2021

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Missionaris Peter Daalhuizen werkt bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in Brazilië, waar hij zich (samen met zijn zus) inzet voor bejaarden en andere kwetsbare groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies onder zijn hoede. Missionair werker Susanne Beentjes werkt in Tanzania met jonge meisjes die vaak al jong zwanger zijn geraakt en daardoor hun school niet konden afmaken. Dankzij Susanne leren de meisjes voor zichzelf en hun kind te zorgen, waarbij omgaan met geld erg belangrijk is. Susanne, pater Peter en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En wij zijn er – samen met u – voor hen.

1^e Pinksterdag zondag 23 mei is er onze kerk hiervoor een deurcollecte.



Meimaand Mariamaand

De maand Mei is traditiegetrouw gekoppeld aan Maria. Profiteer daarom nu van **15% korting** op 2 prachtige boeken waarin Maria een belangrijke rol vervult.

Bezoek van boven – Een tijdloze, rijk geïllustreerde kroniek van ruim 400 pagina's die 15 eeuwen Mariadevotie bestrijkt. Auteur Jeroen Sweijen gaat op zoek naar de boeiende verhalen achter 120 Mariaverschijningen door heel West-Europa, die aan de oorsprong liggen van een heiligdom, processie of devotie. Daarnaast besteedt hij aandacht aan wonderbaarlijke beelden en weldadige bronnen.

Nu tijdelijk van € 37,50 voor € 31,85 (paperback) en van € 45,- voor € 38,25 (hardcover)

Terug naar de verloren tijd – Een boeiende reisroman door Zuid-Limburg als religieus antwoord op de moedeloos makende coronapandemie met al z'n maatschappelijke spanningen. In dit strijdbare boek neemt Andy Arnts zijn lezers mee naar een inspirerende wereld die nog mooi en goed is. Een wereld van 'heimwee en herstel', van grote Mariaverering, maar ook van relativering en fijnzinnige humor.

Nu tijdelijk van € 17,95 voor € 15,25

NB. De 15% Meimaand Mariamaand kortingsactie loopt van 1 t/m 31 mei 2021 en geldt uitsluitend voor bestellingen via www.bataviapublishers.com.

Contactpersonen werkgroepen:

Parochiële Caritas Instelling	Gerda Wermink	0529-453873
Emailadres Caritas: caritasommen@emmanuelparochie.nl		
Ouderen en zieken	Herma Klein Koerkamp	0529-455499
	Riek Meijerink	0529-453868
Vieringen	René Huyskes	0529-456011
Overlijden/avondwake	Ben Jutten	0529-451790
Doopvoorbereiding	Mirjan Bakker, mmbakker@hotmail.com	
1e Heilige Communie	Vacature	
Heilig Vormsel	Vacature	
Bezoek bij verlies	Herma Klein Koerkamp	0529-455499
Kindernevendienst	Vacature	
Gezinsviering	Irma Jansen, irma-bremmer@hotmail.com	
Misdienaars	Wemmy Seinen	0529-450670
Kerkbalans	Henk Hilberink	0529-452780
Kerkdienst Gemist	Ton Hoogenboom	06-33175370
Beheer gebouwen/onderhoud	Ton Hoogenboom	06-33175370
Beheer parochiecentrum	Herma Klein Koerkamp	0529-455499
	Elly Schrijver	0529-452221
Beheer begraafplaats	Bernard Schuurman	0529-454418
Kerkversiering	Willy Hultink-Arts	06-57727066

Voor overige werkgroepen en contactpersonen zie :

www.emmanuelparochie.nl/ommen/

Biechtgelegenheid

Gelegenheid voor het sacrament van de biecht is er na telefonische afspraak. Tevens is er de 1e zaterdag van de maand van 16.00-17.00 uur gelegenheid tot biecht en verzoening.

Voor het ontvangen van de Heilige Communie thuis

kunt u contact opnemen met het Parochiesecretariaat, telefoon 0529-456467.

R.-k. St. Bernardusschool - www.bernardusommen.nl

Nering Bögelstraat 3 tel. 0529-452781 / 454871.

Nu is het genoeg, hulp en informatie om huiselijk geweld te stoppen.

0900-126 26 26 (5 cent per minuut) www.steunpunthuiselijkgeweld.nl

Inleveren kopij voor het volgende Brigitta Nieuws:

uiterlijk zondag 20 juni 2021

Parochiecentrum, Nering Bögelstraat 1, 7731 EL Ommen
of stBrigittaParochie@zonnet.nl

QR-code online doneren collecte St. Brigitta Ommen

