

Brigitta-nieuws



Geloofsgemeenschap Sint Brigitta van de parochie Emmanuel

Nering Bögelstraat 1 - 7731 EL Ommen

JAARGANG 52

NUMMER 4

MEI EN JUNI 2024

Locatiebestuur St. Brigitta van de parochie Emmanuel:

Locatieraad:

Voorzitter:	Harry Löwik	06-30260499
Secretaris:	Vera Laning-Captein	06-17038404
Financieel beheerder:	Dinand Martens	06-29046010
Onderhoud en techn. zaken	Ton Hoogenboom	06-33175370
Algemene Ondersteuning	René Jansen	06-51275905

Bank St. Brigitta rekeningnummer: -NL03RABO0348923066
Kerkbalans rekeningnummer: -NL72RABO0348992440
Caritas rekeningnummer: -NL55RABO0162569513 t.n.v. RK PCI Emmanuel

Pastoraatsgroep:

Liturgie	Vacant	
Gemeenschapsopbouw	Ciska Derks	06-36335418
Diaconie	Vacant	
Catechese	René Pillen	06-24359734

Contactpersonen bij overlijden:

Ria van der Heide	0529-453721
Ton Hoogenboom	06-33175370

Parochiesecretariaat:

Elke donderdagochtend van 10.00-12.00 uur is Ria van der Heide aanwezig.
U kunt dan terecht voor o.a. vragen, mutaties, mededelingen en misintenties.
Ook kunt u bellen, **telefoon: 0529-456467**
Tevens kunt u mailen naar: **stBrigittaParochie@outlook.com**

Website voor vele gegevens: **www.emmanuelparochie.nl/ommen**

Voor het ontvangen van de Heilige Communie thuis

kunt u contact opnemen met het Parochiesecretariaat, telefoon 0529-456467

De kerk is elke dag (maandag t/m vrijdag) open van 10.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt dan binnenlopen om een kaarsje aan te steken of voor een momentje van bezinning en gebed

Facebook <https://www.facebook.com/profile.php?id=100087967527521>

Instagram https://www.instagram.com/emmanuel_parochie/

Website <https://emmanuelparochie.nl/emmanuel/>

INFO EMMANUELPAROCHIE

PASTORAAL TEAM

Pastoor André Monninkhof

06 – 227 86 151 monninkhof@hetnet.nl

Vrije dag (en): Dinsdag na 17.00 uur en Zaterdag tot 16.00 uur

Pastoraal werkster Marga klein Overmeen

06 – 182 76 484 m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl

Vrije dag(en): zondagmiddag t/m maandag

Pastoraal werkster Ria Doornbusch

06 - 144 06 955 pastordoornbusch@gmail.com

Vrije dag: Vrijdag

GROOT TEAM (ONDERSTEUNT HET PASTORAAL TEAM)

Parochievicaris Hans de Vries, priester

prhansdevries2020@gmail.com

Beschikbaar voor eucharistievieringen op dinsdagavond, woensdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.

Priester-assistent Anton Wenker M.H.M.

06 – 235 81 998 antonwenker@online.nl

Beschikbaar voor eucharistievieringen op donderdagochtend, vrijdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.

Diaken Richard Meijer

richard@rkdiaken.nl

Beschikbaar: bezoekwerk verzorgingshuizen, verpleeghuizen, ziekenhuis en hospice

Secretariaat van het pastoraal team

Mevrouw Brigitta Seekles-Huinink

06 – 161 66 736 brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl

Pastorale nood

In geval van pastorale nood kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof, pastor Marga klein Overmeen of pastor Ria Doornbusch

Ziekenzalving of zegen

Voor de ziekenzalving kunt u eveneens rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof, en voor de ziekenzegen kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastor Marga klein Overmeen en pastor Ria Doornbusch.

Biecht

Voor een afspraak voor het sacrament van de biecht, kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof.

Beste mede-parochianen,

Inmiddels is april alweer teneinde, en hebben we alle Paasdrukke weer achter de rug. Het was weer mooi, de Palmpaas viering met kinderkoor en de kinderen met hun versierde palmpaastokken, en de Stille Week met de gezamenlijke kerken 'op weg naar Pasen'.

In deze uitgave kunt u het verslag lezen van het Synodale gesprek in onze kerk. Maar ook van de Stille Omgang in Amsterdam en de ontmoetingsdag van de Caritas in Lemelerveld. U wordt weer uitgenodigd voor de inloopmiddag op 26 mei en u kunt lezen dat de 4 communicantjes hun eerste Heilige Communie hebben ontvangen.

We wensen u weer veel leesplezier in deze mei editie van het Brigitta nieuws. Hartelijke groet, Gerda en Marie-José

Levenskracht

*Voorjaar, zonlicht, weer nieuw leven
Leven dat verborgen schijnt
Opent langzaam weer zijn kiemkracht
Kille winterslaap verdwijnt*

*Mensenogen gaan weer stralen
Zien het wonder van de groei
Mogen nieuwe kracht ontdekken
Gods natuur komt weer tot bloei*

*Pasen, opstaan en verrijzen
Jezus overwon de dood
Bracht de kiemkracht in het leven
Liefdeskracht, zo wondergroot*

*Lijkt je levenskracht verborgen
Hoor, je hart klopt bij je aan
Hou je deuren niet gesloten
Laat Gods groeikracht binnengaan.*

IN MEMORIAM

GERHARDUS ALBERTUS JOHANNES LOHUIS

Op 9 april 2024 overleed in de leeftijd van 82 jaar de heer Gerard Lohuis. De uitvaartmis voor hem was in onze Brigittakerk op 15 april jl. Hierna hebben we hem begraven bij zijn vrouw Miny op het katholieke gedeelte van de begraafplaats Laarmanshoek.

“Jouw liefde is onze liefde”.

Deze tekst stond al op de rouwkaart van zijn lieve vrouw Miny. Deze tekst prijkte ook op het boekje voor de uitvaart van Gerard. Met deze tekst willen de kinderen en kleinkinderen van Miny en Gerard aangeven, hoeveel hun ouders en opa en oma van elkaar hielden, en hoeveel liefde zij van hen mochten ontvangen.

Als toegewijd vader en opa gaf Gerard al zijn liefde aan zijn gezin.

Hij was er altijd voor hen. Ook voor onze geloofsgemeenschap van de Brigittakerk zette Gerard zich met hart en ziel in.

Zo danken wij aan zijn goede en gedegen financieel beheer de totstandkoming van de huidige parochiezaal. Een goede investering, waar we als geloofsgemeenschap nog altijd profijt van hebben!

Natuurlijk gaf Gerard als boekhouder ook het beste van zichzelf aan zijn klanten. Voor hen regelde hij bij hun belastingaangifte niet alleen vrijstellingen en aftrekposten, maar voor hen had hij ook een luisterend oor.

De passie, die Gerard had voor zijn tuin, drukt mede zijn liefde uit voor Gods mooie schepping!

We danken Gerard voor zoveel geloof, hoop en liefde! We bidden dat hij mag rusten in vrede.

Zijn kinderen, kleinkinderen en hun partners, en allen die met hen meeleven, wensen we heel veel sterkte!

Pastoor André Monnikhof



Maria is altijd bij ieder die zich alleen en verlaten voelt

Dagelijks ervaar ik meer dan eens dat mijn geloof in Onze-Lieve-Vrouw een positief gevoel geeft. Geloven in Maria geeft me rust in het hoofd en bezorgt het besef van zin in het leven. In gesprek met Haar deel ik dagelijks wat me overkomt, ter harte gaat en bezighoudt, zoals plannen, ervaringen en zorgen. Dit gebeurt in openheid, zonder gêne, want met verlegenheid kom ik niet veel verder. Door met Maria persoonlijk, op een vertrouwelijke manier in gesprek te gaan, wordt de band met Haar hechter. Dit doen, verfrist mijn geest en dat komt de gezondheid ten goede. Het lijkt dan dat in mijn hart een stem van liefde klinkt.

Door het geloof in de Moeder Gods ervaar ik met Haar een vertrouwensband en daardoor heb ik ook een gezonde relatie met geloofsgenoten.

Ik ben ervan overtuigd, dat Maria het goed met me voorheeft. Hierdoor ervaar ik impulsen voor de mentale en fysieke gezondheid. Dit geeft me een warm gevoel. Onze-Lieve-Vrouw waakt over mij en met dit besef voel ik me geliefd door Haar. Naarmate ik in jaren klim, ervaar ik meer en meer de behoefte me tot Maria te wenden. Steeds sterker is het besef van mijn grote kwetsbaarheid en nietigheid in dit tijdelijk verblijf op aarde.

In vergelijking met een tijd terug maak ik meer overwogen keuzes en staat Maria centraler dan ooit in mijn verrassend leven. Het is tijd voor Haar maken en ik ben dan ook vaak in gebed tot Onze-Lieve-Vrouw. Dan vertel ik mijn wederwaardigheden, dank Maria voor mijn bestaan, de context waarin ik verkeer en het bij Haar in gedachten te mogen verblijven. Vragen doe ik Maria niets; ik dank en deel. Hierdoor neemt de invloed van Haar toe en ik verwelkom dit met vreugde.

Hoe belangrijk Maria is voor mij, mijn diepste ervaringen heb ik met Jezus. Zijn liefde mocht ik meer dan eens ervaren; liefde zonder maat zoals Bernardus van Clairvaux al duizend jaar geleden zei *“De enige maat van de Godsliefde is het mateloze”*. Vanuit Christus' liefde probeer ik te leven.

En soms zie: de aarde zit boordevol hemel. *“De aarde zit boordevol hemel en elke struik, hoe gewoon ook, staat in lichterlaaie van God. Maar enkel hij die het ziet doet zijn schoenen uit. De rest zit er omheen en plukt bramen”* (Elisabeth Browning). Door Maria tot Jezus. Als we Maria zoeken, zullen we ook Jezus vinden en we zullen een beetje meer begrijpen van wat er in Jezus' goddelijk Hart omgaat. Ik wens u Gods rijkste zegen toe tijdens onze zoektocht ook in de Mariamaand.

Hans de Vries, priester.

Van de Bestuurstafel

Dat was een drukke maand: Palmpasen, Paastriduüm, Pasen. Dan: Voorjaarsvergadering Emmanuelparochie, voorbereiden Voorjaarsvergadering St. Brigitta geloofsgemeenschap, synodaal gesprek, gesprek Locatieraad met Pastorale Team, bezoek nieuwe parochianen, rondleiding groep 7 en 8 St. Bernardusschool in onze kerk en gastles voor groep 7 en 8 op school zelf en de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Iedereen, die hieraan meegewerkt heeft wil ik alvast hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet. Op enkele bovengenoemde punten zal ik kort ingaan.

Allereerst **bezoek aan nieuwe inwoners** van Ommen. Het is een tijdrovende uitdaging, die veel tijd kost, maar heel mooie gesprekken oplevert. De respons is niet groot, maar de nieuwkomers waarderen de persoonlijke benadering wel.

Dan het **contact met de Bernardusschool**. René Huyskes en ondergetekende hebben met groep 7 en 8 afzonderlijk in maart een rondleiding door onze kerk gemaakt. Wat een leuke kinderen! Ze waren zeer nieuwsgierig en stelden tig vragen. Op school hebben we een gastles gegeven aan de hand van een PowerPointpresentatie over het thema "Geluk als levenskunst". Ook nu weer heel veel vragen en een prima interactie. Maandag 22 april gaan we het project evalueren en kijken we wat we nog meer samen kunnen doen. Ik wil mevrouw Biemond (directrice St. Bernardusschool) en haar betrokken docenten alvast hartelijk bedanken voor hun medewerking en gastvrijheid.

Onze kerk is erg populair bij koren, blijkt uit de praktijk. We hebben **2 aanvragen** gehad om een **concert** in onze mooie kerk te mogen houden, n.l. vrouwenkoor Sarabande (15 december) en Kleinkoor Excelsior (27 oktober). Ja, zelfs hebben we twee aanvragen gehad voor een huwelijksluiting van mensen, die een ander geloof belijden.

Onlangs hebben we als Locatieraad (LR) een **goed gesprek gehad met het Pastoraal Team** (PT). Gesprekspunten waren: de stoeve, trage en eenzijdige communicatie vanuit het PT, de toekomstvisie, de gang van zaken rondom plannen Paas Triduüm, het opzetten van gezinsvieringen in Ommen, eventuele kerksluitingen binnen de parochie.

Onze kerk in Ommen blijft **Eucharistisch centrum**, mits we tijdig worden meegenomen in het overleg. Woord- en Communievieringen op zaterdag zijn niet toegestaan. Wel is er vrijheid in het organiseren van gebedsdiensten op zaterdagavonden eventueel met zang van Intermezzo. Ook willen we hulp van ondersteunende vrijwilligers van andere locaties, zoals koren, lectrices,

misdienaars, collectanten, kindernevendienst, camerabediening, bij koffie schenken en een financiële vergoeding voor de extra onkosten.

Op 3 april hebben we een **synodaal gesprek** gevoerd met 15 personen aan de hand van 4 thema's. Het was een mooie avond en men sprak de wens uit om dit vaker te doen, o.a. over het thema Gebedsvieringen.

Voorzitter Locatieraad H. Löwik

Palmpasenviering

Wat een feest was het zondag 24 maart in onze kerk tijdens onze Palmpasenviering! De kerk bruiste van leven met al die kleurrijke Palmpasestokken die trots door de lucht zwaaiden. De ruim 25 kinderen brachten een ware regenboog van vreugde met zich mee!

En alsof dat nog niet genoeg was, stelden onze vier communicanten zich ook nog eens voor aan de hele gemeenschap. Maar dat was nog niet alles! We verwelkomden ook onze lieve dopelingen, die hun schelpen ophaalden als symbool van hun plekje binnen onze geloofsgemeenschap.

En dan ons kinderkoor... Wat een kanjers zijn dat! Hun stemmen vulden de kerk met een symfonie van hoop en liefde.

Kortom, het was een dag vol vreugde, verbondenheid en inspiratie voordat we op weg gingen naar de week voor Pasen.



Synodaal gespreksverslag St Brigitta onderdeel van Emmanuel parochie.

Gevoerd op 3 april 2024 met 15 leden van de geloofsgemeenschap

Thema 1: Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn.

a) Wat leert dit gesprek ons:

Het doopsel verbindt ons in de geloofsgemeenschap maar is voor de persoon zelf nog geen bewuste keuze. Meerdere gespreksdeelnemers geven aan dat ze het geloof in hun tienerjaren wat minder actief hebben gevoeld, maar hier later door verschillende redenen weer bij zijn teruggekeerd. Het doopsel, en in sterkere mate de eerste heilige communie en het vormsel hebben hier wel aan bijgedragen. Echter, de geloofsopvoeding, in het gezin, in de kerk, op school en in de samenleving hebben hier de meeste invulling in gegeven. Ook persoonlijke gebeurtenissen zoals ziekte, verlies van naasten of juist vreugdevolle momenten hebben dit nog veel meer kracht en diepgang gegeven.

Het gedoopt zijn, en de daaropvolgende sacramenten, het katholiek zijn betekent voor velen naar elkaar omkijken, normen en waarden, naastenliefde. Het samenzijn als geloofsgemeenschap kan heel verbindend zijn, en troostend.

b) Welke lijnen komen in dit gesprek naar voren:

Meerdere gespreksdeelnemers geven aan dat er na de basisschool nog zoveel verandert in iemands geloofsleven. Na het vormsel word je 'losgelaten' terwijl je dan nog juist voor heel veel veranderingen staat. De belijdenis, zoals de protestantse kerk bijvoorbeeld kent, op latere leeftijd, geeft op een later moment in het leven een goed moment om nogmaals voor 'het geloof te kiezen'. Meerdere keren komt terug dat het gezin hierin de basis is van de vorming van je geloof. Maar ook hierin zijn er uiteindelijk binnen gezinnen grote verschillen tussen hun geloofsleven op latere leeftijd.

Het geloof heeft heel vaak kracht gebracht.

c) Wat willen jullie meegeven aan de synode in oktober 2024:

- a. Een manier vinden om gelovigen ergens in de leeftijd tussen 16 en 24 nogmaals te "verbinden", boven op de bestaande sacramenten.
- b. Hulp proberen te bieden aan gezinnen voor de katholieke vorming van hun kinderen, en aan scholen om dit op goede wijze te kunnen aanbieden in het dagelijks werk.

- c. Het belang er te zijn als geloofsgemeenschap in rouw en trouw. Dit verbindt en biedt veel troost, bij zowel mooie als zware momenten. Dit gegeven staat echt op de tocht als geloofsgemeenschappen uiteen dreigen te vallen door het niet meer lokaal aanbieden van bijvoorbeeld eucharistievieringen of lokale doopsel-/vormselviering.
- d. Laten we ons vooral richten op wat ons verbindt. Nadruk leggen op onderwerpen die kwetsen, en waar de meningen over verdeeld zijn helpt ons niet. We geloven allemaal in dezelfde God.

Thema 2: Vorming in een missionaire kerk

a) Wat leert dit gesprek ons:

Er zijn vele ervaringen binnen de groep die spreekt van missionaire Kerk. Het aanbieden van een gesprek over het geloof, de ziekenzalving of contact met een priester werd als mooi voorbeeld genoemd hoe je op een zeer kwetsbaar moment in het leven van iemand erg betekenisvol kan zijn. Ook het opleiden van iemand met minder katholieke achtergrond als koster is zeer waardevol. Ook de uitdagingen zijn ter sprake gekomen: Ommen is van oorsprong niet hoofdzakelijk Rooms katholiek, en hier werd/wordt dan ook een sterke rivaliteit gevoeld tussen de verschillende kerken. Dit kan soms het 'katholieke' juist versterken, en bij anderen maakte het juist dat het moeilijker was om hiervoor op te komen. Er zijn nog altijd grote streek verschillen. Ook wordt wel een drempel ervaren om het geloof ter sprake te brengen, waar anderen hier juist weer boven staan.

Dat leken gelovigen een sleutelrol bekleden wordt niet echt onderstreept door het huidige beleid in de parochie. Door stellig vast te houden aan een eucharistisch centrum ontnemen je aan een kant andere locaties een eucharistie binnen hun, zoals eerder onderstreept- zo belangrijke eigen geloofsgemeenschap. Maar ontnemen je ook de mogelijkheid voor het eucharistisch centrum om een werkgroep woord- en communie vieringen draaiende te hebben. Dat de eucharistie de basis is van ons geloof, trekt niemand in twijfel. Maar dat je juist met bepaalde thema vieringen die door leken worden geleid, verbondenheid creëert, en mensen juist erbij houdt door de eigentijdse inslag te kunnen maken. Als voorbeeld werd de Goede Vrijdag viering in Lemelerveld genoemd. Door op deze mooie manier "leken" in te zetten, kan het pastoraal team worden ontlast, en kunnen meerdere mensen wellicht enthousiast raken van ons mooie katholieke geloof.

b) Welke lijnen komen in dit gesprek naar voren:

Missionair zijn is niet altijd makkelijk, maar het geeft voldoening en is onmisbaar om ons geloof levend te houden.

Andere vormen dan de eucharistie omarmen om mensen aan het denken te zetten, om het pastoraal team te ontlasten, én om toekomstbestendig te zijn.

c) Wat willen jullie meegeven aan de synode in oktober 2024:

- a. Vrijheid voor woord- en communievieringen is essentieel voor een bloeiende geloofsgemeenschap. De Eucharistie blijft de kern.
- b. Inzet van “leken” en vrijwilligers omarmen, zonder hen is er geen kerk.
- c. Vieringen waarbij 3 pastores/priesters voorgaan terwijl 10 andere locaties geen voorganger hebben zou beter verspreid kunnen worden.
- d. We kunnen op meerdere vlakken leren van onze protestantse collega’s. In bevologenheid van preken, uitspreken van het geloof, een missionaire kerk zijn. Ook daarin zouden we vaker mogen kijken naar wat ons verbindt, in plaats van welke verschillen er zijn.

Thema 3: Deelname aan een verwelkomende kerk.

a) Wij zijn een mooie en warme gemeenschap. Mensen voelen zich thuis en daar doen we ook erg ons best voor. Denk aan de collectanten die iedere viering bij de deur staan om iedereen een warm welkom te heten. Om een verwelkomende kerk te kunnen zijn kan en mag je geen mensen buitensluiten, ongeacht geaardheid, geloof of identiteit. Ook moet er ruimte zijn en blijven voor een andere geloofsbeleving binnen onze eigen kerk. Iedereen is Welkom!

Het gesprek leert ons dat we kritisch zijn op de regels en standpunten vanuit onze kerk op ons losgelaten worden. We vinden het erg lastig om een verwelkomende kerkgemeenschap te zijn en tevens met de opgelegde regels van bovenaf te leven en om te gaan.

b) Regels en standpunten die de kerk heeft ten opzichte van seksuele diversiteit maar ook bijvoorbeeld het afschaffen van de woord en communievie-

ringen maakt dat wij het erg lastig vinden om een verwelkomende kerk te zijn.

De standpunten en regels die het instituut kerk inneemt ten opzichte van homofilie is zeer stuitend en kwetsend. Niet alleen voor de mensen zelf maar ook familie en vrienden. Je bent geen verwelkomende kerk als je mensen alleen om hun geaardheid uitsluit voor bijv. de eucharistie.

Daarbij voelen we een splitsing binnen onze gemeenschap. De jongerengroep Lumen Christi. Ze houden een strenge leer aan binnen het geloof. Dit past in het straatje van Kardinaal Eijk. We maken ons zorgen over hun standpunten en manier van het geloof belijden. Ondanks dit willen we de verbinding blijven zoeken en in gesprek blijven met elkaar en elkaar aanhoren.

- c) Als je ervan uitgaat dat iedereen bij God welkom is en niemand uitgesloten wordt moeten de regels en standpunten milder worden vanuit het instituut kerk. Geef parochies meer ruimte en verantwoordelijkheid om woord en communie vieringen te houden. De kerk te openen voor parochianen wanneer daar behoefte aan is. Niet alleen een Eucharistieviering in Ommen maar ook ruimte voor een woord en communie of gebed viering. We willen uitspreken dat het bisdom naar de geloofsgemeenschappen luistert en ze bijstaat. Blijf met elkaar in gesprek en houdt er niet een 'Top down' beleid op na. We staan op dit moment (met het beleid van kardinaal Eijk) mijlenver van een synodale kerk. Hoe hard wij binnen de geloofsgemeenschap ook ons best doen, de standpunten en regels vanuit de kerk breken onze kerk af i.p.v. laten groeien. De kardinaal geeft aan voor kwaliteit te willen gaan i.p.v. kwantiteit. Daarmee is hij zeer ongenueanceerd over alle mensen die zich nu voor de kerk inzetten. Van tuinman tot koster en diegene die inkopen doet om met z'n allen koffie te drinken. Gemeenschap ben je niet alleen tijdens die viering in de kerk maar ook daarnaast. Er moet nu eenmaal veel gebeuren om een kerk en een kerkgebouw te laten bestaan.

We missen het gehoor, warmte, verbondenheid en geborgenheid vanuit het kerkelijk instituut en kardinaal.

Wij vragen ons telkens weer af: “wordt het niet tijd dat we ons gaan afvragen wat Jezus ervan vindt ipv de kardinaal of de Rooms-katholieke kerk.

4 Vrouwen in het leven en de zending van de kerk

- a) We zijn unaniem. De vrouw heeft binnen de katholieke kerk een duidelijke andere rol dan de man. Ze mogen geen hoger geestelijk ambt bekleden. Ze mogen wel religieuze functies vervullen maar uitgesloten van geestelijke kernfuncties en bediening van sacramenten. We voelen hierin een grote ongelijkheid binnen de kerk als het gaat over de positie van de vrouw. Er heerst een mannencultuur.
Binnen Ommen vervullen mede vrouwen op het altaar de rol als lectrice. Koster mag misschien daarbij ook genoemd worden.
- b) De vrouw moet binnen de kerk veel meer ruimte krijgen om te groeien tot priester. Weer komen de vragen op: Heeft Jezus dit besloten? Zou Jezus het zo gewild hebben? De vrouw moet dezelfde rechten en mogelijkheden hebben als de man.
“Een sprekende opmerking die gemaakt werd was: De priesters mogen allen op het altaar staan en de vrouw mag hem betreden als het gepoetst moet worden...”
- c) We vinden dat deze tijd vraagt om vernieuwing. Alle regels hieromtrent moeten zwaar herziend worden en tegen het licht gehouden van deze tijd waar de vrouw een andere positie heeft gekregen in onze samenleving.

1e Heilige Communie

Onder de stralende zonnestralen vierden we op 14 april de Eerste Heilige Communie van vier communicanten, te weten Sophie Bakker, Xyano Damman, Naomi Goitom en Elsa Zalwango. De kerk, prachtig versierd, weerspiegelde de feestelijkheid van deze dag.

Deze speciale dag zal ons herinneren aan de diepe betekenis van de Eucharistie. Laten we samen blijven bidden voor deze kinderen, dat ze altijd weten dat God bij hen is, hoe hun levensweg ook zal verlopen.

Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal in jullie leven!



Liturgie van de maanden mei en juni

U kunt de vieringen ook online volgen:

<https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk>

U kunt ook op de website <https://www.kerkdienstgemist.nl> in de zoekbalk, met de titel 'zoek kerk' zelf zoeken op 'Ommen' en dan 'Brigittakerk' aanklikken.

Na elke viering is er koffiedrinken.

Vr 3 mei	09.00 uur	Eucharistieviering	Pastoor Monninkhof
Za 4 mei	17.00 uur	Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend Rozenkransgebed	
Zo 5 mei	11.00 uur	Eucharistieviering Intermezzo	Priester de Vries

Misintenties: Gerhardus Albertus Johannes Lohuis, Herman Jutten in herinnering aan zijn sterfdag, Herman Hekkink

Deurcollecte: Lourdesfonds

Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen en wilt u wel een bijdrage geven, dan kunt u dit overmaken op bankrekeningnummer:

IBAN NL81 RABO 0348 9615 29 t.n.v. RK Parochie Emmanuel Lourdesfonds

Do 9 mei	11.00 uur	Eucharistieviering	Pastoor Monninkhof
Hemelvaart van de Heer		Stille mis	
Misintenties: Gerhardus Albertus Johannes Lohuis, Lex Hollak			
Vr 10 mei	9.00 uur	Eucharistieviering	Pastoor Monninkhof
Za 11 mei	17.00 uur	Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend Rozenkransgebed	
Zo 12 mei	11.00 uur	Eucharistieviering	Pastoor Monninkhof
Moederdag		Gemengd Koor	

Misintenties: uit dankbaarheid gezin Jutten, Gerhardus Albertus Johannes Lohuis

Vr 17 mei	09.00 uur	Eucharistieviering	Pastoor Monninkhof
Za 18 mei	17.00 uur	Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend Rozenkransgebed	
Zo 19 mei	11.00 uur	Eucharistieviering	Pastoor Monninkhof
1e Pinksterdag		Intermezzo	

Misintenties: Gerard en Miny Lohuis-Nijenhuis, Bernard Koggel in herinnering

aan zijn verjaardag, overleden ouders Ramaker-Rouweler

Deurcollecte: Pinksteractie/Week Nederlandse Missionaris

Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen en wilt u wel een bijdrage geven, dan kunt u dit overmaken op bankrekeningnummer:

IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris, Den Haag

Ma 20 mei : GEEN VIERING IN OMMEN

2e Pinksterdag

Wel is er om **10.00 uur** een Eucharistieviering in **HEINO** met Pastoor Monninkhof

Vr 24 mei	09.00 uur	Eucharistieviering	Pastoor Monninkhof
Za 25 mei	17.00 uur	Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend Rozenkransgebed	
Zo 26 mei	11.00 uur	Eucharistieviering Gemengd Koor	Priester Wenker

Misintenties: Lex Hollak, Bernard Hoogewind

Vr 31 mei	09.00 uur	Eucharistieviering	Pastoor Monninkhof
Za 1 juni	17.00 uur	Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend Rozenkransgebed	
Zondag 2 juni	11.00 uur	Eucharistieviering Intermezzo	Priester de Vries

Misintenties: Herman Hekkink, Herman Koggel in herinnering aan zijn sterfdag

Vr 7 juni	09.00 uur	Eucharistieviering	Pastoor Monninkhof
Za 8 juni	17.00 uur	Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend Rozenkransgebed	
Zo 9 juni	11.00 uur	Eucharistieviering Sacramentsdag Gemengd Koor	Priester Wenker

Misintenties: Herman Hekkink in herinnering aan zijn sterfdag, Ramon v.d. Vegt, Bets v.d. Vegt-Schlepers, overleden ouders v.d. Vegt-Brummelenbos

24 maart Opbrengst deurcollecte Bisschoppelijke Vastenactie: € 104,55



GEZINSZONDAG

“Gluren bij de buren”

Samen met ons pastoresteam hebben wij al 2 bijeenkomsten gehad. Wie zijn dan die ‘wij’? hoor ik u denken, en waarvoor waren die bijeenkomsten. Die ‘wij’ zijn de vrijwilligers van al onze geloofsgemeenschappen die zich bezig houden/hielden met de doop, de Eerste Communie en het Vormsel. Jarenlang hebben wij dit verzorgd op onze eigen locatie. Al dan niet in samenwerking met de scholen. In de loop van de tijd kwam het steeds meer bij de parochie zelf te liggen mede omdat het dopen en de andere sacramenten terugliepen.

Hierdoor werden ze de laatste tijd al eens in de 2 jaar gedaan i.p.v. elk jaar. Het pastoresteam hoorde positieve geluiden over Gezinszondagen in andere parochies. Hierover zijn we samen in gesprek geweest. Het is de bedoeling dat deze Gezinszondagen ook gestalte gaan krijgen in onze Emmanuelparochie. Op zondag 10 maart en op zondag 17 maart zijn we met een groepje op bezoek geweest bij de geloofsgemeenschappen van onze ‘buren’ in Deventer en in Raalte. Dit om eens mee te kijken hoe de Gezinszondagen gestalte worden gegeven daar. Want het meebeleven geeft een beter beeld dan er enkel over horen praten.

Bij beide bezoeken was er een zelfde soort volgorde van de zondag. Om half 11 is er een eucharistieviering waarin de kinderen ook mogen meehelpen. Denk hierbij aan; luiden van de bel, collecteren en helpen bij het klaarmaken van de tafel. Ook worden de kinderen actief betrokken bij de overweging, waarbij ze ook gevraagd worden om naar voren te komen, zodat ze mooi vooraan zitten. Na de viering is er een eenvoudige maaltijd (drinken en een broodje). Na het eten gaat de groep dan uiteen. De ouders gaan in gesprek met de pastor. De kinderen worden verdeeld in 3 groepen op leeftijd.

De kleinsten, de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Communie en de kinderen die zich voorbereiden op het Vormsel. Hier krijgen de kinderen een uurtje catechese op eigen niveau. We hebben bij elke groep even mogen meekijken. Hierdoor hebben we een goede indruk gekregen van de inhoud van een Gezinszondag. Tijdens de bijeenkomst in Deventer werd ik al enthousiast. En na het "gluren bij de burens" in Raalte was ik nog enthousiaster. In Raalte maken ze ook gebruik van een mooi doorlopend project. Dit is bij elke groep te gebruiken en wordt door de jaren steeds verder aangevuld. Ik denk dat ook in onze Emmanuelparochie deze Gezinszondagen een mooie aanwinst kunnen zijn. Misschien moeten we er nog een paar dingen aan veranderen zodat het goed past binnen onze brede parochie, maar daar hebben we nog wel even de tijd voor. Ik hoop dat we op onze eigen manier binnenkort mooie Gezinszondagen kunnen neerzetten.

Natascha Berendijk
Jeugdpastoraat Heino

Inloopmiddag

Op zondagmiddag **26 mei 2024** is er weer een gezellige inloopmiddag in het parochiecentrum van de St. Brigitta Parochie van 14.30-16.30 uur. Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u kaarten, sjoelen, rummikub- of een ander spel spelen, of gewoon gezellig met elkaar praten. Ook uw buurtgenoten of vrienden zijn van harte welkom, want we vinden het fijn als u met velen komt. Wilt u ons laten weten als u geen vervoer heeft, daar zorgen wij dan voor. U kunt bellen naar : Herma Klein Koerkamp, tel. 455499

Met vriendelijke groet en graag tot **26 mei 2024**

Ontmoetingsdag Caritas op 7 maart jl.

Wat een prachtige dag met meer dan 100 mensen in zaal Reimink. Opening met een Eucharistieviering door pastoor Monninkhof en pastor Marga klein Overmeen met ondersteuning van het koor Herfstklanken uit Lemelerveld.



Het thema van de dag was 'Tel je zegeningen'. Daar sta je, naar mate je ouder wordt, steeds meer bij stil. Hoe is mijn gezondheid; wat kan ik nog zelfstandig; maar ook



het genieten van de kleine dingen zoals dit uitje en genietende mensen om mij heen.

Na de viering was er koffie, cake, een borrel (een advocaatje eten met de pastoor) en een heerlijke lunch.

Zelf zit ik niet meer als vrijwilliger in de caritasgroep; dat is even wennen. Maar het in de zaal van de andere kant bekijken, was een nieuwe ervaring en dat voelde goed.

Allen die meegewerkt hebben aan deze ontmoetingsdag: Dankjewel!
En hopelijk tot volgend jaar!

Deelneemster Annie Kelder uit Lemelerveld



**Op pelgrimage naar de stille omgang.....
Een intense en waardevolle dag!**

Samen met pastor Ria Doornbusch en 13 personen uit de diverse geloofsgemeenschappen vertrokken we op zaterdag 16 maart jl., iets voor 11:00 uur, vanaf station Ommen richting Amsterdam om de Stille Omgang te gaan lopen.

De trein; een mooie manier om samen op weg te gaan. Zo hadden we voldoende ruimte en tijd om elkaar beter te leren kennen.

Bij aankomst in Amsterdam hebben we onszelf eerst verwend met koffie of thee en een heerlijke Bossche bol of een lekker stuk appelgebak.

Daarna nam pastor Ria ons mee in een wandeling over sterke vrouwen uit het verleden in Amsterdam zoals Majoor Bosshardt, Aletta Jacobs en Annie M.G. Schmidt.

Op diverse plekken stonden we even stil en lazen we om beurten wat deze vrouwen voor de maatschappij hebben betekend.

Tijdens de wandeling kwamen we in de Kalverstraat langs de Papegaai kerk waar op dat moment, door een 3-tal personen, Gregoriaanse Vespers werden gezongen. Wat prachtig!

Wat een rust; wat een stilte gaf dat. Even een moment van bezinning.

En wat is het contrast dan groot als je nadien weer in het drukke Amsterdamse leven 'stapt'.

Voordat we de Stille Omgang liepen hebben we eerst stilgestaan bij het monument op de Dam waar foto's en bloemen waren geplaatst ter nagedachtenis aan de onlangs overleden Aleksej Navalny.

Pastor Ria heeft hierbij een gebed uitgesproken en het gedicht 'De weg van de hoop' van Václav Havel gelezen en hebben wij uitgesproken wat hoop voor ons betekend.

De Stille Omgang hebben we - uiteraard in stilte - gelopen met onze eigen Emmanuelgroep.

Op een viertal punten had pastor Ria een bezinnings-moment ingelast en natuurlijk hebben we geruime tijd stilgestaan op de plek in de Kalverstraat waar het Mirakel (Wonder) van Amsterdam heeft plaatsgevonden.

Meer informatie over het Mirakel (Wonder) van Amsterdam kunt u vinden op www.stille-omgang.nl

De dag sloten we in Amsterdam af met het meevieren van een prachtige, sfeervolle Eucharistieviering in een volle Sint Nicolaasbasiliek waarin kardinaal Eijk de hoofdcelebrant was en Mgr. Herman Woorts en vicaris Ronald Cornelissen medecelebranten waren.

Met veel opgedane indrukken, mooie ontmoetingen en gesprekken, stapten we rond kwart voor 11 weer uit de trein in Ommen.

De Stille Omgang iets voor u volgend jaar???

Een pelgrim uit Vilsteren

VAN DE REDACTIE

Graag uw aandacht voor het volgende:

Steeds vaker krijgen wij na sluitingsdatum artikelen toegestuurd om nog te plaatsen.

Dan gaat het niet om een heel kort berichtje. Maar hele pagina's, al dan niet met foto's. Dat kost ons als redactie dan heel veel extra werk. **Die sluitingsdatum is er niet voor niks!**

Elke maand vindt u het bericht (zie hieronder) wanneer de rest van het jaar het Brigitta-nieuws verschijnt.

De kopij-datum voor het eerstvolgende nummer wanneer uiterlijk ingezonden moet worden staat altijd op de binnenzijde van de omslag.

Wij vragen u om dit aan te houden. Kopij die na deze datum binnenkomt wordt de volgende keer geplaatst!

Wij hopen op uw begrip hiervoor!

Marie-José en Gerda

UITGIFTE BRIGITTA-NIEUWS 2024

Het Brigitta-nieuws komt in 2024 uit op:

5 juni, 17 juli, 18 september, 23 oktober, 20 november en 18 december.

Inleverdatum kopij staat op de binnenzijde van de omslag.

Bijdragen hiervoor kunt u bij voorkeur mailen naar

st.BrigittaParochie@outlook.com of evt. in de brievenbus doen van het Parochiecentrum.

Alvast bedankt voor uw bijdragen!

Voor u gelezen in de Stentor:

letwat nerveus kwamen we aan, onze mobieltjes werden ingenomen

“Veldzicht.” Klinkt landelijk en romantisch. Menig campingbeheerder gunt z’n landgoed deze naam. Landelijk klopt. Romantisch zeker niet.

Ik heb het over de voormalige tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug. Nu: Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP). Gelegen in een bosrijk gebied met prachtige watertjes en weilanden.

In deze kliniek verbleven toentertijd mensen die in ons jargon behoren tot de ‘zware jongens’. En ook tot ‘zware meisjes’. Personen van wie was bewezen dat ze een vreselijk misdrijf hadden gepleegd. Zo ernstig dat terugkeer in de maatschappij niet of nooit meer verantwoord was. Ze verbleven hier minimaal 6 jaar. Sommigen ‘woonden’ hier de rest van hun leven op de afdeling Long Stay.

Een korte onderbreking, een intermezzo, van het dagelijkse leven vond hier slechts binnen de hekken en muren van de instelling plaats.

Een aantal jaren geleden hebben we met het koor Intermezzo uit Ommen onze medewerking aan een kerkdienst in Veldzicht verleend.

letwat nerveus kwamen we aan, onze burgerlijke gegevens werden gecontroleerd. Mobieltjes werden ingenomen.

Het contact met de buitenwereld werd verbroken..... We zaten vast.

Gezamenlijk werden we naar de kerkruijme gebracht. Wat zouden we te zien krijgen? Wie zouden we ontmoeten? Voelbare spanning.

Het enige rustgevende was de pastor die met ons meeliiep.

Vanaf 17.30 uur arriveerden de kerkgangers van deze dag. Bezoekers, bewakers en gedetineerden.

In een ontspannen sfeer hebben we met elkaar de dienst beleefd. De overdenking had als thema “vrede”. Een lastig onderwerp voor vele aanwezigen.

Naderhand hebben we samen koffie gedronken. Iemand toegezongen die jarig was. Bij het afscheid elkaar de hand geschud. Een unieke belevenis! Eenmaal buiten hielden we een vreemd gevoel over: wij, na een kort verblijf, terug naar de sleur en de waan van de dag, zij naar hun zwaar bewaakte kamer.

Wij ons misschien druk maken waar we onze eerstvolgende vakantie zullen doorbrengen. Zij alleen maar dromen over vrijheid.

Klaas Boeijsinga

letwat nerveus kwamen we aan, onze mobieltjes werden ingenomen

Veldzicht. Klinkt landelijk en romantisch. Menig campingbeheerder gunt z'n landgoed deze naam. Landelijk klopt. Romantisch zeker niet.

Ik heb het over de voormalige tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug. Nu: Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP). Gelegen in een bosrijk gebied met prachtige watertjes en weilanden.

In deze kliniek verbleven toentertijd mensen die in ons jargon behoren tot de 'zware jongens'. En ook tot 'zware meisjes'. Personen van wie was bewezen dat ze een vreselijk misdrijf hadden gepleegd. Zo ernstig dat terugkeer in de maatschappij niet of nooit meer verantwoord was. Ze verbleven hier minimaal zes jaar. Sommigen woonden hier de rest van hun leven op de afdeling Long Stay.

Een korte onderbreking, een intermezzo, van het dagelijkse leven vond hier slechts binnen de hekken en muren van de instelling plaats.

Een aantal jaren geleden hebben we met het koor INTERMEZZO uit Ommen onze medewerking aan een kerkdienst in Veldzicht verleend. Ietwat nerveus kwamen we aan, onze burgerlijke gegevens werden gecontroleerd. Mobieltjes werden ingenomen.

We hielden er buiten een vreemd gevoel aan over

Het contact met de buitenwereld was verbroken... We zaten vast. Gezamenlijk werden we naar de kerkruijme gebracht. Wat zouden we te zien krijgen? Wie zouden we ontmoeten? Voelbare spanning.

Het enige rustgevende was de pastor die met ons meeliiep. Vanaf 17.30 uur arriveerden de kerkgangers van deze dag: bezoekers, bewakers en gedetineerden.

In een ontspannen sfeer hebben we met elkaar de dienst beleefd. De overdenking had als thema "vrede". Een lastig onderwerp voor vele aanwezigen.

Naderhand hebben we samen koffie gedronken. Iemand toegezongen die jarig was. Bij het afscheid elkaar de hand geschud. Een unieke belevenis! Eenmaal buiten hielden we een vreemd gevoel over: wij, na een kort verblijf, terug naar de sleur en de waan van de dag, zij naar hun zwaar bewaakte kamer.

Wij ons misschien druk maken waar we onze eerstvolgende vakantie zullen doorbrengen. Zij alleen maar dromen over vrijheid.

Klaas Boeijsinga (66) uit Oldemarkt is voormalig docent en hobbijschrijver

Contactpersonen werkgroepen:

Parochiële Caritas Instelling	Gerda Wermink	06-48311725
Emailadres Caritas: caritasommen@emmanuelparochie.nl		
Ouderen en zieken	Herma Klein Koerkamp	0529-455499
	Riet ter Maat	0529-453580
Vieringen	Vacature	
Overlijden	Ton Hoogenboom	06-33175370
Doopvoorbereiding	Lisette Bakker-Huyskes	06-22070376
1e Heilige Communie	Vacature	
Heilig Vormsel	Vacature	
Bezoek bij verlies	Herma Klein Koerkamp	0529-455499
Kindernevendienst	Vacature	
Misdienaars/acolieten	Ton Hoogenboom	06-33175370
Kerkbalans	Hans Bakker	06-38123613
Kerkdienst Gemist	Jos Siero	06-25271050
Beheer gebouwen/onderhoud	Ton Hoogenboom	06-33175370
Beheer parochiecentrum	Herma Klein Koerkamp	0529-455499
	Elly Schrijver	0529-452221
Beheer begraafplaats	Ton Hoogenboom	06-33175370
Kerkversiering	Willy Hultink-Arts	06-57727066
	Miriam Hoogenboom	06-25580487
Contactpersoon Kusters	Vacature	
Overige werkgroepen en contactpersonen:	www.emmanuelparochie.nl/ommen/	

R.-k. St. Bernardusschool - www.bernardusommen.nl

Nering Bögelstraat 3 tel. 0529-452781 / 454871.

Nu is het genoeg, hulp en informatie om huiselijk geweld te stoppen.

0900-126 26 26 (5 cent per minuut) www.steunpunthuiselijkgeweld.nl

Verzoek tot melding ziekte op opname in ziekenhuis of verpleeghuis

Als geloofsgemeenschap St. Brigitta willen we er graag zijn voor onze zieke, oudere of eenzame parochianen. Daarvoor is het wel nodig dat we weten wie er ziek zijn of opgenomen zijn in een ziekenhuis of verpleeghuis. Ook als u gaat verhuizen horen we dat graag. De wijkcontactpersoon kan dan contact opnemen met de betreffende persoon. Wilt u ons daarbij helpen?

Als uzelf of iemand in uw omgeving behoefte heeft aan bezoek of een kaartje kunt u dit doorgeven aan: Herma Klein Koerkamp, tel. 0529-455499

Inleveren kopij eerstvolgende Brigitta Nieuws: uiterlijk zondag 26 mei 2024

Parochiecentrum, Nering Bögelstraat 1, 7731 EL Ommen

of stBrigittaParochie@outlook.com

QR-code online doneren collecte St. Brigitta Ommen

