

Nieuwsblad november 2018

*Geloofsgemeenschap
H. Alphonsus de Liguori
Slagharen
behorende tot de*



Emmanuelparochie



Jouw naam

Jouw naam roept beelden in ons wakker:
we zien je zitten, zien je gaan.
Al wordt jou stem in ons wat zwakker
en wordt het kleurenbeeld wat vlakker,
jij hoort nog steeds bij ons bestaan.

Hoor ik je naam, dan zal ik weten
dat jij nog altijd iemand bent.
De klank ervan is niet versleten.
Jouw leven is nog niet vergeten.
Je wordt genoemd en bent gekend.

Jij was verweven met mijn leven.
De dood heeft ons uiteen gejaagd.
Toch is ons iets van troost gegeven:
jouw naam staat in de hand
geschreven
van Hem die mensen verder draagt.
Greet Brokerhof-van der Waa.



Emmanuel Parochie

Bestuur

Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.
Vice voorzitter, mevr. H.A.M. Schoorlemmer-Nijhout
Secretaris, dhr. A.W.P. van den Berg
Penningmeester, dhr. H.H. Soepenber
2^e Penningmeester, dhr .J.A. Wibier
Bouwzaken, dhr. B. Lenferink

Pastoresteam R.K. Parochie Emmanuel

Pastoor A.G.M. Monninkhof (André),
Telefoon: Tel.nr. 06-22786151 email: monninkhof@hetnet.nl

Pastoraal werker – Profiel Gemeenschapsopbouw
G.J. (Gerard) Noordink
Canadastraat 26
8141 AC Heino
Telefoon: 0572-391262 E-mail: g.noordink@hetnet.nl

Pastoraal werker Drs. J.G. (Joop) Butti. Contact pastor voor De Belte,
Dedemsvaart, Hardenberg en Slagharen Profiel: Catechese
Herenstraat 17
7776 AG Slagharen
Telefoon: 0523-684769 E-mail: pastorbutti@ziggo.nl

Pastoraal werker
M.(Marga) Klein Overmeen-Groot-Zwaaftink. Contact pastor voor
Dalfsen, Heino, Hoonhorst, Lemelerveld, Ommen, Vilsteren en
Lierderholthuis. Profiel: Diaconie
Telefoon: 06-1827648E-mail: m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl

Parochievicaris/kapelaan
J.A. (Johan) Rutgers, priester Contact pastor voor De Belte, Slagharen,
Dedemsvaart en Hardenberg
Profiel: Gemeenschapsopbouw
Telefoon: 06-53210174 E-mail: pastor.rutgers@gmail.com.

**Slagharen: Geloofsgemeenschap St. Alphonsus de Liguori
Herenstraat 15, 7776 AG Slagharen. Tel. 0523-681331**

Bankrekening geloofsgemeenschap NL88 RABO 0147 7013 41

E-mailadres: deliguori@hetnet.nl

<https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/>.

Zaterdag 19.00 uur of Zondag 9.00 uur

Bestuur van de locatieraad

Voorzitter	: mevr. Antoinette Kosse	tel.: 06-25578075
Secretaris	: dhr. Bas Kok	tel.: 683650
Penningmeester:	dhr. Hans Kosse	tel.: 682883

Pastoraatsgroep

Opbouw	: dhr. Herman Juurlink	tel.: 683299
Liturgie	: vacant	
Diaconie	: mevr. Ineke Santman	682751
Catechese	: vacant	

Secretariaat tel.: 0523-681331

Woensdag : 10.00 – 12.00 uur

Vrijdag : 10.00 - 12.00 uur

Uitvaartverzorgster: Mevr. Osseforth tel: 06-52621701

Begrafenisvereniging: barbara.slagharen@gmail.com

Bereikbare pastor van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur: **alleen voor dringende pastorale hulp**, belt u dan het volgende nummer: **06 – 50412238**

Vieringen in de regio

De Belte: Onze Lieve Vrouw van Fatima

Zaterdag 19.00 uur of Zondag 9.00 uur

Dedemsvaart: Geloofsgemeenschap St. Vitus

Zaterdag 19.00 uur of Zondag 9.00 uur

Hardenberg: Geloofsgemeenschap St. Stephanus

Zondag 11.00 uur

Pastoralia

Het is 1 november..

Ik sta voor de klas, geef godsdienstles aan groep 8 van een R.K. basisschool. Aan de muur hangt een kalender. Het is geen gewone kalender: zo te zien is het een eigen gemaakte en al heel oud. De voorkant van deze kalender laat zien welke christelijke feestdagen er zijn. En dat is niet het enige: ook de heiligen die onze kerk kent, staan erop vermeld. Ik heb geen idee waar die kalender vandaan komt, maar ik maak er dankbaar gebruik van. Zo af en toe mag er een leerling op internet zoeken naar informatie over de heilige-van-die-dag en daar dan vervolgens over vertellen in de klas.

Naar mijn idee is het vandaag een bijzondere dag: ik vraag de leerlingen of ze kunnen bedenken waarom deze dag dan zo bijzonder is? Ik noem nog een keer de datum: 1 november. Ik hoop stiekem dat ze naar de kalender gaan om te kijken wat ik bedoel. Maar nee, deze leerlingen weten het zo ook wel. Alle vingers gaan de lucht in.. Een hele bijzondere dag is het; vandaag begint Idols! Enthousiast vertellen ze mij dat dit een nieuw TV programma is: hele gewone jonge mensen kunnen hun zangtalent laten horen en zien. Op TV. Het is een wedstrijd, en de winnaar krijgt een platencontract en zal zo een echt idool zijn voor alle jongeren in het land.

Daarom is de 1^e november van dat jaar een bijzonder dag voor mijn leerlingen van groep 8.

Tja.... Idols, dat is nou niet echt wat ik wil horen... Intussen roepen ze allemaal door elkaar wie de Idols-wedstrijd winnen zal. Ik krijg het idee dat ik de godsdienstles wel op mijn buik kan schrijven. Dan hoor ik dat er een leerlinge jarig is. Ik besluit dat zij mag kiezen. Ik vraag haar: waar gaan we het over hebben, over godsdienst of over Idols? Natuurlijk kiest ze ervoor om deze les te besteden aan Idols. Ik improviseer en vraag de klas wat een idol is, en wat iemand tot idol maakt. Daar mogen ze even over na denken terwijl ik snel een opdracht erbij bedenk. En die luidt: bedenk wie jouw persoonlijke idol is, teken dan hoe die eruit ziet en schrijf erbij waarom dat jouw idol is. Voortvarend gaan ze aan de slag, en ik ook! Een aantal mogen voor de klas vertellen wie ze hebben gekozen en waarom. Allemaal bijzondere

mensen zijn het, de idolen van de leerlingen: Filmsterren, zangeressen, voetballers en andere BN-ers, maar ook een tekening van een opa, die in het verzet gezeten had. En één heeft een ambulance met verpleger getekend, die had het leven gered van zijn tante. Helden zijn het!

Ook ik heb een tekening gemaakt van mijn persoonlijke idool. Een man met in zijn hand een rode cape die in tweeën gesneden is: de heilige Martinus van Tours, beter bekend als St. Maarten. Daarbij vertel ik de leerlingen wat ik aan hem bewonder: hij gaf de helft van zijn mantel aan een bedelaar. .

Hij is mijn held, mijn idool, omdat hij laat zien dat je altijd iets kunt geven aan een arm iemand, al moet je daarvoor je eigen kleding doormidden scheuren. En dat is wat anders dan je jas weggeven als je er thuis nog een hebt hangen. (je moet het ook niet te ingewikkeld maken voor leerlingen) St. Maarten spoort mij aan, en hopelijk velen met mij, om de weg van Jezus te blijven volgen en Hem te zoeken bij wie arm en klein zijn. Dat inspireert mij.

Vervolgens vertel ik, dat 1 november een bijzondere dag is, omdat we dan al onze helden, onze heiligen herdenken. Onze kerk is een kerk van heiligen. En het leuke is, zo zeg ik, dat al die heiligen tijdens hun leven ook mensen waren met fouten en gebreken, maar dat ze ook een héleboel goede dingen deden voor anderen. Al die heiligen, het waren hele verschillende mensen. Maar wat ze gemeen hebben, is dat ze 'heil' brachten in de wereld.

Voor mij is iemand die heil brengt, iemand die probeert de pijn die mensen oplopen tijdens hun leven, te genezen, te helen. Iemand die heil brengt, brengt genezing van lichaam én ziel. En dat is heilig. Jezus deed het, was het prototype hiervan.

Wij, gewone mensen, kunnen niet allemaal heilig te worden, heiligheid is niet voor iedereen haalbaar. Op onze eigen wijze mogen wij tijdens ons leven Het Goede gestalte geven met al onze fouten én met al onze talenten. Dat betekent het goede willen nastreven. De dingen zo goed mogelijk doen.

De leerlingen begrijpen de les: zij hoeven zelf geen idol op TV te worden, dat is niet voor iedereen haalbaar. Zij mogen zich ontwikkelen,

steeds meer zichzelf worden, leren aan het leven, wijs worden, en van daaruit de goede dingen doen die binnen hun bereik liggen.

En ja, dat willen de leerlingen: heil brengen aan de mensen om hen heen.

Zo werd het toch nog een gods-dienstige les, die 1^e november...

Marga klein Overmeen

Van de Redactie

Beste medeparochianen,

Het lijkt qua weer nog niet op herfst, toch is het al wel herfst, en we gaan al naar het eind van het jaar. Ook kerkelijk zijn we al weer mooi op weg naar het einde van het kerkelijke jaar.

We beginnen de maand met 1 november, Allerheiligen. Er is om 19.00 uur een Eucharistieviering in regio verband in onze kerk. Koor Cornel zal de viering ondersteunen met hun zang.

De dag erna, 2 november is het Allerzielen. Misschien is het nu de tijd om het graf van uw dierbare alvast te verzorgen en er wat nieuwe bloemen of planten op te zetten. Om 19.00 uur zal er een Woord-en Communieviering zijn met past. werker Butti en de werkgroep Verlies/Verwerken.

Op 10 november wordt het Sint Maartenfeest gevierd. Op de Belte is een speciale viering voor dit feest.

En dan eindigt dit kerkelijke jaar op 25 november met het feest van Christus Koning.

Daarna begint op 1 december de Advent, maar daar de volgende keer meer over.

Houdt u er rekening mee dat het volgende nieuwsblad voor twee maanden zal zijn. December en Januari. Dit in verband met de opgave van de intenties en het inleveren van de kopij.

Wij wensen u een goede maand toe.

De Redactie

Agenda en belangrijke data

Do. 1 nov. Allerheiligen
20.00 uur Locatieraad

Vrij.	2 nov.	Allerzielen
Za/zo	3 en 4 nov.	Zondag van de oecumene IBAN NL73INGB0001087628 katholieke vereniging voor oecumene
Ma.	5 nov.	13.30 uur ZijActief film
Za.	10 nov.	Sint Maarten viering op de Belte
Zo.	11 nov.	14.00 uur Inloopmiddag
Ma.	12 nov.	ZijActief
Woe.	14 nov.	19.00/23.00 R.K.V.
Woe.	28 nov.	20.00 uur Liturgiebijeenkomst
Za.	1 dec.	Advent begint

Attentie: Let op!!!!!!!

Het komende nieuwsblad wordt gemaakt voor de maanden december 2018 en januari 2019. Graag intenties en kopij op tijd inleveren, voor 15 november.

De aanvangstijd van de eucharistie op de laatste donderdag van de maand gaat van 9.30 naar 10.00 uur.

De andere donderdagen blijft de eucharistie om 9.00 uur.

Koffiedrinken op zondag 11 november. Er is dan koffie, thee en limonade. U bent van harte welkom! Zondag 11 november wordt verzorgd door groep 1: Grady, Marietje, Tonnie en Truus.

Collecte

coll. 16 sept	63,90
PAX	65,50
coll. 22 sept	36,37
coll. 29/30 sept	119,75
Oogstdankfeest	350,33
coll. 6 okt.	60,60

Wij feliciteren

Wij feliciteren iedereen die in de maand november jarig is.

Wij wensen u een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een gezond en gelukkig nieuw levensjaar.

Viering in de Nieuwe Wever.

Elke 2^{de} vrijdag van de maand is er een woord en communieviering in de Nieuwe Wever. De ene keer gaat mevr. A. Bosch en de andere keer gaat past.werker J. Butti in de viering voor, die om 15.00 uur begint. De viering is toegankelijk voor alle bewoners, familie en andere parochianen. Na de viering is er koffiedrinken. Elke 1^{ste} vrijdag van de maand is er een viering in de Eik. De ene keer gaat past. werker Butti voor en de andere keer past. Rutgers. Op 2 november zal past. werker Butti voor gaan.

Redactievergadering	vouwen en nieten	afhalen
November	16 okt	23 okt
dec/jan	20 nov	27 nov
		24 okt.
		28 nov

Wij samen achter de regenboog

Ja de zon die blijft nog stralen,
en de regen valt nog neer.
En nog vertel ik jou mijn verhalen,
maar je hoort ze nu niet meer.
Maar weet dat ik je niet,
nee nooit vergeet.
Ik zie jou wel weer terug,
hemelhoog.
Wij voor altijd weer samen,
achter de regenboog.

Liturgische vieringen/Intenties.

Iedere dinsdag om 18.45 uur is er een viering en **iedere donderdag** om 9.00 uur is er een eucharistieviering.

Elke laatste donderdag van de maand om 10.00 uur eucharistieviering

Do. 1 nov.: Allerheiligen 19.00 uur Euch.viering past. Wenker met het koor Cornel.

Pastor Zandbelt; Pastoor Langkamp; Ouders Scholten-Hüser;

Vrij. 2 nov.: Allerzielen 19.00 uur Viering past. werker Butti en werkgroep Verliezen/Verwerken met het Caeciliakoor

Antoon en Gretha van der Most-Pieper; Bertus en Martha Scholten-Feddema en fam; ouders Postma-Soppe; Joop en Leida Mecklenfeld-Schepers; Bernard en Aida Beukers-de Gooijer; Rieks, Johan en Liezeth Werink; Anton en Truus Pieper-Boomgaard; Jan en Miep Peters; Gradus Schlepers en Tiny Schlepers-Spijker en Martin; Tinus en John Temmink en fam.; Rieks Mulder en fam.; Johannes Theodorus van der Felz en Marie van der Felz-Busscher; Gerard Beukers; Wendy Hagemeyer en Antoon en Lena Bouwhuis; Bernard en Dini Schlepers-Hemme en Rita en Berry Schlepers; ouders Gerard en Truus Overberg-Sieljes; Jans en Rika Hegeman-Soppe; Tinus Kosse en fam.; Meine en Lenie Kloppenburg-Biemans; Johan en Riek Schlepers-Sieljes en Greet Sieljes; Willem Kosse en fam.; ouders Nijkamp-Wencker en fam.; ouders Pieper-Leijrik en fam.; Gerard Hertsenberg; Bertus Kok; Truus Loman-Elferink; Bertus Kok

Za. 3 nov.: 19.00 uur Comm.viering past.werker Butti met het koor Believe Together

Ouders Spijker-Kottrik; Gradus Schlepers en Corrie Bakker-Schlepers: Fennie Haverkotte-Altana; Marietje Hagemeyer-Haverkotte; Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; Mieke Viskaal;-Wessel; Marjon Bruins; Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; fam. de Gooijer-van der Most; pastoor Noordman; J.W. Wencker en echtgenote; Johan Feddema en ouders Schlepers-de Munnik en fam.;

Di. 6 nov.:
Pater Oude Hengel; Broeder Cornel;

Do. 8 nov.:
Pastoor Langkamp;

- Zo. 11 nov.: 9.00 uur Comm.viering past.werker Klein Overmeen met het Caeciliakoore en koffiedrinken.**
Ouders Bouwhuis-Finkers en fam.; J.W. Wencker en echtgenote; fam. Mecklenfeld-Scholten;
- Di. 13 nov.:**
Pastor Westerhof;
- Do. 15 nov.:**
Pastor Zandbelt; Marietje Hagemeijer-Haverkotte;
- Za. 17 nov.: 19.00 uur Euch.viering past. Rutgers met het koor Cornel**
Pastor Westerhof; Mien de Lange-Belt; Wendy Hagemeijer; Bernard en Dini Schlepers-Hemme en Rita en Berry Schlepers; J.W. Wencker en echtgenote; Gerhard Heinrich Joseph Hudepohl en Hermanna Henderika Hudepohl-Arkes en Jeroen; namens koor Cornel Maria de Gooijer en Wendy Hagemeijer;
- Di. 20 nov.:**
Pastoor Langkamp;
- Do. 22 nov.:**
Pater Oude Hengel; ouders Biemans-Wekamp;
- Zo. 25 nov.: 9.00 uur Euch.viering past. Monnikhof met het Caeciliakoore**
Betsie Wenker-Elfrink en ouders Wenker-Maas; J.W. Wencker en echtgenote; Gerard Beukers; Hendrik Helmich en Riek Helmich-van der Most; Gerard Back;
- Di. 27 nov.:**
Broeder Cornel

Do. 29 nov.:

Pastor Westerhof; Johanna Arkes-Kosse; Antoon Otten en fam.;

Za. 1 dec.: 19.00 uur Comm. viering past.werker Butti met het koor Believe Together

Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; fam. de Gooijer-van der Most; pastoor Noordman; J.W. Wencker en echtgenote; Gerhard Heinrich Joseph Hudepohl en Jeroen; Mieke Viskaal-Wessel; Gradus Schlepers en Corrie Bakker-Schlepers; Fennie Haverkotte-Altena; Marietje Hagemeijer-Haverkotte;

November	3/4	10/11	17/18	24/25
D'vaart za.19.00 u zo. 9.00 u.	Euch. -	Comm. -	- Euch.	Euch. -
De Belte za.19.00u. zo. 9.00 u.	- Euch.	Euch. -	- Comm.	Comm. -
H'berg Zo11.00u.	Comm.	Euch.	Comm.	Euch.

**Misdienaa
rsbeurten**

Do. 1 nov. 19,00 uur	Annie Kok Marietje Hertsenberg
Vrij. 2 nov. 9.00 uur	Lisa Meekhof Stefanie Bosch Hilda Berg
Zo. 11 nov. 9.00 uur	Marieke v. d. Blicck Lisa Meekhof
Za. 17 nov. 19.00 uur	Stefanie Bosch Marietje Hertsenberg
Zo. 25 nov. 9.00 uur	Annie Kok Hilda Berg

Bij
vragen of
mededelingen
kun je mij
bellen.

Ook voor het opgeven van misdienaars of misdienettes. Hilda Berg.
Tel.: 683081

Wat iedere parochiaan wil weten

Het volgende nieuwsblad is voor de maanden december 2018 en januari 2019. Denkt u aan het doorgeven van intenties en kopij.



**Emmanuel
parochie**

DANKWOORD

Beste parochianen van de Emmanuelparochie, Weliswaar ben ik medio augustus – toen de hitte voorbij was – met het oog op de nadere verhuizing begonnen met inpakken. Maar tot eind augustus was ik met mijn hoofd nog in mijn oude parochie RK Zuid Oost Twente: Enschede-Losser-Haaksbergen.

In de vroege ochtend van zaterdag 1 september heb ik de knop resoluut omgezet. Toen ben ik in de auto gestapt en door allerlei mistflarden via Raalte en Ommen naar Dedemsvaart gereden. Daar vertrok in de vroege ochtend een bus met pelgrims naar Kevelaer. Het bleek een goede zet. Want voor de pelgrims en voor mij was het een ideale gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Reeds in deze bedevaartplaats ben ik gastvrij onthaald, en in de tijd die komen zou, was dit niet anders.

In de weken die volgden, heb ik in diverse weekendvieringen en doordeweekse vieringen – en de ontmoetingen aan de koffie die volgden - kennis gemaakt met de geloofsgemeenschappen van de Emmanuelparochie. Ik ben inmiddels op alle plekken geweest; het 'elftal' is compleet.

Ook mijn verhuizing van Enschede naar Ommen heeft inmiddels plaatsgevonden. Woensdag 12 september was een enerverende dag. Maar dankzij de steun van een goed team vrijwilligers, zowel in Enschede als in Ommen, is alles soepel verlopen. Zo soepel zelfs, dat de verhuizers zeiden dat ze 's avonds niet meer naar de sportschool hoefden.

Er begint wel wat tekening in te komen. Maar mijn huis is nog niet helemaal op orde. Er zijn nog flink wat verhuisdozen, die nog uitgepakt moeten worden. Dit ligt aan mij, want ik ben een boekenliefhebber. Ik zal nog verder moeten uitzoeken en opruimen, maar toch hoop ik dit binnenkort allemaal klaar te hebben.

Ook het pastorale werk is van start gegaan. Ik heb mijn eerste uitvaart gehad, in de kerk in Dalfsen. En de eerste bedieningen zijn ook al geweest. Verder hebben we als pastoraal team en als parochiebestuur in mijn beleving een voortvarende start met elkaar gemaakt.

Met het oog op de toekomst heb ik alle vertrouwen in een goede samenwerking. Ook als Tukker zal ik me heus wel thuis gaan voelen hier in Salland. Daar maak ik me niet ongerust over. Niettemin zal het duidelijk zijn, dat er in de tijd, die komen gaat, de nodige uitdagingen op ons wachten. We gaan ervoor, in het vertrouwen, dat God met ons mag zijn.

Hartelijk dank voor het welkom dat U mij hier in de Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen bereid hebt en dat u aanwezig was bij de installatieviering in Heino.

De collecte voor het Pastor Thomas Fonds heeft € 485,75 opgebracht. Heel veel dank voor uw gaven.

Pastoor André Monnikhof

Oogst Dank

Al vele jaren is er in het laatste weekend van september de Oogst Dank viering.

En ieder jaar is de kerk hierbij uitbundig versierd.

Door het vele voorbereidingswerk, en de vele uren die er ingestopt worden door de vrijwilligers was er voor gekozen om dit jaar de versiering te concentreren tot voor in de kerk en in het zijpad. De versieringen waren er niet minder om en weer erg mooi en bijzonder gedetailleerd. Als aanvulling was er ook een fototentoonstelling met als

onderwerp het beleven van geloof vanuit verschillende geloofsovertuigingen. Mocht je niet in de gelegenheid zijn geweest voor een bezichtiging tijdens de week van de openstelling, kijk dan op www.emmanuelparochie.nl/slagharen/. Er zijn foto's geplaatst van de gemaakte creaties. Ben je enthousiast geworden en wil je volgend jaar ook een bijdrage hieraan leveren? Meld je dan aan bij het secretariaat.

Als laatst een woord van dank aan de vrijwilligers voor de geweldige inzet.

Namens de locatieraad,
Antoinette Kosse

Inloopmiddag

Wij nodigen u weer van harte uit voor een gezellige middag op **Zondag 11 november 2018 van 14.00 – 16.00 uur**

in de parochiezaal in Slagharen.

Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u kaarten, rummikub of mens erger je niet spelen, of gewoon gezellig praten met elkaar.

Breng ook uw buurvrouw en/of buurman mee want we vinden het fijn als u met velen komt. Laat ons even weten als u geen vervoer heeft, daar zorgen wij dan voor.

Met vriendelijke groet en graag tot dan,
Annie Bosch, tel. 0523- 68 17 62

Nieuwe website Emmanuelparochie

Voor de Emmanuelparochie is een nieuwe website in gebruik genomen sinds 1 september. Het is een website voor de gehele Emmanuelparochie inclusief de geloofsgemeenschappen.

Er zijn 5 geloofsgemeenschappen die nu meedoen met de nieuwe website, dat zijn naast Slagharen, ook De Belte, Hardenberg, Hoonhorst en Ommen.

De overige geloofsgemeenschappen zijn via een link bereikbaar vanaf de site van de Emmanuelparochie.

De nieuwe website is compact en overzichtelijk met veel aandacht voor het gemakkelijk plaatsen van nieuwsberichten.

De website van onze geloofsgemeenschap is te vinden onder:
<https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/>.

De website van de Emmanuelparochie is te vinden onder:
<https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/>.

Onze oude website (<https://parochieslagharen.nl/>) blijft nog enige tijd beschikbaar totdat alle relevante informatie is overgezet naar de nieuwe website.

Korendag Lierderholthuis

29 september 2018. Een prachtige najaarsdag, qua temperatuur lijkt het nog zomer. Bijna 400 koorzangers uit de hele Emmanuëlparochie staan vroeg op, ze maken zich klaar om bijtijds naar Lierderholthuis te vertrekken. Zo ook ons koor Cornel uit Slagharen. We hebben ons goed voorbereid, gaan samen met onze nieuwe dirigente Anielka Zak en onze fantastische pianist Niels Schlepers 4 mooie liederen ten gehore brengen.

9.00 uur. Na enige omzwervingen (want: weg naar Raalte afgesloten) komen we aan in het knusse dorpje Lierderholthuis. Wat een drukte hier! Maar wat is het allemaal goed georganiseerd! Een parkeerwacht wijst ons de weg naar een weiland waar we kunnen parkeren, in het dorps huis staan de koffie en de thee klaar met heerlijke chocolaatjes erbij. Iedereen krijgt consumptiebonnen, vele handen worden geschud en de eerste bekenden vanuit de andere geloofsgemeenschappen worden gespot. "Hé, doe jij ook mee? Wat leuk!"

Om 9.30 uur beweegt de mensenmassa zich langzaam richting Sint Nicolaaskerk. Vice-voorzitter Hermien Schoorlemmer heet iedereen welkom en vertelt dat er maar liefst 16 koren meedoen vanuit alle uithoeken van de Emmanuëlparochie. Iedere geloofsgemeenschap is vertegenwoordigd, soms met één, soms met twee koren. "We klagen soms dat er zo moeilijk vrijwilligers te krijgen zijn, " zegt Hermien in haar toespraak, "maar vandaag zijn er meer dan 400 actief. Bijna 400 mensen komen om te zingen, daarnaast zijn er de vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Lierderholthuis die alles georganiseerd hebben". Inderdaad prachtig!

Na de toespraak van Hermien, mag het gemengd koor van Lierderholthuis de spits afbijten. Dat doen ze met een Engels lied, twee Gregoriaanse liederen en een Nederlands lied. Daarna is het de beurt aan Con Amore uit Dedemsvaart en zo volgen de optredens elkaar in

een vlot tempo op. Om 11.45 uur hebben we al 8 koren gehoord en is het tijd voor de eerste workshop door Arjan Seinen. Hij studeert een leuke canon met ons in, “die kunnen we nog wel eens gebruiken voor het inzingen” zegt onze enthousiaste dirigente.

Om 12.15 uur lunchen we in het dorpshuis. Ook nu is alles weer prima voor elkaar: lekkere verse broodjes, voor iedereen weer koffie en thee en vooral veel mooie ontmoetingen en gesprekken. Het pastoresteam is ook goed vertegenwoordigd, leuk dat zij ook acte de préséance geven! Vanwege het mooie weer zitten we buiten te eten en te genieten van de zon, maar om 13.15 uur breken we op: er wordt nòg een workshop gegeven door Arjan Seinen en dat willen de meesten toch niet missen!

Na deze tweede workshop (“Voor gevorderden” zoals Arjan Seinen het zelf noemde), treden er nog 3 koren op en dan is eindelijk koor Cornel aan de beurt. We zingen “De tijd verdwijnt”, “Ik zal er zijn”, “You raise me up” en “Tears in heaven” en wat zijn we allemaal blij en trots als het allemaal goed gaat en zelfs onze redelijk perfectionistische dirigente tevreden is! Het was toch wel spannend, het was ook pas de vierde keer dat we onder leiding van Anielka zongen! Maar ze is tevreden, Niels ook, we voelen ons euforisch!

Na ons zingen er nog 5 koren en dan besluiten we de dag met een drankje op het terras bij het dorpshuis. De sfeer is uitstekend, er is geen rivaliteit, alle koren hebben hun best gedaan en krijgen complimenten. Er is nauwelijks kritiek, hooguit een opbouwende opmerking. We vinden het allemaal jammer dat de dag voorbij is maar keren met een tevreden gevoel terug naar Slagharen. Morgen mogen we weer zingen in onze eigen vertrouwde kerk!

Veronique Reimer, voorzitter koor Cornel

Varia

Inloopmiddag.

Op woensdag 14 en zondag 25 november bent u van harte welkom in het Parochie Centrum van de St. Vitus in Dedemsvaart van 14.00 uur tot 16.00 uur. De bedoeling is om onder het genot van een kop koffie of thee, gezellig samen te zijn, om te praten, een film kijken, te kaarten of andere spellen te doen. Ook uw kennissen, vrienden of vriendinnen zijn van harte welkom, want "hoe meer zielen, hoe meer vreugde".

Als u geen vervoer heeft, laat het ons weten, dan zorgen wij daarvoor.
Vriendelijke groet en tot 10 en 28 oktober.

Anton Bontjer	tel. 612434	Margreet Minke	tel. 612201
Thérèse Stroeve	tel. 610515	Betsie Mensink	tel. 613274



Persbericht:

LEZING: LEVEN MET ENGELEN.

(Engelen onze helpers, vrienden en bondgenoten)

Op Woensdagavond 7 November a.s. houdt René Huyskes een lezing over engelen.

Wat zijn Engelen?

Waaruit bestaan de taken van de engelen?

Bestaat er een Hemelse hiërarchie?

Welke rol spelen engelen in ons leven?

Waarop baseert de Katholieke kerk haar leer over de engelen?

Dit zijn slechts enkele vragen die in het programma beantwoord zullen worden.

De toegang is gratis. Aan het eind van de avond wordt er wel een collecte gehouden.

Aanmelding graag van te voren per telefoon of E-mail, (dit vanwege het beschikbaar aantal zitplaatsen).

Voor aanmelding per E-mail: stBrigittaParochie@zonnet.nl of rm.huyskes@gmail.com

Tel: 0529-456467 (secretariaat parochie).

Iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is en er meer over wil weten is welkom. U bent van harte uitgenodigd.

Plaats: Parochiecentrum Brigitta kerk (ingang links van de kerk), N.Bögelstraat 1, 7731EL Ommen.

Datum en tijd: woensdag 7 november a.s., aanvang 19.30 uur; zaal open 19.00 uur.

Fietsen gevraagd voor bewoners AZC

Het Fietsenproject is samen met het Buddy Project Hardenberg een onderdeel van de activiteiten van de werkgroep Diaconaal Platform

Met het Fietsenproject hopen we de mobiliteit van de bewoners van het AZC te vergroten.



We zoeken daarom weer fietsen voor dit doel: heb jij nog een fiets in de schuur staan die nog heel goed een tweede ronde mee kan en wil je deze fiets afstaan voor dit doel neem dan contact met ons op via de email: secretariaatwerkgroepazc@gmail.com

Er wordt dan een afspraak met je gemaakt om de fiets te komen ophalen. Alle fietsen worden professioneel nagekeken, zodat ze veilig zijn en verantwoord aangeboden kunnen worden aan bewoners van het AZC. Help je mee?

Verenigingen.

R.K.Vrouwenvereniging.

Woensdag 14-11-2018. De lezing over veiligheid in en om uw woning en in het verkeer gaat niet door.

Daarvoor in de plaats gaan wij nu sjoelen voor een paar mooie prijzen en een poedelprijs.

Buurtkamer

17 november kaarten en biljarten

ZijActief

Maandag 12 november om 19.30 in de parochiezaal

Deze avond staat in het teken om zelf bezig te zijn en diep in ons geheugen te tasten met het raden van oude gebruiksvoorwerpen. Verder komt er nog quiz en een kleintje bingo. Voor de winnaars worden kleine prijsjes beschikbaar gesteld. Komt allen en laat deze plezierige vond niet voorbij gaan en schuif gezellig aan!!!

Op 5 november om 13.30 uur Filmmiddag. De datum en de titel van de film worden nog bekend gemaakt.

zoek de 10 verschillen.

