

Nieuwsblad december 2018 januari 2019

*Geloofsgemeenschap
H. Alphonsus de Liguori
Slagharen
behorende tot de*



Emmanuelparochie



Soms zou ik nog wel dat
kind willen zijn dat
onbevangen
naar de wereld kijkt
dat alles hoopt
alles verwacht en
alles voor mogelijk
houdt.



Emmanuel Parochie

Bestuur

Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.
Vice voorzitter, mevr. H.A.M. Schoorlemmer-Nijhout
Secretaris, dhr. A.W.P. van den Berg
Penningmeester, dhr. H.H. Soepenbergh
2^e Penningmeester, dhr. J.A. Wibier
Bouwzaken, dhr. B. Lenferink

Pastoresteam R.K. Parochie Emmanuel

Pastoor A.G.M. Monninkhof (André),
Telefoon: Tel.nr. 06-22786151 email: monninkhof@hetnet.nl

Pastoraal werker – Profiel Gemeenschapsopbouw

G.J. (Gerard) Noordink

Canadastraat 26

8141 AC Heino

Telefoon: 0572-391262 E-mail: g.noordink@hetnet.nl

Pastoraal werker Drs. J.G. (Joop) Butti. Contact pastor voor De Belte,

Dedemsvaart, Hardenberg en Slagharen Profiel: Catechese

Herenstraat 17

7776 AG Slagharen

Telefoon: 0523-684769 E-mail: butti@home.nl

Pastoraal werker

M.(Marga) Klein Overmeen-Groot-Zwaaftink. Contact pastor voor

Dalfsen, Heino, Hoonhorst, Lemelerveld, Ommen, Vilsteren en

Lierderholthuis. Profiel: Diaconie

Telefoon: 06-1827648E-mail: m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl

Parochievicaris/kapelaan

J.A. (Johan) Rutgers, priester Contact pastor voor De Belte, Slagharen,
Dedemsvaart en Hardenberg

Profiel: Gemeenschapsopbouw

Telefoon: 06-53210174 E-mail: pastor.rutgers@gmail.com.

**Slagharen: Geloofsgemeenschap St. Alphonsus de Liguori
Herenstraat 15, 7776 AG Slagharen. Tel. 0523-681331**

Bankrekening geloofsgemeenschap NL88 RABO 0147 7013 41

E-mailadres: deliguori@hetnet.nl

<https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/>.

Zaterdag 19.00 uur of Zondag 9.00 uur

Bestuur van de locatieraad

Voorzitter	: mevr. Antoinette Kosse	tel.: 06-25578075
Secretaris	: dhr. Bas Kok	tel.: 683650
Penningmeester:	dhr. Hans Kosse	tel.: 682883

Pastoraatsgroep

Opbouw	: dhr. Herman Juurlink	tel.: 683299
Liturgie	: vacant	
Diaconie	: mevr. Ineke Santman	682751
Catechese	: vacant	

Secretariaat tel.: 0523-681331

Woensdag : 10.00 – 12.00 uur

Vrijdag : 10.00 - 12.00 uur

Uitvaartverzorgster: Mevr. Osseforth tel: 06-52621701

Begrafenisvereniging: barbara.slagharen@gmail.com

Bereikbare pastor van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur: **alleen voor dringende pastorale hulp**, belt u dan het volgende nummer: **06 – 50412238**

Vieringen in de regio

De Belte: Onze Lieve Vrouw van Fatima

Zaterdag 19.00 uur of Zondag 9.00 uur

Dedemsvaart: Geloofsgemeenschap St. Vitus

Zaterdag 19.00 uur of Zondag 9.00 uur

Hardenberg: Geloofsgemeenschap St. Stephanus

Zondag 11.00 uur

Pastoralia

Op weg naar Kerstmis 2018

Op het moment dat ik dit schrijf (eerste volle week van november, net na de mooie vieringen van Allerheiligen en Allerzielen) nadert het kerkelijk jaar met rasse schreden zijn voltooiing. We blikken terug op wat was. In de 'tijd van de Heer' (Kerstmis-Pasen-Pinksteren) is het heilsmysterie in zijn geheel ontvouwd. In de 'tijd van de kerk' (zomer en herfst, met als liturgische kleur groen, deze kleur staat voor hoop) hebben we – aan de hand van de evangelies van de 'tijd door het jaar' gekeken, wat de toepassing van dit heilsmysterie betekent voor ons eigen persoonlijk leven en de bijdrage, die we leveren aan onze samenleving. We naderen de bekroning van al deze heilsfeiten in het Hoogfeest van Christus Koning. Zijn Koningschap is niet van deze wereld. Het gaat niet om aanzien of macht. De inhoud van Zijn Koningschap is nederigheid, dienstbaarheid aan het welzijn en geluk van velen.

Wat tot voltooiing komt in het Koningschap van Christus, is geen eindpunt. De uiteindelijke bestemming van onze tocht, het eeuwig leven, hebben we nog niet bereikt. Daarom maken we in de Advent een nieuw begin. We zijn dankbaar voor al het goede uit het afgelopen jaar; maar we kijken ook vooruit naar de toekomst. Wat leeft er in ons aan hoop en verwachting, voor de tijd die komen gaat? Hierop willen we ons in de vier weken, die voorafgaan aan Kerst, bezinnen. De liturgische kleur wordt paars. Dit lijkt misschien wat 'zwaar'. Enige reden hiertoe is er ook wel. Want als we kijken naar onszelf, naar hoe wij inhoud geven aan ons leven, dan moeten we eerlijk bekennen dat het niet alles goud is dat er blinkt. Buiten is het eerder duister, en het voelt steeds killer. Maar ook van binnen ervaren we de schaduwzijden van ons bestaan. Toch geeft het licht, dat we juist in deze donkere dagen ontsteken, ons nieuwe moed. Het begint voorzichtig, met één vlammetje aan de eerste kaars van de Adventskrans. Maar langzamerhand merken we, dat de kring van licht steeds groter wordt. Er groeit in ons een verlangen naar gerechtigheid, geborgenheid en vrede. Het Licht schijnt in de duisternis. Het is de voorbode van de Morgenster, die ons in diepe nacht de weg zal wijzen naar de Stal van Bethlehem. Daar, op die eenvoudige plek, wordt Jezus geboren. Voor Hem is er geen Koninklijk paleis, laat staan een plek in de herberg.

Integendeel, de plaats waar Hij ter wereld komt, tekent zijn verbondenheid met hen, voor wie het niet vanzelfsprekend is, dat zij kunnen meedoen aan de samenleving. Vandaar ook het bonte gezelschap, daar in die schuur: Jozef en Maria – mensen als U en ik – rond de kribbe; omgeven door herders. Met hun schaapskudden kunnen zij nauwelijks in hun levensonderhoud voorzien. Maar toch worden juist zij als eersten deelgenoot gemaakt aan het Goede Nieuws, dat de Redder van deze wereld geboren is. De herders voelen zich welkom bij het Kind in de houten voerbak. In het gelaat van dit Kind zien we een vriendelijke uitdrukking. Zijn glimlach doet ons beseffen dat we mogen leven. Ons gezicht krijgt weer 'smoel', we mogen er zijn! De gouden glans straalt er van af. Geen glitter of glamour; maar wel de liefde van dit Kind, die ons als 'vrienden van dit nieuwe leven' met elkaar verbindt.

Dit doet mij denken aan een Kerstverhaal, dat parochianen mij onlangs vertelden. Ze zeiden: samen met onze ouders werkten we in de bakkerij. Zo vlak voor de Kerst was het een drukte van belang, we waren allemaal in touw. Maar als dan eenmaal het moment aanbrak, dat alle broden waren verkocht en alle boodschappen waren bezorgd, dan was er tijd voor ons als gezin. Samen gingen we aan tafel, en deelden we van alle goede gaven, die ons als vruchten van onze arbeid werden gegeven. Dit samen zijn en alles delen, zo werd gezegd, is voor ons het ultieme Kerstgevoel.

Van harte hoop ik, dat de komende Advent ook U hoopvol mag doen uitzien naar het Kind, dat ook in U geboren mag worden, als een nieuw begin ook van Uw leven.

Dat het zo mag zijn.

Pastoor André Monnikhof

Van de Redactie

(December) Beste medeparochianen,

Zoals u vorige keer hebt kunnen lezen is dit blad voor 2 maanden. We beginnen met december, de Advent.

Op 2 december is de 1^e zondag van de Advent. De eerste kaars zal worden aangestoken en we gaan ons voorbereiden op de komst van Jezus Christus. Misschien kunnen we nadenken over de welvaart die we hebben en misschien is er in uw omgeving wel iemand die uw hulp

nodig heeft. Ook de kerk heeft dit jaar weer een project uitgekozen waar we eventueel aan kunnen bijdragen. Dit jaar is het project **Hoop voor moeder en kind**. Verderop kunt u er meer over lezen. Op dinsdag 18 december is de viering van barmhartigheid om 19.00 u. in Hardenberg. Pastor Rutgers zal voorgaan. We wensen u een goede voorbereiding op de Kerstdagen toe. De Redactie

(Januari) Beste medeparochianen.

Weer een nieuw jaar voor de boeg. Hopelijk is iedereen de feestdagen goed doorgekomen en heeft u mooie dagen gehad met uw familie of anders met vrienden en kennissen.

Op 1 januari 2019 om 10.00 u. Eucharistieviering in regioverband.

Zondag 13 januari vieren we de doop van de Heer. De dopelingen en hun ouders worden dan van harte uitgenodigd en worden dan aan de geloofsgemeenschap voorgesteld. Na afloop is er gelegenheid voor hen om een kopje koffie te komen drinken in de parochiezaal.

Op 27 jan. kunt u om 10.00 uur in de Kruiskerk in Lutten de Oecumenische viering in het kader van de Week van gebed bijwonen. Dit zijn mooie vieringen en zeker aan te raden.

Wij wensen u een goede maand toe.

De Redactie

Agenda en belangrijke data

Za.	1 dec.	Advent begint
1 t/m	23 dec.	Bisschoppelijke advent actie IBAN NL89INGB0653100000 t.n.v. Adventsactie Den Haag.
Woe.	5 dec.	Sinterklaasavond
Do.	6 dec.	Verjaardag St. Nicolaas 20.00 uur Locatieraad
Za.	8 dec.	Maria onbevleete ontvangenis
Zo.	9 dec.	2 ^e advent zondag 14.00 uur Inloopmiddag
Ma.	10 dec.	ZijActief

Woe.	12 dec.	18.00 – 22.30 R.K.V.
Zo.	16 dec.	3 ^e advent zondag
Do.	20 dec.	18.00 uur kerstspel de Kwinkslag
Vrij	21 dec.	Begin van de winter
Zo.	23 dec.	4 ^e advent zondag
Zo.	6 jan.	Drie koningen
Woe.	9 jan.	19.00 R.K.V.
Zo.	13 jan.	Doop van de Heer, speciale viering en kindernevendienst
Ma.	14 jan.	ZijActief
Zo.	20 jan.	Braziliaans concert in de gashouder
Ma.	21 jan.	19.30 uur Braziliaans concert in de Alphonsus kerk
Zo.	27 jan.	10.00 uur Oecumenische viering, week van gebed in de Kruiskerk in Lutten.

Koffiedrinken op zondag 9 december en zondag 20 januari. Er is dan koffie, thee en limonade. U bent van harte welkom! Zondag 9 december wordt verzorgd door groep 2: Annie, Dinie, Maria en Marian. Zondag 20 januari wordt verzorgd door groep 1: Grady, Marietje, Tonnie en Truus. (groep 3 en 4, zie kersteditie)

Collecte

coll. 14 okt.	34,85
Noodhulp Sulawesi	104,80
coll. 20 okt.	58,06
Missiezondag	85,45
coll. 28 okt.	62,56
Allerheiligen	23,25
Allerzielen	259,09
coll. 3 nov.	36,25
Zondag voor de Oecumene	38,85
coll. 11 nov.	60,15

Kindernevendienst

Op 13 januari zal er weer een kindernevendienst zijn.

Dit is tijdens de viering waarbij de dopelingen van het afgelopen jaar zich presenteren, tijdens de viering van de doop van de Heer.

Kroniek

25-10-2018	Bernardus Everhardus Gerrits	75 jr.
27-10-2018	Gerhardus Hendrikus Fredericus Johannes Arkes	73 jr.

2017

Allerzielen

2018

25-10-17	Cornelis Marinus Jansen	83 jr.
27-10-17	Jeanette Anbergen-de Groot	51 jr.
16-11-17	Maria Aleida Hagemeijer-Haverkotte	77 jr.
21-11-17	Hermannia Henderika Hudepohl-Arkes	91 jr.
21-11-17	Hendrika Geertruida Johanna Peters-Arkes	61 jr.
28-11-17	Alida Johanna Grondhuis-de Jonge	89 jr.
05-12-17	Antonius Johannes de Ruiter	87 jr.
03-02-18	Suzanna Maria Hendriks-Peters	80 jr.
08-02-18	Wilhelmus Johannes Haverkort	72 jr.
18-02-18	Henricus Johannes Gerhardus Maria Hendriks	83 jr.
18-02-18	Maria Bernarda Francisca van der Felz-Busscher	90 jr.
28-02-18	Maria Johanna Pieper-Verwig	81 jr.
04-03-18	Catharina Maria Geertruida Feddema-Scholten	85 jr.
06-03-18	Hinke van der Molen	76 jr.
09-03-18	Josephina Maria Schlepers-Baks	80 jr.
04-05-18	Engelbertus Johannes Maria Kok	73 jr.
06-06-18	Maria Anna Bernarda Hagemeijer-Disselborg	81 jr.
30-06-18	Catharina Maria Meijer-Hut	81 jr.
16-07-18	Gerardus Antonius Wilhelmus Mecklenfeld	67 jr.
17-07-18	Gerhardus Hendrikus Varweg	86 jr.
08-08-18	Jan Hendrik Maria Hudepohl	71 jr.
31-08-18	Johannes Berg	67 jr.

Wij feliciteren

Wij feliciteren iedereen die in de maanden december en januari jarig zijn. Wij wensen u een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een gezond en gelukkig nieuw levensjaar.

Viering in de Nieuwe Wever.

Elke 2^{de} vrijdag van de maand is er een woord en communieviering in de Nieuwe Wever. De ene keer gaat mevr. A. Bosch en de andere keer gaat past.werker J. Butti in de viering voor, die om 15.00 uur begint. De viering is toegankelijk voor alle bewoners, familie en andere parochianen. Na de viering is er koffiedrinken. Elke 1^{ste} vrijdag van de maand is er een viering in de Eik. De ene keer gaat past. werker Butti voor en de andere keer past. Rutgers. Op 7 december zal past. Rutgers voor gaan. Op 4 januari zal past. werker Butti voor gaan.

Redactievergadering	vouwen en nieten	afhalen
dec/jan	20 nov	27 nov
Februari	15 jan.	22 jan.
Maart	19 febr.	26 febr.
April	19 maart	26 maart
Mei	16 april	23 april
Juni	15 mei	22 mei
Juli/aug.	19 juni	26 juni
		28 nov
		23 jan
		27 febr.
		27 maart
		24 april
		23 mei
		27 juni

Liturgische vieringen/Intenties.

Iedere dinsdag om 18.45 uur is er een viering en **iedere donderdag** om 9.00 uur is er een eucharistieviering.

Elke laatste donderdag van de maand om 10.00 uur eucharistieviering

Za. 1 dec.: 19.00 uur Comm.viering past.werker Butti met het koor Believe Together

Fennie Haverkotte-Altana; Marietje Hagemeijer-Haverkotte; Bennie Gerrits; Henk Arkes; Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; fam. de Gooijer-van der Most; pastoor Noordman; J.W. Wencker en echtgenote; Gerhard Heinrich Joseph Hudepohl en Jeroen; Mieke Viskaal-Wessel; Gradus Schlepers en Corrie Bakker-Schlepers;

Di. 4 dec.:

Pastoor Zandbelt; pastoor Langkamp; jaargetijde Bernard Kosse;

- Do. 6 dec.:**
Pater Oude-Hengel; broeder Cornel: Liezeth Werink;
- Zo. 9 dec.: 9.00 uur Euch.viering past. Rutgers met het Caeciliakoor en koffie drinken**
Ouders Spijker-Kottrik; J.W. Wencker echtgenote; ouders Plas-Sentker en Herman Plas;
- Di. 11 dec.:**
Pastor Westerhof
- Do. 13 dec.:**
Pastoor Zandbelt;
- Za. 15 dec.: 19.00 uur Comm.viering Slagharen 2 met het koor Cornel**
Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; Wendy Hagemeyer; Bernard en Dini Schlepers-Hemme en Rita en Berry Schlepers; Gerard en Riet Pieper; ouders Back-Bruins; J.W. Wencker en echtgenote; Bertus en Martha Scholten-Feddema en fam.; Johan Werink;
- Di. 18 dec.: 19.00 uur Viering van barmhartigheid past. Rutgers in Dedemsvaart**
Pastoor Langkamp;
- Do. 20 dec.:**
Pastor Westerhof;
- 18.00 uur Kerstviering verzorgd door kbs de Kwinkslag**
- Zo. 23 dec.: 9.00 uur Euch.viering Past. Monnikhof met het Caeciliakoor**
J.W. Wencker en echtgenote; Jan Bosch; Marietje Hagemeyer-Haverkotte; ouders Plas-Sentker en Herman Plas;

Kerstdagen en Oud en Nieuw vindt u in speciale Kersteditie

Do. 3 jan.:

Pastoor Langkamp; Broeder Cornel;

Za. 5 jan.: 19.00 uur Euch.viering past. Monnikhof met het Caeciliakoor

Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; Mieke Viskaal-Wessel; J.W. Wencker en echtgenote; Gradus Schlepers en Corrie Bakker-Schlepers; Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld;

Di. 8 jan.:

Pastoor Noordman;

Do. 10 jan.;

Pater Oude-Hengel

Zo. 13 jan.: Doop van de Heer 9.00 uur Euch.viering past. Rutgers met het koor Cornel.

Ouders Meine en Lenie Kloppenburg-Biemans; J.W. Wencker en echtgenote; fam. de Gooijer-van der Most; Wendy Hagemeijer; ouders Mecklenfeld-Scholten;

Di. 15 jan.

Broeder Cornel: ouders Biemans-Weekamp;

Do. 17 jan.:

Pastoor Langkamp

Zo. 20 jan.: 9.00 uur Euch.viering past. Wenker met het Caeciliakoor en koffie drinken

Johan Feddema en ouders Schlepers-de Munnik en fam ;J.W. Wencker en echtgenote; Jans en Rika Hegeman-Soppe; Sientje Wellen-Weekamp;

Di. 22 jan.;
Pastor Westerhof

Do. 24 jan.:
Pater Oude Hengel;

Za. 26 jan.; 19.00 uur Euch.viering past. Monnikhof met het koor Believe Together.

Bennie en Berny Maas; Lenie Mensen-Spijker; Johan Hagemeijer; J.W. Wencker en echtgenote;

Zo. 27 jan.: 10.00 uur Oecumenische viering Week van Gebed past.werker Butti en dominee Post in de Kruiskerk (Anerweg Noord 8)

Di. 29 jan.;
Broeder Cornel

Do. 31 jan.:
Pastor Zandbelt;

December	1/2	8/9	15/16	22/23
D'vaart za.19.00 u zo. 9.00 u.	Euch. -	Euch. -	- Comm.	- Comm.
De Belte za.19.00u. zo. 9.00 u.	- Euch.	Comm. -	- Euch.	Euch. -
H'berg Zo11.00u.	Comm.	Euch.	Comm.	Euch.

Januari	5/6	12/13	19/20	26/27
D'vaart za.19.00 u zo. 9.00 u.	Comm. -	- Euch.	- Euch.	Comm. -
De Belte za.19.00u. zo. 9.00 u.	Euch. -	- Comm.	Euch. -	- Euch.
H'berg Zo11.00u.	Comm.	Comm.	Euch.	Euch.

Misdienaarsbeurten

Za. 1 dec. 19,00 uur	Stefanie Bosch
Zo. 9 dec.. 9.00 uur	Lisa Meekhof Marieke v.d. Blicck
Za. 22 dec. 19.00 uur	Marietje Hertsenberg Hilda Berg

Za. 5 jan. 19.00 uur	Annie Kok Marieke v.d. Blicck
Zo. 13 jan. 9.00 uur	Marietje Hertsenberg Lisa Meekhof
Zo. 20 jan. 9.00 uur	Marieke v.d.Blicck Stefanie Bosch
Za. 26 jan. 19.00 uur	Annie Kok Hilda Berg

Bij vragen of mededelingen kun je mij bellen. Ook voor het opgeven van misdienaars of misdienettes. Hilda Berg. Tel.: 683081

Wat iedere parochiaan wil weten

Bedankt namens het Pastor Thomas Fonds .

Tijdens de prachtige installatieviering van pastoor André Monninkhof heeft de pastoor een oproep gedaan om de watersnoodramp in India

met de deurcollecte goed te gedenken. Dat hebt u gedaan !!
Het Pastor Thomas Fonds wil u allen dan ook hartelijk danken voor uw gulle bijdrage. De collecte heeft het prachtige bedrag van 485,75 euro opgebracht.

Tevens heeft pastor Thomas ons allen via de krant de Stentor , Dalfsen Net en een brief die voorgelezen is in al onze kerken om steun gevraagd om de mensen in het watersnood gebied te helpen.

Daarvoor mochten wij van u allen het overweldigende bedrag ontvangen van 6230,- euro . Daarvoor hartelijk, hartelijk dank .

Met deze bijdragen kunnen we een aantal gezinnen weer een steun in de rug geven zodat ze weer wat licht zien aan de horizon. Mocht u de mensen in het watersnoodgebied financieel nog willen steunen , dan is uw bijdrage van harte welkom op bankrek. nr. NL 13 RABO 0138641242

Namens Pastor Thomas en de mensen in India nogmaals hartelijk dank.

De Bisschoppelijke Adventsactie werft fondsen voor concrete projecten in de tijd voor Kerstmis. De kernboodschap van deze actie is, "Kom samen in actie om Hoop te brengen in het Licht van Kerstmis". Hoop voor moeders en kinderen. Dat kinderen het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds de kleine baby in Bethlehem....Adventsactie zet in 2018 vier bijzondere projecten in het Licht van de advent: ze koesteren alle vier moeders en kinderen: Hulp aan **Straatkinderen** in Rwanda, ondersteuning voor **kwetsbare vrouwen** in Burkina Faso, **Geboorteregistratie** die wordt opgezet in Malawi, naaiateliers **voor jonge moeders** in Congo Central. Ook u kunt meedoen aan deze actie! Er staat een bus voor in de kerk waar u het adventszakje, bijgeleverd bij dit nieuwsblad, met uw gaven kunt deponeren.

Van Harte aanbevolen en bij voorbaat dank!

Dopelingen.

Op zondag 13 januari om 9.00 uur wordt De Doop van de Heer gevierd. Bij deze viering worden de dopelingen van het afgelopen jaar met hun ouders uitgenodigd. Eerst kunnen de kinderen naar de crèche en aan

het eind van de viering stellen we ze aan iedereen voor en krijgen ze het schelpje, waarmee ze zijn gedoopt mee naar huis. De ouders worden door doopgroep gebeld en ook uitgenodigd voor een kopje koffie na deze schelpjesviering. Verder is er deze keer ook een kindernevendienst waarbij natuurlijk alle kinderen welkom zijn. Graag tot dan, vriendelijke groet namens Doopgroep, Ineke Santman. Tel: 682751 In 2019 hopen we weer een doopviering te kunnen voorbereiden. Voor aanmeldingen graag contact opnemen met secretariaat of bovenstaand tel.nr

Klankbordgroep Nieuwe Wever

Namens de kerk ben ik voor Slagharen en De Belte, sinds de oprichting, contactpersoon voor de klankbordgroep van de Nieuwe Wever (NW). Wat houdt dit in?

De groep bestaat uit allerlei personen uit de dorpsgemeenschap; zo is er een vertegenwoordiger van bv. familie van bewoners, de thuiszorg, huisartsenpraktijk, de cliëntenraad, de ondernemersvereniging, sportvereniging, plaatselijk belang, de kerk, enz.

Deze groep is door de NW opgericht om van gedachten te wisselen en zich met diverse onderwerpen bezig te houden, om de integratie en herkenbaarheid in de dorpsgemeenschap te bevorderen en om uit de gemeenschap te horen hoe de NW bekend staat; zijn er positieve of misschien negatieve signalen? Zo nodig kan dan daar op ingegaan worden.

Daarnaast worden we op de hoogte gehouden van allerlei ontwikkelingen die zich voordoen in de NW. We hebben 4 x per jaar overleg met elkaar.

Met vriendelijke groet, Marita Hegeman

Vrijwilligers gezocht

Op de laatste donderdag van de maand gaan een aantal bewoners van de Nieuwe Wever naar de kerk voor de viering om 10.00 u. Zij worden begeleid door een aantal vrijwilligers, echter zijn wij altijd op zoek naar meerdere vrijwilligers om in te kunnen spelen op de vragen van de bewoners; we willen het groepje graag wat uitbreiden. We zoeken vooral mensen die bewoners in een rolstoel willen duwen.

Mocht je belangstelling hebben neem dan contact op met mij.

Met vriendelijke groet, Marita Hegeman, tel: 682124.

Inloopmiddag

Wij nodigen u weer van harte uit voor een gezellige middag op **Zondag 9 december 2018** en **zondag 13 januari 2019** van **14.00 – 16.00 uur** in de parochiezaal in Slagharen.

Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u kaarten, rummikub of mens erger je niet spelen, of gewoon gezellig praten met elkaar.

Breng ook uw buurvrouw en/of buurman mee want we vinden het fijn als u met velen komt. Laat ons even weten als u geen vervoer heeft, daar zorgen wij dan voor. Met vriendelijke groet en graag tot dan,
Annie Bosch, tel. 0523- 68 17 62

Week van Gebed voor de eenheid

Op zondag 27 januari is er in de Kruiskerk (Gereformeerde kerk) te Lutten een oecumenische dienst in het kader van de 'Week voor Gebed van de eenheid'. Het thema van deze dienst is 'Recht voor ogen'. Dit jaar werd het materiaal voor de

'Week van Gebed voor de eenheid' voorbereid door de christenen in Indonesië. Het bijzondere is dat wereldwijd op deze dag, in christelijke kerken, dit materiaal in de kerkdiensten zal worden gebruikt, zo ook bij de dienst in Lutten. De dienst begint om 10.00 uur en pastor Butti en dominee Post zullen voorgaan. Tijdens deze dienst is er ook Kindernevendienst en er is oppas voor de kleintjes. Na de dienst is er gelegenheid om samen na te praten over de dienst met een kop koffie of thee. U bent van harte uitgenodigd en welkom! Namens de Oecumenische dienst commissie,
Lutten-Slagharen-Schuinesloot



Overleden 25 oktober j.l.

**Bernardus Everhardus Gerrits
Op de leeftijd van 75 jaar**

Laten we hem in onze gebeden herdenken

Overleden 27 oktober j.l.

**Gerhardus Hendrikus Fredericus Johannes Arkes
Op de leeftijd van 73 jaar**

Laten we hem in onze gebeden herdenken

Varia

Inloopmiddag.

Op woensdag 12 en zondag 30 december en op woensdag 16 en zondag 27 januari bent u van harte welkom in het Parochie Centrum van de St. Vitus in Dedemsvaart van 14.00 uur tot 16.00 uur.

De bedoeling is om onder het genot van een kop koffie of thee, gezellig samen te zijn, om te praten, een film kijken, te kaarten of andere spellen te doen. Ook uw kennissen, vrienden of vriendinnen zijn van harte welkom, want "hoe meer zielen, hoe meer vreugde".

Als u geen vervoer heeft, laat het ons weten, dan zorgen wij daarvoor. Vriendelijke groet en tot 12 en 30 december, en 16 en 27 januari.

Anton Bontjer	tel. 612434	Margreet Minke	tel. 612201
Thérèse Stroeve	tel. 610515	Betsie Mensink	tel. 613274

Kaartverkoop Levende Kerstwandeltocht

De kaartverkoop van de Levende Kerstwandeltocht van 26 december vindt plaats op zaterdag 8 december tussen 13.30 en 14.30 uur in het Parochiehuis aan de Vilsterse Allee 2 in Vilsteren. Kaartjes kosten € 4,50 p.p. **Pinnen is helaas niet** mogelijk. Meer informatie kunt u ontvangen via 0529-458584.

U kunt geen kaarten kopen op de 26^e december.



Heilig uur

Iedere zaterdagmiddag om 17.00 uur is er in de Brigittakerk in Ommen een ‘heilig uur’. Voor deze kerk is gekozen omdat de Brigittakerk het eucharistisch centrum is van onze Emmanuelparochie. In de zomermaanden is dit ‘heilig uur’ in de Brigittakerk zelf; tijdens de wintermaanden komen we samen in het parochiecentrum van deze kerk. Tijdens dit ‘heilig uur’ bidden we de Vespers van de vooravond van de zondag. De Vespers zijn het avondgebed van de Kerk. Na de lezing van het evangelie van de zondag wordt het Allerheiligste uitgesteld, en is er gedurende een kwartier stille aanbidding. Aansluitend bidden we een ‘rozenhoedje’ (vijf tientjes van de rozenkrans), de “Litanie van Maria”, het Angelusgebed en een gebed tot de aartsengel Michaël. Het gebedsuur sluiten we dan af met de plechtige zegen met het Allerheiligste en de hymne “Salve Regina”. In zo’n ‘heilig uur’ ‘komt heel wat langs’, zo is mijn eerste ervaring. Heel wat gebeden passeren in een kort tijdsbestek de revue. Daarom ervaar ik het als heel intensief. Maar toch vind ik het heel fijn om voor het Allerheiligste stil te kunnen worden en in die stilte, aan God te kunnen vertellen wat me, als pastoor maar ook persoonlijk, zoal bezig houdt. Met het rozenkransgebed ben ik ‘van huis uit’ niet opgevoed. Maar door het nu vaker te bidden, heb ik het wel leren waarderen. Verder zal het Angelusgebed velen van U toch bekend in de oren klinken. Op het middaguur en tegen het vallen van de avond, luiden de klokken van de kerk. Voor de boeren, die op het werk waren op het land, maar ook voor anderen was dit het sein om het “*Engel des Heren*” te gaan bidden. Al met al vind ik de aanbidding, de rozenkrans en de andere gebeden een mooie manier voor het ‘inluiden’ van de zondag. De groep, die op dit moment bij elkaar komt voor het ‘heilig uur’, is klein maar fijn, en ook heel trouw. Toch zou het mooi zijn, als dit gebedsuur gedragen zou worden door nog meer mensen. Daarom zou ik U allen willen uitnodigen voor dit ‘heilig uur’ op zaterdagmiddag van 17-18 uur in de Brigittakerk of parochiezaal van de Brigittakerk in Ommen. Op de eerste zaterdag van de maand is er, voorafgaand aan het ‘heilig uur’, bovendien nog gelegenheid voor het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening (de biecht), en wel van 16.00 uur tot 17.00 uur, eveneens in de Brigittakerk. Graag hopen we U daar te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Pastoor André Monninkhof

Kerstengelproject 2018 Wees een LICHTPUNTJE in een donkere maand. De tijd van kerst komt er weer aan! Voor veel mensen een tijd van gezelligheid met vrienden en familie. Helaas voor veel mensen ook een donkere tijd, zonder mensen om ze heen. Geef je op als vrijwilliger bij Stichting Present Hardenberg en steun deze mensen. DOE MEE! In een groep of alleen. Wees een KERSTENGEL voor iemand die wel wat gezelligheid kan gebruiken. Geef je op vóór 7 december via de website www.presenthardenberg.nl of mail voor meer informatie Tessa.ramaker@presenthardenberg.nl

Buddy project Hardenberg.

Denk eens na over het volgende.....

Wil jij ook wel eens 4 maanden met een bewoner van AZC of een statushouder optrekken? Wil jij ook wel een periode wat voor een ander betekenen? Dat kan!! Stuur een berichtje naar buddyprojecthardenberg@gmail.com en wij helpen je verder met de aanmelding. Het 4^{de} Buddy Project Hardenberg start in februari/maart 2019.

Adventsconcert “Follow that Star”

Het koor Reflection organiseert op zondagmiddag 9 december aanstaande, een Adventsconcert in de Katholieke kerk te Heino.

Het concert heeft als thema “*Follow that Star*”

i.v.m. het 25 jarig jubileum van Reflection is het een concert met een extra feestelijk tintje.

Reflection staat onder leiding van dirigent Magdalena Jarczyk
De muzikale begeleiding is in handen van pianist Kees Kuiper,
Gastmuzikanten zijn Annelies Steensma, Andrea Meijer en Dennis Lipman.

De toegang tot het concert is gratis. Bij het verlaten van de kerk zal een deurcollecte worden gehouden ter compensatie van de onkosten. Na afloop van het concert kunt u buiten op het kerkplein onder het genot van een beker warme chocolademelk of glühwein nog even gezellig napraten.

Aanvangstijd 16.00 uur.

Katholieke Kerk Heino



Camerata Ivoti

Het kamerstrijkorkest “Camerata Ivoti” is één van de vier schoolorkesten uit het muziekproject van IEI school in de Braziliaanse Stad Ivoti, samen met het muziekinstituut Associação Pró-Cultura e Arte Ivoti (ASCARTE). Deze samenwerking stamt al vanaf 1909 en is gebaseerd op liefde voor muziek als gezamenlijk doel. Het doel omvat zowel de verbetering van muziek technische vaardigheden als wel de kunstzinnige scholing van de orkestleden. Ook de ontwikkeling van een kritisch bewustzijn der culturele realiteit van hun omgeving, maar ook van hun land speelt hierbij een grote rol. De drie uur durende repetities vinden of op de vrijdagavond, of op de zaterdagmiddag plaats.

Het is voor de vierde keer dat zij op een Europatour ons land bezoeken. In 2008, 2010 en 2014 mochten wij al eens van hun mooie muziek genieten. Op hun Europatours die per tour ruim 30 dagen in beslag neemt hebben zij de landen Noorwegen, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Portugal en Turkije al bezocht.

Dit keer komen zij op 20 januari bij ons aan en gaan 23 januari door naar Duitsland. Enkele muziekstukken zullen zij samen met het gecombineerde Kerkkoor Slagharen/Ommen uitvoeren en daarnaast zullen zij muziek van bekende Zuid-Amerikaanse componisten ten gehore brengen.

Na hun vorige concerten bij ons was het publiek heel erg enthousiast over wat er ten gehore was gebracht en vertelden uit te zien naar hun volgende concert. Of dit gemeend is zal moeten blijken uit het bezoekersaantal bij hun komende concerten.

Het eerste concert is op maandagmiddag 21 januari in de gashouder in Dedemsvaart.

Het tweede concert is op maandagavond om 19:30 uur in de St. Alphonsuskerk in Slagharen.

Dinsdag overdag laten wij de jonge musici wat van ons mooie Nederland zien en dinsdagavond om 17:00 uur werken zij mee in een Internationale Eucharistieviering in de St. Brigitakerk in Ommen en geven zij aansluitend om 20:15 uur een concert in deze kerk.

De concerten zijn gratis toegankelijk maar wel zal er een bijdrage gevraagd worden in de vorm van een collecte, u zult begrijpen dat zo'n tour heel veel kosten met zich mee brengt en daar willen wij natuurlijk graag een steentje aan bij dragen.

10-daagse inspiratiereis: In de voetsporen van Paulus naar Griekenland.

Onlangs hebt u in het parochieblad kunnen lezen over onze voorgenomen reis naar Griekenland. Inmiddels zijn onze plannen concreter.

We zullen eind okt. 2019 in de voetsporen van de apostel Paulus een reis door Griekenland maken. Wij bieden u een compleet verzorgde reis aan!

De apostel Paulus heeft een grote rol gespeeld in de verspreiding van het Christendom in de landen rond de Middellandse Zee. In Griekenland zijn de voetsporen van de 'rondreizende apostel van de heidenen' nog steeds zichtbaar. Deze voetsporen vormen de leidraad voor onze reis naar Griekenland.

We vliegen op Thessaloniki/Kavala en trekken met een luxe touringcar van noord naar zuid Griekenland onder begeleiding van een Nederlandssprekende gids. Op deze manier zullen we veel van Griekenland kunnen zien en horen.

Een kleine greep uit het programma: **Kavala (de stad waar Paulus voet aan wal zette). De oude archeologische stad Filippi. Het stadje Veria (prachtige schuilkerkjes). De magische kloosters op de Meteoratoppen (met Iconenatelier). Delphi (klooster Osios Loukas). In Athene bezoeken we o.a. het Acropolis. Ook maken we een 'dag cruise' naar de schitterende eilandjes Hydra, Poros en Egina.** De terugreis naar Nederland van vliegveld Athene.

Informatieavond:

23 januari 2019 om 19.30 uur in het parochiehuis Lemelerveld.

Vanuit het pastorale team zal Pastor Butti met ons meegaan.

In het voorjaar zal hij ook een aantal thema-avonden rond de apostel Paulus verzorgen.

Reissom: (minimaal deelname 20 pers.)

1.949,00 euro op basis van een 2 pers. Kamer.

Toeslag 1 pers. Kamer 270,00 euro.

(Onder voorbehoud van een kleine prijswijziging).

Bij de reissom is inbegrepen:

- Transfer van en naar vliegveld Düsseldorf.
- Retourvlucht incl. alle toeslagen.
- Transfer in Griekenland per luxe touringcar.
- Cruise Hydra, Poros en Egina incl. lunch.
- Tien dagen verblijf in een driesterrenhotel op basis van volpension.
- Lokale Nederlandstalige gids van dag 1 t/m 8. (Tijdens de cruise en de laatste dag is dit niet nodig).
- Entreegelden.
- Calamiteitenfonds.
- Reis- en toeristenbelasting.

Niet bij de prijs inbegrepen:

- Fooien – consumpties – evt. gebruik van openbaar vervoer in Athene.
- bijdrage basilieken en kerken tijdens de vieringen – evt.
- brandstoftoeslag – evt. entreegelden buiten het gestelde programma.

Wilt u meer informatie of zich alvast aanmelden voor deze reis neem dan contact op met: jannyhorstmanwink@gmail.com tel. nr. 0529-460225 liesakkermans@t-mobilethuis.nl tel. nr. 0572-372003

Op bedevaart naar Lourdes met de Emmanuelparochie 21 t/m 26 september 2019 Lourdes is een plek van ontmoetingen.

Door letterlijk afstand te nemen van de dagelijkse beslommingen, te bidden en stil te worden kom je wellicht dichterbij jezelf. Je komt tot nieuwe inzichten en doet kracht op om het leven te leven en moeilijke beslissingen te nemen. Lourdes is de plek voor vele ontmoetingen. Natuurlijk met de eigen groepsgenoten. Maar ook door het ontmoeten van andere pelgrims die je raken, verwonderen, ontroeren of aan het lachen maken. Dat zorgt telkens weer voor heel bijzondere momenten. Maar bovenal is Lourdes de plek voor ontmoeting met Maria. Maria brengt in Lourdes de hemel dichterbij.

Vanuit de Emmanuelparochie willen wij u de mogelijkheid bieden om in september 2019 naar Lourdes te gaan. Lourdes is een plaats waar het altijd aangenaam is om te verblijven maar september is extra fijn door de aangename nazomerse temperatuur.

Contactpersonen voor deze bedevaart zijn:

Lies Akkermans: 0572 372003, email: liesakkermans@t-mobilethuis.nl **Gerard Froeling: 0523 613127, email: gerardfroeling@ziggo.nl** **Janny Horstman: 0529 460225, email: jannyhorstmanwink@gmail.com**

U kunt ook contact opnemen met: Gerard Hollak 0529-433331

Hermien Schoorlemmer 0529-401946_Ciska Kerks 0529-450438

Ton van den Berg 0572-393043_Catarien Smit 0572-390914

Te zijner tijd wordt er een informatieavond gehouden voor de pelgrims die zich hebben aangemeld.

Verenigingen.

R.K.Vrouwenvereniging.

Op woensdag 12 december houden we een kerstavond.

Wij beginnen om 19.30 uur tot 21.30 uur. Verder blijft deze avond hetzelfde. Kopje, bordje en bestek meenemen van huis.

Kosten €2,50 per persoon, plus 1 euro zaalhuur.

Vanaf heden beginnen de bijeenkomsten om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur. Dit is op verzoek van de leden.

Buurtkamer

17 tot 21 December

Kerststukjes in de buurtkamer Opbrengst voor de Stuwende kracht (voorheen Welfare)

28 December Kaarten en Biljarten

12 Januari Nieuwjaarsreceptie

ZijActief

Maandag 10 december om 19.30 in de parochiezaal

Het is alweer onze laatste bijeenkomst van dit jaar. De wijk Moeshoek/Prinsessen verzorgt deze avond en brengt ons in de kerstsfeer. Zij zijn al enige tijd hard bezig achter de schermen om het een en ander te organiseren. Dat houdt een belofte in voor een supergezellig samenzijn! Al een beetje nieuwsgierig gemaakt? Laat dan deze avond niet aan je voorbijgaan en verhoog de gezelligheid met je aanwezigheid!!!!

December geen filmmiddag, in verband met de drukte die de feestdagen met zich meebrengen.

Maandag 14 januari om 19.30 in de parochiezaal.

Allereerst iedereen een gelukkig, gezond en liefdevol 2019!!!!

We gaan het nieuwe jaar inluiden met de algemene ledenjaarvergadering en een toast op het nieuwe jaar met een hapje en een drankje.

Na de pauze is het de tijd voor onze poesiealbums of poëziealbums. Volgens het groene boekje mogen we allebei de woorden gebruiken! Dus eenieder, die nog in het bezit is van zo'n prachtig exemplaar: neem het mee..... Wilma en Marion zijn in de materie gedoken en zullen ons vertellen over feitjes en weetjes hierover. Daarna is het de beurt aan de leden zelf om een gedichtje uit eigen album voor te lezen, zodat we hier allemaal van kunnen genieten. En natuurlijk gaan we elkaars poesiealbums uitgebreid bewonderen!!!

Donderdag filmmiddag. De datum, tijd en titel van de film worden nog bekend gemaakt.