

Nieuwsblad Maart 2019

*Geloofsgemeenschap
H. Alphonsus de Liguori
Slagharen
behorende tot de*



Emmanuelparochie



Tranen

Liters tranen, zoute tranen stromen als een oceaan
overall waar mensen leven, die met mensen zijn begaan.

Zoveel tranen om wat weg is, om een scheiding of de dood.
Om een mens die je moet missen. Het verdriet is levensgroot.

Zoveel tranen om je onmacht, om een fout of een gebrek.
Om de woorden die je raken op die ene zwakke plek.

Zoveel tranen om de dromen die niet uitgekomen zijn.
Om de plannen die gestrand zijn op een ziekte. Om de pijn.

Zoveel tranen om de wereld, om het onrecht, om de haat.
Tranen om de brand te blussen die misschien nooit overgaat.



Zoveel tranen op de aarde, en soms
huilt de hemel mee.
Regendruppels uit de wolken vloeien
samen tot een zee.

Regen maakt de aarde vruchtbaar,
anders krijg je een woestijn.
Mensen, zouden onze tranen toch nog
ergens goed voor zijn?

Greet Brokerhof-van der Waa

Emmanuel Parochie

Bestuur

Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.
Vice voorzitter, mevr. H.A.M. Schoorlemmer-Nijhout
Secretaris, dhr. A.W.P. van den Berg
Penningmeester, dhr. H.H. Soepenber
2^e Penningmeester, dhr .J.A. Wibier
Bouwzaken, dhr. B. Lenferink

Pastoresteam R.K. Parochie Emmanuel

Pastoor A.G.M. Monninkhof (André),
Telefoon: Tel.nr. 06-22786151 email: monninkhof@hetnet.nl

Pastoraal werker – Profiel Gemeenschapsopbouw

G.J. (Gerard) Noordink

Canadastraat 26

8141 AC Heino

Telefoon: 0572-391262 E-mail: g.noordink@hetnet.nl

Pastoraal werker Drs. J.G. (Joop) Butti. Contact pastor voor De Belte,

Dedemsvaart, Hardenberg en Slagharen Profiel: Catechese

Herenstraat 17

7776 AG Slagharen

Telefoon: 0523-684769 E-mail: butti@home.nl

Pastoraal werker

M.(Marga) Klein Overmeen-Groot-Zwaaftink. Contact pastor voor

Dalfsen, Heino, Hoonhorst, Lemelerveld, Ommen, Vilsteren en

Lierderholthuis. Profiel: Diaconie

Telefoon: 06-1827648E-mail: m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl

Parochievicaris/kapelaan

J.A. (Johan) Rutgers, priester Contact pastor voor De Belte, Slagharen,
Dedemsvaart en Hardenberg

Profiel: Gemeenschapsopbouw

Telefoon: 06-53210174 E-mail: pastor.rutgers@gmail.com.

**Slagharen: Geloofsgemeenschap St. Alphonsus de Liguori
Herenstraat 15, 7776 AG Slagharen. Tel. 0523-681331**

Bankrekening geloofsgemeenschap NL88 RABO 0147 7013 41

E-mailadres: deliguori@hetnet.nl

<https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/>.

Zaterdag 19.00 uur of Zondag 9.00 uur

Bestuur van de locatieraad

Voorzitter	: mevr. Antoinette Kosse	tel.: 06-25578075
Secretaris	: dhr. Bas Kok	tel.: 683650
Penningmeester:	dhr. Hans Kosse	tel.: 682883

Pastoraatsgroep

Opbouw	: dhr. Herman Juurlink	tel.: 683299
Liturgie	: vacant	
Diaconie	: mevr. Ineke Santman	682751
Catechese	: vacant	

Secretariaat tel.: 0523-681331

Woensdag : 10.00 – 12.00 uur

Vrijdag : 10.00 - 12.00 uur

Uitvaartverzorgster: Mevr. Osseforth tel: 06-52621701

Begrafenisvereniging: barbara.slagharen@gmail.com

Bereikbare pastor van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur: **alleen voor dringende pastorale hulp**, belt u dan het volgende nummer: **06 – 50412238**

Vieringen in de regio

De Belte: Onze Lieve Vrouw van Fatima

Zaterdag 19.00 uur of Zondag 9.00 uur

Dedemsvaart: Geloofsgemeenschap St. Vitus

Zaterdag 19.00 uur of Zondag 9.00 uur

Hardenberg: Geloofsgemeenschap St. Stephanus

Zondag 11.00 uur

Pastoralia

40 dagen mindfulness. Dát is hoe ik aan een goede vriend van me de veertigdagentijd ooit eens heb proberen uit te leggen. Want al pratende kwamen we samen tot de conclusie, dat alles wat ik me voorneem om in deze periode te onderhouden, overeenstemde met – althans zijn idee en visie op– mindfulness en hij is er wel aardig in thuis te noemen.

Om “*mind-full*” ofwel met “*volle aandacht*” de dingen te doen. Zelf vind ik voor mij als gelovig mens “*toewijding*” een gepaster woord, maar er zit geen onoverbrugbaar verschil tussen beide begrippen. Dus, meer toewijding voor gebed, stilte, meditatie en contemplatie. Maar ook meer toewijding en bekommernis om zoveel andere dingen te doen óf om ze juist te laten. Belangrijk is met name denk ik, om de ander meer centraal stellen in mijn leven, met liefde, compassie en barmhartigheid. Dit door steeds meer toewijding te hebben voor de bron van waaruit ik leef.

Maar deze bron is geen abstract en hoogverheven of ongrijpbaar begrip. Deze bron is God. En door mijn geloof in Hem, de daadwerkelijke ontmoeting met een persoon: Jezus. Want wie Hem ziet, ziet God, omdat Zij één zijn (*vgl. Joh. 14,9. 10,20*).

Ja, de veertigdagentijd is zo ontzettend veel meer dan minder eten, meer gebeden prevelen en geld weggeven aan hen die het nodig hebben. Dat is wel belangrijk, begrijp me niet verkeerd, maar hierin schuilt de valkuil om het geheel als een soort van “lijstje” te beschouwen waarop je de dingen die je gedaan hebt kunt afvinken.

Deze periode is dus inderdaad een tijd van *mindfulness*, een tijd om met *volle aandacht* en *meer toewijding* voor de bron van waaruit je leeft, te leven.

Maar hoe je het ook noemt, laat deze 40 dagen een pelgrimstocht en ontdekkingsreis zijn naar Pasen. Waarin je erachter komt wat die

persoonlijke ontmoeting met Jezus en wat Zijn verrijzenis voor jou persoonlijk betekent, in jouw leven van alle dag.

Pastor J.A. Rutgers, *priester*

Emmanuelparochie

Van de Redactie

Beste medeparochianen,

Het begint alweer een beetje voorjaar te worden, we zien alweer mensen in de tuin werken, en dat is een goed teken. Maar het is nu nog maar februari....., gelukkig komt maart eraan.

En we beginnen op 2 maart met het jaarlijkse Carnavalsoptocht.

3 maart is de 1^e zondag van de 40-dagentijd, de tijd waarin wij ons voorbereiden op het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus.

Op 6 maart is het As-woensdag, 's avonds om 19.00 u. is er in Dedemsvaart een viering in regioverband waarin u het As-kruisje kunt halen.

17 maart is er na de viering koffiedrinken in de parochiezaal.

En dinsdag 19 maart is er een Eucharistieviering in regioverband ivm Sint Jozefdag.

Op 20 maart is er de gelegenheid om te gaan stemmen in het parochiezaaltje.

Wij wensen u een goede maand toe.

De Redactie

Agenda en belangrijke data

Za/zo.	2/3 maart	Carnaval
Woe.	6 maart	Aswoensdag, viering in Dedemsvaart. vasten en onthoudingsavond
Ma.	11 maart	ZijActief
Woe.	13 maart	R.K.V. 19.00 uur
Di.	19 maart	Euch.viering H.Jozef 18.45 uur
Woe.	20 maart	Stemlokaal in zaaltje Begin van de lente

Ma. 25 maart Maria Boodschap
Van 6 maart t/m 21 april Bisschoppelijke vastenactie
IBAN NL21INGB0000005850 Vastenactie Den Haag.

Koffiedrinken op zondag 17 maart. Er is dan koffie, thee en limonade. U bent van harte welkom! Zondag 9 maart wordt verzorgd door groep 3: Annie Bosch, Grady M., Truus en Nel.

Collecte

coll. 13 jan.	85,94
coll. 20 jan.	30,25
coll. 26 jan.	70,05
coll. 3 feb.	29,75
coll. 9 feb.	54,01

Kroniek

3-2-2019 Maria Gesina Juurlink-Spijker 96 jr.

Wij feliciteren

Wij feliciteren iedereen die in de maand maart jarig zijn. Wij wensen u een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een gezond en gelukkig nieuw levensjaar.

Viering in de Nieuwe Wever.

Elke 2^{de} vrijdag van de maand is er een woord en communieviering in de Nieuwe Wever. De ene keer gaat mevr. A. Bosch en de andere keer gaat past.werker J. Butti in de viering voor, die om 15.00 uur begint. De viering is toegankelijk voor alle bewoners, familie en andere parochianen. Na de viering is er koffiedrinken. Elke 1^{ste} vrijdag van de maand is er een viering in de Eik. De ene keer gaat past. werker Butti voor en de andere keer past. Rutgers. Op 1 maart zal past.werker Butti voor gaan.

Redactievergadering	vouwen en nieten	afhalen
Maart	19 febr.	26 febr.
April	19 maart	26 maart
Mei	16 april	23 april
Juni	21 mei	28 mei
Juli/aug.	18 juni	25 juni
		27 febr.
		27 maart
		24 april
		29 mei
		26 juni

Liturgische vieringen/Intenties.

Iedere dinsdag om 18.45 uur is er een viering en **iedere donderdag** om 9.00 uur is er een eucharistieviering.

Elke laatste donderdag van de maand om 10.00 uur eucharistieviering

Zo. 3 maart; 9.00 uur Comm.viering past. werker Butti met het koor Cornel.

Mieke Viskaal-Wessel; Gradus Schlepers en Corrie Bakker-Schlepers; Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; fam. de Gooijer-van der Most; Bernard en Dini Schlepers-Hemme en Rita en Berry Schlepers; Marie Juurlink-Spijker; Marietje Hagemeyer-Haverkotte en fam.;

Di. 5 maart;
Broeder Cornel

Woe. 6 maart: Aswoensdag 19.00 uur Euch.viering in regioverband Dedemsvaart past. Wenker

Do. 7 maart:
Pastor Zandbelt;

Za. 9 maart: 19.00 uur Comm.viering Slagharen 2 met het Ceciliakoor

Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; Antoon en Gretha van der Most-Pieper; Gerard Beukers; Arnold en Richard Leijrik en fam.; Rieks, Johan en Liezeth Werink; Henk Pijfers en Herman en Marietje Pijfers; Marie Juurlink-Spijker; fam. Viskaal-Mulder; Tinus en John Temmink en fam.; J.W. Wencker en echtgenote;

- Di. 12 maart:**
Pastoor Langkamp;
- Do. 14 maart:**
Pater Oude-Hengel;
- Zo. 17 maart: 9.00 uur Comm.viering past.werker Noordink met het Ceciliakoор en koffie drinken.**
J.W. Wencker en echtgenote; Marinus en Anna Meijer-Schlepers; fam. Mecklenfeld-Scholten; Dora Wencker-Stroeve en fam.; Marie Juurlink-Spijker
- Di. 19 maart: St.Jozef 18.45 uur Euch.viering in regioverband past. Wenker met het Ceciliakoор**
Pastor Westerhof; Rieks, Johan en Liezeth Werink;
- Do. 21 maart:**
Pastoor Zandbelt;
- Za. 23 maart: 19.00 uur Euch.viering past. Monninkhof met het koor Cornel.**
Diny Kleinheerenbrink-Pieper; fam. Pieper-Jonker; fam. Kleinheerenbrink-Schlepers; Bernard en Dini Schlepers-Hemme en Rita en Berry Schlepers; Anton en Truus Pieper-Boomgaard; ouders Juurlink-Spijker; J.W. Wencker en echtgenote;
- Di. 26 maart:**
Pastoor Langkamp;
- Do. 28 maart:**
Pastor Westerhof; Johanna Arkes-Kosse; Antoon Otten en fam.;

Zo 31 maart: 9.00 uur Comm.viering past.werker Klein Overmeen met het Ceciliakoor

J.W. Wencker en echtgenote; Gerard Beukers; Dora Wenker-Stroeve en fam. ;

maart	2/3	9/10	16/17	23/24	30/31
D'vaart za.19.00 u zo. 9.00 u.	Euch. -	Comm. -	- Euch.	Comm. -	Presentatie EHC -
De Belte za.19.00u. zo. 9.00 u.	Comm. -	- Comm.	Euch. -	- Comm.	Comm. -
H'berg Zo11.00u.	Comm.	Euch.	Comm.	Comm.	Comm.

Misdienaarsbeurten

Zo 3 maart 9.00 uur	Lisa Meekhof Marieke v.d. Blicck
Zo. 17 maart 9.00 uur	Hilda Berg Stefanie Bosch
Za. 23 maart 19.00 uur	Annie Bosch Stefanie Bosch
Zo. 31 maart 9.00 uur	Marietje Hertsenberg Marieke v.d. Blicck

Bij vragen of mededelingen kun je mij bellen. Ook voor het opgeven van misdienaars of misdienettes. Hilda Berg. Tel.: 683081

Wat iedere parochiaan wil weten

Vastenactie 2019. Schoon water verandert alles! Even je handen wassen, een glas water pakken, thee zetten of de wc doortrekken: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil dat we

kranen in huis hebben waar schoon, veilig water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak onveilig.

Vastenactie steunt diverse water-projecten in Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesie, die schoon water dicht bij mensen brengen, dmv infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks. En daarmee worden levens blijvend veranderd.

Van Aswoensdag, op 6 maart, tot eerste Paasdag op 21 april, is het vastentijd. Een tijd van bezinning, een tijd om het met wat minder te doen. Uw tijd, geld en aandacht kunt u dan delen met mensen die uw steun kunnen gebruiken. Bij dit nieuwsblad is een vastenzakje geleverd. Wilt u deze vastenactie steunen, kunt u het zakje in de bus in de kerk gooien (of brievenbus kerk) of meegeven aan uw nieuwsbladbezorger.

Vasten is altijd een bekend fenomeen geweest binnen katholieke kerk, maar tegenwoordig is het ook buiten religieuze kaders een herkenbare gedachte. Jongeren zijn bv steeds meer bewust aan het minderen met hun social media gebruik. Nieuw onderdeel bij vastenactie is dan ook **'40 dagen Challenge**. Bv, drink 40 dagen geen frisdrank en doneer 40 x 50 eurocent aan Vastenactie. 40 dagen geen koekje bij de koffie en doneer 40 x 25 eurocent aan vastenactie. Zo kunt u zelf bepalen waarmee u gaat minderen en welke donatie dat oplevert. Maar bij alles wat u doneert, onze hartelijke dank!

Uitnodiging informatieavond AVG

Geachte medeparochianen,

Zoals jullie allen weten is op 23 mei 2018 de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden. In het voorjaarsoverleg van mei jl. is door Herman Soepenbergh een informatieavond over dit onderwerp toegezegd.

Deze is nu gepland, en wel op twee plekken:

Op donderdag 7 maart 2019 om 19.30 uur in het parochiecentrum van Heino

en op donderdag 4 april 2019 om 19.30 uur in het parochiecentrum van Dedemsvaart.

De uitnodiging is bedoeld voor allen die werken met persoonsgegevens (ledenadministratie, actie KB), maar ook voor redacties van parochiebladen, website, wijkcontactpersonen, overige contactpersonen enz. en voor alle andere belanghebbenden. Om een inschatting te kunnen maken van het aantal te verwachten mensen, zou het fijn zijn als men zich van te voren bij mij aanmeldt. Dat kan via dit mailadres: brigitta-seekles@emmanuelparochie.nl
*Met hartelijke groeten,
Brigitta*

Inloopmiddag

Wij nodigen u weer van harte uit voor een gezellige middag op **zondag 10 maart 2019 van 14.00 – 16.00 uur** in de parochiezaal in Slagharen. Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u kaarten, rummikub of mens erger je niet spelen, of gewoon gezellig praten met elkaar. Breng ook uw buurvrouw en/of buurman mee want we vinden het fijn als u met velen komt. Laat ons even weten als u geen vervoer heeft, daar zorgen wij dan voor. Met vriendelijke groet en graag tot dan, Annie Bosch, tel. 0523- 68 17 62

Ontmoetingsdag donderdag 25 april 2019



Geachte parochiaan,

U wordt van harte uitgenodigd voor een
ontmoetingsdag op
Donderdag 25 april a.s.

Het is de bedoeling samen een dagje uit te gaan. We vertrekken vanaf het parochiecentrum. De tijd wordt nog nader bekend gemaakt.

Met elkaar gaan we naar Zuidoost Drenthe. We zullen daar ook de lunch gebruiken. Een ieder die zich betrokken voelt is van harte welkom.

Als U een auto tot uw beschikking hebt en ev. wilt rijden horen wij dat graag.

Om U gastvrij te kunnen ontvangen vragen wij U om zich aan te melden bij Rieky van Leur voor Dedemsvaart en Hardenberg. Tel 614824 Annie Bosch voor Slagharen en de Belte Tel.681762

Opgave voor **1 april a.s.**

Wij vragen € 20,00 voor de onkosten van deze dag, inclusief het vervoer en lunch.

Deze dag wordt georganiseerd door de werkgroep Verlies en verwerking van de geloofsgemeenschappen Dedemsvaart, Hardenberg, de Belte en Slagharen, samen met pastor J. Butti

Met vriendelijke groet,

Pastor Joop Butti en de leden van de werkgroep Verlies en verwerking.

Het Slagharens kwartiertje

Ofwel: Blijf erin geloven ...

Als nieuwe pastoor van de Emmanuelparochie ben ik bezig in ons werkgebied contact te leggen met diverse groepen, verenigingen en instanties.

Zo ook met enkele ('van huis uit') katholieke voetbalverenigingen hier in de buurt. Mijn ervaring leert, dat heel wat parochianen actief zijn binnen dit soort verenigingen. Contact met deze verenigingen biedt mij de gelegenheid hen nader – ook op andere manier – te leren kennen.

Bovendien vind ik dit soort contacten van belang vanwege katholieke aspecten van bijvoorbeeld jubilea, maar ook van andere gebeurtenissen binnen zo'n vereniging. Iets ruimer geformuleerd, het kan hierbij ook gaan om gelovige inspiratie of zingeving. Verder vervullen verenigingen als EMMS niet alleen op sportief, maar ook op maatschappelijk terrein, een belangrijke rol. Voorbeeld hiervan is het jeugdvoetbal. Maar hierbij denk ik ook aan het G-voetbal: hieraan nemen spelers deel, die vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking moeite hebben om mee te kunnen komen met het reguliere voetbal; maar wel liefhebbers zijn van het geliefde spelletjes, dat voetbal toch is. Dit heeft – bezien vanuit een gelovige bril – ook weer raakvlakken met de diakonie: dat ook zij, voor wie dit niet vanzelfsprekend is, kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, hoort tot de sociale leer van de katholieke kerk.

“*Last but not least*” speelt hierbij natuurlijk ook een rol, dat ik ook zelf voetballiefhebber ben. Ik ben opgevoed met FC Twente ..., en – als het kan – op de zaterdagen actief als jeugdvoetbalscheidsrechter; dan fluit ik jeugd tussen 15 en 18 jaar. Verder ben ik als landelijk geestelijk adviseur verbonden aan NKS-Voetbal. NKS staat voor: Nederlandse Katholieke Sportfederatie.

Inmiddels ben ik – meermaals zelfs – op bezoek geweest bij OVC '21 in Ommen. Ook was ik bij de wedstrijden Dalfsen-Lemelerveld en Lemelerveld-Dedemsvaart. Maar EMMS had ik nog niet bezocht. Omdat ik in de krant heb gelezen, dat EMMS bovenaan staat, lijkt mij dit een goede reden om op zondagmiddag 3 februari jl. naar het sportpark in Slagharen te rijden.

Bij aankomst word ik meteen gastvrij ontvangen. Achter de kassa zat iemand, die ik ken van de kerk in De Belte. Ik krijg een programmaboekje en mag doorlopen. De wedstrijd is net begonnen. Eerst posteer ik me langs het veld in de buurt van de assistent-scheidsrechter van EMMS, om te zien, hoe hij zijn werk doet. De reden hiervan is, dat ik me kapot kan ergeren aan grensrechters, die vlaggen als het geen buitenspel is, terwijl een speler van de tegenpartij in kansrijke positie op het doel af gaat. Op zo'n moment begint mijn gevoel voor rechtvaardigheid bij mij op te spelen. Gelukkig doet de assistent-scheidsrechter van EMMS zijn werk correct: de adviezen die hij geeft, zijn juist.

Jammer genoeg begint het te regenen; normaal ben ik niet voor een buitje vervaard, maar om droog te blijven, ben ik toch maar op de tribune gaan zitten. Daar zie ik, hoe EMMS in de eerste tien minuten twee open kansen mist. Jammer, want tegenstander Protos uit Steenwijksmoer (een '*angstgegner*' zegt iemand me) komt steeds beter in de wedstrijd.

Mijn buurman op de tribune verklaart dit als volgt: EMMS is een technische ploeg, die goed kan voetballen, maar minder goed is opgewassen tegen 'fysieke' elftallen als Protos, die het van hard werken moeten hebben. Dit blijkt ook, want na een half uur komt Protos verdiend op voorsprong. Dit doelpunt is in mijn ogen ook gerechtigheid, omdat het er een paar tellen daarvoor verdacht veel op lijkt, dat de bal de doellijn van EMMS al gepasseerd is. Dit zou een goal voor Protos hebben moeten betekenen, maar de arbitrage beslist anders.

Intussen zie ik overigens een scheidsrechter – de heer Menkhorst uit Borne – die heel goed fluit: hij weet wat hij wil, en dat straalt hij ook uit op de spelers. Zijn duidelijkheid komt de sportiviteit van de wedstrijd zeker ten goede. De rust breekt aan met 0-1.

In de pauze is het tijd voor een warme bak koffie. In de kantine ontmoet ik Catharinus Maas, één van de kosters van de kerk in Slagharen. Daar legt hij voorafgaand aan de Heilige Mis, de gewaden altijd keurig voor me klaar. Ook in het clubgebouw van EMMS – waar hij ook een belangrijke functie vervult – heeft hij zijn zaakjes goed op orde: de koffie smaakt prima. De ‘clubliefde’ van de heer Maas lijkt me ‘spreekwoordelijk’.

Na de pauze is er hetzelfde spelbeeld: Protos heeft duidelijk het beste van het spel. EMMS laat zich de kaas van het brood eten. Het mag zelfs blij zijn, dat het geen 0-4 of 0-5 voor Protos wordt. Keerpunt in de wedstrijd is een rode kaart voor een speler van EMMS: in een uiterste poging om de bal te veroveren, komt hij met zijn been veel te hoog in, waardoor hij het risico neemt om zijn tegenstander zwaar te blesseren. Dit gebeurt gelukkig niet. Maar de scheidsrechter vindt deze overtreding ernstig genoeg om de speler van EMMS door het tonen van de rode kaart, van het veld te sturen.

Het is maar hoe je als scheidsrechter zo iets waarneemt, als scheidsrechter neem jij ook de beslissing en niemand anders, maar zelf had ik het gevoel, dat in dit geval een gele kaart zou hebben volstaan. Typisch zo’n “VAR-moment”.

Hoe dit ook zij, het lijkt erop, dat EMMS juist deze rode kaart nodig heeft om de mouwen nog een keer op te stropen. Het ‘*Slagharens kwartiertje*’ breekt aan: de mouwen worden opgestroopt, er wordt meer strijdlust aan de dag gelegd. En deze extra inzet wordt beloond, want zowaar valt de gelijkmaker.

Tegen de voorzitter van EMMS, die naast me zit op de tribune, zeg ik: “*We mogen blij zijn met dit punt, inpakken en wegwezen*”. Dit blijkt ook wel, want in de spannende minuten die dan volgen, mist Protos nog een aantal dotten van kansen. Maar ook aan de andere kant had het winnende doelpunt voor EMMS zomaar nog kunnen vallen. Maar dit zou naar mijn mening te veel van het goede zijn geweest.

Volgens mij heeft EMMS deze middag een paar ‘beschermengeltjes’ op paal en lat zitten; en mogen we Onze Lieve Heer op onze blote knieën danken, dat er nog een gelijkspel uit het vuur is gesleept.

Na afloop ga ik nog even naar binnen in het mooie clubgebouw. Aan het schap drink ik nog een “Radler 0.0” (alcoholvrij) en praat nog wat na met deze en gene. Het is er gezellig: ook de spelers van het tweede zijn er nog. Ze hebben deze morgen nipt verloren, zo vertelt één van de spelers, als hij nog een rondje komt bestellen voor zijn team. Hij voegt eraan toe: “*als het dan in de eerste of tweede helft niet lukt, dan moeten we er in de derde helft maar een feestje van maken*”. Dit gebeurt ook.

Gelukkig is de speler, die met rood van het veld werd gestuurd, niet naar huis gegaan; ook hij is nog in het clubgebouw. We zijn het erover eens, dat de rode kaart, die hij kreeg, wel erg ‘zuur’ is.

Al met al kijk ik terug op een mooie zondagmiddag ‘uit’.

Wat me nog opvalt, is dat ook de jongsten hun steentje bijdragen aan de wedstrijd. Langs de kant zie ik een jochie van twee, dat samen met opa en oma naar het terrein is gekomen. Hij moedigt zijn ‘papa’ aan, die één van de spelers van EMMS in het veld is. Op de tribune zit nog een leeftijdgenoot van hem. Hij had zo verslaggever kunnen worden, want hij is constant aan het woord. Zijn oma maakt hem alvast vertrouwd met de spelregels. Ze legt hem uit, dat de keeper de bal in de handen mag pakken, maar de andere spelers niet; want dan is het hands.

Ook bij EMMS heeft de jeugd de toekomst !

Achter het doel zie ik nog het spandoek: “*Trots op Slagharen*”. Samen met de andere gebruiker van dit complex – de voetbalvereniging Lutten – mag EMMS met recht trots zijn op dit sportpark met haar gezellige kantine.

Op de muur staat geschreven: “*Samen gerealiseerd*”. Wat ik EMMS wil toewensen is, dat dit teamgevoel de kracht mag zijn, die deze vereniging blijft drijven, op weg naar de viering van het 90-jarig bestaan van deze vereniging in 2021 (of 2022, dit is me niet helemaal duidelijk).

Als EMMS “*het beste van zichzelf blijft geven*” – zoals de paus dit uitdrukt in een recent document over geloof en sport – dan mogen we straks, in het voorjaar, wellicht nog de kampioensvlag hijsen.

We zullen het zien !

Voor nu: dank voor de ontvangst en veel sportief succes en plezier !

Blijf erin geloven !

Pastoor André Monninkhof

Overleden 3 februari j.l.

Maria Gesina Juurlink-Spijker
Op de leeftijd van 96 jaar

Laten we haar in onze gebeden herdenken

Varia

“Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg...”

Op 27 maart 2019 organiseert de werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg...” een middag met als thema:



Jakob naar de zin van het bestaan.

In de Wiekelaar {Oudleusen} wordt op 7 april om 15.30 uur de **musical “Jakob”** opgevoerd met bovengenoemd thema. Dit lijkt ons als werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg...” een prachtige kans om ons samen met u in dit thema te gaan verdiepen.

Jacobs droomladder. We hebben diaken Marc Brinkhuis uit Deventer bereid gevonden ons vooraf mee te nemen in het verhaal Jakob.



Het verhaal gaat over de Bijbelse Jakob die met list zijn broer Esau weet te onttroonen, maar ook de Jakob die worstelt met God.

Het verhaal van Jakob kan over iedereen gaan. Ook wij hebben onze dromen die vaak anders uitkomen. Het verhaal kent herkenbare momenten in onze tijd van twijfel, angst, radeloosheid, pijn en verdriet.

Jacobs verzoening met Esau

We organiseren deze middag op:

Woensdag 27 maart om 13.30 uur in het parochiecentrum van de geloofsgemeenschap

H. Hart van Jezus

Posthoornweg 6 in Lemelerveld.

Agenda:

13.30 uur, ontvangst met koffie/thee.

14.00 uur, welkom door de voorzitter mev. Rosendaal-Kroes.

Korte bezinning door Pastor Marga klein Overmeen

Marc Brinkhuis met: Jakob naar de zin van het bestaan.

Pauze met koffie/thee.

Vervolg Marc Brinkhuis en eventuele vragen.

Mogelijkheid tot opgave Musical Jakob op 7 april, of telefonisch bij:

Coby v.d. Veen 0529-471439

Mededelingen. We hopen rond 16.00 uur de middag af te kunnen sluiten. De kosten voor deze middag bestaan uit een vrije gift.

Graag tot ziens op 27 maart.

Werkgroep; "Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg."

Voorlichting ecologische voetafdruk op 23 april

Zoals iedereen weet, staat duurzaamheid en klimaat hoog op de agenda. Niet alleen van de politiek maar ook bij burgers, van jong tot oud. Daarbij speelt vooral de dringend gewenste afname van CO2 een belangrijke rol. Ben je ook benieuwd wat op dit moment jouw bijdrage aan het duurzaam maken van onze aarde is, en hoe je het beste die bijdrage kunt verhogen? Kom dan naar de voorlichting ecologische voetafdruk op **23 april aanstaande in Lemelerveld**. Dan gaan we op speelse wijze bezig met het vaststellen van je huidige ecologische voetafdruk, en gaan we in groepjes onderzoeken hoe we die kunnen verkleinen. De avond wordt georganiseerd door de geloofsgemeenschap in Lemelerveld en vindt plaats in hun parochiecentrum. Het adres is Posthoornweg 6. Bij deze voorlichting zijn alle parochianen van de Emmanuëlparochie uitgenodigd. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur, en we beginnen om 20.00 uur. Meld je aan door een mail te sturen naar info@parochielemelerveld.nl.

Verenigingen.

R.K.Vrouwenvereniging.

De volgende bijeenkomst is op woe. 13 maart en begint om 19.00 uur.

Buurtkamer

9 maart bingo

Van 15 -17 april worden er weer paasstukjes gemaakt, voor de verkoop. Het geld is voor de Welfare.

ZijActief

Maandag 11 maart om 19.30 uur in de parochiezaal

“Waar komt onze naam vandaan?” door dhr. Wim Zondag

De burgerlijke stand is in ons land door de Franse overheersing (Napoleon) in 1811/1812 ingevoerd en sinds die tijd een overheidstaak geworden. Aan de hand van vele voorbeelden geeft hij een overzicht van geboorte- huwelijks- en overlijdensakten vanaf ca. 1800 tot nu.

Een scala aan onderwerpen passeren de revue: Hoe zijn wij aan onze naam gekomen / over voornamen van vroeger en die nu worden gegeven / hoe wordt met het naamrecht omgegaan van de in ons land wonende vreemdelingen / de keuzemogelijkheid van de ouders voor de achternaam van de vader of de moeder / de mogelijkheid om je naam te veranderen / partnerschap registratie / het zelf doen van een stamboomonderzoek enz. Kortom een kijkje in de keuken van de burgerlijke stand en het naamrecht in Nederland. Zeer interessant!!!!
Mis het niet.

Donderdag filmmiddag om 14.00 uur in de parochiezaal

Datum en de film worden nog bekend gemaakt.

Speurpuzzel

Los de speurpuzzel op. Lees met elkaar eerst de gegeven woorden. Van wie zijn die namen? Er zijn vier woorden met een beetje dezelfde betekenis. Weet je welke vier? Waarom staat er twaalf tussen? Je vind de woorden van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden en omgekeerd. Als je alles gevonden hebt, blijven er letters over. Die letters vormen samen een belangrijke plaats in de bijbel apostelen, roeping, twaalf, Simon, Andreas, Bartelomeus, Tadeüs, Judas, discipelen, Filippus Tomas, vissers, Jacobus, Petrus, Matteüs leerlingen, Johanne, volgelingen, Jezus

D	S	A	E	R	D	N	A	M	E	E	N
B	I	J	O	H	A	N	N	E	S	N	E
A	M	S	A	M	O	T	R	V	A	E	G
R	O	N	C	R	O	E	P	I	N	G	N
T	N	G	V	I	S	S	E	R	S	N	I
E	F	I	L	I	P	P	U	S	A	I	L
L	L	S	U	R	T	E	P	L	I	L	E
O	A	P	O	S	T	E	L	E	N	R	G
M	A	L	J	U	D	A	S	E	E	E	L
E	W	S	U	B	O	C	A	J	N	E	O
U	T	A	T	A	D	D	E	U	S	L	V
S	U	E	T	T	A	M	J	E	Z	U	S

