

Nieuwsblad September 2019

Geloofsgemeenschap
H. Alphonsus de Liguori Slagharen
behorende tot de



Emmanuelparochie



Zo veel mensen...

Zo veel mensen met problemen die niet goed te dragen zijn.
Die een beetje steun verwachten en wat hulp in al hun pijn.

Zo veel handen die niets kunnen, die te oud zijn of te krom.
Zo veel stramme, stijve benen, zwak en ziek van ouderdom.

Zo veel tranen om te drogen, hulpgeroep dat niemand hoort.
Zo veel mensen die gespitst zijn op een enkel troostend woord.

Zo veel mensen die maar wachten totdat iemand eens wat doet.
Zo veel mensen die niet weten hoe het morgen verder moet.

Zo veel mensen zonder eten, zonder schuilplaats voor de kou.

Zo veel mensen die op zoek zijn
naar een mens – misschien naar
jou?

Greet Brokerhof-van der Waa.



Emmanuel Parochie

Bestuur

Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.
Vice voorzitter, mevr. H.A.M. Schoorlemmer-Nijhout
Secretaris, dhr. A.W.P. van den Berg
Penningmeester, dhr. H.H. Soepenber
2^e Penningmeester, dhr .J.A. Wibier
Bouwzaken, dhr. B. Lenferink

Pastoresteam R.K. Parochie Emmanuel

Pastoor A.G.M. Monninkhof (André),
Telefoon: Tel.nr. 06-22786151 email: monninkhof@hetnet.nl

Pastoraal werker – Profiel Gemeenschapsopbouw

G.J. (Gerard) Noordink

Canadastraat 26

8141 AC Heino

Telefoon: 0572-391262 E-mail: g.noordink@hetnet.nl

Pastoraal werker Drs. J.G. (Joop) Butti. Contact pastor voor De Belte,

Dedemsvaart, Hardenberg en Slagharen Profiel: Catechese

Herenstraat 17

7776 AG Slagharen

Telefoon: 0523-684769 E-mail: butti@home.nl

Pastoraal werker

M.(Marga) Klein Overmeen-Groot-Zwaaftink. Contact pastor voor

Dalfsen, Heino, Hoonhorst, Lemelerveld, Ommen, Vilsteren en

Lierderholthuis. Profiel: Diaconie

Telefoon: 06-1827648E-mail: m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl

Parochievicaris/kapelaan

J.A. (Johan) Rutgers, priester Contact pastor voor De Belte, Slagharen,
Dedemsvaart en Hardenberg

Profiel: Gemeenschapsopbouw

Telefoon: 06-53210174 E-mail: pastor.rutgers@gmail.com.

**Slagharen: Geloofsgemeenschap St. Alphonsus de Liguori
Herenstraat 15, 7776 AG Slagharen. Tel. 0523-681331**

Bankrekening geloofsgemeenschap NL88 RABO 0147 7013 41

E-mailadres: deliguori@hetnet.nl

<https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/>.

Zaterdag 19.00 uur of Zondag 9.00 uur

Bestuur van de locatieraad

Voorzitter	: mevr. Antoinette Kosse	tel.: 06-25578075
Secretaris	: dhr. Bas Kok	tel.: 683650
Penningmeester:	dhr. Hans Kosse	tel.: 682883

Pastoraatsgroep

Opbouw	: dhr. Herman Juurlink	tel.: 683299
Liturgie	: vacant	
Diaconie	: mevr. Ineke Santman	682751
Catechese	: vacant	

Secretariaat tel.: 0523-681331

Woensdag : 10.00 – 12.00 uur

Vrijdag : 10.00 - 12.00 uur

Uitvaartverzorgster: Mevr. Osseforth tel: 06-52621701

Begraafenisvereniging: barbara.slagharen@gmail.com

Bereikbare pastor van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur: **alleen voor dringende pastorale hulp**, belt u dan het volgende nummer: **06 – 50412238**

Vieringen in de regio

De Belte: Onze Lieve Vrouw van Fatima

Zaterdag 19.00 uur of Zondag 9.00 uur

Dedemsvaart: Geloofsgemeenschap St. Vitus

Zaterdag 19.00 uur of Zondag 9.00 uur

Hardenberg: Geloofsgemeenschap St. Stephanus

Zondag 11.00 uur

Pastoralia

Omzien in verwondering (maar ook een beetje vooruitkijken)

Terugblik op mijn eerste jaar in de Emmanuelparochie

Uitgesproken op 11 juni jl. bij de voorjaarsvergadering van de pastoraatsgroepen in Lemelerveld

De tijd vliegt. Inmiddels ben ik bijna een jaar werkzaam in deze Emmanuelparochie. Negen maanden zijn nu al weer voorbij. Het was een periode van ‘verwachting’: wat zal deze nieuwe uitdaging mij brengen. Straks ga ik met vakantie. Maar nu wil ik met U terugblikken: “omzien in verwondering”.

Op 1 september 2018 was mijn eerste werkdag. In de vroege ochtend van deze zaterdag ben ik vanuit Enschede – door mistflarden – naar Dedemsvaart gereden. Daar stonden een bus klaar. Deze bracht mij en nog veel meer pelgrims uit alle ‘windstreken’ van onze parochie voor een bedevaart naar Kevelaar. Hiermee is mijn tocht door Noord Oost Salland begonnen.

Inmiddels is deze eerste ochtendnevel opgetrokken. De ‘contouren’ van onze parochie, beginnen nu voor mij in het zicht te komen.

Het wordt me duidelijk, dat de nadruk ligt op de (afzonderlijke) *locaties*. Op hun eigen stek, geven zij vorm aan ‘nabijheid’. Maar tegelijk staan ze ook stil bij hun vitaliteit, en denken ze na over hun toekomst. Deze bespiegelingen hebben betrekking op de eigen geloofsgemeenschap, maar ook op het kerkgebouw. Zo hoor ik over een ‘groene kerk’ (Lemelerveld), maar klinken er ook woorden als: ‘kerk als baken’; ‘dorpskerk’; en ‘stiltecentrum’ (Dalfsen).

Toch bespeur ik ook wel enig “*Emmanuelgevoel*”. Bijvoorbeeld tijdens de korendag in Lierderholthuis, de bedevaarten naar Kevelaar en Lourdes, de processie in De Belte, de ontmoetingsdag van de PCI in Lemelerveld, de uitwisseling bij diverse gezamenlijke vergaderingen, bij het caritasgebeuren (PCI Emmanuel en de lokale caritasgroepen), en het Diakonaal Café. Conclusie: Soms is het zoeken naar wat we met

elkaar hebben; maar toch weten we elkaar, als samenwerkende geloofsgemeenschappen, wel te vinden.

Naar mijn gevoel is de Emmanuelparochie zeker geen 'sterfhuisconstructie'. Er is weliswaar sprake van het afbouwen van traditionele vormen. Maar volgens mij zijn we als parochie en haar geloofsgemeenschappen ook bezig met *opbouw*: samen werken we aan nieuwe vormen, die ook in de toekomst pastoraat en nabijheid mogelijk zullen maken, zij het misschien in sommige opzichten op een ietwat andere manier.

Wat de toekomst ons brengen zal, zien we bijvoorbeeld in het profiel *liturgie*. Vanaf het najaar van 2020 zullen we als pastoraal team naar alle waarschijnlijkheid niet meer alle weekendvieringen kunnen invullen. Deze verwachting hebben we inmiddels gedeeld met de diverse locaties. We hebben nog een jaar, om samen te overleggen, hoe we de vieringen in het eucharistisch centrum (Ommen) en op andere locaties te zijner tijd vorm gaan geven. Kwaliteit van de liturgie vinden we als pastores erg belangrijk. Daarom ook hebben we een cursus verzorgd voor nieuwe uitvaartvoorgangers, en zal er ook nog een training komen voor onze lectoren.

In onze parochie neemt de *diaconie* een belangrijke plek in. Zoals een bisschop eens heeft gezegd: "*Als de kerk niet dient, dan dient ze tot niets.*". Of, in woorden van paus-emeritus Benedictus: "*iemand een glas water geven, is even belangrijk als het vieren van de eucharistie*". In deze woorden kan ik me helemaal vinden. Daarom droom ik van een initiatief als San Egidio: een gebedsviering en vervolgens met de soepkar rond. In onze parochie wordt de betrokkenheid, die wij voelen bij wat er leeft onder haar mensen, onder meer zichtbaar in boerderijvieringen, inloopmiddagen/eettafel (onder meer in Dedemsvaart) en het project 'duofiets' (in Vilsteren). Genoemde projecten zijn inmiddels genomineerd voor een diaconale prijs van ons bisdom (Ariënsprijs). Zo mogen we, wat met elkaar vieren, ook concreet maken in het leven van alledag !

Van groot belang vind ik ook de *katechese*. Zo heb ik op diverse plekken eerste heilige communievieringen en ook de voorbereiding ervan mogen meemaken. Lesgeven is voor mij een nieuwe dimensie, maar met de hulp van collega's (lesplannen maken) heb ik hier toch

een begin mee kunnen maken. Bij de voorbereiding van de eerste heilige communievieringen zie ik enerzijds veel inzet van lokale werkgroepen en leerkrachten van school (chapeau). Door communicanten en hun ouders wordt met veel enthousiasme gewerkt aan het project; er worden leuke activiteiten georganiseerd; en bij het grote moment zelf, de eerste heilige communieviering, is de kerk prachtig versierd. Maar hoe gaat het verder, als het hierna weer maandag is? Beklijft alles? Continuïteit is gevraagd. Immers: is ons geloof geen leerproces, dat ons hele leven doorgaat? Hiernaar ben ik nog op zoek.

Naar ik hoop, kan de voortgang van dit leerproces ook geholpen worden door het vormingsprogramma "*Inzicht en uitzicht*", dat we als pastoraal team in het nieuwe seizoen 2019/2020 zullen aanbieden. In een prachtige kleurenfolder, die U binnenkort zult ontvangen, vind U heel wat activiteiten, cursussen, en inspiratiebijeenkomsten. Hierbij hopen we velen van U te mogen ontmoeten.

Met een goed gevoel, kijk ik ook terug op de samenwerking met mijn nieuwe collega's. In ons *pastoraal team* zijn er verschillende accenten. De kracht van ons team, ligt in de verscheidenheid ervan. Waarschijnlijk zal ons team de komende jaren kleiner worden. Maar toch blijven we op zoek naar aanvulling en ook naar andere krachten, die ons in het pastorale werk in onze parochie zullen kunnen ondersteunen. Als pastoor ben ik trots, dat er vanuit onze parochie op dit moment vier personen zijn, die een opleiding volgen bij het bisdom. Het betreft de opleiding tot diaken, katechist en diaconaal assistent. Eén van hen heeft zijn opleiding inmiddels voltooid.

Als pastoraal team werken we aan een *pastoraal beleidsplan* voor onze parochie. Welke 'stippen aan de horizon' zien we? Hoe gaan we dit aanpakken? Inmiddels ligt er een eerste concept, waarover een brainstorm heeft plaatsgevonden met het parochiebestuur. In het najaar zullen we ook de locaties erbij betrekken, want als team en bestuur willen we alles doen, in goed overleg met hen.

Als Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen, zijn we geen eilanden, maar werken we samen met andere kerken en maatschappelijke groeperingen. Gaat het over de *oecumene*, dan staat respect voor de eigen identiteit van de diverse kerken voorop. Maar de

kansen voor samenwerking, bijvoorbeeld op diaconaal vlak, laten we zeker niet lopen. In het *sociaal domein* hebben we als parochie contact met de vier burgerlijke gemeenten, waarbinnen onze parochie zich bevindt. Zo hebben we met de gemeente Ommen gesproken over onderwerpen als: armoedebestrijding, rampenplan en de koopzondagen. Ook met de gemeenten Hardenberg, Dalfsen en Raalte hebben we dergelijke contacten.

Behalve bij het pastoraat ben ik als pastoor ook betrokken bij het *parochiebestuur* van onze Emmanuelparochie. Als parochiebestuur proberen we het pastoraal gebeuren in onze parochie en haar geloofsgemeenschap zo goed mogelijk te faciliteren (mogelijk te maken). Aandachtspunten zijn onder meer het financieel beheer, de zorg voor de gebouwen, en ook de parochieadministratie. Voor dit laatste hebben de gezamenlijke bisdommen aan hun parochies een nieuw systeem aangereikt; ook wij zijn nu bezig om dit nieuwe systeem geleidelijk aan in te voeren; maar hier komt een hoop bij kijken. Achter de schermen gebeurt er veel meer dan U denkt! Om dit allemaal vol te kunnen houden, zoeken we nog een nieuwe secretaris en ook een opvolger voor onze eerste penningmeester. Als parochie staan we er financieel relatief nog redelijk voor; maar het mag ons niet gaan ontbreken aan mensen!

Gelukkig valt er ook kerkelijk in het komende jaar het nodige te vieren. Het 50-jarig priesterfeest van pastor Anton Wenker is inmiddels geweest. Hier kunnen we mooi op terugkijken. Maar we hebben ook nog het nodige te goed. Zo bestaan in 2020 in Hoonhorst kerk en dorp maar liefst 250 jaar (kerkelijke viering op 13 september 2020); en in mei van het volgend jaar hoopt de locatie Dedemsvaart haar 200 jarig bestaan te vieren! Verder zullen we met pastoraal werker Gerard Noordink nog vieren, dat hij 40 jaar werkzaam is in het pastoraat (najaar 2020).

Recent zijn er twee studies verschenen over parochievernieuwing. Met name het boek "*God renoveert*" is op dit moment een tophit. Samen met Marga Klein Overmeen en Johan Rutgers, zal ik het komend najaar dan ook een cursus gaan volgen over hoe we kansrijk kunnen blijven werken aan bloeiende missionaire geloofsgemeenschappen.

Samenvattend: ik voel me als een *vis in de Vecht*. Mijn verhuisdozen zijn nu alle uitgepakt, en ik ontdek, dat ik me goed thuis voel bij U, op het platteland. De derby's tussen de verschillende voetbalverenigingen in ons gebied, zal ik in mijn agenda blijven schrijven. Uit de wedstrijdbezoeken, die ik heb gebracht, heb ik geleerd, dat de 'derde helft' weliswaar gezellig is, maar niet volstaat. Ook discipline en saamhorigheid zijn nodig, op sportief gebied, maar ook in onze parochie.

Daarom: geniet nu nog even van deze warme zomer. Voor straks: wie goat weer 'd'r an"
Pastoor André Monninkhof

Van de Redactie

Beste medeparochianen,

Na 2 maanden afwezigheid, ligt er weer een Vers Nieuwsblad.

We beginnen uitgerust en vol inspiratie weer aan een nieuw seizoen.

We hopen dat u allen een goede vakantie hebt gehad, ook als u niet bent weg geweest.

De maand september begint al bijna weer, de scholen zijn weer begonnen en ook in de kerk starten de werkgroepen weer op.

Op zaterdag 7 september vieren we met de Zonnebloem de Nationale Ziekendag. In de kerk zullen dan bossen bloemen staan en u wordt verzocht om een bosje naar een zieke of eenzame te brengen.

Op zaterdag 21 september bestaan de werkgroepen van de lekenvoorgangers 30 jaar. Deze werkgroepen bestaan in de regio net zo lang. De mensen die de jubileumviering voorbereiden, zullen in deze viering voorgaan en aansluitend hebben allen die in die 30 jaar voorganger zijn geweest, een feestavond.

En dan wordt in die komende week de kerk weer versierd voor Oogstdankfeest. Zaterdag 28 september is er dan een Communieviering en koffie drinken. Zondag 29 september om 9.00 u. een Eucharistieviering en koffiedrinken. 's Middags om 15.30 u. Plechtig Lof en koffiedrinken in de parochiezaal.

De Bloemengroep doet weer hun uiterste best om de kerk zo mooi mogelijk te versieren met de producten van het land. Ook zal er een expositie zijn van schilderijen gemaakt door Roelof Mulder. Zeker de moeite waard om een kijkje te nemen.

Wij wensen u een goede maand toe.

De Redactie

Agenda en belangrijke data

Ma.	2 sept.	20.00 uur Locatieraad
Do.	5 sept.	13.30 uur Zij Actief film
Za.	7 sept.	Nationale Ziekendag
Zo.	8 sept.	Maria Geboorte
Woe.	11 sept.	9.00 uur Voorgangersoverleg 19.00 – 22.00 R.K.V.
Zo.	15 sept.	14.00 Emmanuelwandeling in Hardenberg
Vrij.	20 sept.	Sam's Kledingactie Slagharen 10.00 – 12.00
Za.	21 sept.	Sam's Kledingactie De Belte 9.00 – 12.00 30 Jaar lekenvoorganger, viering en feest.
Ma.	23 sept.	Begin van de herfst.
28 -29 sept.		Oogstdankfeest en expositie Roelof Mulder Zaterdag Communieviering, zondag Eucharistie en 's middags Plechtig Lof. Alles wordt afgesloten met een lekker kopje koffie

Koffiedrinken op zaterdag 28 september en zondag 29 september.

Er is dan koffie, thee en limonade. U bent van harte welkom! Zaterdag 28 september wordt verzorgd door groep 2: Annie, Dinie, Maria en Marian. Zondag 29 september na de Eucharistie wordt verzorgd door groep 3: Annie Bosch, Grady M., Truus en Nel. Na het Plechtig Lof wordt verzorgd door groep 4: Tiny, Diny en Greetje.

Collecte

coll. 15 juni	41,00
Coll. 16 juni tent	142.40
coll. 30 juni	99,05
coll. 6 juli	35,90
coll. 13 juli	79,83
coll. 21 juli	37,95
coll. 27 juli	56,85
coll. 4 augustus	39,50
coll. 10 augustus	62,10

Kroniek

19/6/2019	Maria Elisabeth Haverkort-Kleinheerenbrink	89 jr.
23/6/2019	Gerhardus Hendrikus Antonius Hullegie	95 jr.
28/6/2019	Anna Catharina Prudentia Werink-Schlepers	72 jr.
17/8/2019	Wilhelmus Adrianus Janssen	56 jr.

Wij feliciteren

Wij feliciteren iedereen die in de maand september jarig is. Wij wensen u een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een gezond en gelukkig nieuw levensjaar.

Viering in de Nieuwe Wever en de Eik.

Elke 2^{de} vrijdag van de maand is er een woord en communieviering in de Nieuwe Wever. De ene keer gaat mevr. A. Bosch en de andere keer gaat past.werker J. Butti in de viering voor, die om 15.00 uur begint. De viering is toegankelijk voor alle bewoners, familie en andere parochianen. Na de viering is er koffiedrinken. Elke 1^{ste} vrijdag van de maand is er een viering in de Eik. De ene keer gaat past. werker Butti voor en de andere keer past. Rutgers.

Vrijdag 6 september zal past. Rutgers voor gaan.

	Redactievergadering	vouwen en nieten	afhalen
Okt.	17 sept.	24 sept.	25 sept.
Nov.:	15 okt.	22 okt.	23 okt.
Dec./Kerstmis/jan:19 nov.:		26 nov.	27 nov.

Liturgische vieringen/Intenties.

Iedere dinsdag om 18.45 uur is er een viering en **iedere donderdag** om 9.00 uur is er een eucharistieviering.

Elke laatste donderdag van de maand om 10.00 uur eucharistieviering

Zo. 1 sept.: 9.00 uur Euch.viering past. Rutgers met het Caeciliakoor

J.W. Wencker en echtgenote: Bertha Wellen-Assen; Willy Janssen

Di. 3 sept.:

Broeder Cornel

- Do. 5 sept.:**
Pastor Zandbelt,
- Za. 7 sept.: 19.00 uur Ziekenzondag Euch.viering
past. Monnikhof met het koor Cornel.**
Gerard en Gre de Vent-Koorman en Britt Kosse; Mieke Viskaal-
Wessel; Gerard Beukers; fam. de Gooijer-van der Most; Hein
Tholen; Wendy Hagemeijer; Riek Helmich-van der Most en
Hendrik Helmich; Willy Janssen; J.W. Wencker en echtgenote;
Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; Rieks en Mina Arkes-
Stoffers: ouders van der Veen; Rieks en Lies Haverkort;
- Di. 10 sept.:**
Pastor Westerhof
- Do. 12 sept.;**
Pater Oude-Hengel;
- Zo. 15 sept.: 9.00 uur Comm.viering past. werker Noordink met
het Caeciliakoor**
Anton en Truus Pieper-Boomgaard; J.W.Wencker en
echtgenote; ouders Juurlink-Spijker; Jan Bosch; Bernard en
Aida Beukers-de Gooijer; Willy Janssen;
- Di. 17 sept.:**
Pastor Westerhof;
- Do. 19 sept.:**
Pastoor Zandbelt;
- Za. 21 sept.: 19.00 uur Comm.viering wgr. Voorgangers 30 jaar
met het Tienerkoor**
J.W. Wencker en echtgenote; Maria Catharina Eggen-Haverkort
en Alexander Eggen en fam.; Jan en Miep Peters; ouders
Peters-Geerdes en fam.; Willy Janssen; Anny Scholten-
Mittendorff

- Di. 24 sept.:**
Pastoor Langkamp;
- Do. 26 sept. :**
Pastor Westerhof; Johanna Arkes-Kosse; Antoon Otten en fam.;
- Za. 28 sept.: 19.00 uur Oogstdankviering Comm.viering Slagharen 1 met het Caeciliakoer en koffie drinken**
Betsie Wenker-Elfrink en ouders Wenker-Maas; fam. Mecklenfeld-Scholten; uit dankbaarheid en fam. van der Linden-Kaal;
- Zo. 29 sept.: 9.00 uur Oogstdankviering Euch.viering past. Wenker met het koor Cornel en koffie drinken**
J.W. Wencker en echtgenote; Gerard en Riet Pieper; Gerard Beukers; Johan en Riek Schlepers-Sieljes en Greet Sieljes; Bernard en Dinie Schlepers-Hemme, Rita en Berry Schlepers; ouders Plas-Sentker en Herman Plas; Wendy Hagemeijer;

15.30 uur Plechtig Lof past.Wenker met het Caeciliakoer en koffie drinken

September	31/1	7/8	14/15	21/22	28/29
D'vaart za.19.00 u zo. 9.00 u.	Euch. -	- Euch.	- Euch.	- Comm.	- Vredes
De Belte za.19.00u. zo. 9.00 u.	Euch. -	- Comm.	Euch. -	- Comm.	Comm. -
H'berg Zo11.00u.	Euch.	Comm.	Euch.	Comm.	Comm.

Misdienaarsbeurten

Zo. 1 sept. 9.00 uur	Hilda Berg Stefanie Bosch
Za. 7 sept. 19.00 uur	Annie Kok Zwanet Bosch
Zo. 15 sept. 9.00 uur	Lisa Meekhof Marieke v.d. Blicck
Zo. 29 sept. 9.00 uur	Stefanie Bosch Lisa Meekhof
Zo. 29 sept. 15.30 uur Plechting Lof	Annie Kok Hilda Berg

Bij vragen of mededelingen kun je mij bellen. Ook voor het opgeven van misdienaars of misdienettes. Hilda Berg. Tel.: 683081

Wat iedere parochiaan wil weten

Werkgroepen “lekenvoorgangers” bestaan 30 jaar.

De werkgroepen ‘leken’voorgangers van de geloofsgemeenschappen zijn ontstaan in het IPVverband van de Noordoosthoek.

Omdat de werkgroepen ruim 30 jaar bestaan, vinden wij als groep die de jubileumviering voorbereiden, (van iedere geloofsgemeenschap één afgevaardigde), het goed om hier aandacht aan te besteden.

Wij zijn ook degenen die het rooster in regioverband invullen w.b. de werkgroepen lekenvoorgangers.

We willen graag aandacht besteden aan dit jubileum met een feestelijke viering.

Deze jubileumviering zal worden gehouden op zaterdag 21 september om 19.00 uur in de H. Alphonsuskerk te Slagharen.

Het Caeciliakoor zingt tijdens deze viering.

Dezelfde viering wordt ook gehouden op zondag 22

september om 9.00 uur te de Belte en in Dedemsvaart, en om 11.00 uur in Hardenberg.

De groep die de jubileumviering voorbereiden gaan hier in ook voor.

We hopen dat we nog een tijd door kunnen gaan met deze vieringen in dit verband!

Met vriendelijke groet,

José, Conny, Guus, Wilma en Ria

Sam's kledingactie
in Slagharen-De Belte
voor Mensen in Nood
Zaterdag 21 september

van 9.00 uur tot en met 12.00 uur bij:
O.L.V. van Fatimakerk De Belte,
of bij de kerk in Slagharen
op vrijdag 20 september,
tussen 10.00 en 12.00 uur.

! BEDANKT !

“Ouderdom komt met gebreken.” Dat hoor ik steeds vaker en voel ik ook weleens. Het minder functioneren van het geheugen is bij vele ouderen één van de eerste ‘gebreken’. Ook bij mij. Voordat ik het vergeet, wil ik dus iedereen bedanken voor de goede wensen en vele geschenken, die ik ontvangen heb bij mijn Gouden Priesterjubileum. Het werd drie keer mooi gevierd. Eerst in Dedemsvaart, waar ik woon, op zaterdagavond 29 juni. De volgende dag op zondagmorgen op Slagharen in de kerk waar ik gewijd ben. Op de zaterdag daarna in ‘t oude schoeltie’ in Oud Lutten vierden we met mijn familie, de familie Wenker-Schrijver, neven en nichten. Allemaal mooie feesten. Nogmaals hartelijke dank. Ik kan en durf niet proberen iedereen persoonlijk te danken. Ik ben bang, dat ik iemand, ‘het beste paard van de stal’, vergeet.

Steeds weer word ik gevraagd wat mijn plannen voor de toekomst zijn. Steeds weer ben ik geneigd vroom te antwoorden: “Deo Volente” (=wat God wil). Natuurlijk probeer ik wel eens wat vooruit te denken “*wat Gods wil zal zijn*”. Wat zijn mijn verplichtingen en mogelijkheden? Wat mag men van mij verwachten?

Op 1 mei 1968 heb ik in Mill Hill, Londen, voor de toenmalige Algemene Overste van de Mill Hill Missionarissen voor eeuwig trouw

gezworen aan de Congregatie en gehoorzaamheid aan de oversten. Die verplichting voel ik nog steeds.

Op 29 juni 1969 ben ik Priester gewijd en heb de verplichtingen van het priesterschap op me genomen. Zo heb ik ook trouw en gehoorzaamheid gezworen aan de Kerk en de Bisschoppen onder wie ik zou dienen. In de wijdingsceremonie verzekerde de Bisschop mij, dat ik priester zou zijn voor eeuwig. Dus priester-missionaris blijf ik tot in eeuwigheid. Ik voel me geroepen dat waar te maken naar best vermogen.

Wat kan ik nog betekenen als priester-missionaris op mijn ‘oude dag’? Het woord *priester* komt van het Grieks-Latijnse woord *presbyter* en betekent letterlijk *ouderling*. Een oude, wijze, ervaren, raadsman werd blijkbaar bedoeld. Dat zou ik nu dus zeker moeten zijn.

Bij de priesterwijding werd ik gewijd tot *sacerdos* in het latijn. Letterlijk zou je *sacerdos* kunnen vertalen als de *bedienaar van het heilige*. Voor de bediening van het *HEILIGE* is de priester apart gezet. Een derde woord voor priester is *pontifex*. Het woord betekent letterlijk *bruggenbouwer*. Het wordt vaak vertaald als *hogepriester* of *bisschop*. Een gewoon priester moet natuurlijk helpen ‘bruggenbouwen’, verbindingen maken.

Ten slotte wordt de priester in vele talen *vader* genoemd, b.v. Father, Père, Padre. In jongere jaren had ik er wel eens moeite mee als oudere mensen mij ‘Father’ noemden. Nu op mijn leeftijd mag dat wel. Kinderen op de Filippijnen noemden mij vaak *lolo* = *opa*, vanwege mijn ‘grijze’ (d.i. blonde) haren. Dat was vriendelijk bedoeld.

Al die namen geven mij inspiratie en motivatie genoeg om me nog steeds dienstbaar te maken als priester-missionaris. Natuurlijk ben en blijf ik medegelovige, medechristen en, zolang ik hier woon, medeparochiaan. “Amare et servire” (=liefhebben en dienen) is het motto van mijn Congregatie. Dat is een levenslange opdracht.

Anton H.M. Wenker (Missionaris van Mill Hill)

(Assistent Priester en Emeritus Pastor Emmanuel Parochie)

Oogstdankfeest
28 september t/m 5 oktober
St. Alphonsuskerk te Slagharen:

Creatief met oogstprodukten

De jaarlijkse oogst inspireert de bloemengroep en andere vrijwilligers van de St. Alphonsuskerk ieder jaar weer. Al meer dan 20 jaar gebruikt de groep bloemen, fruit, groente en granen om de kerk op bijzondere wijze te versieren. En elke keer weet de groep de bezoekers te verrassen met creatieve en kunstzinnige uitingen van alles wat met de oogst te maken heeft.

Het prachtige resultaat is van zaterdag 28 september t/m zaterdag 5 oktober te bewonderen in de St. Alphonsuskerk aan de Herenstraat 15 te Slagharen.

Ook zal er een expositie zijn van dorpsgenoot en kunstschilder Roelof Mulder. Sinds zijn stucadoorsbedrijf is overgenomen en Roelof met pensioen ging, schildert hij stillevens, bloemen en landschappen. Zijn werk is ook al geëxposeerd in de bibliotheek van Hardenberg.

Van maandag 30 september t/m vrijdag 4 oktober is de kerk open. U kunt dan tussen 10.00 uur en 16.30 uur de kerk bezichtigen.

Verder is de kerk open op zaterdag 28, zondag 29 september en op zaterdag 5 okt. van 14.00 uur tot 16.00 uur!

U bent van harte welkom.

Feestelijke vieringen

Uit dankbaarheid voor de oogst vinden in het laatste weekend van september diverse feestelijke vieringen plaats in de R.K. kerk van de H. Alphonsus De Liguori

- Zaterdag 28 september om 19.00 uur: wordt er een Oogstdankviering gehouden.

Deze viering is samengesteld door de werkgroep voorgangers Slagharen 1 met zang door het St. Caeciliakoor

- Zondag 29 september om 9.00 uur: Eucharistieviering, celebrant: pastor Wenker. Met medewerking van het koor Cornel.

.- Zondag 29 september om 15.30 uur: Plechtig Lof, celebrant: pastor Wenker met zang door het St. Caeciliakoor.

Iedereen is van harte welkom om de feestelijke vieringen bij te wonen.

Na alle vieringen is er koffiedrinken!

U komt toch ook?

De geloofsgemeenschap van Slagharen hoopt van harte dat u, samen met vele anderen de versierde kerk komt bezichtigen.

Expositieoogstdankfeest.

Tijdens het oogstdankfeest hopen we weer van al het moois dat de natuur ons brengt, te kunnen genieten. Dit gaat natuurlijk niet zonder de uitzonderlijke talenten en fantasie van de bloemengroep die dit al jaren verzorgd. Omdat het steeds moeilijker wordt om de gehele kerk te voorzien van mooie stukken is er dit jaar weer een expositie achter in de kerk. Roelof Mulder, een plaatsgenoot, heeft al een mooi aantal schilderijen gemaakt. Bloemen, stillevens en landschappen. Roelof heeft jaren een stucadoorsbedrijf gehad en na zijn pensionering is hij begonnen met schilderen. Enthousiast over zijn schilderijen hebben we hem uitgenodigd om zijn werk bij ons in de kerk te exposeren. We vinden het fijn dat wij allen mee mogen genieten van zijn schilderijen, en we hopen dat u allen weer komt kijken in onze mooi versierde kerk.

Uitnodiging Emmanuëlwandeling

Vijf jaar geleden is er een nieuwe traditie opgestart in onze Emmanuëlparochie: op initiatief van pastor Noordink organiseren de 11 geloofsgemeenschappen om de beurt een Emmanuëlwandeling voor de hele parochie. Op zondag 15 september is de geloofsgemeenschap Sint Stephanus in Hardenberg aan de beurt. Bij deze willen wij u allen van harte uitnodigen om mee te wandelen, we maken er een gezellige middag van!

Om half 2 beginnen we met een kopje koffie of thee in de Stephanuskerk, Mulderij 10 in Hardenberg. U kunt de auto parkeren bij de Aldi of bij de Jumbo, niet bij de sportschool naast de kerk, want daar worden flinke boetes uitgedeeld! De bedoeling is dat we om ongeveer 2 uur als groep gaan wandelen. Voor de mensen die slecht ter been zijn, staat er een huifkar klaar, die hen via een andere weg naar het punt zal brengen waar we met ons allen gaan pauzeren. We verwachten tussen half 4 en 4 uur terug te zijn bij de kerk, daar kunt u

dan nog even gezellig napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Als u gebruik wilt maken van de huifkar, wilt u zich dan van tevoren aanmelden bij Gert of Veronique Reimer. Onze telefoonnummers en mailadressen vindt u hieronder. Voor het wandelen hoeft u zich niet van tevoren aan te melden.

We hopen op een grote opkomst en uiteraard hopen we ook op mooi weer! Gert Reimer, 06- 55834529, g.reimer@ziggo.nl
Veronique Reimer, 06 – 22301264, v.reimer@ziggo.nl

Nationale Ziekendag van de Zonnebloem

In het weekend van 7 en 8 september houdt de Vereniging de Zonnebloem de Nationale Ziekendag. Het is de bedoeling dat er aandacht wordt geschonken aan de zieke of eenzame medemens.

De plaatselijke afdeling van de Zonnebloem, de afdeling Lutten-Slagharen-Schuinesloot-de Krim zet dat weekend bloemen, voor in de kerk. Het is dan de bedoeling dat mensen in de kerk, na de viering, een bosje meenemen voor iemand waarvan de naam vermeld staat op het aanhangende kaartje. U kunt dan met die bloemen deze persoon even een bezoekje brengen. Zo veraangenaamd u de dag van een eenzame of zieke medemens. We hopen dat veel mensen een bosje meenemen. Van harte aanbevelen!!

Inloopmiddag.

De “R” komt weer in de maand!! En dus

Na de zomerstop gaan we in september opnieuw de inloopmiddag organiseren en wel op de tweede zondag van de maand en nodigen wij u weer van harte uit voor een gezellige middag op **Zondag 8 september 2018 van 14.00 – 16.00 uur** in de parochiezaal in Slagharen, Herenstraat 15.

Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u kaarten, rummikub of mens erger je niet spelen, of gewoon gezellig praten met elkaar.

Breng ook uw buurvrouw en/of buurman mee want we vinden het fijn als u met velen komt. Laat ons even weten als u geen vervoer heeft, daar zorgen wij dan voor.

Met vriendelijke groet en graag tot dan,
Annie Bosch, tel. 0523 68 17 62

Verloting van de paaskaars.

De verloting van de paaskaars heeft het mooie bedrag van rond de 250 euro opgebracht. De locatieraad heeft besloten om dit bedrag aan te vullen tot 500 euro. Dit bedrag zou geschonken worden aan de activiteitencommissies van de Nieuwe Wever en de Eik. Zij konden hier dan weer een extra activiteit van organiseren. Vanuit de Nieuwe Wever kregen we onderstaand bedankje toegestuurd.

Blij verrast.....

Via deze weg willen wij graag allen die hier aan hebben bijgedragen hartelijk dank zeggen voor de GIFT die wij mochten ontvangen namens de RK kerk Slagharen.

Vrijdagmiddag 12 juli mochten wij na afloop van de communieviering in onze activiteitenruimte de gift/envelop in ontvangst nemen.

Wij beloven van harte dat het een goede bestemming zal krijgen voor de bewoners van de Nieuwe Wever.

Met vriendelijke groet;

Bewoners, vrijwilligers en medewerkers van zorgcentrum "de Nieuwe Wever" Slagharen.

Overleden 19 juni j.l

Maria Elisabeth Haverkort-Kleinheerenbrink
Op de leeftijd van 89 jaar

Laten we haar in onze gebeden herdenken.

Overleden 23 juni j.l.

Gerhardus Hendrikus Antonius Hullegie
Op de leeftijd van 95 jaar

Laten we hem in onze gebeden herdenken.

Overleden 28 juni j.l

Anna Catharina Prudentia Werink-Schlepers
Op de leeftijd van 72 jaar

Laten we haar in onze gebeden herdenken.

Overleden 17 augustus j.l.

Wilhelmus Adrianus Janssen
Op de leeftijd van 56 jaar

Laten we hem in onze gebeden herdenken.

Varia

De gemeente Hardenberg doet mee aan een proef om op een andere manier het middelengebruik (drank, drugs, sigaretten) onder jongeren terug te dringen.

De gemeente kijkt naar hoe IJsland dat heeft aangepakt. Deze aanpak was heel succesvol. Want IJslandse jongeren gebruikten twintig jaar geleden van alle Europese jongeren de meeste drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken zij het minst.

In IJsland hebben ze vooral niet geprobeerd om de jongeren te veranderen, maar de omgeving. Zodat de jongeren zelf gezonde en veilige keuzes kunnen maken.

Op de website van de gemeente leest u meer informatie over het IJslands Model, de uitkomsten van het eerste onderzoek in Dedemsvaart en de Nieuwsbrief.

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Op zondag **20 oktober 2019** zal in Overdinkel voor de 107^{de} keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Je bent niet alleen. Muzikale medewerking zal worden verleend door muziekvereniging Concordia en het dames- en herenkoor.

Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. Aansluitend om **11.00 uur** Plechtige Eucharistieviering in het park, waarin hulpbisschop Mgr. Th. C. M. Hoogenboom de Hoofdcelebrant zal zijn, waarna de processie volgt.

Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk.

Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims.

Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm.

Op donderdag 17 oktober, vrijdag 18 oktober en zaterdag 19 oktober, elke avond om 19.00 uur, is er in de Gerardus Majella kerk, een viering in het teken van Gerardus.

Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen.

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven.

Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00 Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel. Graag tot ziens, u bent van harte welkom!

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail:

gerardusbedevaartverdinkel@live.nl

Inloopmiddag.

Op woensdag 11 september en zondag 22 september bent u van harte welkom in het Parochie Centrum van de St. Vitus in Dedemsvaart van 14.00 uur tot 16.00 uur.

De bedoeling is om onder het genot van een kop koffie of thee, gezellig samen te zijn, om te praten, een film kijken, te kaarten of andere spellen te doen.

Ook uw kennissen, vrienden of vriendinnen zijn van harte welkom, want "hoe meer zielen, hoe meer vreugde".

Als u geen vervoer heeft, laat het ons weten, dan zorgen wij daarvoor.

Vriendelijke groet en tot 11 en 22 september.

Anton Bontjer tel. 612434 Margreet Minke tel. 612201

Thérèse Stroeve tel. 610515 Betsie Mensink tel. 613274

Reis naar Kevelaar op 7 september.

Per Maria ad Christum – door Maria tot Christus. Het is een welbekend adagium binnen ons geloof; Maria als de weg naar haar zoon Jezus.

Ieder jaar sluiten we als Emmanuelparochie ons aan bij de gemeenschappelijke regiobedevaart georganiseerd door de Broederschap – Onze Lieve Vrouw – Kevelaar Raalte e.o. Zo ook weer op **zaterdag 7 september** dit jaar.

Het jaarthema luidt dit maal: **“Heer, naar wie zouden wij gaan?”** (Joh.6,28). Het is de belijdenis die de apostel Petrus uitspreekt als Jezus hem en de overige leerlingen vraagt of zij Hem ook in de steek

willen laten, zoals zoveel anderen deden op dat moment in het evangelie. Petrus spreekt hier uit, wat christenen vanaf die dag geloven en belijden, dat Jezus de Zoon van God is en de enige die ons leven van alle dag zin en betekenis geeft.

Tijdens onze gemeenschappelijke bedevaart naar Kevelaer, worden we dit jaar uitgenodigd om in de voetstappen van Petrus te treden en samen met hem en onze hemelse moeder Maria, Jezus tegemoet te gaan. Maria, die we in Kevelaer vereren als de *Consolatrix Afflictorum*, de Troosteres van de Bedroefden. Hoe velen van ons branden wel niet zo vaak een kaarsje bij haar beeltenis of vragen op haar voorspraak om bijstand en zegen.

U kunt u als parochiaan van de Emmanuelparochie opgeven bij:

Dhr. Martin Huizendveld e-mail: huizendveld@ziggo.nl

Tel.: 06 50 55 83 16

We hopen dat we ook dit jaar weer met velen vanuit onze Emmanuelparochie samen op weg mogen gaan naar Kevelaer.

Pastor Johan Rutgers, *priester* Emmanuelparochie

Verenigingen.

Buurtkamer

14 september Bingo

ZijActief

Maandag 9 september om 19.30 uur in de parochiezaal.

De vakantie ligt alweer achter ons. Aan mooie zomerse dagen geen gebrek, soms zelfs wel iets té warm. We hopen allen te verwelkomen op onze eerste ledenavond van het nieuwe seizoen. Deze wordt geopend met een moment van bezinning, verzorgd door de wijk Herenstraat-Noord. Daarna komt notaris Linde uit Dedemsvaart ons bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied erfrecht en andere zaken waar een notaris bij te pas moet komen. Deze veranderen voortdurend. Het onderwerp laten we afhangen van de actualiteit.

Donderdag 5 september filmmiddag om 13.30 uur in de parochiezaal.

Welke film er gedraaid wordt is nog niet bekend. Kosten € 3,--

Fietstocht

Onze fietstocht is verplaatst naar september aangezien het in juni té warm was om ons op de fiets voort te bewegen. Nadere gegevens over datum en vertrektijd worden nog bekend gemaakt.

Kinderpagina