

Nieuwsblad November 2019

Geloofsgemeenschap
H. Alphonsus de Liguori Slagharen
behorende tot de



Emmanuelparochie



Een kaarsje aansteken

Ik weet niet hoeveel mensen mij hebben geschreven
toen het slecht met me ging:

‘We zullen een kaarsje voor je opsteken’.

Mensen uit alle lagen van de bevolking,
onder wie ook gelouterde mensen
die zelf ook hard hebben moeten knokken.

Op die momenten voel je
dat zo’n kaarsvlammetje

niet zo maar een sentimenteel lichtje is.

Als iemand een kaars pakt en een lucifer,
en die kaars voor iemand anders aansteekt
dan is er toch sprake van warmte
van de ene mens voor de andere mens.

Duizenden en duizenden mensen
steken op een dag een kaarsje aan.

Dat is iets heel anders dan wanneer
duizenden mensen geen kaars aansteken.

Bidden betekent niet alleen

‘vragen voor je zelf’,

maar het is ook vragen voor die ander.

Zoals je een kaarsje voor een ander opsteekt,
zo vindt door het gebed

een verbinding tussen mensen plaats
en dat is een grote kracht in de samenleving.

Toon Hermans



Emmanuel Parochie

Bestuur

Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.
Vice voorzitter, mevr. H.A.M. Schoorlemmer-Nijhout
Secretaris, vacant
Peningmeester, dhr. H.H. Soepenbergh
2^e Penningmeester, dhr .J.A. Wibier
Bouwzaken, dhr. B. Lenferink

Pastoresteam R.K. Parochie Emmanuel

Pastoor A.G.M. Monninkhof (André),
Telefoon: Tel.nr. 06-22786151 email: monninkhof@hetnet.nl

Pastoraal werker – Profiel Gemeenschapsopbouw

G.J. (Gerard) Noordink

Canadastraat 26

8141 AC Heino

Telefoon: 0572-391262 email: g.noordink@hetnet.nl

Pastoraal werker Drs. J.G. (Joop) Butti. Contact pastor voor De Belte,

Dedemsvaart, Hardenberg en Slagharen Profiel: Catechese

Herenstraat 17

7776 AG Slagharen

Telefoon: 0523-684769 email: butti@home.nl

Pastoraal werker

M.(Marga) Klein Overmeen-Groot-Zwaaftink. Contact pastor voor

Dalfsen, Heino, Hoonhorst, Lemelerveld, Ommen, Vilsteren en

Lierderholthuis. Profiel: Diaconie

Telefoon: 06-18276484 email:

m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl

Parochievicaris/kapelaan

J.A. (Johan) Rutgers, priester Contact pastor voor De Belte, Slagharen,

Dedemsvaart en Hardenberg

Profiel: Gemeenschapsopbouw

Telefoon: 06-53210174 email: pastor.rutgers@gmail.com.

**Slagharen: Geloofsgemeenschap St. Alphonsus de Liguori
Herenstraat 15, 7776 AG Slagharen. Tel. 0523-681331**

Bankrekening geloofsgemeenschap NL88 RABO 0147 7013 41

E-mailadres: deliguori@hetnet.nl

<https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/>.

Zaterdag 19.00 uur of Zondag 9.00 uur

Bestuur van de locatieraad

Voorzitter : mevr. Antoinette Kosse tel.: 06-25578075

Secretaris : dhr. Bas Kok tel.: 683650

Penningmeester: dhr. Hans Kosse tel.: 682883

Pastoraatsgroep

tel.:

Opbouw : dhr. Herman Juurlink 683299

Liturgie : vacant

Diaconie : mevr. Ineke Santman 682751

Catechese : vacant

Secretariaat tel.: 0523-681331

Woensdag : 10.00 – 12.00 uur

Vrijdag : 10.00 - 12.00 uur

Uitvaartverzorgster: Mevr. Osseforth tel: 06-52621701

Begrafenisvereniging: barbara.slagharen@gmail.com

Bereikbare pastor van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond
24.00 uur: **alleen voor dringende pastorale hulp**, belt u dan het
volgende nummer: **06 – 50412238**

Vieringen in de regio

De Belte: Onze Lieve Vrouw van Fatima

Zaterdag 19.00 uur of Zondag 9.00 uur

Dedemsvaart: Geloofsgemeenschap St. Vitus

Zaterdag 19.00 uur of Zondag 9.00 uur

Hardenberg: Geloofsgemeenschap St. Stephanus

Zondag 11.00 uur

Pastoralia

Ubuntu, de parochie en een quiche



Wellicht dat u de titel hierboven leest en denkt: “Wat doet dit in ons parochieblad?” en ik moet u bekennen, dat ik dat in eerste instantie niet eens zo’n hele gekke vraag zou vinden. Want ik wil het graag met u, met jou, hebben over precies die drie dingen en hun onderlinge samenhang.

Dus ik neem u mee terug naar maandagochtend 7 oktober jl., oftewel mijn vrije dag. Want terwijl ik de afwas stond af te drogen,

vroeg ik mezelf af wat ik die enige werkvrije dag van de week eens zou gaan doen. Ik besloot het kookboek dat ik onlangs had gekocht eens door te bladeren en kwam uit bij een zalm/broccoli quiche die ik besloot te gaan maken. Na de ingrediënten te hebben opgeschreven, stapte ik in de auto naar Hardenberg, want naast een bezoek aan de supermarkt had ik ook nog een bakblik nodig en die zou ik daar ongetwijfeld kunnen vinden.

Even later weer thuis, het recept goed volgend, had ik veel meer plezier dan ik had verwacht in het zélf in elkaar draaien van die quiche. Want i.p.v. er bij een willekeurige supermarkt één kant-en-klaar te kopen om alleen nog zelf op te warmen, begon ik nu met losse ingrediënten en heb ik uiteindelijk een paar uur nodig gehad om tot het smakelijke eindresultaat te komen.

En terwijl ik met die quiche bezig was, moest ik denken aan een boek dat ik aan het lezen ben over een bepaalde Afrikaanse filosofie, Ubuntu. Wat zoiets omvat als: “een persoon is een persoon door andere personen” (*umuntu, ngumuntu, ngabantu – Xhosa/Zulu*). Het boek *Ubuntu Everyday* is geschreven door Mungi Ngomane, kleindochter van Desmond Tutu (*Nobelprijswinnaar voor de Vrede en Anglicaans aartsbisshop in Zuid-Afrika*).

En de reden waarom ik tijdens het klaarmaken van die quiche aan Ubuntu moest denken, was omdat het als centrale kerngedachte heeft: “de gemeenschap”. En die gedachte, bracht me vervolgens weer bij de parochie. Want een persoon, ikzelf bijvoorbeeld, ben niet iemand enkel en alleen op mijzelf, maar ik ben pas iemand in relatie tot een ander, of tot de gemeenschap. En dat maakt het, naast een zeer humanistisch principe, een onmisbaar fundament van ons eigen christelijk geloof en daaruit voortkomend, de parochie.

Want onze eigen parochie heet, de Emmanuelparochie, wat betekent: “God-met-ons”. Niet God-in-z'n-eentje, maar God met ieder van ons, met u en met mij. En evenals die quiche, die niet uit maar één ingrediënt bestaat, bestaat ons geloof en daarmee, onze parochie, ook niet enkel en alleen maar uit God of uit onszelf, maar uit een samenvoeging van beide: een wederkerige gemeenschap. Ja, zoals die zelfgemaakte quiche, bestaat onze parochie ook niet uit maar één deel of lidmaat. Niet alleen uit priesters of pastoraal werkers, maar ook niet uit enkel parochianen. Ja, alleen samen en met elkaar, kunnen we een gemeenschap van gelovigen zijn. Waarbij de één niet tegen de ander kan zeggen: “Omdat jij niet bent zoals ik ben, hoor je niet bij de gemeenschap of de Kerk.” We hebben elkaar dus nodig.

Belangrijk voor een goed functionerende en levendige gemeenschap, is respect voor elkaar. Want gelijkheid in strikte zin bestaat niet, omdat we allemaal individuen en uniek zijn, maar we kunnen wel degelijk gelijkwaardig met elkaar omgaan en ons tot één ieder verhouden. De parochie is hierin geen uitzondering, maar veel eerder exemplarisch. In de toekomst zal ons respect voor de ander nog belangrijker zijn dan ooit tevoren, doordat we steeds meer en meer zullen moeten samenwerken, om de Kerk van morgen gestalte te geven in onze tijden van krimp.

Want geloof is, zoals u/jij, ongetwijfeld merkt, geen vanzelfsprekendheid meer. Veel mensen laten traditionele geloofswaarheden los of zelfs vallen, maar krijgen (/nemen) er niets substantieels voor in de plaats terug. Wat overblijft, is een zogenoemde quiche zonder smaak, een omhulsel zonder de juiste ingrediënten.

De quiche die ik 7 oktober maakte, bevatte alle ingrediënten zoals het recept voorschreef, maar ook een aantal andere van buiten het recept, die ik naar eigen inzicht toevoegde. Enerzijds omdat vernieuwing niet persé vermindering van kwaliteit betekent en anderzijds omdat een beetje eigenzinnigheid nooit verkeerd is. Zo is het denk ik ook met onze Kerk. De vastgestelde ingrediënten zijn een beproefde manier om tot een goed resultaat te komen. Maar wellicht doen we er niet persé verkeerd aan, om soms eens wat nieuwe en eigen keuzes te maken. Hierbij het goede niet uit het oog verliezend noch bang zijn om het onbekende tegemoet te treden. Als wij, u, jij en ik, het aandurven, om als gelovigen van onze Emmanuelparochie dit karwei samen op en aan te pakken, weet ik zeker dat de parochie en de Kerk van morgen er één is, vervuld met hoop en geloof, met God in ons midden.

Pastor Johan Rutgers, priester

Emmanuelparochie

Van de Redactie

Beste medeparochianen,

De tijd gaat snel, het kerkelijke jaar zit er alweer bijna op.

De dagen worden korter en de nachten langer, 's avonds de gordijnen weer dicht en de verwarming op 20. De winter komt eraan.

We beginnen met vrijdag 1 november: Allerheiligen.

Zaterdag 2 november: Allerzielen, er is dan een viering met de werkgroep Verlies Verwerken. Na afloop van de viering is er voor degenen die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren, gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de parochiezaal.

Op zaterdag 9 november is er de jaarlijkse St Maartenviering op de Belte.

24 november vieren we het feest van Christus Koning en tevens het einde van het kerkelijke jaar.

Op 30 november is er een viering met het koor Laus Deo uit Lutten, van harte aanbevolen.

Dit weekend vieren we ook het begin van de Advent. Ook is er na de viering koffiedrinken.

Wij wensen u een goede maand toe.

De Redactie

Agenda en belangrijke data

Vrij.	1 nov.	Allerheiligen. In Dedemsvaart 19.00 uur en in Ommen om 9.00 uur een eucharistieviering.
Za.	2 nov.	Allerzielen. 19.00 uur viering past. werker Butti en werkgroep Verlies Verwerken
Do.	7 nov.	13.30 uur ZijActief film 20.00 uur Locatieraad
Za.	9 nov.	St. Maartenviering op de Belte
Zo.	10 nov.	14.00 uur Inloopmiddag
Ma.	11 nov.	ZijActief
Woe.	13 nov.	R.K.Vrouwenvereniging 19.00/21.30 uur
Do.	24 nov.	Feest van Christus Koning
Ma.	25 nov.	K.B.O.
9 en 10 nov.		Zondag voor de oecumene IBAN: NL73INGB0001087628

Koffiedrinken op zaterdag 30 november. Er is dan koffie, thee en limonade. U bent van harte welkom! Zaterdag 30 november wordt verzorgd door groep 2: Annie, Dinie, Maria en Marian.

Collecte

coll. 15 september	52,47
coll. 21 september	71,18
coll. 28/29 september	134,27
Oogstdankfeest	323,62
coll. 5 oktober	31,00

Kroniek

Overleden		
15/9/2019	Ingrid Bärbel Verweg-Reimer	57 jr.

Wij feliciteren

Wij feliciteren iedereen die in de maand november jarig is. Wij wensen u een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een gezond en gelukkig nieuw levensjaar.

Viering in de Nieuwe Wever en de Eik.

Elke 2^{de} vrijdag van de maand is er een woord en communieviering in de Nieuwe Wever. De ene keer gaat mevr. A. Bosch en de andere keer gaat past.werker J. Butti in de viering voor, die om 15.00 uur begint. De viering is toegankelijk voor alle bewoners, familie en andere parochianen. Na de viering is er koffiedrinken. Elke 1^{ste} vrijdag van de maand is er een viering in de Eik. De ene keer gaat past. werker Butti voor en de andere keer past. Rutgers. Vrijdag 6 november zal past. werker Butti voor gaan.

	Redactievergadering	vouwen en nieten	afhalen
Nov.:	15 okt.	22 okt.	23 okt.
Dec./Kerstmis/jan:19 nov.:		26 nov.	27 nov.

Liturgische vieringen/Intenties.

Iedere dinsdag om 18.45 uur is er een viering en **iedere donderdag** om 9.00 uur is er een eucharistieviering.

Elke laatste donderdag van de maand om 10.00 uur eucharistieviering

Vrij. 1 nov.: Allerheiligen 19.00 uur Euch.viering in Dedemsvaart en om 9.00 uur Euch.viering in Ommen.

Za. 2 nov.: 19.00 uur Allerzielen Viering past.werker Butti en werkgroep Verlies Verwerken

Marietje Hagemeyer-Haverkotte; Antoon Gretha van der Most-Pieper; Anton en Truus Pieper-Boomgaard; Jan en Miep Peters; Rieks en Mina Arkes en Perla; Marie Juurlink-Spijker; Tinus en John Temmink en fam.; Betsie Wenker-Elfrink en ouders Wenker-Maas; fam. Mecklenfeld-Scholten; Mieke Viskaal-Wessel; Gerard en Riet Pieper; Gerard Beukers; Bernard en Dinie Schlepers-Hemme en Rita en Berry Schlepers; Bertus en Martha Scholten-Feddema en fam.; ouders Postma-Soppe; Joop en Leida Mecklenfeld-Schepers; Bernard en Aida Beukers-de Gooijer; Rieks, Johan en Liezeth Werink; Wendy Hagemeyer; Antoon en Lena Bouwhuis; Tinus Kosse en fam.; Johan Feddema en ouders Schlepers-de Munnik en fam.; Johan en Riek Schlepers en Greet Sieljes; J.W. Wencker en echtgenote; Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; Jans en Rika Hegeman-Soppe; Henny en Truus Loman; Meine en Lenie Kloppenburg; ouders Pieper-Leijrik en fam.; Gerard Hertsenberg; ouders Nijkamp-Wencker en fam.;

- Di. 5 nov.:**
Bernard Kosse en Deborah;
- Do. 7 nov.:**
Pastor Zandbelt,
- Zo. 10 nov.: 9.00 uur Euch.viering past. Rutgers met het
Caeciliakoor**
J.W. Wencker en echtgenote; ouders Bouwhuis-Finkers en
fam.; Rieks, Johan en Liezeth Werink; Gerard Back;
Marjon Bruins, fam. Kosse-Bemboom:
fam. Bruins- Koorman; Anton de Ruiter
- Di. 12 nov.:**
Pastor Westerhof
- Do. 14 nov.;**
Pater Oude-Hengel;
- Za. 16 nov.: 19.00 uur Euch. viering past. Monnikhof met het
Tienerkoor**
fam. de Gooijer-van der Most; Marietje Hagemeijer-Haverkotte;
J.W. Wencker en echtgenote; Pastor Westerhof; ouders
Juurlink-Spijker;
- Di. 19 nov.:**
Pastor Westerhof;
- Do. 21 nov.:**
Pastoor Zandbelt; fam. Biemans- Wehkamp;

- Zo. 24 nov.: 9.00 uur Christus Koning**
Comm. viering past.werker Butti met het Caeciliakoor
J.W. Wencker en echtgenote; Hendrik Helmich en Riek
Helmich-van der Most;
- Di. 26 nov.:**
Pastoor Langkamp;
- Do. 28 nov.:**
Pastor Westerhof; Johanna Arkes-Kosse; Antoon Otten en
fam.;
- Za. 30 nov.: 19.00 uur Euch.viering past. Rutgers met het koor**
Laus Deo uit Lutten en koffie drinken.
Betsie Wenker-Elfrink en ouders Wenker-Maas; Gerard en Riet
Pieper; Rieks en Lies Haverkort-Kleinheerenbrink; Gerda
Holtkuile-Cents; J.W. Wencker en echtgenote; Herman en Mien
Disselborg-Mecklenfeld;

November	2/3	9/10	16/17	23/24	30/1
D'vaart za.19.00 u zo. 9.00 u.	Euch. -	- Comm.	Euch. -	- Euch.	- Comm.
De Belte za.19.00u. zo. 9.00 u.	Euch. -	Euch. -	- Euch.	Comm. -	- Comm.
H'berg Zo11.00u.	Euch.	Euch.	Comm.	Euch.	Comm.

Misdienaarsbeurten

Za. 2 nov. 19.00 uur	Annie Kok Hilda Berg Marietje Hertsenberg
Zon. 10 nov. 9.00 uur	Lisa Meekhof Annie Kok
Za. 16 nov. 19.00 uur	Marieke v.d. Blicck Hilda Berg
Zo. 24 nov. 9.00 uur	Zwaannet Bosch Lisa Meekhof
Za. 30 nov. 19.00 uur	Annie Kok Hilda Berg

Bij vragen of mededelingen kun je mij bellen. Ook voor het opgeven van misdienaars of misdienettes. Hilda Berg. Tel.: 683081

Wat iedere parochiaan wil weten

In dank ontving ik afgelopen zondag 15 september, jullie uitnodiging voor de viering van jullie 30-jarig jubileum als lekenvoorgangers in onze geloofsgemeenschappen.

Tot mijn spijt kan ik zelf niet aanwezig zijn bij de viering van dit jubileum.

Dit komt, doordat ik morgen, zaterdag 21 september, met een groep pelgrims uit onze Emmanuelparochie, voor een bedevaart zal vertrekken naar Lourdes.

Niettemin voel ik mij zeer betrokken bij jullie jubileum. Hiermee wil ik jullie dan ook van harte feliciteren.

Gedurende een zeer aanzienlijke periode – maar liefst 30 jaar – hebben jullie het als lekenvoorgangers mogelijk gemaakt, dat er in de geloofsgemeenschappen, waarin jullie actief zijn, (met name in de weekenden, maar ook bij andere gelegenheden) vieringen konden plaatsvinden, waarin de bezoekers aan deze vieringen konden samen zijn in Woord en gebed en ook de Heilige Communie konden ontvangen.

Hiervoor hebben jullie je al die tijd met hart en ziel ingezet. Voor jullie inzet en toewijding ben ik jullie oprecht dankbaar.

Van harte hoop ik, dat we in onze geloofsgemeenschappen nog geruime tijd zullen mogen delen in jullie betrokkenheid en inspiratie.

Gods zegen voor jullie en voor allen die jullie lief zijn.
Een heel mooie viering van jullie jubileum gewenst.
Met vriendelijke groet, Pastoor André Monninkhof

Nieuws over het Heilig Vormsel en de Eerste Heilige Communie

Ook in 2020 is er weer de mogelijkheid om de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel toegediend te krijgen.

De Eerste Heilige Communie vindt plaats op zondag 19 april 2020.

Op de ouderavond zullen wij u alles vertellen over het project. De ouderavond vindt plaats op 29 januari 2020 om 19.30 uur in de parochiezaal van Slagharen. U kunt uw kind opgeven door haar/hem aan te melden bij het secretariaat of via het opgave formulier wat u vindt op de website:

<https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroep-catechese/>

Na opgave zullen wij de ouders middels mail de agenda sturen voor de ouderavond, en gaande weg het project kunnen wij u op de hoogte houden.

Het Heilig Vormsel vindt plaats op zondag 7 juni 2020.

Het Heilig Vormsel zal worden toegediend aan de jongeren die op dit moment in groep 7 of groep 8 zitten van de basisschool.

De invulling van het project hoort u op de ouderavond. Het Vormsel zal ook dit jaar weer in samenwerking zijn met; Hardenberg, Slagharen, de Belte en Dedemsvaart. De Vormselviering zal in Slagharen gaan plaatsvinden, daarom hebben we besloten de ouderavond in Dedemsvaart te organiseren. De ouderavond vindt plaats op woensdag 12 februari 2020 om 19.30 uur in de parochiezaal van Dedemsvaart.

Wil uw kind het H. Vormsel toegediend krijgen kunt u dit melden bij het secretariaat of via het opgave formulier wat u vindt op de website <https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/pastoraatsgroep-catechese/>

Na opgave zullen wij de ouders middels mail op de hoogte houden en de agenda mailen voor de ouderavond.

Wellicht tot ziens op de ouderavonden.

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Werkgroep Heilig Vormsel

Oogstdankfeest

Ook dit jaar hebben we tijdens de Oogst Dank week weer kunnen genieten!

Het begon met de mooie vieringen in het weekend van 28 en 29 september. Tijdens het weekend en de gehele week hebben veel mensen weer genoten van de vele mooie creatie's die weer gemaakt zijn door creatieve en inspirerende vrijwilligers. Daarnaast was er een expositie van schilderwerken van dhr. Roelof Mulder. Het geheel sloot mooi op elkaar aan.

Hierbij wil ik, namens de gehele locatieraad, alle vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan het organiseren en tot stand brengen van "Oogst Dank " enorm bedanken voor hun inzet.

Antoinette Kosse voorzitter Locatieraad

Het lopen over de graven tijdens een begrafenis

Tijdens de afgelopen jaarvergadering is er gevraagd of er een oplossing kon komen voor het feit dat er tijdens een begrafenis op de graven wordt gelopen. Samen met Pastoor Monninkhof en Pastoraal werker Joop Butti is er gekeken naar de mogelijkheden om de graven tijdens een begrafenis te ontzien. Dit is nog niet zo eenvoudig en de eventuele mogelijkheden die naar voren zijn gekomen kunnen een impact hebben op de manier zoals wij nu een afscheidsviering vieren. Er is meer tijd nodig om een gedegen besluit te kunnen nemen. Om toch al iets te doen gaan wij de begrafenisondernemers vragen om vanaf nu, aan het eind van iedere viering, mensen te vragen om niet op de graven te lopen en hier alert op te zijn. We hopen dat dit effect heeft waardoor wellicht een andere oplossing niet nodig is.

Antoinette Kosse

Voorzitter locatieraad

De aarde dienen

In Genesis 3:23 staat, dat God de mens opdracht geeft de aarde te bewerken. In het Hebreeuws staat dat hij de opdracht krijgt de aarde te dienen. Een prachtig onverwacht woord. De schepping is van God en de mens moet daar zorgvuldig mee omgaan. Beseffen dat je de aarde niet mag uitputten, want de aarde is niet van jou, maar van God. De belangen van de economie, of welke hedendaagse goden dan ook, zijn ondergeschikt aan het belang van de aarde. Een opdracht voor ieder mens, maar juist als je in God gelooft en Hem wilt dienen, ben je ook geroepen om de aarde te dienen. Een actuele opdracht, een actuele discussie die soms heel hoog oploopt.

Sommige grote landen (met Trump voorop) die het klimaatakkoord weigerden te ondertekenen, maar er ter wille van de concurrentiepositie nog een schep(je) bovenop deden. Mensen die wetenschappelijke rapporten over het milieu, als nepwetenschap menen te kunnen afdoen. Ook in Nederland vindt dit alles navolgers.

Het rapport van de commissie Remkes deed veel (stik)stof opwaaien. Ongekende maatregelen dreigen die voor velen (grote) gevolgen kunnen hebben. Niet alleen voor de bouwbedrijven, bouwvakkers en woningzoekenden, maar ook voor de boeren. Vorige week dinsdag lieten de boeren zich horen. Op het moment dat ik dit schrijf hoor ik dat dit zeer lange files tot gevolg heeft. Ik hoop en bid dat alles vreedzaam

zal verlopen. Het protest van de boeren is begrijpelijk want door alle polarisatie die rondwaart in onze maatschappij lijken zij de zwarte piet (ook al zo'n polariserende figuur ...) toegespeeld te krijgen en hebben velen de angst dat ze hun bedrijf niet kunnen voortzetten. Het is wel erg goedkoop en gemakkelijk om naar een ander te wijzen en een ander de zwarte piet toe te spelen. In Witharen werd mij op startzondag gevraagd voorbede voor de boeren te doen. Ik deed dat. Niet om politiek stelling te nemen, maar vanwege pastorale overwegingen. Ik spreek regelmatig met boeren die met liefde voor de natuur en de dieren hun brood proberen te verdienen. Heel veel (milieu) maatregelen hebben ze al moeten nemen. Dat is niet altijd gemakkelijk en kostte (veel) geld.

Overigens zaten de boeren die ik sprak doorgaans helemaal niet te wachten op steeds meer en steeds groter. Veel boeren voelen zich in dit alles niet gehoord en begrepen en ten onrechte als zondebok aangemerkt. Ja, maar het milieu dan? Daar heb ik natuurlijk niet zomaar even een oplossing voor. Het is een gezamenlijke uitdaging die we sámen moeten aangaan. Je kunt daarbij niet alleen en zomaar naar anderen wijzen. In een vergadering van alle Ommer voorgangers van alle kerken, beseften we ook dat we als gezamenlijke kerken aandacht aan het milieu en alle problemen die hier rondom spelen moeten besteden. Op een manier die de polarisatie tegen gaat, om te verbinden, om daarmee ook de vrede in de samenleving te dienen. In de katern van het winterwerk 'Samen Groeien' vindt u al een aanzet voor onze PKN gemeentes door collega Hans Baart.

Een beter milieu begint bij jezelf. Er is een andere manier van denken en consumeren nodig en dat is een (geleidelijk) proces. Het begint echter met de wil er zelf een bijdrage aan te leveren, hoe klein dan ook. En daarmee dien je de aarde, dien je God de Schepper en dien je je (klein)kinderen van wie wij de aarde in bruikleen hebben.

Ds. Kest Jelsma

Bron: "Kerkvensters", Kerkblad van gereformeerd en hervormd Ommen, Vinkenbuurt, Witharen, dd. 11 oktober 2019. Dit artikel is overgenomen met toestemming van de auteur.

Inloopmiddag.

We zijn opnieuw begonnen de inloopmiddag te organiseren en wel op iedere tweede zondag van de maand en nodigen wij u weer van harte uit voor een gezellige middag op

Zondag 10 november 2019 van 14.00 – 16.00 uur

in de parochiezaal in Slagharen, Herenstraat 15.

Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u kaarten, rummikub of mens erger je niet spelen, of gewoon gezellig praten met elkaar. Breng ook uw buurvrouw en/of buurman mee want we vinden het fijn als u met velen komt. Laat ons even weten als u geen vervoer heeft, daar zorgen wij dan voor.

Met vriendelijke groet en graag tot dan,

Annie Bosch, tel. 0523 68 17 62

Overleden 15 september j.l.

Ingrid Bärbel Verweg-Reimer

Op de leeftijd van 57 jaar

Laten we haar in onze gebeden herdenken.

Varia

Inloopmiddag.

Op woensdag 13 november en zondag 24 november bent u van harte welkom in het

Parochie Centrum van de St. Vitus in Dedemsvaart van 14.00 uur tot 16.00 uur.

De bedoeling is om onder het genot van een kop koffie of thee, gezellig samen te zijn, om te praten, een film kijken, te kaarten of andere spellen te doen.

Ook uw kennissen, vrienden of vriendinnen zijn van harte welkom, want "hoe meer zielen, hoe meer vreugde".

Als u geen vervoer heeft, laat het ons weten, dan zorgen wij daarvoor. Vriendelijke groet en tot 13 en 24 november.

Anton Bontjer tel. 612434 Margreet Minke tel. 612201

Thérèse Stroeve tel. 610515

Maak je eigen lampion en vier een feestje rond het kampvuur



Wat?	Viering in de kerk met kindernevendienst in
Waar?	R.K. kerk de Belte
Wanneer?	9 november
Hoe laat?	19.00 uur

Tarcisiusdag 2019

Op zaterdag 21 september is het 's morgens heel vroeg al een drukte van belang op het station van Hardenberg. Vijf misdienettes van de geloofsgemeenschappen Slagharen, De Belte en Hardenberg staan te overleggen met hun begeleiders, ze besluiten alle misdienaarsgewaden in één grote koffer te stoppen. Het is duidelijk waar de reis naar toe gaat: de jaarlijkse Tarcisiusdag vindt vandaag plaats in Utrecht. Voor deze misdienettes is het niet nieuw, ze zijn allemaal al eens eerder geweest en verheugen zich op deze dag.

Na een voorspoedige reis komen we om 8.51 uur aan op het station in Utrecht en zijn we rond half 10 in het Bonifaciushuis, waar de koffie, de thee en frisdrank klaar staan en waar de 230 (!) misdienaars die vandaag deelnemen, zich kunnen omkleden. Om kwart over 10 kleurt de straat wit, rood en groen, de misdienaars en acolieten lopen in Processie naar de St. Catharinakathedraal waar kardinaal Eijk en de hulpbisschoppen ons opwachten. Er volgt een mooie eucharistieviering met prachtige zang van een gelegenheidskoortje, enkele misdienaars

mogen helpen bij het klaarmaken van de tafel. Na afloop lopen we in Processie terug naar het Bonifaciushuis.

Het middagprogramma is deze keer heel gevarieerd, er stappen misdienaars in kano's, anderen gaan lasergamen, voor ons zijn plekken op een rondvaartboot gereserveerd. Het tweede deel bestaat uit opdrachten die met de liturgie, de 7 sacramenten en het kerkelijk jaar te maken hebben, heel leuk en leerzaam! Iedereen speelt fanatiek mee, we hebben best veel opdrachten goed! Dat wordt straks nog spannend, welke groep zal er winnen?

Het laatste onderdeel van deze dag vindt plaats in de tuin van kardinaal Eijk, daar verzamelen alle 230 misdienaars en de 50 begeleiders zich en er is voor iedereen onbepaald patat, snacks en er is frisdrank. Dat gaat er wel in na de grote afstanden die we hebben moeten lopen vandaag! Als alle buikjes gevuld zijn, is het tijd voor de "balkonscène". Kardinaal Eijk en de hulpbisschoppen nemen plaats op het balkon, alle anderen zitten of staan in het gras. Het weer werkt gelukkig mee, geen natte billen vandaag! Kardinaal Eijk begint met een bedankje, niet alleen voor de organisatoren van vandaag, maar vooral ook voor de misdienaars en acolieten, die zich niet alleen vandaag 100 % ingezet hebben, maar dat het hele jaar door doen in de eigen parochie of geloofsgemeenschap.

Als de uitslag bekend wordt gemaakt, blijken wij op de vijfde plaats geëindigd te zijn, niet slecht! Iedereen mag naar boven komen, krijgt een hand en een persoonlijk bedankje van kardinaal Eijk en een mooi verzilverd kruisje, als aandenken aan deze dag. We vinden het jammer dat we geen eerste geworden zijn, maar.....nu kunnen we wèl de trein van 17.19 uur halen en in Hardenberg nog even samen eten. Daarna nemen we afscheid van elkaar met de afspraak: volgend jaar gaan we weer! Iedereen vond het een leuke en leerzame dag en we hopen dat het bisdom in 2020 weer een Tarcisiusdag organiseert. Dan zijn we zeker weer van de partij!

Veronique Reimer

Een pelgrimstocht van diaconale initiatieven

Uitreiking Ariënsprijs 2019

**Doe mee aan de Ariëns Prijs voor
Diaconie 2019!**

Nomineer uw favoriete activiteit!



Is er in uw parochie een initiatief of idee op het gebied van caritas of diaconie, of missie project, dat de aandacht verdient? Kent u een oecumenisch diaconaal initiatief dat opvalt? Doet uw parochie of Parochiële Caritas Instelling (mee) aan een geweldige activiteit voor mensen in de knel in de samenleving? Meld deze activiteit of dit project dan nu aan als genomineerde!



AARTSBISDOM
UTRECHT



Onderweg

Kwart voor negen verzamelen we op de afgesproken plek in Dedemsvaart. En dan...met z'n achten in twee auto's op weg naar het Titus Brandsmahuis in Deventer. Want daar is vandaag, 12 oktober, de uitreiking van de Ariënsprijs 2019. Na een uurtje rijden zijn we er.

Oude bekenden

We parkeren de auto's en lopen naar de ingang. Daar heten twee (oude) bekenden ons hartelijk welkom: Ria Doornbusch

en Lonneke Gunnink-van den Berg. Zij zijn twee van de negen juryleden van de Ariënsprijs. Eerst inloop met een kopje koffie, of thee, met een plakje cake. Om half elf begint het officiële programma. Hub Crijns, ook lid van de jury, is de dagvoorzitter.

Hub is ook een bekende voor sommigen van ons. Hij heeft voor de Caritaswerkgroepen een paar jaar geleden namelijk een lezing gehouden. Zeven vrouwen van de eettafel -Ineke, Gineke, Donna, Natsinet, Hanadi, Gonnie en Greet- en ik Geert van het PCI-bestuur, we beslaan een hele rij stoelen. Allemaal benieuwd wat er gaat gebeuren...een tikje spannend ook wel.

Trots als een pauw

Ik zie iemand zwaaien!....Marga klein Overmeen. Ze neemt plaats op de stoel voor mij. Zie Marga en mij daar eens zitten...zo trots als een pauw. Van de 31 genomineerden zijn er drie van onze Emmanuelparochie: Boerderijvieringen Lemelerveld, Eettafel Dedemsvaart en Duofiets Vilsteren.

We beginnen onze pelgrimstocht

We trappen af met een korte gebedsviering geleid door Mgr. Ted Hoogenboom. Daarna begint onze pelgrimstocht van diaconale initiatieven. Marga mag bijna gelijk het spits afbijten. In een kort interview met Ellen Hogema vertelt ze over de Boerderijvieringen in Lemelerveld. Daarna volgt een afwisselend programma met muziek en interviews over andere initiatieven. Hans Oldenhof, diocesaan diaconaal werker DKCI, ook een lid van de jury, geeft een interessante voordracht over: "Je moet het zien", theologische reflectie op de voorgedragen diaconale initiatieven.

Pauze, bezoek van de standjes en even bijkletsen

Het is pauze. We genieten van een geweldig goed verzorgde lunch met broodjes kaas en ham, fruit, melk, karnemelk, jus of koffie of thee. Complimenten aan de organisatie en de mensen van het Titus Brandsmahuis. Door het hele gebouw zijn er standjes. Enkele van de initiatieven presenteren zich hier. We gebruiken de pauze ook om even lekker bij te kletsen. "Dag Bernanda, leuk om je te zien!" Ook genieten we van muziek van de verschillende koren die er zijn.

Het tweede deel van de pelgrimstocht

Na de pauze begint het tweede deel van onze inspirerende pelgrimstocht van diaconale initiatieven. Ellen Hogema interviewt Ineke en Natsinet van de eettafel Dedemsvaart. We zijn bijna toe aan het spannendste deel van het programma: de prijsuitreiking.

Prijsuitreiking

Hub Krijns, Yvonne Schneider en Mgr. Ted Hoogenboom reiken de prijzen uit. Helaas is er geen geldprijs voor één van onze ingediende initiatieven. De eerste prijs en de publieksprijs gaan beiden naar "Kearls unne mekaar Vasse". Onze oprechte felicitaties aan dit initiatief. Eigenlijk moeten we gewoon alle projecten feliciteren. Stuk voor stuk geweldig om te zien dat er zoveel medegelovigen zich met ongelofelijk veel toewijding en energie inzetten. Dit vindt de jury gelukkig ook. Elk initiatief krijgt een plaquette als aandenken.

Stiekem

Als PCI-bestuur zijn we ontzettend trots op onze werkgroepen: wel of geen projecten ingediend voor de Ariënsprijs. Daarom nodigen wij iedereen van de caritas-werkgroepen, maar ook iedereen die op één of andere manier wat met diaconie te maken heeft, uit voor ons tweede

Diaconale Café. Dit houden we op 5 november 2019 in Dedemsvaart. Het programma begint 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. We hopen elkaar daar ook te inspireren. Maar sowieso maken we er een gezellige avond van. Stiekem hopen we natuurlijk dat er vanuit de Emmanuelparochie voor de volgende editie van de Ariënsprijs zich weer een aantal initiatieven aanmelden. Dus heb je een goed idee, schroom niet en benader ons. En zoals we zo vaak zeggen: “Voor een goed idee is altijd geld”.

Geert van de Logt

Voorzitter PCI-Emmanuel

PCI-bestuur Emmanuelparochie: PCI@emmanuelparochie.nl

Geert van de Logt, Maria Malinowski, Wim Herder, Wim Lubbers, Leny van Eck, Hendrie van der Most

CATHOLICISM – Verken de Kerk

Heb je je altijd al afgevraagd wat we nu precies geloven in de Rooms-Katholieke Kerk? Wil je weten welke plaats Maria heeft in het geloofsleven, wie Jezus is en meer te weten komen over het gebed, de liturgie en het eeuwig leven? Dan doe je er goed aan om je aan te melden voor **CATHOLICISM – Verken de Kerk**.

CATHOLICISM is een 10-delige dvd-serie gemaakt door bisschop Robert Barron. Barron is hulp-bisschop van het bisdom Los Angeles in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Hij is de oprichter van Word on Fire Ministries, waarmee hij de eeuwenoude tradities en het geloof van de Kerk verspreid d.m.v. moderne kanalen, zoals Social Media.

Kijk op: www.wordonfire.org.

In het nieuwe kerkelijk jaar 2019 – 2020, wil ik graag met u deze ontdekkingsstocht aangaan, samen met Robert Barron. Om zo samen te ontdekken wat het Rooms-Katholieke geloof inhoud en te bieden heeft. Aanleiding voor dit initiatief is het **Jaar van de Eucharistie** dat vanaf de eerste zondag van de Advent 2019 door het aartsbisdom Utrecht wordt afgekondigd en dat eindigt op het hoogfeest van Christus Koning in 2020.

De bedoeling van **CATHOLICISM – Verken het Geloof**, is dat we ongeveer twee uur samenkomen, een aflevering kijken en vervolgens

met elkaar erover in gesprek gaan. Het is niet verplicht alle bijeenkomsten aanwezig te zijn, u kunt natuurlijk ook gerust zelf een keuze maken. Wél is het praktisch dat u zich bij mij, pastor Johan Rutgers, pr. opgeeft, dan kunnen we rekening houden met de hoeveelheid koffie en thee. Er is géén verplichte bijdrage, maar een vrijwillige gift om de onkosten te dekken is van harte welkom en wordt zéér gewaardeerd.

Graag tot ziens bij één van de bijeenkomsten (of alle 10 natuurlijk).

Alle goeds, zegen en inspiratie toegewenst,

Pastor Johan Rutgers, pr. Emmanuelparochie

Voor wie: Iedereen die geïnteresseerd is in het Rooms-Katholieke geloof

Waar: Parochiecentrum Sint Vituskerk, Langewijk 172, 7701 AK Dedemsvaart

Hoe laat: 19.30 tot 21.30 uur

Wanneer in 2019

3 december – Jezus, God en mens

Wanneer in 2020

7 januari – Het onderricht van Jezus

4 februari – Het mysterie van God

3 maart – Maria, de Moeder van God

7 april – Petrus en Paulus

12 mei – Christus en de Kerk

2 juni – Liturgie en Eucharistie

(in juli en augustus niet i.v.m. zomerperiode)

1 september – De gemeenschap van de heiligen

6 oktober – Gebed en geestelijk leven

3 november – Het eeuwig leven

Kosten: Vrije gift

Aanmelden d.m.v. een e-mail te sturen naar

pastor.rutgers@gmail.com o.v.v. “CATHOLICISM - Verken de

Kerk” of door te bellen met nummer 06 53 21 01 74. Vermeldt dan even je naam en je verdere contactgegevens.

Inzicht en Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie

Voor de komende weken staan de volgende activiteiten gepland (voor meer informatie zie de brochure en de website van onze parochie:

www.emmanuelparochie.nl):

Dinsdag 5 november 20.00 uur:

Filosofie in Dedemsvaart door pastor Butti
(iedere 1^e dinsdag van de maand)

Woensdag 6 november 20.00 uur:

Ad Fontes Bijbel-leesgroep in Dedemsvaart door pastor Rutgers
(iedere 1^e woensdag van de maand)

Woensdag 13 november 20.00 uur:

Filosofie in Heino door pastor Butti
(iedere 2^e woensdag van de maand)

Donderdag 14 november 19.30 uur

Kerstengeltjes knutselen in het parochiecentrum Heino

Donderdag 21 november 19.30 uur:

Geloven Nu in Ommen door pastor Butti
(iedere 3^e donderdag van de maand)

Zondag 24 november 19.00 uur

Filmavond in Hardenberg

Woensdag 27 november 20.00 uur:

Filosofie in Ommen door pastor Butti
(iedere 4^e woensdag van de maand)

Donderdag 28 november 20.00 uur:

Israël: een rondleiding in Dalfsen door pastor Butti
(vijf avonden: elke 4^e donderdag van de maand)

U kunt zich aanmelden via het parochiesecretariaat of via de mail:

InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl

Verenigingen.

Buurtkamer

Wij hebben de datum van 26 oktober naar 2 november gezet
Er was dan Biljarten en kaarten.
26 oktober is er toneel in het Kronkelhonk

ZijActief

Maandag 11 november om 19.30 uur in de parochiezaal

“Rituelen bij begrafenissen” door Mevr. Gea van Weperen.

Als vrijwilligster bij Yarden heeft zij hier veel mee te maken en daar dit onderwerp haar zeer

boeit heeft zij er veel over gelezen en verzameld en er een mooie lezing met power point over gemaakt.

Zij gaat ons vertellen over de verschillende rituelen bij sterven, uitvaart en rouw in multicultureel Nederland. Ook nieuwe rituelen, waarbij heden ten dage steeds meer mogelijk is, komen aan bod.

Een zeer interessante lezing voor ons allen. Mis het niet!

Donderdag 7 november filmmiddag om 13.30 uur in de parochiezaal. Kosten € 3,--

R.K. Vrouwenvereniging

Woensdag 13 november om 19.30 uur in de parochiezaal.

Foto Booij. Hij geeft ons een dia-avond. Voor ons is het een verrassing waar het over zal gaan.