

Nieuwsblad Mei 2021

Geloofsgemeenschap
H. Alphonsus de Liguori Slagharen
behorende tot de



Emmanuelparochie



Vrijheid

*Vrijheid dat is veilig spelen,
op de plek waar jij mag zijn.
Vrijheid dat is eerlijk delen,
zonder angst geweld of pijn.*

*Vrijheid is elkaar vergeven,
daar is liefde bij gebaat.
Vrijheid is in vrede leven,
zonder muur of prikkeldraad.*

Bestuur Emmanuel Parochie

Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.

Vice voorzitter, mevr. H.A.M. Schoorlemmer-Nijhout

Secretaris, vacant

Penningmeester, vacant

2^e Penningmeester, dhr. J.A. Wibier

Bouwzaken, dhr. B. Lenferink

Pastoresteam R.K. Parochie Emmanuel

- **Pastoor A.G.M. Monninkhof (André)**,
Telefoon: 06-22786151 email: monninkhof@hetnet.nl
- **Pastor J.W. de Vries (Hans)**,
Telefoon: 06-45290266 email: prhansdevries2020@gmail.com
- **Pastoraal werker Drs. J.G. Butti. (Joop)** Contact pastor voor De Belte, Dedemsvaart, Hardenberg en Slagharen
Profiel: Catechese
Herenstraat 17 7776 AG Slagharen
Telefoon: 0523-684769 email: butti@home.nl
- **Pastoraal werker M. Klein Overmeen- Groot-Zwaaftink (Marga)** Contact pastor voor Dalfsen, Heino, Hoonhorst, Lemelerveld, Ommen, Vilsteren en Lierderholthuis.
Profiel: Diaconie
Telefoon: 06-18276484 email: m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl

Vrije dagen pastoresteam

Maandag: pastores de Vries, Butti en Klein Overmeen.

Dinsdagavond en zaterdag tot 16:00 uur: pastoor Monninkhof

Slagharen: Geloofsgemeenschap St. Alphonsus de Liguori Herenstraat 15, 7776 AG Slagharen.

Tel. 0523-681331

Bankrekening geloofsgemeenschap NL88 RABO 0147 7013 41

E-mail: deliguori@hetnet.nl

Website: <https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/>

Livestream: "Uitzending Kerkdienst Slagharen" op website.

Vieringen: Zaterdag 19.00 uur of Zondag 9.00 uur

Bestuur van de locatieraad

Voorzitter : mevr. Antoinette Kosse tel.: 06-25578075
Secretaris : dhr. Bas Kok tel.: 0523-683650
Penningmeester: dhr. Hans Kosse tel.: 0523-682883

Pastoraatsgroep

Opbouw : dhr. Herman Juurlink tel.: 0523-683299
Diaconie : mevr. Ineke Santman tel.: 0523-682751
Liturgie/Catechese :

Secretariaat tel.: 0523-681331

Woensdag: 10.00 – 12.00 uur
Vrijdag: 10.00 - 12.00 uur

Uitvaartverzorgster: Mevr. Osseforth

tel: 06-52621701

Begrafenisvereniging: barbara.slagharen@gmail.com

Livestream

In de kerk is een livestreaminstallatie geplaatst en een groep van vrijwilligers samengesteld die de opnames verzorgen. Er is nu de mogelijkheid om de weekendvieringen via livestream te volgen. Via de link op de website van onze kerk;

<https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/>

Link; "Uitzending Kerkdienst Slagharen"

Actuele informatie is te vinden op de website

<https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/>

Pastoralia

Je leven in één herinnering

Elke zondagmorgen, op weg naar de viering van negen uur luister ik in de auto naar het programma “Hoogtij” van RTV Oost. Zaken over kerk, religie en samenleving komen daar aan de orde.

Altijd in de vorm van een interview.

Zo ook een tijdje geleden schakelde ik in, en hoorde vanuit het niets de zin:

“Stel dat je na je dood één herinnering mee mag nemen naar het hiernamaals, welke kies je dan?”

Een interview met iemand die deze vraag gesteld had aan inmiddels honderden mensen van hele verschillende pluimage. Aan bejaarden en studenten, aan directeuren en daklozen, aan christenen, moslims en atheïsten.

Wat een mooie, prikkelende vraag vond ik dat. En ik werd meteen heel nieuwsgierig naar de antwoorden die de mensen daarop gegeven hadden.

Heel divers, zo bleek uit het interview. Ten eerste bleek uit de antwoorden, dat niemand de herinnering aan zijn of haar carrière wilde meenemen. Ook de herinnering aan financiële meevallers in het leven werden het niet waard bevonden om mee te nemen. Blijkbaar zijn de dingen waar we ons doorgaans druk om maken, niet de dingen waar het werkelijk om gaat.

Zelfs lang niet alle antwoorden hadden te maken met geluk, of met gelukkig zijn.

Sommige herinneringen waren zelfs die aan een moeilijke periode in het leven, maar blijkbaar had zo'n periode dan toch zin gehad; was men 'gelouterd' eruit gekomen.

Een voorbeeld: een man had verteld dat zijn dochttertje gestorven was in zijn armen. Vreselijk, dat gun je niemand. Maar hij had er toch voor gekozen om die herinnering mee te nemen. Hij had het leven langzaam uit haar weg voelen glijden, en juist in dat moment had hij zich meer dan ooit verbonden met haar gevoeld. Verbonden met haar en met het leven.

Je verbonden voelen met de ander, met de mensen om je heen, dat was waar de vele antwoorden op neer kwamen.

En als er dan één gemene deler was, dan was het, dat alle herinneringen te maken hadden met zingeving. Je verbonden voelen met de Ander of met anderen, dat is waar het blijikbaar om gaat.

Dat geeft zin aan het leven.

En heel vaak waren het geen herinneringen aan hele grote gebeurtenissen, maar werd er iets uit het dagelijks leven genoemd.

Juist omdat mensen zich daar verbonden voelen met de ander.

Een tijdje terug werd ik geroepen bij een stervende parochiaan. Bijna te moe was ze, om te praten. Aan het eind van haar krachten. Aan de wand in haar kamer hingen nogal wat foto's; man, kinderen en kleinkinderen. Ik wees een foto aan, en zij vertelde kort wie het was en waarom diegene zo bijzonder voor haar was. 'Dat ik ga sterven, vind ik niet zo erg, zei ze, maar dat ik hen moet loslaten, dat doet me zo zeer' zei ze.

Over verbondenheid gesproken..

Marga klein Overmeen

Meimaand-Mariamaand

Duizend rozen zou ik je willen geven,
maar ach, die bloeien maar zo even.
Daarom één prachtige roos voor jou,
met de belofte om dat te doen
wat jouw zoon ons heeft gevraagd.

Om verdraagzaamheid te brengen,
te helpen waar het moeizaam gaat.
Om heel veel bruggen te bouwen,
mensen te verbinden met elkaar.
Om wat troost te brengen hier en daar.

Vieringen in de regio.

(Wijzigingen voorbehouden)

**Geloofsgemeenschap Onze lieve vrouw van Fatima, de Belte;
Hemelvaart donderdag 13 mei, 7.00 uur**, Communieviering in regioverband, past. werk. Butti

Mei	1/2	8/9	15/16	22/23	29/30
Geloofsgemeenschap St. Vitus, D'vaart za.19.00 uur zo. 9.00 uur	GV ----	CV ----	EV ----	---- CV	EV ----
Onze lieve vrouw van Fatima, De Belte za.19.00 uur zo. 9.00 uur	---- GV	EV ----	---- GV	CV ----	---- EV

GV = Gebedsviering, wordt verzorgd door een werkgroep

CV = Communieviering

EV = Eucharistieviering

Viering in de Nieuwe Wever en de Eik.

Vanwege de regelgeving rond het corona-virus kunnen de maandelijkse vieringen in de Nieuwe Wever en in de Eik nog niet worden hervat.

Aanmelding voor viering.

Voor alle vieringen die u wilt/kunt bezoeken geldt dat u zich vooraf aan moet melden bij het secretariaat.

Op deze manier hebben we vooraf goed in beeld hoeveel mensen er tijdens de viering aanwezig zullen zijn. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Liturgische vieringen/intenties, **Geloofsgemeenschap H Alphonsus de Liguori** (Wijzigingen voorbehouden)

Iedere dinsdag 18:45 uur Communieviering
Iedere donderdag 9.00 uur Eucharistieviering

De vieringen zijn ook te volgen via livestream, te vinden op;
<https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/>
Link; "Uitzending Kerkdienst Slagharen"

- Za. 1 mei**
19.00 uur, Euch. viering, past. Monnikhof, m.m.v. Cornel
Bernard en Diny Schlepers-Hemme en Rita en Berry Schlepers;
J.W. Wencker en echtgenote; Ouders Postma-Soppe; Bennie
en Berry Maas; Ouders Bouwhuis-Finkers en fam.; Johan Lulf;
Hennie Pater-Veldman.
- Di. 4 mei (Dodenherdenking)**
19.15 uur, Gebedsviering, past. werk. Butti, m.m.v. Cornel
- Zo. 9 mei (Moederdag)**
9.00 uur, Euch. viering, past. Wenker, m.m.v. Caeciliakoor
Joop en Leida Mecklenfeld-Schepers; Johan Lulf; Hennie Pater-
Veldman; Mieke Viskaal-Wessel; Meine en Lenie Kloppenburg;
Winy Spijker-Oude Nijhuis; Fam. Mecklenfeld-Scholten; J.W.
Wencker en echtgenote.
- Di. 11 mei**
Pastoor Noordman; Pastoor Langkamp.
- Do. 13 mei Hemelvaart van de Heer**
7.00 uur Communieviering past. werk. Butti in
regioverband in De Belte
11.00 uur Euch. viering in Ommen

- Za. 15 mei**
19.00 uur, Gebedsviering, m.m.v. Caeciliakoor
Gerard en Gré de Vent-Koorman; Britt Kosse; Anton de Vent; J.W. Wencker en echtgenote; Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; Ouders Juurlink-Spijker; Fam. de Gooijer-van der Most; Bernard en Aida Beukers-de Gooijer; Johan Feddema en ouders Schlepers-de Munnik en fam.; Hennie Pater-Veldman.
- Di. 18 mei**
Broeder Cornel; Bennie en Berny Maas.
- Zo. 23 mei (Hoogfeest van Pinksteren)**
9.00 uur, Euch. viering, past. Wenker, m.m.v. Caeciliakoor
Betsie Wenker- Elfrink en ouders Wenker-Maas; J.W. Wencker en echtgenote; Jans en Rika Hegeman-Soppe; Joop en Leida Mecklenfeld-Schepers; Ouders Plas-Sentker en Herman Plas; Gerard Back; Hein Tholen; Hennie Pater-Veldman.
- Ma. 24 mei (Tweede Pinksterdag)**
10.00 uur, Euch. (Emmanuel-)viering in parochieverband, past. Monninkhof, pastoresteam, m.m.v. Cornel
- Do. 27 mei**
Pastor Zandbelt.
- Za. 29 mei**
19.00 uur Comm. viering, past. werk. Butti, m.m.v. Caeciliakoor
J.W. Wencker en echtgenote.



Misdienaar beurten

Za. 1 mei 19.00 uur	Lisa Meekhof en Stefanie Bosch
Zo. 9 mei 9.00 uur	Annie Kok en Zwaanet Bosch
Zo. 23 mei 9.00 uur	Hilda Berg en Lisa Meekhof
Ma. 24 mei 10.00 uur	Hilda Berg en Lisa Meekhof
Za. 29 mei 19.00 uur	Stefanie Bosch en Zwaanet Bosch

Bij vragen of mededelingen kun je mij bellen. Ook voor het opgeven van misdienaars of misdienettes. Hilda Berg. Tel.: 683081

Opbrengst collecte

Witte Donderdag	€ 18,45
Goede Vrijdag	€ 26,30
Paaswake	€ 67,90
Eerste Paasdag	€ 26,90
Vastenactie kerk	€ 171,25
Vastenactie school	€ 161,49
11 april	€ 14,30

Van de Redactie

Beste medeparochianen,

Een nieuwe maand voor de boeg en naar wij hebben begrepen gelukkig een klein beetje versoepeling van de maatregelen.

De maand mei is Mariamaand en we beginnen op 4 mei met de jaarlijkse Dodenherdenking, dit gaan we herdenken met een gebedsdienst door past. werk. Butti. De kranslegging wordt verzorgd door Plaatselijk Belang en gebeurt in stilte zonder publiek.

Dan op 5 mei Bevrijdingsdag, of daar festiviteiten van doorgaan is ook niet bekend. Daarna is het op 9 mei Moederdag en dat gaat gelukkig wel door met een eucharistieviering in de kerk. Op 13 mei is het Hemelvaartsdag, er is geen viering in de kerk van Slagharen, maar wel op de Belte.

Dan vieren we op 23 mei het Hoogfeest van Pinksteren met een eucharistieviering in de kerk.

Mocht u nog niet naar de kerk willen, u kunt de viering altijd bekijken via de Livestream van de kerk. Verderop in dit blad kunt u lezen hoe u dat kunt opzoeken op de computer.

Wij wensen u een goede maand toe.

De Redactie

Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad juni, 10 mei 2021.

Red.vergadering	vouwen en nieten	afhalen
Juni 10 mei	18 mei	19 mei (i.v.m.
Pinksteren)		
Juli/Aug.14/21 juni	22/29 juni	23/30 juni

Wij feliciteren

Wij feliciteren iedereen die in de maand mei jarig is. Wij wensen u een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een gezond en gelukkig nieuw levensjaar.

Kroniek

Overleden op 15 maart j.l.

Johan Gerard Varweg, op een leeftijd van 88 jaar

Laten we hem in onze gebeden herdenken.

Overleden op 24 maart j.l.

Johannes Hendrikus Lulf, op een leeftijd van 82 jaar

Laten we hem in onze gebeden herdenken.

Overleden op 9 april j.l.

Hendrikje Pater-Veldman, op een leeftijd van 71 jaar

Laten we haar in onze gebeden herdenken.

Wat iedere parochiaan wil weten.

We willen graag nogmaals de mogelijk om de vieringen vanuit huis te bekijken bij eenieder onder de aandacht brengen.

In de kerk is een livestreaminstallatie geplaatst en een groep van vrijwilligers samengesteld die de opnames verzorgen.

De vieringen zijn te vinden op de site van de Emmanuel parochie.

<https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/>

Link; "Uitzending Kerkdienst Slagharen"

Als een windvlaag

*Als een windvlaag die ons aanraakt,
als een kracht die vleugels geeft.
Strijkt Gods adem langs de aarde,
stroom voor hoop voor al wat leeft.*

*Kracht die mensen bij elkaar brengt,
en die grenzen opengooit.
Vuur dat koude harten opwarmt,
en de muur van ijs ontdooit.*

*Een bezieling diep van binnen,
als het trillen van een snaar.
Door de Geest van God bewogen,
staan wij open voor elkaar.*

*Mensen komen in beweging,
willen meedoen, vatten moed.
Willen bouwen aan een wereld,
waar het leefbaar is en goed.*

*Als een windvlaag die ons uittilt,
boven ons beperkt bestaan.
Wijst de Geest van God ons wegen,
die wij samen kunnen gaan.*