

Nieuwsblad

Februari 2025

Geloofsgemeenschap
H. Alphonsus de Liguori Slagharen
behorende tot de



Emmanuelparochie

Welkom
in de
Kerk



*Dit nieuwe jaar is een
Geschenk van God.*

Dank Hem op de vreugdevolle dagen.

*Vertrouw Hem in de moeilijke
periodes.*

Zoek Hem op de drukke momenten.

Príjs Hem in de vredige tijden.

En onthoud:

Hij is altijd bij je.

Bestuur Emmanuel Parochie

Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.

Secretaris, mevr. I. Viskaal

Penningmeester, dhr. L. Broeks

Algemeen lid, dhr. R. Bosma- jeugdzaken

dhr. G. Boekel- interne organisatie

Vacatures;

Vicevoorzitter en Algemeen lid Bouwzaken

Info Emmanuelparochie Pastoraal team

Pastoor André Monninkhof

06 – 227 86 151 monninkhof@hetnet.nl

Vrije dag (en): Dinsdag na 17.00 uur en Zaterdag tot 16.00 uur

Pastoraal werkster Marga klein Overmeen

06 – 182 76 484 m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl

Vrije dag(en): zondagmiddag t/m maandag

Pastoraal werkster Ria Doornbusch

06 - 144 06 955 pastordoornbusch@gmail.com

Vrije dag: Vrijdag

Groot team (ondersteunt het pastoraal team)

Parochievicaris Hans de Vries, priester

prhansdevries2020@gmail.com

Beschikbaar voor eucharistievieringen op dinsdagavond,
woensdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.

Priester-assistent Anton Wenker M.H.M.

06 – 235 81 998 antonwenker@online.nl

Beschikbaar voor eucharistievieringen op donderdagochtend,
vrijdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.

Diaken Richard Meijer richard@rkdiaken.nl

Beschikbaar: bezoekwerk verzorgingshuizen, verpleeghuizen,
ziekenhuis en hospice

Secretariaat van het pastoraal team

Mevrouw Brigitta Seekles-Huinink

06 – 161 66 736 brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl

Pastorale nood

In geval van pastorale nood kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof, pastor Marga klein Overmeen of pastor Ria Doornbusch

Ziekenzalving of zegen

Voor de ziekenzalving kunt u eveneens rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof, en voor de ziekenzegen kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastor Marga klein Overmeen en pastor Ria Doornbusch.

Biecht

Voor een afspraak voor het sacrament van de biecht, kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof.

Facebook

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100087967527521>

Instagram https://www.instagram.com/emmanuel_parochie/

Website <https://emmanuelparochie.nl/emmanuel/>

Slagharen:

Geloofsgemeenschap H. Alphonsus de Liguori

Herenstraat 15, 7776 AG Slagharen.

Bankrekening Emmanuelparochie (geloofsgemeenschap H. Alphonsus de Liguori)

NL88 RABO 0147 7013 41

Hebt u de kerkbijdrage al betaald?
U kunt dit ook doen met behulp van
deze QR-code



Bestuur van de locatieraad

Voorzitter: mevr. Antoinette Kosse tel.: 06-25578075
Secretaris: dhr. Bas Kok tel.: 0523-683650
Penningmeester: dhr. Theo Schlepers tel.: 06-50512517

Pastoraatsgroep

Opbouw: dhr. Herman Juurlink tel.: 0523-683299
Diaconie: mevr. Ineke Santman tel.: 0523-682751
Liturgie/Catechese:

Secretariaat tel.: 0523-681331

Woensdag: 10:00 – 12:00 uur

Vrijdag: 10:00 - 12:00 uur

E-mail: slagharen@emmanuelparochie.nl

Website: <https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/>

Kosters:

Mevr. Hilda Berg tel.: 06-20191061
dhr. Catharinus Maas tel.: 06-55395950

Uitvaartverzorgster: Mevr. Osseforth

tel: 06-52621701

Begrafenisvereniging: barbara.slagharen@gmail.com

Livestream

De weekendvieringen zijn ook te volgen via livestream op de website van onze kerk;

<https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/>

Link; "Uitzending Kerkdienst Slagharen

Voor alle **actuele informatie**,

zie bovengenoemde website of scan deze QR-code



Pastoralia

Maria Lichtmis

2 Februari Opdracht van de Heer Jezus in de tempel

Vroeger gaf men vaak met het doopsel aan het kind de naam van de Heilige van de dag van de geboorte. De verjaardag was dan dus ook vaak de naamdag. Die gewoonte werd nog lang gevolgd door velen in de Filippijnen in navolging van het koloniale moederland, Spanje. In het gewone leven voerden ze vaak heel andere namen of tenminste een afkorting van hun doopnaam, zoals hier ook wel. Maar vaak kon je van oudere mensen raden, wanneer ze jarig waren, als je hun doopnaam hoorde.

Zo waren vaak voorkomende doopnamen van oudere vrouwen onder meer: *Purificacion*, *Presentacion of Candelaria*. Als ik die namen hoorde vermoedde ik altijd, dat ze geboren waren op 2 februari. Op 2 februari vieren wij het feest, dat populair bij ons **Maria Lichtmis** genoemd wordt. In het Spaans is dat *Fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria*. 'Candelaria' betekent *kaars* en slaat waarschijnlijk op de kaarsen die vroeg in de morgen in processie meege dragen werden op dit feest. Men dacht dan ook aan de woorden van Simeon, dat Jezus een licht zou zijn voor de heidenen.

Het feest werd ook in het Spaans genoemd: *Nuestra Señora de la Purificacion*, of kortweg 'Purificacion' of wel 'zuivering of reiniging', wijzend op het zuiverings- ritueel dat Maria onderging, zoals alle vrouwen, die gebaard hadden. De zogenaamde *KERKGANG* vroeger hier van vrouwen na de geboorte van hun kind, kwam ook van die Joodse gewoonte.

De derde naam van het feest van vandaag in het Spaans is: *Nuestra Señora de la Presentacion*, Onze Lieve vrouw van de *Opdracht* (van Jezus in de tempel). Al deze namen wijzen naar Maria en dit feest werd veelal beschouwd als een *Maria- feest*. In feite is het op de eerste plaats een feest van Jezus, namelijk het feest van de opdracht van Jezus in de tempel veertig dagen na zijn geboorte volgens de Joodse wet. Tegelijkertijd werd dus de purificatie of zuivering van Maria herdacht. Terwijl de heilige familie in de tempel was voor die rituelen ontmoetten

ze daar ook twee oude vrome Joden, *Simeon en Anna*, twee mensen die trouw de oude wet onderhielden. Zij ontvingen het Jezuskind met open armen en wezen 'profetisch' naar de toekomst.

Met dit allemaal in gedachten kan dit feest een inspiratie zijn voor ons. Wij moeten ons geworteld en gegrond weten in ons verleden. Van het verleden kunnen we leren dankbaar te zijn voor wat goed was en nederig leren wat niet goed was. Onze fouten, schuld en schuldgevoelens moeten ons niet blijvend belasten. We moeten ons laten zuiveren: genezen en vergeven van onze schuld. Tegelijkertijd moeten we uitzien naar de toekomst vol hoop en verwachting. Dat kunnen we, als we weten dat God met ons is. Wij zijn in Gods hand.

Anton Wenker,

Mill Hill Missionaris



Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden)

Geloofsgemeenschap St. Vitus, Dedemsvaart

Zo. 2 febr. 10:30 uur, GZ, EV, pastoraal team

Zo. 9 febr. 11:00 uur, EV

Zo. 16 febr. 11:00 uur, EV

Zo. 23 febr. 11:00 uur, EV

Geloofsgemeenschap Onze lieve vrouw van Fatima, De Belte

Zo. 2 febr. 9:00 uur, WGR Hardenberg

Za. 8 febr. 19:00 uur, EV

Zo. 16 febr. 9:00 uur, EV

Za. 22 febr. 19:00 uur, CV

Geloofsgemeenschap St. Stephanus, Hardenberg

Zo. 2 febr. 11:00 uur, WGR Hardenberg

Zo. 9 febr. 11:00 uur, EV

Zo. 16 febr. 11:00 uur, WGR, Slagharen 1

Zo. 23 febr. 11:00 uur, CV

EV=Eucharistieviering, CV=Communieviering, WGR=Werkgroep,
GZ=Gezinszondag

Vieringen in De Eik en Nieuwe Wever.

In **De Eik** is er elke **1^{ste} vrijdag** van de maand een viering om **15:00 uur**. In de **Nieuwe Wever** is er elke **2^{de} vrijdag** van de maand een viering om **15:00 uur**.

Bewoners, familie of andere belangstellenden zijn welkom.

Na de viering is er koffiedrinken.

Liturgische vieringen/intenties, **Geloofsgemeenschap H. Alphonsus de Liguori**

Iedere donderdag 9:00 uur Eucharistieviering
Weekend-viering: 19:00 uur Zaterdag of 9:00 uur Zondag

De weekend vieringen zijn ook te volgen via livestream, te vinden op; <https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/>
Link; “Uitzending Kerkdienst Slagharen”

- Za. 1 febr. (Maria Lichtmis)**
19:00 uur, Communieviering, past werk. Doornbusch m.m.v. Cornel
Henk v. Wijhe; Ouders Schlepers-Hemme; Rita, Berry en Johan Schlepers; Jans en Rika Hegeman-Soppe; Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; Ouders Juurlink-Spijker; Leny Spijker en fam. Spijker-Korttrik; Joop en Leida Mecklenfeld-Schepers; Marie Juurlink-Spijker; Jans Pieper
- Do. 6 febr.**
Pastor Zandbelt; Pastoor Noordman
- Zo. 9 febr.**
9:00 uur, Eucharistieviering, past Monnikhof m.m.v. Caeciliakoor
Riek Luiken; Ouders Wenker-Schrijver en fam.; Jans Belt; Jans Hofman; Dora Wenker-Stroeve; Arnold en Richard Leijrik en fam.; Bertus Wenker en overleden leden van het Caeciliakoor
- Do. 13 febr.**
Pater Oude hengel; Pastoor Langkamp
- Za. 15 febr.**
19:00 uur, Communieviering, werkgroep Slagharen 1 m.m.v. Cornel
Gerard en Gré de Vent-Koorman; Anton de Vent; Britt Kosse; Henk v. Wijhe; Ouders Schlepers-Hemme; Rita, Berry en Johan Schlepers; Johan Feddema; Mariët Perdaan; Ouders Schlepers- de Munnik en fam.

Do. 20 febr.
Broeder Cornel; Pastor Zandbelt

Zo. 23 febr.
9:00 uur, Eucharistieviering, past. de Vries m.m.v.
Caeciliakoor
Antoon en Gretha v.d. Most-Pieper; Fam. Mecklenfeld-
Scholten; Bertus en Gerda Holtkuile-Cents; Bernard Weekamp

Do. 27 febr.
Pastoor Noordman; Pater Oude hengel



Misdienaar beurten

Zo. 9 febr.	Marieke v.d. Blieck en Lisa Meekhof
Zo 23 febr.	Marieke v.d. Blieck en Lisa Meekhof

Ook misdienaar/misdienette worden?

Voor vragen kun je contact opnemen met Hilda Berg. Tel.: 683081

Opbrengst collecte

Za. 7 dec.	€ 35,00
Zo. 15 dec.	€ 58,70
Za. 21 dec.	€ 53,30
Kerstmis	€ 295,85
Kerstcollecte Aula	€ 525,39
Zo 29 dec.	€ 29,40
Di. 31 dec.	€ 67,25
Adventsactie	€ 227,55
Knik-engel	€ 10,80
Za. 4 jan.	€ 17,80

Kroniek

Overleden op 26 december jl.
Johannes Gerhardus Pieper
Op een leeftijd van 87 jaar

Laten we hem in onze gebeden herdenken

Van de Redactie

Beste medeparochianen,

En dan gaan we al weerde tweede maand van het jaar 2025 in.

Op 2 februari vieren we Maria Lichtmis. Op 1 februari is er een Communieviering in de kerk.

Verder zijn er deze maand geen bijzondere vieringen, alleen de vieringen volgens het rooster.

Verder is de parochiejaarvergadering gepland op 24 februari. Verderop in dit blad leest u er meer over.

Wij wensen u een goede maand toe.

De Redactie

Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad van maart, 13 februari 2025

Red. vergadering	vouwen en nieten	afhalen
Mrt. 13 febr.	18 febr.	19 febr.
Apr. 15 mrt.	18 mrt.	19 mrt.

Wij feliciteren

Wij feliciteren iedereen die in de maand februari jarig is. Wij wensen u allen een fijne en gezellige dag toe en een gezond en gelukkig nieuw levensjaar.

Mededelingen van de Emmanuelparochie



Emmanuel
parochie

Paastriduüm 2025 en 2026

Eind maart 2024 vond in de Brigitta-kerk in Ommen (voormalig Eucharistisch Centrum) en in de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming-kerk in Heino, de viering plaats van het Paastriduüm. Het Paastriduüm omvat de avondviering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en de Paaswake: we staan dan stil bij lijden, sterven en verrijzenis van onze Heer Jezus Christus.

In mei hebben we in het pastoraal team onze ervaringen van beide Paastriduüms besproken. Onze indruk is, dat de vieringen op donderdagavond en vrijdagavond wat rustiger waren, maar dat de beide Paaswakes goed bezocht waren. De kerk in Ommen was goed gevuld en de kerk in Heino was zelfs helemaal vol!

Verder zijn we als pastoraal team dankbaar voor de medewerking uit de verschillende locaties: vieren op een andere plek dan je eigen kerk, is voor sommigen nog wennen, maar toch zijn we als pastoraal team tevreden over de betrokkenheid vanuit de verschillende plekken van onze parochie.

In de werkgroepen, die de beide Paastriduüms voorbereidden, kon het pastorale werk ook goed verdeeld worden. Ook dit was voor ons een positieve ervaring.

Dit jaar, 2025, zal Pasen zijn op zondag 20 april. Het Paastriduüm zal dan beginnen op donderdagavond 17 april (Witte Donderdag), en afgerond worden met de Paaswake op zaterdagavond 19 april.

Wanneer er voldoende pastorale krachten zijn, waaronder priesters die voor kunnen gaan tijdens het Paastriduüm, zal het pastoraal team voor de aankomende twee jaren, 2025 en 2026 twee Paastriduüms vieren: in het nieuwe Eucharistisch centrum in Dedemsvaart en in Heino.

Met de gezamenlijke inzet van lectoren, kosters, koren, acolieten, misdienaars, pastores en andere medewerkers hopen we er dan weer mooie en aansprekende vieringen van te maken.

Vrede en alle goeds,
namens het pastoraal team,

Pastoor André Monninkhof

Heilig Jaar 2025 'Pelgrims van Hoop' Jubeljaar

Eén keer in de 25 jaar organiseert onze paus een Jubeljaar met dit jaar als thema: Pelgrims van Hoop. Deze traditie is al vermeld in het Oude Testament, namelijk in het boek Leviticus. In dit 4^{de} boek van de bijbel staan richtlijnen omtrent het invoeren van het sabbatjaar of jubeljaar voor een leefbare samenleving met oog voor mensen die in armoede verkeren en respect voor de 'in bruikleen' verkregen aarde. Tevens stond het jaar in het teken van verzoening.



Paus Franciscus heeft in de nachtmis het Heilig Jaar 2025 officieel geopend met het openen van de Heilige Deur van de St. Pietersbasiliek. Hij zei onder meer dat “deze nacht de deur van de hoop voor de wereld is geopend.”

In Utrecht, in de kathedraal, werd het Heilig Jaar geopend op zondag 29 december jl. In de Overweging wees kardinaal Eijk erop dat de Heilige Deur een diep Bijbels fundament heeft: “De Heilige Deur is een symbool van Jezus. Jezus noemt zichzelf in het 10^{de} hoofdstuk van het Johannes-evangelie de deur van de schaaftal, de deur naar het Rijk Gods: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen. Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered’. Jezus maakt ook duidelijk dat hij voor ons de enige deur is, de enige toegangsweg is tot de Eeuwige Vader, doordat hij in Zijn kruisdood en verrijzenis de schuld voor onze zonden uitboette en ons van de eeuwige dood verlost. Een andere weg dan Jezus is er niet. Hij is de enige Middelaar tussen God en ons. Deze waarheid wordt door de Heilige Deur tot uitdrukking gebracht.”

Ons bisdom heeft een jaarprogramma samengesteld en tevens Jubileum-kerken aan-gewezen, zodat wij niet ver hoeven te reizen om als pelgrims van Hoop dit prachtige feest samen te vieren. Aan het bezoek van één van deze jubileumkerken is een jubileumaflaat verbonden. Een aflaat is de volledige kwijtschelding van straffen in het vagevuur die door de zonde zijn opgelopen, voor zichzelf of voor overledenen die mogelijk nog een loutering nodig hebben, voordat zij

het hemelse leven kunnen binnengaan. Deze jubileumaflaat wordt verkregen door, naast een bezoek aan een jubileum-kerk, in dezelfde periode het sacrament van Boete en Verzoening (de biecht) en de Heilige Communie te ontvangen alsmede door te bidden voor paus Franciscus en zijn intenties.

Van de dertien aangewezen kerken vindt u hieronder alleen de dichtstbijzijnde kerken genoemd:

Almelo – Basiliek Sint Georgius, Boddenstraat 78

Deventer – Broederenkerk, Broederenstraat 18

Raalte – Basiliek H. Kruisverheffing, Kerkstraat 8

Zwolle – Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming,

Ossenmarkt 40

Voor meer informatie over de Mistijden en biechtgelegenheid kunt u terecht op onze website: www.emmanuelparochie.nl

In dit Heilig Jaar worden er wereldwijd tal van activiteiten georganiseerd, ook in Nederland. Onderdeel daarvan zijn de zogeheten minipelgrimages naar heiligdommen dichtbij.

Vanuit onze Emmanuelparochie zijn we met een groep naar Utrecht geweest bij de opening van dit bijzondere jaar. Ook hebben we als pastoraal team een programma opgesteld zodat we in een aantal momenten in dit Heilig Jaar aandacht kunnen besteden, bijvoorbeeld door een viering, lezing, pelgrimage of een activiteit.

Onze paus zei: “Moge het Jubeljaar voor allen een gelegenheid zijn om de hoop nieuw leven in te blazen.” Mogen deze woorden u inspireren en u helpen om, samen met ons, de pelgrimstocht van hoop aan te gaan, met een hart dat openstaat voor de toekomst die God ons belooft.

Pastoraal team

Wilt u meer weten over het jubeljaar, bezoek dan de website van het Bisdom:

www.aartsbisdom.nl/home/jubeljaar-2025/

Stille Omgang 2025

Jaarlijks wordt in Amsterdam de Stille Omgang georganiseerd, de editie van 2025 vindt plaats op zaterdag 15 maart. De afgelopen jaren organiseerde de Diocesane Werkgroep Bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht een gezamenlijke deelname van parochies uit dit bisdom aan de Stille Omgang, startend met een Eucharistieviering in de H. Nicolaasbasiliek nabij het Centraal Station. Ook dit jaar biedt het aartsbisdom deze mogelijkheid. De intenties van 2025 voor de omgang zijn: 'Vanwege het Mirakel: luisteren naar de Stem van God, Zijn oproep aanvaarden'.

Het programma is als volgt:

- 20.00 uur: Pontificale Eucharistieviering in de basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam met Z.E. kardinaal Eijk als hoofdcelebrant.
- 21.30 uur: Deelname aan de Stille Omgang (ongeveer 1 uur lopen).

Jongeren

In het bijzonder worden ook jongeren uitgenodigd om met het aartsbisdom deze Stille Omgang te beleven. Het bisdom Haarlem-Amsterdam biedt een speciaal jongerenprogramma aan. Hier kunnen jongeren uit het aartsbisdom aan deelnemen maar aansluiten bij het programma van het aartsbisdom is uiteraard ook een mogelijkheid.

Aanbevolen reisoptie

De beste reisoptie naar Amsterdam is per trein. Het aartsbisdom zal dan ook geen busreizen organiseren maar stimuleert het gebruik van de trein onder de pelgrims: het eindpunt van de Stille Omgang is voor hen immers rond 22.30 uur vlakbij het Centraal Station.

Meer informatie over de Stille Omgang 2025: www.stille-omgang.nl

Voor informatie over deelname aan de Stille Omgang vanuit het Aartsbisdom Utrecht: neem contact op met de heer M. van Mourik, e-mail: ceremoniarius@aartsbisdom.nl.

Locatie H. Alphonsus

Opbrengst kerstcollecte.

Na de afgelopen kerstvieringen van december 2024 zijn er zowel in onze kerk Alphonsus de Liguori te Slagharen als in de kerk Onze Lieve Vrouw van Fatima op de Belte extra deurcollectes gehouden ten behoeve van de Algemene Mortuariumvereniging Slagharen en Omstreken. De gezamenlijke opbrengst van beide kerken bedroeg € 1.000,00.



De Mortuariumvereniging zal dit geld gebruiken voor de verwezenlijking van haar plannen voor verduurzamen en uitbreiding.

In 2024 zijn zowel in Slagharen als op Schuinesloot nieuwe AED's geplaatst. Dit is mede mogelijk gemaakt door wederom gezamenlijke collectes van onzer beider kerken tijdens de kerstvieringen van 2023 waarbij in totaal € 1.200 bijeen is gebracht.

Wij zijn zeer tevreden dat wij met gezamenlijke collectes een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke doelen in onze eigen omgeving.

Beste parochianen,

Hierbij nodigt de locatieraad u allen van harte uit voor de jaarvergadering op **maandag 24 februari 20:00 uur**.

Het is zoals gewoonlijk de start van de Kerkbalans, daarnaast zijn er nog een paar onderwerpen waar we u over willen informeren.

Op de achterkant van dir nieuwsblad treft u de agenda.
Tot dan!

Koffiedrinken na de viering

Zondag 9 februari is er na de viering koffiedrinken, dit keer verzorgd door **groep 4**. Wij hopen u allen te ontmoeten!

Inloopmiddag:

Beste mensen,

Het was een gezellige en geslaagde inloopmiddag in januari. Ook de tweede zondagmiddag in februari organiseren we weer een middag.

We hopen u op **zondagmiddag 9 februari a.s.** van 14.00 uur tot 16.00 uur te kunnen verwelkomen voor een kopje koffie of thee en een gezellig spelletje, zoals kaarten, rummikub e.d. Ieder is welkom. U hoeft zich niet vooraf op te geven. Weet u iemand die dit ook leuk vindt neem hem of haar dan mee.

Blijf gezond en graag tot ziens op 9 februari
Hartelijke groeten,
Annie Bosch tel. 0523 681762

Gezocht:

Onze geloofsgemeenschap blijft draaiende door, vooral, de inzet van vele vrijwilligers. In onze zoektocht naar personen die afwisselend **koster** willen zijn heeft Marieke zich spontaan aangeboden. Hier zijn we heel blij mee. Omdat vele handen licht werk maken zoeken we nog enkele personen die zich hierbij aan willen sluiten.

Ook zoeken we een **schoonmaker** m/v.
Informatie; H Juurlink 0653403824

Agenda parochiezaal

Zo. 9 febr. 14:00 uur, Inloopmiddag
Ma. 10 febr. 19:30 uur, Zij-Actief
Ma. 17 febr. KBO
Ma. 24 febr. 20:00 uur, Jaarvergadering Kerk

Nieuws vanuit de verenigingen

Buurtkamer de Praam

Zaterdag 1 febr. om 14:00 uur Bingo

Elke laatste zaterdag van de maand is er kaarten.

Zij-Actief

Maandagavond 27 januari film om 19.30 in de parochiezaal.

Er wordt een prachtige natuurfilm vertoont.

Een introduc e is van harte welkom!

In verband met de gestegen kosten is de entree nu €4,-

Maandag 10 februari om 19.30 uur in de parochiezaal

“ De Molukken” door dhr. Julius Pankey

Julius Pankey woont in Hoogeveen en is 83 jaar. Hij komt ons vertellen over de mensen van de Molukken. Hoe het leven in de Molukse wijk en is de saamhorigheid van de gemeenschap. De invloed van de rituelen die geheel eigen is, de heerlijke lekkernijen uit de verfijnde Molukse keuken. De trots op hun afkomst, de gewoontes en taal zijn na al die jaren nog onverminderd groot.

De Molukse woonwijken werden gebouwd door de overheid in de jaren 1960 voor voormalige Molukse beroepsmilitairen en hun gezinnen. Zij waren afkomstig uit Molukse divisies in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger.

Het belooft een boeiende avond te worden.

KBO

Maandag 17 febr. Algemene ledenvergadering met aansluitend Bingo.

María Lichtmis

Een kaarsje voor María
op deze Lichtmisdag.
De winter gaat al henen
want 't licht is reeds
verschenen,
zoals de oude Simeon
het in de tempel zag.

Wij zijn nog in het duister,
maar straks komt toch de
luister.

Van 't licht dat eeuwig schijnt.
Vertouw nu maar de zangen
die in de stilte hangen
tot droefenis verdwijnt.

Uitnodiging
Jaarvergadering
Geloofsgemeenschap Slagharen



Deze wordt gehouden op **maandag 24 februari 2024**
om 20.00 uur in de parochiezaal.

Agenda:

1. Welkom/opening door de voorzitter, mevr. A. Kosse
2. Korte terugblik op afgelopen jaar door mevr. A. Kosse
3. Voorlopige jaarcijfers 2024 en begroting 2025 door financieel beheerder dhr. T. Schlepers
4. Verslag activiteiten van de pastoraatgroep:
 - profieldrager Catechese : mevr. A. Kosse
 - profieldrager Diaconie : mevr. I. Santman
 - profieldrager Liturgie : mevr. I. Santman
 - profieldrager Opbouw : dhr. H. Juurlink

5. Pauze

6. Bestuurlijke agendapunten

- Uitleg over uitkomst parochie najaarsoverleg (financiële verantwoordelijkheden vanuit het convenant)
- Toekomst van de kerk en samenwerking in IPV verband

7. Rondvraag & Sluiting

Uitdeling van de enveloppen aan de collectanten van de kerkbalans door dhr. J. de Gooijer

Daarna is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.