



Emmanuelparochie

Jaargang 12, nummer 4, april 2025

Nieuwsbrief Emmanuelparochie

Pasen 2025

Als Pelgrims van Hoop samen verder

We zijn op weg naar Pasen met vele geloofsgenoten waaronder vrijwilligers en professionals. Namens pastoraal team en bestuur willen we allen hartelijk danken die aan onze vieringen deelnemen ook als vrijwilliger. We willen en kunnen niet zonder elkaar. Gelukkig groeit langzaamaan de samenwerking tussen de elf geloofsgemeenschappen van onze Emmanuelparochie. Kon vroeger iedere geloofsgemeenschap zich prima redden met pastoor en kapelaan(s) en bestuur, we komen er nu steeds meer achter hoe hard we elkaar nodig hebben. Dat vergt anders denken en ervaren dan vroeger. Het werpt zijn vruchten af: veel dank daarvoor.

Enkele vruchten zien we tijdens het Paastriduum: de Witte Donderdag, de Goede Vrijdag en de Paaswake waar verschillende locaties samenwerken en samenkomen om ons geloof te vieren. Deze dagen zijn erg intensief voor alle betrokkenen en vergen veel tijd, maar zoals we vorig jaar hebben ervaren is het resultaat er ook na. De vieringen worden positief ervaren. Gods liefde ontvouwt zich tijdens deze vieringen naar het hoogtepunt van Pasen; de verrijzenis van Onze Heer.

Op Witte Donderdag viert Jezus met zijn 12 leerlingen het Laatste Avondmaal. Hij wast hun voeten in dienstbaarheid. Hij geeft zichzelf in de heilige Eucharistie en wijdt hen tot priesters. Op Goede Vrijdag is Jezus niet zomaar een goed en nobel mens, Hij is God de Zoon. Dat geeft zijn kruisdood een goddelijke dimensie, die alle mensen omvat. Ook de kruisweg is daar onderdeel van en 's avonds luisteren we naar het Lijdensverhaal en vereren we het kruisbeeld. Een plechtigheid die je stil maakt zodat je intens kan ervaren dat Hij stierf uit liefde voor ons. Op de Stille Zaterdag zijn we stil. Het is de stilte van het graf en de dood. Maria was toen de enige die wist dat de dood niet het laatste woord had. Het dodenrijk moest overwonnen worden door de liefde van Jezus die sterker is dan de dood. De brandende Paaskaars kondigt al Pasen, de verrijzenis, aan en zo ook de klokken tijdens het Gloria. Vier het mee...dag aan dag.

Welkom, pelgrim, om op weg te gaan naar Pasen.
Geen vanzelfsprekende route is dat.
We gaan in de voetsporen van Jezus, de man van Nazareth.
Hij is een mens met veel namen.
Messias wordt hij genoemd,
Christus, zoon van God, van mensen, van David, van Maria
koning van de Joden, herder, rabbi, profeet.
Iedere naam geeft iets weer van wie hij is.
Op onze reis komen we die namen tegen en misschien
voegt iemand van ons er een eigen naam aan toe.
Hij is immers de Levende die ons voorgaat, tot op vandaag.
Een goede reis gewenst!

*Het parochiebestuur en pastoraal team wensen u
waardevolle en inspirerende dagen en vieringen toe.*

Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen

Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

Aswoensdag en 40-dagentijd

Woensdag 5 maart zijn alle kinderen van de Sint-Nicolaas school in de kerk geweest. **Per klas werd er uitgelegd wat er in deze periode centraal staat.**

'Op Aswoensdag worden de palmtakjes van Palmzondag van vorig jaar in de kerk verbrand. Met deze as krijgen alle mensen in de kerk een askruisje op het voorhoofd. Dat is het kruisteken van christenen en verwijst naar de kruisiging van Jezus. Jezus werd gekruisigd omdat hij verhalen vertelde en opriep om te werken aan een wereld waar mensen met elkaar in vrede, eerlijk en in gerechtigheid kunnen samenleven. Er waren nogal wat mensen die vonden dat wat Jezus vertelde niet goed was. Daarom namen ze hem gevangen en werd hij gekruisigd. Ook nu zijn er wereldwijd nog steeds oorlogen en worden mensen gevangen genomen en gedood. Het is goed om in de 40-dagentijd opnieuw na te denken bij de vraag: wat heb ik écht nodig en wat is belangrijk om uit te kijken naar Pasen. Vaak vinden wij het nodig om altijd meer te willen hebben. Meer speelgoed, meer status, meer luxe. Maar word je daar echt gelukkiger van? Je kunt bijv. minder gebruik maken van je telefoon of spelcomputer. Soms laten mensen de auto staan en gaan per fiets naar hun werk. In de 40-dagentijd is het ook goed om niet alleen te kijken wat je minder kunt doen, maar ook naar wat we anderen kunnen geven. Meer aandacht en meer tijd of zorg aan mensen dichtbij en veraf te geven is ook belangrijk. Zo starten jullie met een inzamelingsactie van flessen en blikjes. Het statiegeld doneren jullie dan aan de vastenactie. Hiermee helpen jullie gezinnen en moeders in Oeganda. De 40-dagentijd is een periode om je leven te resetten, en bij te dragen aan een eerlijke wereld.'

Minder vieringen vanaf 1 juli

De afgelopen twee jaar hebben zich vele ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van vieringen en parochievernieuwingen in onze geloofsgemeenschappen. Wat niet is veranderd is de grote inzet van vele vrijwilligers. Op de zondagochtenden komen de kerkgangers naar de kerk maar het aantal wordt steeds minder. Ook de druk op het aantal pastoraal werkers en priesters wordt steeds groter. Er wordt steeds vaker beroep gedaan op de werkgroep om voor te gaan in de viering. Hoe lang kunnen we dit zo volhouden? Om te voorkomen dat de vrijwilligers overbelast raken hebben de locatieraad en de pastoraatsgroep tijdens de jaarvergadering op zondag 13 oktober jl. dit voorgelegd aan de parochianen. En een voorstel gedaan om de vieringen in de toekomst in Lierderholthuis om de week te houden. Deze vraag is toen positief beantwoord door alle aanwezigen. De afgelopen maanden hebben we gekeken naar de invulling van de vieringen. En het voorstel ook aan het parochiebestuur en het pastoraal team voorgelegd.

De kogel is nu door de kerk. **Vanaf 1 juli is er om de week om 9.00 uur een viering in de kerk.** Bijzondere vieringen zoals Pasen, Pinksteren, Allerzielen, Kerst en de tentviering blijven we vieren ongeacht in welke week deze dagen vallen. We beseffen dat dit een ingrijpend besluit is voor iedereen die trouw elke week naar de kerk gaan. Ook al is het minder maar op deze manier kan er nog wel in Lierderholthuis worden gevierd.

Zondag 11 mei viering met Filipijns koor Himig Natin

Op 11 mei (Moederdag) is er **om 9.00 uur** in Lierderholthuis een Eucharistieviering met medewerking van het Filipijnse koor Himig Natin met als **thema: luister naar zijn stem.**

Na de viering is achter in de kerk een gezellig samen zijn met koffie en thee. Iedereen is van harte welkom.

Paaswens

De locatieraad en de pastoraatsgroep wensen iedereen een Zalig Pasen.



Heilige Alphonsus de Liguori te Slagharen

Huldiging jubilarissen koor Cornel

Na weken van stiekeme voorbereidingen, was het zover op **zaterdag 15 maart**: het koor Cornel uit Slagharen had **negen jubilarissen!** Pianist **Niels Schlepers** speelde **25 jaar op de piano**, de dames **Annet Wieten, Miny Schlepers, Betsie Viskaal, Joke Arkes, Elly Kloppenburg, Angeliën van Wijhe, Marian Haverkort** en **Tiny Hagemeijer** waren **40 jaar lid van het koor**.

Zij werden allen onderscheiden tijdens een feestelijke Eucharistieviering door pastor Hans de Vries, althans: dat was de bedoeling, helaas kon Tiny door ziekte niet aanwezig zijn. Uiteraard heeft zij het **gouden speldje, de medaille en de oorkonde** nog te goed, de andere dames werden niet alleen verwend met deze cadeaus, maar uiteraard ook met een **prachtige bos bloemen**.

Pianist Niels Schlepers kreeg een **zilveren speldje en een zilveren medaille** vanwege zijn 25-jarig jubileum, en vanwege zijn visuele handicap, waren er voor hem geen bloemen, maar kreeg hij een **pakketje van de Zuivelhoeve met lekkere dingen**.

De voorzitter van koor Cornel, Veronique Reimer, sprak de jubilarissen toe, zij benadrukte hoe knap zij het vindt dat de koorleden er iedere keer als Cornel ingepland is, maar weer staan, hoe druk en vol een ieders leven soms ook is. Cornel zingt gemiddeld twee keer per maand in Slagharen in de Alphonsus de Liguorikerk, daarnaast is het koor ook te horen op Goede vrijdag in Dedemsvaart en op 7 september zingt Cornel tijdens een gezinszondag, ook in de Sint Vituskerk in Dedemsvaart.



Excursie koor Cornel naar Deventer



Na alle feestelijkheden op 15 maart, stond er op **30 maart** weer iets leuks op het programma voor koor Cornel uit Slagharen: **we waren uitgenodigd door vicaris Ronald Cornelissen om in de Broederenkerk in Deventer te komen zingen met ons koor**. De start van de dag viel wel een beetje tegen: we hadden om half 9 in Slagharen op het kerkplein afgesproken, maar de klok werd die nacht een uur vooruit gezet, waardoor het voor het gevoel nog maar half 8 was! Gelukkig was iedereen wél op tijd, en stond in Deventer de koffie -om echt goed wakker te worden- voor ons klaar. Vicaris Cornelissen ging voor in de viering, samen met -voor ons ook een oude bekende-

pastoraal werkster Lonneke Gunnink, en natuurlijk hebben we **ons beste beentje voorgezet** met mooie liederen, passend bij de 40-dagentijd. We waren blij met een goedgevulde kerk (en natuurlijk ook met de complimenten die we na afloop kregen) en met de uitnodiging om volgend jaar nog eens weer te komen, blijkbaar is het van beide kanten goed bevallen!

Na de eucharistieviering was er wéér koffie en/of thee voor iedereen, en daarna hebben wij geluncht in een gezellige kelder, behorende bij "inspired by Jackies". Om 14 uur stonden er twee gidsen klaar die ons van alles hebben laten zien en van alles hebben verteld over de geschiedenis van Deventer, heel boeiend, al was het jammer dat het zo koud was.

We hebben de gezellige dag afgesloten met een drankje bij één van de vele cafeetjes die Deventer rijk is, en kijken nu alweer uit naar een volgende keer!

Veronique Reimer, voorzitter koor Cornel

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino

25 Jongeren aan de slag bij NL-Doet!

De parochianen die op zaterdag 15 maart aanwezig waren bij de viering in de kerk zullen hun ogen hebben uitgekeken. Wat was hier gebeurd? Zagen ze het goed? De kerk was super schoon! De dag ervoor hadden **20 leerlingen van het Carmelcollege en vijf van Landstede deelgenomen aan de actie NL-Doet**. Er was **een ochtendploeg van elf leerlingen, die de kerk onder handen namen** met ragebollen, vegers, stofzuigers, stofdoeken, natte doeken en dweilen. Zelfs de zolder onder de klokkentoren kreeg een grote beurt. Drie leerlingen maakten het secretariaat en de vergaderzaal schoon. Weer drie anderen harkten de verbeeldingstuin aan.



De middagploeg van acht leerlingen was vooral buiten bezig.

De buitenkant van het parochiecentrum werd schoongemaakt en een groep ging schoffelen en harken op het kerkhof. De twee docenten die de leerlingen begeleiden lieten zich ook niet onbetuigd. Ze staken hun handen flink uit de mouwen. Zowel de ochtend- als middagploeg kreeg na afloop broodjes knakworst met drinken. De leerlingen hadden er veel plezier in en sommigen wilden volgend jaar wel terugkomen. Maar liefst negen vrijwilligers van onze kerk waren (een deel van) de dag ook volop in de weer. Ze hebben ervan genoten. Het is gewoon leuk om jongeren bezig te zien en te spreken. Volgend jaar weer!

Harm Kerdijk



Sint Brigitta te Ommen

Een jubilaris bij Intermezzo

Tijdens de jaarvergadering hebben we **Gerard Jansman** in het zonnetje gezet, hij is **12,5 jaar lid** van ons koor. De teller is eigenlijk opnieuw gaan lopen, want bij de oprichting van Intermezzo, bijna 35 jaar geleden was hij al lid.

Maar tussendoor heeft hij een tijdje niet gezongen omdat de lol van het zingen even wat minder aanwezig was.

Maar gelukkig, Gerard is 12,5 jaar geleden **als dirigent** teruggekomen bij Intermezzo. Wat waren we blij met hem als dirigent, hij kende ons koor als geen ander en met zijn muzikale talent en ervaring was er de perfecte match. Hij is zelfs als dirigent mee geweest naar Lourdes, dat was heel fijn voor Intermezzo.

Na meer dan tien jaar als dirigent heeft hij het dirigeerstokje overgedragen aan Doret en **zingt hij weer bij de tenoren**. Gerard, bedankt voor je inzet, bijdrage en mooie stem! We zijn blij met jou als mens en vriend bij Intermezzo.

Op naar de volgende 12,5 jaar.

Groet, Intermezzo



Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld

Kruisweg Lemelerveld

Op Goede Vrijdag **18 april 2025**, wordt zoals gebruikelijk de kruisweg herdacht die Jezus heeft afgelegd. We hebben goede en passende teksten die in elk mensenleven herkenbaar zijn en waar mensen kracht uit putten. De herdenking van de kruisweg is **in de kerk**. Daarbij gaan we in een soort processie langs de staties en krijgt u de mogelijkheid mee te lopen om zo de kruisweg te ervaren. De dienst begint om **15.00 uur**.

Paasvuur Lemelerveld

Ook dit jaar wordt er weer een traditioneel Paasvuur georganiseerd in Lemelerveld. Een mooie traditie waaraan wij graag onze medewerking verlenen. De kinderen worden om 19.00 uur op **zondag 20 april, eerste paasdag**, bij de Heilig Hart kerk verwacht. Als er kinderen bij zijn die zelf niets hebben geknutseld dan krijgen zij bij de kerk een lampion, om die in de optocht mee te dragen naar het Paasvuur.

Om 19.00 uur zal er voor in de kerk het nodige uitgelegd worden m.b.t. het traditionele Paasvuur. Na de toelichting worden de fakkels ontstoken aan de Paaskaars. De Jeugdraad, Prins Reimink IV van carnavalsvereniging De Sprokkelaars en de koster van de kerk zullen **met brandende fakkels** vervolgens, samen met alle aanwezigen, voorop lopen richting het Paasvuur alwaar na een woordje van Mark Brok het Paasvuur zal worden aangestoken. Dat zal zijn rond de klok van 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom! Voor de kinderen is er ranja in de tent.



De kerkschoonmaakgroep heeft afscheid genomen van vier dames

Siny Noordman die al vanaf de oprichting 2005 lid is van de werkgroep, **Diny Schoorlemmer** is er in 2011 bij gekomen, **Miny Koenjer** en **Marietje Lefers** in 2017.

Onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers erbij werden de dames **bedankt voor het vele werk** wat ze voor de parochie hebben gedaan. **Voor alle vier de dames was er een mooie kaars en bloemen.**

Wij vinden het heel erg jammer dat ze stoppen, maar respecteren hun beslissingen. Het ga jullie goed en ook voor jullie thuisfront.

Nu er een groepje is gestopt kunnen we heel goed wat extra mensen gebruiken. Hoe meer groepjes, hoe minder vaak je aan de beurt bent. Gemiddeld is een groepje 4 á 5 keer per jaar aan de beurt.

Na het poetsen in de kerk is er altijd de mogelijkheid om samen een bakkie te doen. Vaak is dat het mooiste van het karwei een bakkie doen en even bijkletsen.

Heilige Cyriacus te Hoonhorst

6 April: 80 jaar bevrijding / vrijheid

In een bijzondere viering is stil gestaan bij de oorlogstijd in Hoonhorst en bij 80 jaar bevrijding. Alle 80+ ers uit Hoonhorst waren speciaal voor deze viering uitgenodigd en zaten vooraan in de kerk. Zij hebben de oorlog bewust of onbewust meegemaakt

Mogelijk hebben hun ouders hen toen afgeschermd en beschermd voor directe oorlogshandelingen in de buurt, maar die waren er wel. In een speciale eerste lezing werden fragmenten uit het Dagboek van pastoor Bloemen en uit het boek 'de geschiedenis van de St. Cyriacusparochie' met de aanwezigen in de kerk gedeeld. Alle 80-ers, die al hun hele leven in vrijheid leven, kunnen zich mogelijk moeilijk voorstellen wat het moet betekenen om aan den lijve een oorlogssituatie mee te moeten maken.

Maar wat is vrijheid? In de overweging werd hier bij stil gestaan. Vrijheid is niet alleen de afwezigheid van onderdrukking, maar **ook het vermogen om keuzes te maken en verantwoordelijkheden te dragen.** Het vereist moed, verdraagzaamheid en het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Genoeg stof om over na te denken. Naast de muzikale ondersteuning van het koor zorgde Talitha, een harpiste uit Hoonhorst, voor een mooi muzikaal intermezzo.

Aan het einde van de viering is de tentoonstelling over de oorlog en de bevrijding door vier 80+ ers geopend. De tentoonstelling is samengesteld door Herman Lankhorst en Herman v.d. Vecht. **Deze tentoonstelling blijft tot en met 17 mei.**

Op die dag is er een groot feest in Hoonhorst, 255 jaar Hoonhorst.



Onze Lieve Vrouw van Fatima te de Belte

Hemelvaartsdag in de O.L.V. van Fatima kerk, de Belte



Donderdag 29 mei 2025 is er om 7.00 uur een Eucharistieviering met pastor Wenker.

Na de viering **een gezamenlijk ontbijt in De Zandbelt.**

U kunt zich voor het ontbijt **vóór 22 mei opgeven** bij Ben Nijhof, 06-30939220. Wij vragen hiervoor een vrijwillige bijdrage.

Vervolgens is het mogelijk om **samen met ons te gaan fietsen in de mooie omgeving.**

Wij hopen deze morgen vele medeparochianen te ontmoeten. Op een andere manier met elkaar omgaan; verbinding met elkaar.

Met vriendelijke groet,

Locatieraad O.L.V. van Fatima, de Belte



Diaconie

Terugblik in dichtvorm op de ontmoetingsdag met het thema "Veerkracht"



Vroeg uit de veren
Om met kracht een ontmoetingsdag te eren

Op 27 maart mochten alle deelnemers vroeg uit de veren
Namelijk ze konden een mooie dag gaan vereren
Tegen 9 uur kwamen veel oudjes al bij Reimink aan
Met hoge verwachting kwam men voor het thema Veerkracht te staan
Om ruim 9.30 begon de Dienst voorgedaan door Pastoor Monnikhof
Een keurig misboekje verdiende alle lof
Tijdens de dienst hebben de Herfstklanken 9 liederen ten gehore gebracht
Intro was van Silvo Broeks, zoals je dat van hem verwacht
Na en tijdens de dag was alles goed door de Caritas mensen verzorgd
Gelukkig was het thema door hen met veerkracht geborgd
Samen werd het een geweldig geheel
De weergoden waren gunstig gestemd dat scheelt al veel
Alles liep op rolletjes, het werd een waardig geheel
Geen wanklank was te horen van de deelnemers en dat waren er veel

2 Acolieten assisteerden de pastoor tijdens zijn optreden
0 ok de lectrice bracht keurig de lezingen en de voorbeden
2 Lieder Ave Maria en Frieden kwamen direct na elkaar na de overweging
5 Coupletten van een gedicht waren aansprekend voor een veerkrachtige beweging

Meteen na de dienst was er koffie en thee
Even napraten over o.a. het thema toch wel een leuk idee
Toen kwam de soep met broodjes allemaal lekker voor elkaar

Het was reuze gezellig, hopelijk doet men dat zo elk jaar
Even contact hebben over hoe veerkrachtig men nog is in deze tijd
Tevens is er aan de mensen, die minder ter been zijn, aandacht gewijd

Trots kunnen we terugkijken op een geslaagde dag
Het is vanzelf spekend dat dit zich herhalen mag
Even de Caritas gedachte "Zorg hebben voor elkaar".
Met zijn allen speel je heel veel klaar
Allemaal één zijn was het gevoel dat overheerste

Voor sommige deelnemers was dit de eerste
Even klimmen uit een dal na een grote val
Een brede lach is fijn na de ergste pijn in ieder geval
Recht op het licht afgaan als een tijd wat zwart is
Kom vlot overeind als je je bezeert zeker en gewis
Rug rechten als het even tegenzit
Alles zonnig bekijken is dan een trots bezit
Constant veerkracht tonen
Het is dan fijn om hulp te belonen
Thema Veerkracht
Geeft dan wat je van elkaar verwacht.

Bernard Simons Lemelerveld



Een warm welkom bij Reimink



De broodsmeer ploeg



Een prachtig gevulde zaal



Een prachtige, inspirerende pelgrimage naar de Stille Omgang in Amsterdam!

Voor het derde jaar op rij hebben we vanuit de Emmanuelparochie deelgenomen aan de Stille Omgang in Amsterdam op 15 maart jl.

En dit jaar **met maar liefst 22 (!!)** pelgrims waarvan de jongste 10 was. Wat een prachtig aantal! **Het thema van dit jaar was: Vanwege het Mirakel: luister naar de Stem van God, Zijn oproep aanvaarden.**

Iets voor 12 uur stapten we samen met pastor Ria Doornbusch in de trein richting Amsterdam om daar rond half 2 weer uit te stappen.



We hebben eerst gezellig samen koffie gedronken op een terrasje aan het IJ in een heerlijk voorjaarszonnetje. Zo konden we ook even bijpraten met elkaar want daar was in de trein niets van gekomen; we waren nl. per ongeluk in een stilte-coupé beland!

Na de koffie nam pastor Ria ons mee voor **een wandeling door Amsterdam met het thema Sint Nicolaas.**

We begonnen bij de Sint Nicolaasbasiliek, tegenover het Centraal Station. Pastor Ria vertelde ons dat de Sint Nicolaasbasiliek sinds begin 2025 door Paus Franciscus verheven is tot co-kathedraal van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

In de co-kathedraal hebben we eerst stilgestaan bij de relik van Sint Nicolaas die op 5 december 2021 bijgezet is in deze kerk. Verder wees pastor Ria ons nog op de voet van het altaar in de basiliek. Deze voet beeldt houten stammen c.q. takken uit, die branden. Boven het vuur hangt een hostie die dit altaar verbindt met het Mirakel (Wonder) van Amsterdam.



De voet van het altaar met de hostie

In het kort de betekenis van het Mirakel (Wonder) van Amsterdam: In 1345 ontving een doodzieke man, die woonde in de Kalverstraat, de ziekenzalving en de hostie. Na het nuttigen van de hostie moest de zieke overgeven en werd het braaksel in het brandende haardvuur van zijn kamer geworpen.

De volgende dag bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar ook dat het vuur deze niet had aangetast. De hostie werd door de priester weer opgehaald maar keerde vanuit de Nicolaaskerk tot driemaal toe op wonderbaarlijke wijze terug naar het huis van de zieke man.

Hierna zijn we verder Amsterdam ingelopen en hebben we gestopt bij het beeld van Majoor Bosshardt en bij het museum Ons' Lieve Heer op Solder.

Op zolder in dit museum vind je een complete kerk wat in de 19^e eeuw dienst heeft gedaan als schuilkerk en wat nu (opnieuw) voor erediensten wordt gebruikt.

Daarna hebben we nog een **Versperviering** bijgewoond in de Papegaaikerk in de Kalverstraat. Door een 4-tal personen werden Gregoriaanse Vespers gezongen. Wat prachtig!

Om half 7 zijn we vanaf de Dam gestart met de Stille Omgang nadat pastor Ria ons eerst meer verteld had over het Mirakel (Wonder) van Amsterdam.

Het is bijzonder om zo in stilte te lopen terwijl je om je heen het Amsterdamse leven met al zijn drukte hoort.

Op een viertal punten tijdens de tocht hebben we stilgestaan en liet pastor Ria ons onze eigen intenties uitspreken; hebben we gebeden voor onze Emmanuelparochie en vroeg ze ons wat het thema van deze dag met onszelf deed.

En uiteraard hebben we in de **Kalverstraat bij nummer 87**, waar het Mirakel (Wonder) zich voltrok, stilgestaan. Op de 1^e verdieping van dit pand is aan de buitenzijde een nisje gebouwd met daarop het jaartal 1345 (het jaar waarin het Mirakel plaatsvond) met daaronder de tekst 'Gedachtenis ter Heilige Stede'.



De dag sloten we in Amsterdam af met het **meevieren van een prachtige, sfeervolle Eucharistieviering in een volle Sint Nicolaas-basiliek** waarin kardinaal Eijk de hoofdcelebrant was en Mgr. Herman Woorts en vicaris Ronald Cornelissen medecelebranten waren.

Na ruim 12.000 stappen en een kleine vertraging waren we net iets na twaalfen weer terug in Ommen en konden we **terugzien op een prachtige, inspirerende dag**. Op naar de volgende editie van de Stille Omgang, in maart 2026.

Gaat u dan ook mee?

Een pelgrim uit Vilsteren

Liturgie

Lectorentraining

Op de zonnige zaterdagochtend van 22 maart jl. togen wij met een aantal lectoren vanuit Dalfsen naar het Parochiecentrum van het H. Hart van Jezus in Lemelerveld. We waren uitgenodigd voor een lectorentraining van een héle dag voor alle lectoren in de Emmanuelparochie. Al in de auto hadden we ons afgevraagd wat we toch wel allemaal zouden leren in zes uur tijd!

Aangekomen, werden we verwelkomd door pastor Ria Doornbusch en stond de koffie voor ons klaar. De kennismaking met de andere lectoren van de verschillende geloofsgemeenschappen was hartelijk en verrassend: een gemêleerd gezelschap

van **22 personen** in leeftijd variërend van ruim twintig tot voorbij de tachtig en met heel verschillende achtergronden. Wel waren de dames veruit in de meerderheid! Wat opviel was ook hoe lang men soms al actief was als lector, van "Ik moet nog beginnen" tot "Ik weet het echt niet meer, maar wel meer dan veertig jaar".

In het voormiddagprogramma zette Ria uiteen dat "lector zijn" veel meer inhoudt dan alleen lezen wat er op papier staat en dat werd ons gaandeweg ook duidelijk ge-



maakt. We werden meegenomen de kerk in om de ruimte, het geluid, het licht, de ornamenten en de sfeer bewust te ervaren. Dat rondlopen en roepen en zelfs schreeuwen je daarbij kunnen helpen, dat was voor sommigen wel even wennen, terwijl een ander eens flink uit zijn dak ging! Terug in het zaaltje werden we in groepen verdeeld om ons te buigen over de vraag: Waarom ben ik lector geworden? De antwoorden waren divers: iets willen doen voor de geloofsgemeenschap, de taak overgenomen van vader, liefde voor Bijbelteksten, erin gegroeid zijn vanuit andere kerkelijke taken, de betrokkenheid bij de Kerk levend willen houden etc. Wat overeenkwam was dat iedere lector zich verbonden voelde met de geloofsgemeenschap.

Toen was het tijd voor een smakelijke lunch met soep van Reimink en broodjes klaargemaakt door de vrijwilligers van het H. Hart van Jezus. Rikie en Annie, hartelijk dank!

Na de middag gingen we weer de kerk in en hielden we ons bezig met de houding van de lector in de dienst: hoe loop je, hoe breng je het lectionarium binnen, hoe zorg je dat je de kerkgangers meekrijgt, hoe en waar buig je, wat is het verschil tussen een Bijbeltekst voorlezen en biddend lezen bij de voorbede etc.? Een enkele aanpassing had soms al een verrassend effect.

Al met al was het **een waardevolle dag**, waarop we misschien onverwacht veel hebben geleerd en ons van bepaalde gewoonten bewust zijn geworden. Een gezellige dag ook waarop veel is gelachen. Bovendien was het fijn om samen te zijn met andere lectoren uit de Emmanuelparochie en te horen hoe men het daar doet. Dank aan iedereen die zijn medewerking heeft verleend en met name hulde aan pastor Ria Doornbusch voor haar inspirerende leiding deze dag!

Anny Schepberboer-Lohuis

Dalfsen

Nieuws uit het pastoraal team



Lezing 8 mei: Pelgrims van Hoop in een krimpende kerk

In 2025 wordt in de katholieke Kerk een Jubeljaar of Heilig Jaar gehouden. Dit is een groot internationaal evenement, waarin barmhartigheid, verzoening en vergeving van schulden centraal staan. Bij een Jubeljaar horen allerlei tradities, zoals een pelgrimstocht naar Rome en het passeren van de Heilige Deuren in de grote basilieken in Rome en in Nederland. Als thema voor het Heilig Jaar 2025 heeft paus Franciscus 'hoop' centraal gesteld.

In onze Emmanuelparochie willen we graag dit thema van Hoop belichten met een **lezing door Anton ten Klooster**, afkomstig uit de Emmanuelparochie (Hardenberg). Hij is priester van het aartsbisdom Utrecht en universitair docent moraaltheologie aan Tilburg University.

Thema van deze lezing zal zijn: *'Pelgrims van Hoop in een krimpende kerk'*.

Datum: Donderdag 8 mei a.s.

Aanvang 20.00 uur in het Parochiecentrum van de St. Vitus-geloofsgemeenschap te Dedemsvaart. Inloop vanaf 19.45 uur

In verband met de catering vragen wij U zich **voor dinsdag 6 mei op te geven** bij Brigitta Seekles brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl of tel.nr. 06 – 161.66.736

Namens het pastorale team willen wij u van harte uitnodigen voor deze avond. Deze lezing wordt gratis aangeboden.

Pastoraal team

Bedevaart IJsselstein ter ere van Onze Lieve Vrouw van Eiteren

In het Heilig jaar willen wij, als Emmanuelparochie, ons graag aansluiten bij de 'minipelgrimage' een dagbedevaart naar IJsselstein op **zondag 25 mei**. In dit eeuwenoude stadje wordt Maria vereerd, onder de titel: **Onze Lieve Vrouw van Eiteren Hulp in nood**.

Het aartsbisdom schrijft het volgende over deze dagbedevaart:

'In de indrukwekkende Sint Nicolaasbasiliek wordt een houten beeldje van Maria als Zetel der Wijsheid vereerd daterend uit eind 12de eeuw, begin 13de eeuw. Dit beeldje is in de 14de eeuw gevonden in een sloot bij het toenmalige dorp Eiteren en deze vondst betekende het begin van een bedevaartoord. Jaarlijks werd er ook een Ommedracht ter ere van Onze Lieve Vrouw van Eiteren Hulp in nood gehouden.'

Iedereen is van harte welkom in IJsselstein voor deze bisdombedevaart. Het programma is als volgt:

- We vertrekken uit Dedemsvaart om 12.00 uur, aanwezig 11.45 uur
- 14.00 uur Welkom + biechtgelegenheid in de H. Nicolaasbasiliek, Sint Nicolaasstraat 12, 3401 BS IJsselstein
- 15.00 uur Eucharistieviering met als hoofdcelebrant kardinaal Eijk
- 16.15 uur Ommedracht (De processie volgt de klassieke pelgrimsroute met het beeldje Onze Lieve Vrouw van Eiteren Hulp in nood en trekt o.a. naar de plaats waar het beeldje in de 14de eeuw gevonden is.)
- 17.15 uur Maria-lof in de basiliek

Van harte bent u uitgenodigd om mee te gaan naar IJsselstein op zondag 25 mei.

We reizen met auto's. Wanneer u deel gaat nemen en beschikt over een auto zou u dit willen aangeven bij uw opgave. De reiskosten worden vergoed. Pastor Doornbusch zal mee gaan op deze dagbedevaart.

Opgave tot woensdag 14 mei is mogelijk bij Brigitta Seekles, tel. 06-161.66.736 of via de mail: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl

Pastoraal team, Ria Doornbusch pastor



Pastoraal artikel

Als Jezus uit de dood is opgestaan, is Pasen geen eitje

Vieren (Pasen) in de kerk of thuis? Hoewel het aantal leden dat katholiek wil worden langzaam groeit, zijn er niet zoveel meer die ingeschreven staan en naar de kerk gaan. Gelukkig vieren velen thuis. Nou ja gelukkig.

Veel kerken zenden hun vieringen uit en kunnen mensen meeziën, meebidden en meezingen thuis: een uitkomst!

Een aantal kerken van onze parochie zendt de vieringen via internet uit. Zo kun je tijdens de Paaswake thuis een kaars neerzetten. Zodat je het niet alleen op het scherm laat zijn, maar dat je het ook binnen je eigen ruimte zet. Er zijn mensen die zich om welke reden dan ook niet lekker voelen bij een viering op een scherm. Dan is het zinvol dat ook aan die mensen een aanbod wordt gedaan om iets te vieren in verbondenheid met de kerk, alleen of in gezinsverband.

De liturgie is in de katholieke traditie nadrukkelijk iets lichamelijks. Het is nabijheid die we met elkaar hebben, maar waarin ook Gods nabijheid zichtbaar wordt. Velen zijn gedwongen om thuis via de TV/ internet te vieren, voor sommigen moeilijk te verteren. Juist de sacramenten zijn de extensie/verlengstuk van de lichamelijke aanwezigheid van Christus, waarin Christus nog steeds lichamelijk handelt, en bij uitstek tijdens de Paaswake. Al die symbolen moeten er zijn: het is helemaal niet hetzelfde om naar een kaars te kijken op een scherm of in een donkere kerk bij het licht van de kaarsen te zitten. Door online-liturgieën gaat er eigenlijk iets zonneklaar verloren, maar we verbinden ons nu wel op een andere, nieuwe manier met de realiteit, omdat deze dit nu van ons vraagt omdat het onmogelijk is om in de kerk te zijn en we elkaar daar niet kunnen aanraken. Hoewel dit niet-aanraken tegen de tendens van de liturgie ingaat, is de liturgie daar toch tegen opgewassen. Ook in deze nieuwe realiteit is Christus als Verrezen bij ons. De toekomst voor een nieuwe verbinding tussen liturgie en de digitale wereld ligt nog open als een nieuwe vorm van verbondenheid en gemeenschapsvorming in het mystieke lichaam van Christus dat de kerk is.

Pasen betekent dat wij als mensen opnieuw kunnen beginnen en dat God een nieuwe toekomst geeft. God is op zoek naar ons en er staat niets meer in de weg. Er kan veel misgaan in ons leven, maar het hoeft geen obstakel te zijn om opnieuw te beginnen. Als er dingen mislopen in je leven, pijn, ziekte, rouw, gebroken relaties dan is dat niet het einde. Er is hoop, dus houdt moed. Er is leven na deze narigheid, er is leven na de dood. De wederopstanding van Jezus is goed nieuws omdat het laat zien dat we vèrder leven en dan in een wereld zónder al die rottigheid. Dat is wat de Bijbel vertelt. En het begon bij Jezus' opstanding. Zalig Pasen.

Pastor Hans de Vries.

